



# Bulletin

*Raad van Kerken Arnhem*

oktober 2011 digitale nieuwsbrief nr. 1

*In dit nummer:*

- **Eerste bulletin digitaal**
- **Hoop**
- **Bezoek aan Gera**
- **Wereldarmoededag op 17 oktober**
- **Project gastkerken**

*U kunt nog deelnemen aan de uitwisseling Arnhem-Gera.  
Zie: **Bezoek aan Gera***

## Eerste bulletin digitaal

Jarenlang heeft de Raad van Kerken een Bulletin uitgegeven, 2 tot 3 maal per jaar. Interessante informatie, mooie berichten bereikten U, de laatste jaren samengesteld door Herman Postma, bestuurslid.

Door het beperkte aantal konden we echter niet erg actueel zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen het Bulletin digitaal aan U te sturen. Iedere keer binnen twee weken na onze vergadering. Dat komt neer op 9 à 10 keer per jaar.

We gaan uit van minstens 2 A4'tjes per keer, met vooruit- en terugblikken. Met gedichten en artikelen over onderwerpen die ons troffen.

Inmiddels hebben we ongeveer 200 adressen digitaal ingevoerd. Kent U iemand, die het Bulletin niet ontvangt, maar het wel wil hebben, dan willen wij dat graag weten. U kunt het mailadres doorgeven aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com).

Als U zelf berichten heeft, die U via het Bulletin bekend wil maken, dan kunt U deze doorgeven aan het bovengenoemde e-mailadres.

Die personen en organisaties, die niet beschikken over een e-mailadres, ontvangen op een later tijdstip het Bulletin op papier.

Wij hopen dat deze vorm van communiceren U zal aanspreken.

Namens het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem, Liesbeth Dessens, secretaris.

## «HOPEN, STILLETJES HOPEN»

Een mooie tekst over hoop van de Tsjechische schrijver en politicus Vaclav Havel en als openingstekst gebruikt door de voorzitter, Johannes Kon, bij een DB - vergadering van de Raad van Kerken Arnhem.

### Hoop

Diep in onszelf  
dragen we hoop:  
als dat niet het geval is,  
is er geen hoop

Hoop is de kwaliteit van de ziel  
en hangt niet af  
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.  
Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart,  
voorbij de horizon verankerd.

### Hoop

In deze diepe en krachtige betekenis is het niet hetzelfde  
als vreugde omdat alles goed gaat  
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken  
omdat het goed is,  
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme  
evenmin de overtuiging  
dat iets goed zal aflopen.  
Wel de zekerheid dat iets zinvol is  
Afgezien van de afloop, het resultaat

Uit: *Disturbing the Peace*, 1986). Geciteerd in "Jouw ziel wil zingen. Over de vreugde van stembevrijding, Jan Kortie, Ten Have, 2010, pp 74/75

Wat Havel hier citeert, is op een bepaalde manier al eerder geformuleerd, schrijft Kortie. In de brief van Paulus aan de Romeinen valt te lezen:

"Als we echter nu al zouden zien, waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?"

Kortie gaat verder: "... begrijp me goed, die hoop is geen persoonlijke verdienste; die hoop was in me, zoals hoop in ieder mens te vinden is. Wel vraagt het toewijding om die hoop te willen vinden en te durven honoreren. Daarnaast vraagt het nog iets: het weten en blijven weten, dat je voor de vervulling van de hoop afhankelijk bent van anderen. Het recept is dus tweeledig: hopen en hulp vragen. Je hoop als een verzoek, als hulpvraag aan de wereld kenbaar maken. Hoop is passief, zelfs als je heel bewust, actief hoopt: je hebt de vervulling van je hoop niet in de hand, hij komt naar je toe. Soms op een manier die je verwacht, op een moment waarop je het verwacht maar veel vaker niet."



## Bezoek aan Gera

*Uitwisseling Arnhem-Gera 28-31 oktober 2011*

Van vrijdag 28 tot maandag 31 oktober bezoekt een aantal mensen uit Arnhem onze partnerstad Gera. Er bestaat al geruime tijd een stedenband van Arnhem met Gera waaraan ook onze kerken meedoen.

Er is door de kerken in Gera een aantrekkelijk programma samengesteld.

Het thema is *Breuken en scheuren in samenleving en kerk*.

Enkele onderdelen van het programma:

We worden vrijdag 28 oktober tussen 4 en 6 uur in Gera verwacht. De deelnemers uit Arnhem reizen met eigen vervoer naar Gera. Er wordt zo veel mogelijk gecarpoold. Er wordt in Gera gezorgd voor logies.

Vrijdagsavonds komen we met onze vrienden in Gera samen voor een avondgebed.



Trinitatiskirche

Op zaterdag wordt het thema uitgewerkt. Hierbij worden ook van onze kant statements verwacht. 's Middags gaan we gezamenlijk naar de oude synagoge in Erfurt. Daarna staat het ieder vrij Erfurt te bezichtigen. Het is o.a. mogelijk een vesper in de Dom bij te wonen of het klooster van de Augustijnen te bezoeken.

's Zondags gaan we met het gastgezin ter kerke en eten we met hen. 's Avonds zijn we in de Trinitatiskirche voor een *Kletzmerkonzert*.

Maandagmorgen 31 oktober vieren we Hervormingsdag in een oecumenische bijeenkomst in de Salvatorkerk. Deze dienst wordt geleid door voorgangers uit Gera en Arnhem.

Daarna aanvaarden we de terugreis naar Arnhem.

### U kunt zich nog opgeven!

Een aantal mensen heeft zich al aangemeld voor dit weekend. Wanneer u belangstelling heeft om mee te gaan, kunt u nadere informatie krijgen of u opgeven bij Henny Beijer

([hw.beyer@chello.nl](mailto:hw.beyer@chello.nl) of 026 4452606) of bij Bert Companjen ([bert.companjen@gmail.com](mailto:bert.companjen@gmail.com) of 026 3893968).

## Arnhem strijdt tegen armoede en voedselverspilling



Elk jaar zijn wij in oktober wereldwijd EEN tegen armoede: EEN dag, EEN statement, in meer dan 100 landen. Deze dag is een initiatief van mensen in arme en rijke landen en is sinds 1987 de dag voor internationale actie tegen armoede waarbij miljoenen mensen opstaan tegen armoede.

In 1992 werd 17 oktober door de Verenigde Naties erkend en benoemd tot Wereldarmoededag (*International Day for the Eradication of Poverty*). De laatste jaren deden mensen wereldwijd massaal mee met de 'Stand Up' acties om regeringsleiders te herinneren aan de belofte van de Millenniumdoelen. Zo stonden in vluchtelingenkampen in Somalië duizenden mensen samen op uit solidariteit met armen overal ter wereld en als teken van vastberadenheid om hun eigen leefsituatie te

verbeteren. De eerste keer in Parijs (1987) was het een 'bescheiden' aantal dat samenkwam: 100.000. De afgelopen jaren liep dat aantal op tot meer dan 100 miljoen mensen!

Ook in Arnhem wordt aandacht besteed aan de Wereldarmoededag. Op **zaterdag 15 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur** staat een aantal organisaties samen met een stand op het Land van de Markt. Daar wordt informatie gegeven over armoede o.a. door de werkgroep Verzet tegen armoede, stichting Arnhem-Lima, Wereldwinkel Arnhem, stichting Fair Trade Gemeente Arnhem, Raad van Kerken Arnhem en het Platform Arnhem Mondiaal.

Op maandag 17 oktober wordt een waste-maaltijd verzorgd in het Diaconaal Centrum aan de Van Slichtenhorststraat in Arnhem. Er wordt gekookt met prima producten, die anders worden weggegooid. Aan de maaltijd nemen leden van de Arnhemse gemeenteraad en cliënten van de Arnhemse Voedselbank deel. Doel van de maaltijd is om zichtbaar te maken, dat met voedsel dat wordt weggegooid nog een prima maaltijd kan worden bereid. De deelnemers kunnen hun ervaringen uitwisselen.

Op maandag 17 oktober om 19.00 uur wordt in Filmtheater Focus op de Arnhemse Korenmarkt de film *Taste the waste* vertoond, die gaat over voedselverspilling. In beeld wordt gebracht dat voedsel na de productie vernietigd wordt omdat er een overschot is en daardoor de prijs te laag is. Ook wordt voedsel in supermarkten uit de schappen gehaald nog voor dat de houdbaarheidsdatum is verstreken. De film wordt ingeleid door een deskundige van de Vereniging Milieudefensie. Na afloop wordt over het thema gediscussieerd. De entree bedraagt twee euro, maar is op vertoon van een Arnhem Card gratis.

*“Armoede gaat niet alleen over GELD, maar vooral ook over UITSLUITING.*

## PROJECT GASTKERKEN

*GA EENS OP BEZOEK òf WEES EENS NIEUWSGIERIG op 30 oktober 2011*

De Raad van Kerken Arnhem is in mei van dit jaar begonnen met het “Project Gastkerken”. In dit project wordt – drie of vier maal per kalenderjaar, en doorgaans op de vijfde zondag van een maand – één van de bij de Raad aangesloten kerken uitgeroepen tot ‘Gastkerk’. Leden van alle andere lidkerken worden dan uitgenodigd om deel te gaan nemen aan de viering in die Gastkerk.

Zo kan lijfelijk en tastbaar worden ervaren hoe bij ‘zusterkerken’ het christelijk geloof wordt gevierd en verdiept. En het oecumenische saamhorigheidsgevoel zal er, zo hoopt de Raad, door versterkt worden.



De eerstkomende Gastzondag zal zijn op **zondag 30 oktober**, en iedereen is dan welkom bij het **Leger des Heils**.

De dienst begint om 10.00 uur in de kerkzaal van het Leger des Heils, Leidenweg 11-13, 6843LA Arnhem. Wie met de stadsbus wil komen neemt lijn 20 (vanaf Kronenburg) of lijn 5 (vanaf Centraal Station) en stapt uit bij de halte

Hillegomweg. Het is dan ongeveer vijf minuten lopen.

Veel algemene informatie over het Leger des Heils is te vinden op hun website:

<http://korpsarnhem.legerdesheils.nl>



*Avondlucht bij Akko*

## Colofon

### BULLETIN

is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem. Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopie voor het novembernummer  
inzenden vóór 2 november 2011  
aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

## Internet



De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website:

[www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris  
Liesbeth Dessens  
[dessens@planet.nl](mailto:dessens@planet.nl)