



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

december 2011 digitale nieuwsbrief nr. 3

In dit nummer:

- **Compassie getoetst**
- **Engelse kerstsfeer in de Lutherse kerk**
- **Nieuwjaarsontmoeting Raad van Kerken Arnhem**
- **Stichting Kruispunt wint Burgemeester Drijberprijs**
- **Zondag van het delen in de Eusebiuskerk**
- **Jongerenreis naar Taizé**
- **Christengemeenschap is Gastkerk**
- **Coventrygebed elke vrijdag in de Walburgisbasiliek**
- **Gelderse ontmoetingsdag**

Compassie getoetst

Hans Feddema

Lezing, uitgesproken op 10 november 2011 in het stadhuis van Leiden, in het kader van de 'Dag van de compassie'.



Compassie als *meeleven met elkaar* (ook met onze innerlijke ups en downs – de moderne mens worstelt wat af) kregen we, vergeten of niet, allen mee met onze geboorte. Ik probeerde het dit jaar eens uit: 1) op het persoonlijke vlak, 2) in de politiek en 3) in de journalistiek (als publicist) en ook via Twitter. En ik merkte daarbij dat compassie een enorme, innerlijke kracht is. Ik ben met dit uitproberen van compassie milder geworden naar de ander. Een soefiwijsheid is: strijden met de ander geeft oorlog en worstelen met zichzelf geeft vrede. En vrede dan als, aldus de dalai

lama, “de manifestatie van menselijke compassie”.

Uit onderzoek blijkt dat de mens in staat is het elektromagnetische veld dat ons allen omringt, sterk te beïnvloeden. Dit kan via affirmatie, gebeden en de kracht van intentie of de kracht van de gedachte. Vooral door liefde of compassie, omdat die uit het hart komen. Hoe dan ook, in het algemeen geldt dat wat je aan negatiefs of positiefs ‘de lucht ingooit’, terugkomt. Ook compassie.

De kwantumfysicaontdekking dat alles energie/bewustzijn is, is nog niet echt tot ons doorgedrongen. Ook niet onze enorme potentie om dat veld te beïnvloeden in positieve dan

wel negatieve zin. Uit metingen blijkt dat het veld rondom ons hart qua magnetische uitstraling vijfduizend maal sterker is dan het veld rondom onze hersenen. Het verschil tussen je hart openen of je hart sluiten is dus geen *peanuts*. Trouwens ook voor jezelf. Als we chronisch negativiteit uitzenden, schaden we de ander en ook onszelf. Het gaat in je cellen zitten. Maar ook andersom: *wie een glimlach uitzendt, krijgt hem terug*.

Compassie is ook een politiek ideaal en dus van belang in ons politiek opereren. Ook in de enkele politieke adviesfuncties die ik nog doe, maar waarover ik nu niet uitweid. Compassie is ook voor de gemeente Leiden relevant, al was het alleen maar in haar communicatie met haar inwoners. Maar zolang het wij-versus-zij bij ons de boventoon voert, vloeit compassie weg. Vooral als we te maken krijgen met mensen die ons irriteren. De eerste impuls is dan de ander te brandmerken – u weet wel, de *blame game*, zoals we nu in de politiek nogal zien, van ‘ik ga vrijuit, de ander heeft ‘t gedaan’.

Het helpt mij in zo'n situatie toch compassie uit te stralen, als ik mijn best doe te bedenken dat ik zelf ook schaduwen heb en dat de irritatie vooral een spiegeling is. Dus dat de ander een ongeheel stuk in mijn onderbewuste *triggert*. “Alleen de erkenning van je schaduwen, is al heling”, zegt Carl Jung. Het maakt mij in elk geval milder. En mildheid bleek vaak een begin van het openen van mijn hart, van toelaten van compassie.

Samen met mildheid en moed is compassie als kracht om de wereld te veranderen een uniek trio. Compassie om niet aan de naaste en de schepping voorbij te gaan, maar verbindend mee te voelen en zo machteloosheid en onverschilligheid te doorbreken; mildheid om niet door te slaan in fanatisme en scherp-slijperij; en moed om de angst te temmen en kracht te krijgen. Ja ook mildheid: het dagelijks brood van compassie en liefde.

Engelse kerstsfeer in de Lutherse kerk, op 17 december (19 uur)

De echte Engelse kerstsfeer komt weer op zaterdag 17 december (19 uur) naar Arnhem! Met veel zang en korte Bijbelverhalen houdt het **Oecumenisch Platform** dan haar jaarlijkse **Service of Nine Lessons and Carols**, ditmaal in de Lutherse kerk aan de Spoorwegstraat 10 (achter het Rembrandt Theater).



De Christmas Carolsservice in de Lutherse kerk wordt al jaren gehouden naar het voorbeeld van de grote viering in King's College in Cambridge die wereldwijd voor miljoenen mensen is te volgen. Net als in Cambridge worden ook bij ons ieder jaar negen korte delen gelezen uit de Bijbel, afgewisseld met vrolijke Christmas Carols. “Het zijn traditionele lezingen vanaf Genesis tot Lucas en Johannes. We lezen steeds een kort gedeelte. Daaromheen en tussendoor worden de Christmas

Carols gezongen. De muzikale leiding is in handen van dirigent, Martin van Bleek. Hij is aangesloten bij de Royal School of Church Music. Samen met de koren zet hij iets neer dat heel authentiek is,” zegt de lutherse dominee Klaas Touwen, die tevens voorzitter is van het Oecumenisch Platform.

Het Choir of the Church of St Mary and St. Anna komt net als de dirigent uit Haarlem. The Anglican Singers komen uit Amsterdam. “Beide koren zingen bekende Christmas Carols zoals ‘Hark the herald angels sing’. Christmas Carols zijn heel vrolijk. ‘Carol’ betekent eigenlijk ‘dans’. Vaak sluiten we af met het stemmige ‘Silent Night’ dat eigenlijk uit Oostenrijk komt. De koren zingen afwisselend a-capella en begeleid door een orgel.”



Dirigent Martin van Bleek heeft als zoon van een Nederlandse vader en Engelse moeder de Anglicaanse kerkmuziek met de paplepel ingegoten gekregen. Als kleine jongen mocht hij mee naar de jaarlijkse Carol Service die in de Anglicaanse kerk in Haarlem werd gezongen. Op zijn 14^{de} belandde hij op de orgelbank en zong mee in het koor.



Liturgisch centrum Lutherse kerk Arnhem

“Een Carol service is eigenlijk een heel goede combinatie van gemeente- en koorzang en de cyclus van 9 lezingen. Deze lezingen vertellen onder meer over de aankondiging en de geboorte van Jezus. Tussen de lezingen worden de meest bekende carols gezongen door alle aanwezigen en zingt het koor speciale carols die bij de lezingen horen. Het kerstverhaal wordt zowel muzikaal als in tekst verteld. Voor een koor is het een hele fijne dienst omdat je zowel de samenzang kunt ondersteunen als de nodige solostukken kunt zingen. Het is echter geen concert. De lezers vormen een doorsnee van de gemeente. Wel zijn er enkele lezingen die traditiegetrouw door dezelfde functionaris worden gelezen: zo wordt de vijfde lezing meestal door de dirigent gelezen en de negende lezing door de voorganger. Deze laatste lezing wordt staande aangehoord,” zegt van Bleek.

De Carolsservice, ditmaal voor het eerst in de

Lutherse kerk, wordt elk jaar georganiseerd door het

Oecumenisch Platform, een werkgroep van samenwerkende kerken in Noordoost Arnhem. De collecte van de dienst gaat altijd grotendeels naar een goed doel. Dit jaar krijgt het **Vluchtelingen Platform** de opbrengst. “Het huidige politieke klimaat is dermate kil en vijandig voor vreemdelingen en vluchtelingen dat wij juist nu onze kerstcollecte graag aan hen willen besteden”, zegt dominee Touwen. “Dat signaal willen wij als kerken helder doen klinken.”

Nieuwjaarsontmoeting Raad van Kerken Arnhem.



Traditiegetrouw organiseert de Raad van Kerken Arnhem weer haar Nieuwjaarsontmoeting in de benedenzalen van de Diaconessenkerk. De ontmoeting wordt gehouden op dinsdagmiddag 10 januari a.s. van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Ieder, die – op welke manier dan ook - betrokken is bij kerkelijke activiteiten in onze stad is van harte welkom!

Noteert U vast de datum? Wij zien U graag tegemoet, om elkaar bij deze gelegenheid weer een mooi oecumenisch jaar toe te kunnen wensen!

Bestuur Raad van Kerken Arnhem

Stichting Kruispunt wint de Burgemeester Drijberprijs.

In Arnhem wordt jaarlijks de Burgemeester Drijberprijs uitgereikt aan een vrijwilliger of groep vrijwilligers, die zich gedurende lange tijd belangeloos inzetten voor de Arnhemse samenleving. Dit jaar werd de prijs voor de 23^{ste} maal uitgereikt en ook Kruispunt behoorde tot de genomineerden. In totaal waren er 24 groepen en 26 individuele personen voorgedragen. Van al die voordrachten werden 3 groepen en 3 individuele personen genomineerd.

De spanning was vrijdagmiddag 9 december dan ook te snijden in de Burgerzaal van het Stadhuis. Behalve Kruispunt hadden ook wijkcentrum 't Huukske in Arnhem-West en het theaterproject Spijkerkwarts uit het Spijkerkwartier kans op de prijs van € 2000, -



Na de gebruikelijke inleiding door de juryvoorzitter, de heer Henk Danser en oud-burgemeester Drijber werden alle genomineerde groepen naar voren gehaald en in het kort iets verteld over de activiteiten van de diverse organisaties.

Daarna volgde het moment van de bekendmaking en kwam Kruispunt als winnaar uit de bus. Een geweldige moment, waarbij alle camera's op de mensen van Kruispunt werden gericht.

In de plaatselijke pers is de nodige aandacht gegeven aan deze gebeurtenis, die behalve de

mooie geldprijs, ook een enorme stimulans is voor al die tientallen vrijwilligers en medewerkers van Stichting Kruispunt.

15 januari, zondag van het delen in de Eusebiuskerk

Het College van Diakenen en de wijkgemeente Diaconessenkerk organiseren samen een 'zondag van het delen' en wel op **15 januari 2012 om 10.15 uur** in de **Eusebiuskerk**. We staan in deze dienst stil bij wat we te delen hebben met elkaar. We zullen dat doen aan de hand van o.a. het verhaal van de bruiloft te Kana.

Omdat we het delen ook concreet willen maken, vragen we u om bloemen mee te brengen. Het hoeft geen mooi, groot boeket te zijn, een kleine bos losse bloemen mag ook. Tijdens de dienst worden van de losse bloemen boeketten gemaakt en wordt duidelijk wat de bedoeling daarvan is.

Weet dat u welkom bent.

Jongerenreis naar Taizé

Taizé is een internationale oecumenische kloostergemeenschap. Vele jongeren reizen naar Taizé voor ontmoeting en bezinning. Ook vanuit Arnhem zal op zaterdagochtend 28 april 2012 een groep mensen naar deze bijzondere plaats vertrekken. Op 6 mei hopen we weer terug te komen. Ben je gelovig, juist helemaal niet of weet je het eigenlijk niet goed? Ben je wel kerkelijk betrokken of kom je er haast nooit? Voor deze reis maakt het niet uit, als je maar een beetje nieuwsgierig bent!



De kosten zijn 250 euro all-in (dus: eten, slapen en vervoer). Een bezoek aan Taizé is vooral bedoeld voor jongeren tussen de 17 en 29 jaar. Ben je dus in die leeftijdscategorie, dan heb je een grote kans dat je mee kunt. Ben je net iets jonger, maar wil je toch graag mee? Neem dan even contact met mij op, dan kunnen we kijken wat er mogelijk is.

Informatie over Taizé

Taizé is de naam van een klein dorpje in Frankrijk en het ligt ongeveer 100 kilometer boven Lyon. In dit dorp wonen ongeveer 80 ingetreden protestantse en katholieke broeders. Samen met nog enkele andere broeders die meeleven in sloppenwijken in andere delen van de wereld, vormen zij de 'oecumenische broedergemeenschap van Taizé'.

Duizenden jongeren uit de hele wereld hebben Taizé ontdekt als een bijzondere plek. Tijdens een bezoek aan Taizé kun je drie maal per dag deelnemen aan de gebedsdiensten van de broeders, waarin de speciale muziek van Taizé en de stilte een grote rol spelen. (Kijk eens op: <http://www.youtube.com/watch?v=Xzlgks035AM>)

Tussen de diensten door vinden er veel ontmoetingen plaats: bezoekers uit allerlei landen gaan met elkaar in gesprek over hun dagelijks leven en over hoe geloof daar wel of niet een rol in speelt. Broeders houden daarvoor de inleiding over wat hen in hun leven inspireert. Er is dus ruimte voor bezinning en stilte, voor ontmoeting en gesprek en natuurlijk voor veel gezelligheid en plezier. 's Avonds is er Oyak, het kleine cafeetje waar men zich verdringt voor een drankje.

Het eenvoudige maar diep geïnspireerde leven van de broeders maakt vaak grote indruk. Om daar zelf een week aan mee te doen is voor velen een onvergetelijke gebeurtenis. Het is moeilijk uit te leggen wat Taizé met je doet, maar wie er geweest is, is meestal erg enthousiast.

Het verblijf in Taizé is heel eenvoudig: je slaapt in barakken en de sanitaire voorzieningen zijn goed maar heel simpel. Een beetje vreemde talenkennis is handig, maar zeker niet noodzakelijk.

Opgeven?

Denk je nu al 'ja, leuk!' of wil je gewoon wat meer informatie ontvangen, neem dan contact op via email bmbuitink@gmail.com of telefoonnummer 0623849378. Je kunt je tot 1 maart 2012 opgeven.

Voor woensdag 21 maart staat er een voorbereidingsavond gepland.

Mocht je dus mee willen, hou die avond dan alvast vrij!

Christengemeenschap is Gastkerk

Op 29 januari 2012 is een ieder uitgenodigd de Mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap in Arnhem bij te wonen.

De dienst begint om **10:00 uur Brugstraat 5** in Arnhem.

Om meer te weten te komen over de Christengemeenschap kunt U informatie krijgen via de website: www.christengemeenschap.nl

Het Coventrygebed: Bidden voor vrede en verzoening.

Dat gebeurt iedere vrijdag in 160 steden over de hele wereld, die in het verleden geteisterd zijn door



oorlogsgeweld. Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de WOII-verwoeste Coventry.

In de ruïnes van de vernietigde kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, het Coventry Cross of Nails.

Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen

waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn, de Kreuzkirche in Dresden, de stad Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York zijn aangesloten

Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats. Ook Arnhem is onderdeel van het Coventry Beraad Nederland waar ook Rotterdam, Den Haag, Middelburg en Nijmegen lid van zijn.

De organisatie in Arnhem is een oecumenische samenwerking.

Het gebed is iedere vrijdagmiddag om 12.30 uur in de Walburgisbasiliek.



Samenkomen rondom de tafel – een impressie

Verslag Gelderse ontmoetingsdag voor vrouwen op 13 november

“Niets is beter dan samen koken en samen eten”!, schrijft een deelnemer op het evaluatieformulier.

Gezien de vele lovende reacties wordt deze mening gedeeld door de meeste deelnemers aan de ontmoetingsdag voor vrouwen uit de Joodse, Christelijke en Islamitische traditie.

Op zondag 13 november 2011 is het zo ver. Er komen 70 vrouwen (deelnemers, vrijwilligers en werkgroep leden) uit de verschillende religieuze tradities bij elkaar in het Arentheemcollege / Resto Van Harte te Arnhem.



Al voor het zevende jaar organiseert de werkgroep “Wel gezien maar niet gesproken”, een Gelderse dag voor bovengenoemde groep. Deze keer met het thema “Samenkomen rondom de tafel”, over voedsel, koken en maaltijd



houden in de verschillende culturele en religieuze tradities. Elke religie en cultuur brengt haar eigen gebruiken en voorschriften met zich mee. Samen maaltijd houden is bij uitstek een ontmoetingsmoment om meer begrip en verwondering op te brengen voor elkaar als vrouwen met heel verschillende achtergronden, van elkaar te leren en mogelijke vooroordelen weg te nemen.

Bij binnenkomst staat er in de zaal een markt opgesteld van ingrediënten en producten die later gebruikt zullen worden voor de bereiding van de gerechten. Kookboeken uit diverse culturen liggen ter inzage. Na begroeting en opening door de dagvoorzitter, een lid van de werkgroep, is er een uitgebreid onderdeel in het teken van kennismaking. Twee vrouwen van Diversity Joy, een organisatie die streeft naar een wereld waarin mensen hun diversiteit inzetten als bron van inspiratie, creativiteit en groei, leiden dit onderdeel. Via een speelse werkvorm leren de deelnemende vrouwen elkaar beter kennen en wordt gelijk het onderwerp “voedsel en eten” verkend. Kookworkshops volgen waarin drie voorgerechten, drie

hoofdgerechten en drie nagerechten uit de verschillende culturen worden bereid. Het duurt ongeveer twee uren voordat alles gereed is om te serveren. Intussen worden in diverse lokalen ook andere workshops gegeven: “Rituelen rondom de maaltijd” door Marian Geurtsen, waarin er o.a. rituelen worden gemaakt voor de omlijsting van de maaltijd; “Liturgisch bloemschikken” door Miek Erhart, waarin op een symbolische manier, met bloemen en kleuren, de verbondenheid tussen de verschillende tradities wordt verbeeld en later op de tafels gebruikt; “Islam en maaltijd” door Sabijn van Rijswijk, waarin veel wordt verteld over welke gebruiken en voorschriften van belang zijn m.b.t. het eten en maaltijd vieren in de Islam en de workshop “Schrijven over eten” door Nicolienne Wolf, waarin veel korte en vaak humorvolle verhalen worden geschreven. Sommige verhalen worden tijdens de maaltijd





voorgelezen. Daarna wordt aan de in kleur verzorgde tafels de maaltijd gevierd met elkaar. Omlijst met rituelen en doorweven met verhalen wordt er smakelijk gegeten van de uitstekend bereide en vaak onbekende gerechten. Veel verhalen worden uitgewisseld en vriendinnen gemaakt.

Al met al een vol programma, maar het is de moeite waard. Want elke keer als je samen de maaltijd deelt is er de kans om elkaar te verstaan en de mogelijkheid tot echte ontmoeting! Wij

wensen elkaar toe dat dit nog vaak mag gebeuren!

Marry de Groot-de Bruin.

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het januarinum­mer in­zenden vóór 3 januari 2012 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com Graag in Word aanleveren.

Het volgend bulletin verschijnt op 11 januari 2012.

Internet



De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website:

www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Liesbeth Dessens dessens@planet.nl