



# Bulletin

*Raad van Kerken Arnhem*

januari 2012 digitale nieuwsbrief nr. 4

*In dit nummer:*

- **Gedachte**
- **Gastzondag bij de Christengemeenschap Arnhem e.o.**
- **Week van gebed voor de eenheid**
- **Oecumenelezing Raad van Kerken Nederland**
- **Nieuwjaarsbijeenkomst Raad van Kerken Arnhem**
- **Afscheid Herman Postma**
- **Wat geloof ik? – Elfriede ter Schegget**
- **“Geloofsbelijdenis” – Johannes Kon**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek**
- **Informatie Stadspastoraat Arnhem**

## **Gedachte**

*Wachten  
doet een mens niet graag.  
Opschieten  
is het parool geworden,  
tijd is geld.  
Zo verliezen we  
het besef dat wachten  
tijd van rijpen kan zijn.  
Wachten tot de dagen  
vol van vrede zullen worden.*



## **Gastzondag bij de Christengemeenschap Arnhem e.o.**

Zondag 29 januari is opnieuw een Gastzondag. Gastzondagen zijn een project van de Raad van Kerken te Arnhem waarmee in 2011 begonnen is. Enkele malen per jaar en doorgaans

op de vijfde zondag van een maand worden de leden van alle bij de Raad aangesloten kerken en anderen uitgenodigd om deel te gaan nemen aan een dienst in het voor die dag tot Gastkerk uitgeroepen kerkgebouw.

Bezoekers kunnen dan lijfelijk en tastbaar ervaren hoe in 'zusterkerken' het christelijk geloof wordt gevierd en verdiept.

De eerstkomende Gastzondag is gepland voor **29 januari** aanstaande. Iedereen is meer dan welkom bij de **Christengemeenschap** op het adres **Brugstraat 5** te Arnhem (een zijstraat van de Utrechtsestraat, vijf minuten lopen van het Centraal Station).

**De mensenwijdingsdienst begint om 10.00 uur.**

Na de dienst de gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken en om aan een gesprek deel te nemen.

De leden en belangstellenden van de Christengemeenschap komen uit Arnhem en omgeving.

Marie-Hélène van Tol is priester in de gemeente van de Christengemeenschap Arnhem e.o.

Voor algemene informatie over de Christengemeenschap (ook internationaal) kan men de website raadplegen:

[www.christengemeenschap.nl](http://www.christengemeenschap.nl).

U kunt ook telefonisch contact opnemen via 026 4431544.

De volgende Gastzondagen voor dit jaar zijn 29 april en 30 september.



## **Week van gebed voor de eenheid**

**15-22 januari 2012**

Raad van Kerken in Nederland

*U loutert ons,  
zoals men zilver loutert.  
U leidt ons uit het vuur  
en geeft ons vrijheid.  
U hoort ons gebed.*

*Alleen in u, o Here, is onze overwinning.  
U voert ons uit de moeilijkste momenten in  
ons leven.  
Daarom roepen we tot U, o Here,  
Verhoor ons door de opgestane Jezus  
Christus.*

*(vrij naar ds. Adam Pilch)*

## **Over nieuwe grenzen**

Aan het begin van elk jaar in januari organiseert de Raad van Kerken de **Oecumenelezing**. De Oecumenelezing behandelt onderwerpen, die voor de oecumene van wezenlijk belang zijn en biedt ruimte voor ontmoeting en inspiratie.

**Vrijdag 13 januari** spreekt **professor Mechteld Jansen** over het onderwerp **Over nieuwe grenzen**.

Plaats: **Geertekerk**, Geertekerkhof 23, 3511XC **Utrecht**

Kosten: €10,-

Aanmelden en informatie via [rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl) of telefoonnummer 033 4633844.

Ook informatie op [www.raadvankerken.nl](http://www.raadvankerken.nl)

Postcodegebieden, opleidingsniveaus, de Europese buitengrenzen: we dachten dat de grenzen door globalisering en ontzuiling zouden wegvallen. Voor veel mensen is dat ook zo, maar tegelijk ontstaan er nieuwe grenzen, soms bewust gemarkeerd.

Vooraf tussen arm en rijk en tussen kansrijk en kansarm.

Europa probeert zijn buitengrens stevig dicht te houden voor arme mensen die bij ons een bestaan hopen op te bouwen.

Duizenden van hen verliezen daarbij hun leven. De verschillen (in rijkdom, levensstijl, overtuigingen, gezondheid, mogelijkheden) tussen mensen onderling in Nederland en wereldwijd nemen toe, zodanig dat het mensen en gemeenschappen uit elkaar drijft.



Mechteld Jansen

In de oecumene spreken we over eenheid en gemeenschap, over het opruimen van blokkades tussen kerken en mensen en over de heel worden van de mensheid.

Hoe verhoudt dit oecumenisch streven zich met het proces van globalisering, dat vaak wordt voorgesteld als een ontwikkeling naar eenheid die heil zal brengen voor de hele mensheid?

Brengt globalisering saamhorigheid en universele redding of creëert deze ontwikkeling juist verdeeldheid en fragmentarisering? Is de inzet voor de eenheid van kerken op één lijn te stellen met de inzet voor de heel worden van de wereld?

Doen kerken er misschien goed aan de modellen van eenheid die zij hanteren opnieuw te doordenken, juist in het licht van de heelheid van de mensheid?

Voor de Oecumenelezing 2012 heeft de Raad van Kerken professor Mechteld Jansen uitgenodigd over dit onderwerp te spreken.

## Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur Welkomstwoord door drs. Henk van Hout, voorzitter Raad van Kerken

15.05 uur Vooruitblik op 2012 door ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris

15.10 uur Over nieuwe grenzen

Lezing door prof.dr. Mechteld Jansen

15.50 uur Muzikaal intermezzo

Oefenen van liederen uit het nieuwe liedboek

16.00 uur Doorpraten over de lezing op basis van reacties uit het publiek

16.30 uur Afsluitende viering

Na afloop is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje.

Het muzikaal intermezzo en de liturgische afsluiting worden verzorgd door twee leden van de projectgroep Vieren, Willem Blonk en Gert Landman

## Nieuwjaarsbijeenkomst Raad van Kerken Arnhem.



Traditioneel hield de Raad van Kerken Arnhem ook aan het begin van het nieuwe jaar 2012 haar Nieuwjaars ontmoeting. Dinsdagmiddag 10 januari troffen vele tientallen kerkelijk betrokken personen elkaar in de benedenzalen van de Diaconessenkerk, om elkaar een goed en inspirerend oecumenisch Nieuwjaar toe te wensen.

Jaarlijks maken velen van de uitnodiging gebruik, om elkaar te ontmoeten en bij te

praten. Verheugend is, dat er ieder jaar weer nieuwe gezichten zijn, maar ook, dat veel oudgedienden aanwezig zijn, omdat zij graag op de hoogte blijven van het wel en wee van de kerken in onze stad.

Dit jaar werd, tijdens de receptie afscheid genomen van de heer Herman Postma, die vele jaren de vertegenwoordiger was van de Evangelisch Lutherse kerk binnen de Raad van Kerken Arnhem. Vele functies heeft hij waargenomen. Zo verzorgde hij o.a. jarenlang de uitgave van het Bulletin en maakte hij ook deel uit van het dagelijks bestuur. Hij werd toegesproken door Johannes Kon en ontving als afscheidscadeau een boek en ook zijn vrouw werd in de bloemen gezet.

De beide duovoorzitters, Elfriede ter Schegget en Johannes Kon hielden beiden een inleiding, waarin zij hun missie verwoordden. De beide referaten treft u aan in dit Bulletin. Verder werd tijdens de bijeenkomst de nieuwe Informatiebrochure 2012 uitgereikt aan alle aanwezigen. De brochure bevat zeer veel actuele informatie vanuit de deelnemende kerken, de werkgroepen en organisaties, die met de Raad van Kerken Arnhem verbonden zijn. Als u ook over de brochure wilt beschikken, kunt u zich wenden tot de secretaris, mevr. Liesbeth Dessens, tel. 4435372 of via de mail: [dessens@planet.nl](mailto:dessens@planet.nl)

## Afscheid Herman Postma

Herman Postma gaf aan te willen opstappen, omdat hij de leeftijd der zeer zeer sterken gaat bereiken.

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad werd door covoorzitter Johannes Kon afscheid van hem genomen. Herman was gedurende een grote reeks van jaren in de Raad afgevaardigde namens de Evangelisch-Lutherse Gemeente; in de laatste periode ook weer als lid van het (dagelijks) bestuur.

Hij was dat eerder ook al nl. als secretaris naast een (voor)vorige voorzitter; hij was toentertijd mede verantwoordelijk voor het vormgeven van aangepaste statuten van de vereniging Raad van Kerken Arnhem. Ook was hij in het verdere verleden onder meer betrokken bij / vertegenwoordigd in het bestuur van het Stadspastoraat en de werkgroep "Kerkelijk gebruik Eusebius". Hij zat daar niet voor niets, maar kenmerkte zich daar door zijn vaak uitgesproken opvattingen.



De laatste jaren was hij als opvolger van Ruud Bunnik in zijn eentje redactioneel verantwoordelijk voor de fysieke uitgave van het informatiebulletin van de Raad (dat tegenwoordig alleen digitaal verschijnt).

De Raad van Kerken Arnhem is Herman voor zijn jarenlange inzet veel dank verschuldigd. Herman kreeg i.p.v. de gebruikelijke (boeken)bon het boek "150 Psalmen" van Huub Oosterhuis. Zijn vrouw Gonnie mocht een bos bloemen in ontvangst nemen. In zijn reactie wenste Herman de Raad oprecht succes met diens ambities qua oecumenische activiteiten, waarbij enige scepsis t.a.v. de in het verleden getoonde oecumenische wil van de aangesloten kerken ambities, niet verheeld werd.

Johannes Kon

## WAT GELOOF IK?

### INTRODUCTIE

Nu oecumene in deze tijd waarin kerken zich terugtrekken op hun eigen boodschap en voortbestaan, kerkelijk organisatorisch een moeizame weg geworden is, heeft de Raad van Kerken in Arnhem besloten *Geloofsverdieping* als vast punt in zijn agenda op te nemen om zo het geloof met elkaar te kunnen blijven delen. Op de nieuwjaarsreceptie van de Raad gaven de voorzitters hiervoor de aftrap met ieder hun eigen bijdrage, die hieronder te lezen is.

Hoe verschillend de voordrachten ook zijn, de voorzitters voelen zich met elkaar verbonden door een joodse vertelling, waardoor zij onafhankelijk van elkaar bleken te zijn geïnspireerd en die het uitgangspunt is geworden van het werkplan de van de Raad.

*Zo vroeg een rabbi eens aan zijn leerlingen: hoe weet je wanneer de nacht ten einde is en de dag begint? De één zei: dat is wanneer je een hond van een schaap kunt onderscheiden Nee, zei de rabbi. Is het dan wanneer je een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden, vroeg de ander. Nee, zei de rabbi, het is als je in het gezicht van de mens die je tegenkomt, het gezicht van je broeder of zuster ziet. Totdat het zover is, is de nacht nog bij ons.*

### WAT GELOOF IK?

De vraag "Geloof jij?" maakt mij altijd kregelig, omdat deze vraag doorgaans gesteld wordt door gelovigen die hun godsbeeld aan mij willen opdringen of door notoire atheïsten die mij van hun ongeloof willen overtuigen. In mijn ogen zijn beide types geen gelovigen, maar



Bijdrage Elfriede ter Schegget  
*Nieuwjaarsontmoeting*

wetenden. De één weet immers zeker dat God wel en de ander dat God niet bestaat. Noch voor het één, noch voor het ander is echter een bewijs. Ik weet dus niet of God bestaat en voor mijn geloof is dat ook niet essentieel.

De Bijbel zegt dat wij geen beelden van God mogen maken. Voor mij betekent dat, dat ik ook geen denkbeelden van hem moet construeren. De denkbeelden die wij van God creëren zouden namelijk wel eens veel gevaarlijker kunnen zijn

dan de geschilderde of gebeeldhouwde beelden van de goedmoedige man met de baard. Hoe vaster denkbeelden over God zich in mensenhoofden nestelen, hoe groter de misdaden die zij bereid zijn te begaan in naam van die door hun bedachte God, die feitelijk een afgod is. Daarin schuilt het gevaar van religie. Religie betekent geloofsleer. Dat is niet hetzelfde als geloof. Geloofsleer van welke herkomst ook, tendeert altijd naar rigiditeit en leerstellingheid en is doorgaans gericht op het onderwerpen en controleren van zijn aanhangers. Dat staat haaks op het levenslange,

verlichtende leerproces van menswording dat ik geloven noem. Daarom ben ik wars van religie en noem ik mijzelf wel gelovig, maar beslist niet religieus.

De vraag naar het bestaan van God is voor mij geen geloofsvraag. Eigenlijk vind ik het zelfs een verboden vraag, omdat het impliciet vraagt naar mijn beeld van God en omdat de Bijbel het scheppen van dat beeld verbiedt is het in geloofstermen volstrekt oninteressant en “not done” mij daarnaar te vragen. Geloven gaat niet over mijn godsbeeld, maar over Gods Woord. Johannes 1 vers 1 is daar heel duidelijk over: *In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.* Daar houd ik mij aan en dus bedenk ik geen god buiten de Bijbel om.

God openbaart zich in het Bijbelverhaal. Dat verhaal is waar omdat de boodschap waar is. Een waarheid die onze geschiedenis te boven gaat. Het doet er dan ook niet toe in hoeverre het een historisch verhaal is. Waar het om gaat is te geloven dat het waarheid zal worden, dat Gods beloften uit zullen komen. Dat maakt de Bijbel voor mij tot een sterk verhaal in beide betekenissen van het woord.

De Bijbel is een bron van geloof, hoop en liefde waaraan je je eindeloos kunt laven en optrekken. Het is dus absoluut niet het wetboek dat kerkelijke instituties er in hun machtsstreven vaak van willen maken. Daarmee brengen ze niet alleen de boodschap om zeep, maar jagen ze ook velen de kerken uit. In dit opzicht heb ik meer met de kerkverlaters dan met het instituut kerk. De andere kant is echter dat velen met de kerk ook de Bijbel achter zich laten. Voor mij is dat onbegrijpelijk, omdat ik niet zou weten hoe ik zonder dat verhaal mens in deze wereld zou kunnen zijn, of beter gezegd, mens zou kunnen worden en blijven. Voor mij is de essentie van het Bijbelverhaal de mens te worden zoals God naar zijn evenbeeld heeft geschapen of, zoals Bonhoeffer het uitdrukt, de mens te worden die Christus in ons scheidt. Dat is een heel andere mens dan de mens die wij van nature zijn. Van nature zijn wij aangeklede apen. Net als alle andere dieren gericht op zelfbehoud. Met andere woorden, de wetten van de natuur, door Darwin geduid als “survival of the fittest”, zijn ook op ons van toepassing. In tegenstelling tot alle andere dieren hoeven wij ons daar echter niet bij neer te leggen, omdat wij ook anders kunnen. Wij kunnen onze natuurlijke driften de baas in die zin dat wij ons eigenbelang opzij kunnen zetten ter wille van de ander. Wij kunnen de ander voor laten gaan, niet zoals bij Darwin omdat die de sterkste is, maar juist en in het bijzonder als die ander de zwakkere is. De ander onvoorwaardelijk liefhebben, ongeacht de omstandigheden of wie hij of zij is, enkel en alleen omdat hij een mens is zoals jij, is de mens worden zoals de Bijbel, zoals God bedoelt. Dat is lang niet zo vrijblijvend als *Wat jij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet*, wat neer komt op: zolang je een ander er maar geen kwaad doet ben je hem of haar niets verplicht..

Bijbelse naastenliefde is de ander zo behandelen zoals jij in zijn situatie ook behandeld zou willen worden, niet omdat hij daar om vraagt, maar omdat je voor hem open staat, ongeacht of hij jou als vriend of vijand bejegt. In die relatie tot de ander word je zelf een ander mens, word je de mens waartoe God je heeft bestemd, naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen.

Dat is voor mij de betekenis van in de ander je broeder of zuster herkennen en zoals het verhaal van de Rabbi vertelt zal dan de nacht ten einde zijn en de dag aanbreken.

Mens worden zoals de Bijbel bedoelt tilt je boven jezelf en het noodlot uit. Het brengt Gods Rijk, een nieuwe aarde, wat dichterbij, maar leert tegelijkertijd dat de komst daarvan niet in onze hand ligt. Dat is voor mij de verlichting met de Heilige Geest. Dat ervaar ik als spiritualiteit. Heel concreet, tegelijkertijd verplichtend en verlichtend, maar veraf staand van het moderne, vage en vrijblijvende “ietsisme”, dat uiteindelijk toch het eigen welzijn voorop stelt. De Bijbel daagt mij uit te leven naar de Geest, bemoedigt mij dat vol te houden en troost mij als ik dat steeds weer zie mislukken, zowel in de wereld als bij mijzelf. Gods Woord wekt mijn geweten en zet mij op weg naar liefde, vrede en gerechtigheid. Die stem van geloof, hoop en liefde, die mijn leven in een perspectief zet dat sterker is dan de dood, noem ik, door de Bijbel geleerd, God.

Elfriede ter Schegget

## “GELOOFSBELIJDENIS”

*Enige statements t.b.v. de nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad van Kerken Arnhem 10 januari 2012:*



Bijdrage Johannes Kon  
Nieuwjaarsontmoeting

“Ik geloof en daarom zing ik ...” of was het “Ik heb geloofd en daarom zing ik ...” Het is allebei waar, wat ook de tekst van het lied (psalm ?) was. Het vervolg van de tekst: “... van gena ...” duidt op een voorvaderlijk geloof, dat ik niet meer ken. Genade op de wijze van Oosterhuis (*niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn*) spreekt me meer aan. En zingen, ja ... in collectief verband laat ik graag mijn (ongeoefende) stem horen.

Geloof ik? Ik weet het niet; ik geloof het niet. Niet weten is natuurlijk iets anders dan onwetendheid.

Geloven kan ook zijn: hopen op weten, *denken* te weten. In plaats van 10 geboden presenteer ik hier *mijn 10 geloven* (die allemaal op één kussen passen):

Ik (heb) geloof in:

- de heilzaamheid en noodzaak van leefregels tussen mensen onderling, zodat er mededogen ontstaat – ben ik daarmee boeddhist te noemen?
- de beginselen van barmhartigheid, lankmoedigheid en naastenliefde; ben ik daarom christen?
- de opvoedende kracht van onderwijs en beschaving, zodat de zelfontplooiing van mensen tot stand kan komen.
- mijn ouders; in mijn partner/vriendin, die mij liefheeft maar daarom ook een spiegel voorhoudt.
- de mogelijkheid van waarachtige liefde en diepe verbondenheid tussen mensen.
- de pracht van de muziek en teksten van Bob Dylan e.v.a.
- de kracht van taal en de waarde van literatuur (Louis Paul Boon, Willem Elsschot, Nescio, Kerouac).
- spiritualiteit en spiritualiën op hun tijd.
- exploratie van mijn lichamelijkeheid.
- een God die wèl (of niet?) bestaat en mijn verwondering daarover.

*Ben ik een (niet gelovig) religieus mens te noemen, omdat ik weet, dat ik niét weet?* (met dank aan Nico Tydeman).

*“Heeft iemand iets gezegd? Nee, niemand sprak!”* (slotregel van een gedicht van C.O. Jellema).

**Johannes Kon**, zich geïnspireerd wetende door Koert van der Velde 's “Flirten met God. Religiositeit zonder geloof” (Kampen, 2011) en Jan Oegema's “De stille stem. Niet weten als levenshouding”, Amsterdam, 2011).



### Elke vrijdagmiddag om 12.30 uur wordt in de Walburgisbasiliek tijdens een Coventrygebed gebeden voor vrede en verzoening.

Dit gebeurt vanuit een wereldwijde beweging in steden, die onder oorlogsgeweld geleden hebben. Dit zijn onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn, de Kreuzkirche in Dresden, de stad Freetown in Sierra Leone en in Rotterdam, Den Haag, Middelburg en Nijmegen

ledere vrijdagmiddag om 12.30 uur in de Walburgisbasiliek.

De organisatie in Arnhem is een oecumenische samenwerking.

## Informatie over het Stadspastoraat Arnhem

Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Het Stadspastoraat geeft een gids uit met het programma voor het Voorjaar van 2012.

Informatie en de mogelijkheid tot inschrijven voor een activiteit vindt u op de website [www.stadspastoraat.nl](http://www.stadspastoraat.nl)

U kunt ook mailen naar [stadspastoraat@planet.nl](mailto:stadspastoraat@planet.nl) of bellen met telefoonnummer 026 3513185

Het adres is **Stadspastoraat Arnhem/ De Drie Koningen**, Driekoningendwarsstraat 30, 6828EH Arnhem

Omdat ons Bulletin onvoldoende ruimte biedt voor uitgebreide informatie over het aanbod van het Stadspastoraat zelf hieronder enkele voorbeelden uit het programma. Meer informatie vindt u op de website en de hierboven genoemde gids.

### 12-01 Voeding is leven

*Lezing door Jessica Vos, donderdag 12 januari, 19:45 uur. Entree € 5*

*Je bent wat je eet.* Een cliché, maar waar. Al ligt het in werkelijkheid genuanceerder. Een avond om je bewust te worden van je eetgewoontes, je kijk op voeding en je leefwijze. Wat is gezonde voeding? Wat is de invloed van voeding op jouw leven? De kunst van het leven is balans. En dat geldt ook voor onze voeding. Alle voedingsstoffen zijn wezenlijk voor je gezondheid. En daarbij is de vuistregel: eet alles met mate. Een uitgebalanceerd eetpatroon zorgt voor de nodige energie, en daarmee ook voor je lichamenlijk en geestelijk welzijn. Want als je lekker in je vel zit, je je gezonder voelt, ga je gelukkiger door het leven. Een bewust voedingspatroon verzorgt lichaam en geest.

*Jessica Vos volgt de (deeltijd-)opleiding Wellness & Lifestyle aan het Helicon in Velp en loopt stage bij het Stadspastoraat. Onlangs is ze een eigen bedrijf gestart: Body, soul & living.*

### 23-01 De innerlijke ruimte

Cursus (4x) op maandag, 20:00-22:00 uur, o.l.v. Henk van den Berg.

In vier bijeenkomsten lezen we een aantal teksten uit het boek 'De innerlijke ruimte' van Maria de Groot. In dit boek beschrijft zij de spirituele weg die zij heeft afgelegd. Maria de Groot gebruikt voor het verwoorden en uitbeelden van haar innerlijk leven de allegorie van een klooster. Wij lezen met elkaar gedeelten uit dit prachtige, poëtische boek. De tekst wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

*Henk van den Berg is remonstrants predikant en geestelijk verzorger en heeft een eigen praktijk voor coaching bij levensvragen, ritueel- en geestelijke begeleiding.*

### Mixed Media!



Expositie Yette Rohde in het Stadspastoraat Arnhem

Opening expositie: 6 januari, 20:00 uur

De expositie is dagelijks te bezichtigen, van 9 januari t/m 4 maart, van maandag t/m vrijdag, tussen 10:00-14:00 uur. Buiten deze tijden in overleg.

In de eerste maanden van 2012 exposeert Yette Rohde 'Mixed Media' bij het Stadspastoraat. 'Mixed Media' bestaat uit schilderijen, foto's, grafiek, tekeningen en combinaties hiervan. Het overkoepelende thema in het werk



van Yette Rohde is de verwondering over het vanzelfsprekende. Ze zoomt in op ogenschijnlijk onbelangrijke dingen die bijzonder worden als ze in beelden gevangen worden. Yette werkt graag samen met kunstenaars uit andere disciplines. Omdat zij niet alleen in haar autonome werk, maar ook in de uitwisseling van verschillende kunstdisciplines de synergie van verschillende technieken zoekt. Samen met Vitamiem maakt Yette beeldende mimevoorstellingen. Deze samenwerking is ontstaan uit de fascinatie voor het combineren van verschillende media. De feel-good voorstellingen van Vitamiem hebben een sociaal geëngageerd karakter en worden gespeeld op festivals, scholen en in bibliotheken.

Yette Rohde werkt fulltime als beeldend kunstenaar in Nijmegen en geeft teken-, schilder- en grafieklessen in eigen atelier. Yette studeerde in 2009 af aan de afdeling Fine Art op de ArtEZ te Arnhem.

Voor meer informatie over Yette Rohde, zie haar website: [www.yetterohde.nl](http://www.yetterohde.nl)

## Colofon

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het februarinummer**  
**inzenden vóór 3 februari 2012 aan**  
[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het volgend bulletin verschijnt op  
10 februari 2012.

## Internet



De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website:

[www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris  
Liesbeth Dessens  
[dessens@planet.nl](mailto:dessens@planet.nl)

