



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

februari 2012 digitale nieuwsbrief nr. 5

In dit nummer:

- **Sobere rijstmaaltijden en vespers in de veertigdagentijd**
- **Leger des Heils viert haar 125 jarig jubileum**
- **Studiedag over Apostoliciteit**
- **Opstart Transit ion Town Arnhem – bericht stichting EVS EcoVrede**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebied in de Walburgisbasiliek**
- **De Christengemeenschap was Gastkerk**
- **kaartenactie vreemdelingenkinderen**
- **Najaarsactie diaconie Schaarsbergen voor Vluchtelingen Platform Arnhem**
- **Compassieprijs 2012**
- **Informatie over het Stadspastoraat Arnhem**

Sobere rijstmaaltijden en vespers in de veertigdagentijd



Het Oecumenisch Platform Arnhem-noordoost organiseert in 2012 weer een combinatie van sobere rijstmaaltijden en vespervieringen in de Veertigdagentijd.

Het thema is: **“Voor de verandering”**.

Dit is een oproep van Kerk in Actie om in de Veertigdagentijd dingen net even anders te doen door het lijden van Christus en het lijden in de wereld

aan te grijpen om concreet iets voor mensen te doen.

Omdat we ons verbonden voelen met de armen in de wereld, ver af en dichtbij, willen we in de veertig dagen voor Pasen vasten door één warme maaltijd per week te vervangen door rijst en water. Het geldt dat we hiermee uitsparen besteden we voor een diaconaal doel. Iedere organiserende kerk bepaalt zelf het doel van de collecte. Aansluitend aan de maaltijd is er een vesperviering, die door de organiserende kerk wordt verzorgd.

De rijstmaaltijden en de vespervieringen vinden iedere woensdagavond plaats van 29 februari tot 4 april.

De sobere rijstmaaltijd begint om 18.15 uur, de vesperviering om 19.15 uur. De vesperviering duurt een half uur. U kunt de maaltijd en de vesperviering ook afzonderlijk bezoeken.

29 februari: Bethlehemkerk (Presikhaaf), Honigkamp 25, 6826 PM Arnhem

7 maart: Oudkatholieke Kerk (Molenbeke), Adolf van Nieuwenarlan 3a, 6824 AM Arnhem

14 maart: RK. Diac. Centrum (Sint Marten, Van Slichtenhorststraat 34, 6821 CM Arnhem

21 maart: Parkstraatgemeente (Boulevardkwartier), Parkstraat 31/A, 6828 JC Arnhem

28 maart: Lutherse Kerk (Spijkerkwartier), Spoorwegstraat 8/10, 6828 AS Arnhem

4 april: Opstandingskerk (Monnikenhuisen), Rosendaalsestraat 505, 6824 KL Arnhem.

Aanvang maaltijd: 18.15 uur
Aanvang vespers: 19.15 uur

Het Oecumenisch Platform Arnhem Noordoost nodigt u namens de organiserende kerken en geloofsgemeenschappen hartelijk uit deze sobere maaltijden met aansluitend een vesperviering bij te wonen. Deze zijn ook afzonderlijk te bezoeken.

Opgave vooraf is niet nodig.

Doen wat we geloven al 125 jaar



Het **Leger des Heils** bestaat 125 jaar.
 Om dit te vieren zijn er dit jaar diverse activiteiten.
 Het hoogtepunt zal **Het Majoor Bosshardt Gala** van 11-13 mei zijn.

Alle informatie over het jubileumjaar en de festiviteiten vindt u op www.125-jaar.nl

Studiedag over Apostoliciteit

Bericht van de Raad van Kerken Nederland



“**In de schoenen van de apostelen**” is het thema van de studiedag over Apostoliciteit die de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken organiseert. De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap merkt in de praktijk dat verschillende discussies teruggaan op de vraag naar de Apostoliciteit. Onder de vraag naar de legitimiteit van de bevestigde ambtsdragers krijgen vele andere vragen en antwoorden een plek. De vraag naar de bediening van een sacrament, om een voorbeeld te geven, hangt onder meer samen met de vraag wie het sacrament uitreikt.

De kerken denken verschillend over Apostoliciteit. De Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe kerken en de Anglicaanse Kerk zien een rechtstreekse lijn van de eigen bisschoppen naar de apostelen in het Nieuwe Testament. De protestantse traditie pleegt het accent van de autoriteit te leggen bij de individuele persoon en niet op de - in protestantse ogen - formele successie. De Lutherse Kerk neemt in zekere zin een tussenpositie in. Reden voor de beraadgroep *Geloven en Kerkelijke Gemeenschap* van de Raad van Kerken in Nederland hierover een studiedag te organiseren. Als uitgangspunt wordt genomen het studiedocument van de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid *The Apostolicity of the Church*. De beraadgroep merkt in de praktijk van het werk dat diverse discussies in Nederland stuklopen, omdat de reacties weinig oecumenische ambitie verraden. Het is moeilijk voor de kerken om over de eigen schaduw heen te springen. De beraadgroep vermoedt dat het theologisch gesprek binnen en tussen de kerken over de erkenning van elkaars ambten openingen kan bieden.

Dr. Karel Blei uit Haarlem is bereid gevonden het hoofdreferaat te verzorgen. Daarnaast zijn er reacties vanuit de katholieke-westerse traditie (prof. dr. Matthijs Ploeger), de Evangelisch-Lutherse traditie (prof. dr. Markus Matthias), de basisbeweging, de vrouwenbeweging (dr. Margriet Gosker) en de pentecostale en evangelicale beweging (dr. Henk Bakker).

De studiedag ‘**In de schoenen van de apostelen**’ is **maandag 5 maart 2012 van 11.00 uur tot 16.00 uur**.

Locatie: Raad van Kerken, **Kon. Wilhelminalaan 5, 3818HN Amersfoort.**

Men kan zich aanmelden voor de studiedag via rvk@raadvankerken.nl

Deelnemers betalen tien euro (inclusief lunch), voor studenten is de toegang gratis. In beginsel is er ruimte voor 35 deelnemers.

Voor meer informatie tel. 033 463 38 44 en www.raadvankerken.nl

Opstart Transition Town Arnhem

Persbericht Stichting EVS EcoVrede



Stichting EVS EcoVrede in Arnhem gaat uit van een zelfvoorzienende, duurzame, lokale economie waarin wordt samengewerkt met de natuur. Dit als alternatief voor een steeds meer globaliserende wereld waarin vervreemding tussen mensen onderling, tussen mensen en hun leefomgeving en uitputting van natuurlijke bronnen steeds normaler wordt.

Transition Towns (TT) is een beweging, voortgekomen uit een initiatief in Zuid Engeland, dat aanstekelijk heeft gewerkt en, sinds de start in 2006, wereldwijd navolging heeft gevonden.

Transition Towns zijn steden, dorpen, buurtschappen en eilanden, in omschakeling naar een duurzamere en minder olie-afhankelijke leefstijl. Door het stimuleren van de lokale economie, lokale productie



en gemeenschapszin worden steden, hun omgeving en de samenleving als geheel weer veerkrachtig, zelfredzaam, en ook leefbaarder. De EcoVrede initiatieven **Eetbaar Arnhem**, **Lokaal voedsel**, **Burger Duurzaam Energiebedrijf Arnhem** -BDEA, Eetbare balkonproject, Burgerduurzaamheidscentrum en **Groene Bodem** zijn praktische uitwerkingen hiervan.

Informatieavonden:

Voor geïnteresseerden verzorgen wij 2 informatieavonden:

- Woensdag 22 februari
- Dinsdag 28 februari

Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur met een uitloop tot 21.30.

Op beide avonden vertellen we meer over de achtergrond en hoe we in Arnhem willen starten. We starten met een interactieve inleiding met de film **Transition Town 1.0**

De voertaal van de film is Engels. Een bijdrage voor koffie en thee wordt op prijs gesteld.

Voor meer informatie en aanmelding:

Stichting EVS EcoVrede www.ecovrede.nl

Achtergrond informatie op www.transitiontowns.nl

Email: secretariaat.ecovrede@gmail.com

Telefoon: 026 707 18 58/ 06 18 68 52 48

Plaats: Presikhaaf Gildemeestersplein (oude kantoren toren van Rijkswaterstaat)

U ontvangt een bevestiging met route per email bij aanmelding



Elke vrijdagmiddag om 12.30 uur wordt in de Walburgisbasiliek tijdens een Coventrygebed gebeden voor vrede en verzoening.

Dit gebeurt vanuit een wereldwijde beweging in steden, die onder oorlogsgeweld geleden hebben. Dit zijn onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn, de Kreuzkirche in Dresden, de stad Freetown in Sierra Leone en in Rotterdam, Den Haag,

Middelburg en Nijmegen

ledere vrijdagmiddag om 12.30 uur in de Walburgisbasiliek.

De organisatie in Arnhem is een oecumenische samenwerking.

De Christengemeenschap was Gastkerk.

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Op zondag 30 januari 2012 was de Christengemeenschap Gastkerk. Er werd, zoals elke zondag, de Mensenwijdingsdienst gehouden in het huis op de Brugstraat, dat al meer dan 30 jaar de plek is waar de

Christengemeenschap bijeen komt. De voorzaal is ingericht als kerkruimte.

Er was een tiental gasten, dat deze dienst bijwoonde, een dienst die mensen ondersteunt in hun zoektocht naar de Hogere. De Priester Marie-Hélène van Tol en de acolieten, helpen de gelovige daarbij. Het ritueel is meer dan 70 jaar oud. Dat blijkt zo nu en dan uit het woordgebruik. Het is een intensieve viering, sereniteit overheerst. Opvallend is dat er tijdens de dienst geen interactie tussen de aanwezigen is.

Na de wijding was er koffie en thee. Vervolgens spraken we met elkaar. Naast de gasten waren er zeker 15 leden van de Christengemeenschap. En er was veel te bespreken, omdat een dergelijke dienst niet direct toegankelijk is.

Indrukwekkend was de beschrijving door een van de jongere leden van de Christengemeenschap van haar zoeken en vinden van haar weg in deze geloofsgemeenschap. Ze voelt zich er nu thuis.

Duidelijk werd dat de leden van de Christengemeenschap door het ritueel van de wijding binding voelen met de Hogere en van daaruit zich gesterkt weten om contacten met geloofsgenoten en anderen aan te kunnen.

We spraken ruim een uur, maar het gesprek was toen eigenlijk nog niet afgelopen.

Liesbeth Dessens

Stuur een kaart voor rechten vreemdelingenkinderen

Kerk in Actie startte, in samenwerking met de projectgroep vluchtelingen van de Raad van kerken en de stichting Inlia op 18 januari 2012 een campagne voor de rechten van vreemdelingenkinderen.

Onderdeel hiervan is een kaartenactie voor de rechten van vreemdelingenkinderen. Met deze kaarten kunnen diaconieën, kerkelijke werkgroepen, individuele kerkleden en andere betrokkenen de minister van Immigratie en Asiel aanspreken op de naleving van kinderrechten.



Het gaat daarbij om rechten die alle kinderen in Nederland behoren te hebben, zoals het recht op onderwijs, een veilige leefomgeving en gelijke behandeling, ongeacht de overtuigingen van ouders of andere familieleden. Tot nu toe worden de rechten van vreemdelingenkinderen nog te vaak geschonden.

Daarom vraagt Kerk in Actie de minister van Immigratie en Asiel om asielzoekerskinderen hun kinderrechten terug te geven. Door bijvoorbeeld het recht op onderwijs en een veilige leefomgeving voor vreemdelingenkinderen te garanderen. Door kinderen niet op sluiten in de vreemdelingendetentie en een eigen plaats te geven in de asielprocedure. Door kinderen en hun ouders niet op straat te zetten en hen een vergunning tot verblijf te geven als ze vijf jaar of langer in Nederland zijn. Stateloze kinderen die door omstandigheden geen nationaliteit hebben, behoren burgerrechten te krijgen, zodat zij en hun ouders een bestaan kunnen opbouwen.

Diaconieën en ZWO-groepen, maar ook individuele kerkleden kunnen de (gratis) kaarten per setjes van vijftig exemplaren bestellen bij Kerk in Actie, tel. 030 880 13 37, e-mail bestellingen@pkn.nl of in de webwinkel van Kerk in Actie. Ieder kan de kaart rechtstreeks aan de minister sturen. Meer informatie over dit onderwerp: www.kerkinactie.nl/kinderrechten

De actie loopt tot 20 juni. Dan is het Wereldvluchtelingendag.

Najaarsactie Diaconie Schaarsbergen.



De Diaconie van Schaarsbergen organiseert ieder jaar een voorjaars- en een najaarsactie. De voorjaarsactie is bestemd voor een doel veraf en loopt vanaf de zondag van het Werelddiaconaat (eerste zondag in februari) tot en met Pasen. Het najaarsproject is bestemd voor een doel in de directe omgeving en start tijdens de oogstdienst begin november en duurt tot en met Oudejaarsdag.

Voor de najaarsactie werd dit jaar gekozen voor ondersteuning van het Vluchtelingen Platform Arnhem.

Bij de start van de actie was iemand van het Vluchtelingen Platform uitgenodigd, om tijdens de kerkdienst de nodige informatie te geven over de geplande activiteiten.

Na de dienst was er tijdens het koffie drinken een “zondagsmarkt”, waarbij allerlei door gemeenteleden ingebrachte – veelal zelfgemaakte - producten werden verkocht. De opbrengst was voor het zojuist gestarte project. Ook de kinderen verkochten veel door henzelf vervaardigde en ingebrachte spulletjes. Dat leverde op de eerst dag al ongeveer €500,- op.

In de maanden november en december werd de wekelijkse diaconiecollecte bestemd voor het project. Bijzonderheid daarbij is, dat met Kerst de reguliere landelijke collecte voor Kinderen-in-de-knel werd gehouden, maar dat de diaconie eenzelfde bedrag van de opbrengst van die collectes ook aan het najaarsproject toevoegde.



Op zondag 29 januari werd de opbrengst van de actie overhandigd aan een vertegenwoordiger van het Vluchtelingen Platform Arnhem. Een opbrengst van maar liefst **€2.582,77** waar we als kerkgemeente en diaconie van Schaarsbergen best trots op mogen zijn en waar het Vluchtelingen Platform zeer blij mee was!

Henny Beijer

Compassieprijs 2012



Op donderdagmiddag 5 april 2012 zal de uitreiking van de landelijke Compassieprijs in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam plaatsvinden. Het belooft een mooie middag te worden en we nodigen ieder van harte uit dit bij te wonen.

Wij nodigen u uit om kandidaten voor de Compassieprijs 2012 aan te dragen.

Dit jaar kiezen we voor het domein “**Sport & Beweging**”.

Voor dit terrein is gekozen omdat sport vaak negatief in de belangstelling staat vanwege agressie en ongezonde competitie terwijl het ook een prachtig middel vormt voor verbinding en verbroedering

Daarnaast kunnen fysieke inspanningen een belangrijke bijdrage leveren aan het geestelijk welbevinden; een belangrijke voorwaarde voor een compassievolle houding.

Met de Olympische Spelen in aantocht heeft dit onderwerp bovendien grote actualiteitswaarde.

Voor kandidaten voor deze prijs gelden de volgende criteria:

*Iemand actief op het gebied van beweging en sport binnen de Nederlandse samenleving

*Een (natuurlijk) persoon die de harten weet te verzachten en die erin slaagt om met zijn/haar activiteiten toenadering tussen mensen te bevorderen

*Iemand die een groot publiek weet te bereiken en/of die activiteiten ontplooit die ook door anderen kunnen worden uitgevoerd zodat de invloed ervan kan toenemen

*Iemand wiens maatschappelijk optreden in de lijn ligt van de gedachte achter het Handvest voor Compassie www.handvestvoorcompassie.nl/?page_id=2821

U kunt de gegevens van de kandidaat die volgens u deze prijs verdient vóór 1 maart a.s. mailen naar: m.neomagus@mozeshuis.nl

Graag ontvangen wij van u persoonsgegevens (indien mogelijk inclusief e-mail adres en telefoonnummer van de kandidaat) en een toelichting op de nominatie a.d.h.v. van de bovenstaande criteria op maximaal één A4.

Eind februari zal de samenstelling van de jury, de verdere procedure en het programma van de middag van 5 april aan u bekend worden gemaakt. Volg ons ook via:

www.handvestvoorcompassie.nl

Dit is een bericht van Cor Bon, Directeur Mozeshuis / Mozes & Aäronkerk

De Compassieprijs 2012 is een initiatief van: Mozeshuis Amsterdam, Remonstranten, Doopsgezinden, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en Stedelijke compassiegroepen in de gemeenten Arnhem, Leiden, Groningen en Amsterdam.

Informatie over het Stadspastoraat Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditatie, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

De echo van de stilte – 24 februari

Psalmen schilderen – vanaf 27 februari (3x)

Psalmen zijn persoonlijke teksten in een krachtige taal en geloofsbewoording. Al schilderend ontdekken we wat dit in beelden, associaties en kleuren bij ons oproept.

In tegenstelling tot eerdere berichten vestigen wij uw aandacht er op, dat deze cursus begint op **maandag** 27 februari.

De Bijbel actueel – vanaf 28 februari (6x)

In deze Veertigdagentijd lezen we wekelijks de tekst die volgens het leesrooster op zondag gelezen wordt. Wat zegt deze Bijbeltekst ons?

Een knip in je leven – 1 maart

Cursus voor mensen die een nare ervaring in de vorm van een ongeval, ernstige ziekte, scheiding, ontslag of overlijden van een dierbare hebben meegemaakt.

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op www.stadspastoraat.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

Stadspastoraat Arnhem

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het maart nummer
inzenden vóór 6 maart 2012 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com**

Het volgend bulletin verschijnt op
14 maart 2012.

Internet



De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website:

www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris
Liesbeth Dessens

dessens@planet.nl