



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Herinnering herdenkingsdienst 4 mei 2012

Interreligieuze dodenherdenking 4 mei 2012

Persbericht



Verschillende christelijke kerken organiseren in samenwerking met Turks islamitische gemeenschappen voor alweer het tweede jaar een gezamenlijke 4 mei dodenherdenking.

Na de korte interreligieuze herdenkingsdienst in de **Walburgisbasiliek** sluiten deelnemers zich aan bij de herdenkingsplechtigheid en

kranslegging bij het Stadhuis.

Vertegenwoordigers – pastores en een imam - uit de twee geloofsgemeenschappen gaan samen voor in de gebedsdienst.

Na deze korte interreligieuze gebedsbijeenkomst die om **19.00 uur** begint en om 19.30 uur eindigt, sluiten de kerkgangers zich aan bij de mensen in het Stadhuis.

Daarna volgt de gang naar het oorlogsmonument voor de gezamenlijke kranslegging.

Christelijke- en Turks- Islamitische vertegenwoordigers zullen namens deze geloofsgemeenschappen een krans leggen bij het oorlogsmonument.

Deze gezamenlijke dienst van gebed en verzoening is een initiatief van de Arnhemse Raad van Kerken, Villa Klarendal en Turks Platform Arnhem. Het initiatief bouwt voort op een oecumenische traditie.

Iedereen is van harte welkom bij deze herdenkingsdienst, de Walburgisbasiliek is vanaf 18.30 uur open.

Voorgangers zijn buurtpastor van Klarendal en Sint Marten Geert Rozema, vanuit rk parochie Sint Eusebius, predikante Yolanda Voorhaar, vanuit de Protestantse Gemeente Arnhem en imam Bahaeddin Budak vanuit de Turks-Islamitische gemeenschap namens het Turks Platform Arnhem.



Vrede Express



Platform
Arnhem Mondiaal

Aansluitend op de dodenherdenking bent u van harte uitgenodigd de Vrede Express te bezoeken die u vindt op het parkeerterrein vóór de Walburgisbasiliek.

De bus is vrijdagavond 4 mei na de dodenherdenking geopend van 20.20 uur tot ±21.00 uur.

Verder is de Vrede Express t/m zondag 6 mei dagelijks te bezoeken van 10.00-17.00 uur.

Het thema van deze rijdende, interactieve tentoonstelling is dit jaar (anti)discriminatie en vooroordelen. Het bezoek aan de bus is gratis en er zijn telkens twee begeleiders in de bus aanwezig om bezoekers te assisteren.

Iedereen met hart voor de vrede is welkom.

Voor jongeren is er een interactieve puzzeltocht door de bus.

Twee minuten

Gedicht

twee minuten nadenken
over dingen
die je wat doen

secondenlang
kijken naar het onschuldige gras
met het hoofd gebogen

iedereen ja echt iedereen
is voor één keer samen
gezamenlijk stil

vragen zijn er
over de dingen die zijn geweest
antwoorden ook, helaas
voor de mensen die er niet meer zijn

ogen
vol van angst
sterren
vol van schaamte worden
nu herdacht

twee minuten
symbool van kracht

Benjamin Derksen



Het volgende reguliere Bulletin verschijnt op woensdag 9 mei