



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 10
12 september 2012
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Bijzondere kerkdienst in Eusebiuskerk (16 september)**
- **Gezamenlijke viering in de Lucaskerk (16 september)**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek**
- **Motivatiewerkgroep Compassie Arnhem (21 september)**
- **Leren van Luther – Cursus van 5 avonden (vanaf 2 oktober)**
- **Kunstmarkt in de Waalse kerk (15 september)**
- **Vooraankondiging Walburgislezingen (vanaf 3 oktober)**
- **Rectificatie**
- **Un voyage musical door Capella Nadaillac (7 oktober)**
- **Colofon**

Bijzondere kerkdienst in Eusebiuskerk

Arnhem ontvangt het Cross of Nails voor het wekelijks gebed om vrede en verzoening



Op zondag 16 september herdenken wij, vanaf 10.15 uur, in de Grote- of Eusebiuskerk de Slag om Arnhem.

Tijdens de viering gebeurt er iets bijzonders: het Cross of Nails wordt overgedragen door David Porter, vertegenwoordiger van de kathedraal van Coventry. Arnhem krijgt het Cross of Nails, omdat er al ruim vier jaar het Coventrygebed voor vrede en verzoening wordt gehouden, iedere vrijdag in de Walburgisbasiliek. Zie ook de vaste maandelijks aankondiging in Bulletin.

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de ondertekening van het Charter of Compassion op 21 september, waardoor Arnhem "City of Compassion" wordt.

Zie ook het artikel over de motivatie van deze werkgroep elders in dit Bulletin.

Medewerking zal worden verleend door de pastores: Corry Koot, ds. Meindert Dijkstra en David Porter uit Coventry.

Muzikale bijdragen van Jack Blok (organist) en Marian Hofman (harpiste).

In vele steden in de wereld, die geleden hebben onder oorlogsgeweld wordt op vrijdag het Coventrygebed voor vrede en verzoening gebeden. Bijvoorbeeld in Rotterdam, Dresden, Ramallah, New York, Freetown (Sierra Leone).

Uitreiking Cross of Nails

Na de viering lopen de aanwezigen in processie vanuit de Eusebiuskerk naar de Walburgisbasiliek, waar het Cross of Nails tijdens de Engelstalige ceremonie zijn vaste plek zal krijgen.

We sluiten deze bijzondere morgen af met een gezellig samenzijn waar koffie, thee en een verrassing gepresenteerd worden.

Wij zien uw komst naar deze beide kerken met vreugde tegemoet.

Raad van Kerken Arnhem

Commissie Kerkdiensten Grote- of Eusebiuskerk

Werkgroep Coventry Gebed

Werkgroep Compassionate Cities



**Uitnodiging voor een Oecumenische viering
op zondag 16 september 2012
in de Grote- of Eusebiuskerk 10.15 uur
Uitreiking Cross of Nails
in de Walburgisbasiliek 11.45 uur**

Gezamenlijke viering in de Lucaskerk

Op zondag 16 september sluiten de deuren van de Salvatorkerk, de Regenboog en de Kandelaar. Gezamenlijk vieren we dan in de Lucaskerk. Al vele jaren lang vieren we twee keer per jaar samen met onze katholieke broeders en zusters.

We sluiten ons qua thema aan bij de Compassie viering in de Eusebiuskerk. Compassie staat ook bij ons centraal en het 'cross of nails'.

Vanuit de Eusebius gaat men in processie naar de Walburgiskerk om het cross of nails een plek te geven.

In de Lucaskerk maken wij een cross of nails van eigen herinneringen aan de oorlog, aan pijn en verdriet. We bidden het coventry gebed en lezen over het kruis op je nemen en gaan achter Jezus aan die de weg is voorgedaan.

Met elkaar delen wij brood en wijn.

Na afloop van de viering zal een kleine groep zich aansluiten bij de plechtigheid in de Walburgiskerk.

16 september Lucaskerk, aanvang 10.30 uur

Voorgangers: Pastor Aloys Lurvink, ds. Pierre Eijgenraam en ds. Hubertien Oostdijk-van Andel

Weet u welkom!



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgisbasiliek gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgisbasiliek.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgisbasiliek en de grote Eusebiuskerk.

Motivatie Werkgroep Compassie Arnhem



Doel

De International Compassionate Cities Campaign wil de oeroude regel van Confucius 'Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden' via de Verenigde Naties wereldwijd propageren als basisprincipe voor menselijke omgangsvormen. Compassie wordt hierbij door initiatiefnemer Karen Armstrong gedefinieerd als *het vermogen je in de ander in te denken*. Compassie als menselijke vorm van empathie verbindt alle religies en alle stromingen of niet-stromingen daarbuiten en overstijgt daarmee de scheiding tussen Kerk en

Staat. Armstrong won de TED Award en lanceerde met steun daarvan in 2009 het Charter for Compassion.

Wij willen Arnhem Compassionate City maken om dit ideaal te ondersteunen door ons als stad, dus inclusief lokale overheid, aan deze campagne te verbinden. De Nederlandse stad Leiden was na Seattle in de VS de tweede stad die ondertekende, vele steden volgden. In Ndl Groningen en Zutphen, terwijl op dit moment niet alleen in Arnhem maar ook in verschillende andere steden daartoe campagne wordt gevoerd.

Werkwijze

We zoeken ambassadeurs in alle geledingen van de stad, inclusief de overheid, die zich namens hun achterban verbinden om *gedurende drie jaar* op een of andere manier aandacht te geven aan compassie. We vragen dus niet alleen een ondertekening, maar om actief meedenken/doen. Het gaat *niet om geld* of veel werk of inzet (mag ook en gebeurt op grote schaal!) maar om *mentaliteitsverandering* door aandacht. Concreet zou men hier bijvoorbeeld een voordracht kunnen organiseren over maatschappijvernieuwing met als sleutelwoord compassie, over het rendement van compassie binnen ondernemingen, of alleen maar een onderlinge gedachtewisseling over wat men intern zou kunnen/willen veranderen.

Redenen

Door verwijdering en verharding ten gevolge van de groeiende kloof tussen arm en rijk, door crisis (meerdere crises) steeds meer voelbaar, is er behoefte aan meer verbinding. Zoals mevrouw Krikke het eerder (nieuwjaarsrede 2011) heeft uitgedrukt: maatschappij is partnership, niet wij-zij maar samenwerking. Er wordt in Arnhem op dit gebied heel veel gedaan. Wij willen tijdens de campagne deze initiatieven laten horen en zien, een plaats en erkenning geven in onze maatschappelijke realiteit. Tijdens onze gesprekken met de ambassadeurs merken wij al hoe inspirerend dit werkt.

Arnhem is als getraumatiseerde stad een voorbeeldplek om compassie uit te dragen. Niet alleen hebben we onvoorstelbaar leed moeten verwerken, maar sindsdien herdenken wij samen met veteranen die de slag verloren hebben... en werken daarbij jaar in jaar uit aan de vriendschap met Duitsland. We maken de Brug te Ver tot Brug naar de Toekomst. De kunst van het overbruggen ligt besloten in het vermogen je in de ander in te denken.

Wens

Op **vrijdag 21 september** in de ochtend willen we ons als werkgroep voorstellen met de eerste bijeenkomst ter ondertekening van het Handvest door ambassadeurs. Onze vraag aan u of ook namens de lokale overheid zal kunnen worden ondertekend om de algemene campagne te ondersteunen en om daarmee tegelijkertijd in Arnhem gemeenschappelijk deel te nemen aan het proces van maatschappijvernieuwing, dat gaande is. Nu of ooit – wij wachten hoopvol af.

Leren van Luther

cursus van vijf avonden



Protestantse theologie is niet te begrijpen zonder enige kennis van het gedachtegoed van de kerkhervormer Maarten Luther (1483 - 1546). Hij is het beeldmerk geworden van de Reformatie. Zijn denken heeft zowel het kerkelijk als het maatschappelijk leven in Europa verregaand beïnvloed. Vanaf het najaar van 2012 start in de Lutherse kerk, Spoorwegstraat 10, Arnhem een cursus over Maarten Luther, zijn theologie en de betekenis daarvan voor de christelijke traditie.

In vijf avonden krijgt u een overzicht van zijn levensloop, zijn theologische opvattingen en visie op de kerk, de sacramenten en de eredienst.

De cursusbijeenkomsten worden geleid door vijf lutherse predikanten uit het Noorden en Oosten van het land. U kunt zich op de cursusavonden voorbereiden door de desbetreffende teksten uit de cursusbundel te lezen, die tijdens de bijeenkomsten wordt gebruikt.

Het cursusgeld bedraagt €20, -.

De cursusdata zijn: 2 oktober, 27 november, 22 januari, 26 februari en 16 april.

Aanvangstijd is 19.30 uur.

Opgave bij Ds. Klaas Touwen, e-mail: klaastouwen@tiscali.nl telefoon: 026-3255327.

Kunstmarkt Waalse kerk Arnhem



Arnhem.

Een unieke kans om een prachtig kunstwerk te kopen.

Die kans wordt u geboden op de kunstmarkt, **zaterdag 15 september van 11.00 tot 18.00 uur** in de Waalse kerk in Arnhem.

Deze markt is georganiseerd door de Christengemeenschap. De opbrengst van de markt is bestemd voor de nieuwbouw van de kapel van de Christengemeenschap, Brugstraat 5, in

Kunstenaars hebben voor deze gelegenheid werk geschonken. Zo is er een mooie gevarieerde verzameling bijeen gebracht. Naast een ruime collectie schilderijen, enkele beelden en textiele werken, zal er ook een aanbod zijn van mooie, met de hand gemaakte spulletjes. Voor iedere beurs is er iets te vinden.

De kunstwerken zijn te vinden op de website in een handige catalogus. Hier ziet u afbeeldingen van de kunstwerken die worden aangeboden. Als u op een plaatje klikt krijgt u meer gegevens van dat werk.

www.bouwgemeentearnhem.nl/gallery kunstmarkt

De kunstmarkt is niet alleen mooi maar ook gezellig. Gedurende de dag is er live muziek en kan er een hapje en een drankje genuttigd worden.

De toegang is gratis.

U bent van harte welkom.

Adres Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 BS Arnhem

Parkeren parkeergarage Broerenstraat of Musis

Openbaar vervoer 15 minuten lopen van Arnhem CS of bus 1 of 5 naar halte Schouburg. Van daar af 1 minuut lopen.

Informatie Lucie Wassink 024 3540518



Vooraankondiging Walburgislezingen

In oktober 2012 start een nieuwe serie Walburgislezingen. De lezingen gaan van start onder de titel: "Geloven in God?". In de lezingen zullen sprekers als Jacobine Geel, Eugène Sutorius, Geert Rozema en Antoine Bodar ingaan op godsbeelden. Dit gebeurt zowel vanuit de eigen beleving als vanuit die van beroemde kerkvaders.

De inschrijving is in augustus 2012 opengesteld.
Reserveer alvast een plek in uw agenda.



3 oktober 2012 met Jacobine Geel (theologe en NCRV-programmamaakster)

14 november 2012 met Eugène Sutorius (voormalig advocaat en rechter, hoogleraar Strafrecht en voorzitter Vereniging vrijwillige levensbeëindiging).



20 februari 2013 met Geert Rozema (buurtpastor Klarendal en St. Marten)

24 april 2013 met Antoine Bodar (priester, publicist)



Locatie: Walburgiskerk, Walburgisplein 1 6811 BW Arnhem
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur)

De kerk heeft plaats voor maximaal 350 personen. De kosten zijn € 6,- per persoon per lezing. De kaarten zijn in augustus 2012 in de voorverkoop gegaan via het secretariaat van de Walburgis en zijn daar ook verkrijgbaar.

Indien u reserveert voor 4 lezingen betaalt u in totaal € 20,- vooruit.

Eventuele overgebleven kaarten zullen op de avond zelf bij de ingang van de kerk worden verkocht.

Contactpersoon: Sjoerd Meulenstein, tel. 06 1085 7493

Rectificatie

In onze vorige Bulletin vindt u op bladzijde 6 een foto van het bezoek van onze gasten uit Gera. We zijn vergeten te vermelden, dat deze foto werd genomen door Carry van Bruggen. Onze excuses hiervoor.

Un voyage musical

Capella Nadaillac o.l.v. Joke Brandsma
Tyco Ferwerda, cello en Wim Stoffels, piano

zondag 7 oktober 2012, aanvang 15.00 uur
Waalse Kerk, St. Catharinaplaats in Arnhem
(achter de schouwburg)
Entree € 8, kinderen € 3



Een muzikale reis van de Renaissance tot de 20ste eeuw. Van religieus tot luchtig. Van Purcell tot Poulenc. Dit zijn de ingrediënten van het veelzijdige concert dat het projectkoor Nadaillac op 7 oktober in de stijlvolle Waalse Kerk in Arnhem geeft. Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigente Joke Brandsma. De liederen worden afgewisseld met instrumentale muziek door cellist Tyco Ferwerda en pianist Wim Stoffels.



Capella Nadaillac is een projectkoor bestaande uit 20 ervaren zangers. Als speciaal project repeteerden zij enkele jaren in Frankrijk en gaven daar op tal van plaatsen concerten. Joke Brandsma studeerde orgel, beiaard en kerkmuziek. Het 'eenzame' bestaan als organist / beiaardier, hoog achter de balustrade of (nog hoger) in de toren, behoefde afwisseling. Zo besloot zij zich verder te bekwamen in koordirectie. Sinds 1997 dirigeert zij o.a. het Velps Kleinkoor

COLOFON

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het oktobernummer inzenden vóór 2 oktober 2012 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 10 oktober 2012.

U ontvangt Bulletin in pdf.
Wanneer u Bulletin liever in Word wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op ons emailadres.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Liesbeth Dessens
dessens@planet.nl