



# Bulletin

*Raad van Kerken Arnhem*

Digitale nieuwsbrief nr. 15  
13 februari 2013  
Verschijnt maandelijks

*In dit nummer:*

- **Onzekerheid**
- **Godsbeelden en sporen van God – Walburgislezing 20 februari**
- **Waalse kerk in Het Kruispunt – 24 februari**
- **Wereldgebedsdag – 1 maart**
- **Extra openstelling Tweedehandskledingwinkel L des Heils – 2 maart**
- **Ondertekening Handvest voor Compassie – 8 maart**
- **Betekenis pelgrimeren – OLVé-viering 10 maart**
- **Oecumenische rijstmaaltijden in Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord**
- **Watersymposium – 22 maart**
- **Kerkennacht 2013 – 21 en 22 juni**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek**
- **Evaluatie nieuwjaarsreceptie**
- **Colofon**

## Onzekerheid



In de moederbuik praten de tweelingen met elkaar:

Geloof jij in een leven na de geboorte?

“ja”, zegt de ene.

“Hoe ziet dat er dan uit, een leven na de geboorte?”

“Dat weet ik ook niet precies. Maar het zal wel lichter zijn dan hier. En misschien lopen we wel rond en eten we met onze mond?”

“Rondlopen, dat gaat toch helemaal niet. En met de mond eten? Hoe dan? Er is toch een navelstreng die ons voedt. Bovendien is de navelstreng veel te kort.”

“Ik geloof dat alles echt anders zal zijn”.

“Nou, ik denk dat met de geboorte het leven ten einde is. Ik blijf liever bij dat wat ik hier en nu ervaar: het leven is een kwellung en het is donker”.

“Nee, we zullen onze moeder zien en zij zal voor ons zorgen”.

“Geloof jij aan een moeder? Waar is ze dan?”

“Hier, overal om ons heen. Wij zijn en leven in haar en door haar. Zonder haar zouden we er helemaal niet zijn!”

“Onzin! Ik heb nog niets van een moeder gezien, er nooit iets van gemerkt, dus is ze er niet! En bovendien: er is nog nooit iemand teruggekomen”, hield de ander vol.

**Uit:** Lente in je hart, Erich Kaniok

(Overgenomen uit de Gemeenteberichten van de Lochemse Remonstrantse Gemeente.)

## Walburgislezingen

In oktober 2012 is een nieuwe serie Walburgislezingen gestart onder de titel: "Geloven in God?". In de lezingen gaan diverse sprekers in op godsbeelden. Dit gebeurt zowel vanuit de eigen beleving als vanuit die van beroemde kerkvaders.



**20 februari 2013** spreekt Geert Rozema (buurtpastor Klarendal en St. Marten) over **Godsbeelden en sporen van God** die hij in het buurtpastoraat en in samenwerking met zoveel verschillende mensen, collega's en ketenpartners tegenkomt in Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek. Werkend vanuit de presentiebenadering, in opdracht van de lokale Sint Eusebiusparochie te Arnhem, Rozendaal en Velp, maken zij het werk van het buurtpastoraat mogelijk (ook in Malburgen).

Het buurtpastoraat en Inloopcentrum kan worden omschreven als een oecumenische dienst van parochie aan de wijk samenwerkend met de Protestantse Gemeente Arnhem e.a. De oecumenische en interreligieuze samenwerking met steeds meer wijkbewoners en professionele partners, zoals wijkagenten, maatschappelijk werk, begeleid wonen, verslavingszorg, welzijnswerk, Thuiszorg, psychiatrie, Stichting Kruispunt, Moskeeën, Koerdisch Centrum, Villa Klarendal, Voedselbank, Speeltuin de Leuke Linde, woningcorporaties, participatiecoaches, fondsen als de PCI, Vincentiusvereniging en Dullertsstichting, groeit.

Inmiddels mochten we sinds juni 2012 Inloophuiscoördinator Lilian van Klinken verwelkomen. Zij werkt op projectbasis. Haar komst maakt het mogelijk dat we steeds meer vrijwilligers aan het werk kunnen zetten rond het Inloopcentrum & buurtpastoraat voor het welzijn van de wijken en haar bewoners.

Het buurtpastoraat weet zich op een eigentijdse wijze geïnspireerd door de traditie van religieuzen van ordes en congregaties, die met hun werk in de wijken ons zijn voorgedaan.

Locatie: **Walburgiskerk**, Walburgisplein 1, 6811 BW Arnhem

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur)

De kerk heeft plaats voor maximaal 350 personen. De kosten zijn € 6, - per persoon per lezing.

Kaarten zijn bij de ingang van de kerk verkrijgbaar en in de voorverkoop via het secretariaat van de Walburgis.

Contactpersoon: Sjoerd Meulensteen, tel. 06 1085 7493

De volgende Walburgislezing is **24 april 2013** met **Antoine Bodar** (priester, publicist)



## Waalse Kerk Arnhem te gast bij Het Kruispunt



De Waalse kerk zal haar dienst op **zondag 24 februari a.s.** niet in eigen kerkgebouw houden, maar organiseert een gezamenlijke dienst in **Het Kruispunt** aan de **Spoorwegstraat 13** om **17.00 uur**.

Het Kruispunt is een opvangcentrum waar mensen komen zoals wij, uit alle windrichtingen en bevolkingslagen, maar zij hebben helaas geen (t)huis. Dagelijks zijn zij welkom voor een praatje, en op gezette tijden voor een maaltijd. Een keer per week hebben zij daar ook een bijeenkomst met meditatie en zang. De Waalse Kerk wil kerk in de stad zijn, oecumenisch,

toegankelijk voor iedereen en met een missionaire en diaconale opdracht, waaraan met deze gezamenlijk dienst gehoor wordt gegeven.

Wij sluiten met het thema van de dienst aan bij het door Frankrijk gekozen thema voor de jaarlijkse Wereldgebedsdag op 1 maart a.s. : **Hoezo, een vreemdeling?** Niemand op aarde zou zich een vreemdeling moeten voelen, niemand zou ontheemd mogen zijn. Toch gebeurt het, ver weg en dichtbij. Als naaste, als geloofsgemeenschap en als samenleving moeten en kunnen wij daar iets tegenover zetten.

De dienst zal worden geleid door mevrouw ds. Elly Smeekens, geestelijk verzorger in Het Kruispunt, en ds. Henk Spoelstra van de PKN Oosterbeek en bekend voorganger in de Waalse Kerken.

Aan de dienst wordt verder meegewerkt door bezoekers van Het Kruispunt die in het kort iets zullen vertellen over hun achtergrond. Een van de bezoekers zal de dienst muzikaal omlijsten, onder meer met een Frans lied. Ter afsluiting van deze bijeenkomst zullen wij gezamenlijk een maaltijd gebruiken, een Agape. Deze maaltijd wordt bereid door vrijwilligers van Het Kruispunt en leden van de Waalse Kerk. De maaltijd zal dit keer uiteraard een "Frans tintje" hebben.

Met uw aanwezigheid kunt u uw betrokkenheid tonen bij het zo broodnodige werk van Het Kruispunt. Wij hopen op een inspirerende bijeenkomst die ons nader tot elkaar brengt!

Graag tot ziens in Het Kruispunt op 24 februari, vanaf 16.30 uur staat de koffie of thee klaar.

Meer inlichtingen kunt u krijgen bij onderstaande adressen: Anke de Man, tel. 055 35 63 189, [ama.man@planet.nl](mailto:ama.man@planet.nl) of Martin Kas, tel. 026 370 33 02, [kasm@xs4all.nl](mailto:kasm@xs4all.nl)



*Foto: Liturgisch centrum in Het Kruispunt Arnhem.*

## Wereldgebedsdag

*een wereldgebeurtenis – 1 maart 2013*



**Ieder jaar opnieuw** gaat op de eerste vrijdag van maart het gebed de wereld rond.

Er vinden 24 uur lang bijeenkomsten plaats waar in de gebeden dezelfde noden voor God worden gebracht en de lezingen hetzelfde zijn. Mensen van verschillende achtergrond en religie bidden deze dag dat wij mensen elkaar tot zegen zullen zijn.

Ieder jaar zorgt een ander land voor de orde van dienst en kiest het organiserende comité een thema. Voor 2013 heeft het comité van Frankrijk met zijn overzeese rijksgebieden gekozen voor het thema: **Hoezo, een vreemdeling?**

De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de vieringen gaat naar projecten die verbonden zijn met het land waar de orde van dienst gemaakt is.

U bent van harte uitgenodigd voor de vieringen op **vrijdag 1 maart om 10.30 uur** in:

- de kerkzaal van verzorgingshuis "Vreedenhoff", Esperantolaan 2, 6824LV Arnhem-Noord, voorganger ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer uit Velp.
- de kerkzaal van het Leger des Heils, Leidenweg 11-13, 6843LA Arnhem-Zuid, voorganger J. van de Pavert.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie of thee.

Meer info: [www.wereldgebedsdag.nl](http://www.wereldgebedsdag.nl)

Contactpersoon: Tjitske Oosterbaan, tel. 026 3615136

(Bron: Kerkperspectief nr. 2, uitgave PGA)

## Extra openstelling Tweedehandskledingwinkel Leger des Heils

zaterdag 2 maart van 12.00 tot 16.00 uur



Ook u bent van harte welkom om onze winkel te bezoeken. De normale openingstijden zijn dinsdagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tijdens de openingstijden van de winkel kunt u ook goed gedragen kleding inleveren.

Voor meer informatie kunt u bellen 026 327 08 22 of 06 516 86 360

De winkel is gevestigd aan de Hoefbladlaan 38

## Nieuwe mogelijkheid om het Handvest voor Compassie te tekenen

8 maart 2013



In het Watermuseum, Zijpendaalseweg 26 – 28, 6814 CL Arnhem  
Op 8 maart 2013 van 15.30 tot 17.30 uur

Ook als U al getekend heeft of dat niet gaat doen, bent U van harte welkom.

Graag opgeven bij Liesbeth Dessens, [dessens@planet.nl](mailto:dessens@planet.nl)

## Pelgrim Huberta Wiersma vertelt over betekenis van pelgrimeren

OLVé-viering 10 maart a.s. in Walburgisbasiliek



"De mens: een pelgrim onderweg" is de titel van de themaviering met het OLVé-koor op **10 maart** a.s. om **10.00 uur** in de Walburgisbasiliek in Arnhem.

Huberta Wiersma komt als gastspreker om dat thema toe te lichten. Zij is, als het om pelgrimeren gaat, een ervaringsdeskundige bij uitstek.

Samen met haar man Arno Cuppen heeft zij een herberg in St. Jean Pied de Port aan de voet van de Pyreneeën waar vrijwel uitsluitend mensen naar toe komen die op weg zijn naar het bekende pelgrimsoord Santiago de

Compostela in Noord-Spanje.

Zelf hebben ze al meerdere pelgrimsroutes gelopen. De laatste was naar Jeruzalem, maar op de Turks - Syrische grens moest die tocht vanwege de oorlog in Syrië tijdelijk worden afgebroken.

Dat maakt het mogelijk dat ze in Arnhem zijn om hun ervaringen te delen: wat zijn de motieven en ervaringen van mensen die op weg gaan? En hoe verandert dat hun leven? Leer je onderweg wat er in je leven werkelijk toedoet?

Huberta zal ook nog wat vertellen over hun herberg, die nu 7 jaar bestaat.

Tijdens de viering worden ook enkele teksten gelezen, die met het thema te maken hebben.

Als afwisseling zingen koor en aanwezigen samen liederen van Huub Oosterhuis. Het themalied wordt vooraf gezamenlijk ingestudeerd. Er is ook wat materiaal aanwezig dat met het thema te maken heeft en na afloop is er koffie.

## Oecumenische rijstmaaltijden in Arnhem-Zuid



Omdat we ons verbonden voelen met de armen in de wereld, veraf en dichtbij, willen we in de veertig dagen voor Pasen vasten door één warme maaltijd te vervangen door rijst en water.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor een door de organiserende gemeente te bepalen diaconaal doel.

Er is een rijstmaaltijd op de volgende donderdagen om 18.00 uur:

- 14 februari: Lucaskerk, Rijksweg-West 52, Elden
- 21 februari: Kruiskerk, Lisdoddelaan 30
- 28 februari: Spiegelhuis, Mooieweg 94
- 7 maart: Salvatorkerk, Salvatorplein 274
- 14 maart: Kandelaar, Den Haagweg 1
- 21 maart: Emmauskapel, St. Gangulphusplein 8

Als afsluiting is er na Pasen een aangeklede Rijstmaaltijd op donderdag 4 april in de Salvatorkerk, waarbij we de Rijstmaaltijd zelf aankleden, doordat iedereen iets lekkers meeneemt voor bij de rijst.

## Oecumenische rijstmaaltijden en vespers in Arnhem-Noord

Met de kerken van het Oecumenisch Platform Noord worden ook dit jaar op woensdagavonden weer sobere maaltijden en vespers gehouden, steeds in een andere kerk. Het bijzondere van de cyclus dit jaar is dat we zullen stilstaan bij de ontmoeting met vluchtelingen. De maaltijden beginnen steeds om 18.15 uur, de afsluitende vespers om 19.15 uur.

- 20 februari: Evang.-Lutherse kerk, spoorwegstraat 10
- 27 februari: Baptisten Gemeente, Willem Kleeflaan 6
- 6 maart: Oudkatholieke kerk, Adolf van Nieuwenarlan 3A
- 13 maart: Inloopcentrum Van Slichtenhorststraat 34
- 20 maart: Parkstraatgemeente, ingang Kastanjelaan 22<sup>E</sup>
- 27 maart: Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505

## Watersymposium

*Raad van Kerken Nederland*



Symposium over de betekenis van water. Inleidingen van prof. dr. George Molenkamp (voormalig hoogleraar en partner KPMG Sustainability) en prof. dr. Klaas Spronk (hoogleraar Oude Testament). Aan het einde ondertekening van de waterverklaring van de Wereldraad van Kerken.

Plaats: **Nederlands Watermuseum**, Zypendaalseweg 26-28 te Arnhem.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij [rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl)



Het is niet zeker of men geplaatst kan worden, omdat het symposium vooral het karakter van een expertmeeting krijgt waarbij men uitgaat van beperkte deelname. Dus opgave vooraf is absoluut nodig en ook de bevestiging vanuit het bureau, waarbij men de print van de bevestiging als entreebewijs kan gebruiken.

Het symposium wordt gehouden op **22 maart** van 13.00 – 17.00 uur.

## Arnhem gaat meedoen met de Kerkennacht 2013!



Kerkelijk Nederland maakt zich op voor de komende Kerkennacht. Deze vindt plaats in het weekeinde met de langste dag. Nu al hebben kerken en geloofsgemeenschappen in 30 steden en dorpen zich opgegeven.

In Arnhem presenteren kerken in Arnhem-Zuid zich op de avond van **vrijdag 21 juni** en in Arnhem-Noord op de avond van **zaterdag 22 juni**.

Vele kerken hebben al aangegeven mee te doen, maar er kunnen zich altijd meer kerken melden.

Voor Zuid kunt U zich melden bij:

- Gerard Janssen, [gerard@janssen1.speedling.nl](mailto:gerard@janssen1.speedling.nl)

Voor Noord is dat bij:

- Marieke Fernhout, [mgfernhout@upcmail.nl](mailto:mgfernhout@upcmail.nl)

Het eerstkomend overleg voor Zuid is op donderdag 28 februari a.s. Meer informatie is te verkrijgen via Gerard Janssen.

Gezamenlijk overleg is er op maandag 11 maart bij de Baptistengemeente Centrum, W. van Kleeflaan 6 vanaf 20 uur.

Iedere maand zal er meer bekend worden over de invulling van de Arnhemse Kerkennacht.

*Liesbeth Dessens*



### Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgisbasiliek gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgisbasiliek.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en gewelds denken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgisbasiliek en de grote Eusebiuskerk.

## Evaluatie nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari jl. is er enige tijd stilgestaan bij de vele activiteiten die de Raad van Kerken zich voor het jaar 2012 had voorgenomen. Daartoe werd door Johannes Kon het Werkplan 2012 van de Raad in vogelvlucht doorgenomen en constateerde hij, dat een interne evaluatie op haar plaats is, nu we gezamenlijk veel zaken met succes hebben in- of doorgezet maar ook aan andere zaken niet toekwamen.

“Compassie” was evenwel de leidraad van het jaar. Dat heeft zich o.a. gemanifesteerd in het ondertekenen van het Handvest, zoals dat aan een groot aantal instanties in Arnhem was voorgelegd. De ondersteuning van de voorbereiding van de interreligieuze bijeenkomst met o.a. moslimorganisaties voorafgaand aan de kranslegging t.g.v. 4 mei was in oecumenisch opzicht een “opsteker”. Ook de bijeenkomst op zondag 16 september in de Eusebiuskerk en Walburgisbasiliek bij gelegenheid van de uitreiking van het Cross of Nails was een succes te noemen gezien de opkomst.

Anderzijds is het project Gastkerken – het bij elkaar in kerkdiensten op bezoek gaan op de 5<sup>e</sup> zondag van enige maand - niet geworden, wat wij er van verwacht hadden. Daaruit moeten we lering trekken.



Tijdens de evaluatie op de Algemene Vergadering van de Raad was men het er unaniem over eens dat de toespraken van de voorzitters (veel) te lang waren. Ook kwam naar voren dat de bijdrage van Johannes Kon, die een overzicht van de activiteiten van de Raad in 2012 gaf, beter in het kader van de bijeenkomst paste dan de verdieping- en bezinningsbijdrage over Compassie van Elfriede ter Schegget. Ook in de wandelgangen is deze kritiek door raadsleden gehoord. Volgens sommigen waren hierdoor bovendien veelzeggende

activiteiten van de Raad in het komend jaar onderbelicht gebleven.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie staat de ontmoeting centraal zo was de conclusie. Daarbij past de opzet van 2011 waarbij leden van de verschillende werkgroepen van de Raad spontaan vanaf een “zeepkist” kort iets over hun werkgroep vertelden nog wel het beste. Voor de nieuwjaarsreceptie van 2014 zal bij het opstellen van het programma dan ook hierop worden aangesloten.

## COLOFON

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.  
Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het maartnummer inzenden vóór 7 maart 2013 aan**  
[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het volgend bulletin verschijnt op 13 maart 2013.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 348 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Liesbeth Dessens  
[dessens@planet.nl](mailto:dessens@planet.nl)