



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 16
13 maart 2013
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- De vele voorstellingen van Jezus – 13 maart
- Hongerigen te eten geven (Zeven werken van barmhartigheid)
- Kerkdienst in de Waalse kerk Arnhem – 24 maart
- Uitnodiging voor geloofsgesprek – 12 april
- Sara Toestra, een cantate – 14 april
- Verbeteringen van de informatiebrochure 2013
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek
- Informatie over het Stadspastoraat Arnhem
- Aankondiging ondertekening van het Handvest voor Compassie
- Zorg rond de bezuinigingen – brief werkgroep Verzet tegen armoede
- Mobiele telefoons inzamelen
- Diaconale impulsdag – 20 april
- Colofon

De vele voorstellingen van Jezus

Ouderen & zingeving

Woensdag 13 maart a.s. organiseert de werkgroep Ouderen & Zingeving van de Eusebiusparochie een bijeenkomst in Arnhem-Zuid. Deze wordt gehouden in de Emmauskapel (Gangulphusplein 5) van 13.30 tot 15.30 uur. Het thema is: "De vele voorstellingen van Jezus".



In de loop van de geschiedenis is de persoon van Jezus op veel manieren voorgesteld. Elke afbeelding zegt iets over hoe men Jezus in een bepaalde tijd zag en hoe over hem gedacht werd. De verschillende Jezustypen houden ook ons een spiegel voor.

Aan de hand van dia's van afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis vertelt Jan van Lier hierover. Nadere informatie is verkrijgbaar bij W. Palstra, tel. 3231719, via w.palstra@chello.nl en via www.eusebiusparochie.nl/actueel of www.ouderenpastoraat

De zeven werken van barmhartigheid

“De zeven werken van barmhartigheid” zijn in 2013 het thema voor de bezinningen op de algemene vergaderingen van de Raad van Kerken Arnhem. Johannes Kon deed de aftrap. Het gaat om: de hongerigen spijzen; de dorstigen laven; de naakten kleden; de vreemdelingen herbergen; de zieken verzorgen; de gevangenen bezoeken en de doden begraven. De eerste zes zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het Evangelie naar Mattheüs (25, 35-36), het zevende is door Paus Innocentius III (1198-1216) in 1207 toegevoegd, gebaseerd op het Bijbelboek Tobit (1,17). Aanleiding was het in de door epidemieën geteisterde Middeleeuwen gevaarlijke werk van “doden begraven”. Naast deze materiële bestonden er zeven “geestelijke” werken van barmhartigheid gericht op het lenigen van geestelijke nood : de zondaars vermanen; de onwetenden onderrichten; voor de levenden en de overledenen bidden; in moeilijkheden goede raad geven; de bedroefden troosten; het onrecht geduldig lijden en beledigingen vergeven. [ontleend aan Wikipedia]

Door de woorden van Jezus werd de eerste gemeenschap van Christenen zich bewust van zijn taak en verantwoordelijkheid ten opzichte van allerlei groepen in de samenleving. Vanaf begin 13^e eeuw werden de 7 werken van barmhartigheid een kernbegrip in de ethiek en het diaconaat van het christendom. [ontleend aan aankondiging Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, 2011]

Werken van barmhartigheid zijn daden van christelijke naastenliefde; het zijn werken die uit liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht worden en daarom ook wel ‘liefdewerken’ worden genoemd. Barmhartigheid is de behoefte om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren. Het begrip is nauw verbonden met rechtvaardigheid. Het leed dat een ander treft, wordt door een barmhartig persoon ervaren als iets dat hemzelf treft. [ontleend aan rkk.nl]

1. *Hongerigen te eten geven* (spijz-ig-en/voeden).



In de Bijbel wordt God bezongen als de Heer die zorgt voor mensen die honger hebben. Zie bijv. Psalm 146:7 en Lucas 1:53. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat mensen worden opgeroepen hetzelfde te doen. Denk aan de regel van Lucas 6:36: “Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.” In Jesaja 58:3-57 geeft de profeet aan, dat het *vasten* van de Israëlieten geen enkele betekenis heeft, zolang ze doorgaan met een leven waaraan God de Heer aanstoot neemt. Daarop laat hij een beschrijving volgen van het ware *vasten*. Jezus zegt dus niets nieuws, als Hij het voeden van hongerigen in Mattheüs 25 noemt als een daad van barmhartigheid, die Hij eens zal honoreren. [ontleend aan preken serie Ned. Ger. Kerk Eindhoven]

Het is nu vasten- of 40-dagentijd : dan komt het “hongerigen voeden” weer in een ander perspectief te staan : stellen we ons de vraag of vasten iets voor ons zou kunnen betekenen; is het nóg of wéér van deze tijd; is het meer dan alleen het je onthouden van voedsel en het je bewust zijn van het lijden van Jezus? Vasten is naast een proces van ontgiften, ontslakken, ook iets van inkeer, stil worden van binnen, gevoelig worden voor iets anders dan het alledaagse; ruimte geven aan dat aan dat wat er wel is, maar niet altijd de kans krijgt. Vasten kan een ontdekkingsreis worden op het gebied van spiritualiteit en persoonlijke bewustwording in relatie tot anderen en jezelf: aan welke gewoontes zit je vast; zou je die willen doorbreken? Van welke prettige dingen zou je tijdelijk of permanent willen afzien? [ontleend aan liturgie viering over carnaval en vasten, Basisgroep Baarn-Soest, 2009]

Maandelijks Franstalige kerkdienst in de Waalse Kerk Arnhem

Na een goede en inspirerende dienst met maaltijd de vorige maand in Het Kruispunt, komen we op zondag 24 maart a.s. om 17.00 uur weer samen in het eigen kerkgebouw aan de Beekstraat/hoek Gasthuisstraat. In deze dienst zal voor het eerst in onze gemeente



voorgaan mw. Liesbeth van Hilten-Matthijssen, sinds eind 2012 de door de Classicale commissie aangewezen consulente. Mw. van Hilten is emeritus-predikante uit Apeldoorn, die al sinds haar jeugd banden heeft met de Waalse Kerk. Zij deed belijdenis in de Eglise Wallonne van Amsterdam en was gedurende haar theologiestudie vicaris in de kerken van Rotterdam, Delft en Dordrecht.

Als steeds is Wim Roelfsema, onze vaste organist present om de zang te begeleiden, maar ditmaal zal er ook extra ruimte zijn voor het beluisteren van enkele mooie orgelstukken. Wim heeft in Arnhem en omgeving een naam opgebouwd en met veel plezier zullen wij van zijn muziek genieten.

In deze dienst zal tevens het Avondmaal bediend worden.

Inmiddels is het een traditie geworden dat wij na de dienst nog even nablijven voor onderling contact en eventuele kennismaking onder het genot van een drankje en een hapje.

Graag tot ziens op **24 maart a.s. om 17.00 uur**.

Meer inlichtingen kunt u krijgen bij Martin Kas, tel. 026 - 370 33 02, kasm@xs4all.nl

Uitnodiging voor geloofsgesprek

Aan: Raad voor Kerken Arnhem en Migrantenkerken Arnhem

Arnhem, 12 februari 2013

**Wat geloof
jij?**

Geliefde gelovigen,

Her en der en af en toe worden in Nederland 'geloofsgesprekken' gehouden. Vorig jaar hebben een paar van ons deelgenomen aan zo'n gesprek in Amersfoort en zijn daar enthousiast vandaan gekomen. Het zou prachtig zijn om dat ook in Arnhem te doen en daarom nodigen wij u daarvoor uit.

Een geloofsgesprek is een laagdrempelige, interkerkelijke vorm van samenzijn rond het levende centrum van ons geloof: Jezus Christus. Iedere deelnemer vertelt in 5 minuten wat hij of zij met Jezus heeft: wie of wat is hij voor jou persoonlijk? De andere deelnemers stellen na elke monoloog vragen. Het gesprek zit 'm in het afwisselend luisteren naar en spreken tot elkaar, met volle aandacht, zonder enige discussie.

De kerken in Arnhem zijn veel en divers. Sommige hebben wel onderling contact, andere niet. Het zou mooi zijn om de gegroeide patronen eens te doorbreken en in een andere samenstelling bij elkaar te komen. We willen graag drie christelijke 'bloedgroepen' bij elkaar brengen: kerken uit de oecumenische Raad voor Kerken, het evangelische Hart voor Arnhem en de jonge(re) Migrantenkerken.



Dit gesprek heeft als doel om elkaar te ontmoeten op het niveau van vertegenwoordigers van de genoemde drie bloedgroepen. Wat er verder wellicht ook uit voort zal komen, die eerste ontmoeting kan ons in elk geval niet meer gestolen worden.

Het geloofsgesprek staat gepland op **vrijdag 12 april**, van 17.00uur tot ong. 21.30uur.

De plaats is nog niet bekend, maar daar zal ongetwijfeld in voorzien worden. Halverwege de ontmoeting zullen we gezamenlijk een maaltijd hebben.

U wordt vriendelijk verzocht deze uitnodiging verder te verspreiden in de kring van uw contacten. Vragen en opmerkingen zijn welkom via mail of telefoon: piantuma@gmail.com of 026-7078267 of 026-7078267

Met vriendelijke groeten en zegen van de Heer der kerk(en),
Ikenius Antuma, coördinator Hart voor Arnhem

Sara Toestra

een cantate



“Waarheid en leugen, geven en nemen, hebben en zijn krijgen een gezicht in het tweeluik Sara Toestra”. Zo introduceert Arno Vree zijn nieuwe productie *Sara Toestra – een cantate*. Hoe kun je rijkdom, voorspoed en geluk delen met anderen? Deze unieke cantate wordt op **zondag 14 april** uitgevoerd in de

Waalse Kerk in Arnhem door vier vocalisten en een klein ensemble. Tezamen vormen zij De Muzenval, waarvan componist Arno Vree de artistiek leider is.

Aanvang 15 uur.

Waalse Kerk, St. Catharinaplaats / Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem (achter de schouwburg)

www.4kwartarnhem.nl

Entree € 8 incl. consumptie

De Muzenval, gevestigd in Arnhem, houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van kunstzinnige en culturele projecten. De Muzenval staat voor vernieuwend, verbeeldend en verrassend theater. Eerder produceerde het gezelschap o.a. Le Roi David (i.s. m. Museumpark Orientalis), Crucifixus, Morgenster, Via Crucis, Siddharta en Covers.

Initiatiefnemer en artistiek leider Arno Vree studeerde schoolmuziek en koordirectie aan het Utrechts Conservatorium en Performing Arts aan de University of Reading (GB).

De vocalisten in deze cantate zijn: Claudia Wijers – sopraan, Hans Scholing – bariton, Ida Gorissen – sopraan en Anne van Tilburg – alt



Verbeteringen van de Informatiebrochure 2013

In de informatiebrochure van de RvK Arnhem staan helaas enkele fouten. Hieronder leest u de verbeterde informatie.

Blz 10:

Dienst Geestelijke Verzorging van ziekenhuis Rijnstate en ziekenhuis Velp

Hoofd van de dienst: Gabriëlle Gies (RK), tel. 088-0056354

Overige geestelijk verzorgers:

Jacqueline Dam PC, Gerda Graven Humanistisch, Anne-Mieke Ripken Humanistisch, Ruud Roefs RK, Sabijn van Rijsewijk Islamitisch.

Blz 12:

Arnhem Compassionate City:

Contactpersoon: Madeline Krantz, madelinde.krantz@gmail.com

Blz 13:

Evangelische Broedergemeente:

Vacature

Blz 15:

Oud-Katholieke Kerk:

Voorganger Joke Kolkman is Priester geworden.

De hele informatiebrochure is te vinden op de website van de RvK Arnhem: www.rvkarnhem.nl of op te vragen via de secretaris: dessens@planet.nl



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgisbasiliek gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgisbasiliek.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgisbasiliek en de grote Eusebiuskerk.

Informatie over het Stadspastoraat Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad

in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Zelfinzicht door het enneagram



Op zaterdag 23 maart organiseren Josien van Iersel en Nynke Noordhof een dagvullende paneldag met als thema: interactie en communicatie volgens het model van het enneagram.

Cursussen en workshops

- woensdag 13 maart: [De Alchemist](#) (cursus) 20:00-22:00 uur
- vrijdag 15 maart: [Ontmoet jezelf in klank](#) (15 maart) 20:00-22:00 uur
- zaterdag 16 maart: [Theater De Lege Ruimte](#) 10:00-16:30 uur
- zaterdag 16 maart: [Sumi-e \(Oosters schilderen\) introductie](#) 10:00-16:00 uur
- zaterdag 23 maart: [Enneagram paneldag](#) 10:00-16:30 uur
- woensdag 27 maart: [Sumi-e \(Oosters schilderen\)](#) 14:00-16:00 uur

Film

- woensdag 20 maart: [Filmhuis](#) vanaf 18:45 bij Focus Filmtheater
- donderdag 28 maart: *Il vangelo secondo Matteo* ([film](#)) 19:30-22:00 uur

Muziek

- zondag 17 maart: [De goede repetitie](#) 16:00-17:00 uur

Expositie

- zondag 24 maart Opening expositie *Outsiderkunst* van 'Vrije Blikkers' 16:00-17:30 uur

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op www.stadspastoraat.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

Stadspastoraat Arnhem

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl

Aankondiging ondertekening van het Handvest voor Compassie

Reactie op de ondertekening van het handvest

De Raad van Kerken Arnhem heeft een nota doen uitgaan naar de gemeenteraad van Arnhem over de ondertekening van het Handvest.
Deze nota verschijnt binnenkort als **extra bulletin**.

Zorg rond de bezuinigingen

De werkgroep Verzet tegen Armoede heeft een brief gestuurd naar diverse, ook landelijke organisaties.



Als Werkgroep Verzet Tegen Armoede (VTA) in Arnhem ontvangen we in toenemende mate signalen dat de bezuinigingen grote gevolgen hebben op het leven van een steeds groeiende groep burgers. Om een paar groepen te noemen: alleenstaande ouders met kinderen, chronisch zieken en gehandicapten, ouderen met een klein pensioen, uiteraard ook de ZZP-ers.

De bezuinigingen roepen niet alleen spanning en onzekerheid op. Mensen kunnen ook in een isolement terecht te komen, zoals door het korten op de thuiszorg en het wegvallen van dagbehandeling. Daarom doen we een dringend beroep ook op u en uw organisatie bij de overheden aan te dringen op een herbezinning van de bezuinigingsmaatregelen.

Participatie in de samenleving is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van mensen. Waar deze dreigt weg te vallen, kunnen mensen gemakkelijk het kind van de rekening worden.

Een pleidooi om kortingsmogelijkheden voor mensen met een kleine beurs, om bijvoorbeeld het Jeugdsport –en cultuurfonds, goede thuiszorg en vervoer op maat overeind te houden vinden wij daarom op zijn plaats, om te voorkomen dat mensen zich om financiële redenen moeten terugtrekken uit de samenleving.

Van harte hopen we dat vele organisaties deze punten van zorg onder de aandacht van de overheid zullen willen brengen.

De leden van de Werkgroep Verzet Tegen Armoede,
Henny Beijer, Jeanne van den Bogaard, Hilde Haverkamp-Rombaut, Gijs van den Heuvel,
Margriet Kok, Hanneke Rückert en Nelleke Wijngaards-Serrarens

Mobiele telefoons inzamelen

Actie van de Eusebiusparochie



Een actie in de vastentijd van de Eusebiusparochie is het inzamelen van mobiele telefoons. Veel mensen nemen een nieuwe telefoon en laten de oude in de kast liggen. Voor de

Congoactie zijn ze echter zeer welkom. De telefoons worden verkocht aan een stichting die er een bestanddeel uit haalt, namelijk coltan. Coltan is een zeldzame grondstof en een aanjager van strijd tussen het leger en milities en daarmee van dood en verderf in Congo. Want met de opbrengst uit de coltanmijnen financieren milities hun oorlogsactiviteiten. Coltan is dus de moderne bloeddiamant. Marja Bakker die de telefoonactie coördineert: "Met de

inzameling van de telefoons wordt Congo op twee manieren geholpen. In het westen werkt het mee aan de bouw van de school, terwijl het ook een signaal betekent over de ellende in het oosten waar de coltanmijnen zijn.

Inzamelpunten voor de mobieltjesactie zijn:

- Alle RK kerkgebouwen Arnhem/Velp/ Rozendaal.
- De AH XL op Kronenburg
- De thuiszorg STMG in Arnhem-Zuid
- De Paardenmaat aan de Rijkerwoerdseweg
- Stal Westereng aan de Schelmse weg.
- De duurzame Pabo in Arnhem/Presikhaaf
- De Nederlandse afdeling van de Tochtgenoten van Sint Frans Arnhem
- De samenwerkende kerken in Elderveld; Leger des heils, Doopgezinde gemeente, Kandelaar en Eusebiusparochie.



Op het Arentheem doet een klas "Zip your Lip", 24 uur vasten voor scholieren en een les-marathon met docent Richard de Keyzer.

Marja Bakker: "Als scholen of verenigingen willen helpen dan zijn ze welkom. Ze kunnen zich het beste melden via secretariaat@eusebiusparochie.nl.

Nadere informatie op 026 4424567

Diaconale impulsdag



Op zaterdag **20 april** a.s. organiseert de R.K. Eusebiusparochie een diaconale impulsdag in de St. Walburgis.

Doel: diaconale groepen te inspireren en te bemoedigen.

Programma:

11.00 uur Aankomst

11.30 uur Opening gevolgd door drie korte stellingnames door Marita Donders, Geert Rozema en Margriet Kok m.b.t. de **Zaligsprekingen**

Lunch, waarna Diaconale Carrousel

14.30 uur Korte viering, waarna afscheid wordt genomen van Aloys Wijngaards als diaken van onze parochie.

Ook daarvoor wordt u van harte uitgenodigd. Tijdens een informeel samenzijn bent u dan in de gelegenheid Aloys de hand te schudden.



Voor de organisatie is het handig als u zich vooraf opgeeft.

Graag voor **10 april** bij secretariaat@eusebiusparochie.nl



COLOFON

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het aprilnummer inzenden vóór 4 april 2013 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 10 april 2013.

U ontvangt Bulletin in pdf.
Wanneer u Bulletin liever in Word wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op ons emailadres.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 346 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Liesbeth Dessens
dessens@planet.nl