



# Bulletin

*Raad van Kerken Arnhem*

Digitale nieuwsbrief nr. 18  
15 mei 2013  
Verschijnt maandelijks

*In dit nummer:*

- **Bezinning over “Herdenken”:** Zippora
- **Pinksterbrunch op 19 mei in Elderveld**
- **Nieuw leven voor de Walburgisbasiliek – 20 mei**
- **Houd management uit de kerk – lezing 21 mei**
- **De ondergang van het christendom – Thee met thema 26 mei**
- **Meeleven met de tijd – lezing rabbijn Jacobs op 26 mei**
- **Afscheid majoors Verhagen en Kooiman – LdH 9 juni**
- **Kerkennacht in Arnhem – 21/22 juni**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek**
- **Bijbel in makkelijk Nederlands nu online**
- **Stichting Leergeld laat alle kinderen meedoen**
- **Foto impressie interreligieuze gebedsbijeenkomst op 4 mei**
- **Colofon**

## **Bezinning over “Herdenken”**

*door Elfriede ter Schegget*

Wie in het woordenboek de woorden *herdenken*, *gedenken* of *indachtig* opzoekt vindt betekenissen als: zich iets of iemand weer in gedachten brengen, zich herinneren of denkend aan. In de context van de Joodse traditie krijgen deze woorden echter een veel diepere betekenis, komen zij tot leven en raken ons diep in ons hart. In zijn boek *De geest bemint de buitenkant* zegt René Süss hierover:

*“Wanneer we gedenken (zachar), in zijn Hebreeuwse grondbetekenis ‘noemen’, roepen we gebeurtenissen of personen uit het verleden niet alleen in herinnering, we roepen die ook op in het heden. De gedachtenis roept creatieve krachten op die het leven van de gemeenschap versterken. Het historische feit van de Exodus wordt in het gedenken niet algemeen gemaakt, maar het ‘ik’, persoon en gemeenschap in een, wordt bijzonder gemaakt in zijn oriëntatie op dit unieke feit,”*



Het boekje *Indachtig* van de theoloog **G.H. ter Schegget** staat in deze Joodse traditie. Het is het enige niet theologische werk van deze auteur met korte herinneringen en verhalen uit zijn jeugd en latere leven. Met dichterlijke vrijheid opgeschreven. Dat wil zeggen dat het meer om de zeggingskracht gaat dan de historische juistheid van de merendeels waargebeurde feiten. Zo ook het eerste verhaal over

## Zippora

*De kleine straat, waarin wij woonden in de dertiger jaren lag aan de rand van Amsterdams centrum. Hij was aan het eind van de negentiende eeuw voor de betere middenstand gebouwd.*

*Twee huizen van ons vandaan woonde een meisje met grote, bruine ogen, donker haar en een vreemde naam. Ze is mooi in mijn ogen en ik wil met haar praten.*

*Op een zonnige dag in de hoogzomer ben ik naast haar gaan zitten op een stoep en begin een gesprek. 'Je heet Poortje', zeg ik 'die naam heb ik nog nooit gehoord.' Eerlijk gezegd vond ik het een heel mooie naam, die gastvrij klinkt, net als het lied dat wij in de kerk wel zongen: Heft op uw hoofden, poorten wijd! Het is een lied waarmee de gemeente de Messias begroet. Maar dat een meisje Poortje heet, daar heb ik nog nooit van gehoord.*

*Ze zegt: 'eigenlijk heet ik Zippora, maar ik word Poortje genoemd'. Ik heb haar hart gestolen, omdat ik onmiddellijk wist wie de grote Zippora was naar wie zij was genoemd: de vrouw van Mozes. Poortje was kennelijk niet gewend, dat een gojse jongen dat wist. Ik zelf vond het niet bijzonder: de Bijbelse verhalen waren mij van jongs af vertrouwd en de naam van Mozes' vrouw Zippora had indruk op mij gemaakt. De schone klank had bij mij een associatie opgeroepen; ik zag haar voor mij in oosterse pracht. En inderdaad deze kleine Zippora lijkt sprekend op haar oermoeder. Dat kan geen toeval zijn. Eigenlijk geneer ik mij een beetje, dat ik het niet geraden heb: Poortje is een afkorting van Zippora.*

*'En jij heet Bertie', zegt Poortje. Zo had zij mij horen roepen, denk ik, als ik moest komen eten. 'Ja mijn moeder zegt Bertie, maar op school heet ik Bert.' Ik had enig misprijzen in haar stem gehoord, alsof die wat scherpe naam haar niet beviel. Ze scheen er vanuit te gaan, dat ook ik een naam moest hebben, die grote gebeurtenissen in herinnering roept, zoals de hare. Die doet denken aan de bevrijding van het mensenvolk uit alle slavernij, hun tocht door de barre woestijn waar honger en dorst heerste en aan het verlangen om binnen te trekken in het beloofde land.*

*Maar wat betekent Bert? 'Het is maar een naam, een klank en niet eens een welluidende! 'Ik zei: 'ik heet eigenlijk Gijsbertus Hendricus naar mijn gestorven grootvader'. Ik hoopte, dat zij de uitvaart van mijn opa had gezien: de grote zwarte wagens, het dragen van de kist en het afscheid van de straat (in die dagen reed de stoet nog een ronde om het sterfhuys).*

*'Goed', zei ze, 'dan noem ik je Gijs.' Gijs vond ze mooier. Voor haar was ik Gijs. Voor haar ben ik Gijs gebleven. Als ze mij zag, zei ze 'Dag Gijs'; het klonk mij niet vertrouwd in de oren, maar ik hoorde het graag. Zij alleen noemde mij zo.*

*Enige jaren later, het was oorlog. De stad was verduisterd. De februari-staking had ons hart goedgegaan, maar de moord waartegen hij een fel protest was ging gewoon door. Het was avond, de straat leeg: Sperrzeit. De maan was vol en verspreidde een koud licht. Voor het raam van onze eetkamer ontwaarde ik de schim van mijn vader: Hij stond gespannen naar buiten te kijken. Hij had het licht uitgelaten. Aan zijn houding was te zien, dat er iets gaande was dat hem door zijn merg sneed. Ik ging naast hem staan. Of hij het merkte, wist ik niet. Hij stuurde mij niet weg. Voor het huis van Poortje stond een Duitse overvalwagen. Eén voor één zag ik ze erin verdwijnen: Poortjes broertje Japie, Poortje zelf, Poortjes moeder, Poortjes vader. Geen van hen keek op of om, in alle stilte gingen ze, alsof ze een korte reis aanvingen.*



*Het was gauw gebeurd. De laadklep werd dichtgeslagen. Het gaf een schaamteloze klap, die schalde door de nacht. De auto reed weg. De eerste étappe op de weg naar Auschwitz' gaskamers werd afgelegd.*

*'De baby is nog binnen, die hebben ze achtergelaten', zei mijn vader. Het kwam niet onverwacht voor Poortjes moeder en vader. Zij waren al een keer opgehaald, maar na enige uren mochten ze terugkeren: vader had een stempel. Maar het stempel was 'geplatzt'. Elke dag konden de Duitsers komen en als ze nu werden gehaald, zou het voorgoed zijn. De baby werd geboren. Elke avond heeft Poortjes moeder haar kleine kind de borst gegeven tot het verzaligd in slaap viel. Het kind huilde nooit. Het wiegje werd in een donker hoekje gezet, waar het niet opviel. En daar werd het broertje 'vergeten'. Daar lieten vader en moeder het achter, toen het zover was. Daar lieten zij het over aan onbekenden die zich zouden ontfemen, misschien. Ze zouden worden gedeponeerd, mishandeld en vermoord. Ze wisten het, en toch durfden zij hopen op iemand die zich het lot van dit kind zou aantrekken en de moed zou hebben het tot zich te nemen. Dit vertrouwen schijnt ongerijmd, maar niets anders bleef deze mensen over in hun geschiedenis.*

*Poortje heeft het begrepen, zij werd in luttele seconden een wijze vrouw, een ware Zippora. Zij heeft niet gezegd: 'moeder, je vergeet ons kleine broertje'. Zippora wist dat de grote profeet en bevrijder Mozes zijn leven had te danken aan de verberging door zijn ouders en aan de wijsheid van zijn oudere zuster. Daarom begreep zij waarom haar vader stil en gehoorzaam meeging en haar moeder hem zacht wenend volgde, zonder ook maar eenmaal om te zien.*

*Toch wist zij niet waarheen ze werden versleept. Dat hadden haar ouders haar niet verteld, omdat het te zwaar was om te dragen, ook voor hen zelf. Zij lieten Poortje in onwetendheid. Maar Zippora heeft het vermoed, omdat zij het oude verhaal van de verdrukking en de bevrijding kende. Het was meer dan tienmaal pèsach in haar leven*

*geweest, meer dan tienmaal had zij de exodus meegemaakt, alsof zij erbij was geweest. In haar gemoed had het onstilbare lijden der geringen een afdruk gezet, zodat zij wist wat zij nog niet had ervaren: de laaghartigheid der drijvers, de wreedheid der vervolgers, de moordzucht van de farao's. Daarom was het, dat zij besefte: dit achterlaten van ons broertje is geen vergeten, het is geen verraad. Zo vond haar kinderziel die onbegrijpelijke kracht om te zwijgen, om niet te zeggen, wat elk ander kind, dat niet de naam Zippora draagt, zou hebben uitgeschreeuwd: moeder, je vergeet ons broertje! Omdat zij Zippora heette heeft zij gedacht: één van ons zal uit het water worden gered, hij zal worden opgevoed in een vreemd huis en op een goede dag zal hem zijn afkomst te machtig worden.*

## Pinksterbrunch op 1<sup>e</sup> Pinksterdag

Initiatief van de gezamenlijk kerken in de wijk Elderveld



Direct na afloop van de kerkdiensten houden we met de gezamenlijke kerken in de wijk Elderveld een Pinksterbrunch. Iedereen is daarbij hartelijk welkom, ook u als wijkbewoner!



Wat houdt het concreet in?

Iedereen, dus ook u, neemt iets te eten mee van huis (pak sap, brood, boter, beleg o.i.d.). We gaan dan naar het grasveld in de bocht aan de Leidenweg (naast het kinderdagverblijf) en hebben daar om **12.30 uur** met elkaar de brunch. Er staan daar tafels en kunnen elkaar informeel ontmoeten met wat passende muziek erbij. Het Leger des Heils zorgt voor de koffie en thee.

Bewoners uit de wijk

U als wijkbewoner wordt ook van harte uitgenodigd om mee te eten. Voelt u zich welkom en wij zien graag naar u uit!

Mocht het regenachtig weer zijn dan wordt de activiteit verplaatst naar het kerkgebouw van de Baptistengemeente "Ontmoeting" aan de Wassenaarweg 5

De deelnemende kerken: Protestantse wijkgemeente Elden-de Kandelaar, Baptistengemeente Ontmoeting, R.K. Lucaskerk Elden en het Leger des Heils.

Info: 06 26878386

## Nieuw leven voor de Walburgisbasiliek



De Walburgisbasiliek zal op pinksterzondag 19 mei aan de eredienst worden onttrokken. Dit zal gebeuren na de laatste Eucharistieviering in deze kerk die om 10.00 uur begint.

De Walburgis zal verder gaan als centrum voor zingeving, bezieling en ontmoeting. Vanuit de oude opdracht om 'Huis van Vrede en Gebed' te zijn, zullen er vieringen, ontmoetings- en gebedsbijeenkomsten, concerten en aula-activiteiten worden georganiseerd.

De bestaande vieringen, zoals de Laudan, de OLVé themavieringen en het Meditatief Uur en het Coventrygebed zullen worden voortgezet en een nog sterker accent zal komen te liggen op lezingen, cursussen en concerten.

## Houd management uit de kerk!

Lezing op 21 mei 2013, door Kees Boele



Kerken worden steeds meer gezien als een bedrijf, dat met bedrijfsmatige middelen moet worden gerund. Talloze trainingen, workshops en congressen worden georganiseerd over 'christelijk leiderschap'. Kees Boele, onlangs gepromoveerd op het onderwerp christelijk leiderschap ziet dit als

een onwenselijke ontwikkeling.

Hij zegt hierover:

... De Bijbel kent geen principes van christelijk leiderschap. Daarom moet de kerk zich verre houden van managementmodellen en –technieken en het kweken van christelijke leiders.

... De enige vorm van leiding geven binnen de kerk is dienen.

Wat zijn de gevaren van managementprincipes binnen Gods gemeente? Er is wel degelijk behoefte binnen kerkelijke gemeentes aan leiderschap en een goed bestuur, hoe geven we daar dan vorm aan?



De baptisten-gemeente Arnhem-Centrum nodigt u daarom van harte uit voor deze lezing door Kees Boele, econoom en filosoof, sinds kort bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en daarvoor negen jaar aan de Christelijke Hogeschool Ede.

De lezing is bedoeld voor een ieder die zich in dit onderwerp interesseert. We hopen kerkelijk leiders, oudsten, kerkelijke raadsleden, trainers, consultants en docenten die betrokken zijn bij het ontwikkelen van (christelijk) leiderschap, te ontmoeten.

Aanwezigen worden uitgenodigd om na afloop van de lezing vragen te stellen en deel te nemen aan debat op basis van enkele stellingen. Heeft u zelf een prikkelende stelling, aarzel dan niet om deze vooraf in te dienen.

Programma:

19.45 uur Binnenkomst met koffie en thee

20.00 uur Lezing Kees Boele

20.50 uur Pauze

21.00 uur Vragen en debat

21.50 uur Afsluiting

Locatie: Baptistengemeente Arnhem-Centrum, Willem van Kleeflaan 6, 6824 AS Arnhem

Ter indicatie van het aantal deelnemers ontvangen wij graag uw aanmelding vooraf, via onze site

<http://www.baptisten-arnhem.nl>, of per mail : [toerusting@bgac.nl](mailto:toerusting@bgac.nl)

Voor meer informatie of het aanleveren van een stelling kunt u contact opnemen met de organisatie; Gisela Houter: [toerusting@bgac.nl](mailto:toerusting@bgac.nl)

## De ondergang van het christendom?

*"Thee met thema" in de Oude Kerk te Oosterbeek*



Vele jaren deed het Evangelie erover om van Israël via IJsland naar Noord-Europa te gaan. Daar vond het zijn weg tussen de Edda, de oude goden- en heldenliederen, en de Thora, het heilig onderricht van Israël.

Nu, in onze dagen, lijkt het Evangelie weer terug te wijken uit Europa, en steekt 'het heidendom' opnieuw de kop op. Heeft het christendom zijn tijd gehad en moet het inderdaad plaats maken voor dit heidendom?

Onze inleider Henk Vreekamp betoogt van niet: het christendom kan veeleer een brug vormen tussen Edda en Thora, tussen heiden en Jood.

**Henk Vreekamp** was van 1971 tot 1984 hervormd predikant op de Veluwe en van 1984 tot 2002 predikant voor Kerk en Israël. Hij publiceerde talrijke boeken, waaronder 'Zwijgen bij

volle maan”, waarin heiden, christen en Jood elkaar langs oude locaties op de Veluwe elkaar vertellen over hun geloof.

**Locatie:** Oude Kerk, Benedendorpsweg 134 te Oosterbeek.

**Tijd:** 26 mei: 16.30-18.00 uur. Thee en koffie vanaf 16.00 uur.

**Informatie:** Leen van Doorn, tel. 026 3333854, [leenvdoorn@xs4all.nl](mailto:leenvdoorn@xs4all.nl)

## Meeleven met de tijd

*Lezing door opperrabbijn Jacobs over “Grondbeginselen van het Jodendom”.*



Over dit onderwerp spreekt **Opperrabbijn Binyomin Jacobs** op zondag 26 mei a.s. in Apeldoorn.

We ontmoeten u graag  
26 mei 2013 - **19:30 uur**

Apeldoorn Hoofdstraat 220 ('De Ontmoeting')

Toegang en parkeren, gratis.

Alle informatie vindt u op [www.joodselezingen.nl](http://www.joodselezingen.nl)

## Afscheid majoor Verhagen en majoor Kooiman

*Samenkomsten Leger des Heils op 9 en 16 juni*



Op **zondagmorgen 9 juni** aanvang **10.00 uur** tijdens de samenkomst, zullen we afscheid nemen van majoor mevrouw Anneke Verhagen en majoor Henk Kooiman als korpsofficieren.

Tijdens het koffiedrinken, na de dienst rond 11.20 uur, kunt u persoonlijk afscheid nemen! Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de samenkomst bij te wonen dan bent u dan hartelijk welkom!

Op **zondagmorgen 16 juni** zullen we in de samenkomst majoor mevrouw Mieke Schiedon hartelijk welkom heten als onze nieuwe korpsofficier van Arnhem. Na de samenkomst kunt u persoonlijk kennis maken met de majoor! De (welkom) samenkomst staat o.l.v. maj. mw. Hennie Spiering

Tijden zijn gelijk als hierboven vermeld!

Met vriendelijke groet, Joop Toeter, Secretaris Leger des Heils  
Leidenweg 11-13

## Kerkennacht in Arnhem!

*21 en 22 juni*



In diverse Midden-Europese landen heeft het evenement al een langere – en succesvolle -geschiedenis. In Nederland was Rotterdam in 2007 de pionier en sloten zich daarna elke twee jaar meer steden en dorpen aan. Nog even en de *Kerkennacht* is ook in Nederland een traditie geworden. *Zichtbaar maken wat kerken te bieden hebben*, daar gaat het om. Aan bewoners laten zien dat kerken vaak mooie gebouwen zijn waarbinnen van alles gebeurt dat voor mensen van allerlei slag boeiend, inspirerend en interessant kan zijn. Op het gebied van godsdienstige en maatschappelijke bezinning en

spiritualiteit, van levensbeschouwelijke ontdekking en ontmoeting, van culturele en muzikale beleving. Tijdens de Kerkennacht gaan de deuren van kerkgebouwen open voor iedereen en gaan de drempels er bij wijze van spreken zoveel mogelijk uit.

Ook kerken in Arnhem doen dit jaar mee. Voor het eerst en nog wat onwennig. Wat betekent dat, als je in het programma rekening wilt houden met niet-leden, als je buitenstaanders nieuwsgierig wilt maken? Wat heb je dan te bieden? De Raad van kerken van Arnhem stelde een voorbereidingsgroep in, die alle lokale kerkgenootschappen uitnodigde om te komen meepraten. Zo'n twintig lokale kerken toonden belangstelling; bekenden uit het ledenbestand van de Raad maar ook kerkgenootschappen die niet bij de Raad zijn aangesloten, zoals Baptistengemeentes en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

In het – hopelijk zomerse – weekend van 21 en 22 juni zal het zover zijn. Op vrijdagavond zullen zeven of acht kerkgebouwen in Arnhem Zuid open zijn. Op zaterdagavond zeven in Noord. Langzaam maar zeker krijgen de programma's vorm, met een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten. Begin juni wordt op grote schaal de folder verspreid waarin het programma, met een overzichtskaartje van de deelnemende kerken, te vinden zullen zijn. De folder staat straks uiteraard ook op de website van de Arnhemse Raad van kerken. De landelijke projectgroep Kerkennacht heeft een eigen website waarop ook de programma's van de tientallen andere deelnemende steden en dorpen zijn te vinden: [www.kerkennacht.nl](http://www.kerkennacht.nl)

Reserveer 21 en 22 juni in uw agenda. Let straks op die folder. En ga in de Arnhemse Kerkennacht op verkenning, in kerken die u vertrouwd zijn of juist (nog) niet kende!



### Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgisbasiliek gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgisbasiliek.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgisbasiliek en de grote Eusebiuskerk.

## De makkelijkst leesbare complete Bijbel in het Nederlands



*BasicBijbel.nl – de Bijbel in makkelijk Nederlands – nu online*

Basic Bijbel is voor iedereen die graag een makkelijk leesbare Bijbel wil. Veel mensen vinden de Bijbel 'onbegrijpelijk en onleesbaar'. Voor die mensen biedt Basic Bijbel de ideale toegang tot de Bijbelse tekst. Basic Bijbel is gratis beschikbaar op het internet.

De eenvoudige taal van Basic Bijbel maakt de tekst begrijpelijk voor een breed publiek. Basic Bijbel is onder anderen zeer geschikt voor tieners, VMBO-ers en mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Het leesniveau is lager dan van Het Boek en Groot Nieuws, zonder dat het kinderachtig wordt.

Basic Bijbel is een hervertelling op basis van de oude Statenvertaling. De tekst van Basic Bijbel behoudt wel de structuur van hoofdstukken en verzen.

### Hoe ziet Basic Bijbel er uit?

Basic Bijbel is geschreven met korte zinnen en woorden. Lastige Bijbelwoorden zijn vervangen door woorden en uitdrukkingen die voor iedereen begrijpelijk zijn. *Zondvloed* en *tabernakel* bijvoorbeeld zijn 'grote overstroming' en 'tent van ontmoeting' geworden. Hier en daar zijn woorden toegevoegd, om een zin duidelijker te maken. Toegevoegde tekst is duidelijk herkenbaar.

Regelmatig wordt de tekst toegelicht in aantekeningen. Daarin zijn ook verwijzingen naar andere Bijbelverzen opgenomen waarmee een tekst of gebeurtenis duidelijker wordt. Het is mogelijk op woorden te zoeken. Met een gratis account kan de lezer verzen markeren en eigen aantekeningen maken.

### Plannen

De website van Basic Bijbel blijft in ontwikkeling. In de toekomst worden ook Bijbelstudies, afbeeldingen en een verklarende woordenlijst op de website geplaatst.

Basic Bijbel is niet te koop in de boekhandel. De volledige tekst is gratis beschikbaar op internet. De website is tablet en smart Phone-vriendelijk. Een gratis app is in ontwikkeling.

### Over de schrijver

Basic Bijbel is geschreven door **Jacoline Kleyn**. Jacoline heeft tentoonstellingsbouw gestudeerd aan de Reinwardt Academie. Zij vond het altijd een leuke uitdaging om moeilijke onderwerpen te 'vertalen' voor een zo breed mogelijk publiek. In BasicBijbel combineert zij haar twee grote passies: teksten schrijven en de boodschap van de Bijbel toegankelijk maken.

In 1998 begon Jacoline de Basic Bijbel te schrijven voor haar kinderen, die toen nog op de basisschool zaten. Alle Bijbels met een laag leesniveau waren uittreksels of verhalenbundels. Jacoline besloot om de hele Bijbel te hervertellen. Ze verwachtte er ongeveer zeven jaar mee bezig te zijn. Het werden er vijftien.

U vindt de basic Bijbel op [www.basicbijbel.nl](http://www.basicbijbel.nl)  
Informatie bij [info@basicbijbel.nl](mailto:info@basicbijbel.nl)

## Stichting Leergeld laat alle kinderen meedoen



Alle kinderen mogen meedoen

want nu meedoen is straks meetellen

Het is helaas in steeds meer gezinnen niet haalbaar om de kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles. Ook de -extra- kosten die de school met zich meebrengt voor bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kamp of excursie zijn voor een groeiend aantal gezinnen niet meer op te brengen. Een beroep op de bijzondere bijstand of een



andere voorziening is soms bovendien niet of niet tijdig mogelijk. In geheel Nederland gaat het om ongeveer 340.000 kinderen. In Arnhem en omgeving praten we al gauw over duizenden kinderen.

Voor die kinderen uit deze gezinnen is er **de Stichting Leergeld**.

De Stichting Leergeld Arnhem e.o. stelt zich ten doel om kinderen uit Arnhem en omgeving wel de mogelijkheid te bieden om mee te doen met sport, muziek of andere

kunstzinnige vorming. Met de steun van Stichting Leergeld kunnen de kinderen ook deelnemen aan verschillende schoolactiviteiten en krijgen ze de mogelijkheid om als de meeste leerlingen met een fiets naar school te komen en het huiswerk op een computer te maken.

Door lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een 'normale' deelname aan schoolactiviteiten wordt een mogelijk stempel voorkomen. Zo willen wij een bijdrage leveren aan het voorkomen van buitensluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, want **Nu meedoen is straks meetellen!**

In 2012 zijn er 970 kinderen uit 688 gezinnen geholpen, waarvan 233 gezinnen nieuwe aanmeldingen waren. Met al die gezinnen was er meerdere keren contact en de 233 nieuwe gezinnen hebben bij aanvang allemaal een huisbezoek gehad. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat de doelgroep van Leergeld groter wordt. De effecten van de economische recessie en de versoering van de overheidsmaatregelen spelen hierbij een rol. Kinderen komen dan al gauw in de verdrukking.

Stichting Leergeld Arnhem, Verlengde Hoflaan 72, 6822ED Arnhem  
Tel. 026 4455572, email: [info@leergeldarnhem.nl](mailto:info@leergeldarnhem.nl)  
Meer informatie op [www.leergeldarnhem.nl](http://www.leergeldarnhem.nl)

## Foto impressie interreligieuze gebedsbijeenkomst in Walburgiskerk

Voorafgaande aan de kranslegging op de markt bij de Dodenherdenking op 4 mei werd in de Walburgisbasiliek een interreligieuze gebedsbijeenkomst gehouden georganiseerd door de RK parochie Sint Eusebius, het buurtpastoraat St Marten/ Klarendal, de Protestantse Gemeente Arnhem en vertegenwoordigers van de Turks-Islamitische gemeenschap. Hieronder een korte foto impressie van dit gebeuren.







## COLOFON

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.  
Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het juninummer inzenden vóór 6 juni 2013 aan**  
[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het volgend bulletin verschijnt op 12 juni 2013.

U ontvangt Bulletin in pdf.  
Wanneer u Bulletin liever in Word wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op ons emailadres.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 351 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Liesbeth Dessens  
[dessens@planet.nl](mailto:dessens@planet.nl)