



# Bulletin

*Raad van Kerken Arnhem*

Digitale nieuwsbrief nr. 19  
12 juni 2013  
Verschijnt maandelijks

Dit is het laatste Bulletin vóór de  
zomervakantie. Het volgende Bulletin  
verschijnt 11 september.

*In dit nummer:*

- **Herbergen van vreemdelingen (naar de werken van barmhartigheid)**
- **Meditatief uur, met en bij het afscheid van Heinz G. Surmund – 16 juni**
- **Kerkennacht Arnhem – 21 en 22 juni**
- **Kerk, kom uit je schulp (column)**
- **Concert Amsterdam Stafmuziekkorps – 22 en 23 juni**
- **Hoe kerken mantelzorgers kunnen ondersteunen – symposium 24 juni**
- **Jaarverslag Voedselbank Arnhem**
- **Zomeropenstelling Raad en Daadbalie Leger des Heils**
- **Oud en nieuw leven in de Walburgis**
- **In het kader van de Vredesweek**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgiskerk**
- **Vertrouwen – symposium KCMA 27 september**
- **Informatie over het Stadspastoraat Arnhem**
- **Rectificatie**
- **Colofon**

## **Ik was een vreemdeling en Gij hebt mij geherbergd**

*3. Herbergen van vreemdelingen ( door Dick Blokker).*



Allereerst de tekst uit Mattheüs 25; 32 t/m 42 zoals vertaald door H.A.P.J. Ogilvie, de inmiddels overleden priester van de Christengemeenschap.

*“Wanneer de Zoon des Mensen komt in het openbaringslicht en alle engelen met hem, dan zal hij zetelen op de troon van zijn openbaring. Alle volkeren zullen voor hem verzameld worden en hij zal de scheiding onder mensen voltrekken, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.*

*Hij zal de schapen plaatsen aan zijn rechterhand, de bokken aan zijn linkerhand.*

*Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand staan: Komt, gij dragers van de zegen mijns Vaders, en heerst in het Rijk dat u is toebedeeld vanaf de grondlegging der wereld.*

*Want ik leed honger en gij hebt mij te eten gegeven,*

*ik had dorst en gij het mij te drinken gegeven,  
ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd,  
ik was naakt en gij hebt mij gekleed,  
ik was ziek en gij hebt mij bezocht,  
ik was in de kerker en gij zijt tot mij gekomen.*

*Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden:*

*Heer, wanneer hebben wij u honger zien lijden en hebben u gespijzigd, of dorstig en hebben u te drinken gegeven?*

*Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u geherbergd, of naakt en hebben u gekleed?*

*En wanneer hebben wij u ziek gezien of in de kerker en zijn tot u gekomen?*

*En de koning zal hun ten antwoord geven: Ja zo is het, ik zeg u: zoveel als gij gedaan hebt voor één van deze mijn geringste broeders, hebt ge aan mij gedaan."*

Hoe kunnen wij deze woorden beleven, doorzien en meevoelen?

Wie is de vreemdeling?

Is dat de onbekende ander die we kunnen herbergen?

Kunnen we de vreemdeling ook in ons zelf vinden en deze herbergen?

Gaat het hier om de herberg als gebouw of is het een woning die we in ons zelf, in ons eigen hart kunnen vinden?

De herberg kan worden gezien als een ruimte in onze eigen ziel.

Zo gezien gaat het er om de vreemdeling een plaats te geven in je eigen ziel. Dit is voor mij een weg naar Christus die ook in mijn hart kan wonen wanneer ik dat zelf wil.

Deze beweging kan worden gezien als het belangrijkste streven naar compassie: dat ik boven mij zelf kan uitstijgen met als gevolg dat de ander een plaats in mijn ziel krijgt en mijn drijfveer wordt om te handelen ten behoeve van mijn medemens en het egoïsme in mij zelf wordt overwonnen.

De ander is dan geen vreemde meer en vormt het uitgangspunt van mijn handelen, denken en spreken. Hetzelfde geldt ook voor de vreemdeling die in mijn eigen ziel woont, de boze krachten en nog veel meer.

Het lijkt mij niet overdreven om te zeggen dat deze weg gezien kan worden in navolging van Christus zoals ook beschreven in het beroemde boek van Thomas à Kempis, een broeder van de beweging van de Moderne Devotie, die zoveel invloed had in onze streken en ver daarbuiten. Dit is het wezen van de oikoumene.

Dat is niet om je zelf te verliezen maar om gezien te worden zoals ook de ander door mij wordt gezien.

Het vreemde wordt minder vreemd en krijgt een plaats in de herberg in mij.

Zo gezien is de weg naar Christus een weg die de hele mensheid kan gaan, ongeacht de religie die wordt aangehangen. Dit kan de grondslag worden voor de nieuwe wereldvrede.

## **Meditatief Uur**

*Met en bij het afscheid van Heinz Georg Surmund*



Van de voor hem dierbare Walburgis zal Heinz Georg Surmund afscheid nemen door voor te gaan op een manier die bij de bestemming van de Walburgis past.

In de meditatieve viering zullen we stilstaan bij enkele door hem gekozen teksten.

Stilte, gebed, muziek, zang en samenzang maken deel uit van de viering. Walburgiskerk, 16 juni aanvang 10.00 uur.

## Zestien Arnhemse kerken keren zich binnenstebuiten

Kerkennacht Arnhem op 21 en 22 juni



De eerste Kerkennacht in Arnhem  
 Heb je zin om je stamboom uit te zoeken? Wil je uit volle borst negrospirituals meezingen? Wil je de geheimen van de gregoriaanse kerkzang

doorgronden? Kom dan naar de eerste Arnhemse Kerkennacht in het weekeinde van vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. Tussen 19.00 en 23.00 uur staan de deuren van zestien Arnhemse kerken wagenwijd open.

De Kerkennacht wordt al enige jaren gehouden. Honderden kerken in 50 steden en dorpen in Nederland doen mee. Veel Nederlanders kennen kerken niet meer van binnen. In kerken gebeuren echter interessante dingen. Tijd voor een inspirerend kijkje achter de kerkdeuren.

Dit jaar wordt de Kerkennacht voor het eerst ook in Arnhem georganiseerd. In de programmapolder staan de fietsroutes uitgezet langs de deelnemende kerken. Het programma is om praktische redenen over twee dagen verdeeld. Op vrijdagavond nodigen acht kerken in Arnhem-Zuid de Arnhemmers uit om op visite te komen: het Apostolisch Genootschap, de Nieuw Apostolische Kerk, de Baptistengemeente Zuid, De Kandelaar, het Leger des Heils, De Rank, de Emmauskapel en de Salvatorkerk. De avond begint om 19.00 uur en wordt om 23.00 uur afgesloten met een feestelijke samenkomst in de Salvatorkerk.

Op zaterdagavond 22 juni zijn er activiteiten in de kerken in Arnhem-Noord. Wie dat wil, kan vanaf 17.00 uur eerst de innerlijke mens sterken met Fairtrade hapjes in de Parkstraatgemeente. Om 19.00 uur staan de deuren open van de Christengemeenschap, de Baptistengemeente Centrum, de Oud-Katholieke Kerk, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de Martinuskerk, de Parkstraatgemeente en de Waalse Kerk. Ter afsluiting wordt iedereen uitgenodigd om om 23.00 uur in de Martinuskerk aan het Coventrygebed deel te nemen.

Op 22 en 23 juni zijn er in het kader van de Arnhemse Kerkennacht ook nevenactiviteiten:

### Kerk, kom uit je schulp!

Column van Kees Tinga

Sinds de kerken in ons land vijftig jaar geleden hun bloeitijd beleefden, werd het al maar minder. We weten zo langzamerhand wel een beetje waaraan dat lag en ligt: gestegen onderwijsniveau en mondigheid, individualisering, 'zingevingsconcurrentie' van andere communicatoren en hun media, eigen onzekerheid en repressie, en zo zijn er nog wel wat ontkerkelijgingsfactoren te noemen. Alleen kerken met een duidelijke boodschap - in combinatie met een al even weinig variabele aanhang - doen het tegenwoordig goed. Je moet een boel lef hebben, en niet teveel ruimte laten voor lastige vragen, zo ziet - bij uitzondering - een hedendaags kerkelijk succesverhaal er uit.

Toch is er maar één manier om terugloop van leden te stuiten: laten zien wie je bent, waar je voor wilt staan en wat je daarvoor over hebt. Het oude verhaal laten klinken en vorm geven op een manier die moderne mensen inspireren kan, de daad bij het Woord voegen, en vooral niet teveel ruzie maken.

De Kerkennacht, het fenomeen waaraan dit jaar de Arnhemse oecumene - in de breedste zin van het woord- voor het eerst deelneemt, is zo'n poging om jezelf te laten zien, om uit de kerkelijke schulpen te kruipen. Het programma is nog bescheiden en voorzichtig - het valt niet mee om uit andere culturele tradities en bronnen dan de vertrouwde te putten - maar het is er gekomen, en dat met een bewonderenswaardige discipline en samenwerking. Wordt de Arnhemse Kerkennacht zo het begin van een einde aan de stilstand en de achteruitgang? Het begin van een Arnhemse oecumene-met-lef? Het zou zo maar kunnen!

Op zaterdag 22 juni verzorgt een ex-dakloze een bijzondere wandeling door Arnhem. Vanuit het perspectief van een dakloze ziet de elegante stad Arnhem er immers heel anders uit. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur en start om 19.00 uur bij de Waalse Kerk aan de Gasthuisstraat. Opgeven is noodzakelijk, graag vóór 14 juni. Dat kan via de mail [m.kok@diaconiearnhem.nl](mailto:m.kok@diaconiearnhem.nl) of telefonisch 026 3512201.

In de nacht van zaterdag 22 juni op zondag 23 juni houden veertig jongeren een nachtwake in de Walburgiskerk. Ze bereiden ook een bijeenkomst voor, op zondagmorgen om 10.00 uur in de Walburgiskerk. Iedereen is welkom bij deze viering.

Meer informatie staat in de programmaprofolder, die is te verkrijgen in de bibliotheek, op het stadhuis, in café-restaurant Dudok, bij de VVV en bij de deelnemende kerken. In de folder staan ook plattegronden met de fietsroutes.

Het programma is ook na te lezen op internet en is als **aparte bijlage bij dit Bulletin** gevoegd.

[www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl) en [www.kerkennacht.nl/arnhem](http://www.kerkennacht.nl/arnhem)

## Amsterdam Stafmuziekkorps Leger des Heils in Arnhem

*22 en 23 juni*

Het Amsterdam Stafmuziekkorps van het Leger des Heils brengt het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 juni een muzikaal bezoek aan het kerkgenootschap van het Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13 in Arnhem.



Op zaterdagmiddag 22 juni zal het Stafmuziekkorps om 14.30 uur een buitenconcert te verzorgen op het Plein voor het gemeentehuis van Elst. Als afsluiting van de zaterdag geeft het stafmuziekkorps om 19.00 uur een goodwill concert voor bewoners van Bronbeek en vrijwilligers in de Kumpulan van Militairtehuis Bronbeek aan de Velperweg die dit jaar hun 150 jarig bestaan vieren. Naast de bewoners van Bronbeek zijn ook

buurtbewoners en belangstellenden welkom.

Op zondagmorgen 23 juni om 10.00 uur zal het stafmuziekkorps medewerking verlenen in de kerkdienst van het Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13 in Arnhem. Ook daar is iedereen welkom.

Eén van de hoogtepunten van dit weekend is een groots concert op zondagmiddag 23 Juni om 15.00 uur in de RK Lucaskerk in Elden. Een prachtige locatie met voldoende zitplaatsen, gratis parkeergelegenheid en een geweldige akoestiek. Aan dit concert wordt tevens medewerking verleend door het Gospelkoor YES (Young Eppinga Singers) uit Oosterbeek. De toegang is gratis; wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de gemaakte kosten.

Nodig uw burens, familieleden, kennissen en vrienden uit en kom gezamenlijk naar de Lucaskerk. Het wordt absoluut een groots concert met brass muziek en zang op hoog niveau. Meer weten over het stafmuziekkorps en Gospelkoor YES kijk dan op

[www.amsterdamstaffband.org](http://www.amsterdamstaffband.org) en [www.gospelkooryves.nl](http://www.gospelkooryves.nl)

Voor meer informatie bel Joop Toeter, tel. 026 3817924 of 06 26878386

Mailen kan ook [joop.toeter@online.nl](mailto:joop.toeter@online.nl)

We zien naar u uit.

## Hoe kerken mantelzorgers kunnen ondersteunen

*Symposium over mantelzorg op 24 juni in Utrecht*



Met de brochure *Gij hebt mij bekleed met een mantel van trouw*, onder redactie van Archibald van Wieringen en Hettie Pott-Buter, vraagt de Raad van Kerken in Nederland aandacht voor gerichte ondersteuning en bemoediging van mantelzorgers door kerken. De Raad van Kerken is van mening dat kerken een belangrijke taak hebben in het initiëren en vormgeven van steun aan mantelzorgers.

Met de toename van behandelmogelijkheden en de vergrijzing zijn maatregelen noodzakelijk om de houdbaarheid en kwaliteit van het zorgstelsel te waarborgen. Mantelzorg zal daarbij een belangrijke plaats gaan innemen.

Kerken kunnen veel voor mantelzorgers doen, niet als concurrent of vervanging van lokale hulpverlening, maar ter ondersteuning en signalering van minder zichtbare noden. Eigen expertise en een overvloed aan kerkelijke tradities kunnen zowel in daden als in woorden mantelzorgers ondersteunen.

Met zeven wijzen van doen en zeven wijzen van spreken wil de brochure kerkgemeenschappen inspireren om gericht en gestructureerd plannen te maken en activiteiten te ondernemen voor mantelzorgers.

Het symposium wordt gehouden in de Gertrudiskapel/ Congrescentrum "In de Driehoek" op **maandag 24 juni** van **14.30-17.30 uur**.

Het adres is Willemsplantsoen 1c, 3511LA Utrecht.

Aanmelden onder gelijktijdige overmaking van de toegangsprijs via email

[rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl) of telefonisch 033 4633844

Toegangsprijs (inclusief brochure) €15,- over te maken op rekeningnummer 322105 onder vermelding van "mantelzorg 24 juni".

Meer informatie op [www.raadvankerken.nl](http://www.raadvankerken.nl)

Daar klikken op *Agenda, Symposium Mantelzorg*. U kunt de folder downloaden.

## Jaarverslag Voedselbank Arnhem

De Voedselbank Arnhem heeft een jaarverslag over het afgelopen jaar gemaakt.

Belangstellenden kunnen dit verslag vinden op [www.voedselbankarnhem.nl](http://www.voedselbankarnhem.nl) onder de link **nieuwsbrieven**.

U kunt ook de secretaris vragen het u toe te sturen door een mail naar Joop Toeter ([joop.toeter@online.nl](mailto:joop.toeter@online.nl)) te sturen.

## Zomeropenstelling Raad en Daadbalie Leger des Heils

De komende 3 maanden juni, juli en augustus is de huiskamer en de Raad en Daadbalie **alleen geopend op woensdag** van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U vindt de balie bij het Leger des Heils op het adres Leidenweg 11-13, tel. 026 4423078

## Oud en Nieuw leven in de Walburgis.

Op Pinksterzondag 19 mei 2013 werd voor het laatst de eucharistie gevierd in de Walburgisbasiliek. Pastor Paul Daggenvoorde leidde de viering die goed bezocht werd. Een mis, die een mengeling van vreugde en verdriet was. Vreugde vanwege de Heilige Geest die over de apostelen kwam, wat immers met Pinksteren herdacht wordt. Droefheid omdat de Walburgis onttrokken werd aan de eredienst. Geen heilige mis, geen huwelijk of uitvaart volgens de Rooms Katholieke riten, geen Basiliek meer. Van het Rouw- en Trouwkoor werd afscheid genomen en daarbij kregen diverse koorleden tot hun vreugde een kerkelijke onderscheiding. Voor veel aanwezigen was het ontbloten van het altaar en het wegdragen van de parafernalia een moeilijk moment.



*Foto's van Jan van Dalen Fotografie*

De Walburgiskerk blijft echter open met veel activiteiten en vieringen: de Laudenviering op de eerste, de OLVE-themavieringen op de tweede, het meditatief uur op de derde zondag van de maand. Op de vierde zondag, op 26 mei, was voor het eerst het Leerhuis. Onder leiding van Aloys Wijngaards werd een deel van het Johannesevangelie bestudeerd en besproken.

Ook de zomerexpositie komt weer. Concerten blijven gegeven worden.

Kortom er is en blijft leven en dat zal nog toenemen, als het Stadspastoraat met zijn activiteiten naar de Walburgis komt.

Liesbeth Dessens

## In het kader van de Vredesweek



In de week van 22-28 september zijn er wereldwijd initiatieven in het kader van de Wereldwijde week voor vrede in Palestina en Israel.  
[www.worldweekforpeace.org](http://www.worldweekforpeace.org)

Ook de teruggekeerde begeleiders in het kader van het EAPPI-programma (Ecumenical Accompaniment Programme Palestine and Israel) zetten zich graag in om gedurende de Vredesweek te vertellen over initiatieven die er zijn aan de basis van de Palestijnse en Israëliëse samenleving om tot vrede te komen.

EA's, Ecumenical Accompaniers, kunnen vertellen over initiatieven van gewelddoos verzet aan de zijde van de Palestijnse bevolking, wat het begrip Soemoed betekent in het leven van een Palestijns gezin.

Zij kunnen vertellen wat Rabbi's for Human Rights vanuit Israel aan initiatieven ontplooit in samenwerking met de Palestijnse bevolking.

Al 10 jaar lang zet de Wereldraad van Kerken zich in om bij te dragen aan vrede in het Midden-Oosten, o.a. door oecumenische begeleiders te faciliteren die gedurende drie maanden in internationale teams ter plaatse zijn. [www.eappi.org](http://www.eappi.org)

Over mijn werk als vrijwilliger voor EAPPI wil ik graag komen vertellen. Gemeenten, die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Anne Cazemier, Grijskerkstraat 33, 6835 DG Arnhem, telefoon 026 3230913/ 06 10367879



### Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgisbasiliek gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgisbasiliek.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgisbasiliek en de grote Eusebiuskerk.

## Vertrouwen

*Landelijk symposium van het KCMA op 27 september*



Op **vrijdag 27 september 2013** organiseert het Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk (KCMA) samen met haar koepelorganisatie Actioma een landelijk symposium over vertrouwen. Op deze dag zal ook het cahier "Kleine grootse gebaren" over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, worden

gepresenteerd.

Programma:

- Vertrouwen brengt altijd risico met zich mee en gerichtheid op garanties ondermijnt het vertrouwen.  
Inleiding door prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan Universiteit van Tilburg
- Vertrouwen in de wijk.  
Inleiding door mw. Suzanna Louwerse, projectmedewerkster en vrijwilligerscoördinator van de Emmauskapel in de wijk Malburgen te Arnhem.
- Kleine grootse gebaren.  
Over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. Presentatie cahier door mw. drs. Mirjam Schuilenga.

Aanvang: **10.30 uur** met aansluitend een lunch tussen 13.00 en 14.00 uur (zaal open vanaf 10.00 uur)

Locatie: Diaconessenkerk, G.A. van Nispenstraat 139, 6814 JA Arnhem

Het symposium wordt u aangeboden door een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN en door het Skanfonds.

Voor meer informatie [www.actioma.nl](http://www.actioma.nl)

[www.kcma.nl](http://www.kcma.nl)

Aanmelden via [info@kcma-gelderland.nl](mailto:info@kcma-gelderland.nl)

KCMA, Willemsplein 44/3, 6811 KD Arnhem, 026 4430431

## Informatie over het Stadspastoraat Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad

in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

### Samen komen, samen eten & samen afwassen



'Het leek ons aardig elkaar als religieus daklozen, vrome zwervers of (post-)moderne monniken (zonder orde), kortom, als mensen maandelijks te ontmoeten. En wat is daarvoor een beter moment dan de maaltijd', zegt Han Hoekstra, initiatiefnemer van het Gasthuis. Op vrijdag 14 juni tussen 18 en 21 uur is het Gasthuis weer geopend. Welkom voor een goedkope maaltijd en onverwachte ontmoetingen. Geef je wel te voren op i.v.m. inkopen!

### Open en vrij

Je hoeft je voor deze activiteiten van het SpA niet van te voren op te geven en de kosten zijn op vrijwillige basis. *It's cool, it's quiet.*

Maandag van 7 tot 8 uur: De week starten in stilte.

Dinsdag van 9:30 tot 11 uur: Het zingt in mij.

Woensdag van 8 tot 9 uur: Zenmeditatie

Woensdag van 10 tot 10:30 uur: De stamtafel

Woensdag van vanaf 10:30 uur: Putten uit de bron

Vrijdag van 8 tot 9 uur: Zenmeditatie

Vrijdag van 9:15 tot 9:45 uur: Groet aan de zon – groet aan de maan

Vrijdag van 9:45 tot 10:30 uur: Verdieping groet aan de zon – groet aan de maan

Vrijdag van 10 tot 11 uur: Alles uit de kast

Vrijdag van 17:30 tot 18:30 uur: Actieve meditatie

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op [www.stadspastoraat.nl](http://www.stadspastoraat.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

**Stadspastoraat Arnhem**

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email [stadspastoraat@planet.nl](mailto:stadspastoraat@planet.nl)

## Rectificatie

In ons vorige Bulletin in mei stonden 6 foto's gemaakt door de fotograaf **Jan van Dalen** van de interreligieuze viering op 4 mei in de Walburgiskerk. Helaas waren we vergeten de naam van de fotograaf te vermelden.

We geven u deze informatie alsnog.



## COLOFON

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.  
Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het septembernummer inzenden vóór 5 september 2013 aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

Het volgend bulletin verschijnt op 11 september 2013.

U ontvangt Bulletin in pdf.

Wanneer u Bulletin liever in Word wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op ons emailadres.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 354 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Liesbeth Dessens [dessens@planet.nl](mailto:dessens@planet.nl)