



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 20
11 september 2013
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Kleden van de naakten (naar de werken van barmhartigheid)**
- **Bezoek uit Gera – 20-22 september**
- **Eerbiedig mensenrechten – Conferentie “Knagend geweten” – 20 september**
- **Kernwapens? Nog steeds actueel – 24 september**
- **Interreligieus Vredesgebed Vredesweek – 25 september**
- **Symposium over vertrouwen – 27 september**
- **Niemandslaan in “Thee met thema” door Ebbe Rost van Tonningen – 29 sept.**
- **Start Walburgislezingen 2013-2014 – 9 oktober**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek**
- **Ouderen & zingeving - Eusebiusparochie**
- **Toekomstvisie Stichting Protestants kerkhof Elden**
- **Boek over de Eusebiuskerk**
- **Microkredieten**
- **Home sweet home**
- **Colofon**
- **Rectificatie**

Het kleden van de naakten.

4. Over de werken van Barmhartigheid



Als je dat leest, dan voelt het echt als goed doen:

Iemand is naakt en is dus kwetsbaar. Als je zelf gekleed bent, voel je je ongemakkelijk tegenover een ongeklede mens.

- Een mens zonder kleding kan zich makkelijk bezeren.
- Hij of zij heeft het in ons klimaat snel koud.
- Mist bescherming tegen geweldadige of begeerlijke blikken.
- Het voelt als een teken van armoede.

En dus voelt het als een weldaad om iemand te kleden.

Maar is dat altijd zo?

Ik denk aan naturalisten, die vol overtuiging bloot rondlopen. Die tonen vaak het idee dat zij het bij het goede eind hebben: status door kleding valt weg. Dat de nieuwe status is het al of niet hebben van een mooi lichaam is voor hen niet aan de orde.

En hoe waren de Europeanen in de 19de eeuw? Volkeren die gewend waren bloot te lopen, moesten meteen kleren aan. Ik denk aan Papoea's in Nieuw Guinea, die van de koker werden afgeholpen en aangekleed werden, terwijl dat voor het klimaat niet nodig was.

Kortom het toepassen van dit werk van barmhartigheid moet met nuance worden toegepast. Niet dwingen, maar kijken of er sprake van nood is. Of de zwakkere behoefte heeft geholpen te worden. Of hij of zij de lorren die hij draagt wil vervangen voor nieuwere kleding.

En dan wil ik het nog hebben over het gebruik van naaktheid in de psychiatrie. Bloot in de isoleercel. Alleen een dunne deken. Voor mij een voorbeeld van gebrek aan barmhartigheid: ontkleden als machtsmiddel. Het zou niet moeten, zeker niet in een psychiatrisch ziekenhuis met christelijke signatuur.

Samenvattend: alleen als de ongeklede mens gekleed wil worden, is er sprake van barmhartigheid. Opdringen is geen barmhartigheid.

Bezoek uit Gera

Stedelijke internationale oecumenische contacten (Stioc)



Van 20 tot en met 22 september zal een delegatie uit Gera een bezoek brengen aan de Raad van Kerken Arnhem. Eén keer in de twee jaar vindt er een dergelijk ontmoeting plaats. STIOC organiseert deze ontmoetingen. Het thema zal zijn 'gedenken'. Gedenken is een oermenselijke behoefte; iedereen is daar bij betrokken. Vorm en inhoud kunnen verschillen. Er is dus genoeg uit te wisselen.

Op vrijdagmiddag arriveren de zeven gasten in de Bethlehemkerk, Honigkamp 25. Na een maaltijd zullen we met de gasten de herdenking van de slachtoffers bij de Slag om Arnhem bijwonen. De gasten worden voor de nacht - zoals gebruikelijk – ondergebracht bij gastgezinnen.

Op zaterdag 21 september beginnen we om 09.00 uur, opnieuw in de Bethlehemkerk. Na de 'Morgenandacht' start om 09.30 uur het gesprek. Over het thema 'Gedenken' heeft Hans van der Wal een notitie met enkele gedachten opgesteld. Aan de hand daarvan hebben we een aantal stellingen geformuleerd; het ligt in de bedoeling dat Gera dat ook doet. Aan de hand van deze stellingen zullen we het gesprek voeren.

In de middag maken we een historische stadswandeling onder leiding van de gids Herman Boesveld. De dag wordt afgesloten met het avondeten bij de gastgezinnen.

Op zondagmorgen gaan we naar de Evangelisch-Lutherse Kerk om de cantatedienst bij te wonen. Het bezoek wordt afgesloten met een maaltijd in een pannenkoekhuis te Schaarsbergen.

Wie geïnteresseerd is om deze ontmoeting mee te maken, is van harte welkom. Graag te voren aanmelden bij George van Rooij, e-mail g.rooy@inter.nl.net ; tel. 361 22 52.

Wie wil beschikken over de notitie over gedenken en de bijbehorende stellingen kan dit op hetzelfde adres kenbaar maken. Dan wordt het u toegestuurd.

Eerbiedig mensenrechten, altijd en overal

Thema conferentie op vrijdagmiddag 20 september

Het thema 'Knagend Geweten' volgt op het thema 'Compassie' dat op de vorige Conferentie centraal stond. Onze stichting onderschrijft de Charter for Compassion van Karen Armstrong met de boodschap van Confucius: "Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden". Toetssteen voor knagend geweten.

Op de Conferentie over 'Knagend Geweten' zullen onder meer inleidingen worden gehouden door voormalig minister-president Dries van Agt en door Jeroen van der Sluijs, universitair hoofddocent Nieuwe Risico's aan de Universiteit van Utrecht.

Volg de website en onze Nieuwsbrieven voor nadere berichten over deze en andere bijdragen aan het programma.



"De langdurige bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël is hardvochtig en in strijd met internationaal recht." Aldus De heer **Dries van Agt**.

"Alleen een rechtvaardige oplossing van dit conflict, gebaseerd op het internationale recht, kan de vrede brengen waar velen, zowel in Israël als in Palestina en ook elders, naar hunkeren."

De 8e Conferentie Bridge to the Future vindt plaats in Koninklijke Burgers' Zoo dat zijn 100-jarig bestaan viert. Meer informatie en aanmelden via www.btff.nl

Kernwapens? Nog steeds actueel!



Platform

Arnhem Mondiaal

Onder dit motto stelt het Platform Arnhem Mondiaal in de Vredesweek van 2013 het bezit van kernwapens ter discussie. In tal van landen in de wereld – ook in Nederland – liggen bij elkaar enkele tienduizenden kernwapens opgeslagen. Ongelukken en terroristische aanslagen zijn niet uit te sluiten, terwijl de gevolgen van een dergelijke ramp niet zijn te overzien.

Er is maar één oplossing voor dit probleem: wereldwijde ontmanteling van kernwapens en een verbod op de productie en opslag ervan!

Al enige tijd vindt in de hele wereld een campagne plaats om tot een verbod op kernwapens te komen. Als bijdrage aan deze campagne organiseert het Platform Arnhem Mondiaal in samenwerking met Focus Filmtheater een informatie- en discussieavond over kernwapens op: **dinsdag 24 september a.s.** in **Focus Filmtheater** Arnhem, Korenmarkt 42
Aanvang: 19.30 uur (entree: € 4,-)

Op het programma staat een recente film over kernwapens van het ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), waarna Karel Koster (SP Wetenschappelijk Bureau, tevens auteur van het boek Nucleaire ontwapening; nog steeds bittere noodzaak) een inleiding over deze problematiek zal houden. Daarna is er gelegenheid voor reacties uit de zaal.

Meer informatie is te verkrijgen bij: Bert Oostveen (Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid)
Tel. 026-3231319, email: g.c.oostveen@planet.nl en
Ed Bruinvis (Stichting Doca), tel. 026-3516533, email: doca@antenna.nl

Interreligieus Vredesgebed Vredesweek

In de Walburgiskerk organiseert de parochie via het Buurtpastoraat met verschillende Arnhemse godsdienstige partijen **woensdagavond 25 september 2013 van 20.00 tot 20.30 uur** een kort, kernachtig en eenvoudig interreligieus gebed om vrede in Syrië en het Midden-Oosten.

Waarom? Omdat wij in vrede geloven en er een einde moet komen aan de verschrikkingen die plaatsvinden. We willen bidden om kracht voor al de mensen en partijen die zich lokaal inzetten om vrede te bewerkstelligen.

Verschillende kerken, moskeën en ook de synagoge zijn uitgenodigd om mee te doen met dit gebed dat dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe? Komt u dan vooral meebidden.

We zullen een collecte houden om vredeswerkzaamheden te ondersteunen.

Locatie: Walburgiskerk, Walburgisplein 1, 20.00-20.30 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Voor vragen kunt u zich wenden tot buurtpastor Geert Rozema, g.rozema@eusebiusparochie.nl, tel. 06 11515590.

Symposium over vertrouwen



Op **vrijdag 27 september 2013** organiseert het **Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk (KCMA)** samen met zijn koepelorganisatie Actioma een landelijk symposium over vertrouwen. Op deze dag zal ook het cahier "Kleine grootse gebaren" over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, worden gepresenteerd.

Locatie: Diaconessenkerk, G.A. van Nispenstraat 139, 6814 JA Arnhem. www.diaconessenkerk.nl. 10 minuten lopen vanaf NS-station Arnhem (uitgang Sonsbeekzijde). Gratis parkeren in omliggende straten of betaald parkeren in parkeergarage Arnhem Centraal.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving op www.gomagelderland.nl

Thee met Thema

Ontmoetingen op de zondagmiddag in Oosterbeek



Ook in het seizoen 2013- 2014 is er in Oosterbeek elke maand weer gelegenheid voor een goed gesprek met deskundigen en met elkaar. De meeste bijeenkomsten zijn in de Vredebergkerk.

De eerste bijeenkomst is op **29 september** in de **Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek.**

Het is van 16.30-18.00 uur. Vanaf 16.15 uur is er thee en koffie.

Niemandland - 29 september 2013

Ontmoeting met **Ebbe Rost van Tonningen**

Inleider: Ebbe Rost van Tonningen

Geboren in 1943 in een overtuigd NSB gezin. Dat stempelde een belangrijk deel van zijn leven. Niet echt gezien worden, maar altijd weer gereduceerd te worden tot 'de zoon van'. Nergens echt thuis zijn. Niet bij je familie (vader verloren en vervreemd van moeder), niet bij je volk (dat zich hautain van je afwendt), niet bij collega's waarvan je dacht dat het vrienden

waren. En steeds maar weer geconfronteerd worden met een absoluut onderscheid tussen goed en fout. Eenzaam. Ook met je broers lange tijd niet over 'het' thema kunnen spreken. Hoe voelt dat: leven in niemandsland? En hoe krijg je het voor elkaar niet te blijven steken in cynisme, zelfmedelijden, maar uit te groeien tot een geestelijk zelfstandig functionerend mens. Een mens met een missie. Daarover gaat het zondag. Waarom? Om vooroordelen te bestrijden? Om genuanceerd te leren kijken? Nee! Om een ontmoeting. Die is nergens goed voor, maar goed in zichzelf. Een ontmoeting, niet met 'de zoon van', maar met Ebbe Rost van Tonningen. Zie de mens. Hij schreef hierover een indrukwekkend boek dat 's middags beschikbaar is.

Informatie: Jan Hendriks, tel 026 3340133, a.h.hendriks@tele2.nl

Walburgislezingen 2013-2014

Ook dit seizoen is de St. Eusebiusparochie er weer in geslaagd om vier bijzonder interessante gastsprekers vast te leggen voor het houden van zijn of haar Walburgislezing. Het basisthema blijft ook voor deze serie 'Geloven in God?'. De gastsprekers zullen op hun eigen wijze hierop ingaan. Dit gebeurt vanuit hun eigen beleving, of vanuit die van beroemde kerkvaders of –moeders die men bestudeerd heeft, of vanuit hun professionaliteit.



Op **woensdagavond 9 oktober 2013** wordt er gestart met **prof. mr. Geert Corstens**, president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Geert Corstens, geboren 1 februari 1946 te Helvoirt studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Nederlands Recht en promoveerde op het vakgebied Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn voornaamste specialisme ligt op het gebied strafrecht. Corstens haalde met uitspraken regelmatig de media. Hij is ook kritisch over de manier waarop politici met recht en de rechtspraak omgaan. Voor zijn Walburgislezing heeft hij gekozen voor het thema '**vergeving**'. Een niet weg te denken element binnen de rechtspraak en zeker niet binnen religie.

Kortom, dit beloofd dus weer een bijzonder boeiende avond te worden!

Daarnaast zijn voor komend seizoen de volgende gastsprekers vastgelegd:

Dr. Anke Bisschops, pastoraal psychologe en universitair docent aan de Universiteit Tilburg. Haar Walburgislezing heeft als thema 'religieus leven' (datum: **13 november 2013**).

Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de Universiteit Tilburg en lekendominicaan, is één van de meest innovatieve denkers in Nederland en de lezers van het dagblad Trouw riepen hem uit tot één der meest inspirerende theologen (datum: **26 februari 2014**).

Zr. Benedict Thissen, abdis van de abdij Koningsoord te Arnhem. Zij voelt zich verbonden met Ruth, de vreemdelinge. Hoe is dat in haar leven zichtbaar? (datum: **26 maart 2014**).

De avonden staan, evenals vorig seizoen, onder leiding van Nathalie Simons.

Locatie: Walburgisbasiliek, Walburgisplein 1, 6811 BW Arnhem

Aanvang: 20:00 uur, Kerk open: 19:30 uur, Entree: € 6,00 p.p.

Indien men zich vooraf voor alle 4 de lezingen inschrijft betaalt men € 20,00.

Inschrijven voor één of meerdere lezingen kan bij het secretariaat van de Walburgisbasiliek, telefoon: 026-4426469 (bereikbaar iedere werkdag van 9.30 – 12.30 uur) of via een mail naar walburgis.locatie@eusebiusparochie.nl

Uw betaling ontvangen wij graag op bankrekeningnummer 53.50.46.936 t.n.v. St. Eusebius locatie Walburgis, onder vermelding van de gewenste data en het aantal kaarten.

Natuurlijk zijn er op de avonden zelf ook kaarten te verkrijgen.



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en gewelds denken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgisbasiliek en de grote Eusebiuskerk.

Ouderen & zingeving

Eusebiusparochie Arnhem



Waarom 'Ouderen & Zingeving'?

'Ouderen & Zingeving' richt zich op mensen vanaf ± 60 jaar. Samen met hen proberen we zicht te krijgen op wat het leven in deze fase betekent of kan betekenen; hoe het zin krijgt en welke rol geloven hierin kan spelen. De bron tot initiatieven en activiteiten van 'Ouderen & Zingeving' zijn de ouderen zelf. Hun vragen en wensen zijn uitgangspunt.

Hoe werkt het?

Een werkgroep verzorgt van oktober tot en met mei elke tweede woensdag van de maand een bijeenkomst. Het onderwerp ervan sluit aan bij vragen of ervaringen van ouderen. Bij de inleiding op het onderwerp wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen, zoals film, gesproken inleiding, diaprojectie. Na de inleiding gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek en wisselen zij ervaringen uit.

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten van 'Ouderen & Zingeving' vinden gewoonlijk plaats in de ontmoetingsruimte van de Emmauskapel, Gangulphusplein 5 in Malburgen-Oost (Arnhem-Zuid).

Aanvang: 13.30 uur. Einde: omstreeks 15.30 uur.

U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Tenzij anders vermeld, zijn er geen kosten aan de bijeenkomsten verbonden. Wel wordt een bijdrage voor koffie/thee op prijs gesteld

Informatie

Wilt u meer weten? Kijk op:

www.eusebiusparochie.nl/activiteiten/catechese/ouderen&zingeving

U kunt ook contact opnemen met W. Palstra,

Tel.3231719; email: w.palstra@chello.nl

Eerste bijeenkomst op woensdag 9 oktober over "Wat is stilte?"

Pastor Eduard Scholten Linde begeleidt ons deze middag op de weg naar en in de stilte. "Ik vroeg vanmorgen aan de stilte: "Wijs mij de weg naar God." Zij antwoordde: "Volg mij."

Ik werd stil en ging de stille weg van de stilte. Ik ging de weg naar binnen naar mijn innerlijk stiltecentrum. Diep in mij woont de stilte, de Stilte achter de stilte: God in mij."

Toekomstvisie Stichting Protestants kerkhof Elden



De Stichting Protestants kerkhof Elden stelt zich momenteel tot doel (ex) inwoners van Elden de mogelijkheid te bieden begraven te worden op het kerkhof waar ook hun (groot) ouders en andere familieleden begraven liggen. Een kerkelijke binding met Elden is uitgangspunt.

In Elden ligt ook een RK kerkhof, waar inwoners met een RK binding met Elden begraven kunnen worden.

Graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van telkens 10 jaar.

In verband met de grondwaterstand kan maar één laag diep begraven worden.

Een echtpaar moet daarom twee aaneengesloten graven kopen als men naast elkaar begraven wil worden.

Een deel van de graven heeft een historische waarde, waardoor er slechts beperkt geruimd kan worden.

Er is een ruimingsplan in voorbereiding met als oogmerk ruimte te creëren op het oude gedeelte van het kerkhof.

In 2012 is het kerkhof uitgebreid, zodat er plaats is gekomen voor 220 nieuwe graven.

Met de uitbreiding heeft het bestuur zich beraden over een ruimer toelatingsbeleid.

Het bestuur heeft besloten een Protestants kerkhof te blijven i.p.v. een algemeen kerkhof te worden.

Leden van de Protestantse wijkgemeente Elden-De Kandelaar, leden van de Hervormde Gemeente De Rank en leden van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeenschap konden al begraven worden op dit kerkhof.

In de nabije toekomst gaat de Protestantse wijkgemeente Elden-De Kandelaar fuseren met de Protestantse wijkgemeente Salvatorkerk in Arnhem-Zuid.

Dit betekent dat ook leden van deze wijkgemeente, indien zij dit wensen, begraven kunnen worden op het Protestantse kerkhof van Elden.

Verder willen wij leden van overige Protestantse kerkgenootschappen in Arnhem-Zuid in de gelegenheid stellen hun leden te begraven op het Protestantse kerkhof te Elden.

Voor deze laatste groep geldt de beperking dat er ruimte en capaciteit moet zijn.

Hier wordt het volgende mee bedoeld. Er is één beheerder en gezien al het werk dat begraven met zich meebrengt hebben we een capaciteit van maximaal 12 begrafenissen per jaar.

Momenteel vinden er ca. 7 begrafenissen plaats binnen de huidige doelgroep, zodat er ruimte overblijft voor maximaal 5 begrafenissen per jaar ten behoeve van andere kerkgenootschappen.

De Sint-Eusebiuskerk te Arnhem

WBooks presenteert

Voor het eerst bouwgeschiedenis en bouwsculptuur integraal beschreven.

De Sint-Eusebiuskerk is een van de rijkst gedecoreerde kerken van ons land met prachtige voorbeelden van middeleeuwse bouwsculptuur. In het boek "De Sint-Eusebiuskerk te Arnhem", geschreven door Elizabeth den Hartog en Ronald Glaudemans, wordt voor het eerst de bouwgeschiedenis en de bouwsculptuur van de kerk besproken, van zowel die uit de Middeleeuwen als uit de wederopbouwperiode. Het boek is deel één in de nieuwe reeks

Bouwsculptuur, onder redactie van Gerard van Wezel.

Het tweede deel, over de Sint-Maartenskerk te Doorn, is in voorbereiding.

De Sint-Eusebiuskerk is een typisch laatgotische kerk, gebouwd tussen 1452 en circa 1570. De kerk staat op de plaats waar in de negende eeuw al een romaanse kerk stond, gewijd aan de heilige Martinus, letterlijk en figuurlijk in het centrum van het oude, middeleeuwse Arnhem. Niet alleen werd de kerk beschouwd als een monument uit het verleden, maar ook als een symbool van heden en toekomst. Vanuit die visie werden de te herbouwen onderdelen voorzien van honderden stukken moderne bouwsculptuur.

Vliegtuigen, ruimtevaart, Walt Disney's zeven dwergen en Marten Toonders Olivier B.

Bommel kregen een plaats als bouwsculptuur, evenals de dominee en de voorzitter van de Vrouwenbond, die zich daar boos over maakten.



Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog brak er door gevechten brand uit in de kerk. Het houten interieur en de daken gingen verloren. Kort na de strijd leek de schade nog te repareren. Maar in de winter van 1944-1945 stortte de toren verder in, waardoor ook het schip van de kerk werd vernield. Na de oorlog werd besloten het gebouw weer op te bouwen, 'groter en mooier dan zij ooit was geweest', aldus de geschiedschrijver van de Eusebiuskerk, A.G. Schulte. Des te verrassender is het om te constateren dat deze 'Arnhemse kathedraal' veel historischer is dan tot nu toe gedacht.

Boekspecificaties: ISBN 978 90 663 00187, €39,95, 320 pag.

Formaat: 23 x 29 cm, Ca. 600 kleur en zwart-wit, gebonden

Microkredieten

In de geest van Boaz..



In de Bijbel wordt vele malen gewezen op de plicht 'onze naasten te helpen'. Van het woekeren met onze talenten tot Boaz, de man uit het boek Ruth, die de arme dochter van Naomi niet wegjoeg van zijn akker toen ze daar overgebleven waren opraapte. Een van de voorgangers van ING was de 'Boaz bank', opgericht in een tijd van confessioneel gemotiveerde bedrijven. Kom daar nu eens om!

Ook anno 2013 zijn er veel initiatieven in ontwikkelingshulp. Een van de meest succesvolle vormen is het verlenen van microkredieten. Koningin Maxima is een warm pleitbezorger van deze leningen. Het stelt mensen in staat om zelf hun lot in handen te nemen. Ze krijgen scholing, leren telefonisch bankieren, verzekeren en meer. De effecten zijn gigantisch. Daling van armoede en afhankelijkheid, toegang tot onderwijs en medische zorg, betere huisvesting en meer zekerheid.

In 1971 werd Oikocredit opgericht door de Wereldraad van Kerken. In Nederland is er een beleggingsfonds waarin geld kan worden gestort. Een bescheiden dividend en de mogelijkheid tot opname bieden een uitstekende mogelijkheid om daadwerkelijk betrokkenheid te tonen. Werkgroep Arnhem van Oikocredit beveelt het van harte aan.

Ga naar www.oikocredit.nl of e-mail naar Guus Rood, g.rood74@upcmail.nl of Kees Tinga, krtinga@chello.nl. U handelt in de geest van Boaz.

Guus Rood, werkgroep Oikocredit Arnhem e.o.

Home sweet home

Stichting voor dak- en thuislozen



De stichting "Home sweet home" is er voor en door dak -en thuislozen, we zamelen huisraad in, en geven mensen die hulp vragen de spullen die ze nodig hebben. Voornamelijk wordt onze hulp gevraagd door de minima, dak - en thuislozen, enz. De stichting is altijd dringend op zoek naar spullen die nog goed hergebruikt kunnen worden, en halen dat graag gratis bij u thuis op. De

spullen worden dan weer gratis ter beschikking gesteld aan onze doelgroep. Indien u iemand kent die onze hulp kan gebruiken bel ons dan, wij staan graag voor u klaar!

Deze stichting is opgericht door Jan Janse. Hij was ex-dakloos en ondervond zelf hoe moeilijk het was om zijn huisje in te richten en zijn eigen plek te creëren, daarom is hij de stichting begonnen om mensen te helpen hun leven op te bouwen. Als je om welke reden dan ook alles kwijt bent, en alles opnieuw aan moet schaffen is het bijna onmogelijk om het meest eenvoudige huisraad aan te schaffen. Na het overlijden van Jan Janse in 2007 zijn Anja en Hemmy doorgestaan met deze stichting, dat was een grote wens van Jan Janse. We zijn vrijwilligers die graag iets voor anderen willen betekenen.

Home sweet Home werkt samen met Iris zorg, Leger des Heils, RIBW, Sociale dienst, Stichting Volkshuisvesting, Gemeente Arnhem en Zorgbelang Gelderland. Donaties zijn van harte welkom, wij zijn altijd op zoek naar donateurs zodat wij de medemens kunnen blijven helpen.

U kunt doneren op ons rekeningnummer: Rabobank 1523.41.323, t.n.v. stichting Home Sweet Home in Arnhem

U kunt ons bellen voor informatie of afspraken voor bezorging en afhalen van goederen:

Anja: 06 34611583 of Jil: 06-34595388

emailadres: sthomesweethome@hotmail.com

website: www.homesweethomearnhem.come2me.nl

COLOFON

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het oktobernummer inzenden vóór 3 oktober 2013 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 9 oktober 2013.

U ontvangt Bulletin in pdf.

Wanneer u Bulletin liever in Word wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op ons emailadres.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 360 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Liesbeth Dessens

dessens@planet.nl

Rectificatie

In het bulletin van juni stond op pagina 6 een artikel over "Oud en nieuw leven in de Walburgis". Hierin werd een eucharistieviering op 19 mei jl. aangekondigd waarin Pastor Paul Daggenvoorde voorgaat.

Vergeten was te melden, dat tevens Anita Coenraads deze viering leidde.