

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 21
9 oktober 2013
Verschijnt maandelijks



Bezoeken van zieken, waarschijnlijk geschilderd door *Meester van Alkmaar*, een onbekende Alkmaarse schilder. Het is afkomstig uit het zevenluik in 1504 gemaakt in opdracht van de *Broederschap van de Heilige Geest* voor de Laurenskerk in Alkmaar. Zie ook de overweging over dit thema op pagina 2.

Verder in dit nummer:

- **Zieken verzorgen (naar de werken van barmhartigheid)**
- **PGA Dilemma (column)**
- **Korenbeursbijeenkomst – 13 oktober**
- **Kleurrijk klankbeeld – 13 oktober**
- **Themaviering in Walburgiskerk – 13 oktober**
- **Wereldvoedsel- en –armoededag – 19 oktober**
- **Kids Express in Schuytgraaf – 19-26 oktober**
- **Weggoeien? Mooi niet! – 26 oktober**
- **Spiritualiteit en vreemdgaan – 27 oktober**
- **Tweetalige dienst in Waalse kerk – 27 oktober**
- **Walburgislezing – 13 november**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed**
- **Diaconale prijs 2014**
- **Een oecumenische kijk op de crisis**
- **Assemblee Wereldraad van Kerken in Korea**
- **Colofon**

PGA Dilemma

Column door Kees Tinga

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) heeft na veel wikken en wegen een nieuw Beleidsplan opgesteld. Daarin komt er één enkele kerkenraad met drie 'wijkraden' (die geen kerkenraad meer zijn), blijven er op termijn drie kerkgebouwen open, als tehuis voor even zo vele wijkgemeenten. Verder is er wat ruimte voorzien voor 'steunpunten' en voor missionaire activiteit in het stadscentrum. Het ziet er allemaal niet vrolijk uit, doet denken aan de afbraak die kort geleden in de rooms-katholieke parochies plaatsvond. Maar het plan is gebaseerd op een analyse die voor de komende jaren een verdere terugloop in leden en inkomsten voorziet en de uitvoering van het plan in grote lijnen lijkt daarom onvermijdelijk. Toch is er sprake van hevig verzet in de bestaande wijkgemeenten. Die voelen zich overruled en verwachten weinig goeds van een bestuursorgaan op stedelijk niveau: 'kerkelijk beleid moet zo dicht mogelijk bij de leden in de wijken worden bepaald.' Dat uitgangspunt klinkt sympathiek, is immers democratisch en heel protestants. Maar wat nou als de voorspellingen uitkomen en er straks in de wijken nauwelijks leden over zijn? De PGA heeft kennelijk een dubbel draagvlakprobleem. Het stedelijk beleid is teveel topdown en krijgt onvoldoende steun vanuit de basis. Maar die basis zelf kalft ook steeds verder af. Wie of wat helpt de Protestantse Kerk(en) in Arnhem aan nieuw elan, dat de leegloop stopt en de kerken weer opbouwt – van onderop...?

Zieken verzorgen.

*Over de werken van Barmhartigheid
(naar Lucas 13: 10-17)*

Er staan in het evangelie van Lucas twee genezingsverhalen die veel op elkaar lijken. We hebben de eerste versie gelezen over de vrouw die gebonden was, naar lichaam en geest, 18 jaar lang. Jezus maakt haar los, zet haar rechtop. Het is sabbat, de leider van de synagoge is boos want er mag op sabbat niet gewerkt worden. Dan stelt Jezus hem een vraag: wie maakt niet de ezel los, of de os op sabbat om hem te laten drinken. Dan mag ik toch vandaag deze vrouw los maken die al 18 jaar gebonden was?

De tweede versie vinden we in hoofdstuk 14: er komt een waterzuchtige man, een man met oedeem verschijnselen bij Jezus, terwijl hij bij Farizeeërs te gast is. Ook deze man wordt door Jezus genezen, het is alweer sabbat. Het commentaar is vergelijkbaar: je mag op sabbat niet werken, en genezen is een vorm van werken. Jezus stelt een opnieuw een vraag: wie van jullie zou op sabbat niet zijn os of zijn zoon uit de put halen als hij dreigt te verdrinken? Zo red ik deze zoon, dit kind van God.

Lucas schrijft wel vaker 2 parallelle verhalen na elkaar, één keer over een man, en één keer over een vrouw. De overeenkomsten in deze beide genezingsverhalen zijn verbluffend. Maar het verschil vind ik ook prachtig. Dat verschil zit in de vraag die Jezus stelt aan de omstanders met kritiek. Bij de vrouw gebruikt hij het beeld van de os en de ezel aan een touw of een ketting vastgebonden. Zij moeten worden los gemaakt om te drinken. Zo word ook de vrouw losgemaakt van haar kwaal, van de geest die haar vasthoudt, klein houdt, letterlijk en figuurlijk. Ze gaat er onder gebukt.

De os en de zoon worden op sabbat gered uit het water van de dood. Zo wordt ook de waterzuchtige gered van het teveel aan water in zijn lichaam. Het beeld dat Jezus oproept in de vraag, komt overeen met wat Hij doet: de man redden uit het water van de dood.

Zieken verzorgen is een daad van barmhartigheid.

We hebben nu twee genezingsverhalen gehoord; verzorgen is iets anders dan genezen. Wij kunnen veel, maar niet iedereen genezen. Wat ik uit deze lezingen meeneem, is dat de genezing, of de verzorging, de omgang met de zieken moet passen bij die mens. Dat zieken verzorgen niet heeft te maken met wat wij denken dat goed is voor hem of haar. Maar altijd uit moet gaan van de vraag en de behoefte van die mens. Dat werkelijke barmhartigheid niet wordt bepaald door onze mogelijkheden en gedachten, maar door de behoeften van de zieken.

De een wil praten over zijn zorgen, de ander praat liever over het nieuws in de krant; de een is graag alleen om uit te rusten, de ander smacht naar afleiding, de een wil alles op alles zetten om te genezen, voor de ander hoeft niet meer alles uit de kast gehaald te worden.

Twee verschillende genezingen omdat het om twee verschillende mensen gaat.

Zieken verzorgen, een daad van barmhartigheid. Ik leer uit deze verhalen dat de invulling van deze barmhartigheid wordt bepaald door de zieke.

Joke Kolkman, priester Oud Katholieke kerk Arnhem

Toekomstverwachting in de muziek

Korenbeursbijeenkomst 13 oktober

Veel liederen die mensen zingen, vinden hun oorsprong in het verlangen naar wat komen gaat. Zou muziek een middel zijn om om te gaan met het ongrijpbare van wat ons te wachten staat? Zeker is dat niemand weet wat de dag van morgen zal brengen. Verschillende cantates van Bach zingen over de toekomst die ons te wachten staat. Luisteren en overwegend kunnen zij ons helpen het uit te houden in wat nog niet is, maar zal komen.



Dr Ad de Keyzer is theoloog en musicoloog. Hij is werkzaam op het gebied van liturgische spiritualiteit en verbonden aan het Nijmeegse Titus Brandsma Instituut.

Info: "Toekomstverwachting in de muziek" door Dr Ad de Keyzer
Plaats: **Hotel Haarhuis** tegenover NS Centraal station in Arnhem
zondag **13 oktober** van **10.30-12.15 uur**

De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld.
U bent van harte welkom!!

Kleurrijk Klankbeeld

Lidia van der Vegt, hobo, althobo en oboe d'amore en Pauline Schenck, klavecimbel



zondag 13 oktober 2013, aanvang 15.00 uur
Waalse Kerk, St. Catharinaplaats in Arnhem
(achter de schouwburg)
Entree € 8, -, incl. consumptie

Hoboïste Lidia van der Vegt en klavecijniste Pauline Schenck verzorgen een klank- en kleurrijk

concert op 13 oktober in de Waalse Kerk in Arnhem. Ze brengen een gevarieerd programma met muziek uit de 16e t/m de 20e eeuw, waaronder werk van William Byrd, François Couperin, Johann Sebastian Bach en Benjamin Britten. Humor, melancholie en verleiding wisselen elkaar af in muziek, gedichten en beeld.

Lidia van der Vegt studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, specialiseerde zich in het bespelen van de althobo en later in de oboe d'amore. Zij treedt regelmatig op, zowel solistisch als met diverse ensembles, waaronder het Gelders Bach Ensemble. Naast een soloprogramma organiseert zij met diverse musici 'vierseizoenen-concerten' rondom een thema, met kamermuziek, gedichten en kunstwerken.



Pauline Schenck speelt al sinds haar vroege jeugd klavecimbel. Zij studeerde aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Daarna speelde zij in verschillende ensembles. Zij was gastdocent klavecimbel en interpretatie van barokzang aan de muziekhogeschool te Hjo (Zweden). Samen met **Lidia van der Vegt** verdiept ze zich ook in hedendaags repertoire.

Wereldvoedseldag en Dag van verzet tegen armoede

Thema van viering in Walburgiskerk



"Er is voor iedereen in de wereld voldoende voedsel. De honger is het gevolg van de (oneerlijke) verdeling. In de Walburgiskerk in Arnhem is die boodschap aan de orde tijdens de maandelijkse **OLVéviering** op **13 oktober** aanstaande. In die viering is er aandacht voor de Wereldvoedseldag op 16 oktober en de Dag van verzet tegen de armoede die wereldwijd op 17 oktober aanstaande gehouden wordt. Bert Oostveen zal de aanwezigen informeren over de voedselproblematiek

in de wereld, waarbij ook Nederland is betrokken. Het gaat wereldwijd niet alleen om eerlijke verdeling, maar ook om de manier van produceren.

Nelleke Wijngaards uit Arnhem vertelt in het kader van de Dag van verzet tegen de armoede over de armoede in Arnhem.

In de viering worden liederen gezongen van Huub Oosterhuis en teksten gelezen die met de problematiek van honger en armoede te maken hebben.

De viering op 13 oktober begint om **10.00 uur**.

Wereldvoedsel- en wereldarmoededag

16 oktober: *Wereldvoedseldag*

17 oktober: *Wereldarmoededag*



Deze twee dagen zijn in 1992 door de VN (Verenigde Naties) erkend om aandacht te vragen voor de onrechtvaardige verdeling van voedsel en het onrecht dat mensen wordt aangedaan wanneer ze door onvoldoende inkomen uitgesloten worden van deelname aan deze maatschappij.

Op **Wereldvoedseldag** wordt tot uiting gebracht dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten.

Voedsel is voor iedereen en er is genoeg voor iedereen op de wereld !!

Op **Wereldarmoededag** willen we duidelijk maken dat er ook in Arnhem mensen zijn die van een zeer krap inkomen moeten rondkomen terwijl de prijzen blijven stijgen, de eigen bijdrages verhoogd zijn, de toelages verminderen en het ene gat met het andere gevuld wordt. Veel mensen kunnen hierdoor steeds minder meedoen in deze maatschappij.

Armoede is onrecht en vraagt om actie!

Zaterdag 19 oktober van **12.00–16.00 uur** wordt op de **Jonas Daniël Meijerplaats** (achter de Grote- of Eusebiuskerk, ter hoogte van Kerkstraat en Koningstraat) een manifestatie gehouden om de onderwerpen voedsel, armoede in Arnhem en elders onder de aandacht te brengen.

Voorbijgangers krijgen een Fair Trade chocolaatje aangeboden en een boekje met daarin achtergrondinformatie en een bon om in de stad een gratis kopje Max Havelaar koffie te drinken.

Bezoekers aan de twee kramen kunnen informatie opdoen en spreken met vrijwilligers die zich al hard maken tegen voedselonegelijkheid en armoede, wereldwijd maar ook in Arnhem.

Aan deze manifestatie werken mee: Wereldwinkel Arnhem, Fair Trade Gemeente Arnhem, Stichting Arnhem-Lima, Raad van Kerken Arnhem, Platform Arnhem Mondiaal, Stichting Eco Vrede, Arnhem Millennium Gemeente, en de werkgroep Verzet Tegen Armoede.

Voor meer info: Bert Oostveen g.c.oostveen@planet.nl tel. 026 323 13 19

KIDS Express in Arnhem Schuytgraaf

19–26 oktober 2013

De KIDS-Express is een mobiele ervaringstentoonstelling in vijf caravans. De KIDS-Express helpt kinderen van 8 t/m 12 jaar om een held te worden in hun eigen buurt.

Vijf Bijbelverhalen, vijftien uitdagende opdrachten in vijf caravans laten kinderen ervaren dat ze een verschil kunnen maken in de wereld om hen heen.



De KIDS Express is een samenwerking van JOP (Jeugdorganisatie Protestantse Kerk), Kerk in Actie en het Nederlands Bijbelgenootschap.

De Protestantse Wijkgemeente Elden –

De Kandelaar (Den Haagweg) biedt graag activiteiten voor kinderen en heeft de KIDS-Express naar Arnhem gehaald. De toegang is gratis.

Op **zondag 20 oktober** staat de KIDS-Express bij brede school De Salamander, Meikers 3, 6846 HR Arnhem. Om **10.00 uur** begint in De Salamander de Schuytgraafdienst met ds Han Hoekstra. Na deze bijzondere kerkdienst is er volop gelegenheid om de KIDS-Express te bezoeken. Om 11.30 uur, 12.45 uur en 14.00 uur. Zo'n bezoek is ook voor kinderen en volwassenen boven de 12 jaar een aanrader!

Van **maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober** staat de KIDS-Express bij **het parkeerterrein van Schuytgraafse winkels aan de Marasingel** (nummer 10, 6846 DX Arnhem). Veel kinderen zullen de KIDS Express in groepsverband bezoeken, daarnaast is iedereen welkom! Dat kan op **maandag, dinsdag en donderdag om 15.00 uur** en op **woensdag en vrijdag om 13.00 uur, 14.15 uur en 15.30 uur**.



Groepen ook 's avonds welkom

Er zijn al enkele jongerengroepen (catechese) die de Kids-Express op een avond komen bezoeken. Wie daarvoor ook belangstelling heeft, kan contact opnemen; dan vinden we vast een moment waarop jullie groep naar de KIDS-Express kan komen!

Weggoien? Mooi niet!

De burger staat centraal in de 21e eeuw! Met elkaar Voor elkaar!



Overal ter wereld gooien mensen dingen weg die nog goed gebruikt zouden kunnen worden. Soms gaat het om dingen die kapot zijn en die je zelf niet gemakkelijk kunt repareren, omdat je niet weet hoe dat moet, zoals kleding, huishoudelijke apparaten, computers, speelgoed, meubilair, gereedschap, etc. Overkomt jou dat ook wel eens? Dan is hier je kans.

In Presikhaaf worden in oktober een zogenoemd repaircafé georganiseerd. Net als in een echt café drink je er een gezellig kopje thee of koffie, ontmoet je buurtbewoners en intussen kun je je eigen kapotte spullen repareren onder deskundige leiding. Een kapotte paraplu? Een elektrische koffiemolen? Een fiets, een kapotte ritssluiting in een jurk of rok? In het repaircafé word je geholpen en leer je hoe je dat allemaal kunt repareren.

Repaircafés worden overal in het land georganiseerd. Voor het milieu (en voor je portemonnee) is het natuurlijk beter als kapotte spullen gerepareerd worden, zodat ze weer

kunnen worden gebruikt, maar het is ook leuk om je eigen spullen te repareren. Het geeft gewoon een goed gevoel.

In Presikhaaf vindt het repaircafé plaats op **zaterdag 26 oktober** in het **Trefpunt** aan de **Vrij Nederlandstraat 61** van **10.00 uur tot 14.00 uur**.

Mocht je willen meehelpen en verstand hebben van bijvoorbeeld elektrische apparaten, of goed met de naaimachine kunnen omgaan of op ander gebied handig zijn, laat het ons weten. Wij kunnen zeker nog vrijwilligers gebruiken!

Je kunt bellen met Syne Fonk, 06-18685248

Zoals de bewoners van Presikhaaf waarschijnlijk weten, werkt de stichting Ecovrede aan een gezonde en duurzame samenleving. De stichting ontplooit daarvoor allerlei initiatieven, waar het repaircafé uitstekend in past. In het Trefpunt is de burenhulporganisatie Voor Elkaar gevestigd, een ontmoetingsplaats voor mensen uit de wijk Presikhaaf, die elkaar indien nodig hulp bieden in de vorm van kleine klusjes, ziekenhuisbezoek etc. Daarnaast bent u elke vrijdag- en zaterdagochtend welkom voor een kopje koffie, de krant te lezen of om met elkaar spelletjes te doen.

Spiritualiteit en vreemdgaan

Thee met thema op 27 oktober

Inleider: Prof. Dr. Peter Nissen

Steeds vaker zijn mensen op zoek naar spiritualiteit buiten hun eigen traditie. Veel mensen vinden in de spirituele tradities van het Oosten wat ze in hun eigen traditie niet vinden. Zij eigenen zich elementen uit het boeddhisme en hindoeïsme toe, zoals zen, yoga en mindfulness. Tegelijk lijkt er sprake van een vervreemding van de eigen wortels. Het vreemde is verleidelijker. Wat is spiritualiteit eigenlijk? Waar is men naar op zoek? Wat vinden mensen in andere tradities dat zij ogenschijnlijk in de eigen traditie missen? Waarom zoeken mensen spiritualiteit in vreemde en verre culturen, en zien ze over het hoofd wat er in de eigen traditie te vinden is?

Op deze en andere vragen zal professor Peter Nissen ingaan.



Prof. Dr. Peter Nissen studeerde kerkgeschiedenis en theologie aan de KUN. Hij is hoogleraar Spiritualiteitstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarvoor bezette hij andere leerstoelen aan de universiteiten in Nijmegen en Tilburg. Hij publiceert in dagblad Trouw waar hij deel uitmaakt van het Theologisch Eftal. Met enige regelmaat gaat hij voor in vieringen in de Effataparochie en de Studentenkerk te Nijmegen en in remonstrantse, vrijzinnige of oecumenische vieringen elders.

Info: zondag **27 oktober** in de **Vredebergkerk**, van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek. Het is van **16.30-18.00 uur**. Vanaf 16.15 uur is er thee en koffie.

Informatie: Arianne Boon, tel 026 3391943 arianneboon@gmail.com

Tweetalige diensten in Arnhem

4^e zondag van de maand in de Waalse kerk



Op **zondag 27 oktober a.s.** om **17.00 uur** opent de **Waalse Kerk** in Arnhem haar deuren weer voor de maandelijkse tweetalige kerkdienst. De Waalse Kerk is vanouds een geloofsgemeenschap gesticht ruim 325 jaar terug door gevluchte protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden (België/Wallonië) en uit Frankrijk (Hugenoten). In de loop der eeuwen is deze geloofsgemeenschap deel gaan uitmaken van de Nederlands Hervormde Kerk, welke kerk later is opgegaan in de huidige Protestantse Kerk

Nederland. Door de eeuwen heen is de samenstelling van onze leden en vrienden veranderd door veroudering, overlijden en door het huwelijk van haar leden met Nederlandse partners. Sinds 2 jaar biedt de Waalse Kerk nu kerkdiensten aan, waarbij beide talen gesproken worden. Wij willen graag één keer per maand onze deuren openen, voor hen die voor een ochtenddienst geen gelegenheid konden vinden en die toch in onze drukke wereld een moment van bezinning zoeken. Of voor diegene die via de Franse taal kennis wil maken met een andere cultuur of gebruiken in kerkenland. Maar onze kerk beoogt nadrukkelijk geen nieuwe kerk te zijn die tracht u weg te trekken uit uw oorspronkelijke kerkelijke omgeving. In de liturgie vindt u de vertaling van de gesproken tekst. Het liedboek dat gebruikt wordt, komt u ook tegen in protestantse kerken in Frankrijk, maar bevat tegelijkertijd ook veel herkenbare melodieën. De opbouw van de dienst is eenvoudig, met een korte meditatie, en een aantal momenten voor inkeer, waarbij medewerking wordt verleend door gekwalificeerde musici (instrumentaal, solist of koor) die mooie muziekstukken hebben uitgekozen bij het onderwerp van de dienst. Ds. Françoise Weber van de Waalse Gemeente te Leiden verzorgt in de komende dienst de meditatie, wij verwachten het koor van de Waalse Kerk Utrecht voor de muzikale bijdrage. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot onderling contact, waarbij een glaasje wijn of vruchtensap en wat hapjes niet ontbreken. Graag heten wij ook u welkom bij deze dienst in de Agnietenkapel aan de Gasthuisstraat/Beekstraat, Arnhem.

Contact: Martin Kas, tel. 026 3703302 en Anke de Man, tel. 055 3563169
www.waalsekerkarnhem.nl



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgisbasiliek en de grote Eusebiuskerk.

Diaconale prijs Arnhem 2014

In 2011 is voor het eerst in Arnhem de diaconale prijs uitgereikt. Dit was een samenwerking van de Raad van Kerken in Arnhem, het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Arnhem, de diaconie Eusebiusparochie en de Vincentiusvereniging Arnhem. Op 14 juni 2014 worden er weer drie prijzen uitgereikt. Het gaat om prijzen van 1000, 500 en 250 euro. Aan de uitreiking gaat een presentatie van de genomineerden vooraf.

Waarom deze prijs?

Een extra stimulans voor initiatieven op het terrein van diaconie.
De diaconie meer publiciteit en aandacht geven.

Voor welke activiteit?

Om te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen, omschrijven wij wat wij onder diaconie verstaan:

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, drop-outs. De armoede problematiek is in het diaconaat altijd belangrijk. Of het nu

gaat om mensen dichtbij of ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving.

Welke criteria hanteert de jury?

- Er moet in een project of activiteit sprake zijn van een diaconale motivatie,
- handelend vanuit religieuze dan wel andere levensbeschouwelijke motieven op wijk of stedelijk niveau,
- binnen de grenzen van kerkelijk Arnhem
- aansluitend op actuele gebeurtenissen of ontwikkelingen vernieuwend, verrassend, origineel of onverwacht;
- De activiteit wordt uitsluitend door vrijwilligers verricht;
- Inhoudelijk liggend op het terrein van de diaconie in brede zin;



Bij een nieuw project: Met een plan van organisatie en de garantie voor daadwerkelijke uitvoering; een ideaal uitdragend; Bevorderen van samenwerking.

Jurering en inzending

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse kerken en maatschappelijke organisaties.

Inzendingen voor de diaconale prijs kunnen vanaf 1 januari tot en met 30 april 2014 ingeleverd worden bij het diaconaal bureau, Zijpendaalseweg 57, 6814 CD Arnhem.

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Kok, diaconaal consultant, 026 3512201, m.kok@diaconiearnhem.nl

Een oecumenische kijk op de crisis



In de samenleving gaan geregeld stemmen op die menen dat de kerken tegenwoordig te weinig laten horen over maatschappelijke kwesties. Zulke criticasters worden dit jaar op hun wenken bediend. Kwam er vlak voor de afgelopen zomer al een oecumenische publicatie over mantelzorg, zojuist verscheen als nummer 44 van de serie Oecumenische Bezinning de brochure **Geloof en economie en**

het perspectief op de economische crisis.

De uitgave werd voorbereid met een serie gesprekken tussen leden van de Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken en deskundigen uit de economische wetenschap, het bedrijfsleven, de vakbeweging en een aantal Ngo's, waarna een kleine werkgroep uit de Beraadgroep de tekst heeft opgesteld.

In niet meer dan 36 bladzijden probeert het boekje vanuit christelijke waarden een eigen visie te geven op de achtergronden en oorzaken van de heersende economische crisis en doet ook een poging tot het bieden van perspectief. Met een aantal stellingen en gespreksvragen is het geheel geschikt gemaakt voor gebruik op thema-avond en in gespreksgroep.

Deze uitgave kost € 5,50 (incl. portokosten) en is te bestellen bij de **Raad van Kerken**: 033-4633844 of: rvk@raadvankerken.nl.

Vermeld bij een bestelling steeds de titel: Geloof en economie en het perspectief op de economische crisis.

(Afbeelding overgenomen van nrc.nl)

Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Korea

Voor de tiende keer sinds de oprichting in 1948 houdt de Wereldraad van Kerken van **30 oktober t/m 8 november a.s.** zijn 'Assemblee', de zeven jaarlijkse bijeenkomst van afgevaardigden uit alle lid kerken. Plaats van samenkomst is **Busan**, een stad in (Zuid) Korea, modern industrieland (denk maar aan Samsung en de Koreaanse automerken) met een oude Aziatische cultuur. Bijna vijftig procent van de bevolking is niet meer gelovig, twintig procent boeddhistisch en dertig procent behoort tot verschillende christelijke groeperingen.

Thema van deze Assemblee is God van leven, leid ons naar gerechtigheid en vrede. Dat thema wordt in vijf dimensies uitgewerkt, 'gemeenschap' (samen geloven), 'getuigenis' (in de wereld), 'dienst' (aan recht en vrede), 'oecumenische vorming' (tot leiderschap) en 'interreligieuze samenwerking' (een gemeenschappelijke context).

Vanuit Nederland gaat naar Busan een delegatie van 23 personen, onder wie verschillende journalisten. Kranten als Trouw en het Nederlands Dagblad, en de NCRV omroep gaan verslag doen. Veel meer over **Busan** - en daaraan gewijd materiaal en bijeenkomsten - is te vinden op de website van de Raad van kerken: www.rvk.nl



COLOFON

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Eindredactie: Dagelijks Bestuur.

Coördinator columns: Kees Tinga

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het novembernummer inzenden vóór 7 november 2013 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 13 november 2013.

U ontvangt Bulletin in pdf.

Wanneer u Bulletin liever in Word wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op ons emailadres.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 359 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Liesbeth Dessens dessens@planet.nl