

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 22  
13 november 2013  
Verschijnt maandelijks



## Bezoeken van gevangenen

Waarschijnlijk  
geschilderd door  
Meester van Alkmaar.  
Meer informatie over  
deze schilderijen over  
de 7 Werken van  
barmhartigheid vindt  
u in het Bulletin van  
oktober.  
Zie ook het gebed op  
pagina 2.

In dit nummer:

- Bidden aan tafel – column
- Het troosten van gevangenen (naar de werken van barmhartigheid)
- In memoriam Ruud Bunnik
- “Religieus leven” – Walburgislezing 13-11
- Grote voedselinzamelactie 15-11
- Thomasviering in Oosterbeek 16-11
- “Whale Rider”, film in Thee met thema 17-11
- Lezing opperrabbijn Jacobs 17-11
- “Kerk en leiderschap” – Kees Boele 23-11
- Tweekalige dienst in Waalse kerk 24-11
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed.
- Fotoimpresie manifestatie voedseldag 19-10
- Huub Oosterhuis 80 jaar
- Kledingwinkel voor mensen met smalle beurs
- Bezoek aan Aya Sofia moskee
- Maatschappelijke stage
- Informatie over het Stadsbestuur Arnhem
- Colofon

## Bidden aan tafel?

Column door Ida Eldering

We eten bij bekenden.  
Automatisch vouw ik mijn  
handen.

“O ja, willen jullie soms even  
bidden?”

“Ja, graag.” “Oké, dan zijn we  
even stil.”

De gastvrouw: “Best wel lekker  
eigenlijk, even helemaal stil zijn.  
Bidden doen we niet, maar  
gewoon even stil zijn voelt wel  
goed. Wat vind jij daarvan?”

Vragend kijkt ze haar man aan.

“Ik heb niks meer met bidden en  
dat verplichte stil zijn vind ik ook  
niks. Je kunt toch ook zonder  
bidden dankbaar zijn voor het  
eten? En wie bidden wil, doet dat  
dan maar voor zichzelf.”

Het is even stil aan tafel. Zullen  
we er over doorpraten?

De gastheer heeft er niet zo'n zin  
in, de gastvrouw duidelijk wel.  
Ik doe een poging.

“Weet je, ik heb iets ontdekt. Dat  
bidden aan tafel is een **vorm van  
mindfulness**.

In die tien seconden dat ik stil  
ben, kom ik even tot mezelf en  
ben ik even niet met anderen  
 bezig. Ik ervaar het als een  
weldaad en ik word er rustig  
van.”

“Hoe kan dat nu in tien  
seconden? Ik kijk gewoon om me  
heen en die tijd is alweer voorbij.”

“Misschien klinkt het gek, maar  
die tien seconden duren veel  
langer als je je ogen dicht doet.  
Dan is het net of ik een knop  
omdraai en even in een ander  
bewustzijn ben, waar geen haast  
en stress is.

Als ik de knop weer terugdraai,  
voel ik me anders, beter.

Hij: “Mmm... En zij knikt en kijkt  
blij. “Ja, zo voel ik het ook!”

Wilt u reageren?

[ida.elderinq@hotmail.com](mailto:ida.elderinq@hotmail.com)

## Het troosten van gevangenen

*Over de werken van barmhartigheid  
Gebed naar Psalm 51*

Vader, barmhartigere bevrijder,  
beluister alleen die in gevangenschap tot u spreken,  
beluister allen die radeloos en uitzichtloos uw naam aanroepen,  
of die de muren van de duisternis beklimmen op zoek naar u,  
die zij soms verafschuwen in hun eenzaamheid.  
Beluister allen die verscholen tussen de mensen staan,  
maar gevangen in een levenslang durend stigma,  
omdat ze geketend zijn door schuldgevoel, door onmacht,  
door verlegenheid, door een web van onbegrip.  
Geef ons een fijngevoelige en trouwe liefde,  
opdat wij hen door onze aanwezigheid  
vrijdom zouden schenken in Jezus' naam.

*Wanneer je lusteloos bent,  
wanneer je je klein voelt,  
wanneer de tranen in je ogen staan,  
zal ik ze afdrogen.  
Ik ben aan je zij.  
Wanneer moeilijke tijden aanbreken,  
en vrienden niet te zien zijn, zal ik me uitstrekken  
als een brug over troebel water.*

*“Bridge over troubled water” (Simon & Garfunkel)  
(eerste couplet, vertaling onbekend)*

## In memoriam Ruud Bunnik

25 oktober j.l. is Ruud Bunnik overleden, 81 jaar oud. Door de levendigheid van zijn geest en zijn jeugdige uitstraling was het een verrassing voor ons dat hij al op hoge leeftijd was. Ruud was sinds 1997 afgevaardigde van de Rooms-Katholieke gemeenschap in Arnhem in de Raad van Kerken Arnhem. Eerst als vertegenwoordiger van de RK kerken in Arnhem Zuid, later van de St Eusebiusparochie. Deze bevat alle RK kerken in Arnhem en Velp.

Ruud was bescheiden, maar heel actief. Hij had enige tijd zitting in het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem. Hij vormde jaren samen met Herman Postma de redactie van het Bulletin van de Raad. Hij was ook de auteur van een document over de mogelijk kerkelijke rol bij de lokale rampenbestrijding.

Van Ruud is het concept Gastkerken. In zijn nota stelde hij voor, dat alle kerken de leden van de Raad eenmaal uitnodigden bij hun dienst, met een bespreking na afloop. Een goed voorstel dat gedurende twee jaren werd uitgevoerd en leidde tot een verdieping van de contacten van de leden van de Raad met de kerken, die tezamen de vereniging Raad van Kerken Arnhem vormen.

De laatste nota van Ruud was een antwoord op de weigering van de toenmalige burgemeester van Arnhem om het Handvest voor Compassie te tekenen. Deze nota over de scheiding van Kerk en Staat is een waardevol document, dat ook landelijk aandacht kreeg.

Voor de Raad is het heengaan van Ruud een aderlating. Dat zal voor Lous, zijn partner, nog moeilijker zijn. Wij hopen dat goede herinneringen haar zullen steunen in de komende tijd.

Namens de Raad van Kerken Arnhem  
Liesbeth Dessens, secretaris

## Religieus leven

*Walburgislesing 13 november*

Op woensdagavond 13 november 2013 vindt de tweede Walburgislesing van dit seizoen plaats. Gastspreker is dan dr. Anke Bisschops.



**Dr. Anke Bisschops** is de afgelopen 32 jaar verbonden geweest als supervisor, pastoraal psycholoog en docent aan de verschillende academische opleidingen van pastores (momenteel de Universiteit van Tilburg). Sinds 2009 heeft zij ook een eigen praktijk, waarin religieuzen, pastores en kerkelijke vrijwilligers in hun functioneren centraal staan. Door haar brede achtergrond bezit zij een grote kennis van het kerkelijk werkveld. Dr. Anke Bisschops heeft diverse publicaties op haar naam staan, o.a. over vreugde en verdriet van de pastor, burn-out in het basispastoraat, emotionele intimiteit en celibaat, PRI-therapie (Past Reality Integration) en spirituele begeleiding, en over het thema "seksueel misbruik binnen de katholieke kerk". U zult daarom niet verbaasd zijn dat haar Walburgislesing in het teken staat van "religieus leven".

Kortom, dit belooft dus weer een bijzonder boeiende avond te worden!  
De avonden staan, evenals vorig seizoen, onder leiding van Nathalie Simons.

Locatie: Walburgiskerk, Walburgisplein 1, 6811 BW Arnhem  
Aanvang: 20:00 uur.  
Kerk open: 19:30 uur.  
Entree: € 6,00 p.p.

Welke gastsprekers hebben we nog meer voor dit seizoen vastgelegd:

Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de Universiteit Tilburg en lekendominicaan, is één van de meest innovatieve denkers in Nederland en de lezers van het dagblad Trouw riepen hem uit tot één der meest inspirerende theologen.

Datum: 26 februari 2014

Zr. Benedict Thissen, abdis van de abdij Koningsoord te Arnhem. Zij voelt zich verbonden met Ruth, de vreemdelinge. Hoe is dat in haar leven zichtbaar?

Datum; 26 maart 2014

## Grote voedselinzamelactie Voedselbank Arnhem

*Oproep voor vrijwilligers*



De grote voedselinzamelactie van **Voedselbank Arnhem** in samenwerking met **Albert Heijn** op **vrijdag 15 november** en **zaterdag 16 november** komt al snel dichtbij.

300 vrijwilligers hebben zich tot nu toe aangemeld om te helpen bij de filialen van Albert Heijn in Arnhem en omgeving.

Momenteel zijn wij nog op zoek naar 80 vrijwilligers. Mogen wij een beroep op je doen?

Aanmelding kan uitsluitend via het speciale email-adres: [vbarnhemvrijwilligersactie@gmail.com](mailto:vbarnhemvrijwilligersactie@gmail.com) met vermelding van naam, mobielnummer, leeftijd, voorkeur voor het filiaal waar je wilt staan en welke ochtend, middag of avond je kunt.

NIEUW: In het AH filiaal Kronenburg zal de actie tevens plaatsvinden op donderdag 14 november 2013.

De werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

- De klanten bij binnenkomst in het AH filiaal klantvriendelijk attent maken op de actie.
- In het AH filiaal zal "een eiland" worden gevormd met producten conform het wensenlijstje van de voedselbank, hier staan vrijwilligers om de klanten te assisteren en eventueel een toelichting/informatie te geven over de voedselbank en deze speciale actie.
- Bij de uitgang van het AH filiaal de goederen inzamelen, tellen en deponeren in speciale kratten.

Bij ieder AH filiaal is voldoende aandacht voor de actie aanwezig d.m.v. raambiljetten, vlaggen, etc.

In de media zal in de weken voorafgaand ruim aandacht worden besteed aan de actie.

De vrijwilligers in de AH filialen zijn herkenbaar aan hun sjaal en de speciale badge.

Meer informatie op [www.voedselbankarnhem.nl](http://www.voedselbankarnhem.nl)

*Joop Toeter, Voedselbank Arnhem*

## Ontmoeting van mens tot mens

*Verdraagzaamheid in de 19<sup>e</sup> Thomasviering in Oosterbeek*



Op zaterdag 16 november 2013 om 18.00 uur wordt in de St. **Bernulphuskerk** in Oosterbeek (Utrechtseweg 129) voor de 19<sup>e</sup> maal een "Thomasviering" gehouden.

Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Sinds 2004 tweemaal per jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden vooral een

thuis voor mensen die spiritueel 'dakloos' zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een 'ongelovige gelovige'. De zoektocht naar geloof, spiritualiteit en zingeving staat centraal in deze vieringen. Ze bieden vrijheid en respect voor ieders eigen beleving.

In de sfeervolle Bernulphuskerk wordt ruimte geschapen voor geloofservaring, persoonlijke bezinning en ontmoeting. Met woorden en teksten, maar ook met verstillings- en verbeeldingsmomenten. Omdat iedereen deze zoektocht op een eigen manier beleeft, is er in de viering een gedeelte van ongeveer twintig minuten, 'de Heilige Chaos' genoemd, waarin men op verschillende plaatsen in de kerk op eigen manier aan de slag kan gaan. Wat er gebeurt, hangt samen met het thema dat aan de orde is. Dat thema is ditmaal: Ver- draag- saamheid (16 november is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de dag van de verdraagzaamheid).

Tijdens de Heilige Chaos kunnen verschillende aspecten van het thema verdraagzaamheid in groepjes besproken worden. Een alternatief is deelname aan een groeps gesprek in de Tituskapel met de voorganger. Ook is het mogelijk te mediteren in de Mariakapel.

Verder luisteren we bij de viering naar verhalen en zingen samen.

Een gezamenlijke, volledige, maaltijd van 19.00 tot 20.00 uur ( u hoeft niet meer te koken!) maakt deel uit van de viering. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Er is dan tevens – vanzelfsprekend - de gelegenheid om nog met elkaar in gesprek te gaan. Voor deze bijzondere viering, waaraan het Xtet-koor uit Arnhem zijn medewerking zal verlenen, wordt iedereen, ook kinderen en jeugdigen, van harte uitgenodigd. Kortom, er lijkt een goede reden om deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen met uw familie, vrienden en buren. Het is niet nodig u tevoren aan te melden voor de maaltijd; bij grote opkomst passen we gewoon ‘ eerlijk delen ‘ toe.

**Zaterdag 16 november om 18.00 uur** in de **Bernulphuskerk** te **Oosterbeek**  
Met ondersteuning van het Xtet koor uit Arnhem

*Inlichtingen: Leo van Weele, 026 333 746*

## Whale Rider

*Film in Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 17 november*



Whale Rider (regie Niki Caro) gaat over de mystiek van de Maori's. Als Pai ter wereld komt, overlijden haar tweelingbroertje en haar moeder. Ze wordt grootgebracht door haar oma en opa. Opa Koro is de leider van de Maori-stam, en teleurgesteld omdat Pai een meisje is en hem daardoor niet kan opvolgen als leider. Bij gebrek aan een kleinzoon sticht hij een heilige school waar hij een clubje jongens traint, in de hoop dat daar een opvolger uit komt. Koro wil maar niet inzien dat Pai alle eigenschappen bezit die haar tot ideale leider maken. Pai kan niet anders dan gehoor geven aan haar roeping. Deze veel bekroonde film laat zien hoe mystieke ervaringen in het alledaagse leven de nieuwe leider aanwijzen.

Let op: de film duurt 100 minuten en **inschrijving is noodzakelijk** i.v.m. het **beperkte aantal plaatsen** in het Filmhuis.

Plaats: **Filmhuis, Weverstraat 85, Oosterbeek.**

Tijd: **16.30 uur tot 18.00 uur**; inloop vanaf 16.00 uur

Informatie: Arianne Boon, tel. 026 339 1943, [arianneboon@gmail.com](mailto:arianneboon@gmail.com)

**Bij haar ook per mail reserveren!**

## Verlicht de Menora ook Gelderland?

*Het Joodse "Chanoeka" feest*



**Opperrabbin Binyomin Jacobs** houdt zondag 17 november 2013 in Apeldoorn een eerste lezing in de serie **Joodse Feesten**

Alle informatie vindt u op [www.joodselezingen.nl](http://www.joodselezingen.nl)

We ontmoeten u graag op **17 november 2013 om 15:00 uur** in de **Synagoge Apeldoorn**, Paslaan 18 (Let op: Nieuwe locatie).

## Kerk en leiderschap: management of dienend?

*“Podium voor debat” presenteert Kees Boele.*



*Onder de titel Podium voor debat organiseert 4KWart in de Waalse kerk te Arnhem interactieve bijeenkomsten op de zaterdagmiddag. Bekende sprekers houden een inleiding over een actueel spiritueel thema, gevolgd door een debat met de aanwezigen. Dit alles in ongedwongen sfeer onder het genot van koffie/thee en een glas wijn.*

De kerk wordt steeds meer gezien als een bedrijf dat professioneel gerund moet worden. Dit vraagt van een predikant extra vaardigheden. Omdat de kerken het moeilijk hebben, grijpt men naar seculiere methoden om zieltjes te winnen. Ook sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties worstelen met dit probleem. Kreten als leiderschaps- en communicatietraining, projecten trekken en marketing bedrijven worden in kerkelijke context steeds meer gemeengoed. Econoom en filosoof dr. Kees Boele is hier een tegenstander van, zoals hij betoogt in zijn onlangs verschenen proefschrift over filosofie en christelijk leiderschap. Op zaterdag 23 november gaat hij hierover met het publiek in debat in de Waalse Kerk in Arnhem. Iedereen is welkom! Aanvang 15 uur.

‘De kerk moet doen waartoe zij geroepen is, namelijk het Evangelie verkondigen. Laat al die managementhumbug toch buiten de kerk’, aldus Kees Boele. Hij pleit voor een dienende leiding die juist tegendraads is aan het werelds denken. Een controversieel standpunt! Gespreksleiding is in handen van ds. Klaas Eldering uit Velp.

Dr. C.P. (Kees) Boele (Alblasserdam, 1961) studeerde economie in Rotterdam (Erasmus Universiteit), waar hij in 1995 promoveerde. Ook studeerde hij filosofie in Amsterdam (Vrije Universiteit). Begin 2013 promoveerde hij op deze studie aan de Vrije Universiteit in de theologie. Sinds 1988 is hij werkzaam in het hoger beroepsonderwijs, aanvankelijk als docent, vanaf 2004 als bestuurder. Sinds 2012 is Boele voorzitter van het College van Bestuur bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

**zaterdag 23 november, aanvang 15.00 uur**

**Waalse Kerk**, St. Catharinaplaats in Arnhem (achter de schouwburg)

Entree € 5,-, incl. consumptie

## Tweetalige diensten in Arnhem

*4<sup>e</sup> zondag van de maand in de Waalse kerk*



En weer gaan onze deuren open op **zondag 24 november a.s. om 16.30 uur**, waar u welkom bent bij onze maandelijkse en tweetalige viering in de Agnietenkapel aan de **Gasthuisstraat/ Beekstraat** in Arnhem. In deze dienst wordt aandacht geschonken aan onze overleden dierbaren en zullen wij voor hen een kaarsje aansteken ter nagedachtenis. Een mooie jaarlijkse ritueel op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voorganger in deze viering is ds. Richard

Bennahmias van de Waalse Kerk in Amsterdam, die tevens de meditatie verzorgt en muzikale medewerking wordt verleend door het Velps Kleinkoor onder leiding van Joke Brandsma. Het belooft een mooie dienst te worden, en wij hopen dat de drempel laag is voor iedereen die de Franse taal niet geheel machtig is door het uitreiken van een liturgieboekje waarin de Nederlandse vertalingen staan. Na afloop van de dienst is het traditie nog wat na te praten met de aanwezige personen onder het genot van een hapje en een drankje.

Contact: Martin Kas, 026 3703302 en Anke de Man, 055 3563169

[www.waalsekerkarnhem.nl](http://www.waalsekerkarnhem.nl)



### Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgisbasiliek en de grote Eusebiuskerk.

### Foto impressie manifestatie Wereldvoedseldag

Zaterdag 19 oktober werd een manifestatie gehouden op de Jonas Daniël Meijerplaats om voedsel en armoede in Arnhem en elders onder de aandacht te brengen. Voorbijgangers kregen een Fair Trade chocolaatje en een boek met achtergrondinformatie.

Meegewerkt werd door Wereldwinkel Arnhem, Fair Trade gemeente Arnhem, Stichting Arnhem-Lima, Raad van Kerken Arnhem, Platform Arnhem Mondiaal, Stichting Eco Vrede, Arnhem Millennium Gemeente en de werkgroep Verzet Tegen Armoede.

Enkele foto's om een indruk te krijgen.



## Huub Oosterhuis 80 jaar!

*“1.000 stemmen zingen op 16 maart in Eindhoven*



Op 1 november j.l. werd **Huub Oosterhuis** 80 jaar. De projectgroep “1000 stemmen zingen Oosterhuis” heeft het initiatief genomen om ter gelegenheid daarvan op 16 maart 2014 om 16.00 uur in het Muziekgebouw Frits Philips te Eindhoven een evenement te organiseren. De projectgroep bestaat uit leden van Leerhuis & Liturgie Brabant te Veldhoven en Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE (zie [www.sove.dse.nl](http://www.sove.dse.nl)). De 1000 stemmen zullen begeleid worden door het orkest La Passione o.l.v. Geert Hendrix uit Lier (B). Het hoofdbestanddeel van het programma is de Missa Solemnis op tekst van Oosterhuis en muziek van Wenthall. Dit is een Nederlandstalig werk met tekst die een breed publiek aanspreekt.

Er zal gewerkt worden met een podiumkoor en een zaalkoor. Bezoekers kunnen de volkspartijen meezingen. Voor het podiumkoor en het zaalkoor kunnen koren en individuele zangers zich inschrijven. Koren kunnen daartoe contact opnemen met het secretariaat van de projectgroep en krijgen dan een informatiepakket met digitale partituur toegezonden. Individuele zangers (v/m) kunnen een oefenplaats zoeken op [www.sove.dse.nl/kaart.html](http://www.sove.dse.nl/kaart.html). Nijmegen is al oefenplaats. Na het vinden van een oefenplaats kan men zich aanmelden en betalen via [www.1000stemmen.nl](http://www.1000stemmen.nl). Podiumzangers dienen echter altijd eerst contact op te nemen met het secretariaat. Pas na betaling is een aanmelding definitief. Alle belangrijke informatie staat op [www.1000stemmen.nl](http://www.1000stemmen.nl). Voor alle vragen kan men zich richten tot het secretariaat Mevrouw Marjon Starrowsky: [klstarrowsky@onsbrabantnet.nl](mailto:klstarrowsky@onsbrabantnet.nl) tel.040 2543453. Zangers(m/v) schrijft u dus NU z.s.m. in! De inschrijving voor zangers stopt uiteraard zodra de beschikbare ruimte voor het podium- en het zaalkoor vol is.

De kaartverkoop voor bezoekers à €19,50 euro start per 1 december. Zie daartoe de website [www.1000stemmen.nl](http://www.1000stemmen.nl) of bel na 1 december het Muziekgebouw, tel. 040 2655600

## Tweedehandskledingwinkel voor mensen met een smalle beurs



Wij bemerken dat steeds meer mensen leven met een smalle beurs, daarom hebben wij in maart 2012 besloten om een (sociale) 2<sup>e</sup> handskledingwinkel te openen.

We zijn nu ruim een jaar bezig en het is fantastisch om te zien dat veel klanten, naast het kopen van kleding, vaak ook behoefte hebben aan een praatje. Steeds meer mensen, jong en oud, grote

maten en kleine maten, weten ons te vinden.

De opbrengst zal besteed worden, na de vaste lasten, voor ons sociale werk.

Ook leveren wij regelmatig gratis kleding aan mannen en vrouwen in detentie, Stoelenprojectde Duif. e.d.

Laatst nog aan gedupeerden van de gasexplosie aan het Driemondplein. In overleg met de gemeente Arnhem en Volkshuisvesting en het nazorgteam zijn velen gratis voorzien van kleding en schoeisel. Mocht u, als kerk, situaties van mensen kennen die er echt beroerd aan toe zijn, neem dan contact met me op en we gaan kijken wat we kunnen betekenen wanneer het gaat om kleding e.d.

Kom zelf ook eens kijken in de winkel aan de Hoefbladlaan 38 te Malburgen West.

*Joop Toeter, Teamleider Kledingwinkel  
Leidenweg 11-13  
6843 LA Arnhem*





## Bezoek aan de Aya Sofia moskee te Arnhem

Hierbij een foto van 16 oktober j.l.: Offerfeest 2e dag.

Namens RK parochie Sint Eusebius en Raad van Kerken brachten Geert Rozema en anderen onze moslimbroeders en -zusters van de Aya Sofia moskee te Arnhem een feestelijke groet vanwege het Offerfeest. Eerder op die dag brachten ze ook een bezoek aan de Diyanet (Turkiyem Camii) moskee aan de Maaslaan.

## Ruim 100.000 jongeren op zoek naar vrijwilligerswerk!

Meer dan 100.000 leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar zoeken ieder jaar naar een leuke stageplek bij een vrijwilligersorganisatie. Ze zijn leerling op een school voor VMBO, HAVO of VWO. Maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2011-2012 een vak op school. Voor het vak moeten ze minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen. Een mooie kans om jongeren als vrijwilliger aan één of meer activiteiten mee te laten doen.



### Extra aandacht voor de maatschappelijke stage

De landelijke Raad van Kerken gaat dit seizoen extra aandacht besteden aan de mogelijkheden van de maatschappelijke stage in en rond de kerken. U kunt hier alles over lezen op de website [www.raadvankerken.nl](http://www.raadvankerken.nl) en vervolgens doorklikken op de knop 'Kerk en Stage'.

## Informatie over het Stadspastoraat Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad

in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

### Joodse meditatieve zang



Voor wie van zingen én van stilte houdt, is er op **zondag 17 november van 16.00-17.30 uur** een workshop Joodse zang. Op het programma staan eenvoudige liederen, op muziek gezet door rabbi Shefa Gold en pater Ernst Thuring. De teksten, in het oorspronkelijke Hebreeuws, zijn ontleend aan de boeken Hooglied en Psalmen.

## Kijken door de kaleidoscoop



'De kleintjes hebben,/ je kunt het ze niet kwalijk nemen,/ het speelgoed weer laten slingeren// Daar ligt de kaleidoscoop. De voorwerpjes glijden eruit.' De poëzie van nu is zo verscheiden dat we door de bomen de bloem niet meer zien. Wat heeft de poëzie van de dichters van nu ons te vertellen? In een serie van **vier dinsdagavonden van 20.00-22.00 uur** lezen en bespreken we Anne Vegters spelen met clichés, kijken we door Tonnus Oosterhoffs kaleidoscoop, ontdekken de zen in Micha Weinberg, en herkennen we ons in Tjitske Jansens dramatische luchtigheid. **Vanaf 18 november!**

## Patroonheiligen: Expositie in de Walburgis rond Allerheiligen



Dertien grote portretfoto's van Arnhemse advocaten, gehuld in modieuze en 'vereerde' toga's, zijn vanaf 1 november te zien in de Walburgis. De foto's zijn geïnspireerd op de bescherm- en patroonheiligen van de advocatuur en van de beroepsgroepen waarvoor zij werken.

Tijdens de expositie zal ook een audiovisuele presentatie worden getoond van de totstandkoming van deze *Nuda Veritas Toga's*.

**Tot en met 24 november, iedere zaterdag en zondag van 13 tot 16 uur.**

## Bert van Ommen – Stille Stad

De schilderijen en collages van Bert van Ommen laten vooral het bijzondere in het alledaagse zien. Plaatsen die ieder elke dag langs ziet komen zonder ze tot zich door te laten dringen (gebouwen, straten, stoplichten die altijd op rood staan, bus- hokjes en lantaarnpalen in de nacht). Deze onderwerpen zijn aanleiding om een zekere ordening in de werkelijkheid aan te brengen, waarin elk detail zijn plaats heeft.

De expositie 'Stille Stad' stond oorspronkelijk gepland voor januari 2013, maar die kwam toen te vervallen in verband met het plotseling overlijden van Bert van Ommen vlak vóór de opening van die expositie. In overleg met zijn vrienden en familie is besloten zijn werk alsnog in het Stadspastoraat te exposeren. De *Stille Stad* is stiller geworden zonder Bert van Ommen.

*Bert van Ommen (Heerde, 1965 - Arnhem, 2012) studeerde aan ArtEZ (van 1988 tot '92), de Arnhemse Hogeschool voor de Kunsten, en werkte sindsdien als beeldend kunstenaar in Arnhem. Meer informatie: [www.bertvanommen.nl](http://www.bertvanommen.nl)*

De expositie 'Stille Stad' is te bezichtigen van maandag t/m vrijdag van 10:00-14:00 uur. Buiten deze uren in overleg. Soms is een ruimte in gebruik voor een cursus of workshop, dus als u er zeker van wilt zijn dat u de hele expositie kunt zien, is het raadzaam vooraf even contact op te nemen.

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op [www.stadspastoraat.nl](http://www.stadspastoraat.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

### Stadspastoraat Arnhem

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email [stadspastoraat@planet.nl](mailto:stadspastoraat@planet.nl)

## COLOFON

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris: Liesbeth Dessens

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het decembernummer inzenden vóór 5 december 2013 aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

Het volgend bulletin verschijnt op 11 december 2013.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 360 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Liesbeth Dessens [dessens@planet.nl](mailto:dessens@planet.nl)