

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 24
10 januari 2013
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- **Driekoningen – Column van Ds. Klaas Eldering**
- **Als de zon – gedicht toegeschreven aan Nelson Mandela.**
- **Nieuwjaarsreceptie RvK Arnhem – 14 januari**
- **“Wat doe ik hier in Godsnaam”? – Korenbeursbijeenkomst met Carel ter Linden op 12 januari.**
- **Dak- en thuisloos worden kan iedereen gebeuren – Viering OLVé koor op 12 januari.**
- **Filmpje Week van gebed**
- **Een Act of Compassion – 22 januari**
- **Maandelijkse Franstalige kerkdienst in de Waalse kerk Arnhem – 26 januari**
- **“Goede wijn, een proeverij” – Dag over waarderende gemeenteopbouw op 31 januari.**
- **Thema avond “Geloof en autisme” – 2 februari**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek**
- **Terugblik Thee met thema december**
- **Joke Kolkman, 25 jaar voorganger**
- **Kleine grootse gebaren – boek over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk.**
- **Colofon**

Uitnodiging voor de

Nieuwjaarsreceptie van de Raad van Kerken Arnhem

dinsdag 14 januari 2014
Vanaf 16.00 uur
in
het wijkcentrum “De Bakermat”
onder de Diaconessenkerk,
ingang G.A. van Nispenstraat 139

U bent van harte welkom!

Zie ook het bericht op pagina 2 en 3

Driekoningen

Column

Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land.... En als ze uit het Westen zouden komen? Dan is er zeker een verslaggever bij. Die maakt dan foto's en een sfeerimpressie voor de krant. Hij heeft niet zoveel met dat gebeuren in Bethlehem, maar moet wel een reportage verzorgen. Als cadeau biedt hij aan om van het gezinnetje een complete fotosessie te maken. De tweede is, denk ik, een dominee. Die vertelt enorme verhalen over Zoon van God en redder van zonden en hoe je door het kind in de hemel kunt komen. De herders kijken elkaar eens aan: waar gaat dit over? En Jozef en Maria, die helemaal in de ban van hun eerstgeborene zijn, hebben er geen aandachtig oor voor. De derde zou een ontwikkelingshelfer kunnen zijn. Haar of hem valt op, hoe armoedig de herders leven. Er moet toch een markt zijn voor hun prachtige wol en voor hun schapenkaas? Misschien kan zij/hij wel een krediet voor hen regelen, zodat ze een mooi bedrijf kunnen starten. 'Doen we iets niet goed?' vragen de herders elkaar. Wierook, mirre en goud ademen een heel andere sfeer; die hebben met een andere wereld te maken, anders dan die van onze markteconomie. En Jezus?

Ds. Klaas Eldering, Velp

Als de zon

*Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.*

*We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant,
schitterend, begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn.
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlenuen
aan jouw kleinheid.*

*We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods
die in ons is te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.*

*Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.*



Gedicht uitgesproken bij Nelson Mandela's inauguratie tot president van Zuid-Afrika in 1994 en aan hem toegeschreven.

(Overgenomen uit *Schooljournaal nr. 14 – 2013*, uitgave CNV onderwijs)

Nieuwjaarsreceptie Raad van Kerken Arnhem



Op dinsdag 14 januari 2014 vindt de nieuwjaarsreceptie van de Raad van Kerken Arnhem plaats.

Deze keer willen we vooral **U** aan het woord laten: zoals een paar jaar geleden mag u als u wilt, de zeepkist betreden en in 'n paar minuten iets vertellen over uw eigen organisatie – een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem of een daaraan gelieerde.

We zien dus graag uit naar de bijdragen van STIOC, Oikocredit, Stadspastoraat, Stichting Kruispunt, Coventrygebed, Wereldgebedsdag, Uitzicht alsmede Studentenpastoraat, SODBA, Platform Arnhem Mondiaal, Stichting De Instap, Vluchtelingenplatform Arnhem, Platform Migrantkerken, OKO-overleg en Arnhem Compassionate City.

Dinsdag 14 januari 2014 vanaf **16.00 uur** is de inloop in **het wijkcentrum "De Bakermat" - onder de Diaconessenkerk**, ingang **G.A. van Nispenstraat 139**. Vanaf 16.30 uur horen we de korte statements van u, maar niet zonder een glas in de hand om onszelf en u geluk te *wensen met ons gezamenlijke werk voor een meer bewoonbare wereld en een daadkrachtige kerk.*

Uiteraard zijn er hapjes en liggen de nieuwe brochure (de laatste van de hand van onze onvolprezen Liesbeth Dessens) met uw laatste gegevens en het aangepaste Werkplan 2014 van de Raad van Kerken Arnhem voor u klaar.

Overigens wordt op deze bijeenkomst afscheid genomen van Liesbeth als vertegenwoordigster namens de RK Eusebiusparochie, maar ook van haar als secretaris van de Raad.

Graag tot dan, met vr. groet,
Johannes Kon, voorz./secr. a.i.

Secretariaat: met het aanstaande vertrek van onze secretaris, Liesbeth Dessens, is er door het DB van de Raad voor gekozen tijdelijk het secretariaat voor een deel van de door haar verrichte taken te beleggen bij één van de duo-voorzitters. Dat betekent dat fysieke post naar diens huisadres gestuurd kan worden: Kluizeweg 254, 6815 EJ Arnhem. Voor de digitale post kan voorlopig nog het mailadres johannes.kon@arnhem.nl gebruikt worden. Hij wordt ook de contactpersoon voor de website van de Raad.

Voor een aantal andere door Liesbeth uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten zal ad hoc een beroep worden gedaan op deelnemers aan de Algemene Vergadering.

“Wat doe ik hier in Godsnaam”?

Een zoektocht door Carel ter Linden, “hofpredikant” voor de Korenbeursbijeenkomst

Meestal vraagt men aan een predikant niet wat hij zelf gelooft, maar uitgeverij de Arbeiderspers vroeg Carel ter Linden in te gaan op de vragen:

- Wat gelooft u zelf, of wat gelooft u niet meer?
- Wat zou u aan uw kinderen kunnen en willen doorgeven?

Hij gaf aan dit verzoek gehoor met het schrijven van een nieuw boek, waarin hij de geest schetst van een nieuwe tijd waarin het geloof veel minder dan vroeger gedijen kan. Hij bekent ook zelf geen verbinding meer te kunnen leggen tussen de God die in de Bijbel aan het Woord is en die de mens de weg wijst hoe te handelen, en het hele proces van de evolutie met al zijn schoonheid maar ook met zijn bittere en wrede kanten (natuurrampen, ziekten).



Ds Carel ter Linden was predikant in o.a. de Haagse Kloosterkerk en in bijzondere diensten met de Koninklijke familie.

Datum 12 januari 2014

Tijd: 10.30 – 12.15 uur

Locatie: Hotel Haarhuis tegenover NS Centraal Station.

Toegang: vrij, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld!

Na de pauze, waarin u koffie/thee krijgt aangeboden, is er gelegenheid tot discussie.

Dak- en thuisloos worden kan iedereen gebeuren

Viering OLVé koor in de walburgiskerk op 12 januari

“Dak- en thuisloos worden: het kan iedereen overkomen. Hoe?” Het is onderwerp van gesprek in de viering van het OLVékoor op zondag 12 januari aanstaande in de Walburgisbasiliek in Arnhem.

In de viering met als thema “(Z)onderdak” komt de thuisloze Hans van den Brink, die eerder in Elst woonde, toelichten wat het voor hem betekent en hoe het zijn leven heeft veranderd. De heer van den Brink is vrijwilliger bij de Stichting Kruispunt in Arnhem. Die stichting biedt namens de Raad van Kerken in Arnhem met een groot aantal vrijwilligers opvang aan dak- en thuislozen.



Ellie Smeekens, werkzaam als pastor bij het Kruispunt zal kort aangeven wat de plaats van de stichting is in het geheel van de Arnhemse voorzieningen voor dak- en thuislozen. En ze wil ook duidelijk maken hoe vanuit het laagdrempelige centrum in de Spoorwegstraat samen met de dak- en thuislozen gewerkt wordt aan hun erkenning en aan de oplossing van de problematiek waarmee zij persoonlijk en als groep te maken hebben.

Er worden ook enkele gedichten gelezen en teksten worden afgewisseld met liederen van Huub Oosterhuis. De viering in de kerk aan het Walburgplein begint om **10.00 uur**.

Filmpje Week van gebed

Er is een filmpje beschikbaar over de Week van gebed. Wie het leuk vindt kan het bekijken en misschien wel gebruiken als start voor een gesprek in de Week van gebed. De landelijke dienst waarmee de Week van gebed is op zondagmorgen 19 januari op Nederland 2 te zien. De week vindt vervolgens plaats van **19 tot en met 26 januari**. Vele honderden plaatsen doen mee en gebruiken het materiaal uit Canada.

Klik om het filmpje te zien en te horen: <http://www.youtube.com/watch?v=wmA-nAkjtSU>

Een Act Of Compassion



Op **woensdag 22 januari** organiseren Compassionate City Arnhem en New Dutch Connections een voorlichtingsavond over Traject Ondernemen in je eigen Toekomst voor – en met

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers die nog in procedure zijn. Dit traject zal vanaf februari in Arnhem worden uitgevoerd.

Beide organisaties hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen om dit traject tot een groot succes te maken. Beide staan voor een compassievolle samenleving en dus een samenleving die mensen insluit en niet uitsluit met andere woorden we streven naar een “Inclusieve samenleving”

Voor ons is uitvoering geven aan dit traject voor deze doelgroep niet anders dan een Act Of Compassion!

Het programma ziet er als volgt uit

Locatie:

**Apostolische genootschap
Winschotenstraat 46
6835 AT Arnhem**

Programma:

19.30 uur inloop

20.00 – 21.00 uur

Informatie over het traject Ondernemen in je eigen Toekomst.

Bright Richards de oprichter van NDC zal een toelichting geven op het traject Ondernemen in je eigen toekomst.

Er zullen een aantal aansprekende filmpjes worden getoond waarin jongeren die dit traject in Noord Nederland al met succes hebben doorlopen zelf aan het woord komen.

Een kandidaat coach die zelf ervaren heeft wat het is asielzoeker te zijn zal vertellen waarom hij zich als coach aan dit traject heeft willen verbinden

21.00 – 21.15 pauze

21.15 – 22.00 uur

Vanuit Arnhem city for Compassion en NDC zijn we de overtuiging toegedaan dat een ieder van ons een “overwaarde” heeft die hij/zij voor dit traject ter beschikking zou kunnen stellen. Een ieder van ons heeft kennis, kracht, kundigheid en /of materiaal die hij of zij kan schenken of delen aan anderen.

Er zijn 5 thema “tafels” waar men zo concreet mogelijk verder met elkaar in gesprek kan gaan over een mogelijke inzet van die “overwaarde”.

Vanuit Compassionate City en NDC zullen gesprekleiders het gesprek in goed banen leiden.

De 5 thema's zijn:

Een bijdrage als Coach, Maatje of Elder

Een bijdrage in concrete goederen willen leveren

Een bijdrage willen leveren door het ter beschikking stellen van je onderneming/organisatie en of instelling voor een mogelijke stageplaats en of leerwerkplaats voor een van de jongeren.

Een bijdrage willen leveren door je netwerk ter beschikking te stellen

Een bijdrage te leveren aan de PR/Externe communicatie

U hoeft zich niet vooraf op te geven!

We hopen u de 22^{ste} te kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten

Gidie Ritzerveld, New Dutch Connections & Madeline Krantz, Arnhem city for Compassion

Voor meer info kun je mailen naar: info@cityforcompassion.nl of bellen naar: 06 55963912

Maandelijks Franstalige kerkdienst in de Waalse Kerk Arnhem



Op 22 december vierden wij een feestelijke adventsviering op de drempel van het kerstfeest. Met bekende kerstliederen, een aantal solistische *Noël-liederen* en een pastorale van Corelli, gespeeld op fluit en kistorgel, werd het kerstevangelie van Mattheüs (!) omlijst. Daarna smaakte de glühwein extra goed.

Voor onze volgende kerkdienst op zondagmiddag 26 januari a.s. is uitgenodigd voor de meditatie

ds. Roger Dewandeler van de Waalse Kerk Dordrecht. Verder werken aan deze dienst mee hoboïste Lidia van der Vegt en organist Wim Roelfsema. In het liturgieboekje zijn Nederlandse vertalingen van de teksten opgenomen. Op onze website www.waalsekerkarnhem.nl vindt u actuele informatie over de Waalse gemeente en overigens ook over culturele activiteiten in het kerkgebouw.

Soyez la bienvenue bij onze kerkdienst op **26 januari 2014** in de **Waalse Kerk** aan de Gasthuisstraat/ hoek Beekstraat te Arnhem om 17.00 uur.

Na de dienst is er een gezellig samenzijn.

Inlichtingen voor onze diensten bij: Anke de Man, tel. 055 3563189, ama.man@planet.nl of Martin Kas, tel. 026 370 33 02, kasm@xs4all.nl

Goede wijn, een proeverij

Dag over waarderende gemeenteopbouw.

Kerkvernieuwing. Het kan! Maar hoe? En waarom zou je?

Zoals wijn verschaalt zonder fles, zo verdamppt het evangelie zonder zo iets als kerk. Daarom is de kerk onze aandacht en barmhartigheid waard. Vernieuwing is noodzakelijk, voor deze uitdaging staan we. Maar waar te beginnen? Hoe start je? Hoe blijf je op weg? Door te geloven dat het kan, dat we alles in huis hebben om de kerk steeds opnieuw vorm te geven. Door te vertrouwen dat het lukt, door anders te kijken en te ontdekken welke mogelijkheden zich recht onder onze neus bevinden. Het kan, door niet uit te gaan van problemen, maar van goede ervaringen in de kerken zelf. Die willen we als uitgangspunt nemen om zo met goede moed een nieuwe weg te vinden.

Doel

Deze weg willen we met elkaar inslaan, daarom organiseren we op **31 januari 2014** een dag waarop we onze verhalen over God en de kerk met elkaar kunnen delen. Om vanuit dat waardevolle startpunt in vertrouwen nieuwe stappen te zetten in het proces van kerkvernieuwing. Een weg die ons leidt langs 5 stops:

1. We spreken ons vertrouwen uit
2. We verkennen de weg
3. We wijzen elkaar de weg en buigen ons in groepen over jouw vragen en jouw situatie
4. We vieren met elkaar de mogelijkheden die God ons geeft en formuleren onze voornemens zodat we ons ook als we weer thuis zijn gesteund en geïnspireerd weten.
5. We brengen een toast uit op kerk en ontmoeten elkaar bij een glas goede wijn.

Voor wie?

Voor iedereen die niet alleen wil praten over kerkvernieuwing maar vooral aan de slag wil. Voor kerkenraden, parochiebesturen, predikanten, priesters, kerkelijk werkers en studenten. Voor enthousiastelingen, maar ook voor mensen die aarzelen.

Programma

10.00	Inloop
10.30	Welkom door de dagvoorzitter Annelies Bouwman - Meeuse
10.35	Vertrouw! Karin van den Broeke, voorzitter synode PKN
10.50	Waarderende gemeente opbouw in 5 stappen. Jan Hendriks, auteur <i>Goede Wijn</i>
11.10	Praktijkvoorbeelden door diverse sprekers, waaronder Carol van Wieren, Els Deenen en Else Roza
12.10	Mooi gesproken, maar ik heb nog wel wat te vragen. Bettelies Westerbeek mede initiatiefnemer Ds. 2.0
12.30	Lunch
13.15	Sprookje! Mariska Gerritsen, psychologe en werkzaam op hoofdkantoor HEMA
13.30	Aan de slag met eigen vragen
14.30	Toepassen in eigen praktijk
15.00	Viering Mgr. Gerard de Korte, bisschop Groningen-Leeuwarden
15.45	Napraten

Datum en plaats



Vrijdag 31 januari 2014 in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht (3 minuten van station Utrecht- Overvecht).

Kosten en aanmelden

De kosten bedragen € 15,-

Aanmelden per e-mail met naam, adres en woonplaats bij info@waarderedegemeenteopbouw.nl

De aanmelding is definitief als u € 15, -(resp. € 5,- voor studenten) overgemaakt hebt op betaalrekening nr. 76 96 342 t.n.v. Stichting Leve de Kerk te Eindhoven o.v.v. 'een proeverij' en postcode en huisnummer van de deelnemer.

Organisatie

Oecumenische Stichting 'Leve de Kerk' i.s.m. *CHE* –Academie Theologie (Nico Belo), *Fontys* hogeschool –theologie levensbeschouwing Utrecht (Chris 't Mannetje), *Windesheim* theologie en levensbeschouwing Utrecht-Zwolle (Eduard Groen).

Vorbereidingsgroep: Else Roza, Bettelies Westerbeek, Jan van Diepen, Jan Hendriks.

Informatie

Voor vragen over de inhoud van de dag kunt u terecht bij Else Roza (info@vonkje.net of 06 48111162)

Thema avond 'Geloof en Autisme'

Op **zondag 2 februari** wordt er in de **Baptistengemeente 'Ontmoeting'** aan de **Wassenaarweg 5** te Arnhem een thema-avond gehouden over 'geloof en autisme'.

Ds. J. de Ridder uit Leiden zal spreken over het omgaan met autisme binnen geloof en kerk en ingaan op de achtergronden van autisme. Tevens zal hij ook spreken over hoe we als kerken onze mensen met autisme een plek kunnen geven binnen onze kerken en hoe we er in de dagelijkse praktijk van het gemeente zijn mee om kunnen gaan.

Iedereen is van harte welkom.

De avond begint om **20.00 uur** en de toegang is vrij. Meer informatie kunt u krijgen bij ds.

Wietse van der Hoek: voorganger@bgontmoeting.nl of via telefoonnummer 06 24395006.



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

Terugblik op Thee met Thema van 15 december



Te midden van een dertigtal kerststallen en –groepen nam Aukje de Visser-Blanksma de in groten getale gekomen bezoekers mee op een boeiend muzikale kerstrandreis met minder bekende kerstmuziek uit verschillende landen. Ook werden er kerstgroepen tentoongesteld door Henny de Swart-de Leur, die er in de loop der jaren 400 verzamelde.

De muziek waarmee Aukje startte, Une cantate de Noël, deed niet gelijk denken aan een vreedzame kerst, maar meer aan een angstaanjagende, sombere mars. De verklaring hiervoor was dat componist Arthur Honegger dit stuk componeerde in 1943, middenin de op dat moment uitzichtloze Tweede Wereldoorlog. Toch eindigde het in hoop en harmonie.

Het tweede stuk, Navidad Nuetra, van de hand van de door Argentijnse volksmuziek beïnvloede Ariel Ramirez, straalde in tegenstelling tot het vorige alleen maar blijheid uit.

Na de pauze betrof het derde en laatste deel een compositie van Telemann met de titel Hosianna! Dieses soll die Losung sein (Dit zal de leuze/het parool zijn). Een allegorie met zang van de Vreugde, de Deemoed, de Gelovige en de Engel die de geboorte verkondigt. Dit stuk doet ons meer aan een traditionele lofzang denken.

Uit de deskundige uitleg van Aukje, die meerdere malen de interpretatie in de zaal peilde, bleek dat de componisten door de jaren heen hun eigen, persoonlijke visie op het kerstverhaal hebben gegeven met uiteindelijk een gemeenschappelijke hoop op 'heling'. De kerstsfeer werd tijdens deze boeiende ontmoeting verhoogd met een stemmige aankleding en Glühwein om ook het lichaam te verwarmen.

Joke Kolkman, 25 jaar voorganger.



18 december 2013 vierde Joke Kolkman het feit dat zij 25 jaar voorganger is.

Tijdens een vesperviering in de Willibrorduskerk deelde ze dit vreugdevolle feit met een dertigtal aanwezigen. Joke is begonnen in de gereformeerde kerk, maar heeft na studie en met inzet uiteindelijk haar plek gevonden als priester in de Oud-Katholieke Kerk.

Na de dienst werden de gasten voortreffelijk onthaald door parochianen en de gezinsleden van Joke, man, zoon en dochter.

Joke, het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem feliciteert je van harte met deze mijlpaal. We hopen dat je nog lang in Arnhem blijft en je talenten inzet voor de stad, de Oud-Katholieke kerk en als vertegenwoordiger van je kerk in de Raad van Kerken Arnhem. Dank voor wat je tot nu toe deed.

Kleine grootse gebaren

Mirjam Schuilinga over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk



We maken in onze samenleving een herwaardering mee van lokale en kleinschalige initiatieven. Vrijwilligerswerk past daarbinnen. Vrijwilligers zijn mensen van het kleine gebaar. Ze zijn actief in hun wijk, sportclub, vereniging, kerk en in de school van hun kinderen. Ze doen hun werk onbetaald, soms onzichtbaar achter de schermen, maar altijd met motivatie. Dit cahier gaat over een specifieke vorm van motivatie, die geput wordt uit de christelijke levensbeschouwing. Het is van belang om stil te staan bij levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, vanwege de kracht van het kleine gebaar, waarin het grote meespeelt.

ISBN 9789052639628 - prijs 7.50 – 48 pag.

Te bestellen bij: uitgeverij Narratio tel. 0183 628188, verkoop@narratio.nl, via www.kerkboek.nl (ook in België) of bij uw eigen boekhandel.

COLOFON

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar

Kopij voor het februarinumnummer inzenden vóór 6 februari 2014 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com

.Het volgend bulletin verschijnt op 12 februari 2014.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 357 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon johannes.kon@arnhem.nl of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com