

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 26  
12 maart 2014  
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- **Compassie – column**
- **De droom – gedicht van M.L. King**
- **Uit de biografie van Steve Jobs – lezing – 14 maart**
- **Avond over “kwetsbaar leven” – 19 maart**
- **Bijzondere bijeenkomst van het Overleg Kerken en Overheid – 20 maart**
- **De tijd als vriend – debat met Wil Derkse – 22 maart**
- **Dienst in de Waalse kerk – 23 maart**
- **De initiatiefrijke samenleving – Thee met thema – 23 maart**
- **Wijfels, Kaiser en jij... Over de economie van de toekomst – 30 maart**
- **Eerst zien, dan geloven. Of andersom? – Thomasviering – 5 april**
- **Educatieve en interactieve Matthäus Passion – 6 april**
- **“Lijden tot op het bot” – OLVé viering op Palmzondag**
- **Vastentas-actie inloopcentrum en Buurtpastoraat Klarendal/ Sint Marten**
- **Haydn's “Sieben letzte Worte” – Meander strijkkwartet – 13 april**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek**
- **Wereldgebedsdag 7 maart 2014**
- **Afscheid pastoor Koos Smits**
- **Informatie over het Stadspastoraat Arnhem**
- **Correctie**
- **Colofon**



## Compassie

Column

*Eind deze maand houd ik voor leeftijdsgenoten een lezing over Karen Armstrong en haar gedachtengoed.*

*Dat komt omdat ik onder de indruk ben van het boek Compassie.*

*Daarin beschrijft ze hoe ieder mens in 12 stappen tot meer compassie (meeleven, mededogen, empathie) kan komen. Het is een moeilijke weg, waar een mens een heel leven lang mee bezig is. Ga maar na: het eindigt met opdracht 12: Heb uw vijanden lief.*

*Stap 8 wil ik U niet onthouden en die luidt: Hoe moeten we met elkaar praten? Zij beschrijft daarbij de socratische dialoog: “een spirituele oefening om een diepgaande psychologische verandering bij de deelnemers teweeg te brengen.” Dat is dus iets heel anders dan het politiek gehakketak waar wij in iedere verkiezingstijd op worden getraakteerd.*

*Wat zou het een verademing zijn als politici elkaar uit laten spreken, elkaar diepgaand bevragen op een vriendelijke meelevende manier.*

*Dat zou mijns inziens moeten leiden tot debatten, die meer helderheid verschaffen over de verschillende inzichten.*

*In onze wereld, die zo competitief is, is dit geen eenvoudige opdracht. Maar wie weet lukt het als er veel mensen op de wereld zijn, die zich verdiepen in Compassie.*

Liesbeth Dessens

ISBN 9789023459736

## De droom

*Ik koester een droom dat mensen  
eens zullen opstaan  
en zullen inzien dat ze geschapen zijn  
om als broeders en zusters te leven met  
elkaar.*

*Ik heb een droom dat op een dag  
de rechtvaardigheid neerstroomt als water  
en dat gerechtigheid vloeit als een stroom.*

*ik draag een droom in me  
dat in elk wetgevend lichaam  
en dat in alle gemeenteraden  
mensen zullen worden gekozen,  
die rechtvaardig zijn,  
die barmhartigheid liefhebben  
en Gods wegen gaan.*

*Ik koester een droom  
dat eens op een dag de oorlogen  
eindigen,  
dat mensen hun zwaarden omsmeden tot  
ploegijzer  
en hun speren tot snoeimes,  
dat volkeren niet meer tegen elkaar  
opstaan  
en dat niemand meer aan oorlog denkt.*

*Ik heb een droom  
dat we met dit geloof in staat zijn  
de wanhoop te verdragen  
en nieuw licht te brengen  
in de duistere momenten van pessimisme.*

*Ik draag een droom in me  
dat we de dag naderbij kunnen brengen  
waarop er vrede zal zijn op aarde  
en goede wil in alle mensen.*

*Die dag zal een gloriëdag zijn  
en de kinderen Gods zullen er zich over  
verheugen.*



(Dit gedicht is een vrije vertaling van een toespraak van Martin Luther King.  
Overgenomen uit het boek: "Er zijn woorden voor".)

## Uit de biografie van Steve Jobs



Steve Jobs (1955-2011) richtte met een vriend in de garage van zijn ouders Apple Computers op. Op zijn 25e was hij multimiljonair, met 30 werd hij uit zijn eigen bedrijf gezet en 12 jaar later werd hij er weer teruggevraagd. Zijn medeoprichter begroette dit besluit met: Dat is wat we nodig hebben, omdat Steve, wat je ook van hem denkt, weet hoe hij de magie moet terugbrengen. Wie was deze man, die niet alleen midden in de digitale ontwikkelingen van onze tijd heeft gestaan, maar er voor een belangrijk deel vorm aan heeft gegeven? Hierover zal Judith Slokker u vertellen.

**Judith Slokker**, psychologe en studente aan het Priesterseminarium in Hamburg van de Christengemeenschap.  
vrijdag **14 maart** 2014, aanvang **19.30 uur**, Brugstraat 5 te Arnhem  
Toegang: vrij.

## “Kwetsbaar leven”

Lezing over het boek “De berg van de ziel”.



Hoe ga je verder als alles je ontvallen is? Op **woensdag 19 maart om 20.00 uur** geeft **Christa Anbeek** een lezing over het boek *De berg van de ziel* in de **Remonstrantse Kerk**, Wilhelminastraat 10 te **Oosterbeek**. Kaarten à € 5,- zijn vooraf verkrijgbaar bij boekhandel Meijers en Siegers, Utrechtseweg 208 in Oosterbeek en aan de entree. De organisatie is in handen van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek, in samenwerking met de Parkstraatgemeente te Arnhem.

Christa Anbeek schreef samen met Ada de Jong een “persoonlijk essay over kwetsbaar leven”.

In de zomervakantie van 2008 verongelukten de man en drie kinderen van Ada de Jong tijdens de afdaling van de Italiaanse berg Mont Dolent. Voortdurend drong zich daarna aan Ada de vraag op: hoe verder, nu alles volkomen anders is? Ada ontmoette Christa Anbeek, auteur van *Overlevingskunst*. Aanleiding voor dat boek vormde het plotselinge overlijden van Christa's partner. Ook op jonge leeftijd had zij al met groot verlies te maken, toen zij in één jaar tijd haar ouders en broer verloor. De ervaringen van Christa en Ada vormen de basis van *De berg van de ziel*, waarin ze samen belangrijke levensvragen aftasten, zoals: Hoe vind je een weg als alles afgebroken is? Hoe ontdek je jezelf opnieuw? Hoe stijgen we boven onszelf en ons verdriet uit?

Christa Anbeek is sinds 2013 hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium en beantwoordt de bovenstaande oervragen aan de theologie op zeer persoonlijke wijze. Naar aanleiding van deze boeken trad zij regelmatig op op televisie en verscheen er een groot artikel in de NRC.

## Bijzondere bijeenkomst van het Overleg Kerken en Overheid

In 2008 is het Overleg Kerken en Overheid opgericht om als onafhankelijke spreekbuis het contact tussen de gemeente Arnhem en de christelijke kerken / diaconale instellingen te onderhouden. Na ruim vijf jaar doet zich nu de vraag voor of dit overleg (nog) voldoende draagvlak heeft binnen de kerken. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen is een bijeenkomst belegd waarvoor, naar beste weten, alle christelijke kerken en diaconale instellingen in Arnhem zijn uitgenodigd. Deze bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag **20 maart**, van **19.30-21.00 uur**, in het kerkgebouw van de **Hersteld Apostolische Zendingkerk**, de Uitzicht, Zaslaan 22, 6823 GG Arnhem.

U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen, zou u zo vriendelijk willen zijn uw komst van te voren te melden bij [t.bartelds@planet.nl](mailto:t.bartelds@planet.nl) ?

## ‘De tijd als vriend’

In debat met filosoof Wil Derkse



Druk, druk, druk. Een vaak gehoorde verzuchting! Hoe ga je met je tijd om? En met werkdruk? **Prof. dr. Wil Derkse** geeft in zijn

boek ‘Een levensregel voor beginners’ waardevolle adviezen. We kunnen leren, zo betoogt hij, van de ‘Regula’ die de monnik Benedictus 1500 jaar geleden opstelde voor zijn abdij in het Italiaanse Monte Cassino. Wat binnen de muren van een klooster gold, blijkt wonderwel toepasbaar op het hectische leven van nu. Niet alleen voor individuen, maar ook voor organisaties. De leer van Benedictus is eenvoudig en down to earth. Derkse stipt begrippen aan als leiderschap en tijdmanagement in een boeiende interactieve voordracht op zaterdag 22 maart in de Waalse kerk in Arnhem.



zaterdag **22 maart** 2014, aanvang **15.00 uur**  
**Waalse Kerk**, St. Catharinaplaats in Arnhem (achter de schouwburg)  
 Entree € 5,-, incl. consumptie  
[www.4kwartarnhem.nl](http://www.4kwartarnhem.nl)

## Waalse Kerk Arnhem-Nijmegen

*Dienst 23 maart a.s. om 17.00 uur in Arnhem*



Regelmatig berichten wij u over onze kerk en de maandelijkse middagdiensten in de Franse taal. Misschien vraagt u zich af wat de zin hiervan is en wat de verschillen zijn met andere kerken. Allereerst moet u weten dat wij ons niet of nauwelijks onderscheiden van andere protestantse kerken. In de meditatie zult u evenmin verschillen van betekenis vinden met PKN, Doopsgezinden, Remonstranten en vele anderen. Deze diversiteit vindt u terug bij onze bezoekers, waaronder ook mensen van Rooms-Katholieke huize, en maakt een bezoek aan de Waalse Kerk boeiend en interessant. Wij willen een *oecumenische gemeenschap* zijn, waarbij wij op zoek zijn naar wat ons met de ander *verbindt*.

Karakteristiek voor de Waalse Kerken in Nederland (13 in getal) is hun geringe omvang, en natuurlijk het Frans als de taal waarin de kerkdiensten gehouden worden. Deze beide elementen hebben het afgelopen jaar tot aanwas geleid. De beperkte omvang van het aantal aanwezigen in een dienst maakt een amicale omgang mogelijk, met aantrekkelijke kanten voor het gemeentelven. In ons sfeervol en oude kerkje praten wij na de dienst(en) altijd na voor verdere kennismaking onderling of discussie met de predikant onder het genot van een hapje en een drankje («vin d'amitié»). Omdat wij vinden dat de taal geen barrière mag vormen, worden in het liturgieboekje alle elementen van de dienst van een Nederlandse vertaling voorzien. Een ander dragend bestanddeel van onze diensten zijn de meditatieve momenten tijdens de muzikale bijdragen in allerlei vormen: koren en ensembles van kamermuziek of zang- of instrumentale solisten.

De meditatie in de dienst van **23 maart a.s.** wordt gehouden door pasteur Henk Spoelstra uit Oss (voorheen predikant in Oosterbeek) en de muzikale bijdrage komt van Anna ter Schegget, studente aan het conservatorium. Graag heten wij ook u van harte welkom, onze dienst begint om **17.00 uur** in de **Waalse kerk** op het adres Beekstraat/Gasthuisstraat 1 in Arnhem.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de voorbereidingsgroep:  
 Martin Kas, tel. 026 370 3302 of Anke de Man, tel. 055 356 3189 of via de website:  
[www.waalsekerarnhem.nl](http://www.waalsekerarnhem.nl)

Onze volgende dienst zal zijn op zondag 27 april 2014 met pasteur Richard Bennahmias van de Waalse Kerk Amsterdam/Haarlem met medewerking van Trio Vocabilis.

## De initiatiefrijke samenleving

*Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 23 maart 2014*



In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag **23 maart** een bijeenkomst plaats met als onderwerp 'De initiatiefrijke samenleving'. Inleider is Thijs de la Court.

De overheid bezint zich op haar taken, mede onder druk van de economische ontwikkelingen, terwijl de burger op verschillende gebieden het initiatief - vrijwillig of gedwongen - neemt. Denk aan energiecoöperaties, mantelzorg, stadstuiniers, veiligheid, senior-serviceclubs, etc. De overheid maakt minder kosten en burgerinitiatieven zijn beter afgestemd op de wensen van de burger. Maar het roept ook vragen op: Welke problemen lost het nu eigenlijk op? Hoe verhouden de overheid en de burger zich ten opzichte van elkaar? Hoe richten de overheid en de burger samen de maatschappij in?

Na de inleiding is er gelegenheid om met de inleider in gesprek te gaan.

Thijs de la Court is wethouder (Groen Links) van de Gemeente Lochem. Hij is opgeleid als hydrobioloog, en werkzaam geweest bij diverse milieuorganisaties en op het gebied van internationale samenwerking. Zijn passie ligt bij lokale duurzaamheid waarbij de burger aan het stuur zit.

Tijd: van **16.30 – ca. 18.00 uur**

Plaats: **Vredebergkerk**, Van Toulon v.d. Koogweg 3, Oosterbeek

Vanaf 16.00 uur staan thee en koffie klaar.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom.

Informatie: Leen van Doorn, tel. 026 333 3854



## Wijfels, Kaiser en jij.... Over de economie van de toekomst



Op **zondag 30 maart** om **14.00 uur** nemen **Herman Wijffels** (links), hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke veranderingen, en **Herman Kaiser**, burgemeester van Arnhem, u mee in een gesprek over de duurzame economie van de toekomst. Herman Wijffels geeft zijn visie op duurzame economie



op mondiaal niveau en Herman Kaiser reageert daarop vanuit lokaal Arnhem's niveau. Vervolgens zal een interactieve discussie plaatsvinden met beide heren en het publiek. Wilt u dus meer weten en actief meedenken en -praten over duurzaamheid en hoe de toekomstige economie, in Arnhem en daarbuiten, eruit zal zien? De Parkstraatgemeente en de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek heten u van harte welkom vanaf 13.30 uur in de Parkstraatkerk, Parkstraat 31a, Arnhem.

In een paar rondes zullen actuele thema's worden besproken. Bijvoorbeeld over leegstand in Arnhem. Overall om ons heen zien we steeds meer leegstaande kantoren, winkel- en andere panden. Laten we dit zo? Of liggen hier misschien kansen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen? En stadslandbouw: dit wordt nu vaak voor het plezier gedaan, maar hoe zit dit in de toekomst? Zal dit met het groeiend aantal mensen in de steden een noodzaak worden? Deze en andere interessante kwesties kunnen aan de orde komen op deze middag over lokale en mondiale duurzaamheid.

## Eerst zien, dan geloven. *Of andersom?*

*20e Thomasviering*



Op *zaterdag 5 april 2014 om 18.00 uur* wordt in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek (Utrechtseweg 129) voor de 20<sup>e</sup> maal een "Thomasviering" gehouden.

Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Sinds 2004 tweemaal per jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden vooral een thuis voor mensen die spiritueel 'dakloos' zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een 'ongelovige gelovige'.

De zoektocht naar geloof, spiritualiteit en zingeving staat centraal in deze vieringen. Ze bieden vrijheid en respect voor ieders eigen beleving.

In de sfeervolle Bernulphuskerk wordt ruimte geschapen voor geloofservaring, persoonlijke bezinning en ontmoeting. Met woorden en teksten, maar ook met verstilling en verbeelding. Omdat iedereen deze zoektocht op een eigen manier beleeft, is er in de viering een gedeelte van ongeveer twintig minuten, 'de Heilige Chaos' genoemd, waarin men op verschillende plaatsen in de kerk op eigen

manier aan de slag kan gaan. Wat er gebeurt, hangt samen met het thema dat aan de orde is. Dat thema is ditmaal: **Eerst zien, dan geloven (of andersom?)**

Tijdens de Heilige Chaos komen verschillende aspecten van dit thema aan de orde. Men kan deelnemen aan een groepsgebesprek in de Tituskapel met de voorganger. Ook is het mogelijk een lichtje aan te steken en te mediteren in de Mariakapel. Verder kan men zijn eigen verhaal vertellen aan één van de deelnemers. Ook kan men kennis nemen van verhalen en gedichten op de leestafel. Er bestaat voorts de gelegenheid tot het schrijven van voorbeden. Verder luisteren we bij de viering naar verhalen en zingen samen.

Een gezamenlijke, volledige, maaltijd van 19.00 tot 20.00 uur (U hoeft niet meer te koken!) maakt deel uit van de viering. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Er is dan tevens – vanzelfsprekend - de gelegenheid om nog met elkaar in gesprek te gaan.

Voor deze bijzondere viering, waaraan het Xtet-koor uit Arnhem zijn medewerking zal verlenen, wordt iedereen, ook kinderen en jeugdigen, van harte uitgenodigd.

Het is niet nodig u tevoren aan te melden voor de maaltijd; bij grote opkomst passen we gewoon ‘ eerlijk delen ‘ toe.

Zaterdag **5 april** 2014 om **18.00 uur** in de **Bernulphuskerk** te **Oosterbeek**

*Inlichtingen: Leo van Weele, 026 333 7460*

## Educatieve en interactieve Matthäus Passion

*met Toonkunst*



Zondagmiddag 6 april zal bij de Parkstraatgemeente helemaal in het teken staan van Bachs Matthäus Passion. Arnhems oratorium koor Toonkunst onder leiding van dirigent Joop Schets, en Marieke Fernhout, predikant van de Parkstraatgemeente, creëren een interactieve en educatieve Matthäus Passion, waarbij koorzang en uitleg elkaar afwisselen. U bent van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur, Parkstraat 31a (zijingang:

Kastanjelaan 22e), Arnhem. Toegang vrij.

Tussen de koorzang door zal Joop Schets het één en ander vertellen over de muzikale achtergronden van de Matthäus en wat Bach in en met zijn muziek heeft willen vertellen. Marieke Fernhout sluit daarbij aan door wat dieper in te gaan op Bachs geloof en kerkelijke achtergrond en zijn visie op de verschillende “hoofdrolspelers” uit het Passieverhaal. Deze muzikale, theologische en bovenal boeiende reis wilt u niet missen!

Datum: zondag 6 april, aanvang: 14.00 uur

Plaats: Parkstraatkerk Arnhem, Parkstraat 31a (zijingang: Kastanjelaan 22e)

Toegang vrij.

## “Lijden tot op het bot”

*Palmzondag met het OLVékoor in de Walburgiskerk*



In het kader van het project “Tot op het bot” wordt zondag 13 april in de Walburgiskerk tijdens de viering van het OLVékoor het lijdensverhaal gelezen van Jezus van Nazareth, die inmiddels zo’n 2000 jaar geleden werd terechtgesteld. Dat wordt gedaan omdat het die dag Palmzondag is. Er worden tijdens de themaviering enige koralen gezongen uit de Mattheuspassie van Johan Sebastiaan Bach en liederen van Huub Oosterhuis.

In verhalen en teksten is er ook aandacht is voor mensen, die in de meer recente geschiedenis “tot op het bot” moesten lijden voor hun idealen en er hun leven voor over hadden.

Het project “Tot op het bot” is een initiatief van het Stadspastoraat.

Op een centrale plek in de kerk ligt een wit marmeren beeld van ongeveer twee meter. Het beeld is het werk van de Utrechtse kunstenaar Anja Roemer, die bij het maken ervan werd geïnspireerd door het zien van een heupbot van een lam.

Ze gaf het als titel “Twee rozen en een doorn” mee. Theoloog Andries Govaart vond het beeld heel bijzonder omdat het gebruikte materiaal (marmer) kracht uitstraalt, terwijl het tegelijk heel kwetsbaar oogt. Zo werd het beeld het centrale punt in het project, waarin het lijden tot op het bot van kwetsbare mensen centraal staat.

De viering in de Walburgiskerk aan het Walburgisplein in Arnhem begint **zondag 13 april om 10.00 uur**.

## **Vastentas-actie Buurtpastoraat Klarendal/ SintMarten**

Met Aswoensdag – 5 maart – is de Veertigdagen tijd weer begonnen, waarin wij als christenen ons voorbereiden op Pasen, het feest van de Opstanding van Christus en nieuw leven. De Vastentijd beschouwen we als periode van bezinning en reiniging, zowel geestelijk als lichamelijk en als tijd voor de voorjaars schoonmaak in huis.

Wij ervaren in onze wijken dat steeds meer mensen op hun eigen wijze mee doen aan de Vastentijd. Dit jaar hebben we besloten vanuit het Inloopcentrum en buurtpastoraat de armen uit onze eigen wijken centraal te stellen als Vastenproject.

Hoe? Via de Vastentassen. Ons streven is samen met enthousiaste vrijwilligers 350 tassen te vullen via lang houdbare levensmiddelen of een financiële gift die u kunt missen. Deze goed gevulde tas komt vervolgens net vóór Pasen terecht bij mensen uit Klarendal, SintMarten en Spoorhoek die moeten rondkomen van een minimum inkomen. Ze kunnen de extra levensmiddelen goed gebruiken zeker na alle gemeentelijke heffingen die net zijn geweest. De adressen zijn bekend bij het Inloopcentrum, buurtpastoraat en Villa Klarendal en andere instanties waar we mee samenwerken. Van het geld dat binnenkomt vullen we de tassen aan waar nodig. We zoeken graag de support van maatschappelijke instanties en bedrijven.

U kunt uw levensmiddelen afgeven op dinsdagen en donderdagen tussen 10:00-13:00 op het Inloopcentrum, Van Slichtenhorststraat 34. Of op:  
Uw geld kunt u storten op: rek. [NL87INGB0000710434](https://rekeningnummer.nl) t.n.v. Buurtpastoraat Arnhem-Noord. Er volgen nog kanselmededelingen vanuit de diverse kerklocaties.

Dit Paas Vastentas-idee is geïnspireerd door een oecumenisch initiatief uit de gemeente Rheden waar de OL-Visitatie kerk ook aan meedeed. Vorig jaar haalden zij met de Kerst rond de 5000 euro op en schonken ze bijna 270 goed gevulde boodschappen tassen aan mensen die van een minimum moeten rondkomen.

Dit initiatief wordt ondersteund door de diaconieën van Arnhemse christelijke kerken en kerkelijke instanties zoals de Parochie Caritas Instelling en het College van Diakenen en andere liever anoniem blijvende instanties.

Inloophuis coördinator Lilian van Klinken en buurtpastor Geert Rozema, rk parochie SintEusebius, tel. 06 11515590 voor meer informatie. [g.rozema@eusebiusparochie.nl](mailto:g.rozema@eusebiusparochie.nl)

## **Haydn's “Sieben letzte Worte”**

*Het Meander Strijkkwartet*



Het Meander Kwartet brengt in de passietijd een speciaal programma rond de indrukwekkende ‘Sieben letzte Worte’ van Joseph Haydn. Haydn schreef in 1786 ‘Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze’ voor de goedevrijdagdienst in de kathedraal van het Spaanse Cadiz, een meditatief stuk voor symfonieorkest in zeven delen. Tussen de instrumentale delen droeg een recitant de zeven kruiswoorden voor. Het Meander Kwartet speelt de versie voor strijkkwartet uit 1787. Bij dit concert worden de kruiswoorden vervangen door gedichten. Het vindt plaats op 13 april in de Waalse Kerk in Arnhem. Aanvang 15 uur.

De zeven zogenaamde kruiswoorden die in de kerk traditioneel op Goede Vrijdag gelezen worden, zijn de woorden die Jezus sprak toen hij aan het kruis hing. Joseph Haydn heeft deze zeven kruiswoorden muzikaal verbeeld. Het strijkkwartet heeft een extra, achtste deel: één deel bij elk van de kruiswoorden en een afsluitend deel ('de aardbeving').

**zondag 13 april 2014, aanvang 15.00 uur**  
**Waaalse Kerk**, St. Catharinaplaats in Arnhem (achter de schouwburg)  
 Entree € 8, -, incl. consumptie  
 Reserveren kan via [www.4kwartarnhem.nl](http://www.4kwartarnhem.nl)

Het **Meanderkwartet** dat in 1985 werd opgericht bestaat Saskia Bos (1e viool), Anke Foede (2e viool), Peter van Praagh (altviool) en Agaath Kooistra (cello).



uit



### Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.



De jaarlijkse viering werd dit keer voorbereid door vrouwen uit Egypte. Hun thema was "bron van leven", mooi verbeeld op de liturgie: de Nijl die door het land stroomt en als een bloem in de delta zijn weg vindt naar zee. De rivier zorgt voor vruchtbaar land te midden van de woestijn. In dit gegeven ligt de boodschap van de schriftlezing uit Johannes 4 besloten. Daarin vraagt Jezus aan de Samaritaanse vrouw bij de bron om hem te drinken te geven. Zij wordt verrast door zijn opmerking dat hij zelf een bron is om in het leven uit te putten, ongeacht wie dit vraagt.

In de viering in Vredenhoff werd stilgestaan bij de moeilijke omstandigheden waarin de bevolking van Egypte verkeert, in het bijzonder de christenen. Ondanks verwoeste kerken vinden zij steun in hun geloof als bron. Speciaal de Veertigdagentijd is een goede aanleiding om bij onszelf na te gaan hoe we tegenover die bron staan, slibt die niet dicht?

De viering in de Salvatorkerk was mede voorbereid door iemand van Egyptische afkomst. Zij werd 's morgens al geïnterviewd door Radio Gelderland, in de bijeenkomst zelf maakte TV Gelderland opnames.

Aanwezigen hebben de vieringen als positief ervaren. Het is goed om als gelovigen uit verschillende kerken wereldwijd *samen te bidden, samen te vieren en samen te delen*.

### Afscheid van Koos Smits als pastor van de St Eusebiusparochie.

Donderdag 13 februari 2014 namen een 150-tal mensen afscheid van Koos Smits. Hij is slechts 4 maanden pastor geweest bij de St Eusebiusparochie, maar in die tijd liet hij merken de oecumene een warm hart toe te dragen.

Hij bezocht een vergadering van de Raad van Kerken Arnhem.



Hij organiseerde op 25 januari j.l., tijdens de gebedsweek voor de Eenheid van Christenen, een bijzondere viering, waar wel 19 voorgangers aan deelnamen. De aanwezigen waren vol lof over deze uiting van christelijke saamhorigheid. Tijdens zijn afscheid, waaraan ook Aloys Lurvink (voormalig voorganger van de Lucasparochie) en de vicaris van het Aartsbisdom voorgingen, maakte pastor Smits duidelijk dat hij bij Jezus wil horen, maar dat hij voelt dat Jezus ook bij hem en ons wil horen.



Na de viering kon een ieder afscheid nemen. Voor Koos Smits wordt door het Aartsbisdom een andere functie gezocht, die minder met besturen te maken heeft en mogelijk meer met oecumene. Tot de nieuwe aanstelling blijft hij in de pastorie bij de Walburgis wonen.

## Informatie over het Stadspastoraat Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

### **Twee rozen en een doorn**

Wie in de periode van 5 maart en 16 april, dus tussen Aswoensdag en Pasen, de Walburgis binnenloopt, krijgt iets buitengewoon fascinerends te zien: een wit marmeren beeld van bijna twee meter lang. Andries Govaart heeft het daar neergezet, in het kader van zijn project.

### **In je kracht komen**

Als wij in onze kracht zijn dan stroomt het, dan voelen we energie en levensdrang. Maar we weten ook hoe kwetsbaar we (kunnen) zijn als dat door allerlei oorzaken en tegenkrachten niet het geval is: dan verliezen we onszelf. Het is dus van (levens)belang ons verbonden te weten met die kracht, die *drive*. Daartoe gaan we in deze inspirerende training zo concreet mogelijke antwoorden proberen te vinden.

### **Verdiepingsdag chakra's**

Misschien ken je de maandelijkse chakra-avonden waarin je een klankreis door je lichaam maakt. Op zaterdag 22 maart kun je deze ervaringen verdiepen. We besteden meer aandacht aan ademhaling, luisteren, en oefeningen behorende bij de energiecentra. En als de tijd het toelaat en je de behoefte hebt, zing jij het lied dat ontspruit uit de plek die daar het meest behoefte aan heeft. In de dag zit een lunchpauze. Neem je eigen boterham mee. Begeleidster Daphne Questro maakt een lekker soepje.

### **Agenda**

De kracht van Ubuntu – vanaf woensdag 12 maart 20:00-22:00 uur (3x)  
 Gregoriaans in de Walburgis – vanaf donderdag 13 maart 13:30-16:00 uur (4x)  
 Het Gasthuis – vrijdag 14 maart 18:00-21:00 uur  
 Vertel 'es! – vrijdag 14 maart 20:00-22:00 uur (2x)  
 Sacred Dance – vanaf maandag 17 maart 10:30-12:15 uur (8x)  
 Filmhuis – woensdag 19 maart om 18:45 bij FocusFilmtheater  
 Ontmoet jezelf in klank – vrijdag 21 maart 20:00-22:00 uur  
 Opening expositie Amisadai Piquinto Lagunas – zondag 30 maart 16:00 uur

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op [www.stadspastoraat.nl](http://www.stadspastoraat.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

### **Stadspastoraat Arnhem**

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email [stadspastoraat@planet.nl](mailto:stadspastoraat@planet.nl)

## Correctie

In de Informatiebrochure 2014 staan enige verkeerde e-mail adressen.

Hieronder staan de juiste:

blz 12: [alja.tollefsen@xs4all.nl](mailto:alja.tollefsen@xs4all.nl)

blz 13: [elaine@bohlken.nl](mailto:elaine@bohlken.nl)

[avdvenis@upcmail.nl](mailto:avdvenis@upcmail.nl)

[kolkmanj@xs4all.nl](mailto:kolkmanj@xs4all.nl)

blz 16: [eipkerk@gmail.com](mailto:eipkerk@gmail.com)

Wilt U dat verbeteren als U de brochure al heeft?

Ook, als U hem nog niet heeft, maar aanvraagt via de secretaris a.i. Johannes Kon

[johannes.kon@arnhem.nl](mailto:johannes.kon@arnhem.nl)

Liesbeth Dessens, voormalig secretaris.

## COLOFON

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het aprilnummer inzenden vóór 3 april 2014 aan**

[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het volgend bulletin verschijnt op 9 april 2014.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 355 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

[johannes.kon@arnhem.nl](mailto:johannes.kon@arnhem.nl) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)