

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 27

9 april 2014

Versijnt maandelijks



In dit nummer:

- **Afscheid van de Korebeurs – column door Kees Tinga**
- **Stilte voor Pasen – gedicht**
- **Bezinning door Elaine Bohlken namens de doopsgezinde gemeente**
- **Vrijzinnigheid – Bezinning door Marieke Fernhout**
- **Mantelzorg in deze tijd – Ouderen & zingeving – 9 april**
- **Een stadsklooster in Arnhem – Laatste Korebeursbijeenkomst – 13 april**
- **Leven door de dood – Thee met thema – 13 april**
- **Ter herinnering**
- **Interreligieuze dodenherdenking – 4 mei**
- **Bijeenkomst OKO – 3 juni**
- **Welkom en afscheid bij het korps Leger des Heils Arnhem – 8 juni**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgiskerk**
- **In memoriam Han Hoekstra**
- **Terugblik Thee met thema maart**
- **Afscheid Alja Tollefsen**
- **Kiezen tussen eten of medicijnen - Inlia**
- **Informatie over het Stadsbestuur Arnhem**
- **Colofon**

Let op!

Het volgende Bulletin verschijnt al op **1 mei 2014**
Sluiting kopij 29 april!!

Stilte voor Pasen

Als alles tot rust komt
Als de vogels zwijgen en
de wind gaat liggen
De zon dimt haar stralen
en de zee houdt in
Stilte voor Pasen
De dood is vruchtbaar geworden
opnieuw breken de vliezen

(Overgenomen uit de nieuwsbrief van het Stadsbestuur Arnhem)

Afscheid van de Korebeurs

Column

Op zondagmorgen 13 april a.s. eindigt een bijna eerbiedwaardige traditie in de Arnhemse Oecumene. Om half elf 's morgens vindt dan in hotel Haarhuis de laatste Korebeurslezing plaats. Het is vijfenveertig jaar geleden dat dit initiatief werd gestart, door de toenmalige Gereformeerde evangelisatiepredikant ds. Van der Laan. Tijdens de eerste lezing, 2 februari 1969, nog in het gebouw aan de Koremarkt (toen volksuniversiteit nu Filmhuis) sprak prof. Jo Verkuyl over 'Geloof en de moderne wereld'. Honderden lezingen zouden volgen, vanaf 1981 in één van de zalen van hotel Haarhuis. De onderwerpen besloegen allerlei aspecten van godsdienst, cultuur, samenleving en wetenschap, de sprekers waren landelijke kopstukken of nog onbekende nieuwelingen. Het gemiddelde aantal bezoekers lag eerst boven de honderd en zakte na de eeuwwisseling gestaag naar veertig – met soms een uitzondering zoals in januari j.l., toen ds. Carel ter Linden weer bijna tweehonderd bezoekers naar Haarhuis lokte. Achtereenvolgende evangelisatie- (later missionaire) predikanten – we herinneren ons Bert Schuurman – vormden samen met een groepje vrijwilligers het Korebeurs comité. Vorig jaar nam het huidige comité de beslissing om, vanwege de teruglopende bezoekersaantallen en dito inkomsten, Haarhuis te verlaten, in de stille hoop dat een doorstart elders mogelijk zou zijn. Het laatste seizoen werd overschaduwd door de dood van twee comitéleden, Ruud Bunnik en voorzitter/coördinator Han Hoekstra. Of die doorstart nog doorgaat, hangt nu af van de voortgang van de cityplannen van Stadsbestuur en de beide grote kerken. Vooralsnog moet het blijven bij een dankbaar: 'Korebeurs adieu'

Kees Tinga

Doopsgezinden in Nederland

Bezinning door Elaine Bohlken

In Nederland zijn er zo'n 118 zelfstandige Doopsgezinde gemeenten met in totaal ruim 9.700 leden en vele belangstellenden. Deze gemeenten zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), in 1811 opgericht om de opleiding van predikanten aan het Seminarie te stroomlijnen. Dit Doopsgezind Seminarium werkt sinds 2003 samen met de VU in Amsterdam en verzorgt de scholing en nascholing van doopsgezinde predikanten en voorgangers. Ook worden er cursussen voor gemeenteleden georganiseerd.



Een van die cursussen is de cursus Doperse Theologie cursus en ik ben een van de cursisten. Onze opdracht voor het vak Geloofsverdieping in maart was in ongeveer 100 woorden op te schrijven wat Doopsgezind zijn voor jou betekent. Mijn "Credo" was als volgt:

"Doopsgezinden zijn leden van een christelijke groepering met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar Bijbels inzicht wilden de eerste dopers teruggrijpen op het leven van de eerste gemeenten van volgelingen van Jezus, wat leidde tot de vorming van zelfstandige gemeenten en de doop op grond van een persoonlijke geloofsbelijdenis. Vandaag gaat het nog steeds om zelfstandige gemeenten met leden die gedoopt worden op grond van een eigen belijdenis, die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, van verbondenheid met elkaar, inzet voor vrede in het groot en klein en respect voor andersdenkenden. Bij de Doopsgezinden moet je geloof zichtbaar zijn in hoe je leeft."

Het aspect van Doopsgezind zijn is de inzet voor vrede. Niet dat Doopsgezinden zo deugdzaam en vredig zijn, maar omdat wij er zo mee bezig zijn als ideaal, als weg om te gaan, als manier van denken, als ijkpunt voor ons onstuimige innerlijk.

De vervolgingen waren zwaar in de 16^{de} eeuw, maar hun weerloosheid bleef een van de belangrijkste kenmerken van de Dopers. Een bekend voorbeeld is de martelaar Dirk Willemsz. Deze jonge man werd in 1569 in Asperen gevangengenomen, in de gevangenis gegooid en tot de dood op de brandstapel veroordeeld, omdat hij zich had laten herdopen en zich bij de doperse beweging heeft aangesloten. Bovendien heeft hij aan zijn nieuwe geloof en die ketterse leer vastgehouden. Het lukt Dirk uit de gevangenis te ontsnappen. Achtervolgd door een gerechtsdienaar kan hij zijn leven redden door over een dichtgevroren rivier te vluchten.

Zijn achtervolger zakt door het ijs. Dirk ziet dat deze in levensgevaar is en keert terug om hem te helpen en zijn leven te redden. De dienaar wil Dirk laten lopen. Maar de burgemeester aan de oever roept hem dreigend toe: "Vergeet niet, dat je je aan je eed moet houden." - En zo heeft de wachter hem weer gearresteerd. Na enkele maanden van verhoren en beproeving werd Dirk Willemsz op de brandstapel terechtgesteld.

Wat Dirk Willemsz doet is een daad van liefde die vrede dichterbij brengt, de liefde tot de vijand. Hij is liefdevol, bijna zonder erbij na te denken, omdat hij niet anders kan, omdat zijn leven en de keuzes die hij eerder maakte, hem hier hebben gebracht.

De Doopsgezinden van vandaag worden niet meer om hun geloof vervolgd, dus zijn wij misschien een verwaterd nakroost van een groot en roemrijk geslacht?

Elaine Bohlken is vertegenwoordigster in de Raad van Kerken Arnhem namens de Doopsgezinde Gemeente.

Vrijzinnigheid

Bezinning door Marieke Fernhout

Centraal in deze bezinning staat het begrip 'vrijzinnigheid': heeft dit in de huidige tijd nog betekenis in religieuze zin? Als meest kenmerkend beschouw ik de mogelijkheid om in vrijheid individueel je geloof te kunnen belijden. Daarnaast is er respect voor degenen met een andere geloofsopvatting. Mensen die lid willen worden, kunnen hun eigen belijdenis schrijven. Op welke wijze is er dan nog wel sprake van een gemeente? Het belang van een gemeente ligt vooral in het elkaar aanzetten tot studie en uitwisseling: er zijn vele gesprekskringen die een bloeiend bestaan leiden. Bij bijbelstudie ligt de nadruk op het lezen van teksten vanuit de vraag, wat deze vooral voor ons in het hier en nu betekenen. De persoon van Jezus wordt niet zozeer gezien als zoon van God maar meer als een wijze leraar. Naast het "klassieke" avondmaal vinden ook vieringen volgens de Joodse traditie plaats, waarbij met Pasen de uittocht uit Egypte herdacht wordt met een 'seder' maaltijd. Over het geheel ademt mijn geloof een optimistische en rationalistische sfeer, waarin geen ruimte is voor mystiek en wonderen. Door de schok van de 1^e Wereldoorlog kwam er wel weer meer oog voor het kwaad en de onvolkomenheid van de mens, in orthodoxe kring 'zonde' genoemd: wat heeft de persoon van Christus hierin te zeggen? Naast de nadruk op studie bestaat er ook een diep beleefde vroomheid waarin de grond van het Al wordt ervaren. Misschien ligt hierin het verschil met het humanisme?



Marieke Fernhout is voorganger van de Parkstraatgemeente (samenwerkingsverband van Vrijzinnig Protestanten en Remonstranten).

Zij hield deze bezinning op de algemene vergadering van de Raad van Kerken Arnhem in februari 2014.

Dit is een korte samenvatting door Jan Durk Gombert gebaseerd op een langere uiteenzetting over het fenomeen vrijzinnigheid in de loop van de (religieuze) historie in Nederland.

Mantelzorg in deze tijd

Ouderen & zingeving



Woensdag 9 april a.s. organiseert de werkgroep Ouderen & Zingeving van de Eusebiusparochie een bijeenkomst in de Emmauskapel van 13.30 tot 15.30 uur. Het thema is: Mantelzorg in deze tijd.

Mede onder invloed van het groeiende aantal erg oude mensen en de versoering van de zorg is mantelzorg tegenwoordig een veel besproken onderwerp. "We moeten naar een participatiemaatschappij", is een veel gehoorde opmerking sinds Koning Willem Alexander deze woorden voor het eerst uitte.

Maar hoe is het om mantelzorger te zijn? Maar ook, hoe is het om mantelzorg te vragen en te krijgen? Over dit onderwerp valt veel te vertellen en te vragen. Eline Janssen zal het gesprek inleiden. Zij is al een aantal jaren mantelzorgconsulent bij het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem. Zij vertelt over haar ervaringen in de mantelzorg. Ook zal ze ingaan op onze vragen en opmerkingen.

'Ouderen & Zingeving' richt zich op mensen vanaf ± 60 jaar. Samen met hen probeert het zicht te krijgen op wat het leven in deze fase betekent of kan betekenen; hoe het zin krijgt en welke rol geloven hierin kan spelen. De bron tot initiatieven en activiteiten van 'Ouderen & Zingeving' zijn de ouderen zelf. Hun vragen en wensen zijn uitgangspunt.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij W. Palstra, tel. 3231719, via w.palstra@chello.nl en via www.eusebiusparochie.nl/actueel of /ouderenpastoraat.

Een stadsklooster in Arnhem?

Laatste Korenbeursbijeenkomst op 13 april

Na 45 jaar Korenbeursbijeenkomsten in Arnhem is thans het moment aangebroken om met het organiseren van deze bijeenkomsten te stoppen.

In de eerste bijeenkomst in 1969 sprak Prof.J.Verkuyl over "Geloof en de moderne wereld". Thans hebben wij Ad Boogaard bereid gevonden om op de laatste bijeenkomst te spreken over: Een stadsklooster in Arnhem?

De monniken van vandaag, zij dragen geen pij, zijn van geen enkele orde lid, maar zij leven in de overgave aan het leven.

Het religieuze landschap in Nederland is er één van paradoxen. Nergens in Europa is de secularisatie en ontkerkelijking zo snel gegaan en nergens is men zo religieus gebleven, zij het "ongebonden". Wat betekent dit voor de toekomst van de kerk? En hoe ziet die kerk er in de toekomst uit?



Ad Boogaard, pastor/coördinator van het Stadspastoraat Arnhem, pleit voor een kloostermodel. Volgens hem past dit model beter bij de moderne zinzouker. Maar, hoe zou zo'n stadsklooster er in Arnhem uit kunnen zien? Het visioen van een stadsmonnik.....

Wij hopen dat veel mensen op de laatste Korenbeursbijeenkomst aanwezig zullen zijn, want we willen ook terug kijken op een periode van 45 jaar Korenbeurs.

U bent van harte welkom!

Datum: 13 april 2014

Tijd: 10.30 – 12.15 uur

Locatie: Hotel Haarhuis tegenover NS Centraal Station in Arnhem. Toegang: vrij.

Leven door de dood

Het innerlijke verhaal van Pasen



In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 13 april 2014 een bijeenkomst plaats met als onderwerp Leven door de dood, het innerlijke verhaal van Pasen. Inleider is Herma Meulenkamp.

In ons mensen huist de neiging naar vastigheid, behouden wat we hebben. Op een gegeven moment gaat dat niet meer. De lijdensstijd is bij uitstek de tijd om ons te bezinnen op het leven en de dood, de tijdelijkheid van alles. Het lijdensverhaal van Jezus is een indrukwekkend verhaal, dat het thema sterven om te leven, prachtig uitdrukt. Hoe verbinden wij dit verhaal met ons eigen leven? Wat betekent Pasen voor mij?

Aan de hand van het Paasverhaal van Mattheüs spreekt zij over de noodzaak tot sterven in het leven en hoe je je daar zo natuurlijk mogelijk in meebeweegt. Tussendoor luisteren we naar muziek uit de Mattheüs Passion van Bach.

Na de inleiding is er gelegenheid om met haar en met elkaar in gesprek te gaan.

Herma Meulenkamp (1955) is sinds 2000 verbonden aan het ITIP, school voor leven en werk, www.itip.nl Daarnaast begeleidt zij volwassenen en jongeren om hun eigen weg in het leven te vinden.

Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 13 april 2014

Tijd: van 16.30 – ca. 18.00 uur

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon v.d. Koogweg 3, Oosterbeek

Vanaf 16.00 uur staan thee en koffie klaar.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom.
 Informatie: Marlies Raaijmakers tel. 026 333 2226

Ter herinnering

Graag wijzen wij u nogmaals op twee aankondigingen voor komende zondag 13 april (Palmpasen) in het vorige Bulletin:

- OLVé viering in de Walburgiskerk om 10.00 uur.
Thema: "Tot op het bot"
- Haydn's Sieben Letzte Worte unserer Erlösers am Kreuze" door het Meander Strijkkwartet in de Waalse kerk (achter de schouwburg). Aanvang: 15.00 uur



Meer informatie in het vorige Bulletin en op www.zininderegio.nl

Interreligieuze dodenherdenking

4 mei 2014



Verschillende christelijke kerken organiseren in samenwerking met Turks islamitische gemeenschappen voor het vierde jaar een gezamenlijke 4 mei dodenherdenking.

Vertegenwoordigers – pastores en imams - uit de twee geloofsgemeenschappen gaan samen voor in de gebedsdienst, die om 19.00 uur begint en om 19.30 uur eindigt.

Na een interreligieuze gebedsviering in de Walburgisbasiliek sluiten deelnemers zich aan bij de stille tocht naar de herdenkingsplechtigheid en kranslegging bij de Eusebiuskerk.

Christelijke- en Turks-Islamitische vertegenwoordigers zullen namens deze geloofsgemeenschappen een krans leggen bij het oorlogsmonument.

Deze gezamenlijke dienst van gebed en verzoening is een initiatief van de Arnhemse Raad van Kerken en Turks Platform Arnhem. Het initiatief bouwt voort op een oecumenische traditie.

Iedereen is van harte welkom bij deze herdenkingsdienst, de Walburgiskerk is vanaf 18.30 uur open.

Voorgangers zijn pastores Joke Kolkman van de Oudkatholieke kerk en de Protestantse Gemeente Arnhem en imams vanuit de Turks-Islamitische gemeenschap namens het Turks Platform Arnhem.

Bijeenkomst OKO

3 juni

Op 20 maart heeft een bijzondere bijeenkomst van het Overleg Kerken en Overheid plaats gevonden die bedoeld was om het bestaande OKO te verbreden. Op deze avond waren ruim twintig vertegenwoordigers van uiteenlopende geloofsgemeenschappen aanwezig. Als kernthema voor het OKO is bepaald de diaconale activiteit van de kerken.

Er zal een vervolgoverleg gehouden worden op **3 juni** waarin de organisatie van het OKO centraal zal staan.

Deze bijeenkomst zal weer plaatsvinden in de **Hersteld Apostolische Zendingskerk**, Zaslaan 22, 6823 GG Arnhem, van **19.30-21.00 uur**.

Afscheid en welkom bij het Leger des Heils Arnhem

Afscheid Majoor mw. M. Schiedon



Majoor mw. M. Schiedon, voorganger Leger des Heils, zal haar verantwoordelijkheid voor korps Arnhem beëindigen.

Wij zullen op zondag 8 Juni (1^e Pinksterdag) afscheid van haar nemen!

De commandant heeft voor korps Arnhem aangesteld Luitenant Jeroen

Herben. Hij zal zijn intrek nemen in de woning aan het Sleggeplantsoen 12.

Hij zal zich volledig wijden aan korps Arnhem. Momenteel is hij nog werkzaam in buitenpost Maassluis.

Luitenant Herben zal op zondag **29 juni** welkom worden geheten in korps Arnhem.



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

In memoriam Han Hoekstra

** 8 februari 1956 – † 21 maart 2014*



Op vrijdag 21 maart overleed Han Hoekstra, predikant van de Oecumenische Geloofsgemeenschap 'De Regenboog' en missionair-predikant in de stad Arnhem. In die hoedanigheid was hij onder meer betrokken bij het Stadsbestuur.

Zo verzorgde hij met Ad Boogaard de 'Basiscursus Geloven 7+1' en was hij, ook met Ad, gastheer in *Het Gasthuis*. Samen waren zij 'urbi et orbi' (Ad stond voor de stad, Han als missionair predikant voor de rest van de

wereld) tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van het Stadsbestuur Arnhem in 2011 in de Walburgis.

Daarnaast was Han als missionair predikant betrokken bij de Thomasvieringen, de Korenbeurslezingen en bij de opbouw van het kerkelijk werk in de nieuwe wijk Schuiftgraaf.

Han Hoekstra was een zachtmoedig, creatief, betrouwbaar en beminnelijk mens. De gasten van het Gasthuis en alle anderen die hem hebben gekend, binnen en buiten het Stadsbestuur, zullen hem heel erg missen.

Moge de herinnering aan hem ons tot zegen zijn.

(Overgenomen uit de nieuwsbrief van het Stadsbestuur Arnhem)

De initiatiefrijke samenleving

Terugblik op Thee met Thema van 23 maart met met Thijs de la Court



Inleider Thijs de la Court vindt dat we van een lineaire economie (grondstoffen winnen, verwerken, gebruiken en wat dan overblijft dumpen) moeten overgaan op een circulaire economie. Hierbij wordt het afval weer dusdanig hergebruikt, dat hiermee zelfs geld wordt verdiend. Dit geld kan dan weer gebruikt worden voor duurzame investeringen.

Veel initiatieven uit de samenleving blijken eendagsvliegen te zijn.

In de gemeente Lochem heeft De la Court als wethouder een plan gemaakt om te komen tot een duurzaam lokaal energieproject, waarin inwoners kunnen participeren. Hiertoe bracht hij bestuurders van plaatselijke organisaties bijeen, zoals voorzitters van bijvoorbeeld de buurtvereniging en de zwemclub. Op een oproep in een plaatselijke krant reageerden 650 inwoners met veel uiteenlopende talenten. Lochem Energie was geboren. De opgerichte Coöperatieve Vereniging Lochem Energie heeft nu een inkoopkantoor voor groene stroom en een adviesbureau voor duurzame energie. Eén van de projecten is het bedekken van een vuilstortberg met zonnepanelen. Hiermee is nu ook het nieuwe gemeentehuis bedekt. Inmiddels participeren 1100 inwoners in de vereniging, hetgeen wat wil zeggen in de tamelijk behoudende samenleving van de Gemeente Lochem. Thans beschikt de vereniging over 60 vrijwilligers en 6 beroepskrachten die geld genereren. Het streven is er op gericht om in 2020 meer dan 6000 huishoudens van groene energie te voorzien.

Belangrijk bij burgerinitiatieven is het om kennis, die er onder de bevolking aanwezig is, bijeen te brengen. Deze initiatieven kunnen soms zonder de overheid, maar liever met de overheid.

Leo van Weele

Afscheid Alja Tollefsen

Anglican Chaplaincy of St. Willibrord



Afgelopen zondag is in de Anglicaanse kerk afgekondigd, dat voorganger Alja Tollefsen een uitnodiging heeft aangenomen van de kerk in Twente om full time in Markelo te gaan werken. Dit betekent dat zij afscheid neemt van Arnhem en Nijmegen. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt.

Kiezen tussen eten of medicijnen

Eigen bijdrage maakt medische zorg onbereikbaar



Meneer Koumale is als vreemdeling uitgesloten van rijksvoorzieningen. Hij verblijft echter wel legaal in Nederland in afwachting van een beslissing op zijn aanvraag voor verblijf op serieuze medische gronden. Hij leeft op dit moment van diaconaal geld, van giften van vrienden en derden. Voor zijn psychische problemen is hij afhankelijk van medicatie die hem wordt voorgeschreven door de behandelend GGZ-psiater.

Asielzoekers in een reguliere procedure, zoals in dit geval op medische gronden, hebben geen recht op voorzieningen en worden daarom door het COA vanuit een asielzoekerscentrum op straat gezet. Dit zijn zogeheten 'onverzekerbare vreemdelingen'. Zij mogen legaal in Nederland de procedure afwachten, maar hebben geen recht op voorzieningen, krijgen geen uitkering maar mogen zelf ook niet werken en mogen wettelijk ook geen ziektekostenverzekering afsluiten.

De 'medisch noodzakelijke zorg' voor onverzekerbare vreemdelingen wordt vergoed door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Volgens deze regeling kunnen artsen, apothekers, specialisten etc. de

kosten van verleende noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen, als zij die rekening niet zelf kunnen betalen, declareren bij het CVZ.

CVZ heeft echter sinds 1 januari ingevoerd dat de apotheek aan onverzekerbare vreemdelingen een eigen bijdrage van € 5 per voorgeschreven medicijn moet vragen. Dat betekent dat mensen als meneer Koumale voor een waarlijk onmogelijke keuze worden gesteld: koop ik eten van mijn geld of betaal ik die eigen bijdrage, zodat ik de medicijnen kan nemen die ik nodig heb?

De zorgkosten voor onverzekerbare vreemdelingen bedroegen in 2012 € 21,6 miljoen, dat is slechts 0,02 % van de totale zorgkosten (van € 92 miljard) in 2012. Volgens de CVZ en de minister betreft de bijdrage per receptregel absoluut geen bezuiniging, maar acht de minister het onwenselijk dat vreemdelingen niet betalen omdat ze weten dat ze de medicijnen gratis kunnen krijgen. De minister schijnt te vergeten waarom deze regeling van kracht is geworden: er is een groep mensen die volgens de norm van de Tweede Kamer en de regering medisch noodzakelijke zorg moet ontvangen terwijl zij zichzelf op wettelijke basis niet kan en mag verzekeren, niet mag werken en geen uitkering kan verkrijgen.

Mensen worden door deze maatregel sinds 1 januari soms letterlijk gedwongen de afweging te maken tussen het ophalen van de noodzakelijke medicatie of eten. Daarnaast kan het niet kunnen betalen van medicatie leiden tot ernstige gevolgen voor betrokkene en anderen. Immers, indien een asielzoeker zijn medicatie niet meer neemt omdat hij dit niet kan betalen kan dit verkeerd aflopen. Situaties zoals in Baflo (de dood van een politieagent en een jonge vrouw) en op de Dam in Amsterdam (waar een asielzoeker zichzelf in brand stak en daaraan overleed) zullen zich als gevolg hiervan vaker kunnen gaan voordoen. INLIA en andere organisaties hebben dan ook al meermalen gewaarschuwd voor de effecten van deze maatregel. Diverse gemeenten, waaronder ook de G4, hebben de minister inmiddels ook al opgeroepen de invoering van de eigen bijdrage terug te draaien.

Zie voor meer informatie: <http://www.inlia.nl/medischezorg.html> en <http://www.cvz.nl/verzekering/onverzekerbare+vreemdelingen>

Informatie over het Stadspastoraat Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad

in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditatie, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

De kern van Spiritualiteit



De kern van spiritualiteit is waar het om gaat in het programma '7 religies, 7 best practises'. Een programma met meditatie, onderricht en oefeningen vanuit de 7 grote wereldreligies. Met als doel jouw eigen spiritualiteit een stevige bodem te geven en die met anderen te kunnen delen.

In plaats van een 'afgeronde cursus' heeft begeleider Hans van Zanten nu gekozen voor een het hele jaar doorlopende activiteit op elke maandagavond in de stiltekapel van de Walburgis, uitgezonderd de basisschoolvakanties in Arnhem. Je kunt dus op elk moment dat het je schikt aansluiten. Meer info op de website van het Stadspastoraat.

Paaswake: een avontuur



18 april is het Goede Vrijdag. Vanaf 15 uur zal in de Walburgis een viering plaatsvinden, gevolgd door een meditatie. Aansluitend begint een Paaswake, die een hele twaalf uren zal duren, tot 3 uur 's nachts (zaterdagochtend), met op elk heel uur een meditatief moment; ontmoetingen en gesprekken. M.m.v. Eize Leertouwer, Ad Boogaard en anderen.

Het is een uitdaging voor velen die zich afvragen waar Pasen ook al weer om

ging, om de spirituele betekenis ervan te overwegen voor zijn of haar leven, anno 2014. Een avontuur ook –vooral in de nachtelijke uren- om de stilte van de stad te voelen.

Agenda

Het Gasthuis – vrijdag 11 april 18:00-21:00 uur

Theaterspeldag – zaterdag 12 april 10:00-16:00 uur

Helende Yoga – vanaf dinsdag 15 april 11:30-13:00 uur (12x)

Filmhuis – woensdag 16 april om 18:45 bij FocusFilmtheater

Labyrint in de Walburgis – woensdag 16 april 19:30-22:00 uur (1x)

Ont-moet jezelf in klank – vrijdag 18 april 20:00-22:00 uur

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op www.stadspastoraat.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

Stadspastoraat Arnhem

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl

COLOFON

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het meinummer inzenden vóór 29 april 2014 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 1 mei 2014.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 354 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

johannes.kon@arnhem.nl of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com