

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 30  
10 september 2014  
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- **Musis Sacrum – column door Guus Rood**
- **Om moedig geloof - gedicht**
- **Internationale oecumenische conferentie in Arnhem – 11-14 september**
- **Herdenking slag om Arnhem en verwoesting Walburgis – Lezing door Jan Terlouw – 19 september**
- **Bridge to the Future & War Requiem – 20 en 21 september**
- **Kerkdienst voor iedereen in de Eusebiuskerk – 70 jaar Slag om Arnhem - 21 september**
- **“Driewaardig leven” – boekpresentatie – 28 september**
- **“Kom erbij en praat mee...” – Gelderland in actie tegen eenzaamheid – 2 oktober**
- **Presentatie Bijbel in Gewone Taal – 5 oktober**
- **Walburgislezingen seizoen 2014-15 – 8 oktober**
- **Korte berichten**
- **Informatie over het Stadsbestuur Arnhem**
- **Colofon**

## IEC 2014 Internationale oecumenische conferentie

**11-14 september in de Bethlehemkerk en  
Walburgiskerk in Arnhem**

In het programma o.a.  
Lezing door Madeline Krantz over “stad van  
compassie”  
Muzikale avond in de Bethlehemkerk  
Viering in de Walburgiskerk m.m.v. het  
OLVékoor over het thema “Herdenking en  
compassie”.

**Zie ook uitgebreide aankondiging vanaf  
pagina 2 in dit Bulletin.**

## **Musis Sacrum**

Column door Guus Rood

*‘Musis Arnhem’ wordt weer verbouwd. Merkwaardig, want nog maar enkele jaren geleden werd een nieuw gedeelte toegevoegd aan het gebouw. Op de buitenzijde van het kunstpaleis is een prachtige zin te lezen. Dat lukt niet als je er met de auto langs rijdt. Te gevaarlijk. Op de fiets of lopend lees je: “De meeste mensen zwijgen, slechts een enkeling stelt een daad.” Duidelijker kun je de houding van mensen tijdens een oorlog niet beschrijven.*

*Nu we de Slag om Arnhem breed herdenken gaan onze gedachten naar september 1944.*

*Doodsangst, honderden slachtoffers en gedwongen evacuatie. Ze vonden moeilijk onderdak, leden honger en kou, verloren have en goed.*

*Anno 2014 lijkt er in de wereld weinig veranderd. Dit jaar zal herinnerd worden als een ‘annus horribilis’, een jaar van oorlogen en natuurrampen. Oekraïne, Gaza, Irak, Nigeria, Mali. De MH 17. Ook nu zijn er miljoenen vluchtelingen, ze willen overleven of zijn op zoek naar een beter leven.*

*Heel wat mensen in ons land kijken ook nu weg, zwijgen of halen hun schouders op. Gelukkig zijn er ook heel wat die tot daden overgaan, opvang regelen, hulp bieden op velerlei terrein.*

*Vaak mensen die kerkelijk actief zijn, denken aan Boaz uit het boek Ruth. Ze zijn geïnspireerd door hun geloof. Ook daarom is te hopen dat de tekst op de zijmuur van Musis Sacrum gehandhaafd blijft.*

## Om moedig geloof

*Gij, diep in mij verborgen,  
Woord van onstilbaar verlangen:  
Ik zoek de oase van vrede,  
uw voetspoor in onze tijd.  
Geef ons niet prijs aan de angst  
voor wat nieuw en anders is.  
Laat het kind in mij niet sterven  
dat zich op de nieuwe dag verheugt.*

*Woord van onstilbaar verlangen,  
doe ons beseffen dat vrede gedeeld,  
en de ontmoeting gezocht moet worden.  
Respect oefenen voor elkaar – juist nu –  
vraagt om mensen die van zegenen weten.  
Laat onder ons bloeien, o Eeuwige  
Uw oase van vreugde en moedig geloof.  
Dat wij daar niet vergeefs om roepen!*

*Rob van Essen*

(Overgenomen uit *Bijbelse Dagkalender 2013*, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer)



## Internationale oecumenische conferentie in Arnhem

*Conferentie, muzikale avond en themaviering "Herdenking en compassie".*



Van 11 tot en met 14 september wordt in Arnhem een internationale oecumenische conferentie gehouden. De organisatie is in handen van STIOC (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten), een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem. Het thema van de conferentie is 'Stad van compassie'. Dit thema is niet toevallig gekozen, want in Arnhem zet, op initiatief van de Raad van Kerken, een groep zich

in om van de stad een stad van compassie te maken, met name door het werven van verschillende ambassadeurs. Met deze inzet wil de groep Arnhem laten deelnemen aan het internationale netwerk van compassiesteden. Daarop zal de aandacht van de deelnemers aan de conferentie gericht zijn.

Doel van deze conferentie 'Stad van compassie' is samen na te denken en onderling uit te wisselen over het begrip compassie en de wijze waarop je concreet vorm kunt geven aan compassie om zo van je stad een stad van compassie te maken.

Op vrijdag 12 september zal Madeline Krantz in de Walburgiszaal een korte inleiding houden over 'stad van compassie'. Zij geeft een algemene beschrijving van compassie en gaat in op de rol die compassie in ons dagelijks leven speelt. Dat is bepalend voor Arnhem city for compassion: luisteren naar de omgeving om zo een respons te kunnen geven. In Arnhem is het gesprek gaande om één van de vele compassiesteden over de wereld te worden. Iedere stad zet zich op zijn eigen manier in om een positieve steen bij te dragen. Daarna wordt het onderwerp uitgediept in gespreksgroepen. 's Middags worden – groepsgewijs – groepering en ambassadeurs in Arnhem die zich inzetten voor compassie, bezocht. Het Stadspastoraat, het Bezoekerscentrum Zijpendaalseweg en de brede school in Klarendal met een project van LAVA.



De vrijdagavond is ingeruimd voor muziek. In de Bethlehemkerk zullen **Marianne** (harp, rechter foto) en **Henriëtte Hofman** (fluit, linker foto) muziek spelen van o.a. Bach, Webber, Bizet en Gounod. Na de pauze treden Laura Kaper en Heidi Decliseur op met een cyclus van romantische liederen van o.a. Debussy, Brahms en Elgar. Na het concert begeleiden Gerard Kaper en Jeanne Brommer de gezellige nazit met zigeuner- en Latijns Amerikaanse muziek.



Op zaterdagmorgen wordt de discussie voortgezet. Dan zullen vragen aan de orde komen over welke mogelijkheden er zijn om in jouw stad tot een charter te komen. De 3 gesprekspunten vindt u hieronder op pagina 4.

Op zondag wordt de conferentie afgesloten met een themadienst in de Walburgiskerk, voorbereid in samenwerking met de OLVé-werkgroep en koor.

U bent van harte welkom bij de inleiding op vrijdag 12 september of delen van de conferentie. Madeline Krantz zal de inleiding tevoren op papier zetten. U kunt deze desgewenst digitaal ontvangen (aan te vragen bij George van Rooij – g.rooy@inter.nl.net). Het volledige programma is te vinden op de website van de Raad van Kerken Arnhem: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

## Programma

### donderdag 11 september 2014 in de Bethlehemkerk

<i>Vanaf 16.00 uur</i>	<i>ontvangst gasten</i>
18.00 uur	welkomstwoord drs. Liesbeth Dessens, namens de Raad van Kerken Arnhem.
18.15 uur	avondeten verzorgd door de heer Frans van de Kamp.
19.30 uur	kennismakingsronde
21.15 uur	avondoverdenking
21.30 uur	gasten gaan met de gastgezinnen mee

### vrijdag 12 september 2014 in de Walburgiszaal

<i>Dagvoorzitter:</i>	<i>drs. G. Sturms</i>
09.00 uur	binnenkomst
09.15 uur	ochtendopening
09.30 uur	welkomstwoord door de voorzitter van STIOC, ds. Ida Eldering-Jonckers Nieboer.
09.45 - 10.00 uur	stad van compassie <i>Inleider:</i> drs. Madeline Krantz
10.15 - 12.15 uur	gespreksgroepen
12.30 - 12.45 uur	Coventrygebed in de Walburgiskerk
13.00 - 14.00 uur	lunch
14.00 - 17.00 uur	bezoek aan groeperingen in Arnhem die zich inzetten voor compassie: Bezoekerscentrum Zijpendaalseweg, Stadspastoraat en Brede School in Klarendal.

- 's avonds diner in de Bethlehemkerk verzorgd door Resto van Harte
- 19.30 uur Muzikale avond in de Bethlehemkerk.  
Zie programma bovenaan pagina 3.  
De toegang is vrij. Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.



## zaterdag 13 september 2014 in de Walburgiszaal

Dagvoorzitter: *dr. Hans. van de Wal*

- 09.30 uur bijbellezing, confrontatiespel, oefening
- 10.30 - 12.00 uur discussie:
- Welke mogelijkheden zijn er in jouw stad om tot een charter te komen? Zie je jezelf daarbij als een bevolgen figuur en 'changemaker'?
  - Is een charter nodig om alles wat er aan compassie gebeurt op een hoger plan te tillen en met elkaar te verbinden? Of: wat is de meerwaarde van een charter?
  - Wat is de rol van de kerken: van het instituut zelf of van bevolgen mensen?
- 12.00 - 13.00 uur lunch
- vanaf 14.00 uur vrije tijd voor winkelen, eigen excursies of excursies met de gastgezinnen
- 18.00 uur diner bij de gastgezinnen

## zondag 14 september 2014

- 09.00 uur in de Walburgiszaal: evaluatie en plannen voor de toekomst
- 10.00 uur Viering in de Walburgiskerk m.m.v. het OLVékoor over het thema **"Herdenking en compassie"**.  
Deze themaviering heeft een bijzonder karakter omdat het in september 70 jaar geleden is dat de Slag om Arnhem plaatsvond.  
Er wordt onder andere met het aansteken van herinneringskaarsen aandacht besteed aan de grote gevolgen, die operatie Market Garden voor de Arnhemmers heeft gehad. Behalve over de herdenking wordt er ook gesproken over "compassie", waarmee mededogen en barmhartigheid wordt bedoeld. Dat thema wordt in de viering vooral besproken door de theologe Madeline Krantz. De Hongaarse predikant Barnabas Balogh zal vertellen hoe in zijn eigen leven "compassie" gevraagd werd toen hij ontdekte dat in de communistische tijd mensen in zijn omgeving voor de partij inlichtingen hadden verzameld. De beide sprekers nemen deel aan een internationale conferentie over compassie die dit weekend hier in Arnhem wordt gehouden.  
De deelnemers aan de (kerkelijke) conferentie wonen de themaviering in de Walburgiskerk bij. De teksten worden afgewisseld met Nederlandse liederen van Oosterhuis en enkele Engelse gezangen.



12.00 uur lunch voor de gasten; daarna vertrek.

Deze conferentie is mede mogelijk gemaakt door:



## Herdenking Slag om Arnhem en verwoesting Walburgis

*Voordracht door Jan Terlouw*

M.m.v. Pauline Terlouw (viool) en Leonard Leutscher (piano)  
 Vrijdag 19 september 19.30 uur (kerk open: 19.00 uur)  
 Walburgis, St. Walburgisplein 45, Arnhem  
 Entree: vrijwillige bijdrage



Op vrijdag 19 september houdt Jan Terlouw een voordracht over het thema 'vrede' in de Walburgis in Arnhem. De voordracht wordt muzikaal omlijst door Pauline Terlouw (viool) en Leonard Leutscher (piano),

beiden lid van het Orion-ensemble. Een 'literair concert' met tekst en gedichten, afgewisseld met muziek, bij de 70<sup>ste</sup> herdenking van de Slag om Arnhem en aan de vooravond van de landelijke Vredesweek, die zondag 21 september begint en dit jaar als thema heeft: 'wapen je met vrede'.

Bij de Slag om Arnhem werd de Walburgis in de nacht van 19 op 20 september 1944 volledig verwoest. Mede daarom wordt in de Walburgis elke vrijdag het zogenaamde 'Coventry-gebed voor vrede en verzoening' gebeden. Dit naar het voorbeeld van het Engelse Coventry. Ook de kathedraal van Coventry werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Meteen na de oorlog is men daar begonnen wekelijks te bidden voor vrede en verzoening, vandaar 'Coventry-gebed'. Andere steden met in de oorlog verwoeste kerken namen het voorbeeld over (in ons land onder andere: Rotterdam, Middelburg, Nijmegen, Deventer en dus ook Arnhem) en intussen wordt wereldwijd in 160 steden op vrijdagmiddag dit Coventrygebed gebeden (bijvoorbeeld in de Gedächtniskirche in Berlijn, in Freetown in Sierra Leone, en na 9/11 ook in New York).

**Jan Terlouw** – oud-politicus, van 1991 tot 1996 Commissaris van de Koningin in onze provincie en auteur van vele prachtige kinderboeken (waaronder *Oorlogswinter*) – zal vertellen wat vrede voor hem betekent.

De voordracht met muziek begint om 19:30 uur (de kerk is open vanaf 19:00 uur). Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van deze avond.

Meer informatie:  
 Ad Boogaard  
 Stadspastoraat Arnhem  
 026 3513185  
[stadspastoraat@planet.nl](mailto:stadspastoraat@planet.nl)



## Bridge to the Future & War Requiem

*Bij 70e herdenking Slag om Arnhem en Market Garden*



Stichting War Requiem - Bridge to the Future heeft als doel om bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid te stimuleren. Vanuit de herinnering aan de Slag om Arnhem wil zij een brug slaan naar de toekomst. Rondom de

70e herdenking van de Slag om Arnhem en Operation Market Garden organiseert de stichting voor de 9e keer de Conferentie Bridge to the Future en ondersteunt zij de uitvoering van het War Requiem van Benjamin Britten.

Het War Requiem wordt uitgevoerd op 20 september in de Eusebiuskerk in Arnhem en op 21 september in de Stevenskerk in Nijmegen

De 9e Conferentie Bridge to the Future vindt plaats op vrijdagmiddag 19 september a.s. in de Eusebiuskerk te Arnhem.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk via de site van Bridge to the Future [www.btff.nl](http://www.btff.nl)

## Kerkdienst voor iedereen in de Grote- of Eusebiuskerk

Oecumenische herdenkingsdienst op zondag **21 september** om **10.15 uur** in de Grote- of Eusebiuskerk. Ter gelegenheid van 70 jaar na dato 1944-2014 "Slag om Arnhem"

Thema: **De Verlaten stad.**

Er is medewerking van het Projectkoor Eusebius o.l.v. Dirk Jan Warnaar.

Viool: Mirjam Vos en orgel: Jack Blok.

Voorgangers: Em. deken Henk Janssen, ofm en ds. Cees de Gooijer.

### **Je komt terug**

*Je komt terug,  
zoekt je huis,  
de leegte,  
de stilte,  
alles kwijt.*

*Herinneringen  
Je zoekt naar de  
winkelstraat  
Het is steen  
alleen maar steen.*

*De verlaten stad  
Een leeg gat.*



*Madelon Leissner (13 jaar oud)  
(Overgenomen uit Kerkperspectief, 6 september 2014)*

## "Driewaardig leven"

*Uitnodiging*



Op zondag **28 september** verschijnt een nieuw boek van Siegwart Knijpinga, geestelijke in de Christengemeenschap, met de titel "Driewaardig Leven". Hoe kunnen wij ons dit driewaardig leven voorstellen?

- Ieder religieus gestemde mens kan in de natuur de goddelijke Vader ervaren.
- In de intermenselijke processen kan hij de goddelijke Zoon beleven.
- In zijn ideeën kan hij de Heilige Geest leren kennen.

Wie met deze waarden omgaat, leeft driewaardig.  
Aan de hand van concrete voorbeelden wordt deze driewaardigheid beschreven.  
Zo kunnen wij de Goddelijke Triniteit in het gewone aardse leven vinden.

Een ieder is van harte uitgenodigd om bij deze boekpresentatie aanwezig te zijn.  
Plaats: de **kerk van de Christengemeenschap** in Arnhem, **Brugstraat 5**, 6811 MB.  
(op slechts enkele minuten lopen vanaf het station Arnhem)

Aanvang **11.15 uur**

Tijdens deze bijeenkomst kan het boek worden aangeschaft (€ 16,50).

Er zal naar aanleiding van dit nieuwe boek op deze dag een gesprek plaats vinden o.l.v  
Feike Weeda, docent levensbeschouwing te Eindhoven.

Voorafgaande aan deze bijeenkomst vindt er een Mensenwijdingsdienst plaats, aanvang  
10.00 uur.

Voor meer informatie: mevrouw Marie-Hélène van Tol, tel. 026 3621769

## Kom erbij & praat mee...

*Gelderland in actie tegen eenzaamheid*



Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Maar wat is nu eenzaamheid, wie is  
eenzaam en hoe ga je ermee om?

Van **25 september tot 2 oktober** vindt de Landelijke Week tegen de Eenzaamheid plaats.  
Onder het motto 'Kom erbij & praat mee...' komt de provincie Gelderland in actie.

Samen met Sensor, SBOG, Zorgbelang Gelderland, de Hogeschool van Arnhem Nijmegen,  
Spectrum partner met elan en Coalitie Erbij, organiseren wij een bijeenkomst op 2 oktober  
2014 met als doel in gesprek te komen met elkaar aan de hand van voorbeelden uit de  
Gelderse samenleving.

### Voor wie bedoeld?

Vrijwilligers, mantelzorgers, beleidsmedewerkers van gemeenten en instellingen,  
organisaties en personen die te maken hebben met eenzaamheidsproblematiek, wethouders  
WMO en overige geïnteresseerden.

### Wanneer en waar?

Donderdag **2 oktober** 2014 van **9.30-15.30 uur**, Golden Tulip Hotel te Doorwerth.

### Deelname:

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Laat u inspireren op 2 oktober en reserveer de datum alvast in uw agenda.

Meer informatie: [sociaal-profiel@gelderland.nl](mailto:sociaal-profiel@gelderland.nl)

## Presentatie Bijbel in Gewone Taal

*5 oktober in boekhandel Hijman*



Op zondag 5 oktober komt het Nederlands Bijbelgenootschap naar Arnhem om  
de Bijbel in Gewone Taal (BGT) te presenteren. Hebben we net een Nieuwe  
Bijbelvertaling (NBV – 2004), komt er tien jaar later al weer een nieuwe? Daar is  
reden voor. De NBV is een literaire Bijbelvertaling die terugvalt op een grote  
woordenschat (een vocabulaire van 11.300 woorden). Veel mensen echter  
kunnen zich daar niet mee redden. Zij zijn laaggeletterd (ruim 10% van onze

bevolking!). Zij kunnen wel lezen en schrijven, maar beperkt. Een ingewikkeld formulier invullen, laten zij liever een ander doen. Van een tekst die zij lezen ontgaat hun de strekking nogal eens: Zo druk bezig met het ontcijferen van woordje voor woordje, dat zij de grote lijn maar moeilijk volgen.

De BGT maakt gebruik van een woordenschat van 4.000 woorden. Het is een Bijbel die iedereen insluit: iedereen kan de tekst begrijpen en erover meepraten. Het is de duidelijkste Bijbel in het Nederlands: in gewone woorden, heldere, korte zinnen, een sterke tekst, prettig leesbaar voor iedereen.

In oktober komt de BGT uit, met een presentatie in alle provinciehoofdsteden. Op **5 oktober** in boekhandel Hijman *Ongerijmd*, Grote Oord 15 (Jansstraat), Arnhem. Aanvang **14.00 uur**. Een van de bijbelvertalers geeft een toelichting. Een vertegenwoordiger van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Arnhem zal de betekenis van de BGT onderstrepen. U bent van harte welkom.

## Walburgislezingen seizoen 2014/ 2015

Voor de Walburgislezingen tijdens het seizoen 2014-2015 is gekozen voor het thema 'bezieling, met een duurzaam karakter'. In dit kader is als eerste van de vier sprekers uitgenodigd Gerard Pieter Freeman.



**Gerard Pieter Freeman**, woonachtig in Arnhem, is bijzonder hoogleraar franciscaanse spiritualiteit aan de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht en was daarnaast ruim 16 jaar directeur van het Franciscaans Studiecentrum aldaar. Het zal u dan ook niet verbazen dat zijn lezing over 'het godsbeeld van Franciscus van Assisi' gaat. Wat bezielde Franciscus om, na een toch turbulente jeugd (zijn eerste biograaf noemde hem een wildebras), te kiezen voor een leven dat daarna geheel in het teken stond van een leven in armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen? Hoe bijzonder is het dat de huidige paus voor zijn pontificaat juist de naam Franciscus heeft aangenomen?

En hoe actueel is het leven dat Franciscus van Assisi heeft geleefd, geprojecteerd op de huidige tijd?

Allemaal vragen en antwoorden die Gerard Pieter Freeman met ons zal delen.

*Datum: woensdag 8 oktober 2014.*

*Aanvang: 20:00 uur (kerk open vanaf 19:30 uur)*

*Locatie: Walburgiskerk, Walburgisplein 1 Arnhem.*

*Kosten: € 6,00 per persoon.*

*Reserveren: [walburgis.locatie@eusebiusparochie.nl](mailto:walburgis.locatie@eusebiusparochie.nl) of 026-4426469.*

*Ook op de avond zelf zijn er nog voldoende kaarten beschikbaar!*



*Overige gastsprekers:*

*12 november 2014: Zr. Benedict Thissen over 'wat bezielt deze trappistin'.*

*11 februari 2015: Leo Feijen over 'God van de gewone mensen'*

*18 of 25 maart 2015: nog niet definitief ingevuld.*

## Korte berichten



- Elke vrijdag 12.30-12.45 uur. **Coventrygebed** in de Walburgiskerk
- **Barmhartigheid, eenvoud & geloven anno nu in Arnhem.** Drie vrijdagochtenden over dit thema georganiseerd door de Zusters van Liefde in Tilburg in **Insula Dei**, Velperweg 139, 6824HK Arnhem.

Data: 12 september (Barmhartigheid), 24 oktober (Eenvoud) en 28 november



(Geloven anno nu). Opgeven via mail [info@bezielverbandzustersvanliefde.nl](mailto:info@bezielverbandzustersvanliefde.nl) of telefonisch bij Margriet Kok (06 81248710). Kosten €15,- voor drie bijeenkomsten inclusief koffie, thee en lunch. U kunt ter plekke betalen.

Meer info: [www.bezielverbandzustersvanliefde.nl](http://www.bezielverbandzustersvanliefde.nl)

- Het diaconaal bureau van het College van Diakenen van de PGA is verhuisd. Het nieuwe adres is Rosendaalseweg 507, 6824KL Arnhem. Het telefoonnummer en emailadres zijn ongewijzigd: 026 3512201 en [diakonaalburo@planet.nl](mailto:diakonaalburo@planet.nl) Tot 13 september is het diakonaal bureau slecht bereikbaar.
- **dinsdagavond 30 september: Bezoekerscentrums Sonsbeek**, Zypendaalse weg 24A: Avond van ontmoeting en ontspanning vanwege het 25 jarig bestaan van het platform Arnhem Mondiaal. Vanwege dit jubileum hebben wij in de afgelopen periode een aantal publieksactiviteiten georganiseerd, waaronder de Vrede Express, de



Democratiefabriek en een film over een kwart eeuw samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem. We willen ons jubileum afsluiten met een bijeenkomst waarop die film te zien is.

Bovendien willen we op die avond in het kader van de Vredesweek aansluiten bij de campagne van PAX om een kernwapenverbod op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Aanvang: **20.00 uur** (inloop: 19.30 uur). Zou u met het oog op de catering per mail ([doca@antenna.nl](mailto:doca@antenna.nl)) willen aangeven of en met hoeveel mensen u naar onze jubileumavond komt?

## Informatie over het Stadspastoraat Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad

in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

### Shakespeare's *Storm* – vol magie en levenslessen

22 september van 13.30-16.00 uur



'De storm' is het laatste, meest poëtische en meest raadselachtige toneelstuk van Shakespeare. Een stuk vol symboliek en diepere lagen, die wijze levenslessen bieden. Een stuk ook dat vele andere kunstenaars geïnspireerd heeft. In deze cursus gaan wij die gelaagdheid proeven en de symboliek uitwerken in een vijftal thema's. Per thema kijken we steeds eerst naar het stuk: we kijken naar filmfragmenten en lezen de tekst. Dan diepen we het thema uit via spel, gesprek en enkele eenvoudige teken-/schilderoefeningen. Het wordt een reis in een reis naar verandering. Raadselachtig, vol magie en zéér de moeite waard.

### De oversteek – van stilstand naar beweging

29 september van 13.30-17.00 uur



Onbedoeld en ongewild zit je plots in een situatie, waarin het 'gewone' leven stilvalt. Routine en houvast lijken even ver weg. Iedereen om je heen is druk bezig, maar jij voelt je aan de zijlijn staan. Je bent bijv. je baan kwijtgeraakt of je wilt ander werk. Je bent in een scheiding verwickeld. Je bent ernstig ziek. Of je hebt een dierbare verloren. Ontregelende situaties, waarop je niet bedacht was. Je hebt niet langer de regie. Maar je wilt ook geen 'slachtoffer' zijn. 'De Oversteek' is geen therapie en ook geen discussie- of praatgroep, maar een creatieve workshop voor jong en oud, een hele middag voor jezelf, een uitnodiging om in beweging te komen.

### Contact met jezelf en met de ander

1, 8, 22 en 29 oktober van 19.15-21.45 uur



Toegevoegd aan ons aanbod (en dus niet in het papieren programmaboekje) is de 'Training 'Communiceren'. De cursus beoogt je zelfkennis te vergroten en reikt je vaardigheden aan om je contacten met anderen soepeler te laten verlopen. Je wordt je bewust van wat er in communicatie allemaal speelt. De volledige training 'Communiceren: contact met jezelf, en contact met de ander' bestaat uit drie modules van elk 4 lessen. Elke module staat op zichzelf en kan afzonderlijk gevolgd worden. De verschillende modules vullen elkaar aan en verdiepen je inzicht in hoe mensen, en dus ook jijzelf, in elkaar zitten en reageren.

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op [www.stadspastoraat.nl](http://www.stadspastoraat.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

#### Stadspastoraat Arnhem

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email [stadspastoraat@planet.nl](mailto:stadspastoraat@planet.nl)

## COLOFON

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het oktobernummer inzenden vóór 9 oktober 2014 aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

Het volgend bulletin verschijnt op 15 oktober 2014.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 375 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon [johannes.kon@arnhem.nl](mailto:johannes.kon@arnhem.nl) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)