

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 33
10 december 2014
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- Een ander kerstverhaal – Column door Kees Tinga
- Gedicht van Guido Gezelle
- “Als de ziele luistert” - Bezinning vanuit de Christengemeenschap
- Joodse leraar spreekt in Christelijke kerk over komst Messias – OLVé viering 14 december
- “Kerstverhalen wereldwijd” - Thee met thema 14 december
- Speciale kerstviering Leger des Heils – 17 december
- “Ga je mee naar Bethlehem?” – zoektocht in Elderveld op 21 december
- Nieuwjaarsbijeenkomst RvK Arnhem – 13 januari
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgiskerk
- Terugblik Thee met thema november
- Informatie over het Stadspastoraat Arnhem
- Colofon
- kerstgroet

Als de ziele luistert

Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lizigste 'gefluister
ook een taal en teken heeft:
blaren van de bomen
kouten met elkaar gezwind,
baren in de stromen
klappen luid en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heilige voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zo zoet.....
als de ziele luistert.

Guido Gezelle



Een ander Kerstverhaal

Column door Kees Tinga

Eind november was Rifat Kassis in ons land. Hij is directeur van de Palestijnse afdeling van Defence for Children en was vijf jaar geleden één van de initiatiefnemers van de Kairos verklaring van Palestijnse christenen. Hij woont in Bethlehem, het Palestijnse stadje waarop straks de ogen van de wereld weer gericht zullen zijn. Bethlehem ligt sinds 1967 in bezet gebied. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Palestijnse autoriteit, dat wel. Maar, zegt Kassis: 'van ons oorspronkelijke grondgebied is nog maar 12% in Palestijnse handen, de rest is ingepikt door Israëliische kolonisten, die nu 60% van de bevolking uitmaken'. Kassis is niet optimistisch over de kansen van vrede. Net als een groep teleurgestelde Israëli's verwacht hij niets meer van de Israëliische regering. 'Jullie moeten ons helpen, alleen druk van buiten kan de kansen op vrede nog doen keren.'

Samen met andere theologen en kerkleiders schreef Kassis een 'Kerstoproep' (Christmas Alert). Die is te vinden op de website van de Nederlandse steungroep voor de Kairos Beweging (www.KairosPalestina.nl). Voor elke zondag in de Advent is in de Kerstoproep een Bijbeloverdenking te vinden waarin de benarde dagelijkse situatie van de Palestijnse bewoners van het land van de Bijbel pijnlijk doorklinkt. Als we straks weer gaan zingen over 'vrede op aarde', zullen we dan Rifat Kassis en zijn landgenoten, die hedendaagse bewoners van Bethlehem, niet vergeten? En nadenken over wat wij voor hun vrede kunnen doen?

Als de ziele luistert



Op de vergadering van de Raad van Kerken Arnhem op 25 november 2014 was ik aan de beurt om de bezinning te verzorgen.

Ik begon met het hierboven weergegeven gedicht van Guido Gezelle.

Nog heel vers in mijn geheugen ligt mijn bezoek deze zomer met een groep van de Stichting Brandaan Reizen aan het eiland Iona aan de westkust van Schotland. Het was niet de eerste keer dat ik dit eiland bezocht. Ook nu weer trof mij de ongerepte schoonheid van de natuur, de oceaan, de rust en de vriendelijke mensen die de abbey bewonen of bezoeken. We hadden een ontmoeting met Brian, lid van de Iona Community die ons van alles vertelde over het ontstaan van de gemeenschap en hun idealen. Daarna volgden nog een aantal bijzondere ontmoetingen.

Als de ziele luistert!

Toch wel heel bijzonder dat een ziel kan luisteren. In de tijd van Guido Gezelle was het waarschijnlijk heel gewoon om de ziel een plaats te geven in ieder mens afzonderlijk, in de gemeenschap waar je deel van uitmaakt (de groepsziel) en in alles wat ontstaat en vergaat. De gewone zintuigen en het gewone verstand zijn niet toereikend om het wezenlijke te beleven. Ik denk hierbij aan het boekje over "De Kleine Prins" van Antoine de Saint-Exupéry. Een citaat hieruit: "Vaarwel zei de vos. Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met je hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."

Wat is eigenlijk een ziel? Hoe verhouden onze zielen zich tot het geestelijke in ons zelf? In de "gewone wetenschap" hebben de ziel en het geestelijke in de mens geen plaats meer. Alleen wat kwantificeerbaar is telt. De rest heet geloof.

Maar in mijn opvatting is dit materialisme in de wetenschap net zo goed een geloofsrichting. Een belangrijk deel van de gewone werkelijkheid waarin wij leven wordt niet meegenomen in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Geloven op zondag en wetenschap door de week zijn al heel lang in onze geschiedenis gescheiden werelden.

We kunnen ons echter verbazen en verwonderen over alles wat in ons zelf en buiten ons zelf plaats vindt. Vervolgens kunnen we naar wegen zoeken om inzichten te verkrijgen in alles wat ontstaat en vergaat. Misschien lukt het ons zelfs om te beleven wat geestelijk werkzaam is in alles wat we zien, horen en voelen. Het is de kunst om beelden te vertolken en zodanig te kunnen luisteren waardoor de geestelijke werkzaamheid van hogere wezens zich aan ons kunnen openbaren. Zo is het kennen grenzeloos geworden.

Als de ziele luistert!

In onze ziel is een hogere ik werkzaam dat er was, voordat wij op aarde werden geboren en wat zal blijven wanneer wij overgaan naar een leven tussen dood en een nieuwe geboorte. Dit leven tussen dood en nieuwe geboorte is te vergelijken met onze slaap.

In onze ziel met het hogere ik woont het Christuswezen.

Dit hogere ik is heel iets anders dan het egoïstische ik in het gewone dagelijkse leven.

Het is het hogere ik dat streeft naar een wereld waarin vrede en gerechtigheid heersen (dit zijn ook de idealen van de Iona Community!).

Het hogere ik dat streeft naar het schone, het ware, het edele en het goede.

Ik denk dat dit streven het verbindende element kan zijn tussen de kerken en tussen de kerken en andere religieuze stromingen in de wereld.

Oecumene is niet iets uiterlijks waar je iets voor zou moeten bedenken maar een kracht, die in onze ziel verborgen is en wacht om gewekt te worden. Dit is het verlangen naar verbondenheid in veelvormigheid.

Het is de Christus in ons die vrede en de gerechtigheid doet ontstaan.
De Christus verbond zich ongeveer 2000 jaar geleden met de aarde om de voortgaande ontwikkeling van de aarde en de mensheid mogelijk te maken.

Iona, het wonderschone eiland van Columba, Bride en vele anderen is hierbij mijn inspiratiebron.

Ik wil deze bezinning afsluiten met een spreuk van Rudolf Steiner, die ik in het Arabisch hoorde tijdens een weekafsluiting van de Sekemgemeenschap in Egypte.

*Het schone bewonderen,
het ware behoeden,
het edele vereren,
het goede besluiten:
dit brengt de mens
in het leven tot doelen,
in het handelen tot het juiste,
in het voelen tot vrede,
in het denken tot licht;
en leert hem vertrouwen
op het goddelijk bestuur
in alles wat is:
in het heelal,
in zielegrond.*



Rudolf Steiner

Tot zover de inhoud van deze bezinning.

Deze bezinning is slechts een beknopte weergave van wat mij gedurende enkele tientallen jaren heeft beziggehouden. Dit zijn mijn eigen gedachten en niet die van de Christengemeenschap als kerkgenootschap waarvan ik deel uit maak, hoewel ik het vermoeden heb dat velen van deze gemeenschap zich hierin kunnen herkennen. Bovendien is het niet compleet en is het een momentopname van mijn gedachten-gang. Niet onvermeld wil ik laten dat de antroposofie van Rudolf Steiner (1861-1925) mij heeft geïnspireerd.

Dick Blokker

(afgevaardigde van de Christengemeenschap in de RvK Arnhem)

Joodse leraar spreekt in christelijke kerk over komst van Messias

OLVé viering 14 december in Walburgiskerk



Terwijl Christenen met Kerstmis vieren dat de Messias zo'n tweeduizend jaar geleden is geboren, geloven Joden dat de Messias nog moet komen. Reden genoeg om een Joodse leraar te vragen de betekenis van de Messias in het Joodse geloof eens uit te leggen aan Christenen, juist in de periode dat zij zich voorbereiden op het kerstfeest.

Dat zal gebeuren in de themaviering van het OLVé koor in de Walburgiskerk op 14 december aanstaande. Aan het woord is dan de Joodse leraar

Jochanan Belinfante uit Venlo. Hij is verbonden aan de Joodse Sjoel in Dieren. Eerder was hij 14 jaar voorzanger in de Joodse gemeente in Tilburg.

Hij komt graag naar de Walburgiskerk "om mensen met elkaar te verbinden".

Zijn inleiding is in drie delen verdeeld. Deze worden afgewisseld met liederen van met name Huub Oosterhuis. Er komen opmerkelijke thema's aan de orde.

De viering begint om **10.00 uur** en is vrij toegankelijk.

Kerstverhalen wereldwijd

Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 14 december 2014



In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 14 december 2014 een bijeenkomst plaats met de verhalenvertellers **Edgar Nollen en Jan Tijssen**.

Iedereen kent het verhaal van de geboorte van het kindje Jezus. Dat is het Kerstverhaal, maar er worden wereldwijd nog vele andere kerstverhalen verteld. Het is bij uitstek een tijd van bezinning. De tijd van licht (-jes), duisternis, hoop, gezelligheid, met de familie bij elkaar, dineren, sneeuw. Dit zijn zomaar wat associaties met kerst. Maar is het altijd wel voor iedereen zo gezellig? Wat betekent kerst eigenlijk (voor u)? Wat is de boodschap? In Kerstverhalen wereldwijd komen deze verschillende elementen aan bod. Verhalenvertellers Edgar Nollen en Jan Tijssen laten horen hoe kerst beleefd kan worden door de vertolking van een aantal kerstverhalen uit verschillende delen van de wereld. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Leo van Weele.

Vertellers Edgar Nollen (docent) en Jan Tijssen (verhalenverteller) kennen elkaar van de Nationale Vertelschool. Leo van Weele is amateurklarinetist.

Plaats: **Vredebergkerk**, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Tijd: **16.30-18.00 uur**. Inloop vanaf 16.00 uur

Informatie: Leo van Weele, tel. 026 333 7460

Speciale kerstviering van het Leger des heils



Het kerkgenootschap Leger des Heils, korps Arnhem wil, net zoals vorig jaar, op woensdagavond **17 december 2014 van 19.00-20.15 uur** weer een aangepaste kerstviering organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het zal een viering worden met veel samen zingen, en een mooi kerstverhaal. Al met al een feestelijk gebeuren met natuurlijk iets lekkers bij de koffie!

We zullen deze kerstviering houden in ons gebouw aan de Leidenweg 11-12 in de wijk Elderveld te Arnhem. Ons gebouw is gelijkvloers en er is één aangepast toilet aanwezig! Mensen met een beperking die niet in een woonvorm wonen maar thuis, zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Wilt u zich wel even aanmelden? Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen

Wilt u meer informatie bel of mail gerust 06 26878386 of Joop.toeter@online.nl

Postadres: Leidenweg 11-13, 6843 LA Arnhem

Ga je mee naar Bethlehem?

Dat vragen de vier kerken die in Elderveld en Elden hun kerkgebouw hebben staan aan alle kinderen en hun ouders/begeleiders en ook mensen zonder kinderen uit de wijk Elderveld. Natuurlijk zijn de kinderen en ouders uit andere wijken ook hartelijk welkom.

Op **zondagmiddag 21 december** om **18.00 uur**, dus vlak voor Kerst, organiseren zij (dat zijn het Leger des Heils, de Protestantse wijkgemeente de Kandelaar, Hervormde gemeente 'De Rank', de Eusebius Parochie Elden en de Baptistengemeente 'Ontmoeting') voor alle

kinderen en hun ouders of begeleiders samen een zoektocht naar het Kerstkind in de wijk Elderveld.

Voorzien van lampionnen of zaklantaarns (zelf meenemen) en begeleiding gaan ze op pad. De tocht begint om **18.00 uur** in de **'Ontmoeting'** aan de Wassenaarweg 5 en tot 18.30 uur heb je de gelegenheid om je in te schrijven. Deelname is gratis. Op hun tocht komen ze herders tegen die bij een vuur op de schapen passen, ze horen ergens anders engelen zingen en vertellen dat het kerstkind Jezus is geboren en merken ook dat alle herbergen in de wijk vol zijn. Uiteindelijk vinden ze dan Jozef en Maria en hun Kindje. Daar aangekomen krijgen de kinderen een kleine attentie en wat lekkers.



Op die plek (en dat is nog een verrassing) is er dan met alle kinderen en ouders/begeleiders en medewerkers samen een korte afsluitende bijeenkomst waar samen kerstliederen gezongen worden. Om ca. 20.00 uur is dit allemaal afgelopen.

Voor meer informatie bel met 026 4423078 of 026 3270822

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Raad van Kerken Arnhem.



Ook in 2015 willen wij U weer graag verwelkomen op onze traditionele Nieuwjaarsontmoeting 2015. **Dinsdagmiddag 13 januari a.s.** hopen wij U weer te zien in de benedenzaal van de Diaconessenkerk. In het komend Bulletin van januari informeren wij U nog nader. Graag tot ziens!

Bestuur RvK Arnhem

*Let op: **Bulletin januari verschijnt eerder dan gebruikelijk.** Het volgende Bulletin verschijnt vóór onze nieuwjaarsreceptie. De sluitingsdatum voor kopij is **5 januari**. Bulletin verschijnt 9 januari.*



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

Terugblik Thee met thema filmhuis "A late quartet"

23 november 2014



Met een praktisch uitverkochte zaal vol film- en muzikliefhebbers, keken we naar deze film.

Cellist Peter Mitchell (Christopher Walken) deelt mee hoe men het strijkkwartet - opus 131 van Beethoven - moet spelen: *attacca*, zonder pauze.

Hij heeft Parkinson en wil dat het eerste concert van het nieuwe seizoen zijn afscheidsconcert wordt. *A Late Quartet*, de eerste speelfilm van Yaron Zilberman, draait om een strikkwartet dat aan de vooravond van hun 25-jarig jubileum hun cellist en pater familias ziet vertrekken. Dit laatste maakt veel emoties los bij de overige leden van het kwartet en laat hen nadenken over hun eigen positie in de groep.

Dit drama wordt binnen het kwartet uitgespeeld. Niet alleen op hun instrumenten maar ook op psychologisch niveau. Bijna vijftientig jaar lang zijn de zaken hun gang gegaan en verliep alles in harmonie. Maar nu er binnen deze vastgeroeste formule iets verandert, valt alles ineens uit de toon. Er wordt geruzied over posities binnen het kwartet, over persoonlijke relaties onderling en over de plek die muziek inneemt binnen het leven van de individuen. Regisseur Zilberman laat de hoofdpersonages vechten en de vraag is of ze de weg terug naar harmonie nog wel kunnen vinden. Is dat al moeilijk bij een relatie tussen twee personen, probeer dan vier partijen maar eens in het gareel te krijgen.

Een ingetogen melodrama, waarin, zo hoorden we in de pauze, veel te herkennen viel.

Thee met thema; M. Raaijmakers

Informatie over het Stadspastoraat Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad

in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Open podium



Donderdag 18 december is het opnieuw zover: de zaal van het SpA wordt opnieuw opengesteld voor de afsluiting van het cursusseizoen. Misschien wil je een lied zingen, een gedicht of kort verhaal voordragen, of 'gewoon' eens vertellen wat nu jÓuw passie is?! Je kunt ook een tekening of schilderij tonen die je tijdens een cursus hebt gemaakt, en je vertelt er je verhaal bij.

Het Open Podium is bovenal een gezellige bijeenkomst.

Omdat we iedereen aan bod willen laten komen, moeten we een beetje streng zijn: een presentatie mag de vijf minuten niet overschrijden! Meld je aan via telefoon 026-3513185, of mail naar m.leeraert@gmail.com

Agenda

- [Adventsmeditaties](#) in het Stadspastoraat, de hele maand, wekelijks op woensdagavond, 19:00-19:30 uur.
- Aansluitend op woensdagavond, voor wie wil, een cursus over [Marcus, het oudste en volgens sommigen mooiste evangelie](#), 20:00-22:00 uur.
- Workshop '[Kennismaken met de clown in jezelf](#)', zaterdag 13 december, 10:00-17:00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen!

Goed nieuws!

Afgelopen zomer konden we melden dat de Protestantse Gemeente Arnhem (de PGA) had toegezegd het SpA tot 1 juli 2015 volledig te zullen financieren (in reactie op het besluit van de RK St. Eusebiusparochie om per 1 januari 2015 te stoppen met het SpA). Nu kunnen we melden, en dit tot onze grote vreugde en opluchting, dat de PGA plannen uitwerkt om het SpA de komende drie jaar te blijven financieren. De komende tijd zal er in dat kader

ongetwijfeld het een en ander gaan veranderen in het SpA, maar in de kern zal het SpA (of hoe het dan misschien ook heet) blijven wat het is: een uniek bezinningscentrum!

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op www.stadspastoraat.nl
De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

Stadspastoraat Arnhem

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het januarinumnummer inzenden vóór 5 januari 2015 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 9 januari 2015.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 385 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon
aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

*Laten we ons
warmen aan het licht.*

*Laten we
elkaar aansteken
met die warmte.*

*Laat de vlam
van de hoop
in ons opgloeien.*

*Laat het vuur
in de korte lontjes
uitdoven.*

*En laat er een
golf van warmte
door de wereld gaan.*



Raad van Kerken Arnhem

wenst u allen

Goede Kerstdagen

en een voorspoedig 2015!

Tekst van Greet Brokerhof-van der Waa

(Overgenomen uit de maandbrief voor december 2014 van de Diaconessenkerk)