

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 44
8 januari 2016
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- Deur op slot – Column door Klaas Eldering
- Nieujaarsontmoeting Raad van Kerken Arnhem
- Vrede – Column door Dirk Gudde, voorzitter RvK Nederland
- “Tijd voor bezinning” na confronterend jaar 2015 – OLVé viering – 10 januari
- “De toekomst van de Islam in de westerse wereld” – Thee met thema – 31 januari
- Zin op zondag – 7 februari en 6 maart
- Internationale mis in de Martinus – 7 februari
- Korte berichten
- in memoriam
- Boekje over werken van Barmhartigheid
- Arnhem voor Vluchtelingen
- D.V. in Rijnstate – humor in het ziekenhuis
- Informatie over het Stadspastoraat Arnhem
- Colofon

Nieujaarsontmoeting Raad van Kerken Arnhem.



Dinsdag **12 januari** 2016 is de Nieujaarsontmoeting van de RvK Arnhem.
U kunt elkaar ontmoeten en nieuwjaar wensen.

De informatiebrochure 2016 is beschikbaar.

We ontmoeten elkaar in de **Bakermat** (benedenzaal van de Diaconessenkerk), ingang **G.A. van Nispenstraat 139**.
De inloop is vanaf **15.30 uur**.

U bent van harte welkom!



Sluitings- en verschijningsdata Bulletin 2016

In een tweede bijlage vindt u naast ons Bulletin een overzicht van de data waarop Bulletin dit jaar verschijnt en de bijbehorende uiterste data voor het inzenden van kopij.

Deur op slot

Column door Klaas Eldering

Op oudejaarsavond mocht ik de buitendeur van de flat blokkeren met een 'deurstopper' - tot Nieujaarsdag 8 uur. We willen geen last hebben van ongenode gasten of van explosies in de hal. Alleen vertrouwden en bekenden laten we binnen, via de zijdeur. We lijken de bv Nederland wel... Maar nu hoorde ik zojuist de PvdA-top zeggen dat we in Nederland best 200.000 vluchtelingen kunnen opvangen. En dat geloof ik ook wel, op een bevolking van 17 miljoen. Het moet alleen gecontroleerd gebeuren. En ook dat beaam ik. In de volksbuurt Velp-Zuid spreek ik mensen die daar anders over denken. Die zich erover beklagen dat ze niet worden gehoord of gezien. De kanslozen van onze maatschappij. "En die vluchtelingen krijgen van alles hier aangeboden!" – wordt dan bitter opgemerkt. Als je doorpraat, zijn ze niet per se tegen het helpen van (echte) vluchtelingen. Maar de diepste pijn is dat ze zelf aan hun lot worden overgelaten. Of, wat nog erger is, dat ze voortdurend door de bureaucratie worden besprongen en geen lucht meer kunnen krijgen. Armen van geest; mensen die geen adem, geen lucht kunnen krijgen. Wanneer we als samenleving voor hen geen oog hebben, geen open hart, geen luisterend oor ('omdat ze altijd overal tegen zijn') – wat is dan onze toekomst? Wat is dan hun toekomst? Ik wens u allen een geïnspireerd 2016 toe – rijk aan Geest.



Klaas Eldering is emeritus predikant van de Protestantse gemeente te Velp.

Vrede

Column door Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken Nederland



Vrede op aarde! We zingen het elk jaar weer. Maar met Kerstmis voelen we allemaal de grote tegenstelling tussen het feest van vrede en het gebrek aan vrede op aarde in de “echte” wereld. Graag dompelen we ons even onder in de sprookjeswereld van Kerstmis. Maar daarmee missen we precies het punt van het feest van de menswording. Het gaat met Kerst juist om deze wereld: In déze wereld heeft God zo mens willen worden. In deze wereld van geweld en onderdrukking.

En dat Bethlehem, de stad van David, de herdersjongen die koning werd, door de God van het ongekende nieuwe begin, dat Bethlehem, de stad van het kindje Jezus en de herdertjes in de stal... dat dat Bethlehem is nu een stad ommuurd door hoog beton, een stad met Palestijnse vluchtelingenkampen waar alleen dagelijkse voedselhulp de mensen in leven houdt.

Een schrijnend voorbeeld van hoe het Midden-Oosten getekend is door achterdocht en geweld, in een wereld waarin er op nog zoveel meer plaatsen geen vrede heerst.

“We zijn juist voorbij Kerstmis. Er was licht en feest. Verlichte bomen, kerststallen ook... Maar alles is vals”, zei de Paus onlangs. Want: “de wereld blijft doorgaan met het voeren van oorlogen. Heeft de weg van de vrede niet begrepen.”

Onze wereld is getekend door de neiging om hardhandig in te grijpen op allerlei terreinen. Ook de grote dreiging van IS leidt niet tot iets anders dan het denken in militaire oplossingen. Militairen in de Europese straten, militairen in vliegtuigen boven Irak en Syrië. En, ik geef het toe, ik zou er bijna voor zijn, meer bombardementen. Ik zou er bijna voor zijn, militairen op straat om ons te beschermen. En ik merk in mezelf zelfs de neiging daar enthousiast over te zijn: Ja, pak ze maar hard aan. Maar enige tijd voor bezinning, en je snapt dat met dat soort geweld er geen oplossing komt. Met slechts fractie van het geld dat in de wereld aan het militaire apparaat wordt uitgegeven zouden de prachtigste vredesinitiatieven, diplomatieke offensieven, ontwikkelingshulp-projecten opgezet kunnen worden.

Het gaat er niet om, op een naïeve manier pacifistisch te zijn. Het gaat er wel om, dat er nu “een blind vertrouwen [lijkt] te bestaan in de oplossende werking van geweld (...) het is een aantrekkelijke gedachte dat er één radicale definitieve oplossing voor ingewikkelde problemen zou zijn.” Het is die eenzijdigheid waar Kerk en Vrede tegen ageert in zijn krachtige pleidooi “Werken aan rechtvaardige vrede”

Veel lid kerken van de Raad hebben een traditie in het pleiten voor vreedzame oplossingen. In de week voor Kerst kwam de Doopsgezinde geloofsgemeenschap met een behartenswaardige brief aan de regering. Een brief tegen oorlogstaal en tegen gewelddadige “oplossingen” voor conflicten. Dat geluid rijmt opvallend goed - hoe oecumenisch zijn we al – met het Jaar van Barmhartigheid dat Paus Franciscus heeft uitgeroepen.

De Raad van Kerken wil graag samen optrekken met de Joodse en Moslimgemeenschap in Nederland, als het gaat om politieke vragen in binnen en buitenland. Ook dat is niet vreemd aan wat de Paus schrijft: “De barmhartigheid heeft een kracht die over de grenzen van de Kerk heen gaat. Zij verbindt ons met het Jodendom en de islam. (...) Moge dit Jubeljaar, beleefd in barmhartigheid, de ontmoeting begunstigen met deze godsdiensten en de andere edele religieuze tradities; moge het ons meer openstellen voor de dialoog om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen; moge het iedere vorm van bekrompenheid en verachting elimineren en iedere vorm van geweld en discriminatie verdrijven.”

Het lijkt mij belangrijk dat wij ons als kerken, als het kan met onze broeders en zusters van andere godsdiensten, teweer blijven stellen tegen de verleiding van het geweld. Juist als wij die verleiding in onszelf ook bespeuren.

Kerk en Vrede schrijft: “We zijn enorm verward en geschokt over wat we in de wereld zien gebeuren. Maar we zijn ook ervan overtuigd dat we ons veel grondiger moeten bezinnen voordat we tot handelen overgaan, en dat die bezinning permanent moet zijn. En dat er andere en creatievere dingen zijn die we kunnen doen dan naar geweld grijpen”. Werken aan vrede. Met vreedzame middelen en een grenzeloze blik, zoals Klaas van der Kamp het beschrijft.

In de evangeliën is de weg van Jezus een weg die hij begint als kwetsbaar kind in een noodopvang, en daarna als kind van een vluchtelingengezin. Een leven dat een leven wordt van aandacht voor wie geen aandacht kregen. Een levensweg die eindigt met een onvoorstelbare drang geweldloos te blijven, een weg die tot overwinning leidt.

Voor mij klinkt Kerstmis dit jaar als een oproep tot zachtmoedigheid, een oproep om de verleiding van het snelle geweld te weerstaan.



(Overgenomen uit de E-flits van de RvK Nederland)

“Tijd voor bezinning” na confronterend jaar 2015

Themaviering OLVékoor in de Walburgis



“Tijd voor bezinning” is het thema van de viering van het OLVékoor op **10 januari** aanstaande in de Walburgis te Arnhem. Gastspreker tijdens de viering is Hans van Zanten uit Doorwerth.

Van oorsprong katholiek is hij inmiddels 30 jaar bezig met boeddhistische beoefening en gnostische spiritualiteit. Op verschillende plaatsen begeleidt hij meditatieavonden. Volgens hem hebben mensen na alles wat er in het afgelopen jaar is gebeurd voor zichzelf rust nodig en tijd om afstand te nemen. In zijn inleiding beklemtoont hij dat elke mens ertoe doet. Meer bewustzijn van jezelf en je plaats in de wereld kan je een andere manier van kijken naar de wereld geven en zo bijvoorbeeld je angst voor wat er gebeurt verminderen. Onthechting vindt hij belangrijk omdat het afstand nemen je in staat stelt de werkelijkheid beter te zien. In de viering worden teksten afgewisseld met liederen van Huub Oosterhuis.

De themaviering begint om **10.00 uur**.

‘De toekomst van de Islam in de westerse wereld’

Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 31 januari



In het kader van Thee met Thema vindt op zondag 31 januari een nieuwe ontmoeting plaats, die handelt over De toekomst van de Islam in de westerse wereld.

In zijn essay ‘*In de geest van moslims*’ maakt Afshin Ellian onderscheid tussen islam, politieke islam en moslims. Hoe verhoudt zich dit onderscheid tot de westerse wereld, waarin de moderne individualiteit een voortvloeisel is van christelijke en hellenistische culturen waarin wij leven? Hoe moeten we de religieuze componenten van de politieke islam begrijpen? Is er verschil tussen een gesecculariseerde jood, christen of moslim?

Honderd vragen, géén eenduidig antwoord, dat is wat ons bindt.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Boekhandel Meijer en Siegers. **Afshin Ellian** is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de RU Leiden, filosoof en dichter en expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.

Datum: 31 januari 2016 van 16.30 – ca 18.00 uur

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon v.d. Koogweg 3, Oosterbeek

Vanaf 16.00 uur staan thee en koffie klaar.

Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom.

Zin op zondag

Op 7 februari en 6 maart



De troost van kunst

Winnaar van de Gouden Zwaan 2015 (oeuvreprijs voor de dans) **Roel Voorintholt** is sinds 2005 artistiek directeur van Introdans. Al meer dan dertig jaar is hij verbonden aan dit gezelschap, dat hij als jonge dansstudent al mateloos bewonderde. In de afgelopen decennia is Introdans uitgegroeid tot een bruisende organisatie.

zondag 7 februari om 12.15 uur.

Ken je mij, wie ken je dan?

Muziektherapeut **Jules van der Staaij** (1956) werkt dikwijls met mensen die een ernstig meervoudige beperking hebben. Hij gebruikt onder meer klankschalen, zang en metallofoon. Muziek geeft antwoord op de vraag die hem door cliënten elke dag verbaal en non-verbaal gesteld wordt: Ken je mij, wie ken je dan....?

zondag 6 maart om 12.15 uur.

Beide lezingen in de **Walse kerk**, Gasthuisstraat 1 te Arnhem.

Internationale mis in de Sint Martinus



Sinds 1 januari is er eens per maand een internationale mis op de eerste zondag van de maand. De eerste keer was 3 januari en de volgende is nu op 7 februari. Die vindt plaats om 17.00 uur in de Sint Martinus. De voertaal zal hoofdzakelijk Engels zijn. Met name in de Sint Martinus, maar ook elders in onze parochie, komen veel parochianen van oorsprong niet uit Nederland. Een deel van hen blijft hier wonen, maar een toenemend deel woont hier maar tijdelijk. Dat zijn zogenaamde Expats, mensen die tijdelijk naar het buitenland gaan om te werken, en studenten. De HAN en Larenstein hebben steeds vaker studenten uit het buitenland. Met name de mensen uit deze twee groepen spreken geen of onvoldoende Nederlands. We zullen ook kijken of het mogelijk is een Engelstalige bijbelgroep te beginnen, speciaal voor studenten. Om de niet-Nederlandstaligen ook in andere vieringen ter wille te zijn, zal op de overige zondagen het evangelie ook in het Engels klinken en er een korte samenvatting zijn van de preek in het Engels.

7 februari om 17.00 uur in de Sint Martinus.

Korte berichten



- Op zondag 17 januari begint wereldwijd **de gebedsweek voor de eenheid van kerken en christenen**. Dit jaar is deze viering ontworpen door een interkerkelijke werkgroep van christenen uit Letland, met als motto: 'Het woord is aan jou'. In Arnhem wordt deze jaarlijkse viering van de zondag van gebed voor de eenheid georganiseerd door het Oecumenisch Platform, ditmaal in samenwerking met de Syrisch-Katholieke parochie. Voorgangers in deze gezamenlijke viering zijn Mgr. Noel Mosa Alcastoma, Ds. Yolanda Voorhaar en Ds. Klaas Touwen. De viering vindt plaats in **de Syrisch-Katholieke kerk St. Jan Apostel** aan de Oude Velperweg 56, aanvang **10.00 uur**
- Elke vrijdag 12.30-12.45 uur. **Coventrygebed** in de Walburgiskerk
- **Nieuwjaarsbijeenkomst** RK Eusebiusparochie. zondag 10 januari vanaf 10.30 uur. Emmaüskerk te Dieren.
- **Adreswijziging**. Met ingang van 1 januari 2016 is het secretariaat van STIOC (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten) verhuisd naar Klaas van der Hoek, Irenestraat 9, 6824LM Arnhem, tel. 026 4421616, email: kvdhoek@telfort.nl
- **Boeddha en Christus, de weg van het hart**. Een lezing door Frank Storm. **Zondag 7 februari van 11.20-12.30 uur**. Hoe werken Boeddha en Christus samen ten tijde van het Mysterie van Golgotha en hoe in de huidige tijd waarin het boze heersend lijkt te worden? **Brugzaal** van De Christengemeenschap Gemeente Arnhem e.o., Brugstraat 5, 6811MB Arnhem, tel. 026 4433953

In memoriam

STIOC



Recent hebben wij afscheid moeten nemen van twee oud-bestuursleden van STIOC (werkgroep voor Stedelijke Internationale Contacten).

Op 21 november j.l. overleed **Manni van den Burg**. Van 1987 tot oktober 2012 was Manni bestuurslid. Zij toonde zich steeds bijzonder betrokken bij STIOC en bij alle mensen die daarbij hoorden. Zij was een ster in het verzamelen van gastgezinnen voor de ontvangsten van bezoekers uit Halle, Gera en Croydon en bij de internationale oecumenische conferenties die in Arnhem gehouden werden.

Op 28 november j.l. overleed **Hans Heslenfeld**. Van 1997 tot mei 2012 was Hans, samen met zijn echtgenote Joke, bestuurslid. Hans stond aan de wieg van de kerkelijke band met Gera. In maart 1996 voerden Hans en Joke namens kerkelijk Arnhem het eerste gesprek met vertegenwoordigers van de verschillende kerken in Gera. Dat leidde tot het eerste bezoek van een delegatie uit Gera aan Arnhem in maart 1997, gevolgd door vele bezoeken over en weer tot op de dag van vandaag.

Wij zijn Manni en Hans veel dank verschuldigd voor wat zij voor STIOC en ons betekend hebben; wij zullen hen niet vergeten.

Boekje over werken van Barmhartigheid

Op 8 december begon het door paus Franciscus afgekondigde jaar van Barmhartigheid. Het is een jaar waarin we op verschillende manieren activiteiten kunnen ontwikkelen die met barmhartigheid te maken hebben, en ook kunnen nadenken wat dit voor je betekent. Vier jaar geleden hebben pastoor Gerben Zweers en pastoraal werker Joset van Leeuwen een boek geschreven over de Zeven werken van Barmhartigheid. Aan de hand van zeven gebrandschilderde ramen uit de kerk van Culemborg beschrijven zij wat de Bijbel over de zeven werken te zeggen heeft en wat de kerkvader Augustinus er over schrijft. Bij ieder werk hoort een toepasselijke heilige en is er een meditatie.

Het boek, heeft 156 bladzijden en kost €16,95.

U kunt het bestellen bij pastoor Zweers, pastoorzweers@gmail.com, inclusief verzendkosten, maar het ligt ook achter in de Sint Lucas, de Sint Martinus en Sint Walburgis.



“De zeven werken van barmhartigheid” geschilderd door de Meester van Alkmaar. Deze is te zien in de St. Laurenskerk te Alkmaar. U kunt het ook zien in de kerk van Culemborg zoals u in bovenstaand artikel van pastoor Zweers kunt lezen. Foto: Gerrit Koning

Arnhem voor Vluchtelingen

Berichten uit de nieuwsbrief van Arnhem voor Vluchtelingen

In december verscheen de nieuwsbrief van Arnhem voor Vluchtelingen met veel positief nieuws rondom de opvang in de voormalige Koepelgevangenis op Lombok. Hieronder een deel van de berichten.

Meer informatie vindt u op www.arnhemwest.nl en via www.facebook.com/arnhemvoorvluchtelingen. Wanneer u zelf de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich aanmelden via arnhemvoorvluchtelingen@gmail.com



Ruim 3 maanden geleden werd Arnhem voor Vluchtelingen opgericht. Blij verwonderd zijn we met zoveel mensen in Arnhem die zich willen inzetten voor de vluchtelingen die de Koepel herbergt, blij ook met een hele fijne samenwerking met gemeente Arnhem, COA en vooral Welkom In Arnhem. Dankzij de soepele communicatie met de diverse kanalen

kunnen we stellen dat in Arnhem een mooi verhaal geschreven wordt. Een verhaal van grote betrokkenheid van mensen in de buurt en zelfs ver daarbuiten, een verhaal ook van talloze onbaatzuchtige en spontane initiatieven van mensen met een groot hart.

Mooi om hierbij te noemen is dat mensenrechtenorganisatie ‘Justice and Peace’ haar blik heeft laten vallen op Arnhem voor Vluchtelingen. Naast 4 andere initiatieven op het gebied

van vluchtelingen hulp in Nederland zal AVV worden geportretteerd en worden gepresenteerd in Den Haag. Mooi!

Afgelopen weken is achter de schermen gewerkt aan een beleidsplan. Dat is nu vastgesteld. Nieuws? Wel in die zin, dat nu de piketpaaltjes zijn geslagen. Hierbij een paar stukjes uit het beleidsplan:

- Missie statement: Het is de missie van AVV om vluchtelingen in Arnhem te verwelkomen, hen in Arnhem een zinvol bestaan te bieden en om als Arnhemmers met vluchtelingen te bouwen aan een nog mooier Arnhem.
- We richten ons op alle (bij de IND geregistreerde) vluchtelingen in Arnhem van noodopvang tot statushouders.
- Wij verbinden overvloed en behoeften vanuit de grondhouding "Delen is het nieuwe vermenigvuldigen". Overvloed definiëren wij als: Datgene wat Arnhemmers, Arnhemse organisaties en vluchtelingen met de ander kunnen delen, terwijl de gever zelf er niet (voelbaar) "minder van wordt" en de (situatie van de) ander wel beter. Pure winst dus! Je kunt hierbij denken aan talent, tijd, geld, spullen, netwerk, etc.'

Er is contact gelegd tussen de Universiteit Nijmegen en AVV, zodat universitair geschoolde bewoners van de Koepel deel kunnen nemen aan diverse lezingen op de universiteit. Ook vluchtelingen die in Nijmegen worden opgevangen zijn hierbij aanwezig. Een mooi project!

Fietsslotsen en –lampjes, inderdaad... Er gaat gefietst worden! Monteurs van Mantel Fietsen gaan samen met bewoners aan de slag om eventuele mankementen aan de gedoneerde fietsen te verhelpen, daarna worden zo nodig fietslessen georganiseerd, maar zeker ook fietstochten. Mooi hoe de talenten van de vluchtelingen zo kunnen worden ingezet. Dat is ook iets wat we nog veel breder zouden willen trekken: 400 mannen in de Koepel deden thuis natuurlijk ook veel meer dan sporten en spelletjes, een heel mooi doel is om zoveel mogelijk mannen hier in Arnhem op hun eigen (vak)gebied een taak, klus of bezigheid aan te kunnen bieden. Dat heeft nog best wat haken en ogen, maar er wordt zeker naar gestreefd!

De buurtwinkel aan de Oranjestraat is tegenwoordig elke dag open! Voor een goede tas, een jas, broek of ander kledingstuk kunnen de bewoners er terecht. Maar het is misschien nog wel meer een ontspannen ontmoetingsplek, die bruist van leven door de enthousiaste aanwezigheid van diverse vrijwilligers, en Koepelmannen die zich er prima thuis voelen. Concertkaartjes worden hier uitgedeeld, koffie wordt geschonken en contacten gelegd tussen oude en nieuwe Arnhemmers. Prachtig om te zien en zeker een aanrader voor iedere betrokkene bij het werk rond de Koepel!

Het sporten loopt ondertussen nog steeds erg goed. Steeds meer takken van sport worden beoefend, naast basketbal en bootcamp hebben we nu ook een groep volleyballers, jeu de boulers, schakers, tennissers, en dat alles vanuit diverse sportverenigingen en Sportbedrijf Arnhem gefaciliteerd. Geweldig! Een uurtje sporten per dag lijkt weinig bijzonders, maar voor veel mannen is het een fijn, vast punt in hun agenda.

Voor de muziekminnende mensen in de Koepel zijn er regelmatig activiteiten waaraan deelgenomen kan worden. Actief of passief! Er zijn concerten waar uitnodigingen voor uitgaan, geweldig hoe gul er ook in dat opzicht gegeven wordt! Bedankt hiervoor!

En dan sluiten we af met de mooie actie die we hebben gehad samen met Stichting Present. Circa 75 vluchtelingen, met Arnhemse begeleiders en tolken hebben de hele dag hard gewerkt om Arnhemmers die het moeilijk hebben te helpen. Er zijn tuinen opgeknapt, ramen gezeemd, muren gesausd, een schutting geplaatst, terrassen schoongemaakt en nog veel meer. Stichting Present had een wachtlijst met klussen bij o.a. een man met een verstandelijke beperking, een vrouw met een dubbele hernia, een ernstig zieke vrouw, bij Stichting Bio Kinderrevalidatie... Vrijwilligers in Arnhem konden de wachtlijst niet wegwerken. Met hulp van de vluchtelingen uit de Koepel is dat nu wel gelukt!

D.V. in Rijnstate

Humor in het ziekenhuis

Ik lag aan het infuus. Op de voet van het apparaat stonden de letters D.V. Ik vroeg de verpleegkundige: wat betekenen die letters? Toen ontstond het volgende gesprekje.

Zij: wat dacht u?

Ik: Nou ja, ik denk daarbij aan de woorden Deo Volente.

Zij: Deo wat?

Ik: Deo volente.

Zij: Wat mag dat wel betekenen?

Ik: Zo iets als: 'als de Heer het wil'.

Zij: Dat klinkt me niet feministisch in de oren.

Ik: Kon wel eens mee vallen.

Zij: Of gaat het over een andere Heer?

Ik: 'Ik dacht het wel'.

'Oh,' zei ze en maakte zich uit de voeten, 'bij ons betekenen die letters D.V. Dag Verpleging'.

Zo schrijdt de secularisatie voort.

Jan Hendriks

Informatie over het Stadsbestuur Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadsbestuur Arnhem. Het Stadsbestuur is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Het zingt in mij

Datum en tijd: 12/01/2016 van 09.30 tot 10.30 uur

Een activiteit met een 'open karakter'. Je hoeft je dus niet vooraf op te geven en je hoeft er ook niet elke keer te zijn (het mag natuurlijk wel). Wekelijks ben je dus welkom om te komen zingen, onder leiding van Monique Appels, met iedereen die er is. Zo krijg je een ontmoeting in klank, die telkens opnieuw ontstaat. En ook steeds weer 'als nieuw' klinkt.

Dit aan de hand van improvisaties, klankmeditaties en wereldmuziek. Het is aan jou of en wanneer 'het' zingt en hoe (on)regelmatig je deelneemt! Zie maar, zing maar!

Monique Appels heeft veel ervaring met zang/meditatie.

Data: 12 januari t/m 26 april (niet op 9 februari)

Putten uit de bron

Datum en tijd: 13/01/2016 van 10.30 tot 11.45 uur

Het 2de deel van de Tenach – de Hebreeuwse Bijbel – is gewijd aan de Profeten en het profetisme. Dit deel is niet alleen belangrijk voor het Jodendom, maar zeker ook voor het christelijke 'Nieuwe Testament'. Dit voorjaar zullen we ons weer bezig houden met dit karakteristieke bijbeldeel. Belangrijke gids daarbij is het onlangs in het Nederlands vertaalde boek *De Profeten*, van de joodse bijbelgeleerde Abraham J. Heschel.

Hans Koenen is jezuïet en docent bij het Stadsbestuur.

Opgave vooraf is niet nodig!

Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 4)

De groet aan de zon – De groet aan de maan

Datum en tijd: 15/01/2016 van 09.15 tot 09.45 uur

“De groet aan de zon” is een eeuwenoude yoga-oefening, die vooral in India 's ochtends vroeg wordt uitgevoerd. Bij deze oefening beweeg je op het ritme van je ademhaling.

“De groet aan de maan” is tegenhanger van en aanvulling op de zonnegroet. Goed voor lichaam en geest.

Frans van der Meer Mohr beoefent al jaren taiji, yoga en boogschieten. In deze disciplines geeft hij ook les.

Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag €2)

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op www.stadspastoraat.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

Stadspastoraat Arnhem

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het februarinummer inzenden vóór 4 februari 2016 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 10 februari 2016.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 400 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com