

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 45
10 februari 2016
Verschijnt maandelijks



Inhoudsopgave op pagina 2

Het gebed van overgave

Wat ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: ik kan het, als het mij volledig onbekend is, door geen angst veranderen. Ik wacht het af, met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust.

Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden: wij stoten door de vlagen van angst terug, wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt, de zekerheid, dat datgene wat komt, komen moet en dat het op de één of andere wijze zijn goede werking zal hebben, het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën, dat is de stemming van het overgave gebed.

Dat is één van de dingen die we in deze tijd leren moeten: uit louter vertrouwen te leven zonder bestaanszekerheid, uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp uit de geestelijke wereld.

Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, als we de moed niet willen laten zakken.

Laten we onze wil voortdurend sterken en proberen haar te wekken;
ledere morgen en iedere avond.

Rudolf Steiner

(Bezinning tijdens de
Algemene Vergadering van
de Raad van Kerken
Arnhem op 26 januari
2016)



Wat is jouw gevangenschap?

Column door Hannie Riksen

*Want wij willen toch altijd 'vrij' zijn?
Er was eens een tijger, die vele, vele jaren in een dierentuin opgesloten zat in een getraliede ruimte van ongeveer vijf bij vijf. Hij liep daar zijn dagelijkse rondjes, wat kon hij anders, nu eens linksom, dan weer rechtsom, soms diagonaal overstekend. Toen veranderden de inzichten in de dierentuinwereld en kreeg onze tijger een parkachtig terrein toegemeten, zeg maar zoals in Burgers' Zoo. Guess what? Onze tijger zocht een plekje achteraf en begon daar zijn dagelijkse rondjes te lopen. Hij bleef gevangen, te lang geprogrammeerd door het leven dat hij had moeten leiden. Misschien had hij soortgenoten nodig om hem te bevrijden van dit ingesleten gedrag. Wat is onze gevangenschap? Waar zijn wij in verstrikt geraakt, welke ingesleten patronen durven wij niet los te laten? Soortgenoten, intimi, mensen die wij vertrouwen, kunnen ons daarbij helpen. Fijn als we onze gevangenschappen kunnen oplossen. Zeker.
En dan? Hoe gaan wij om met onze vrijheden? De drang naar vrijheid is er sowieso altijd.
Heb ik het mis, dat het streven naar vrijheid maar al te vaak nauw verbonden is met de drang om onze driften en hormonen hun goddelijke gang te kunnen laten gaan? Dat wij denken zo gelukkig te worden?
Eigenlijk kan het leven heel eenvoudig zijn en zowel onze gevangenschappen als onze drang naar vrijheid in goede banen leiden. Ik las laatst het simpele zinnetje als mooie richtingwijzer (levensdoel):
Iedere dag een beetje beter mens proberen te worden.
Is dat niet de kernboodschap van iedere godsdienst?
Kan heel verbindend werken!*

Hannie Riksen is pastoraal bezoeker aan gevangenen in het buitenland.

In dit nummer:

- **Wat is jouw gevangenschap? – Column door Hannie Rixsen**
- **Het gebed van overgave – bezinning**
- **De gemeente is wezenlijk missionair of ze is geen gemeente –**
- **Beschouwing door Evert W. Brink MA**
- **Energie voor een duurzaam Arnhem – thema-avond – 10 februari**
- **Walburgislezing – Jona – 10 februari**
- **“Jona” en “roeping” in deze tijd – OLVé viering – 14 februari**
- **Vrij-Katholieke kerk bestaat 100 jaar – 14 februari**
- **Barmhartigheid tis dat?! – lezing – 17 februari**
- **Kennismaking met de Northumbria Community – 17 februari**
- **Omdat je het soms niet weet – Levensvraagbaak Arnhem – 18 februari**
- **Tussen kerktoren en minaret – Serie dialogen te beginnen op 23 februari**
- **De kracht van poëzie – Thee met thema – 28 februari**
- **Wereldgebedsdag 2016 – 4 maart**
- **Barmhartigheid, Rechtvaardigheid & Medemenselijkheid – Arnhemmers in dialoog – 12 maart**
- **“De toekomst van de Islam in de westerse wereld” – Thee met thema – 13 maart**
- **Korte berichten**
- **Kerken starten peiling over Syrië en Irak**
- **In memoriam Maggie Vermeij**
- **Informatie over het Stadsbestuur Arnhem**
- **Colofon**

De gemeente is wezenlijk missionair of ze is geen gemeente

Beschouwing door Evert W. Brink



Spirit is een erkende pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Gemeente Arnhem, gestart eind april 2015 in de prachtige wijk Schuytgraaf: Arnhem in de Betuwe.

Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Als PGA samen met de PKN, hebben we er vertrouwen in dat er in de loop van de tijd een gemeenschap ontstaat van mensen die elkaar weten te vinden en elkaar herkennen. Voor de een is dat vanuit het verhaal van God met mensen, voor een ander is het een zoektocht.

Het werk van pioniersprojecten, missionaire taakgroepen of evangelisatiecommissies heeft geen zin en raakt aan hoogmoed als die projecten los staan van mensen of geen hartelijk draagvlak kennen, slechts ingekaderd door beleid – alsof we de dingen in onze vingers zouden hebben. Anders gezegd: missionair zijn als gemeente en het Evangelie uitstralen moet je niet overlaten aan werkgroepjes van enkele altijd betrokken gemeenteleden, en andere kerkmensen leunen achterover. De christelijke gemeente moet niet missionair zijn: zij is het in heel haar wezen en vormen, vanuit de gelovigen, ieder met haar of zijn levensverhaal en mogelijkheden. Missionair zijn als christelijke gemeente is hoogstpersoonlijk en daarmee niet enkel rationeel of even te regelen: het heeft alles te maken met ons, mij en jou. In wie of wat geloof jij? Wie is Jezus Christus voor jou en wat betekent hij in jouw leven? Wat betekent jouw geloven met vallen en opstaan, je stamelend bidden, je vragen en klagen, jouw verlangen naar of boos zijn op God? Daarover spreken met elkaar, je beleving delen met de ander, lijkt mij wezenlijk. Ik vind het essentieel voor het gemeentelieven, voor nieuw of aantrekkelijk elan in de diverse kerkgemeenschappen in Arnhem.

Het is een waagstuk en moedig en hoopgevend tegelijk dat de Protestantse Gemeente Arnhem de weg ingeslagen is 'van kerkvernieuwing en als gemeente nadenken over betekenis geven aan de verhouding met God en de wereld om ons heen, in hoop op de werking van de heilige Geest', zoals de voorzitter van de Algemene Kerkenraad bij mijn inzegening in de Eusebiuskerk op 21 juni 2015 uitsprak.

Kerkvernieuwing – om als christelijke gemeenten en als christenen onze plek in te nemen in een samenleving waar de kerk als instituut niet meer meetelt en christenen een minderheid zijn en je geloof iets is voor binnenshuis. Dat laatste wil ik me dus niet laten aanpraten. Ik schreef er eerder over (o.a. in Trouw) dat de basis is gaandeweg in vertrouwen in de voetsporen van Jezus de Gezalfde, die uit is op mensen redden en om zich heen verzamelen, ook vandaag.

Ik geloof dat we daar naar op weg zijn: minder in hout en steen, meer van mensen onderweg. God de Schepper en Grote Genieter geeft duizendvoud om te genieten, om er niet 'wat' maar heel veel van te maken, een veelkleurig, veelzijdig kunstwerk, om thuis te komen en om aan te bouwen, om elkaar te verrassen, om te proeven: wow! het is goed, smaakt naar meer!

Evert W. Brink MA is pionier van Spirit, pioniersplek in Schuytgraaf van de PKN en de Protestantse Gemeente Arnhem

Energie voor een duurzaam Arnhem

Thema avond

ChristenUnie

Het kan niemand ontgaan zijn dat men zich wereldwijd ernstig zorgen maakt over het broeikas-effect en de invloed op

het klimaat. Het gaat niet alleen over het broeikas-effect, maar ook over andere aspecten als grondstoffen, arm en rijk, biodiversiteit en het rentmeesterschap. Op deze avond gaan wij daar graag in op *Energie voor een duurzaam Arnhem*. Op diverse vragen willen wij proberen op deze avond een antwoord geven: Hoe kijken wij als christenen tegen duurzaamheid aan? Wat speelt er allemaal op het gebied van duurzaamheid? Wat kunnen wij als Arnhemse christenen zelf doen om onze stad duurzamer te maken?

Datum: 10 februari 2016

Locatie: In de Weerd, Weerdjesstraat

Programma

Voorzitter: Daniël Becker (ChristenUnie Arnhem)

Inloop 19.30-20.00 uur

- Opening en schets christelijk perspectief 20.00-20.15 uur

Door: Daniël Becker (ChristenUnie Arnhem)

- Inleiding op Duurzaamheid en energie 20.15-20.35 uur

Door Angelo Sarabèr (milieukundige)

- Energy made in Arnhem 20.35-21.00 uur

Door Gerben Bosscha (commissielid ChristenUnie Arnhem)

- Nul op de meter woningen 21.00-21.25 uur

Door Leen van Dijke (Stichting Stroom)

- Discussie en afronding 21.25-21.40 uur

Walburgislezing

Bezinning – bezieling - ontmoeten



‘Als God met jou in zee gaat’kom je soms pijnlijk-hard jezelf tegen. Je kunt helemaal kopje onder gaan. Zo neemt Hij je in beslag en is met je in de weer. Confronterend ook voor de vrome mens zoals Jona ongetwijfeld is - een profeet nog wel - om in de spiegel te moeten kijken en te zien wat er in zijn eigen hart schuil gaat. André Zandbelt, schreef een boek over Jona en kan het onderwerp bijzonder boeiend in relatie kan brengen met wat ieder mens in zijn leven kan overkomen.

Walburgiskerk, woensdag 10 februari, 20.00 uur. Entree € 6,-

Voorafgaand aan de lezing is er om 19.00 uur een Aswoensdag viering. Tussen deze Aswoensdag viering en de lezing is er koffie en thee.

Zie ook: www.walburgisarnhem.nl en facebook.com/walburgisarnhem

“Jona” en “roeping” in deze tijd

Themaviering van OLVékoor



De roeping van Jona en wat dat in onze tijd betekent is het onderwerp van de themaviering van het OLVékoor op **14 februari** aanstaande in de **Walburgiskerk** te Arnhem.

De viering maakt deel uit van een serie van vieringen en bijeenkomsten tijdens de vastenperiode in de Walburg waarin de persoon van Jona uit het gelijknamige Bijbelboek centraal staat. Jona moet naar Ninivé om de mensen weer op het goede pad te brengen, maar voelt daar helemaal niets voor. Hij stapt aan boord van een schip en vlucht precies de andere kant op.

Zijn actie zal zijn leven radicaal veranderen. De vraag blijft of je in deze tijd, bijna 25 eeuwen later, nog over roeping kunt spreken. De lange levensduur van het verhaal over Jona en de bekendheid ervan bewijst intussen wel dat het om een ijzersterke vertelling gaat. Maar kun je er ook in 2016 nog iets mee?

In de viering worden liederen van Huub Oosterhuis gezongen, afgewisseld met teksten die het thema toelichten.

De viering in de Walburgis aan het Walburgisplein begint om **10.00 uur**

Vrij-Katholieke kerk bestaat 100 jaar

14 februari 2016



De Vrij-Katholieke Kerk bestaat op 13 februari 2016 wereldwijd precies 100 jaar.

Ook in de intieme kapel van de Vrij-Katholieke Kerk in Arnhem-Noord (Wagnerlaan 90, op de heuvel tegenover het Rijnstate Ziekenhuis) wordt deze bijzondere mijlpaal gevierd.

Graag nodigen bestuur en geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk in Arnhem geïnteresseerden vanuit andere kerken in Arnhem uit om hierbij aanwezig te zijn, en op die manier kennis te maken met de VKK.

Programma:

10.30 uur Heilige Mis, voorganger: priester Christiaan de Moraaz Imans.

Aangezien het ook de eerste zondag na Aswoensdag is, worden aan het begin van de Mis

de Palmtakjes verbrand die op Palmzondag 2015 zijn uitgereikt. Wanneer u nog een palmtakje hebt, kunt u dat meenemen. In de overweging tijdens de Mis wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de VKK.

12.00 uur Koffie en thee, soep en brood

12.45 uur Gesprek met elkaar rondom denkbeelden van Mgr. J. Wedgwood (één van de stichter-bisschoppen van de Vrij-Katholieke Kerk) over de werking van liturgie en de H. Mis, en hoe kerkgangers hierin deelnemen. Ook kunnen eigen ervaringen van de huidige gemeenteleden aan de orde komen.

13.45 uur Taizébijeenkomst

Onder begeleiding van diverse instrumenten zingen we liederen uit de Franse kloostergemeenschap van Taizé. De Taizé-liederen kenmerken zich door hun sterk meditatieve karakter, als een mantra. Het samen in een kring zingen van de liederen van Taizé geeft een gevoel van saamhorigheid, verbroedering en verzoening.

14.45 uur Einde van het programma

Aanmelden: In verband met de beperkte ruimte in de kapel en de voorbereiding voor koffie/thee/soep willen wij graag van te voren weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten voor de verschillende programma-onderdelen.

Mocht u hier daarom bij aanwezig willen zijn, wilt u zich daarvoor dan **zo spoedig mogelijk** per e-mail aanmelden bij de secretaris van het bestuur, via arnhem@vkk.nl? En daarbij aangeven met hoeveel personen u komt?

Wilt u ook aangeven welke delen van het programma u wilt bezoeken? (u kunt bv. ook kiezen voor alleen de H. Mis met koffie/thee/soep, of alleen de Taizébijeenkomst)

Barmhartigheid tis dat?!



Woensdagavond **17 februari** organiseert Sint Eusebius Parochie Arnhem lezing & debat over barmhartigheid. Prof. Theo de Wit leidt ons in tot de kern van wat barmhartigheid is. Onze burgemeester **Herman Kaiser** zal op De Wit's lezing reageren in verhouding tot de stad Arnhem. Wanneer zijn we een barmhartige stad?

Herman Kaiser is burgemeester en politicoloog.

Theo de Wit is hoogleraar politieke en culturele filosofie aan de Faculteit Katholieke Theologie.

Geert Rozema begeleidt de avond.

Deze lezing is een van de activiteiten die onze parochie organiseert in het kader van het door Paus Franciscus afgeroepen Heilig jaar van Barmhartigheid.

Tijdstip: 20.00-22.00 uur

entree: €6,- ★

Sint Walburgisplein 1 (Er is parkeergelegenheid)

Reserveer via 026 4424567 of mail: secretariaat@eusebiusparochie.nl

★Mensen met klein budget kunnen zich bij Geert Rozema opgeven via g.rozema@eusebiusparochie.nl Dan mag je gratis naar binnen.

Kennismaken met de Northumbria Community

17 februari



Hoe kunnen stromingen uit de kloostertraditie ons vandaag inspireren? We zien dat er nieuwe gemeenschappen ontstaan die op een nieuwe manier willen leven vanuit oude bronnen.

Zo'n gemeenschap is Northumbria Community, netwerk verspreid over verschillende landen van mensen van verschillende stromen, hoeken en achtergronden uit het christelijk geloof. Zij zijn verbonden met elkaar in het verlangen geloof te leven op een nieuwe monastieke manier. Zij zijn met elkaar verbonden door een Leefregel samengevat in de woorden beschikbaarheid en kwetsbaarheid.

Wil je hier kennis mee maken? Dan ben je van harte welkom op **woensdag 17 februari 20.00 uur** (koffie en thee om 19.30 uur) **Amsterdamseweg 98**, Arnhem.

Roy Searle, een van de stichters van de Northumbria Community zal zijn ervaring met ons delen, ons meenemen in de spiritualiteit van de Northumbria Community en vertellen over nieuwe monastiek.

De avond wordt georganiseerd door Floor Vogelaar van Jeugd met een Opdracht Arnhem www.jmeoarnhem.nl en door Stadsklooster Arnhem www.stadskloosterarnhem.nl

Het is voor ons handig als je je even van te voren aanmeld via info@stadskloosterarnhem.nl

Roy Searle is een van de stichters van de Northumbria Community, www.northumbriacommunity.org een geografisch verspreide gemeenschap van volgelingen van Jezus, verbonden door een gezamenlijke Leefregel van kwetsbaarheid en beschikbaarheid. Roy leeft in de Cheviot Hills in het noordoosten van Engeland, dicht bij de Schotse grens.



Omdat je het soms niet weet

Levensvraagbaak Arnhem



beter en wat is daar voor nodig?

Op **18 februari** houdt het Netwerk voor Levensvragen Arnhem een symposium dat een impuls wil geven aan de aandacht voor levensvragen: *waar worden ze gesteld? Waar worden ze herkend en opgepakt? Wat kan hierin*

Anne Oude Egberink, netwerk lid van de Stichting Presentie, zal de betekenis van de presentatiebenadering in het licht van de thematiek uiteenzetten. Zij heeft veel ervaring met maatschappelijke opvang en GGZ.

Bert Keizer (foto), arts en filosoof, zal ingaan op levensvragen bij ernstige ziekte en overlijden. Sinds 1 januari is hij werkzaam bij de Levensindekliniek. Daarvoor was hij jarenlang werkzaam als verpleeghuisarts. Actief in het publieke debat rondom kwesties als euthanasie en dementie.

Beide inleiders zullen aansluitend een workshop verzorgen waarin u met hen dieper kunt ingaan op hetgeen zij naar voren hebben gebracht.

De workshops van Elly Smeekens (buurtpastoraat), Mia Peters (Stichting Volkshuisvesting, VHV) en een wijkcoach / WMO-consulent, zullen concrete perspectieven geven op de



situatie in Arnhem. Hoe worden levensvragen hier gehoord? Hoe kan de bewustwording en de omgang hiermee beter worden georganiseerd? Zijn er lijnen naar de toekomst te trekken? De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van al die organisaties waar zingeving en levensvragen aan de orde komen. Ook voor overige geïnteresseerden.

Inlichtingen: tel. 06 83018335

Aanmelding: info@levensvraagbaakarnhem.nl

(Deelname is gratis. Aanmelding is mogelijk t/m 14 februari. Opgave voor de workshops op de dag zelf.)

Locatie: Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505

12:30-13:00 Ontvangst

13:00-13:30 Opening / Presentatie nieuwe website Levensvraagbaak

13:30-14:15 Inleiding Anne Oude Egberink

14:15-14:45 Inleiding Bert Keizer

14:45-15:00 Pauze/uiteengaan in workshops

15:45-16:15 Plenaire terugkoppeling

16:15-17:00 Ontmoeting en napraten

www.levensvraagbaakarnhem.nl

De kracht van poëzie

Thee met Thema in Oosterbeek op 28 februari



In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 28 februari een bijeenkomst plaats met Marc Draijer.

Wat kan poëzie voor ons betekenen? Voor het verstaan van poëzie moeten we soms moeite doen, terwijl het veel kan brengen. Het kan ons raken en onze ervaring van de werkelijkheid op verschillende manieren inspireren,

bevestigen, uitdagen en ontwrichten. Dichtkunst reikt mogelijkheden aan voor innerlijke groei en zelfexpressie. Marc Draijer neemt ons mee in de wereld van de poëzie. Een ontdekkingsreis naar hoe ons werkelijkheidsperspectief wordt beïnvloed door taal.

Marc Draijer is docent Communicatievaardigheden aan de Universiteit Twente en de HAN en expert op het gebied van taal en communicatie.

Plaats: **Vredebergkerk**, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Tijd: **16.30 uur - 18.00 uur**. Inloop vanaf 16.00 uur

Informatie: Jocelyn van Nieuwenhuyzen, tel. 026 339 2256

Wereldgebedsdag 2016



Op de eerste vrijdag van maart komen op de hele wereld mensen bijeen van verschillende achtergrond en religie om gezamenlijk te bidden.

De Wereldgebedsdag heeft elk jaar een ander thema, dat wordt uitgewerkt in een orde van dienst. De gebeden en schriftlezingen zijn overal dezelfde. Deze keer

hebben vrouwen uit Cuba de viering voorbereid. Het thema van de viering luidt: 'ontvang MIJ als een kind'. De lezingen zijn uit Jesaja 11: 1-2 en uit het Evangelie volgens Marcus 10: 13-16.

De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de vieringen, gaat naar projecten die verbonden zijn met het land waar de orde van dienst gemaakt is.

In Arnhem staan de vieringen van Wereldgebedsdag onder auspiciën van de Raad van Kerken Arnhem.

U bent ervoor van harte uitgenodigd op **vrijdag 4 maart**:

- om 10.30 uur in de kerkzaal van verzorgingshuis '**Vreedenhoff**', Esperantolaan 2, 6824LV Arnhem-Noord. Voorganger is ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer.

- om 10.30 uur in de **Salvatorkerk**, Salvatorplein 274, 6832 AH Arnhem-Zuid. Voorganger is ds. H. Oostdijk-van Andel.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of thee.

Contact: Tjitske Oosterbaan (tel. 3615136)

Arnhemmers in dialoog

Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen

Over **Barmhartigheid, Rechtvaardigheid & Medemenselijkheid**.

Doe jij ook mee op **12 maart**?

Programma:

14.30 uur Inloop

15.00 uur Sprekers: Bahaeddin Budak (islamitisch perspectief), Marike Fernhout (christelijk perspectief) en Ron König (seculier perspectief).

16.00 uur pauze

16.30 uur dialoog

18.00 uur maaltijd

Aanmelden vóór 5 maart.

Aanmeldformulier via één van de organiserende organisaties:

www.moskee-al-fath.nl/dialoog

www.baptisten-arnhem.nl

www.eusebiusparochie.nl

www.bgontmoeting.nl

www.rvkarnhem.nl

www.arnhemayasofya.nl

www.parkstraatgemeente.nl

www.pgarnhem.nl

Contact: aplarnhem@gmail.com

facebook: ArnhemsPlatformlevensbeschouwingen

Locatie: MFC Omnibus, Pallas Atheneplein 2, 6846XA Arnhem

Entrée: €5,-- (incl. maaltijd)

Mogelijkheid tot gescheiden zitplaatsen man/ vrouw

'De toekomst van de Islam in de westerse wereld'

Thee met Thema in Oosterbeek verplaatst naar 13 maart



De 'Thee met Thema' bijeenkomst van 31 januari is om organisatorische redenen verplaatst naar 13 maart en is toegankelijk wanneer u zich van tevoren heeft aangemeld.

U kunt dit doen per e-mail of bij boekhandel Meijer en Siegers, Utrechtseweg 208, Oosterbeek, in de daarvoor bestemde aanmeldbox, onder vermelding van:

voornaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats.

Uiterste aanmelddatum: 28 februari, E-mail: theemetthemaosterbeek@gmail.com

In zijn essay *'In de geest van moslims'* maakt Afshin Ellian onderscheid tussen islam, politieke islam en moslims. Hoe verhoudt zich dit onderscheid tot de westerse wereld, waarin de moderne individualiteit een voortvloeisel is van christelijke en hellenistische culturen waarin wij leven? Hoe moeten we de religieuze componenten van de politieke islam begrijpen? Is er verschil tussen een gesecculariseerde jood, christen of moslim?

Honderd vragen, géén eenduidig antwoord, dat is wat ons bindt.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Boekhandel Meijer en Siegers.

Afshin Ellian is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de RU Leiden, filosoof en dichter en expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon v.d. Koogweg 3, Oosterbeek

Korte berichten



- Elke vrijdag 12.30-12.45 uur. **Coventrygebed** in de Walburgiskerk
- **“Laat u zich met God verzoenen”**. 5 maart: **Taizéviering** in de Remigiuskerk te Duiven. Aanvang: **19.00 uur**
- **Oecumene aan de basis is nog steeds de moeite waard**. Landelijke ontmoetingsdag op **5 maart** van de **Werkgroep gemeentecontacten Nederland – Duitsland**. We komen weer bijeen in **“de Witte Huisjes”** Kerkpad 3 te **Bunnik**. Vanaf **10.00 uur** zijn ‘de Witte Huisjes’ open. De deelnamekosten bedragen **€ 5,- per persoon** voor koffie/thee/melk, te voldoen aan de ingang. Opgave bij Joke Brederveld (secretariaat) graag uiterlijk dinsdag 1 maart, tel. 0591 222 159 E-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com Internet: www.kerkcontacteneuropa.nl
- **“Ken je mij, wie ken je dan?”** Muziektherapeut Jules van der Staaij werkt met mensen met een meervoudige beperking. Hij gebruikt daarbij o.a. klankschalen, zang en metallofoon. **Zin op zondag**: Lezing in de **Waalse kerk**, **6 maart** om **12.15 uur**.

Kerken starten peiling over Syrië en Irak



Kerken en organisaties die samenwerken in het kader van de actie ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’ roepen mensen op mee te doen met de peiling die te vinden is op de website <http://hoopvoordekerksyrieenirak.nl>. De campagnevoerders willen zicht krijgen op de vertrouwdeheid van de Nederlanders met de problemen waar de kerk in het Midden-Oosten voor geplaatst wordt. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe duidelijker het beeld.

De campagneleiding gebruikt de resultaten van de peiling om een goed beeld te krijgen van de compassie in Nederland met christenen in het Midden-Oosten. Met de uitkomst van de peiling willen de initiatiefnemers ook politieke vertegenwoordigers doordringen van de ernst van het verdwijnen van de kerken in het Midden-Oosten.

De vragenlijst is een concreet resultaat van de oproep van MissieNederland en de Raad van Kerken aan diverse organisaties in Nederland om mee te doen met de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’. De initiatiefnemers reageren hiermee op de immense humanitaire ramp die plaatsvindt in Syrië en Irak, nu minderheden de landen massaal verlaten. Zij worden vervolgd en uitgemoord en zien vaak geen andere mogelijkheid dan de

conflicthaarden te ontvluchten. Een eeuwenoude cultuur op de plek waar de historische wortels van het christendom liggen wordt uitgewist.

De campagne wordt gedragen door de volgende deelnemers: MissieNederland, Raad van Kerken, Open Doors, Bisschoppelijke Vastenactie, KerkinActie, Katholieke Vereniging voor Oecumene, SKIN, Instituut voor Oosters christendom en Conferentie van Nederlandse Religieuzen. De volgende kerken hebben aangekondigd in eigen kring bijzondere aandacht aan de thematiek te zullen geven: de Protestantse Kerk in Nederland, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Evangelische Broedergemeente in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk in Nederland, Koptisch Orthodoxe Kerk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Orthodoxe Kerk in Nederland, Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, Vrijzinnigen Nederland. Meer informatie op www.hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl en bij Klaas van der Kamp, RvK Nederland, tel. 06 16 27 79 73

Maggie Vermeij

In memoriam



Op 2 januari van dit jaar overleed Maggie Vermeij op de leeftijd van 66 jaar, na een moedige maar kansloze strijd van slechts enkele maanden.

Maggie vertegenwoordigde in de jaren 2012 en 2013 de Anglicaanse Kerk in de Raad van Kerken Arnhem.

Behalve in de Raad van Kerken Arnhem is zij ook lid geweest van de Raad van Kerken Oosterbeek, en daar vertegenwoordigde zij de Remonstrantse Kerk. Een echte oecumene! In haar bescheidenheid stond ze steeds klaar voor anderen. Wat zal haar inzet gemist worden.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en haar man Herrie veel sterkte. Moge het voorbeeld dat zij gaf, hen tot steun zijn en hun kracht geven.

“Trust in the Lord, for He is good, His love endures forever.” (Vertrouw op de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn liefde). Deze zin naar psalm 118 stond op de rouwkaart. Maggie liet de betekenis hiervan door haar leven zien.

Informatie over het Stadsbestuur Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadsbestuur Arnhem. Het Stadsbestuur is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditatie, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Zen meditatie - een introductie



20 februari van 9.00 – 12.00 uur

Steeds meer mensen mediteren: een uur of half uur zitten in stilte, je hoofd leeg maken, aan niets denken (denk het niet-denken), aandachtig aanwezig zijn in het hier en nu... Wil je dat leren? Irene Antoniesen en Kees Buitelaar verzorgen een introductie.

Alexej von Jawlensky

24 februari van 20.00 – 22.00 uur

Onder het mom ‘Niets houdt haar eigen aanschijn...’ staat Jac Vlaar stil bij Jawlensky (1864-1941), Russisch-Duits expressionistisch schilder van ‘iconen’. In de kunst-revolutie in

Rusland zoekt men naar eenheid in vorm, inhoud, kleur en klank. Jawlensky raakt in de ban van de kunst. Hij ontmoet Kandinsky en andere hervormers en kent het werk van Van Gogh en Gauguin. Zijn grote verlangen om zich krachtig, emotioneel en vooral direct uit te drukken, leidt tot een hartstochtelijk kleurgebruik.

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op www.stadspastoraat.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

Stadspastoraat Arnhem

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het maartnummer inzenden vóór 3 maart 2016 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgende bulletin verschijnt op 9 maart 2016.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 400 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon
aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com