

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 46  
9 maart 2016  
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- **Er is veel gelovigheid op straat – Column door Trees Bartelds**
- **De vasten – Opening gehouden door Joke Kolkman ter opening van de vergadering van de RvK**
- **Oecumenische vastenmaaltijd – 9 maart**
- **Ambtsopleiding voor migrantenpastores en kerkleiders – 21 maart**
- **Paastocht Arnhem 2016 – 27 maart**
- **Begeleiding van mensen bij verdriet, rouw en verlies – 14 april**
- **De Walburgis in maart – overzicht activiteiten in de lijdenstijd**
- **Korte berichten**
- **Vrijwillige bijdrage ondersteuning Coventrygebed**
- **Informatie over het Stadspastoraat Arnhem**
- **Colofon**

## De vasten

De vastentijd is tegenwoordig een oecumenisch onderwerp. In allerlei kerken proberen mensen op een eigen wijze inhoud te geven aan de vastenperiode. Juist omdat mensen een heel eigen wijze zoeken, is het soms lastig elkaar daarin vrij te laten. Ik noem een voorbeeld. Tijdens een vergadering van onze kerk vorige week nam iemand voor de gezelligheid een koekje mee voor bij de koffie. Anderen waren verbaasd: hoe kun je nu koekjes eten in de vastentijd. Waardoor de koekjeseters het gevoel kregen dat ze zich moesten verdedigen voor hun keuze. Alsof mensen die streng vasten, het beter zouden doen dan mensen die gewoon blijven dooreten en drinken.

Aan het begin van de vastentijd hebben we gelezen uit Jesaja 58: 6 en 7.

*“Is dit niet het vasten dat ik verkies:  
misdadige ketenen losmaken,  
de banden van het juk ontbinden,  
de verdrukten bevrijden en ieder juk breken?  
Is het niet: je brood delen met de hongerigen,  
onderdak bieden aan armen zonder huis,  
iemand kleden die naakt rondloopt,  
je bekommeren om je medemensen?  
Dan breekt het licht door als de dageraad”*

## Er is veel gelovigheid op straat

Column door Trees Bartelds

*Veel gelovigheid op straat? Waar dan, vraagt u zich misschien af. Op een onvermoede plaats wellicht. Ik tekende deze uitspraak op uit de mond van Anton Metske, pastor bij Kruispunt, het centrum dat 's morgens en 's avonds zes dagen per week opvang en een warme maaltijd biedt aan dak- en thuisloze mensen. \**

*Voor deze gelovigheid is op die straat zelf niet veel ruimte: daar draait alles om overleven. Bij Kruispunt is die ruimte er wel, niet alleen in de wekelijkse viering maar ook in de gesprekken met de pastores en de vrijwilligers. Het kan zich uiten in de vraag: 'wil je een kaars voor me opsteken?', tot soms ook: 'wil je met me bidden?'*

*Pastoraal werk wordt bij Kruispunt opgevat als luisteren, niet redden, het uithouden met mensen waardoor er weer ruimte kan komen en verandering mogelijk wordt. Soms lukt dat. Laatst kwam er een postbode aan de deur bij één van de pastores die vroeg: "Ken je me nog?" Het was een voormalige bezoeker van Kruispunt, en een lastige, een etter, zogezegd. Zelf zei hij over die tijd: "Ik gedroeg me als een beest maar jullie behandelden me als een mens." Dat had voor hem alle verschil gemaakt. Geloven, en blijven geloven, in elkaars menselijkheid kan wonderen doen.*

Trees Bartelds is namens de RvK Arnhem bestuurslid van Kruispunt.

*\*Omroep Gelderland heeft vorig jaar een mooie documentaire uitgezonden over Kruispunt die u via de website [www.stichtingkruispunt-arnhem.nl](http://www.stichtingkruispunt-arnhem.nl) nog kunt bekijken.*

Vaak verbinden wij vasten met minderen. Minder eten, minder drinken, minder t.v. kijken en ga zo maar door. Maar misschien betekent vasten wel dat we moeten meerderen. Dat we meer gerechtigheid doen, meer barmhartigheid betrachten. Dat we onze naasten meer lief hebben en meer aandacht hebben voor God. Het is dit jaar het jaar van de barmhartigheid. Misschien is dit een periode om nog barmhartiger te zijn dan anders.

Maar tegelijk moeten we wel onze grenzen in de gaten houden. Ik heb ter afsluiting een klein verhaaltje uit het blad "De Open Deur", een verhaaltje van Stephan de Jong.

*Greta wilde voor iedereen zorgen. Dat deed ze met veel energie. Die was dan ook al gauw op en ze werd ziek. Nu was er ook een ander die iedereen wilde helpen: Theodoor. Hij hielp iedereen en ook de zieke Greta. Hij deed dat met heel zijn hart. Al snel had hij hartklachten en moest het bed houden. Gelukkig was er nog iemand met het hart op de goede plaats; Karel. Hij deed van alles voor iedereen en ook voor Greta en Theodoor. Hij deed dat met al zijn krachten. Die waren dan ook al snel opgebrand en hij kon niets meer. Gelukkig werd Greta weer gauw beter. Ze zorgde nu niet meer voor iedereen, maar wel voor Theodoor en Karel. Waarom niet meer voor iedereen? Omdat ze dit had begrepen: wie voor iedereen wil zorgen, zorgt uiteindelijk voor niemand.*



Dit is de opening door **Joke Kolkman** tijdens de vergadering van de RvK Arnhem in februari. Joke Kolkman is priester van de Oud-Katholieke kerk in Arnhem.

## Oecumenische Vastenmaaltijd in 40-dagentijd



**Woensdagavond 9 maart** organiseert het Inloophuis een vastenmaaltijd. Dit is in het kader van de veertig dagen tijd, ter voorbereiding op het paasfeest, het belangrijkste christelijke feest. Veertig dagen waarin we ons bezinnen op ons leven en wat daarin voor ons echt belangrijk is. Dit is een initiatief van het Oecumenisch Platform Arnhem. Iedereen is welkom, christenen, moslims, joden, anders gelovigen of niet gelovigen. Ook

vluchtelingen worden uitgenodigd.

Samen eten we een sobere maaltijd van rijst en brood, de maaltijd start om 18.15 uur. Inloop kan vanaf 17.30 uur. Vooraf vertelt onze pastor in opleiding Johan Rutgers wat vasten voor hem betekent en na afloop is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een afsluitend avondgebed. Deze zogenoemde vesper start om 19.15 uur en duurt tot 19.45 uur.

Voor de maaltijd vragen we een vrijwillige bijdrage. De opbrengst van de maaltijd gaat naar Arnhem voor Vluchtelingen (AVV). AVV organiseert en coördineert activiteiten voor vluchtelingen die in de Koepel en elders in Arnhem wonen.

Contactgegevens Inloopcentrum St. Marten

Wilt u mee eten? Sluit dan woensdag 9 maart aan om **18.15 uur**. Meld je aan via [Beheerder St.Marten@Eusebiusparochie.nl](mailto:Beheerder_St.Marten@Eusebiusparochie.nl) of bel: 06 26 14 0616.

Waar? Inloopcentrum St Marten. Van Slichtenhorststraat 34, 6821 CM Arnhem.

Inloop vanaf 17.30 uur.

Achtergrond-informatie rijstmaaltijden tijdens Vastentijd

Mensen uit verschillende christelijke kerken zoals de Eusebiusparochie, Lutheranen, (oud)katholieken, Anglicanen, Protestantse Gemeente Arnhem, Baptisten, Parkstraat-gemeente, mensen van Villa Klarendal en anderen organiseren vastenmaaltijden vanuit het zogenoemde Oecumenisch Platform Arnhem. Op [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl) vind je overzicht van waar in welke kerk tijdens de Veertigdagentijd een eenvoudige rijstmaaltijd is.

## Ambtsopleiding voor Migrantenpastors en kerkleiders



Het Centrum voor Migrantenkerken en Theologie (CMKT) plant per 1 september 2016 de start van een ambtsopleiding voor christelijke migrantenvoorgangers en kerkleiders.



Speciaal hiervoor is een eenjarige Post-Graduate programma (60 EC) ontwikkeld in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland). Het centrum voor Migrantenkerken en Theologie is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) en SKIN. Dit centrum richt zich op de studie van de migrantenkerken. Het beoogt een centrum te zijn voor expertise, onderwijs en academisch onderzoek op het gebied van migrantenkerken: hun theologie, hermeneutiek, religieuze overdracht, ethiek, filosofie, sociologie, psychologie, traditie en context. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de plaats en functie van migrantenkerken in Nederland en Europa. Gegeven het belang van de theologische, sociale en psychologische aspecten voor de migrantenkerken staan drie thema's centraal: de verdieping in de identiteit van de migrantenkerken, bezinning op de migrantenkerken in de postmoderne samenleving en de dagelijkse context waarin migranten christenen in Nederland leven. Niet alleen migranten christenen studeren bij het CMKT, maar ook niet-migrantenstudenten van andere studierichtingen binnen en buiten de faculteit alsmede andere universiteiten. Het onderwijsprogramma richt zich op de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor het ambt. Met dit programma, dat voorziet in de behoefte aan christelijke migrantenvoorgangers, wordt een lacune in de theologische opleiding aan de Nederlandse universiteiten opgevuld. De toelatingseis voor deelname aan dit programma is een aantoonbare afgeronde MA.

Op 21 maart wordt hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de SKIN en de VU.

Ter gelegenheid hiervan wordt de eerste CMKT conferentie gehouden aan de Vrije Universiteit op **21 maart van 11.00 - 12.30 uur** getiteld: **The church is boring, if it is not relevant.**

Na afloop van de conferentie is er een gezamenlijke lunch op de VU.

Voor aanmeldingen en informatie: Peter Roelofsma (Coördinator) Email adres: [p.h.m.p.roelofsma@vu.nl](mailto:p.h.m.p.roelofsma@vu.nl) Telefoon: 06 55 3939 60

## Paastocht Arnhem 2016



*Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven'. - Johannes 11:25*

Op **27 maart** wordt in de vroege ochtend een Paastocht georganiseerd. De Paastocht is een feestelijke wandeling voor jong en oud, die plaatsvindt vanaf de noordzijden van de John Frostbrug en de Nelson

Mandelabrug naar de Stadsblokken. Met deze tocht willen we als christenen samenkomen om de opstanding van Jezus te vieren en te proclameren in Arnhem!

Deelnemers verzamelen zich om 06.15 uur aan één van de noordzijden van de bruggen, om van daar naar het midden van de Stadsblokken te wandelen. Dit kan met kaarsen en vlaggen, of op een andere manier. In het midden van de Stadsblokken komen beide groepen

bij elkaar, waar vervolgens de hoorn geblazen wordt en ruimte is voor verschillende bijdrages van deelnemers. De activiteit duurt tot ca. 7.45 uur.

Aanmelden en praktische informatie via [paastochtarnhem@gmail.com](mailto:paastochtarnhem@gmail.com)

## Begeleiding van mensen bij verdriet, rouw en verlies

*Thema-avond RvK Dieren e.o.*



**Marinus van den Berg**, nationale expert in begeleiding van mensen bij verdriet, rouw en verlies, komt op uitnodiging van de Werkgroep Geloof en Maatschappij naar de Ontmoetingskerk te Dieren. Thema van de bijeenkomst is: lijden verlichten. Dat is ook de titel van het onlangs van zijn hand verschenen boek. Marinus van den Berg (theoloog en pastor) is bekend van radio, krant en televisie. Bij gebeurtenissen, die grote invloed hebben op de samenleving, zoals zelfmoord door scholieren na pesten op school, wordt hij vaak door actualiteitenrubrieken en kranten geraadpleegd.

Zijn licht laat hij eveneens schijnen op ethische discussies als het gaat om zorg voor ouderen bij het levenseinde en palliatieve zorg. Daarnaast houdt hij zich bezig met “nieuwe” vormen van lijden waar we tegenwoordig met grote regelmaat mee geconfronteerd worden, bijv. het lijden van vluchtelingen.

Marinus van den Berg staat samen met de bezoekers van deze avond onder meer stil bij: Er is in onze tijd bij velen een nieuwe belangstelling voor vasten. Dat gebeurt uit allerlei overwegingen. Maar komt er ook weer meer aandacht voor lijden? Wordt het weer tijd voor nieuwe bezinning en lijdensmeditatie in de Veertigdagentijd? Welke aandacht is er dan nodig? Hoe kijken we tegenwoordig naar lijden? Welke beelden van lijden zien we voor ons?

Marinus van den Berg noemde zijn laatste boek “Lijden verlichten”? Hij schreef het na 40 jaar werkzaam te zijn geweest als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg en publicaties over levenseinde, rouw, troost en zorg. Er is volgens hem een nieuw spreken over lijden noodzakelijk.

De bijeenkomst gaat uit van de Werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Dieren e.o.

De entree is gratis. Na afloop de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.

De Dierense Boekhandel is met een boekentafel aanwezig in de hal van de Ontmoetingskerk.

De avond is op **donderdag 14 april** in de **Ontmoetingskerk**, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren  
Aanvang: **20.00 uur**. Zaal open: 19.30 uur.

## De Walburgis in maart

***Hieronder vindt u een overzicht van de diverse activiteiten en programma's die u deze maand rondom de lijdenstijd in de Walburgiskerk kunt meemaken.***

### **Lauden: Kloosterlijk ochtendgebed**



*Iedere 1ste zondag van de maand om 10.00 uur in de Walburgis*

*De lauden zijn een onderdeel van het getijdengebed, een meditatieve gebedsvorm die men in de kloosters beoefent.*



*De kern van deze viering bestaat uit enkele psalmen en gedichten die rondom het evangelie zijn uitgezocht. Samen vormen ze een eenheid en een mooie manier om tot verdieping te komen. Hier draagt ook de overweging van de voorganger een steentje toe bij.*

Bij de voorbeden is iedere aanwezige uitgenodigd om zorgen en verlangens hardop uit te spreken.

*Door samen de psalmen te zingen, te luisteren naar orgelmuziek, in stilte te mediteren en samen te bidden, ontstaat een sfeer van verbondenheid en harmonie.*

*M.m.v. Laudenkoor o.l.v. Monique Verhoeven. Na afloop is er thee en koffie.*

### **Meditatief avondgebed rond de as en Jona**

*Iedere woensdag in de vastentijd om 19.00 uur in de Walburgis*



Gebaseerd op de traditionele vespers in de kloosters. Deze vastenperiode in relatie gebracht met Jona en met de as van het as ritueel van Aswoensdag. Aansluitend aan de vesper is er tot 20.00 uur gelegenheid voor persoonlijk meditatie.

### **Installatie, foto's en pasteltekeningen in de Walburgis**

In de Walburgis is op dit moment een expositie ingericht rond het thema:

*6 Weken Jona- het verhaal opnieuw verteld*

Iedere vrijdag in de vastentijd van 11.00 - 16.00 uur en tijdens en rond activiteiten.

Op Goede Vrijdag 25 maart : van 11.00 - 20.30 uur

### **Rinke Nijburg in Walburgislezing**

*woensdag 9 maart 20.00 uur*



Toen Rinke Nijburg (1964) met zijn studie aan de Academie begon, viel het hem op dat religie in de kunst taboe was geworden. Hij is, na al die jaren, nog steeds van mening dat de Bijbel als referentiekader van de westerse cultuur serieus moet worden genomen: 'Als mensen de Bijbel niet meer kennen, dan is dat de dood van de cultuur.' Voor hem persoonlijk ademt de Bijbel een oproep, een appèl om er te zijn voor een ander. Daardoor wordt je geweten continu bepaald, je kunt je er niet aan onttrekken. Hij heeft dit liever dan het principe van de 'Survival of the fittest' van Darwin dat je volgens hem terugziet in het neoliberalisme. Religieus gezien is Nijburg allerm minst eenkennig, in zijn kunst put hij ook uit andere wereldreligies. In het werk van dichter T.S. Eliot herkent hij zijn eigen gedachten over de kosmos. Over religie zegt hij: 'Het religieuze heeft mijn hart, maar het is wel direct het meest tricky deel!'

Rinke Nijburg is grafisch kunstenaar, tekenaar en schilder, docent ArtEZ Arnhem. En.... een boeiend verteller.

Woensdag 9 maart 20.00 uur. Entree: € 6,- Gratis parkeren op het kerkplein.

### **Vertelling boek Jona actueel vanwege houding tegenover vreemdelingen**

*Themaviering OLVékoor 13 maart in de Walburgiskerk*



Hoe actueel zijn de opvattingen in het Bijbelboek Jona in een tijd, waarin duizenden vluchtelingen Nederland binnenkomen? Die vraag komt aan de orde in de themaviering van het OLVékoor op **13 maart** in de Walburgiskerk te Arnhem. Dat boek Jona werd in ongeveer de vijfde eeuw vóór Christus als vertelling geschreven. Het is al eeuwen een van de meest bekende Bijbelverhalen. In het boek, dat maar vier hoofdstukken telt, wordt feitelijk

gepleit voor verandering in de opvatting van veel mensen: een “ommekeer” naar een meer sociale houding en mededogen met anderen. En als het gaat om vreemdelingen wordt in het boekje gewezen op de gelijkwaardigheid van de vreemdeling.

In de viering wisselen teksten en liederen van Huub Oosterhuis elkaar af.

In de kerk staat een installatie van de Arnhemse kunstenaar Peter Krynen met “Jona” als thema. De betekenis die het boek Jona voor de kunstenaar kreeg wordt ook toegelicht.

De viering begint om **10.00 uur**.

**Concert: ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn**  
(Palm)zondag 20 maart , 15.00 uur in de Walburgis



In ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn worden de 7 zinnen die Jezus sprak toen hij aan het kruis hing muzikaal verbeeld. Haydn componeerde dit werk in 1786 in opdracht van een Spaanse mecenas met de bedoeling om het ten gehore te brengen op een speciale kerkdienst op Goede Vrijdag. Het muziekstuk bestaat uit 8 delen: een deel bij elk van de kruiswoorden en een afsluitend deel.

Het stuk wordt gespeeld in een bewerking voor klarinet door het ‘Kurios Klarinetkwartet’. Opgericht in 2002 heeft het kwartet zich door de jaren heen ontwikkeld tot een veelzijdig ensemble. De afgelopen jaren heeft het kwartet concerten gegeven door het hele land en op zeer verschillende locaties. Het is regelmatig te horen op Radio 4, o.a. het programma ‘Opium op 4’.

De bezetting van het Kurios Klarinetkwartet bestaat uit Peter Koetsveld -2<sup>e</sup> klarinet. Mark Snitselaar-basklarinet, Corien Hopman- 3<sup>e</sup> en bassetklarinet en Boukje Musch, -1<sup>e</sup> en esklarinet.

**Palmzondag-Goede week en Pasen**

*Vieringen in de Walburgis*

*Zondag 20 maart: 10.00 uur* Palmpasen viering  
Voorganger: Wim Palstra. M.m.v. Monicakoor uit Utrecht  
o.l.v. Marietrees Broeren

*Goede vrijdag 25 maart*  
12.30 uur Coventrygebed  
15.00 uur Herdenken lijden van Jezus Christus  
19.30 – 20.15 uur Wake met stem en stilte m.m.v. Octo Voces

Paasviering zaterdagavond 26 maart 21.00 uur m.m.v. ad hoc koor o.l.v. Marietrees Broeren  
Voorgangers: Paul Moet en Corry Koot

Paasviering zondag 27 maart 10.00 uur  
Peuter/kleuterviering o.l.v. Joset van Leeuwen



**Korte berichten**



- Elke vrijdag 12.30-12.45 uur. **Coventrygebed** in de Walburgiskerk
- **Compassie café in Molen de Kroon** in Klarendal. Thema: "Compassie laat je raken!" Datum: **9 maart**. Tijd: **19.45-22.00 uur**

- **Nieuwe voorzitter voor het Overleg Kerken en Overheid.** Per februari 2016 heeft Kees van Esch het voorzitterschap van het OKO op zich genomen. Hij is voormalig directeur van het Gelders Genootschap, lid van het bestuur van de Christen Unie in Arnhem en lid van de Kruiskerk. Zijn mailadres is [c.van.esch7@kpnplanet.nl](mailto:c.van.esch7@kpnplanet.nl)
- **Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen** organiseert op **12 maart** *Arnhemmers in dialoog* met als thema **Barmhartigheid, Rechtvaardigheid & Medemenselijkheid**. Doe jij ook mee? Entrée: €5,- (inclusief maaltijd). Tijdig aanmelden. Aanvang: **15.00 uur**. Locatie: MFC Omnibus, Pallas Atheneplein 2, 6846XA Arnhem. Uitgebreide informatie in het bulletin van februari.
- **Concert Syrische muzikanten** (die verblijven in de Arnhemse Koepel) en **Wereldvrouwenkoor**. zaterdag **12 maart** in de **Dorpskerk Schaarsbergen**, Kemperbergerweg 806. Kerk open om **19.30 uur**. Entree gratis. Er wordt gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk en nieuw interieur van de kerk. Na afloop kunt u napraten onder het genot van Syrische hapjes en drankjes.
- **Het Onze Vader & Joodse achtergronden.** Lezing op **13 maart** om **15.00 uur** door Dr. Peter van 't Riet in de synagoge van Apeldoorn, Paslaan 18. Gratis toegang en goede parkeergelegenheid.
- Op 9 april vindt in de **St. Bernulphuskerk**, Utrechtseweg 129, 6862AG Oosterbeek de **24e Thomasviering** plaats van **18.00 - 20.00 uur**, inclusief maaltijd. Het thema is deze keer **Beelden van Verlangen**. De viering valt samen met een foto-expositie in de kerk van 16 werken met als onderwerp *Beeldspraak*.
- Binnenkort opent de **ReShare Store** haar deuren in Arnhem. De ReShare Store is een tweedehands kledingwinkel van het **Leger des Heils**. Een moderne winkel met sociale prijzen, een luisterend oor en bovendien een werkplek voor vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De winkel wordt feestelijk geopend op zaterdag **19 maart**. de opening is van 11.00-12.30 uur. Het adres is Koningstraat 54A, 6811DH Arnhem. Aanmelden vóór 11 maart bij: [secretariaat@reshare.nl](mailto:secretariaat@reshare.nl)

## Vrijwillige bijdrage ondersteuning Coventrygebed



Elke vrijdagmiddag om 12.30 uur is in de Walburgiskerk een korte viering rondom het Coventrygebed. Dit zogeheten Coventrygebed is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en gewelds denken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

De werkgroep, die deze wekelijkse korte viering organiseert vraagt u om financiële ondersteuning. Er zijn kosten voor liedboeken, een contributie aan de landelijke organisatie van deze Coventrygebeden (€100,- per jaar), een bloemetje voor iemand die ziek is en andere organisatiekosten.

Gevraagd wordt een vrijwillige bijdrage van alle voorgangers en diegenen die regelmatig het Coventrygebed bezoeken en tot de enthousiastelingen gerekend kunnen worden die ons een goed hart toedragen.

10 euro is daarbij het richtbedrag. U kunt dit overmaken aan de penningmeester Eef Gans op bankrekening: **NL08 INGB 0002899109** t.n.v. de heer J. Gans en/of mw. E.M.H.J. Staring.

## Informatie over het Stadsbestuur Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadsbestuur Arnhem. Het Stadsbestuur is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditatie, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

### Up / Down – Elka Oudenampsen

*tentoonstelling tot en met 26 april.*

Collages vormen het beginpunt voor de schilderijen van Elka Oudenampsen. Zij gebruikt hiervoor vooral plaatjes uit tijdschriften. "De mens in voortdurende beweging en ontwikkeling – binnen de ruimte van bewegingsloze stilte." Dat is het centrale thema van de werken die in het Stadsbestuur te zien zullen zijn.

### Vasten 2.0

*Elke woensdag tot en met 23 maart van 18.00 – 20.00 uur*

Tot Pasen komt een groepje mensen elke woensdagavond bijeen om een sobere maaltijd te nuttigen. Wat kun je je ontzeggen en waar wil je een tijdje buiten kunnen? Samen met anderen bespreek je jouw doelen en kijk je er na een week weer even op terug. Na de maaltijd volgt een meditatie. Je kunt je aansluiten, maar geef je wel even op.



### Wijsheid uit het Oosten: Haiku en sumi-e

*12 maart van 10.00 – 16.00 uur*

Een dagje proeven van Oosterse wijsheid. Sumi-e is de Japanse naam voor de traditionele wijze van schilderen in China en Japan. De kunst van sumi-e is om met zo min mogelijk lijnen zoveel mogelijk te verbeelden. De aard van de materialen bevordert een 'spontane' werkwijze en het onderwerp is ontleend aan de natuur. De Haiku is een aparte poëzievorm, die oorspronkelijk uit Japan komt. Het zijn kleine gedichtjes die vaak gaan over de natuur. Door Els van Helden en Titus de Jong.

### Kruisiging in beeld

*23 maart van 20.00 – 22.00 uur*

In de 'stille week' staan wij stil bij de gekruisigde Christus. Door de eeuwen heen zie je veranderingen optreden in hoe hij wordt afgebeeld. triomfalistisch, lijdend, met aandacht voor de omstanders of voor jezelf als toeschouwer. Welke afbeelding raakt jou?

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op [www.stadsbestuur.nl](http://www.stadsbestuur.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn

**Stadsbestuur Arnhem**

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email [stadsbestuur@planet.nl](mailto:stadsbestuur@planet.nl)



---

## Colofon

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het aprilnummer inzenden vóór 7 april 2016 aan**

**[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

Het volgend bulletin verschijnt op 13 april 2016.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 401 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

[aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)