

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 50
14 september 2016
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- **Macht en Democratie – Column door Liesbeth Dessens**
- **Europa, Europa... Het referendum Brexit**
- **Een bezoek aan het voedselbos EcoVredeGaard**
- **Bridge to Liberation Experience – 16 sept.**
- **Bijeenkomst met christelijke organisaties en kerken – 16 sept.**
- **“Preventie van suïcide, onze zorg!” - symposium – 22 sept.**
- **Bij Augustinus te gast – 29 sept.**
- **Wachten op transport - Thee met thema – 2 okt.**
- **Henri Nouwen avond – 5 okt.**
- **Taizé viering te Duiven – 15 okt.**
- **Samen kerk in Nederland – 22 okt.**
- **Vluchteling, religie en samenleving – symposium – 27 okt.**
- **Korte berichten**
- **Walburgisactiviteiten najaar 2016**
- **Informatie over het Stadspastoraat Arnhem**
- **Colofon**

Europa, Europa... Het referendum Brexit

Opening van de vergadering van de RvK op 28 juni



Een paar dagen geleden op 23 juni togen de Britten na een rumoerige campagne naar de stembus. Zij zelf en de hele Europese Unie wachtten vol spanning op de

uitslag. Toen deze een dag later bekend was konden de voorstanders van vertrek hun vreugde niet op. Het was feest in grote delen van het Koninkrijk. Ook elders in de EU was menigeen in het geheel niet ontevreden. Zij zagen kansen voor zich. Op een Brexit kan toch ook een Grexit, een Spexit..., een Nexit volgen, niet waar?

De tegenstanders van het Britse vertrek toonden zich verslagen. Diep teleurgesteld waren ze.

Stukgeslagen was hun jarenlange droom van een verenigd en krachtig Europa. Waren alle inspanningen om dit te bereiken vergeefs? Hoe kon dit gebeuren? Wat was men vergeten...?

Macht en Democratie

Column door Liesbeth Dessens

De zomer is meteorologisch voorbij. Het was dit jaar een onevenwichtig seizoen. Nogal wat regen, soms wat zon. Het leek op de situatie in de wereld: nogal wat geweld, zelden een meevaller.

Het raakt me dat het niet lukt om conflicten uit te praten. Dat was wel vaker zo, maar het is treurig om te merken dat het maar niet lukt om tot rust en evenwicht te komen. Meer opleiding brengt helaas niet meer evenwicht in de samenleving. Waarom zijn mensen uit op macht? Wat is het voordeel daarvan? Wat bereiken mensen met macht? Vaak geen vrede, geen evenwicht. Mogelijk geeft het mensen met macht een tevreden gevoel. Mensen die naar de machthebber opzien mogelijk ook, maar veel mensen, die te maken hebben met die macht, zullen zich ongelukkig voelen. Immers er is geen rekening met hen en hun gevoelens gehouden.

Waarom kunnen machtigen niet tot compromissen komen? Hier zie ik een manco in onze samenleving en niet alleen de westerse: de opvoeding tot democratisch burger schiet te kort. We leren niet om democratisch te denken, om compromissen te sluiten. Als we rekening houden met anderen is ons dat meestal niet geleerd, maar zit het in het karakter.

Ook religies geven weinig ruimte voor democratie. Gehoorzaamheid is de maat.

Ik hoop dat onze samenleving, maar ook godsdiensten dit tekort onderkennen en dat de mensen in de samenleving en voorgangers van religies hun best doen meer democratisch te denken en handelen.

Liesbeth Dessens zit in het DB van de RvK Arnhem en is afgevaardigde van de St. Eusebiusparochie

Europa's oudste overleveringen kunnen ons wellicht op een spoor brengen. Ik denk aan twee verhalen.

“In Phoenicië regeerde een koning genaamd Agenor. Zijn dochter Europa speelde eens met vriendinnen aan de zee kust, toen onder een kudde runderen een buitengewoon mooie, sneeuw witte stier haar aandacht trok. Agenor's dochter bewonderde het dier, maar durfde het eerst niet naderen, hoe weinig kwaadaardig het beest er ook uitzag. Langzamerhand echter week de vrees; zij hield hem bloemen voor, klopte hem strelend op de brede borst en vlocht hem sierlijke kransen om de horens. Ten slotte ging zij zelfs op zijn rug zitten. Toen ging het langzaam voort naar de zee, spelende al verder het water in, en ten slotte verdween Zeus – want hij was het die in de gedaante van een stier het meisje geschaakt had – met zijn buit in de richting van het eiland Kreta. Daar maakte hij zich aan Europa bekend. ...” (1) Oppergod Zeus van de oude Grieken ontvoert een onschuldig spelend meisje. Zij wordt op slinkse wijze weggerukt uit haar vertrouwde omgeving en over de zee naar een ander deel van de wereld gebracht, dat later naar het ontvoerde meisje genoemd wordt, Europa. In zijn felle begeren nam Zeus Europa haar onschuld af.

Het verhaal heeft nog een kant. Een meisje laat zich verleiden door een hele mooie stier. Koste wat kost wil ze dit dier aanraken, aaien, berijden... Zij gaat in haar begeerte zo in het dier op, dat ze alles om zich heen vergeet. De gevolgen zijn onomkeerbaar en worden steeds groter. ... Want: Europa komt s' avonds niet thuis. Haar vader, koning Agenor is, als hij van haar verdwijning hoort ontroostbaar en later ook woedend. Wreken wil hij zijn dochter. Daartoe stuurt hij zijn zoon Kadmos op weg om haar terug te halen. Zonder Europa mag hij niet thuiskomen. Kadmos vindt Europa niet. Teruggaan naar huis durft hij niet. Gedurende zijn omzwervingen laat hij sporen achter van moord en doodslag... Het zijn de bloedsporen waarvan Europa ook in later tijd doortrokken is. Het werelddeel heeft veel oorlogen gekend. Landen en grote rijken botsten door de eeuwen heen.

In veel later tijd speelt zich de tweede overlevering af van Europa's geschiedenis. Op een dag gebeurde het – naar het verhaal van Handelingen 17 – dat de apostel Paulus de markt in Athene betreedt. Hij kijkt om zich heen en ziet overal op het plein beelden en altaren staan gewijd aan Zeus, de andere goden, de halfgoden en ook nog de groten der aarde. ... Tot zijn oog valt op een altaar voor de onbekende god. Hier ligt voor hem een kans. Immers, als mensen gaan twifelen aan hun aloude geloofswaarheden en zodoende vragen gaan stellen, is de tijd rijp om andere inzichten aan te reiken. Paulus pakt zijn kans. Hij roept de Atheners en alle marktgangers op om hun vertrouwen te stellen in die voor hen nog onbekende god en zijn wegen te gaan. Want die god eist en neemt geen liefde, maar geeft liefde. In zijn voetspoor ontstaat een leven dat het waard is om geleefd te worden. Ieder die de weg van die god volgt, mag in die leven gevende liefde delen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

De eenheid in de Europese Unie wordt ernstig bedreigd. We hoorden twee oude verhalen die zich afspeelden in Europa. Het ene verhaal vertelt over hebzucht en wraak. De eeuwen door heeft in Europa tot nu toe veel bloed gevloeid. Het andere verhaal wijst op nieuwe zienwijzen. Mensen en volkeren moeten als ze uit zijn op vrede en vriendschap, elkaar leven, dat de moeite waard is gunnen. Beide verhalen zijn basis van het huidige Europa. Europa en de EU zijn voortgekomen uit zowel de Grieks – Romeinse klassieke traditie als de Joods-Christelijke. Beide tradities hebben wijze ontwikkelingen doorgemaakt. Wij kunnen en mogen daarom als we in Europa een eenheid willen vormen, putten uit beide rijke tradities. Wat let onze politici. Wat let ons.

Uit Ernst Hoffmann, Goden- en heldensagen, Groningen 1959, 17e druk

Wina Bakker (afgevaardigde van de Waalse kerk in de RvK Arnhem)

Bezoek aan het EcoVredeGaard

Voedselbos van Ecovrede



Tijdens de Algemene vergadering van de Raad van Kerken op 24 mei 2016 waren enkele vertegenwoordigers van de Stichting Ecovrede op bezoek om te vertellen over haar werk in de regio Arnhem. Ecovrede heeft verschillende initiatieven genomen waaronder de opzet van een voedselbos in het park Lingezege ten zuiden van Arnhem. De leden van de raad waren vooral geïnteresseerd in het voedselbos en vroegen of het mogelijk zou kunnen zijn om dit bos een keer te bezoeken.

Dit bezoek heeft inmiddels op 26 augustus jl. plaatsgevonden.

Vanaf het ontvangstgebouw van het park Lingezege gingen we te voet naar het voedselbos.

Onderweg werd verteld dat dit project aan het begin van dit jaar is gestart met het graven van een enorm gat voor een vijver en dat de rest van de grond is omgeploegd. Vervolgens zijn er vruchtbomen en bessenstruiken geplant en vele zaden gezaaid van diverse plantensoorten.

Op dit stuk land van één hectare grond zijn in het verleden gedurende tientallen jaren grote hoeveelheden mest gebruikt voor een optimale oogst. Het kan daarom heel lang duren voordat een gezonde bodem is ontstaan waarop het één en ander op een natuurlijke manier kan gedijen.

Het streven naar een optimale oogst is economisch interessant maar ecologisch gezien op langer termijn een ramp. Elk jaar verdwijnen als gevolg hiervan grote hoeveelheden vruchtbare grond van onze planeet.

We komen aan bij het hek dat toegang geeft tot het oogstbos. We zien enorme hoeveelheden perzikkruid en andere wilde planten waardoor er niets meer is te zien van de geplante bessenstruiken. Slechts enkele vruchtbomen lijken het te halen. We struinen naar de vijver waarin en waar omheen dier en plant beginnen te leven.

Het fenomeen voedselbos is niet nieuw in Nederland en daarom kunnen de vrijwilligers van Ecovrede leren van de ervaringen elders. Alleen eerbied en een verantwoorde manier van omgaan met de bodem, het water en de natuur kan onze planeet redden. Daarom verdienen de vrijwilligers van Ecovrede alle respect en steun van onze samenleving.

In die zin was het bezoek waardevol en leerzaam.

Dick Blokker (afgevaardigde De Christengemeenschap Arnhem e.o. in de RvK Arnhem)

Bridge to Liberation Experience 2016



Op 16 september is de John Frostbrug opnieuw het decor voor de beleving van de Slag om Arnhem. Vanuit persoonlijk vrouwelijk perspectief wordt het publiek dit jaar meegenomen in een verhaal over liefde in oorlogstijd. Het programma is bekend. Bridge to Liberation Experience werkt samen met verschillende partners en artiesten. Om ze wat beter te leren kennen deelt iedere partner en artiest zijn of haar relatie tot de oorlog. Zo verpleegde de Russische oudtante van danseres **Elena Pampoulova** (foto Introdans-Hans Gerritsen) talloze soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Je kunt haar verhaal en alle andere lezen op www.bridgetoliberation.nl

Ook veel informatie rond *Bridge to the future* vindt u in de nieuwsbrief via

<http://bridgetothefuture.cmail20.com/t/ViewEmail/r/98EA13730D7FED7E2540EF23F30FEDE/39DD35A07E877AD038A555EB6E97B45B>

Bijeenkomst met christelijke organisaties en kerken

Eerder vond het eerste overleg plaats met vertegenwoordigers van christelijke organisaties en kerken in Arnhem. Tijdens deze bijeenkomst heeft de directeur Wout Oldhoff namens de Raad van Bestuur van Vreedenhoff een toelichting gegeven op ontwikkelingen in de zorg en gevolgen die dit heeft voor Vreedenhoff. Tevens heeft hij geprobeerd aan te geven welke positie Vreedenhoff hierbij in wil nemen. Vervolgens hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over hoe wij op een goede manier invulling kunnen geven aan zorg en aandacht voor 'onze' ouderen en waar onze activiteiten elkaar zouden kunnen aanvullen, voor ouderen zowel in en buiten Vreedenhoff.

Gezamenlijk concludeerden we al dat het een geslaagde bijeenkomst was, die vraagt om een vervolg. In het verlengde daarvan sturen we u vast enkele belangrijke data voor bijeenkomsten in het najaar:

Vrijdag 16 september 2016, vanaf 17.00 uur, Bijbels Culinair

Donderdag 24 november 2016, van 16.00 tot 18.00 uur, overleg met christelijke organisaties en kerken in Arnhem

'Preventie van suïcide, onze zorg!'

Symposium



Rijnstate

Het aantal suïcides in Nederland stijgt in een zorgwekkend tempo met 6% per jaar. Zo ook in Arnhem en omgeving. Om het aantal suïcides terug te brengen, is het belangrijk dat alle organisaties en functionarissen in de regio Arnhem die in aanraking komen met mensen met suïcidaal gedrag goed weten hoe ze kunnen handelen.

Daarom nodigt het platform Suicidepreventie van de regio Arnhem u uit voor het symposium "Preventie van suïcide, onze zorg!" op **donderdag 22 september van 13.30 – 17.00 uur** in de **HAN Campus** in Arnhem. Tijdens het symposium reiken wij u handvatten aan voor de herkenning van suïcidaal gedrag en leert u hoe u hiermee om kunt gaan. Samen kunnen wij suïcides in Arnhem zo veel mogelijk voorkomen!

Het symposium is bedoeld voor functionarissen van alle organisaties in Arnhem en omgeving die (met regelmaat) in aanraking kunnen komen met mensen met een doodswens, zoals (geestelijke) gezondheidsinstellingen, thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen, jeugdzorgorganisaties, scholen en kerken.

Het platform Suicidepreventie voor de regio Arnhem wordt gevormd door Rijnstate, Pro Persona, Iriszorg, CGGM, Onze huisartsen en politie. Dit platform heeft als doel de samenwerking te bevorderen om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren en suïcides te voorkomen.

Graag tot 22 september!

U kunt zich voor het symposium aanmelden via

www.rijnstate.nl/web/Nieuws/Symposium-Preventie-van-suicide-onze-zorg-1.htm

Bij Augustinus te gast

Twee bijeenkomsten



Op donderdag 29 september en 27 oktober a.s. organiseert de Sint Eusebiusparochie in Arnhem twee bijeenkomsten rondom Augustinus (354-430). Deze avonden staan voor iedereen open!

De eerste avond: Augustinus als pastor en predikant

Decennia lang heeft deze bisschop uit Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de befaamde bisschop toe om hemzelf te beluisteren of zijn preken op te tekenen. Zo zijn er honderden in het Latijn bewaard. Zijn toespraken zijn ook in Nederlandse vertaling het lezen waard. Augustinus wordt namelijk alom gewaardeerd vanwege zijn zorgvuldige en creatieve bijbeluitleg, pastorale zorg en diepzinnige overdenking van het christelijk geloof. Hij is ook een echte oecumenische bisschop. Tijdens de bijeenkomsten wordt iets over die preken verteld en lezen we er enkele ter kennismaking. Zo zijn we als het ware bij Augustinus te gast.

De tweede avond gaat over de zorg voor de doden. Wat kunnen wij, zo vlak voor Allerzielen, voor onze doden doen, was de vraag die Augustinus zich ook stelde. Zo beantwoordt hij in een geschrift enkele vragen van een weduwe die haar zoon begraven heeft: In zijn reactie zoekt Augustinus antwoord op vier problemen: - Maakt het wat uit of je een gestorvene begraaft of cremeert? En zo ja, voor wie? - Wanneer je een overledene begraaft, maakt het dan enig verschil waar je dat doet? En zo ja, voor wie? - Heeft het zin om voor overledenen te bidden? - Wat moet je ervan denken wanneer een dierbare gestorvene in je dromen verschijnt? Een goed vervolg op de eerste avond!

Data: donderdag 29 september en 27 oktober (u kunt ook 1 avond komen)

Tijd: 20.00 u - 22.00 u

Plaats: Walburgiszaal, Sint Walburgisplein 45 Arnhem

Begeleider: drs. Hans van Reisen, Augustijns Instituut Eindhoven

Kosten: 5 euro per avond.

Opgave tot uiterlijk dinsdag 27 september bij secretariaat Sint Eusebiusparochie: secretariaat@eusebiusparochie.nl.

Tijdens de bijeenkomst is een boekentafel aanwezig met daarop alle verkrijgbare vertalingen van Augustinus

Wachten op transport

Thee met Thema in Oosterbeek, zondag 2 oktober 2016 in de Oude Kerk



In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 2 oktober een bijeenkomst plaats met als onderwerp Wachten op transport. Ditmaal in de **Oude Kerk, Benedendorpsweg 134**. Het betreft hier een voorstelling *Wachten op transport* waarin Elisabeth Oets een hommage brengt aan haar opa, journalist Philip Mechanicus (1889-1944), die zij nooit gekend heeft. Hij kwam terecht in kamp Westerbork, waar hij een dagboek bijhield. In 1944 werd hij op transport gesteld en omgebracht in Auschwitz.

Elisabeth doorweeft haar verhaal met liederen van Ilse Weber, gecomponeerd in het concentratiekamp Theresienstadt. Hierbij wordt zij op piano begeleid door Mi Ying Chen.

Elisabeth Oets en Mi Ying Chen werkten lange tijd bij de Nederlandse Reisopera.
www.elisabethoets.nl

Aanvang 16.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 16.00 uur), in de Oude Kerk!
 Informatie: Leen van Doorn 026 333 3854

Henri Nouwenavond

Presentatie Laurent Nouwen over zijn broer Henri Nouwen



Henri Nouwen (1932-1996) is nog steeds een van de wereldwijd meest gelezen auteurs over christelijke spiritualiteit. Hij was hoogleraar aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten en schreef vele boeken over geloof en spiritualiteit, die zeer toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Het bekendst is zijn boek *Eindelijk thuis* waarin hij zich laat inspireren door het schilderij dat Rembrandt maakte van het verhaal van de verloren zoon.

In 1986 legde hij zijn hoogleraarschap neer en werd hij pastor in de l'Arche gemeenschap in Toronto, waar hij samenwoonde met verstandelijk gehandicapten en hen met hart en handen bijstond.

Nog steeds inspireert Henri Nouwen velen.

Zijn broer Laurent Nouwen komt op 5 oktober naar Oosterbeek. Hij vertelt deze avond op inspirerende en beeldende wijze over het leven, het werk en de spiritualiteit van zijn broer Henri.

Inleider: Mr Laurent Nouwen
 Datum: woensdagavond 5 oktober 2016.
 Plaats: Oude Kerk Oosterbeek
 Aanvang: 20.00 uur.
 Kerk open: 19.30 uur (boekentafel aanwezig).



Toegang vrij.

Na afloop collecte voor de Henri Nouwen Stichting een stichting die het gedachtegoed van Henri Nouwen verspreidt en tehuizen voor diepgehandicapte kinderen, met name in Oekraïne, ondersteunt.

Afbeelding: Rembrandt van Rijn. De terugkeer van de verloren Zoon., 1668, Hermitage Sint Petersburg

Taizéviering

H. Remigiuskerk te Duiven

Op zaterdag 15 oktober 2016 is er om 19.00 uur in de Remigiuskerk weer een Taizéviering. Iedereen is uitgenodigd om deze vieringen bij te wonen.

Zij die willen kunnen ook meezingen in het gelegenheidskoor dat deze vieringen muzikaal ondersteunt. Dit gelegenheidskoor zal repeteren op de vrijdagen 30 september en 7 en 14 oktober, telkens om 19.15 uur in het parochiecentrum van de Remigiuskerk.

namens werkgroep Taizévieringen; Regina Witte taizeliemers@gmail.com.

Samen kerk in Nederland



De landelijke vereniging van internationale kerken en migrantenkerken Samen Kerk in Nederland (SKIN) en de Raad van Kerken in Nederland organiseren op **zaterdag 22 oktober** een symposium over en met de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland.

Een aanleiding voor deze bijeenkomst is het verschijnen van het nieuwe boek van ds. dr. Jaap van Slageren getiteld 'Wijzen uit het oosten, uit zo verren land. Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Over hun geschiedenis, liturgie en geboorteverhalen van Christus' (voorjaar 2016). Met dit gezamenlijk initiatief beogen de twee interkerkelijke organisaties niet alleen het presenteren van het boek aan belangstellenden, maar ook deze vitale en eeuwenoude kerkfamilie en haar vertegenwoordiging in ons land voor het voetlicht te brengen. Bovendien willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de positie van deze christelijke geloofsgemeenschappen in de landen van herkomst en in de diaspora, waaronder die in Nederland.

Tijdens dit symposium hopen alle vijf Oriëntaals-Orthodoxe kerken zichzelf te presenteren aan de Nederlandse samenleving in het algemeen en christelijk Nederland in het bijzonder. Dit doen zij door diverse korte bijdragen te leveren vanuit de eigen kerkelijke tradities. De Eritrees-Orthodoxe Kerk zal het startsein geven met een liturgische dans. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin zal namens de Syrisch-Orthodoxe Kerk een toespraak houden over de rol en betekenis van poëzie in de eigen kerkelijke traditie en poëzie in het Syrisch (de liturgische taal, een dialect van het Aramees) voordragen. Bisschop Arsenios El Baramousy van de Koptisch-Orthodoxe Kerk zal het hebben over het monastieke leven en de invloed hiervan op de christelijke gemeenschap. Hierna vertelt een vertegenwoordiger van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk een verhaal uit deze traditie en verzorgt een koor van de Armeens-Apostolische Kerk een muzikale bijdrage.

Naast de vertegenwoordigers van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland zullen andere betrokkenen aan het woord komen, zoals aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk, voorzitter drs. Dirk Gudde van de Raad van Kerken in Nederland en ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN. Hierna neemt een aantal deskundigen, waaronder ds. Jaap van Slageren en drs. Leo van Leijzen, medewerker Oosterse Kerken bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene, deel aan een paneldiscussie waarbij zij korte inleidingen verzorgen en de discussie met het publiek aangaan. Na de zegenbede is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van hapjes en drankjes.

Tijd: 12:00-14:30 uur (inloop om 11:30 uur)

Locatie: Koptisch-Orthodoxe Kerk Utrecht, Adriaan van Bergenstraat 61, 3554VC Utrecht.

'Vluchteling, religie en samenleving'

Symposium



Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen?

Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven?

Over deze vragen organiseert de projectgroep 'Geloven in Samenleven' samen met het landelijk 'Overleg Joden, Christenen en Moslims' een symposium op **donderdag 27 oktober** in **Utrecht**. De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Doel van de bijeenkomst: handvatten bieden om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Sprekers

Hanneke Gelderblom (lid van het Overleg Joden, Christenen en Moslims)

Hoe kun je vanuit artikel 1 van de Grondwet, die verbiedt te discrimineren op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, het gesprek aangaan met een vluchteling over de harmonie in de Nederlandse samenleving?

Yassin Elforkani (jongerenimam en voormalig woordvoerder van het Contactorgaan Moslims Overheid)

Hoe moet je vanuit de islam naast een vluchteling staan?

Burret Olde (Gemeente adviseur Protestantse Kerk en mede-initiatiefnemer van het project 'Niemand uitgezonderd')

Op welke manier worden kerken voorbereid op de komst van vluchtelingen en op het feit dat een deel van die vluchtelingen zich blijvend in Nederland zal vestigen?

Workshops

Er worden workshops gehouden waarin men met de sprekers dieper in kan gaan op de materie. Verder is er een workshop van het COA en één waarin men in gesprek kan gaan met een vluchteling.

Vanaf 12.30 uur is er inloop en kunt u genieten van een eenvoudige halal lunch.

Het programma start om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur met een drankje en een hapje.

Korte berichten



- Elke vrijdag 12.30-12.45 uur. **Coventrygebed** in de Walburgiskerk

“Vrede verbindt”, lezing t.g.v. de Vredesweek door **Jan Pronk** op **zondag 18 september** om **14.30 uur** in “**De Wasserij**”, Molenbeekstraat 26 (zijstraat Velperweg tegenover het ING-gebouw). De lezing wordt georganiseerd door NIVON en Humanistisch Verbond.

Walburgisactiviteiten

najaar 2016

Walburgis Meditatiekring: Uit stilte geboren



Herfstcyclus: we volgen de natuur door los te laten wat niet meer dienend aan ons is. Mindfulness, gevolgd door inzicht.

Yoga van de geest, balsem voor het hart.

13x op maandagavond van 19.30-21.30 uur in de stiltekapel van de Walburgis

Je bijdrage € 80, met Gelrepas € 40. Graag aanmelden op de website.

Workshop Spiritualiteit en kunst

Ben Piepers neemt je mee in het verhaal van en achter een kunstwerk.

Een zoektocht naar betekenissen waarmee we elkaar rijker maken.

Dinsdagen 1, 8, 15 en 22 november 2016 van 20.00 - 22.00 uur.

Je bijdrage: € 32, met Gelrepas € 16. Graag aanmelden op de website.

Workshop Gregoriaans zingen

Zing mee tijdens de workshops en de eerste zondag van de Advent.

Data: Workshops op zaterdag 2, 12, 19, 26 november.

Uitvoering: zondag 27 november 17.00 uur (vesperviering)

Je bijdrage: € 32, met Gelrepas € 16. Graag aanmelden op de website.

Walburgis Lezingen 2016/2017/1

De spirit van St. Franciscus en de integriteit van Dietrich Bonhoeffer

Een bezielende lezing door Henk Jansen

Datum: woensdag 12 oktober 2016 in De Walburgis van 19.30—21.30 uur, daarna Walburgiscafé.

Je bijdrage: € 6, met Gelrepas € 3. Graag aanmelden op de website. Kaarten aan de zaal

Walburgis Lezingen 2016/2017/2

Inspiratie vanuit de Islam.

Datum: woensdag 9 november in De Walburgis van 19.30—21.30 uur, daarna Walburgiscafé.

Je bijdrage: € 6, met Gelrepas € 3. Graag aanmelden op de website. Kaarten aan de zaal

Meer en praktische informatie

Voor meer informatie over inhoud en organisatie zijn we te bereiken:

Email: info@walburgisarnhem.nl

Organisatie: Clem Follender (06) 24 72 32 06

Inhoud: Wim Palstra (026) 327 34 27

Website: www.walburgisarnhem.nl

Bijdrage (uitgezonderd de lezingen) graag op rekeningnummer: NL43-ABNA-0535-0469-36

t.n.v. Eusebiusparochie o.v.v. de activiteit waaraan je wilt deelnemen en voor

Gelrepashouders hun persoonlijke pasnummer.

Informatie over het Stadspastoraat Arnhem



Dagelijks zijn er veel activiteiten in het Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditatie, exposities en concerten.

Activiteiten in de komende tijd:

- Meditatie - 16/09/2016 – 7.45–9.00 uur
- Groet aan de zon - groet aan de maan - 16/09/2016 – 8.30-9:00 uur
- Alles uit de kast! - 16/09/2016 – 10.00–11.00 uur
- Meditatie - 19/09/2016 – 7.45–9.00 uur
- Mindful yoga en meditatie - 20/09/2016 – 8.00-9:00 uur
- Dru-yoga en meditatie (cursus) - 20/09/2016 – 10.30–12.00 uur
- Meditatie - 21/09/2016 – 7.45–9.00 uur
- De stamtafel - 21/09/2016 – 10.00–10.30 uur
- Putten uit de bron - 21/09/2016 – 10.30-11.45 uur
- Zielzorg voor ambtsdragers (V&T) - 21/09/2016 – 19.45–21.30 uur
- Gebed – taal en ritme van de ziel – presentatie - 22/09/2016 – 20.00–22.00 uur
- Meditatie - 23/09/2016 – 7.45-9.00 uur

- Groet aan de zon - groet aan de maan - 23/09/2016 – 8.30–9.00 uur
- Alles uit de kast! - 23/09/2016 – 10.00- 11.00 uur
- Vredeswandeling (V&T) - 23/09/2016 – 13.00–14.30 uur
- Meditatie - 26/09/2016 – 7.45-9.00 uur
- Mindful yoga en meditatie - 27/09/2016 – 8.00–9.00 uur

Stadspastoraat op de radio: Over de brug

RTV-Arnhem elke zondagmiddag van 14.00-15.00 uur

In het nieuwe seizoen start het Stadspastoraat met een nieuw radioprogramma. Hierin gaan vier gasten met ieder een ándere levensbeschouwing met elkaar in gesprek over een onderwerp uit de actualiteit. Dit alles onder leiding van een gespreksleider.

Herhaling dezelfde dag om 19.00 uur.

Luister mee en geef ook je reactie via Facebook



Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.stadspastoraatarnhem.nl en via facebook op www.facebook.com/StadspastoraatArnhem

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **Stadspastoraat**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het oktobernummer inzenden vóór 6 oktober 2016 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 12 oktober 2016.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 396 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com