

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 53
14 december 2016
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- Column door Margriet Kok
- “Wat is mijn beeld van God?”
- Stadsbestuur heet voortaan D3rde Verdieping
- Van de werkvloer bij Kruispunt
- Activiteiten van de Walburgisgemeenschap
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis
- In memoriam Raimond Maris
- Er is dringend behoefte aan nieuwe Luthers
- Arnhem leeft mee met partnerstad Croydon
- Wie gaat er mee naar de Duitse Kirchentag?
- Internationale Oecumenische conferentie - Verslag
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon
- **E i n d e j a a r s g r o e t**

“Wat is mijn beeld van God”?

Opening Raad van Kerken 22 november door Arend v.d. Venis

De afgelopen weken komt bij mij steeds weer de vraag aan de orde:

“Wat is mijn beeld van God”?

Het Onze Vader begint met “Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd”.

Tijdens een begrafenis van een collega, bij de weekopening in het Hospice van het Leger des Heils waar na afloop werd gevraagd om het lied “ABBA Vader u behoort ik toe te zingen” en afgelopen week tijdens het “putten” bij het Stadsbestuur hadden wij het samenvattend over een “gefrustreerde God” en een “liefhebbende God”.

Hoe ken ik nu God?

In het Leger des Heils hebben we een kort versje voor de kinderen met de woorden:

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.

Er is niets wat Hij niet kan doen.

De bergen schiep Hij,

De zeeën erbij.

En dan hebben we er ook nog manieren bij verzonnen door groot, sterk en machtig te verduidelijken met lichaamstaal.

Bij groot gaan wij staan, bij sterk laten we onze spierballen zien en bij machtig spreiden wij onze armen uit.

Hebben jullie tijd en zin om tweede kerstdag te komen eten?

Column door Margriet Kok

Deze vraag appte ik gisteravond naar mijn familie. Ik verheug me er op om ze dan bij mij thuis te ontvangen: vooraf een menu te bepalen dat net even anders is, het samen koken, het antieke servies te gebruiken, het lekkere eten, maar vooral het gezellig samen zijn. Samen koken en eten gebeurt veel in deze decembermaand. Het brengt mensen bij elkaar. Immers, aan tafel ga je niet snel zware onderwerpen en meningsverschillen bespreken. Het gaat om de gezelligheid. En juist daardoor kan het een begin zijn voor iets anders: een nieuwe afspraak, of een start van nieuwe activiteit. Wat is er leuker om met een groep samen te eten? En dan kunnen er mooie ontroerende dingen gebeuren: zo zei een oudere alleenstaande meneer bij een maaltijd toen voor hem zijn eten werd opgescheept, dat hij het toch zo mooi vond dat er iemand was die dit voor hem deed. Dit gebeurde nooit meer. Het is niet alleen delen van je huis en het eten, maar ook ruimer. Je openstellen voor het verhaal van de ander. Ik denk dat ik na de kerst willekeurig tien mensen ga appen om in januari te komen eten.

Margriet Kok is diaconaal consulent van de Prot. Gem. Arnhem

Wat verstaan we nu onder kennen?

Kennen we God van de verhalen of hebben we ook een persoonlijk kennen van God?

Of hebben we God tot mystiek gemaakt?

Wat is God in de verschillende kerken die wij vertegenwoordigen?

Bij de PKN heb ik begrepen dat het woord God weg wordt gelaten als er over zingeving wordt nagedacht.

Het beeld van God de Vader levert denk ik voor ons persoonlijk al genoeg vragen en antwoorden op.

Arend van de Venis zit als afgevaardigde van het Leger des Heils in de RvK Arnhem

Stadspastoraat heet voortaan D3rde Verdieping



Zaterdag 19 november vierde het Stadspastoraat Arnhem zijn 25-jarig jubileum én was de officiële opening in Rozet (sinds deze zomer is het Stadspastoraat gehuisvest in Rozet). Zaterdag zijn ook de nieuwe naam en het nieuwe logo bekend gemaakt. Het Stadspastoraat Arnhem heet voortaan: D3rde Verdieping – ruimte voor bezinning en ontmoeting.

Al vanaf het begin van het Stadspastoraat Arnhem in 1991 was er intern discussie over die naam. Voor veel mensen bleek de naam een drempel te vormen om naar het Stadspastoraat te gaan. Men dacht bij het woord aan een kerkelijk centrum voor mensen met problemen, die hulp zochten bij de pastoor of dominee. Daar herkende men zich niet in. En het woord dekt ook de lading niet, want pastoraat, in de zin van geestelijke zorg, is maar een klein onderdeel van wat het Stadspastoraat biedt. Het is vooral een bezinningscentrum, met een gevarieerd aanbod van allerlei verdiepende cursussen en workshops op het vlak van levensbeschouwing, zingeving, bewustwording en persoonlijke groei. Mensen die er al jaren komen weten dat, maar juist voor de mensen die dit centrum (nog) niet kennen en die door de naam 'Stadspastoraat' mogelijk op het verkeerde been worden gezet, was het hoog tijd om de naam te veranderen.

Nu het Stadspastoraat opnieuw een doorstart heeft gemaakt – met dank aan de Protestantse Gemeente Arnhem die zich voor drie jaar financieel garant heeft gesteld – én is verhuisd naar Rozet, leek het na 25 jaar een mooi moment om ook de naam te veranderen, en daarmee aan te geven dat er voor het Stadspastoraat een nieuwe fase is aangebroken.

Waarom de naam 'D3rde Verdieping'? Dat is waar het in dit centrum om gaat: in een cursus, workshop, meditatie of andere activiteit verdiep je je in jezelf en in jouw geloof of levensbeschouwing, in hoe jij het leven ziet. Maar ook in de ander en zijn/haar (on)geloof. Derde verdieping is dan de 'ultieme' verdieping. Er is ook een praktische reden: D3rde Verdieping zit op de derde verdieping in Rozet. Én het woord is een prachtige paradox, een schijnbare tegenstelling. Bij 'verdieping' denk je dat je naar beneden moet, de diepte in, maar je moet juist omhoog, de lucht in.

Ontwerpbureau Diep Arnhem zorgde voor de vormgeving en het nieuwe logo: een roltrap met twee figuren (= ontmoeting) en een wolkje erboven.

Verder op in deze nieuwsbrief vindt u informatie over het actuele aanbod van D3rde Verdieping.

Van de werkvloer bij Kruispunt



Voortaan zult u in dit Bulletin tweemaal per jaar een korte terugblik aantreffen op het wel en wee bij Kruispunt, opvangcentrum voor dak- en thuislozen in Arnhem. Velen van u zijn direct betrokken bij het werk van Kruispunt: misschien kookt u er regelmatig, organiseert u jaarlijks een bazaar waarvan de opbrengst bestemd is voor Kruispunt of doneert u zo nu en dan een geldbedrag. Het bestuur van Kruispunt wil u daarom graag een paar keer per jaar over bijzondere en gewone momenten in de dagelijkse praktijk vertellen.

Als een bijzonder moment noemen Connie Vliek en Anton Metske, beiden pastor bij Kruispunt, de dagen die ze in november met een groep van negen bezoekers hebben doorgebracht in het Dominicanenklooster in Huissen. Connie: "Je zag onze bezoekers opbloeien, ieder op zijn eigen manier. Er was een vrouw met een verstandelijke beperking mee, prachtig om te zien hoe ze genoot van de warmte en de aandacht. Meedoen aan programma onderdelen vraagt soms om zelfoverwinning, bijvoorbeeld bij het mediteren, heel waardevol". Mensen maken ook hun eigen keuzes daarin, Anton noemt als voorbeeld een man die een grote hekel heeft aan zijn vader die schilder is. Daarom wil hij niets weten van de aangeboden schilderactiviteit maar hij wil wel met pastelkrijt werken. En als er dan al werkende tranen komen, kan hij daar niets over zeggen maar hij blijft wel naast Anton zitten en loopt niet weg zoals hij bij Kruispunt wel doet als je te dichtbij komt. Anton: "De verbinding die daar in Huissen is ontstaan werkt door als we weer in de normale situatie terug zijn."

Een ander bijzonder moment: er staat een bericht op het antwoordapparaat van een man die vertelt, dat hij weer uit coma is en graag wil bedanken voor het bidden en het opgestoken kaarsje. Bij Kruispunt was de man al een jaar uit beeld omdat hij met een vriend naar Spanje was verhuisd. Deze vriend had op een dag de pastores gebeld met de vraag voor de man te bidden en een kaarsje op te steken omdat deze na een ongeluk in coma lag. En dan weer een tijd later zo'n bedankje op het antwoordapparaat: dit soort gebeurtenissen zorgt ervoor, dat de medewerkers bij Kruispunt weer even voort kunnen. In de dagelijkse praktijk doen zich in een moordend tempo allerlei gekke, moeilijke en diverse situaties voor die elkaar maar opvolgen. In zo'n bijzondere gebeurtenis als boven beschreven wordt duidelijk, dat in al die flitsmomenten van alledag dingen gebeuren die op een dieper niveau doorwerken. Je bent er op zo'n moment niet op uit en je hebt het lang niet allemaal in de hand. Connie: "Kunnen we dit genade noemen?"

Trees Bartelds, bestuurslid van stichting Kruispunt

Activiteiten van de Walburgisgemeenschap

Advent

Vespersvieringen op de woensdag in de abscis van de kerk

Woensdagen 14 en 21 dec. 19.00 uur:

Korte vesper met aansluitend tot 19.45 uur tijd voor persoonlijke meditatie.

Bezinning op de zondagen in de Advent

Zo 18 dec 10.00 uur Meditatief Uur met Taizéliederen: 'Heel het duister is vol van luister...'



Kerst

Kerstspel voor en door kinderen op Kerstavond

Za 24 dec 16.00 uur

Viering op Kerstavond

Za 24 dec. 21.00 uur. Kerstavondviering m.m.v. het OLVékoor

Kerstherberg in de Walburgzaal

Zaterdag (Kerstavond)24 dec. 17.00 uur -23.00 uur

Zondag (1ste Kerstdag) 25 dec. 12.00 – 23.00 uur

Maandag (2de Kerstdag) 26 dec . 12.00-19.00 uur

Kom kijken naar de kerststal op 1ste en 2de Kerstdag

Met activiteit voor kinderen

Zondag 25 dec. (1ste Kerstdag) en maandag 26 dec (2de Kerstdag) van 13.00 – 17.00 uur

Oud en nieuw

Oudjaarsviering: 'Stilstaan op de grens van oud en nieuw'

Zaterdag 31 december 19.00 uur.

Nieuwjaarsdag : Laudén, kloosterlijk ochtendgebed

Zondag 1 januari 10.00 uur. .

Walburgis Arnhem: Bezinnen, bezielen en ontmoeten

www.walburgisarnhem.nl



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van 12.30 – 12.45 uur in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

In memoriam Raimond Maris

Op 18 oktober 2016 is Raimond Maris door de poort van de dood gegaan.

Op 24 oktober hebben zijn kinderen en vele vrienden afscheid van hem genomen in de Arboretumkerk in Wageningen Hij is 91 jaar geworden.

Hij heeft van 2006 tot en met juni 2011 als vertegenwoordiger van de Doopsgezinde Gemeente in Arnhem deel genomen aan de bijeenkomsten van de Raad van Kerken Arnhem. De laatste jaren tevens in het DB.

Ik herinner mij hem als geïnteresseerd, goed kunnende luisteren en altijd klaar staand om tegenstellingen te helpen overbruggen.

Hij was mij zeer dierbaar.



Dick Blokker

Er is dringend behoefte aan nieuwe Luthers, moedige dwarsliggers

De machten van goed en kwaad zijn allerminst verdwenen

Honderden belangstellenden bezochten onlangs de startbijeenkomst voor de viering van vijfhonderd jaar Reformatie, een jubileum dat in de hele wereld nog een jaar lang zal worden uitgesponnen. In Amsterdam lieten Nederlandse kerkleiders zien dat vijf eeuwen na Luther de soep van de verdeeldheid minder heet wordt opgediend; ze spraken zelfs voorzichtig over nieuwe eenheid. Nuchtere beschouwers weten dat zoiets een illusie is. Rome houdt immers vast aan hiërarchie, aan een magische benadering van priesterschap en sacramenten en aan een op veel terreinen conservatieve ethiek terwijl de Reformatie (althans in de meeste kerken) voor democratie kiest, voor rationele theologie en een meer open morele benadering.

Mede dankzij Luther valt er gelukkig veel te kiezen en is oecumene ‘verzoende verscheidenheid’. Seculiere oren Veel spannender dan vertoon van oecumenische vriendelijkheid is de vraag of Luther ook mensen buiten de kerken nog iets te zeggen heeft.

In de tijd van de Hervorming was de kerk nog bijna monopolist op cultureel en communicatief terrein. Vandaag vormt het christendom in veel Europese landen een slinkende minderheid. Van de weeromstuit raken Europese kerken naar binnen gekeerd en doen ze te weinig om hun waardevolle boodschap ook voor seculiere oren verstaanbaar te maken. Hoe zouden Luthers ontdekkingen vertaald kunnen worden voor een ontkerkelijkte samenleving?

Lees mee met een gedachte-experiment: Luther door een seculiere bril, voor onkerkelijke oren. De Reformatie begon met verontwaardiging over de ‘aflaat’. Dat was in die tijd een wijd vertakt systeem van uitbuiting, waarin de angst van mensen (voor een hiernamaals) werd geëxploiteerd. Is de aflaat ondertussen helemaal verdwenen? Dat lijkt maar zo.

Vandaag zijn er andere machtscentra van waaruit ten eigen bate op onze gevoelens wordt ingespeeld. Nu zijn het niet de kerken maar politici, de financiële sector en slimme ondernemers in de medicijnen- en voedingsmiddelenindustrie die menselijke zorgen, onzekerheid – en hebzucht – genadeloos weten uit te buiten. En zelfs onze zo onkreukbare rechterlijke macht maakt nog regelmatig gebruik van het aflaatmechanisme: wie veel geld heeft kan ‘een deal maken’ om aan zijn gerechte straf te ontkomen.

Luther herontdekte in de Bijbel een boodschap van rechtvaardiging en waardigheid zonder prijskaartje. Ieder mens wordt geboren om te mogen zijn wie hij is, hoeft zijn heil – noem het geluk – niet angstvallig te verdienen maar mag dat ontvangen, gratis en voor niets. Dat uitgangspunt kan in deze tijd bescherming bieden tegen stress en legt dynamiet onder elke op verdienstelijkheid, prestatie – en zelfredzaamheid – gerichte levensovertuiging, of die nu kerkelijk, anders-religieus of seculier is uitgedost.

Wie de consequenties van Luthers boodschap op zich laat inwerken, gaat anders denken over leven in vrijheid. Actuele boodschap Luther ervoer het leven als een voortdurend kiezen tussen God en duivel. Dat komt op mensen van nu over als een achterhaalde obsessie – totdat we beseffen dat met de afwijzing van oude symbolen de machten van goed en kwaad allesbehalve verdwenen zijn.

Vijfhonderd jaar na Luther is de kern van zijn boodschap daarom voor iedereen akelig actueel. En mogen we blijven uitzien naar navolgers-in-zijn-spoor. In en buiten de kerk is dringend vraag naar nieuwe Luthers, moedige dwarsliggers, klokkenluiders en hervormers, die hedendaagse duivels helpen ontmaskeren en uitdrijven.

Dit artikel van Kees Tinga verscheen op 10 november 2016 in dagblad Trouw. Hij is protestants theoloog en was eerder namens de PGA afgevaardigde in de Raad van Kerken Arnhem.

Arnhem leeft mee met partner stad Croydon

Via de werkgroep STIOC (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten) is Arnhem en de RvK Arnhem verbonden met Croydon. Croydon is een plaats gelegen in Zuid Londen. In het verleden is er veel uitwisseling geweest in de vorm van wederzijdse bezoeken en ontmoetingen op internationale oecumenische conferenties.

Eerder dit najaar werden we opgeschrikt door berichten over een ernstig tramongeluk met 7 dodelijke slachtoffers en 50 gewonden in Zuid Londen. De schrik bij STIOC was groot toen ontdekt werd, dat het ongeluk had plaatsgevonden in onze partnerstad Croydon.

Om blijk te geven van ons meeleven stuurde de secretaris van STIOC onderstaand bericht aan de bisschop van Croydon.

Dear Bishop Jonathan Clark

Amidst of all worldwide comments on the outcome of the US elections, suddenly the name Croydon appeared on the daily news of the Dutch television on Wednesday evening. A tram accident has taken place in Croydon, with as we read today in the English newspapers 7 people who died and more than 50 injured. We fully join the words from your Mayor Wayne Trakas-Lawlor, who said: "Incredibly sad day for Croydon following the Tramlink tragedy early this morning. It really puts perspective on what is important in life and what is not important. Elections come and go but someone's mother, father, brother, sister, aunt or uncle set out on their journey to work this morning, never to return again. Croydon is a town in mourning and our thoughts and prayers are with those affected. May those who lost their lives, Rest In Eternal Peace."

The STIOC community in Arnhem and their friends are these days with you and the people in Croydon to deal with this tragedy.

On behalf of the Council of Churches in Arnhem

*Klaas Van der Hoek
Secretary of STIOC Arnhem*

Wie gaat in 2017 mee naar de Duitse Kirchentag of Reformationstag?

Namens de Raad van Kerken in Arnhem onderhoudt de werkgroep STIOC al een aantal decennia oecumenische contacten met de kerkelijke gemeente Gera in de Duitse deelstaat Thüringen.

De Duitse Kirchentag 2017 vindt plaats van 24 tot 28 mei in Berlijn en Wittenberg. STIOC wil hier graag aan deelnemen en deze ervaring dan delen met gemeenteleden van Gera. De Reformationstag 2017 vindt eind oktober plaats ter herinnering aan het feit dat Luther 500 jaar geleden zijn stellingen in Wittenberg poneerde. Reformationstag 2017 is de afsluiting van een tienjarige cyclus van jaarlijkse bijeenkomsten. In het kader van de tweejaarlijkse ontmoeting tussen Gera en Arnhem, is Gera bereid STIOC te ontvangen rond de Reformationstag 2017.

Beide activiteiten zijn grootschalige evenementen en omvatten veel programma onderdelen. Er wordt veel publiciteit aan gegeven, onder meer met eigen websites

<https://www.kirchentag.de> en <https://www.ekd.de/reformationstag/index.html>

STIOC wil de Kirchentag en Reformationstag graag samen met gemeenteleden van Gera bijwonen en is hierover in gesprek met de kerkelijke gemeente Gera, ondermeer over huisvesting bij gemeenteleden. STIOC wil daarom graag weten hoeveel mensen belangstelling hebben om aan de Kirchentag en of de Reformationstag deel te nemen. Meer informatie en voorlopige opgave is mogelijk bij de secretaris, Klaas van der Hoek, telefoon 026 - 4421616, emailadres kvdhoek@telfort.nl en bij de voorzitter, Ida Eldering, ida.eldering@gmail.com

Internationale Oecumenische Conferentie 2016 in Debrecen

Verslag



Namens de Raad van Kerken in Arnhem is STIOC (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten) betrokken bij de tweejaarlijkse internationale oecumenische conferenties. In september 2014 vond de twaalfde conferentie plaats in Arnhem, en nu is de beurt aan Debrecen, in oostelijk Hongarije (de op één na grootste stad van het land). Als onderwerp is uiteindelijk de zeer actuele situatie over migratie gekozen. Een week na de conferentie was er over dit onderwerp in Hongarije een referendum tegen de migranten, maar dit haalde niet de nodige stemmen.

Een uitgebreid verslag gemaakt door deelnemer Mark Dwarswaar vind u op de site van de Raad van Kerken Arnhem.

Gebruik hiervoor onderstaande link:

<http://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=verslag-van-de-internationale-oecumenische-conferentie-2016-in-debrecen-hongarije>

Informatie over D3rdeverdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rdeverdieping (voorheen Stadspastoraat Arnhem). D3rdeverdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Adventsmeditaties



15 en 22 december van 19.00 tot 19.30 uur

In de Adventstijd, de vier weken voorafgaand aan en ter voorbereiding op het Kerstfeest, is er 4x een Adventsmeditatie in het stiltecentrum in Rozet. Om stil te worden en te luisteren naar het onuitgesproken verlangen diep in onszelf, om de ander en het andere te verwachten.. *M.m.v. Elsje Pot en Ad Boogaard.*

Liedjes van verlangen

15 en 22 december van 20.15 tot 21.30 uur

O-antifonen zijn kenmerkende gezangen uit de liturgie die in de laatste week van Advent wordt gebruikt. De naam is een verwijzing naar het woord 'O', waarmee ze alle zeven beginnen. Arvo Pärt (1935), hedendaagse componist van religieuze muziek uit Estland, heeft

deze antifonen opnieuw getoonzet (op de cd Beatus). De cursus gaat een week later van start dan in het boekje is vermeld.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rdeverdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het januarinumnummer inzenden vóór 3 januari 2017 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgende bulletin verschijnt op 6 januari 2017.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 394 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Wek mijn zachtheid weer

Geef mij terug de ogen van een kind.

Dat ik zie wat is.

En mij toevertrouw.

En het licht niet haat.



Huub Oosterhuis

Raad van Kerken Arnhem

wenst u allen

Goede Kerstdagen

en een voorspoedig 2017!

De nieuwjaarsreceptie van de RvK Arnhem is dinsdag 10 januari 2017 in de Bakermat, G.A. van Nispenstraat 139.

De inloop is vanaf 15.30 uur.

U bent van harte welkom!