

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 57
12 april 2017
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Het echte geluk – uit Mattheüs 5**
- **Zorg voor de ziel – Column door Ida Eldering**
- **7 x €1 – Actie Oud Katholieken voor hongerend Afrika**
- **Goede week en Pasen in de Evangelisch Lutherse gemeente**
- **102 jarige herdenking van de Armeense genocide – 6 mei**
- **“Steen der wijzen of Steen des Aanstoots?” - 7 mei**
- **Toerustingscursus voor leiders van migranten- en internationale kerken**
- **Korte berichten**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Colofon**

Het echte geluk

*Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben.
Want God zal hen troosten.
Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn.
Want aan hen zal God de aarde geven.
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil,
en die dat het allerbelangrijkste vinden.
Want God zal hun moeite belonen.
Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen.
Want God zal goed zijn voor hen.
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn.
Want zij zullen God zien.
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten.
Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor jullie.*

Mattheüs 5: 3-11a
Bijbel in gewone taal



Zorg voor de ziel

Column door Ida Eldering

Zondagmorgen loop ik om half 10 het Woonzorgcentrum binnen en lees “Zorgzaam en gastvrij sinds 1247”. De kerkdienst blijkt verplaatst naar een zijzaaltje, helderwit geverfd, licht en kaal. Binnen zitten al enkele mensen. Ik zie verkreukelde gezichten, wachtend op wat komen gaat. Onbewust slaak ik een zucht. Ook hier is de kerkdienst naar de rand geschoven, gemarginaliseerd. Waar blijft in dit grote huis de zorg voor de ziel? Ik denk aan Simone Weil, die schrijft dat ‘ons ik, of onze vastomlijnde identiteit, de ontwikkeling van onze ziel belemmert. Door ‘ik’ te zeggen, kan de mens zich van anderen onderscheiden, maar tegelijkertijd komt er zo een onoverbrugbare afgrond tussen hen in te staan. Net als de Grieken acht Weil het belangrijkste doel dat een mens na kan streven het zorg dragen voor de ziel. De loutering van de ziel krijgt bij haar de vorm van het wachten. Wachten in de zin van stil staan, aandachtig kijken en luisteren. Ook het ontvangen van inspiratie is wachten.’ Het kerkzaaltje begint vol te stromen, men wacht geduldig tot we beginnen. De microfoon staat niet goed, na enig wachten gaat het beter. We zingen psalm 43: ‘Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op ‘s Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.’ We luisteren naar oude woorden en overwegen die in ons hart. We zijn samen stil en bidden eensgezind ‘Onze Vader’. Het steriele zaaltje is een bezielde ruimte geworden, waar onze ziel is gevoed. Aan het einde van de dienst zien de mensen er 10 jaar jonger uit, de rimpels minder diep, een glans over hun gelaat.

Ida Eldering-Jonckers Nieboer is voorzitter van STIOC en was pastor in Woonzorgcentrum Vredenhoff

7 x €1

Actie van de Oud-Katholieke kerk voor hongerend Afrika



Veel mensen worden geraakt als ze de trieste beelden zien van hongerende mensen in verschillende landen in Afrika. Eén mevrouw uit de wijk Molenbeke besloot in actie te komen om met de hele wijk een (bescheiden) bijdrage te kunnen leveren. Ze liet flyers drukken en verspreiden: willen jullie een week lang bij elke avondmaaltijd even aan Afrika denken en €1 opzij leggen? Het klokje van de Oud-Katholieke kerk slaat elke avond om 19 uur zeven keer om ons aan de actie te herinneren. Op maandagavond is de kerk open. Het klokje slaat opnieuw om mensen uit te nodigen hun bijdrage te brengen. Tussen 7 en 8 uur is het een komen en gaan van mensen met hun enveloppen en hun bijdragen. Veel kinderen en velen geven meer dan de gevraagde €7. Na een uur staat de teller op bijna €400. Een voorbeeld van praktische hulp, samenbindend in een wijk. En een klein kerkje dat zo doet waartoe ze geroepen is: mensen herinneren aan hun verantwoordelijkheid voor de naasten.

De Oud-Katholieke Kerk vindt u van Nieuwenaarlaan 3a, 6824AM Arnhem

Joke Kolkman

Goede week en Pasen in de Evangelisch-Lutherse gemeente

Spoorwegstraat 8-10



Op **Witte Donderdag** is er een gezamenlijke viering in de Oud Katholieke kerk aan de Adolf van Nieuwenaarlaan (Molenbeke). Het is een viering volgens de oudkatholieke orde waarin aan ons lutheranen eucharistische gastvrijheid wordt verleend. Voorgangers zijn pastoor Joke Kolkman en ds. Hans Uytenbogaardt. Aanvang **19.30 uur**. (Collecte voor het Stoelenproject)

Op **Goede Vrijdag** is er om 15 uur (het negende uur, het stervensuur van Jezus, zoals vermeld in Marcus 15, 34) een kruiswegmeditatie in de oudkatholieke parochiekerk met als voorganger pastoor Joke Kolkman.

Op **Goede Vrijdag**, om **19.30 uur** is in de Evangelisch Lutherse kerk de gezamenlijke viering volgens Lutherse orde, waarin de Passie wordt gelezen en gezongen. Voorganger is ds. Klaas Touwen. Aan deze dienst werkt de cantorij mee met passiemuziek (een toonzetting van Jesaja 53) van Melchior Franck. (geen collecte)

In de **Paasnacht** gaat ds. Klaas Touwen voor in de Lutherse kerk, aanvang **21.00 uur**. Wij brengen de lof aan het licht, lezen de profetieën en het paasevangelie. De cantorij neemt ons mee met de vrouwen naar het graf met een motet van Andrea Gabriëli. En we gedenken onze doop: *'Wij zijn met Christus mee begraven en zoals we met Hem vergroeid zijn in zijn sterven, zijn wij dat ook in zijn opstanding'*. (De collecten zijn voor de kerkelijke middelen en om te kunnen koken voor daklozen)

Ook **Paasochtend** vieren we in de lutherse kerk met ds. Hans Uytenbogaardt als voorganger. Wij vieren Christus' verrijzenis bij brood en wijn. (De collecten zijn voor kerkelijke middelen en voor de jeugdwerkorganisatie van de PKN)

Bachcantatedienst 30 april

Du Hirte Israel Hore (BWV 104) is de laatste cantate die in de huidige Lutherse kerk wordt uitgevoerd. Niet de laatste cantate van ons Bach Ensemble Arnhem. Want die gaan door, vanaf nu onder leiding van Pieter en Thea Endedijk, zoals ook onze gemeente vrolijk doorgaat.

102-jarige herdenking van de Armeense genocide



Dit jaar is het 102 jaar geleden dat de Armeense Genocide plaatsvond op 24 april 1915.

Tot op heden wordt deze gruwelijke gebeurtenis niet als zodanig erkend, steeds onze wonden opentrekend.

Het blijft belangrijk hier jaarlijks bij stil te staan, opdat het nooit meer opnieuw moge gebeuren.

De Armeens Apostolische kerk Arnhem, stichting Armeense vrouwen te Gelderland en het bestuur van HOMENETMEN Arnhem, nodigt ieder uit om deel te nemen aan de herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan de Armeense Genocide.

Deze herdenking zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei 2017 om 14.00 uur.

Locatie: Opstandingskerk Rosendaalseweg 505, 6824KK Arnhem

Steen der Wijzen of Steen des Aanstoots?

Wat kunnen wij verwachten van de chemie?



‘Chemie’ associëren we doorgaans niet met goede zorg voor onze aarde en elkaar. Terecht of onterecht? Onder leiding van de Dierense Cor Scheffers, gepensioneerd chemicus-technicus, verkennen we dit thema met elkaar.

Op deze avond neemt hij ons mee van de alchemisten die zochten naar de Steen der Wijzen, naar de milieuactivisten voor wie de chemie vaak een Steen des Aanstoots is. Hoe heeft de chemie zich ontwikkeld vanuit de oudheid via de Middeleeuwen, de Verlichting en de Industriële Revolutie tot de moderne tijd? Voorbeelden illustreren belangrijke uitdagingen voor de huidige samenleving, die het gevolg zijn van deze ontwikkelingen, zoals de aantasting van het milieu, het ontstaan van onvoorstelbare hoeveelheden niet-afbreekbaar afval, toenemende energiebehoefte wereldwijd, ongekende toename van de wereldbevolking en grote verschillen in welvaart tussen landen en volken.

Is de chemie louter oorzaak, of heeft zij ook oplossingen in petto? Misschien wel meer dan u denkt! In kleine groepjes wisselen we van gedachten over concrete, innovatieve toepassingen. Of het ei van Columbus er bij zit is ongewis, maar u gaat in ieder geval een stuk wijzer naar huis!

De werkgroep geloof & maatschappij van de Raad van Kerken Dieren e.o. organiseert deze avond. U bent van harte uitgenodigd!

De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden

Datum : zondag 7 mei 2017

Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren

Aanvang: 20.00 uur

Inleider: Cor Scheffers, gepensioneerd chemicus-technicus te Dieren

Werkgroep Geloof en Maatschappij (kpenhetty@gmail.com)

Toerustingscursus voor leiders van migranten- en internat. kerken

SKIN



Dit jaar organiseert SKIN een toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken. Deze Bijbelse en praktische cursus wordt ontwikkeld door christelijke experts met een rijke interculturele levens- en werkervaring in binnen- en buitenland.

Met deze interactieve training willen wij kerkleiders, pastors en oudsten toerusten om effectiever leiding te kunnen geven aan hun geloofsgemeenschappen in Nederland, met behoud van de eigen identiteit. Hiermee hopen wij dat zij een grotere constructieve impact hebben op het dagelijks leven en werk van de kerkleden in de kleurrijke Nederlandse samenleving. Bovendien willen wij de relatie en uitwisseling tussen diverse kerken bevorderen om het Lichaam van Christus op te bouwen en te versterken in de eigen regionale context.

Hieronder de link voor informatie over de inhoud, trainers, data, locatie.
Aanmelden en contact: info@skinkerken.nl, tel. 06 49 63 33 58.

http://media.wix.com/ugd/b0a256_844f70bce3d5493c9376f9ca32d6aa09.pdf

www.samenkerkinnederland.nl

Korte berichten



- Elke vrijdagmiddag bent u van 12.30 – 12.45 uur welkom in de Walburgiskerk voor het **Coventrygebed**. Verbonden met andere kerken in Europa bidden wij voor vrede en verzoening.
- Op **4 mei** op de avond van de Dodenherdenking is er in de Walburgiskerk een gebedsviering georganiseerd door de Raad van kerken Arnhem. De gebedsviering is van **18.30 – 19.00 uur** en wordt gevolgd door een stille tocht naar het stadhuis. Na 20.00 uur is de kranslegging bij het monument.
- **Walburg Lezing:** Colet van der Ven over *'het menselijk kwaad'* geïnspireerd door Hannah Ahrendt. Woensdag 19 april van 19.30 – 21.30 uur. Aansluitend Walburgiscafé, Walburgisplein 1 www.walburgisarnhem.nl
- In verband met de aankondiging van de oecumenische viering rondom de dodenherdenking verschijnt het volgende Bulletin op **2 mei**. De **kopijdatum** is **28 april**.
- **Werkbezoek.** Ongeveer 42 procent van de bezoekers aan Schiphol vorige maand was pastor en 58 procent lid van een plaatselijke raad van kerken. Dat blijkt uit de analyse van de mensen die meegedaan hebben aan het werkbezoek. Daarmee is de opzet van een regionaal werkbezoek geslaagd, namelijk plaatselijke raden en pastores beiden uitnodigen en de mogelijkheid voor ontmoeting faciliteren.
- **Kabinetsformatie.** Het moderamen van de Raad van Kerken Nederland heeft een brief gestuurd naar de politieke fracties die onderhandelen over een nieuw kabinet. In de brief noemt het moderamen enkele bijzondere aandachtspunten van de Raad van Kerken: armoede, vluchtelingen, laatste levensfase en vredesbeleid.

- **Nieuwe kerk.** De Nieuwe Kerk in Amsterdam gaat dit jaar aandacht besteden aan het zeventig jarig jubileum van de Wereldraad van Kerken (1948-2018). Een delegatie van de Raad van Kerken voert daarover een gesprek met de directie.

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping (voorheen Stadspastoraat Arnhem). D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

De meeste mensen kennen D3rde Verdieping van de cursussen en workshops. Maar de werking van D3rde Verdieping strekt zich uit over de hele stad. Zo beheren we de website van het Netwerk voor levensvragen en ondersteunen daarmee de activiteiten van vele lokale organisaties omtrent levensvraagstukken. Ook ondersteunen we scholieren, studenten, docenten en hulpverleners met adviezen en materialen middels een uitgebreide bibliotheek. Gedurende het schooljaar coacht D3rde Verdieping een viertal stagiaires.

Arnhem in dialoog (www.arnhemdialoog.nl), de lokale versie van de landelijke 'Dag van de Dialoog', die elk jaar begin november plaatsvindt, valt sinds kort ook onder D3rde Verdieping.

Tenslotte verzorgen we elke zondagmiddag het radioprogramma *Over De Brug*, waarin mensen van verscheidene levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen in gesprek gaan. Op RTV-Arnhem kun je elke zondagmiddag om 14.00 uur de uitzendingen beluisteren.

Aan de wandel

22 april van 10.00 tot 13.00 uur

In de mooie omgeving van Arnhem maken we met elkaar wandelingen van ongeveer drie uur, waarin ruimte is voor stilte, bezinning en gesprek.

We wandelen aan de hand van een thema, dat we vooraf op de website van D3rde Verdieping zullen aankondigen.

Onderweg staan we stil voor meditatie, gebed, sacrale dans of een lied en maken we gebruik van inspirerende teksten. We laten de natuur op ons inwerken en ervaren zo wat het seizoen met ons doet.

Uitgebreidere informatie hierover en over andere activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het meinummer inzenden vóór 28 april 2017 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 2 mei 2017.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 389 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com