

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

www.rvkarnhem.nl

Digitale nieuwsbrief nr. 58

2 mei 2017

Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- Gebedsviering in de Walburgiskerk – 4 mei
- Miljard – Column door Guus Rood
- Over het innerlijke leven van de mens
- Armeense Paasgroet
- Voorstellingen Muziektheater De Plaats – 2, 3 en 4 mei
- Met andere ogen – Thomasviering – 6 mei
- “Hoe kunnen moslims zich invoegen in onze samenleving?” – Thee met thema – 7 mei
- Verwondering – lezingen – 11, 17 en 23 mei
- Sluiting kerkgebouw Lutheranen – 21 mei
- Gemeenschappelijke viering Hemelvaart van Migrantenkerken – 25 mei
- Diaconale prijs 2017
- Korte berichten
- Jaarverslag 2016 van Stichting Kruispunt
- Cursus islam – 19 mei tot einde juni
- Werkbezoek Schiphol – een korte impressie
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon

Gebbedsviering in de Walburgiskerk

4 mei 2017



Zoals elk jaar is er op 4 mei een Gebbedsviering georganiseerd door de Raad van Kerken Arnhem en Turks Platform Arnhem in de Walburgiskerk.

De viering is van 18.30 – 19.00 uur.

Aansluitend is er een stille tocht naar het stadhuis. Na 20.00 uur gevolgd door de kranslegging bij het monument.



Miljard

Column door Guus Rood

De wereldbevolking telt ruim 7 miljard mensen en is op weg naar 8 miljard. Dat is 8 keer duizend maal een miljoen. Ook regeringen en bedrijven rekenen in miljarden. Kranten hebben de neiging om voortdurend negatief nieuws te melden als: miljarden mensen leven nog steeds in armoede. Toch zijn er ook veel positieve berichten. Zo gaan bijna alle kinderen in Afrika naar school, de meesten zijn ingeënt tegen ziekten en de economieën groeien bijna overal. Dat laatste vraagt om investeringen en dus lenen bij de bank. Helaas kunnen 2,7 miljard (!) mensen dat niet. Zij zijn te arm, hebben geen onderpand en blijven dus leven in armoede zonder de kans te krijgen het heft in eigen hand te nemen.

De komst van microkredieten heeft daarvoor een oplossing geboden. Kleinschalige projecten komen van de grond en doorbreken de spiraal van armoede en apathie. In Nederland zijn diverse fondsen voor microfinanciering opgericht. Zoals Oikocredit. Dat is ontstaan vanuit de Wereldraad van Kerken en toont al jaren een sterke groei. Kerken, maar ook verenigingen en duizenden privépersonen nemen deel door eenmalig of maandelijks een bedrag in te leggen. Dat kan al vanaf € 50, -. U krijgt zelfs bijna 1,5% dividend per jaar. Met die bedragen worden 800 partners van Oikocredit in de hele wereld gefinancierd om in lokale gemeenschappen kredieten te verlenen. Dat er scholing bij komt kijken voor administratie en samenwerking spreekt voor zich. Ook dat versterkt de sociale cohesie. Trouwens, de meeste ondernemers zijn vrouwen, die hun bedrijfje succesvol combineren met een gezin. En wat het getal ‘miljard’ betreft: Oikocredit bereikte eind maart jl. de grens van € 1 miljard aan uitstaand krediet. Dat is toch een heel positief bericht. Ga eens naar de website van Oikocredit en lees er veel meer over. Doe mee!

Over het innerlijke leven van de mens

Naar aanleiding van de lezing in de Walburgiskerk van Colet van der Ven op 19 april

In ieder mens is goed en kwaad. Als je bent geboren in een land en in een tijd waar niemand je vrouw en kinderen komt vermoorden en niemand komt je vragen andermans vrouw en kinderen te vermoorden, dan heb je geluk. Maar dat geluk betekent nog niet dat je een beter mens bent. Zodra je zo hoogmoedig bent om dat te denken wordt het gevaarlijk.

Zij die doden zijn mensen, zij die gedood worden ook.



De vraag is: hoe kun je het kwaad in jezelf beteugelen.....?

Door het gesprek met jezelf aan te gaan. Door na te denken over de betekenis van je daden, zowel voor jezelf als voor anderen.

Dat is niet voor ieder even gemakkelijk. Sommige mensen hebben een slechte start in hun leven, doordat zij in hun jeugd vernederd en/of mishandeld worden of geestelijk beperkt geboren worden of geboren worden in een samenleving waar misdaad de norm is.

In een samenleving waar vrijheid heerst is denken mogelijk. Dan valt je denken niet kritiekloos samen met begeerte, driften en emoties. Je beoordeelt jezelf voortdurend. Mensen die norm overschrijdend gedrag vertonen en die tot verantwoording worden geroepen beroepen zich vaak op anderen. In de vorm van: "het was een opdracht" "het was een order" "anderen deden het ook". Conformisme, groepsdwang, groepsloyaliteit, een gepolariseerd wij-zij denken bevordert zulk gedrag. Dit alles draagt bij tot het uitbesteden van het geweten en geeft ruim baan aan gedachteloosheid.

Hoe is dit alles is voorkomen?

Op individueel niveau: door een liefdevolle opvoeding te geven, door waakzaam te zijn, gevoelig, empathisch en door een droom te koesteren die meer omvat dat het eigen leven.

Op psychosociaal niveau: door gevoelens van onrecht om te zetten in het organiseren van tegenspraak/ burgerlijke ongehoorzaamheid.

Op maatschappelijk niveau: door het bestaan van beschermende instituties, die ruimte voor diversiteit geven.

Het blijkt dat moraliteit te trainen is. Door te denken, zodat het geweten scherp en waakzaam wordt, is en blijft. Met de woorden van Gerrit Komrij: "Zolang ik mijn gehate ik maar ken en in de gaten houd, ben ik niet bang. Elk uur van lauwheid is een uur te lang."

Dit is de inleiding van Liesbeth Dessens bij de opening van de vergadering van de RvK Arnhem in april.

Armeense Paasgroet

Met terugwerkende kracht van onze medebroeders en -zusters in Arnhem

Geachte geloofsgenoten en relaties,

'Christus is herrezen uit de doden, Gezegend zij de verrijzenis van Christus', U allen een gezegend Pasen toegewenst.

Christ is Risen! Blessed is the Resurrection of Christ!

Armeens Apostolisch kerkbestuur Arnhem - Առևիտսի Հայ
Առաքելական Եկեղեցի.



Voorstellingen Muziektheater De Plaats

Anne Frank



Actrice **Sabine van Boven** bewerkte het dagboek van Anne Frank tot een monoloog waarin zij vertelt over de ruim twee jaar dat Anne Frank moest schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op indringende wijze wordt het publiek meegenomen in een wereld vol angst, hoop, dromen, verliefdheid, woede en verdriet. De monoloog is gemaakt in opdracht van Scholengemeenschap Het Rhedens te Dieren en is geschikt voor iedereen vanaf 9 jaar.

Data en tijden

dinsdag 2 mei 2017 19.30 uur, woensdag 3 mei 2017 19.30 uur, woensdag 4 mei 19.15 uur (met aansluitend 2 minuten stilte herdenking).

In de **Transformatie-Plaats**, Van Oldenbarneveldtstraat 94-15 te Arnhem

Entreprijzen: € 10,00 / € 7,50 (jongeren t/m 16 jaar of CJP)

GelrePasprijzen: € 5,- volwassenen / € 2,50 jongeren

Actrice Sabine van Boven: "Ik heb deze monoloog geschreven in opdracht van een middelbare school. Na de voorstelling hou ik altijd een nagesprek en daarin haal ik de inhoud van de voorstelling naar deze tijd. Wat is onze verantwoordelijkheid in het omgaan met elkaar en met de vluchtelingen. Wat kunnen wij daarin doen. Verder vertelt Anne Frank ons ook hoe belangrijk het is emoties te uiten, dromen en verlangens te hebben, hoop te hebben. Het is mooi om te horen hoe kinderen en jongeren hierop reageren en hoe zij hier tegen aankijken.

Schuilstorm



Schuilstorm (9+) De Plaats maakt in samenwerking met de landelijke organisatie Theater na de Dam in het kader van de nationale 4 mei herdenking ieder jaar met Arnhemse jongeren een voorstelling "...om voor de generatie van nu de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden..." Een voorstelling op basis van waargebeurde verhalen van Arnhemmers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar: *Schuilstorm*.

Een aantal jongeren hangt dagelijks rond in een kerk waar de deur altijd openstaat. Ze hebben het over niks belangrijks; ze zijn gewoon samen. Dan stormt er een vreemdeling de kerk binnen. Is hij op de vlucht? Is hij te vertrouwen? Hortend en stotend komt er een verhaal op gang over oorlog, wanhoop en vriendschap. Een verhaal waardoor de verhoudingen in de vriendengroep plotseling op scherp komen te staan.

Schuilstorm is een montagevoorstelling in de Waalse Kerk van Arnhem, geïnspireerd op de geschiedenis van deze plek en de getuigenissen van Arnhemmers over hun belevenissen aldaar in de Tweede Wereldoorlog. Een voorstelling waarin jongeren van nu door middel van het maken van een theatervoorstelling de ontmoeting aangaan met een tijd waarin de wereld er anders uitzag...

Data en tijden

Woensdag 3 mei, 19.00 uur en 21.00 uur, donderdag 4 mei, 21:00 uur

Locatie **Waalse Kerk** (Gasthuisstraat 1)

Regie Nicole Vervloed

Entreprijzen: € 10,00 / € 7,50 (jongeren t/m 16 jaar of CJP), GelrePasprijzen: € 5,- volwassenen / € 2,50 jongeren

Meer informatie op www.theaterdeplaats.nl

U kunt voor de voorstellingen van De Plaats kaarten reserveren via onderstaande link:

<http://theaterdeplaats-nl.ssl.eatsserver.nl/index.php?productie=78>

Met andere ogen...

26^e Thomasviering



Op **zaterdag 6 mei** om **18.00 uur** wordt in de **St. Bernulphuskerk** in **Oosterbeek** (Utrechtseweg 129) voor de 26^e maal een "Thomasviering" gehouden, ditmaal met het thema **Met andere ogen....** Een zanggroep geeft hieraan medewerking. De viering wordt afgesloten met een maaltijd.

Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Sinds 2004 tweemaal per jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden vooral een thuis voor mensen die spiritueel 'dakloos' zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een 'ongelovige gelovige'. De zoektocht naar geloof, spiritualiteit en zingeving staat centraal in deze vieringen. Ze bieden vrijheid en respect voor ieders eigen beleving.

In de sfeervolle **Bernulphuskerk** is ruimte voor geloofservaring, persoonlijke bezinning en ontmoeting. Met woorden en teksten, maar ook met verstilling en verbeelding. Omdat iedereen deze zoektocht op een eigen manier beleeft, is er in de viering een gedeelte van ongeveer twintig minuten, '**de Heilige Chaos**' genoemd, waarin men op verschillende plaatsen in de kerk op eigen manier aan de slag kan gaan. Wat er gebeurt, hangt samen met het thema dat aan de orde is. Dat thema is ditmaal **Met andere ogen...**

We luisteren bij de viering naar verhalen en zingen samen.

Tijdens de Heilige Chaos komen verschillende aspecten van het thema aan de orde. Men kan deelnemen aan een groepsgesprek over het thema in de Tituskapel met de voorganger. Ook is het mogelijk een lichtje aan te steken en te mediteren in de Mariakapel. Verder kan men zijn eigen 'andere kijk' in woord of beeld inbrengen. Er bestaat voorts gelegenheid tot het schrijven van voorbeden en informatie bekijken over het 'goede doel' (collectedoel). Een gezamenlijke, volledige, **maaltijd** van **19.00 tot 20.00 uur** (u hoeft niet meer te koken!) maakt deel uit van de viering. Tijdens deze maaltijd is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee.

Voor deze bijzondere viering wordt iedereen, ook kinderen en jeugdigen, van harte uitgenodigd. Kortom, er lijkt een goede reden om deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen met uw familie, vrienden en burens. Het is niet nodig u tevoren aan te melden voor de maaltijd; bij grote opkomst passen we gewoon 'eerlijk delen' toe.

Inlichtingen: Leo van Weele, 026 333 7460

'Hoe kunnen moslims zich invoegen in onze samenleving?'

Thee met Thema in Oosterbeek, zondag 7 mei



In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 7 mei een bijeenkomst plaats met als onderwerp 'Hoe kunnen moslims zich invoegen bij de Nederlandse samenleving?' Verder krijgen wij vragen voorgelegd als Hoe kan de islam bestendig gemaakt worden tegen radicale tendensen? Hoe kunnen moslims bijdragen aan de Nederlandse samenleving? Samenvattend: Hoe kunnen we in onze samenleving een gemeenschappelijke taal vinden?

Inleider Dr. Mohamed Ajouaou is docent Islamitische theologie aan de VU Amsterdam en KU Leuven en hoofd Islamitische geestelijke verzorging bij het Min. van Veiligheid en Justitie. Zie ook: www.mohamed-ajouaou.nl

Aanvang 16.30 uur (koffie/thee vanaf 16.00 uur), in de **Vredebergkerk** in **Oosterbeek**

Verwondering

Drieluik: lezingen over verwondering



Op donderdag 11 mei, woensdag 17 mei en dinsdag 23 mei, steeds om 20.00 uur, organiseert de Parkstraatgemeente een drieluik van lezingen rond het thema 'verwondering' in de Parkstraatkerk. Elke avond belicht een gastspreker het thema vanuit een andere invalshoek: Jules van Hessen (muziek), Rick Benjamins (religie) en Wouter Prins (beeldende kunst). De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Tip: meldt u zich van tevoren aan voor (één van) deze avonden via info@parkstraatgemeente.nl
Want vol is vol!

- Op donderdag 11 mei komt dirigent Jules van Hessen vertellen over verwondering in de muziek. Welke muzikale geheimen, grappen en gedachten zitten er verstopt tussen de noten van een muziekstuk? Jules van Hessen is dirigent bij gerenommeerde orkesten in binnen- en buitenland. Hij wil een breed publiek kennis laten maken met (klassieke) muziek. We kennen hem onder andere van zijn programmareeks 'Blik op...' - (tv)concerten, waarin hij onthult wat componisten ons laten horen.
- Op woensdag 17 mei staat theoloog Rick Benjamins met ons stil bij de laatste ontwikkelingen in de vrijzinnige theologie. Is er nog plaats voor wonderen naast al onze wetenschappelijke kennis? Kunnen wij ons nog verwonderen? Prof. dr. Rick Benjamins is hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen. Van (onder andere) zijn hand verscheen eerder het boek 'Liberaal Christendom' waarin veel vragen worden gesteld over de relatie tussen God en mensen en tussen mensen onderling.
- Op dinsdag 23 mei vertelt kunsthistoricus Wouter Prins over verwondering in de beeldende kunst. Wat gebeurt er in dat ondeelbare moment tussen kijken en interpreteren? Is dat misschien pure verwondering? Drs. Wouter Prins, kunsthistoricus, is conservator en wetenschappelijk medewerker van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Dit museum, gevestigd in een nonnenklooster, bezit een uitgebreide collectie oude en moderne religieuze kunst.

Datum: 11 mei, 17 mei en 23 mei
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur
Plaats: Parkstraatkerk Arnhem, Parkstraat 31a
Toegang: vrijwillige bijdrage

Voor meer informatie over het drieluik kunt u contact opnemen met ds. Marieke Fernhout, e-mail: mqfernhout@upcmail.nl, tel. 026 4460099.
Info Parkstraatgemeente: www.parkstraatgemeente.nl

Sluiting kerkgebouw Lutheranen

Op zondag 21 mei wordt ons kerkgebouw aan de eredienst onttrokken. We hebben er vanaf 1898 ruim een eeuw in gehuisd. Het paste ons als een jas. Maar neogotiek is bewerkelijk, het achterstallig onderhoud liep op, wij kunnen er niet meer voor zorgen. Het gebouw is met de nieuwe eigenaar beter af.

Wij blijven in de buurt. Aan de andere kant van Velperpoort trekken we in bij de Oud-Katholieke parochie, Adolf van Nieuwenarlan 3 (Molenbeke).

En wij blijven een lutherse gemeente binnen de PKN. Ook de Arnhemse Oud-Katholieke parochie blijft helemaal zichzelf. Dus met een Oud-Katholieke mis om half tien en een lutherse mis om elf uur. Maar ook vaak genoeg samen om tien uur als de een de ander eucharistische gastvrijheid biedt. Deze samenwerking is zorgvuldig voorbereid, in goed overleg met ds. Trinette Verhoeven (presidente van de lutherse synode) en met Mgr. Joris Vercammen (Aartsbisschop van Utrecht).

Wij willen van elkaar leren en toegroeien naar één geloofsgemeenschap. Bij het woord 'geloofsgemeenschap' moet je vragen: O ja? Met wie dan wel? Het antwoord dat wij daarop geven is dat de Oud-Katholieke parochie gastvrij openstaat voor de lutherse gemeente en dat de lutherse gemeente veel geloofsgemeenschappelijkheid herkent in de Oud-Katholieke parochie, vooral in onze gezamenlijke eucharistische spiritualiteit en klassiek oecumenische liturgie.



In onze samenwerking beperken wij ons niet tot de vijftig tinten grijs van de grootste gemene deler. Nee, heel de veelkleurigheid van onze diversiteit doet mee. Wij zijn gefundeerd niet alleen in de gemeenschappelijkheid van de overlap, maar ook in de spanningsvelden van onze verschillen. Wij gaan een partnerschap aan. Daar hebben we fiducia in. Wij geloven dus niet in fusie maar in ontmoetingsruimte. De verschillen tussen beide tradities heffen wij niet op. Wij lichten er ook de hand niet mee. Kerkelijke zonden als intercommunie en intercelebratie zullen wij niet begaan. Maar zoals gezegd: eucharistische gastvrijheid kunnen wij elkaar bieden. Beider tradities bergen schatten in zich, die ook voor de ander bedoeld zijn. De roeping van de lutherse gemeente en de Oud-Katholieke parochie is dat zij leren voor elkaar Kerk van Christus te worden.

Gemeenschappelijke viering Hemelvaart van Migrantenkerken

“In verscheidenheid verbonden”

Traditiegetrouw organiseert het Platform Migrantenkerken op **Hemelvaartsdag 25 mei a.s.** een gemeenschappelijke viering van Hemelvaart voor mensen uit alle windstreken.

Dit jaar is het thema van de viering “In verscheidenheid verbonden”.



De viering begint om **10.00 uur** in de **Salvatorkerk**, Salvatorplein 274, 6832 AD Arnhem (Zuid, bij winkelcentrum Drieslag).

Het is het kerkgebouw waar o.a. de Indonesische gemeente PERKI Arnhem Gelderland en de Molukse gemeente KJPIN hun kerkdiensten houden. Beide gemeenten zullen dit jaar gezamenlijk als gastvrouw fungeren.

De kerk is vanaf 9.30 uur open en na de viering is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn.

De viering wordt voorbereid door het Platform Migrantenkerken Arnhem. De heer ds. Mozes Tahitu die voorganger is bij PERKI Arnhem Gelderland en KJPIN zal de viering leiden. Het Platform Migrantenkerken Arnhem is in 2005 opgericht door de oudere migrantenkerken in Arnhem en is een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem.

Het Platform wordt gedragen door de volgende kerkgenootschappen: Armeens Apostolische Kerk Arnhem, Evangelische Broedergemeente Arnhem (EBGA), Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN), Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) Arnhem Gelderland, Molukse kerk KJPIN en de Waalse Kerk.

De Arnhemse rooms-katholieke en protestantse kerken ondersteunen het Platform Migrantenkerken Arnhem.

Diaconale Prijs 2017



Na eerdere afleveringen in 2011 en 2014, wordt dit jaar in Arnhem voor de derde keer de competitie voor een Diaconale Prijs georganiseerd. Het gaat om een initiatief waarmee diaconaal en/of sociaal relevant vrijwilligerswerk in de stad Arnhem wordt beloond en aangemoedigd. Bestaande of nieuwe plannen voor activiteiten van burgers die stad- of buurtgenoten in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug willen geven, komen in aanmerking voor drie prijzen van resp. € 1500.-, € 1000.- en € 500.

De Diaconale Prijs wordt georganiseerd en mogelijk gemaakt door een aantal oecumenische, diaconale en charitatieve instellingen uit Arnhem. Om voor een prijs in aanmerking te komen, hoeft het initiatief voor een project niet per se uit kerkelijke kring afkomstig te zijn; wel is het van belang dat de motivatie achter de activiteit in ruime zin van levensbeschouwelijke aard genoemd kan worden.

De inzendingstermijn voor in aanmerking komende projecten is op 1 mei begonnen en eindigt op 1 oktober a.s. De prijsuitreiking zal begin januari 2018 plaats vinden. Meer informatie over de voorwaarden en kwalificaties bij het indienen van projecten is te vinden in een flyer. Deze wordt in kerken, buurt- en welzijnswerk op ruime schaal verspreid en kan ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres: diaprijs@gmail.com

Korte berichten



- Elke vrijdagmiddag bent u van 12.30 – 12.45 uur welkom in de Walburgiskerk voor het **Coventrygebed**. Verbonden met andere kerken in Europa bidden wij voor vrede en verzoening.
- Zondag 14 mei neemt Evert W. Brink afscheid van de Protestantse gemeente Arnhem. Dit gebeurt in een viering, die om 10.00 uur begint in De Kandelaar, Den Haagweg 1 te Arnhem. Evert Brink heeft twee jaar gewerkt als pionier in nieuwbouwwijk Schuytgraaf en heeft deze pioniersplek "Spirit" gedoopt. Hij heeft veel contacten gelegd en er zijn zijn nieuwe activiteiten van de grond gekomen. Door gewijzigde plannen neemt hij nu afscheid van ons. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Evert persoonlijk de hand te schudden.
- Het bestuur van Katholiek Centrum Maatschappelijk Activeringswerk heeft met pijn in het hart het besluit moeten nemen tot opheffing van de Stichting KCMA. In de transitie van budgetorganisatie naar projectorganisatie is het niet gelukt voldoende subsidies te verkrijgen om het KCMA als zelfstandige stichting voort te kunnen zetten in Gelderland. Het proces van afwikkeling van de zaken is nu bijna voltooid. Eind april gaat het kantoor aan het Willemsplein 44-3 te Arnhem dicht. Vanaf 1 mei 2017 zijn telefoon en e-mail van het KCMA niet meer in bedrijf. De website blijft voor informatiedoeleinden voorlopig nog in de lucht voor vragen vanuit het Gelderse netwerk. KCMA bestaat sinds 1961 en heeft in meer dan vijftig jaar een naam

opgebouwd van deskundigheid en grote betrokkenheid op het gebied van ondersteuning en begeleiding van vrijwilligerswerk met name voor mensen in achterstandssituaties.

Jaarverslag 2016 van Stichting Kruispunt

Het Jaarverslag 2016 van Stichting Kruispunt is uitgebracht. Hoewel de financiële situatie van Kruispunt over 2016 niet heel rooskleurig is afgesloten, gaat het werk van Kruispunt, mede dankzij de inzet van zeer veel kerken, onverminderd door. Met steun van de Dullertsstichting en de stichting Sint Nicolai Broederschap heeft Kruispunt het pand aan de Spoorwegstraat kunnen kopen waardoor de huisvestingskosten omlaag gebracht zijn. Meer hierover, en over het belangrijke werk dat medewerkers en vrijwilligers bij Kruispunt verrichten, kunt u lezen via

http://www.stichtingkruispunt.nl/images/stories/Jaarverslag_Kruispunt_2016_online.compressed.pdf

Cursus islam



U kunt zich aanmelden voor een cursus islam vanuit een moslimperspectief, die wordt georganiseerd vanuit de Ayasofya moskee.

De cursus is van 19 mei tot einde juni. Iedere vrijdag van 19.30 – 21.00 uur.

De kosten zijn €70,- incl. consumptie.

Aanmelden via ayasofyaarnhem@gmail.com

Het adres van de moskee is Sonsbeeksingel 110 te Arnhem.

Werkbezoek Schiphol

Een korte impressie

'Deelnemers treffen elkaar bij het meetingpoint tussen de treinen en de aankomsthal (ID-kaart meenemen!)

Zo staat het in de uitnodiging voor een bezoek aan het Luchthavenpastoraat op Schiphol. Het is een nieuwe benadering van de Raad van Kerken om leden met enige regelmaat uit te nodigen voor een werkbezoek, waar ter plaatse een informatief programma geboden wordt. Op 17 maart jl. beginnen we met een 'kuiertocht' over de luchthaven die zal eindigen in het auditorium, in het gebouw van het Hilton Hotel. Het aantal deelnemers blijkt te groot om hen mee te kunnen nemen achter de douane en daar een bezoek te brengen aan het kantoor van het luchthavenpastoraat en het stiltecentrum.

Bij dit oecumenische pastoraat is een groot aantal vrijwilligers betrokken die ons deze dag, samen met de pastores, ontvangt en in kleine groepjes rondleidt.

Bijzonder om ook eens in alle rust zo rond te wandelen op Schiphol. De keren dat ik er kom, ben ik daar te gespannen voor vanwege de reis of vanwege mensen die ik ophaal of wegbreng.

Wist u dat er een vliegtuig beschikbaar is waar u even in- en weer uit kunt stappen om te ervaren hoe het daar binnen is? Handig voor mensen (ook kinderen) die nog nooit gevlogen hebben.

Helaas weet onze gastvrouw niet precies de weg naar het auditorium, de kuiertocht wordt als we buiten in de storm rondlopen iets minder aangenaam. De ontmoeting met de andere deelnemers, voorafgaand aan het programma, missen we. Na afloop, onder het genot van een hapje en drankje is er nog de mogelijkheid om met mensen in gesprek te zijn. Daarna gelukkig de bus kunnen pakken, terug naar de centrale hal.

Het luchthavenpastoraat ontvangt vele verzoeken om assistentie. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen passagiers vastlopen tijdens hun reis; eigen kwetsbaarheid, onervarenheid of genomen risico's, weigering aan boord, gebreken in de reisdocumenten, berovingen, gemiste vluchten, dronkenschap of onder invloed van drugs, bedrog door derden, ziekte, verwardheid, stress....

Dit is eigenlijk precies hetzelfde wat mensen ook kan overkomen in het gewone leven. Niet zo vreemd dat ons leven vaak wordt voorgesteld als een reis met ups en downs. Het kenmerkende is dat mensen 'de weg kwijt zijn'.

De assistentie van de pastores wordt het meest ingeroepen door andere medewerkers van de luchthaven, van marechaussee tot medische dienst. Zo hebben ze een vanzelfsprekende en gewaardeerde positie. Daarnaast wordt door passagiers zelf of door bezorgde familieleden of andere naasten aangeklopt bij het pastoraat. Soms ook ontstaan contacten via de aanwezige vrijwilligers in het stiltecentrum.

De pastores ervaren blijken van dankbaarheid van de passagiers als heel bijzonder. '*Thank you God for this man/woman*' horen ze, of lezen ze in de intenties die geschreven staan in het boek in de stilleruimte. Zo werkt volgens hen de Heilige Geest in deze ontmoetingen. Iedere zondagochtend wordt er in het stiltecentrum een korte viering georganiseerd waar passagiers en medewerkers welkom zijn.

Het pastoraat vervult ook een belangrijke rol bij het opvangen en begeleiden van bezoekers en passagiers in tragische of bijzondere situaties. Zoals het reizen naar aanleiding van een sterfgeval of het overlijden van een passagier onderweg. Zij worden dan ingeschakeld en herenigen in een speciale ruimte familieleden en naasten met elkaar en bieden zo nodig bijstand.

Kenmerkend voor dit pastoraat is de presentie, de beschikbaarheid. Het kan zijn dat ze enkele uren met iemand doorbrengen die het even niet alleen kan. Wel is hun hulp er altijd op gericht dat mensen zelf de regie houden en weer zelfredzaam worden. Is dit niet mogelijk dan ondersteunen ze hen met een goede overdracht aan andere hulpverlenende instanties.

Het programma biedt deze dag, naast een inkijkje in het werk van luchthavenpastores, ook een aantal presentaties over pastoraat in crisissituaties en vervolgens een boeiend nagesprek.

Twee predikanten uit Alphen aan de Rijn vertellen over hun ervaringen na het schietincident in een winkelcentrum daar.

Zij benadrukken hoe belangrijk het is in overleg met de burgerlijke overheid een goed draaiboek te hebben in geval van rampen of crisissituaties. Waarin ieders specifieke verantwoordelijkheid is vastgelegd en samen gewerkt kan worden aan crisisbeheersing door betrokkenen en buurtbewoners op een professionele manier hulp te bieden.

Die samenwerking was er destijds met hen niet. Zij hebben die bewuste dag van de ramp, direct hun kerkgebouw, grenzend aan het winkelcentrum, opengesteld om verontruste en aangeslagen buurtgenoten op te vangen en een plek te bieden.

Kort daarna moest het echter gesloten worden vanwege het onderzoek. Zij pleiten er voor om ook wanneer er bijvoorbeeld een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd wordt na een ramp, kerkelijke organisaties hierin te betrekken.

De daaraan verbonden pastores hebben ervaring in het omgaan met levensvragen en wat bijvoorbeeld rouw met mensen doet. Naast een luisterend oor hebben ze rituelen tot hun beschikking en kunnen ze woorden bieden die helpen bij verwerking. Ook hebben zij een ruimte (kerkgebouw) ter beschikking die bij uitstek geschikt kan zijn voor onderlinge ontmoeting, bezinning en herdenken in geval van ingrijpende gebeurtenissen in de samenleving.

In Alphen aan de Rijn is op initiatief van pastores een telefoonlijn 24 uur per dag opengesteld, die biedt mensen in geestelijke nood de mogelijkheid om te bellen. Pastores dragen bij toebuurt hiervoor verantwoordelijkheid.

Inmiddels is er, ook in samenwerking met de Raad van Kerken, materiaal ontwikkeld dat kan bijdragen aan een goed overleg tussen verschillende instanties om zich gezamenlijk voor te bereiden op adequate en georganiseerde hulpverlening bij crisissituaties en rampen.

Zie hiervoor ook www.raadvankerken.nl

Met dank aan de RvK voor het organiseren van dit interessante en leerzame werkbezoek.

April 2017, *Anja Vogelzang*

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping (voorheen Stadspastoraat Arnhem). D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Putten uit de bron

10 mei van 10.30 – 11.45 uur. Geen kosten. Rozet 3.03

Het 2de deel van de TeNaCh – de Hebreeuwse Bijbel – is gewijd aan de Profeten en het profetisme. Dit deel is niet alleen belangrijk voor het jodendom, maar zeker ook voor het christelijke ‘Nieuwe Testament’. Dit voorjaar zullen we ons weer bezig houden met dit karakteristieke bijbeldeel, om precies te zijn, met Jesaja. Belangrijke gids daarbij is het recent in het Nederlands vertaalde boek *De Profeten*, van de joodse bijbelgeleerde Abraham J. Heschel.

Docent: Hans Koenen is jezuïet en docent bij de D3rde Verdieping

NB: opgave is niet nodig!

Alles uit de kast

12 mei van 10.00 – 11.00 uur. Rozet 3.09

Gesprek naar aanleiding van een gedicht, iets dat iemand thuis in de kast heeft staan en waarmee hij/zij ‘uit de kast’ wil komen. Én een uitnodiging aan jou om te vertellen wat jou precies heeft geraakt. Dit levert boeiende gesprekken op. Al pratend ontdek je, dat achter een paar regels tekst een hele wereld of diepe waarheid schuilgaat. Soms zegt een gedicht je niks. Ook boeiend. Waarom zegt een tekst de één alles en de ander niets? Loop gerust eens binnen!

Begeleiding: Jan Duchateau, Karel Kraan en/of Ad Boogaard

Kosten: vrijwillige bijdrage

Natuurwandelingen

13 mei van 10.00 tot 13.00 uur. €12,-

In de mooie omgeving van Arnhem maken we met elkaar wandelingen van ongeveer drie uur, waarin ruimte is voor stilte, bezinning en gesprek. We wandelen aan de hand van een thema, dat we vooraf op de website van D3rde Verdieping zullen aankondigen. Op enkele plekken onderweg staan we stil voor meditatie, gebed, sacrale dans of een lied en maken we gebruik van inspirerende teksten. We laten de natuur op ons inwerken en ervaren zo wat het seizoen met ons doet. In de natuur worden ervaringen vaak verdiept en op een andere wijze beleefd. Er is ruimte voor al wat in ons leeft en al wat ons inspireert.

Anita Knipping is geestelijk begeleider.

Hubert Bastiaens is ecooloog, therapeut, gespecialiseerd in boeddhisme.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het juninummer inzenden vóór 8 juni 2017 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 14 juni 2017.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 392 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com