

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl

Digitale nieuwsbrief nr. 60
13 september 2017
Verschijnt maandelijks



De inhoudsopgave vindt u bovenaan pagina 2.

Voorbeden

Uitgesproken tijdens de viering in de Kerkenmarkt op 23 juni.

Goede God,
Gij smeedt ons aaneen
tot een huis, waar uw Geest
de ruimte krijgt.
Geen steen kan gemist,
waar Gij uw woning bouwt.
Laat de liefde
en het erbarmen van Christus,
die zo uw Naam heiligde
en hoog hield,
ons dragen,
ons fundament zijn.
Maak ons tot uw vredesstad
met zijn huizen die schouder aan schouder staan,
een wal waarbinnen de vrede woont,
een muur die het onrecht keert,
een dak dat beschut en meer dan een huis maakt –
een thuis.
Laat al ons zoeken
dienen tot de vrede
van al wat ademt,
van heel uw schepping.
En geef dat wij blijven zoeken
naar het geheim dat Gij in ons hebt gezaaid;
dat wij de vreugde van het vinden
met elkaar willen delen;
dat wij ons niet laten verlammen
door vallend duister,
door een zee van vragen,
en elkaar moed inspreken
om te volharden
gezegend door U en tot zegen van elkaar.



Sytze de Vries

Religie in Noorwegen

Column door Liesbeth Dessens

Voor het eerst in mijn leven waren we in Noorwegen. De postboot, Hurtigruten genaamd, bracht ons van Bergen langs de kust om de Noordkaap naar Kirkenes, vlak bij de Russische grens. Verschillende keren bleef de boot enige uren liggen, zodat we steden en bezienswaardigheden konden bekijken.

Zo waren we in Trondheim, waar we de grote Nidaros-kathedraal konden bezichtigen. Kort omdat die ochtend de kathedraal vol zou zijn in verband met het vieren van de sterfdag van Sint Olaf. Olaf Haraldsson bracht in de 11^{de} eeuw het Christendom in Noorwegen en tevens bracht hij het land tot eenheid.

Noorwegen heeft 5,2 miljoen inwoners en hiervan is 89 % lid van de Noorse Kerk, die de Lutherse traditie kent, maar geen Evangelisch-Lutherse Kerk is. Pas sinds 2012 is deze kerk geen Staatskerk meer. Van de bevolking is verder 1% Rooms-Katholiek, 1,8% Moslim, 1% behoort tot de Pinkstergemeenten, 7,2% is verdeeld over andere denominaties en religies.

Het is ons opgevallen hoe belangrijk de Noorse Kerk is, duizenden huwelijken worden er jaarlijks gesloten, evenzoveel dopen vinden plaats. Voor mij was dit onverwacht. Want een Scandinavisch land koppelde ik eerder aan gesecculariseerd zijn. Zou de religiositeit van Noorwegen te maken hebben met het feit dat de Noorse Kerk zo lang Staatskerk was? Of met het feit dat Noorwegen pas laat gekerstend is? Of heeft het te maken met het strenge klimaat? Wie zal het zeggen.....

Liesbeth Dessens is afgevaardigde van de Eusebiusparochie in de RvK Arnhem

In dit nummer:

- Voorbeden
- Religie in Noorwegen – Column door Liesbeth Dessens
- Vrijzinnig hervormde historie – 19 september
- Internationale dag van de vrede – 21 september
- Kwaliteit van leven, een vervolg – Thee met thema – 24 september
- Diaconale prijs 2017 – inschrijving tot 15 oktober
- Martin Luther – Walburgislezing – 4 oktober
- God blijft in Nederland – symposium – 6 oktober
- Taizéviering in Duiven – 14 oktober
- Uitnodiging tweejaarlijkse ontmoeting Arnhem-Gera 2017 – Stioc – 28-31 oktober
- Hildegard von Bingen
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis
- Korte uitleg over Sint Jan en/ in Arnhem
- Meeleven uit Arnhem met Evangelisch Lutherse gemeente in Gera
- Een oecumenische basis onder het Inloophuis St. Marten
- Kerken doen er toe, omwille van de mens
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon

Vrijzinnig hervormde historie

Parkstraatgemeente Arnhem



Het rijke vrijzinnige verleden zal centraal staan op deze avond, met onder meer de boekpresentatie van de Vrijzinnig hervormde encyclopedie en de vertoning van de documentaire Vrijzinnig hervormd: van kroeg tot kerk.

Erik Jan Tillema, godsdienstwetenschapper en beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnige Protestant (VVP), doet al jaren onderzoek naar het verleden van de vereniging en presenteert nu zijn Vrijzinnig hervormde encyclopedie, die een compleet beeld schetst van de ontwikkeling van deze vrijzinnige organisatie, op landelijk, provinciaal, maar met name op plaatselijk niveau. In de getoonde documentaire wordt dit verleden nog eens samengevat, met onder meer veel beelden van de Parkstraatkerk.

Tijdens de avond zal Tillema ook dieper ingaan op het verleden van de VVP, want wat weten we er nu precies van? Hoe bekend is bijvoorbeeld het vrijzinnige zendingswerk en kennen we nog de vrijzinnige schandalen?

Zo zal tijdens de avond een uitgebreide inleiding gegeven worden over de grotendeels vergeten, maar zeker niet saaie geschiedenis van de VVP.

De avond is **dinsdag 19 september** om **20.00 uur**

Locatie: Voorhof, ingang Kastanjelaan 22E

Internationale dag van de Vrede

21 september op het Gele Rijdersplein



Iedereen is welkom, breng iets mee om op te zitten, we komen samen in Vrede, Tolerantie en Verdraagzaamheid.

Er is gelegenheid tot zingen, dansen, trommelen, vieren, stilte, het voordragen van gebeden en gedichten over en voor de Vrede.

Laten we elkaar ontmoeten in Vrede.

Wanneer en waar? 21 september van 12.00-17.00 uur op het Gele Rijdersplein.

Kwaliteit van leven, een vervolg

Thee met Thema in Oosterbeek op 24 september



In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 24 september 2017 een bijeenkomst (eerste van het nieuwe seizoen) plaats met als onderwerp Kwaliteit van leven, een vervolg.

In politiek en samenleving zijn momenteel grote medisch-ethische thema's aan de orde: Euthanasie, voltooid leven, prenataal onderzoek delen het thema kwaliteit van leven.

Maar wat is dit laatste eigenlijk? Wat zegt onze opvatting op dit punt over ons mensbeeld en wat zegt dit dan weer over ons (eventuele) Godsbeeld?

We gaan samen aan de slag met dit soort vragen. De bijeenkomst moet worden gezien als een vervolg op die van het vorig seizoen over *kwaliteit van leven* waar euthanasie centraal stond.

Inleider Angeline van Doveren-Kersten studeerde filosofie, theologie en musicologie. Zij is onder meer werkzaam bij het ziekenhuis Rijnstate als ethicus.

Tijd: van 16.00 – ca. 17.30 uur (**nieuwe tijden!**)

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon v.d. Koogweg 3, Oosterbeek

Vanaf 15.30 uur staan thee en koffie klaar.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Informatie: Jan Tijssen, jan_tijssen@hotmail.com

Diaconale prijs 2017

Nog één maand tijd voor deelname



In de afgelopen weken druppelden er een paar inzendingen binnen.

Voorstellen voor projecten die in aanmerking kunnen komen voor één van de drie geldbedragen die verbonden zijn aan de Diaconale Prijs 2017. Het zijn geen heel grote bedragen maar met 1500, 1000 of 500

euro valt in de buurt best iets moois te doen. Initiatief en prijzen zijn het

resultaat van samenwerking tussen het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Arnhem, de Raad van Kerken Arnhem, de Parochiële Caritas Instelling van de Eusebiusparochie, de Vincentiusvereniging Arnhem en de Arnhemse Stichting Bijzondere Noden.

Zijn de prijzen alleen voor kerkelijk getinte projecten? Nee, ook initiatieven van 'gewone' burgers kunnen een kansje wagen. Om mee te dingen moet een project aan een aantal criteria voldoen. Diaconale, levensbeschouwelijke motivatie is belangrijk, uitvoering binnen de grenzen van kerkelijk Arnhem noodzakelijk. Daarnaast zal de jury letten op elementen als voorbeeldfunctie, actualiteit, creativiteit en vrijwilligersinzet. Behalve voor bestaande activiteiten is er ook gelegenheid voor nieuwe plannen.

Bent u betrokken bij een sociaal en of diaconaal project in de stad of in de buurt waarbij armoedebestrijding, binding, hulp bij achterstand, eenzaamheid of integratie een rol spelen? Zou u anderen attent kunnen maken op deze mogelijkheid voor een financieel steuntje in de rug? Stuur dan een project of plan in of neem contact op met de werkgroep Diaconale Prijs 2017, via e-mailadres diaprijs@gmail.com

Let op: de inzendtermijn eindigt op 15 oktober a.s.

Namens de werkgroep, Kees Tinga

Martin Luther, hervormer – juist voor alle christenen

Walburgislezing in Walburgis Arnhem



Vijfhonderd jaar geleden begon wat we noemen 'de reformatie'. Dat mag geweten en gevierd worden. Martin Luther (1483-1546) zetten we daarbij in het volle licht. In het jaar 1517, hij is nog een jonge monnik, zet hij een beweging in gang die wereldwijd opgemerkt wordt en tot verandering leidt. Deze beweging is nog gaande, een einde is niet in zicht.

In Nederland heeft de Lutherse beweging door de eeuwen heen minder weerklank gevonden dan elders. Zou een van de redenen kunnen zijn dat Martin Luther Duits is – zo Duits als het maar kan? Maar moet je dan voor een lezing over hem wel een Duitser vragen, zelfs als die een aantal jaren in Nederland doorgebracht heeft? Heinz-Georg Surmund is sinds 1970 rooms-katholiek-priester van het Duitse bisdom Münster; tussen 1989 en 2013 was hij als pastor aan Utrechtse en Arnhemse parochies verbonden. Hij is overtuigd: Juist de laatste van de vijf eeuwen die nu herdacht worden, de tijd sinds 1917, heeft Luther doen herleven. Hij is toegankelijker geworden zelfs voor Rooms-Katholieken. Deze ontwikkeling heeft Heinz-Georg Surmund ruim vijftig jaar bewust meebeleefd en mede vorm gegeven. Ook voor hem bleef Luther niet langer een vreemd iemand; stap voor stap werd hij een vertrouwde voorloper en tochtgenoot, inspirerend en uitdagend.



Woensdag 4 oktober, 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Aansluitend Walburgiscafé

Entree: € 8 (Gelrepas: € 4,75) inclusief koffie/thee.

Reserveren: www.walburgisarnhem.nl

God blijft in Nederland!

Rooms-katholieke migranten in kerk en samenleving

Symposium Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen – NIM

Vrijdag 6 oktober 2017, 13.30 – 17.00 uur

Radboud Universiteit, Nijmegen

Met lezingen door dr. Erik Sengers, godsdienstsocioloog aan de Fontys Hogeschool van Godsdienst en Levensbeschouwing, en ir. Anmar Hayali, coördinator van Samen Kerken in Nederland (SKIN).

Ook presentatie van de database van R.K. geloofsgemeenschappen van migranten in Nederland door dr. Jorge E. Castillo Guerra, onderzoeker van het NIM en docent aan de Radboud Universiteit.

Aanmelden kan online: www.ru.nl/nim/about-us/vm/nim-symposium

of per e-mail nim@nim.ru.nl

Taizéviering

St. Remigiuskerk in Duiven



Zaterdag 14 oktober a.s. wordt om 19.00 uur weer de halfjaarlijkse Taizéviering gehouden in de St. Remigiuskerk in Duiven. Dit is een van aard oecumenische kerkviering. U kunt zich, terwijl u luistert naar Taizémuziek, in stilte voorbereiden op de viering vanaf 18.30 uur. De liederen tijdens de viering zullen worden gezongen door een Taizé koor. Dit Taizékoor is een gelegenheidskoor waaraan

alle belangstellenden kunnen deelnemen. Zowel zangers als spelers van een muziekinstrument.

Dit koor oefent op de vrijdagavonden 29 september en 6 en 13 oktober vanaf 19.15 tot 20.45 uur in het parochiecentrum van de St. Remigiuskerk in Duiven, gelegen aan de Kastanjelaan 2 te Duiven.

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Regina Witte-Koppen op taizeliemers@gmail.com of via telefoonnummer 026 3115650.

De Taizévieringen worden gehouden naar voorbeeld van Taizé, een oecumenische bedevaartsplaats in Bourgondië, Frankrijk, gesticht door frère (broeder) Roger. De vorm waarin daar de vieringen worden gehouden is heel speciaal, heel meditatief. De vieringen bestaan uit veel zang, 3 stiltes, en enkele psalmregels, een overwegingstekst (2 regels) en voorbeden. De gezongen liederen kun je wel vergelijken met het mantrazingen. De liederen bestaan vaak uit één of hooguit twee meditatieve regels die meerdere malen worden herhaald. Hierdoor wordt de tekst heel intens beleefd en kom je tot diep gebed. Tijdens de momenten van stilte kun je je dan echt in jezelf keren.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over toekomstige Taize-vieringen en/of andere ontwikkelingen? Like onze facebook-pagina op @Taizedeliemers.

Namens de werkgroep Taizé-vieringen, Regina Witte-Koppen

Uitnodiging tweejaarlijkse ontmoeting Arnhem-Gera 2017

STIOC - Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten, werkgroep RvK Arnhem



De werkgroep STIOC onderhoudt namens de Raad van Kerken in Arnhem al decennia lang oecumenische contacten met de Raad van Christelijke Kerken in Gera. Dit jaar wordt eind oktober een bezoek gebracht aan Gera, gelegen in de Duitse deelstaat Thüringen. Het bezoek staat in het teken van Maarten Luther 2017, 500 jaar Reformatie.

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit

- Zaterdag 28/10. 17.00 uur ontvangst kerkelijk centrum EK Gera in de Thalstrasse. 19.00 uur inleiding thema: korte voordrachten met gesprek over reformatie in resp. Thüringen en Nederland. De Nederlandse bijdrage gaat over de invloed van het Lutheranisme op de liturgie en het liedboek.
- Zondag 29/10. 10.00 uur kerkdienst Johanniskirche geleid door Probst Dieter Kamm in aanwezigheid van dr. Viola Hahn, Oberbürgermeisterin Gera. Middag: vrij te besteden of theater opvoering Luther in Salvatorkirche en een Reformatieconcert om 17.00 uur in St. Trinitatis.
- Maandag 30/10. 10.00 uur ontvangst op het stadhuis, ontmoeting met Oberbürgermeisterin dr. Viola Hahn. Middag: huidige situatie reformatie en interkerkelijke situatie Thüringen; avond: idem Nederland met voordrachten van ons over 'Waarom kreeg het Lutheranisme geen vaste voet aan de grond in Nederland in de 16de en 17de eeuw?' en 'Het Lutheranisme in Nederland vandaag de dag'.
- Dinsdag 31/10. 10.00 uur Reformationsgottesdienst Salvatorkirche m.m.v. enkele Nederlandse deelnemers en 13.00 uur Openluchtdienst bij Lutherkruis. De deelnemers van zowel Duitse als Nederlandse kant zijn een mix van gemeenteleden en predikanten. We overnachten bij gastgezinnen van gemeenteleden in Gera.

We vertrekken zaterdagochtend 28 oktober vroeg naar Gera en gaan dinsdagmiddag 31 oktober en/of woensdag 1 november weer terug naar Arnhem.

In verband met de organisatie van het programma in Gera, de reis en de overnachtingen bij de Duitse gastgezinnen graag snel aanmelden bij het onderstaande adres.
 Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Ida Eldering, voorzitter STIOC: ida.eldering@gmail.com, en
 Klaas van der Hoek, secretaris STIOC: kvdhoek@telfort.nl.
 Opgave voor deelname bij Klaas van der Hoek, tel. 026 442 1616 of kvdhoek@telfort.nl

Hildegard von Bingen

In Walburgis Arnhem

Dit najaar weer verschillende activiteiten rond Hildegard von Bingen, de eigenzinnige non uit het Duitsland van de 11de eeuw.

'Walburgis aan tafel' : maaltijd met gerechten naar recepten van Hildegard.

dinsdag 10 oktober. Inloop: 17.30 uur, maaltijd: 18.00 uur.

Kosten: € 5,-

Opgeven: walburgis.locatie@eusebiusparochie.nl



Film: 'Vision: Het leven van Hildegard von Bingen'

dinsdag 10 oktober: 19.30 uur. Entree: vrijwillige bijdrage

Meditatief uur n.a.v. Hildegard von Bingen : 'Het geheim van de kosmos' M.m.v. Monicakoor uit Utrecht .

zondag 15 oktober, 10.00 uur. Vrijwillige bijdrage

'Geestelijk concert'

Liederen en muziek van Hildegard von Bingen. M.m.v. Capella Eusebiana o.l.v. Alexander Saladin, Dorien Verheijden-sopraan

Jan Gorissen-Gamba.

zondag 15 oktober, 15.00 uur Entree € 10,- (Gelrepas € 5,75) inclusief koffie/thee.

'Leerhuis op de zondagmorgen' in het teken van de mystiek van Hildegard von Bingen. O.l.v. Wilma Snoeijer .

zondag 22 oktober in de Walburgzaal naast de kerk. 10.00-11.00 uur. Vrijwillige bijdrage



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

Korte uitleg over Sint Jan en/in Arnhem

Uit de viering tijdens de kerkenmarkt in de Parkstraatgemeente op 23 juni

24 juni is de feestdag die in de volksmond Sint Jan heet, genoemd naar Johannes de Doper, de profeet die vandaag en morgen centraal staat in de Bijbelworkshops en de vieringen.

Arnhem is vanouds verbonden met Sint Jan.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, binnen en buiten Arnhem, is onze mooie stad niet ontstaan aan de Rijn maar aan de Sint Jansbeek of ook: Sonsbeek (al sporen van bewoning uit vroege middeleeuwen, watermolens, papierfabricage, wasserijen etc.) De beek stroomt vanaf de heuvels van Zijpendaal door Sonsbeekpark naar de Rijn; het laatste stuk daarvan in de binnenstad gaat ondergronds, maar er wordt druk gewerkt aan het project om de beek op verschillende plekken weer boven de grond te laten stromen.

Maar hoe komt de beek nu aan haar naam?

Sint Jan, of Johannes de Doper, is de beschermheilige van de ridderorde van Sint Jan, beter bekend als de Johanniterorde.

Zij vindt haar oorsprong in een herberg annex hospitaal in Jeruzalem, dat in 1023 was gebouwd om de vele pelgrims en kruisridders die naar het Heilige Land trokken onderdak en medische zorg te bieden.

Deze herberg was gewijd aan Johannes de Doper en lid van de orde kon je alleen worden als je van adel was – zoals Otto I, graaf van Gelre en Zutphen, die zo'n hospitaalridder was.

Hij ging met de kruistocht van 1189 mee maar dat was geen succes, hij overleefde de reis maar nauwelijks.

Toen hij in 1190 terugkeerde schonk hij een deel van zijn grond in en om Arnhem aan de ridderorde van Sint Jan, die er in de loop van de 13^e eeuw o.a. een commanderij (hoofdkwartier) en een kerk op liet bouwen (de Sint Janskerk op het Jansplein, waar nu de Koepelkerk staat).

En omdat de beek langs die landerijen stroomde, kreeg hij al gauw de naam 'Jansbeek'.



Tekst: Marieke Fernhout

Afbeelding: Johannes de Doper, Rogier van der Weyden (ca. 1450)

Meeleven uit Arnhem met Evangelisch-Luth. Kirchgemeinde Gera



De Raad van Christelijke Kerken in Gera hield zondag 10 september een dienst voor alle christenen met als thema Versöhnung – die Liebe Christi drängt uns (Verzoening – de liefde van Christus roept ons op). Berichten in de Duitse media maken melding van toenemend geweld van extreem rechts tegen predikanten. Zo schreef de Frankfurter Allgemeine Zeitung deze week over Wenn Pfarrer zu Zielscheiben werden (Als priesters doelwitten worden).

STIOC die namens de Raad van Kerken in Arnhem al decennia lang oecumenische contacten onderhoudt met de kerken in Gera, schreef de volgende mail aan Michael Kleim, voorganger van de Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Gera.

Lieber Michael Kleim

Wir sehen in den Medien eine zunehmende Bedrohung von Rechtsextremisten gegen die deutschen Kirchen und Pfarrer. Die Rat der Kirchen in Arnhem, den Niederlanden, möchte daher die Initiative am Sonntag 10 September für einen Spaziergang vom Geraer-Synagoge-Denkmal zur Trinitatiskirche und einem Gemeinsamen Gottesdienst vom Herzen unterstützen. Wir beten mit Ihnen für Gottes Nähe in diesen immer schwierigeren Zeiten.

Ida Eldering, STIOC Vorsitzender

Klaas van der Hoek, STIOC Sekretär

Een oecumenische basis onder het Inloophuis St. Marten

Het oude parochiehuis in St. Marten aan de van Slichtenhorststraat is al meer dan 10 jaar in gebruik als inloophuis. Vanuit hun evangelische bewogenheid met mensen die in onze samenleving weinig in tel zijn, vonden bestuur en team van de Rooms Katholieke parochie het belangrijk om ook na de sluiting van de Onze Lieve Vrouwekerk, aanwezig te blijven in de wijken Sint Marten en Klarendal. Wijken waar relatief veel bewoners kampen met financiële, psychische en/of relationele problemen, verslaving, werkloosheid, en waar de bewoners met diverse etnische en religieuze achtergronden, vooral contacten hebben in eigen kring.

Op de site van de RvK Arnhem kunt u het volledige artikel over het Inloophuis lezen. U kunt onderstaande link of de link in de mail gebruiken.

<http://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=een-oecumenische-basis-onder-het-inloophuis-st-marten>

Kerken doen er toe, omwille van de mens

Opening kerkenmarkt Raad van Kerken Arnhem in de Parkstraatkerk aldaar, 23 juni 2017

Het is vandaag 23 juni. Geen bijzondere dag. Zelfs op de katholieke heiligenkalender staan alleen maar heiligen en zaligen die u waarschijnlijk niet zult kennen en die hooguit voor kerkhistorici interessant klinken: de heilige koningin Etheldreda van Ely (uit de zevende eeuw; van haar komt de voornaam Audrey), de heilige Lietbertus van Brakel, die in de elfde eeuw bisschop van Kamerijk was, de heilige Hidulfus van Henegouwen, een krijgsheer die monnik werd en de stichter werd van de abdij van Lobbes, en de Waalse priester Walhère van Onhaye, patroonheilige tegen hoofdpijn, omdat hij om het leven kwam door een slag op zijn hoofd. Altijd handig, zo'n heilige.

Op de site van de RvK Arnhem kunt u het volledige verhaal van Peter Nissen lezen. U kunt onderstaande link of de link in de mail gebruiken.

<http://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=kerken-doen-er-toe-omwille-van-de-mens>

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

14 september: 19:30 - 21:30 De Tafel van Benedictus
 18 september: 10:15 - 12:00 uur: Sacrale dans
 19 september: 12:30 - 13:00 Kunst zinnig
 20 september: 10:30 - 11:45 Rozet 3.02 Putten uit de bron – Psalmen verkennen
 20 september: 15:00 - 17:00 Spiritualiteit in je boekenleven (introductie)
 21 september: 10:00 - 12:30 Tekens aan de wand tekenen
 22 september: 15:30 - 16:30 Bijbels Hebreeuws
 24 september: 14:00 - 16:00 Spelletjesmiddag en -avond voor jongeren
 26 september: 14:00 - 16:15 Jonas | Bijbels leerhuis: psalmen herkauwen – Opgave via jonas@telfort.nl of 026 3618100.
 30 september : 10:00 - 12:30 Geloof in je project!

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl
De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet,
Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185,
email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het oktobernummer inzenden vóór 5 oktober 2017 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 11 oktober 2017.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 385 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon
aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com