

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 61
11 oktober 2017
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Gebed**
- **Uitverkoren – Column door Kees Tinga**
- **De actualiteit van Maarten Luther – Thee met thema – 22 oktober**
- **Blind vertrouwen – 22 oktober**
- **Zoeken en vinden – Geloven in het dagelijks leven – 28 oktober**
- **Hervormingsdag – 31 oktober**
- **Werelddag van de armen – 19 november**
- **Levensbeschouwelijke meeting – 26 november**
- **Activiteiten in de Walburgis**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis**
- **Platform Migrantenkerken Arnhem werkgroep van de RvK Arnhem**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Colofon**

Gebed

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.



Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten.
Om begrepen te worden
als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven. Wij vinden door onszelf te verliezen. Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven.

Amen

Uitverkoren?

Column door Kees Tinga

Het is dit jaar precies een eeuw geleden dat de Engelse diplomaat Lord Balfour in een naar hem genoemde verklaring aan de wens van het opbloeiende zionisme in Joodse kringen tegemoet kwam door hun een 'nationaal tehuis' toe te zeggen. Ruim dertig jaar later werd die toezegging door het in het toenmalige Palestina actieve Joodse ondergrondse leger in daden omgezet en kwam de staat Israël tot stand – ten koste van veel Palestijnse bewoners van hetzelfde gebied. De aanvankelijke opluchting en vreugde over een veilig bestaan voor het volk dat zo verschrikkelijk had geleden maakten langzaam plaats voor verlegenheid en voor kritiek op de wijze waarop de jonge staat zijn niet-joodse inwoners is gaan behandelen. Voor Christenen is het Israëliësch - Palestijns conflict extra pijnlijk: het confronteert ons met onze eigen geschiedenis vol antisemitisme en brengt ons in verwarring over wat er in de Bijbel over uitverkiezing en belofte staat geschreven. Bezinning en gesprek daarover lopen vaak uit op ruzie en machteloosheid en worden daarom al gauw vermeden. Voor wie de moed heeft om zo'n discussie niet uit de weg te gaan is er nu een mooi boekje: 'Uitverkoren volk?' van de Amerikaanse oudtestamenticus Walter Brueggemann (uitgave Boekencentrum). Hoe lees je de Bijbel met dat pijnlijke conflict in het achterhoofd? Brueggemanns uitleg en gespreksvragen zijn evenwichtig en behulpzaam. Wie durft?

Kees Tinga coördineert de columns in ons Bulletin

Alesig Greving-Croes is afgevaardigde van de R.K. Eusebiusparochie in de RvK Arnhem. Zij gebruikte voorstaand gebed bij de opening van de Algemene vergadering van de RvK Arnhem op 26 september. Het gebed wordt toegeschreven aan Sint Franciscus. Of hij dit zelf geschreven heeft is niet bekend, maar het draagt in elk geval wel de franciscaner visie op het leven in zich.

Dit gebed symboliseert voor Alesig de essentie van het Christen-zijn. Niet jezelf wegcijferen en denken: ik doe er niet toe. Maar er zijn. Er durven zijn en durven jezelf ter beschikking te stellen als verbinder tussen mensen en een instrument voor Gods vrede en liefde te willen zijn hier op aarde.

De actualiteit van Maarten Luther

Thee met Thema in Oosterbeek op 22 oktober



Op 31 oktober is het vijfhonderd jaar geleden dat een moedige monnik in het Duitse Wittenberg zijn bezwaren tegen de aflat (een toen gangbare kerkelijke 'afkoopregeling' voor zondige gedragingen) kenbaar maakte. Die datum werd al snel als de centrale gebeurtenis beschouwd in een reeks ingrijpende veranderingen in kerk en samenleving die de naam Reformatie/Hervorming kregen.

Maarten Luther was niet de enige en ook niet de eerste hervormer, maar is – mede dankzij zijn positie in de Duitse geschiedenis – wel de belangrijkste. Wie was hij? Wat wilde hij toen? Wat maakte hij los? En wat zou voor mensen in de samenleving van vandaag de betekenis van zijn nalatenschap kunnen zijn?

Inleider **Kees Tinga** (Arnhem) is protestants theoloog en werkte in verschillende (inter-) kerkelijke functies op het snijvlak van kerk en samenleving.



Tijd: 16.00 uur tot ca. 17.30 uur, inloop 15.30 uur, plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, kosten: vrijwillige bijdrage
Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Blind vertrouwen



Als u dit kunt lezen, bent u niet blind. Maar als u plotseling blind of slechtziend zou worden, zal de toekomst er anders uitzien dan u gedacht had. Dit geldt natuurlijk ook voor andere handicaps, of verliezen bv. van een metgezel of geliefde. Het lijkt vaak anderen te overkomen, maar soms treft het u zelf.

Bestaat de toekomst dan alleen nog maar uit onmogelijkheden of zijn er nog mogelijkheden om zin aan het bestaan te geven en er ook nog plezier aan te beleven?

Mocht u ooit blind worden, dan houdt het leven echt niet op: gelukkig kunt u dan nog wel horen, ruiken, voelen en proeven !

Hoe gaat uw omgeving om met deze situatie?

Wie geeft u een handvat?

Wat wordt u geboden door de burgerlijke gemeente en de overheid?

Zijn er anderen die met dezelfde problemen kampen?

Er zijn nog meer vragen:

Waar loopt een blinde letterlijk of figuurlijk tegenaan?

Wat mag u van anderen verwachten en wat zult u zelf moeten doen.

Als u wilt kunt u zeker iets bereiken ook al kost dat energie. Het is fijn om over een dosis humor en doorzettingsvermogen te kunnen beschikken. Vertrouwen op naasten zal daarbij tot grote steun zijn.

Christine Schellevis, zelf op latere leeftijd blind geworden, is een actieve, midden in de maatschappij staande vrouw. Zij zal ons op deze avond meenemen in haar boeiende wereld en dit geheel in een maatschappelijke context plaatsen.

De Werkgroep Geloof & Maatschappij van de Raad van Kerken Dieren e.o. organiseert deze avond.

U bent van harte uitgenodigd!

De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum: zondag 22 oktober 2017
 Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
 Aanvang: 20.00 uur
 Inleider: Christine Schellevis, Dieren

Zoeken en vinden - Geloven in het dagelijks leven

27^e Thomasviering met ondersteuning van zanggroep



Op zaterdag 28 oktober 2017 om 18.00 uur wordt in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek (Utrechtseweg 129) voor de 27^e maal een "Thomasviering" gehouden, ditmaal met het thema **Zoeken en vinden – geloven in het dagelijks leven**. Een zanggroep geeft hieraan medewerking. De viering wordt afgesloten met een maaltijd.

Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Sinds 2004 tweemaal per jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden vooral een thuis voor mensen die spiritueel 'dakloos' zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een 'ongelovige gelovige'. De zoektocht naar geloof, spiritualiteit en zingeving staat centraal in deze vieringen. Ze bieden vrijheid en respect voor ieders eigen beleving.

In de sfeervolle **St. Bernulphuskerk** is ruimte voor geloofservaring, persoonlijke bezinning en ontmoeting. Met woorden en teksten, maar ook met verstillings- en verbeeldingsmomenten. Omdat iedereen deze zoektocht op een eigen manier beleeft, is er in de viering een gedeelte van ongeveer twintig minuten, '**de Heilige Chaos**' genoemd, waarin men op verschillende plaatsen in de kerk op eigen manier aan de slag kan gaan. Wat er gebeurt, hangt samen met het thema dat aan de orde is. Dat thema is ditmaal **Zoeken en vinden – Geloven in het dagelijks leven**.

We luisteren bij de viering naar verhalen en zingen samen.

Tijdens de Heilige Chaos komen verschillende aspecten van het thema aan de orde. Men kan deelnemen aan een groepsgesprek over het thema in de Tituskapel met de voorganger. Ook is het mogelijk een lichtje aan te steken en te mediteren in de Mariakapel. Verder kan je zoeken of vinden wat van je gading is in een tas of daarin stoppen wat je niet nodig hebt/je ballast. Er bestaat voorts gelegenheid tot het schrijven van voorbeden en informatie bekijken over 'Save the children' (het collectiedoel).

Een gezamenlijke, volledige, **maaltijd** van **19.00 tot 20.00 uur** (u hoeft niet meer te koken!) maakt deel uit van de viering. Tijdens deze maaltijd is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee.

Voor deze bijzondere viering wordt iedereen, ook kinderen en jeugdigen, van harte uitgenodigd.

Kortom, er lijkt een goede reden om deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen met uw familie, vrienden en buren. Het is niet nodig u tevoren aan te melden voor de maaltijd; bij grote opkomst passen we gewoon 'eerlijk delen' toe.

Inlichtingen: Leo van Weele, tel. 026 333 7460

Hervormingsdag



Op 31 oktober is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde en daarmee de aanzet gaf tot de Reformatie van de Kerk. Nu, vijf eeuwen later, maken we de balans op van geloofsvernieuwing, godsdienstoorlogen, schisma en oecumene. In 1999 hebben de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse

Wereldfederatie elkaar gevonden in overeenstemming over de rechtvaardigingsleer, de kern van het toenmalige conflict. Sindsdien leven katholieken en lutheranen *from conflict to communion*, van conflict naar gemeenschap.

Op dinsdag 31 oktober vindt in de Sint Martinus aan de Steenstraat een gebedsviering plaats die is opgesteld door de Lutherse Wereldfederatie en het Vaticaan. Voorgangers in deze dienst zijn pastoor Gerben Zweers (Rooms-Katholiek), pastoor Joke Kolkman (Oud-Katholiek), ds. Klaas Touwen en pastoraal werker Marianne Brussel (Luthers) met medewerking van pastores van andere protestantse denominaties.

Aanvang: 19.30 uur.

Informatie bij Ds. K. Touwen, tel. 026 3255 327

Werelddag van de armen



Paus Franciscus heeft een Werelddag van de Armen ingesteld. De allereerste dag is op **zondag 19 november a.s.**

In een brief ter gelegenheid van deze dag schreef de paus: 'Kinderen wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden' (1 Johannes 3, 18). 'Deze woorden vormen een gebod dat geen enkele christen mag negeren'. 'Liefde kent geen alibi'. De paus roept alle gelovigen op om hun schouders onder deze dag te zetten. De RK. St. Eusebiusparochie wil gehoor

geven aan deze oproep.

In de viering van 19 november in de **Martinuskerk** aan de Steenstraat zal uitgebreid aandacht besteed worden aan armoede in onze eigen stad en land.

Deze viering begint om **11.30 uur**.

Aansluitend, zo rond 12.45 uur, is er een lunch voor iedereen.

Het delen van het eucharistisch brood zet ons er immers toe aan om ook het dagelijks brood te delen en er daarbij voor te zorgen dat niemand tekort komt.

Tijdens de lunch zullen ervaringen met armoede zoals we die tegenkomen in het Inloophuis St. Marten gedeeld worden. Rond 14.00 uur sluiten we af met muziek.

U bent van harte welkom bij de viering, de lunch, of bij één van beide.

Levensbeschouwelijke Meeting

Op zondagmiddag 26 november aanstaande van 13.30 uur tot 16.30 uur organiseert de Werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen (IRO) een Levensbeschouwelijke Meeting voor iedereen in Dieren.

We wandelen van kerk via synagoge naar moskee.

De middag zal in het teken staan van speeddaten in de kerk. Samen praten en nadenken over levensbeschouwelijke dilemma's en stellingen in de synagoge. En ter afsluiting een gezamenlijke High Tea (Hi'T) in de moskee.

Ben je christen, moslim, jood, atheïst, spiritueel, humanist of nog net even anders? Wil je kennis maken met mensen vanuit een diversiteit aan levensbeschouwelijke achtergronden? Zou je ook wel eens van gedachten willen wisselen over levensbeschouwelijke thema's, zoals levensvragen en normen en waarden? Weet je iets lekkers om mee te nemen naar de Hi'T (liefst iets vegetarisch in verband met de diverse diëetwensen)?

Geef je dan op via het emailadres iro.activiteit@gmail.com

Je ontvangt dan nog een persoonlijke uitnodiging per mail met specifieke tijdstippen en plaatsen.

We kijken uit naar jouw aanmelding en komst!

Werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen (IRO)
iro.activiteit@gmail.com

Activiteiten in de Walburgis in oktober

Website: www.walburgisarnhem.nl en Facebook: *Walburgisarnhem*

De Walburgis staat te koop, maar alle activiteiten gaan voorlopig gewoon door.



De Walburgiskerk in Arnhem is eigendom van de R.K.

Eusebiusparochie in Arnhem.

Het parochiebestuur heeft, gedwongen door financiële omstandigheden en op instigatie van het Bisdome, helaas moeten besluiten de Walburgiskerk, de Walburgzaal en een gedeelte van het omliggend terrein te koop te zetten. Dat is inmiddels ook gebeurd; de kerk staat te koop.

De groep vrijwilligers, die in de Walburgis de spirituele en cultureel-religieuze activiteiten neerzetten, hebben geprobeerd de kerk en zaal te kopen maar zijn daarin niet geslaagd. Verkoop aan derden heeft natuurlijk gevolgen voor de huidige Walburgisgemeenschap en andere bezoekers van de Walburgis.

Op de eerste plaats zal er pijn zijn bij velen, vooral bij hen die lang en/of heel nauw bij de Walburgis zijn betrokken.

Op de tweede plaats komt de vraag op: hoe nu verder? De parochie zal de activiteiten, zoals die nu in de Walburgis plaatsvinden, blijven steunen, zolang het gebouw niet is verkocht.

Op de derde plaats is het mogelijk, dat, als er een nieuwe eigenaar komt, er ruimte zal blijven voor de huidige activiteiten en zelfs nieuwe initiatieven. Maar dat alles is afhankelijk van de vraag, wie het gebouw uiteindelijk koopt.

De werkgroepen in de Walburgis beraden zich over de ontstane situatie. Intussen gaan alle activiteiten gewoon door.

Activiteiten rond Hildegard von Bingen



Dit najaar weer aandacht voor mystiek, de levende ervaring in geloven aan de hand van Hildegard von Bingen, de eigenzinnige non uit het Duitsland van de 12^{de} eeuw.

Meditatief uur n.a.v. Hildegard von Bingen: 'Het geheim van de kosmos' M.m.v. Monicakoor uit Utrecht . *zondag 15 oktober, 10.00 uur. Vrijwillige bijdrage*

Hildegard von Bingen Concert: Lieder en muziek van Hildegard von Bingen. M.m.v. Capella Eusebiana, Dorien Verheijden-sopraan en Jan Goorissen-Gamba. *zondag 15 oktober, 15.00 uur. Entree € 10,- (Gelrepas € 5,75) inclusief koffie/thee.*

'Leerhuis op de zondagmorgen' in het teken van de mystiek van Hildegard von Bingen. O.l.v. Wilma Snoeijer. *zondag 22 oktober in de Walburgzaal naast de kerk. 10.00-11.00 uur. Vrijwillige bijdrage*

Workshop Gregoriaans o.l.v. Eize Leertouwer



Zing mee tijdens de workshops (alle zaterdagochtenden in november) en in de vesper op de eerste zondag van de Advent.

Welkom jong en oud, vrouwen en mannen, zangers/ zangeressen met veel en met weinig ervaring.

Workshops op zaterdagen, steeds van 10.00 tot 12.00 uur in de kerk.

Data: 4 november, voor mensen die geen of weinig ervaring met Gregoriaans zingen. 11, 18, 25 november en 2 december voor allen.

Uitvoering: zondag 4 december 17.00 uur in een vesperviering.

Bijdrage: € 32, met Gelrepas € 16.

Opgeven: <http://www.walburgisarnhem.nl/tickets/>.

Eize Leertouwer (1939) studeerde violoncello, schoolmuziek en koordirectie. Hij heeft zich met het koor Per Sonorem Vocis gespecialiseerd in de religieuze muziek van de renaissance waarin de gregoriaanse zang een wezenlijke functie heeft.

Symposium 'Voltooid leven in perspectief'

Er wordt volop gedebatteerd en gediscussieerd over de vraag of ouderen die vinden dat hun leven 'voltooid' is recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Om verantwoorde keuzes te maken is het belangrijk om inzicht te hebben in de achtergrond van deze stervenswens. Wat bedoelen ouderen eigenlijk als zij aangeven dat hun leven voltooid is? Welke onderliggende motivaties en ervaringen spelen hierbij een rol?

Els van Wijngaarden interviewde mensen met een stervenswens om hier inzicht in te krijgen. Zij concludeert: "In de ervaringen van ouderen gaat het helemaal niet over 'het voltooien van een mooi en rijk leven'. Er gaat achter deze term een rauwe tragiek schuil, een lijden aan het leven. En dat vraagt om een zorgvuldige benadering."

In dit symposium denken we na over een zorgvuldige, menswaardige benadering van ouder worden en over het bieden van perspectieven in deze levensfase.

Vier sprekers zullen hun gedachten delen over waardevol ouder worden en voltooid leven. In het tweede gedeelte van de middag kunt u uw vragen stellen en vindt een forumgesprek met de sprekers plaats.

De sprekers zijn:

- Wies Houweling, theoloog, alg. secretaris Vrijzinnigen Nederland, voorzitter De Linker Wang
- Tilly de Kruyf, geestelijk verzorger en trainer cursus levens-/stervenskunst bij Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

-Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Velp en initiatiefnemer Stichting het Raadhuis Velp
 -Carlo Knüppe, voormalig huisarts en SCEN-arts

Datum en plaats: vrijdag 10 november in de Walburgiskerk

Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur

Toegang: € 8,50 (met Gelrepas € 4,25)

Aanmelden via: <http://www.walburgisarnhem.nl/tickets/>.

Het symposium wordt georganiseerd door de volgende organisaties: D3rde Verdieping, Netwerk voor Levensvragen Arnhem, KBO-PCOB, Walburgis Arnhem, Eusebiusparochie, PKN Velp.



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

Platform Migrantenkerken Arnhem werkgroep van de RvK Arnhem

Dinsdag 26 september jl. werden tijdens de algemene vergadering van de Raad van Kerken Arnhem de statuten van het Platform Migrantenkerken Arnhem aangeboden aan de



voorzitter. Jarenlang was er een informeel contact tussen het Platform en de Raad en was er de wens, dat het Platform een werkgroep zou worden van de Raad van Kerken Arnhem. Nadat de statuten waren opgesteld en goedgekeurd door de diverse lidkerken van het Platform, werden deze op de laatste vergadering aangeboden door de heer Manouk Arshakian (Armeens Apostolische kerk) aan de voorzitter van de Raad van Kerken Arnhem. Wina Bakker, die de Waalse Gemeente vertegenwoordigt in de Raad van Kerken Arnhem en tevens lid is van het Platform Migrantenkerken Arnhem, is de contactpersoon. Uiteraard

zijn we heel blij, dat deze stap is gezet en deze status officieel werd beklonken met algemene instemming van de aanwezige vertegenwoordigers van de lidkerken.

foto: Bert Companjen

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

De orthodoxe ketter

Peter Rollins schreef De orthodoxe ketter, een boekje geïnspireerd op Bijbelverhalen, maar wel met een heel andere draai. Met een groepje willen we enkele hoofdstukken uit dit boek gaan lezen.

Dinsdagavond 17 oktober, 8 en 28 november. Meld je aan voor info & tijden bij Elsje

Pot, elsje.pot@pgarnhem.nl

De bijeenkomsten zijn ook los te volgen.

On / Zin!

14 en 28 okt: 13.00 tot 17.00 uur



De clown heeft altijd zin in alle dingen die zij/hij onderneemt. De clown verdiept zich op geheel eigen wijze in elk moment, in elke ontmoeting. Vol overgave!

Twee middagen lang spelen we met veel zin met 'onzin'. Je wordt uitgenodigd om de clown in jezelf aan het licht te brengen. De sfeer is vrolijk en intens. Ervaring met de clown wordt niet verwacht, wel dat je er zin in hebt. En trek kleren aan waar je makkelijk in beweegt (en warme sokken!).

Arnhem in Dialoog

Maak kennis met je burens!

3 t/m 12 november is de landelijke Week van de Dialoog, of zoals het hier heet: Arnhem in Dialoog. Een bijzondere gelegenheid waarin mensen die elkaar niet heel goed kennen in gesprek gaan: buurtbewoners, hondenbezitters van het park, Facebook-vrienden; LinkedIn-contacten...

Je kunt aansluiten bij een tafel bij jou in de buurt, zelf een tafel uitnodigen, en/ of gespreksleider (-st)er zijn.

Het is een verrassende en positieve gelegenheid om mensen te ontmoeten buiten je eigen bubbel. Kijk voor alle mogelijkheden van deelname op www.arnhemdialoog.nl

Gasthuizen in Arnhem

28 okt: St. Petersgasthuis, Rijnstraat 71



Arnhem heeft vele eeuwen lang vier gasthuizen gehad. De Drie Gasthuizen zijn nog altijd bekend. Wat waren dat voor instellingen, gewoon herbergen voor passanten of hield het meer in? En waarom bestaan ze nog altijd?

Lezing door Menno Potjer, redacteur van het Arnhems Historisch Tijdschrift, i.h.k.v. de Dag van de Geschiedenis.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het novembernummer inzenden vóór 9 november 2017 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 15 november 2017.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 381 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com