

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 62
15 november 2017
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Allerzielen – Column door Nienke Brugman**
- **Tenslotte, de laatste - gedicht**
- **Open huis Voedselbank zuid**
- **Seminar “De ondernemende kerk” – 23 november**
- **Het klopt wel, maar deugt niet – Thee met thema met Stevo Akkerman – 26 november**
- **Arnhem tegen eenzaamheid – 29 november**
- **Een middeleeuws kerstspel – 17 en 19 december**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis**
- **Herdenking van de Reformatie**
- **Ontmoeting Arnhem-Gera 2017 – 500 jaar reformatie – verslag**
- **Luthers erfenis: wie schrijft wat blijft – Gedachten uit Gera**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Colofon**

Tenslotte, de laatste

*“Ik zou je meenemen
en naar het huis van mijn moeder brengen.
Jij zou mij de liefde leren,
en ik zou je laten drinken van de kruidige wijn,
van het sap van mijn granaatappel.*

*Draag mij als een zegel op je hart,
als een ring aan je vinger.
Want sterk als de dood
is de liefde,
onverbiddelijk als het dodenrijk
is de hartstocht.
Haar vlammen, vlammen van vuur,
een goddelijke gloed.”*

Hooglied, vert. Pius Drijvers, Jan Renkema, Ten Have, 2002.

Overgenomen uit de nieuwsbrief van D3rde Verdieping



Allerzielen

Column door Nienke Brugman

Mijn Ethiopische schoonmoeder is op bezoek. Drie maanden hebben we haar om ons heen. Ze kwam voor onze bruiloft, en we konden er mooi wat weken aan vast plakken: zolang het visum strekt. Volgende week vliegt ze alweer terug. Ethiopië is een bijzonder land. Het christendom was er eerder dan hier in Europa. Dat christendom zie je er overal waar je kijkt. Kerken, mensen in witte katoenen sjaals, tekenend voor de Ethiopisch Orthodoxe kerk. Ik ben er vorig jaar twee keer geweest. De eerste keer om mijn schoonouders te ontmoeten, de tweede keer om van één van hen alweer afscheid te nemen. De begrafenis van mijn schoonvader duurde een volle week. Een week van bidden, huilen, preken en eten. Nog nooit heb ik zoiets bijzonders van zo dichtbij meegemaakt. In Ethiopië mag je gezamenlijk hard en intens huilen. Je doet het samen, je huilt je hart uit, en zo geef je je verdriet een plek. Je mag op de grond storten, anderen staan klaar om je letterlijk op te vangen. Om die momenten heen mag je het verdriet even loslaten en heb je de kans je aandacht op andere zaken te richten. Zoals al dat bezoek, dat van heinde en verre aankomt, en niet meer vertrekt. Dat samen rouwen is belangrijk. Dit is ook de schoonheid van Allerzielen, de dag (en nacht) waarop rooms-katholieken in zoveel landen massaal naar de begraafplaats gaan om hun overleden familieleden en vrienden te herdenken. Morgen is het een jaar geleden dat mijn schoonvader overleed. Dan is het onze Allerzielen. Het is fijn om mijn schoonmoeder op zo'n dag zo dichtbij ons te hebben.

Nienke Brugman is voormalig lid van de werkgroep UitZicht.

Open huis Voedselbank Zuid



Zoals je wellicht gehoord hebt, is op 30 september het Centraal Uitgiftepunt Arnhem-Zuid feestelijk geopend. Niet iedereen kon daarbij zijn. We hebben al regelmatig de vraag gehad of het mogelijk is om

daar een kijkje te nemen.

En daar doen we nu iets mee. Op zaterdag 18 november organiseren we een Open Huis bij CUP-Z. Van 11.00-15.30 uur openen we de deuren voor vrijwilligers, bedrijven en klanten met familie. Kortom, iedereen die geïnteresseerd is kan komen kijken.

Inloop

Vrijwilligers die daar werken geven uitleg over hoe het uitgiftepunt werkt. Je loopt door het pand en ziet hoe wij dit voor onze klanten zo aangenaam en gezellig mogelijk maken. Het wordt een leuke dag! Er is gratis koffie, iets lekkers voor iedereen, een rondleiding en een infomarkt.

Jij komt toch zeker ook?

Graag begroeten wij je op 18 november!
Adres CUP-Z: Overmaat 10 | 6831 AH Arnhem-Zuid

Seminar 'De ondernemende kerk'

23 november 2017 in de Basiliek in Veenendaal

Wat gebeurt er als we de kerk als een bedrijf, een onderneming zien? Hoe is het om als 'kerkelijke ondernemer' in de stad of het dorp actief te worden of te zijn? Kun je leren van commerciële marketing, sales, promotie en klantenbinding? Zijn geluk, hoop, genade, vergeving, genezing en verzoening onze 'producten'? En is leiderschap binnen de kerkelijke wereld te vergelijken met leiderschap buiten de kerk?

Vol is vol. Meld u nu aan voor het seminar via <https://codagen.nl/ondernemersdagen/seminar>

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die actief is in een organisatie in en rondom de kerk. Voorgangers, ouderlingen, oudsten, pioniers, kerkstichters, not-for-profits, maar ook ondernemers binnen een gemeente. We kunnen veel van elkaar leren op het raakvlak van bovengenoemde terreinen.

Bekijk hier het volledige programma van het seminar:

<https://codagen.nl/ondernemersdagen/seminar>

Voor het seminar geldt een maximum aantal deelnemers van 150. De deelnameprijs voor het seminar is € 27,50 (leden van CON betalen € 10). Het seminar wordt gehouden op donderdag 23 november, van 10.30 – 12.30 uur, en is onderdeel van de Christelijke Ondernemersdagen (22 en 23 november 2017, De Basiliek te Veenendaal). Deelnemers aan het seminar hebben ook toegang tot de Christelijke Ondernemersdagen inclusief het bezoek aan de workshops. Aanmelding voor het seminar via de website is verplicht, vol is vol.

Meer informatie over de Christelijke Ondernemersdagen 2017 op 22-23 november in De Basiliek in Veenendaal is hier te vinden: <https://co-dagen.nl/>

Wilt u dit bericht verspreiden onder belanghebbenden en geïnteresseerden in uw gemeente?

Ondernemers in uw gemeente zijn ook van harte uitgenodigd voor het complete programma van de twee Ondernemersdagen.

Het klopt wel, maar het deugt niet

Thee met Thema: Stevo Akkerman i.s.m. Boekhandel M&S



Dat de financiële wereld meent 'een amoreel universum' te vormen, zal niet veel verbazing wekken, maar hoe zit het in de rest van onze samenleving? Bestaat er in onze bedrijven en instellingen nog ruimte voor de persoonlijke bezieling, en dus ook morele verantwoordelijkheid, van de medewerkers? Hoe zit dat in de accountancy, onderwijs, de zorg? En welke rol speelt de politiek daarbij – durven onze politici nog te streven naar een rechtvaardige samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor wat al snel 'moralisme' heet?

Stevo Akkerman ging op onderzoek uit en sprak met kopstukken uit alle geledingen van de maatschappij. Daarover schreef hij het boek 'Het klopt wel, maar het deugt niet', een boek dat een ontluisterend beeld schetst van de stand van zaken, maar vooral ingaat op de vraag hoe het zover heeft kunnen komen en hoe we een uitweg kunnen vinden.

Inleider **Stevo Akkerman** is columnist bij Trouw, en schreef onder andere de bekroonde roman 'Donderdagmiddagdochter'.

We organiseren deze bijeenkomst i.s.m. Boekhandel Meijer en Siegers



26 november 16.00 - 17.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur) Plaats **Vredebergkerk**, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek. Bijdrage vrijwillig.

Informatie: Gert van den Hof, blaenau71@gmail.com

Arnhem tegen eenzaamheid

Wist je dat zo'n 12.500 mensen in Arnhem, jong & oud, zich sterk eenzaam voelen? Of je nu vanuit je werk, je sport- of muziekvereniging, je school, of vanuit je familie- of vriendenkring weleens te maken hebt met eenzaamheid, of je misschien zelf kampt met eenzaamheid; we nodigen je uit om mee richting te geven aan de aanpak van eenzaamheid in onze gemeente.

Om een start te maken met een gezamenlijke aanpak van het probleem, nodigen Coalitie Erbij en de ChristenUnie je uit voor de bijeenkomst 'Arnhem tegen eenzaamheid' op woensdagavond 29 november in Rozet. Vanaf 18.30 uur kun je aanschuiven voor een interactieve avond: een lezing, rondetafelsessies en discussie met diverse organisaties, Arnhemse bestuurders, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden.

Kunnen we je de 29^e november verwelkomen in Rozet? Tot dan!



Arnhem tegen eenzaamheid

In Arnhem voelen zo'n 12.500 inwoners, jong & oud, zich sterk eenzaam. Tijd om in actie te komen! Wij willen u uitnodigen op **woensdag 29 november van 19.00 uur tot 22.00 uur** om mee te helpen de belangrijkste speerpunten helder te krijgen en zo een start te maken met een gezamenlijk aanpak van eenzaamheid in Arnhem.



Deelnemen

Voor de bestrijding van eenzaamheid is inzet vanuit de hele samenleving nodig. Daarom is iedereen welkom: van geïnteresseerde burger tot woningcorporatie of sportclub, van ervaringsdeskundige tot stadsbestuurder. Toegang is gratis.

Meer info? Email naar hakvoortzuidervaart@gmail.com



Programma

Woensdag 29 november 2017
- Inloop vanaf 18.30 uur
- Lezing 'Eenzaamheid' (Egi Pellemans, Coalitie Erbij)
- Handreiking lokale aanpak eenzaamheid
- Rondetafelsessies
- Debat
- Afsluiting om 22.00 uur

coalitie **erbij**

Christen Unie



Locatie: Rozet, Kortestraat 16, Arnhem

Een middeleeuws kerstspel

Uitgevoerd in Arnhem



Dit oorspronkelijke, levendige spel komt uit het grensgebied tussen Slowakije en Oostenrijk. Met het temperament en de warmte van de mensen uit die streek wordt het kerstverhaal verteld. De engel, die de geboorte bij Maria aankondigt, de waarden, die Maria en Jozef afwijzen en de herders, die in hun droom de boodschap van de geboorte ontvangen, ieder zoekt vanuit zijn of haar eigen plek in de samenleving een verhouding tot het Kerstkind.

Een actueel spel! Zoeken wij niet nog steeds onze verhouding tot de geboorte van Christus op aarde? En leeft Hij niet vaak als een vluchteling te midden van ons?

Het spel is voor alle leeftijden inspirerend. Het duurt ongeveer 5 kwartier en is daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 a 7 jaar.

zondag 17 december 18.00 uur, Parkstraatkerk, Parkstraat 31a Arnhem
dinsdag 19 december, 19.00 uur, Johanneskapel, Brugstraat 5, Arnhem

Informatie bij Dick Blokker: dickblokker@hotmail.com



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

Herdenking van de Reformatie.

Tekst: Liesbeth Dessens

Op 31 oktober 2017 vond in Arnhem de herdenking van de Reformatie plaats in de Sint-Martinuskerk met voorgangers uit de Evangelisch-Lutherse, de Oud-Katholieke en de Rooms-Katholieke Kerken. De dienst werd ondersteund door vertegenwoordigers en voorgangers uit de Anglicaanse Kerk, de Parkstraatgemeente, de Protestantse Gemeente Arnhem en een Lutherse pastoraal werker. Meer dan 100 mensen zaten in de kerk en zongen met de twee koren de vele liederen. Want ja, muziek maakt verbroedering makkelijker. In de dienst werd benadrukt dat er



conflicten waren geweest, maar dat het tijd was om te streven naar verbondenheid. Niet de verschillen uitvergrooten, maar de overeenkomsten tussen de kerken zichtbaar maken. Dat leidde tot een uitgebreide vredesgroet door de hele kerk heen.

Dit samenzijn smaakte naar meer: wat de toekomst brenge mogen, ons geleidt des Heeren hand.....

Ontmoeting Arnhem – Gera 2017

500 jaar Reformatie

De werkgroep STIOC - Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten - onderhoudt namens de Raad van Kerken in Arnhem al decennia lang oecumenische contacten met de Raad van Christelijke Kerken in Gera. Dit jaar is eind oktober een bezoek gebracht aan Gera, gelegen in de Duitse deelstaat Thüringen. Het bezoek stond in het teken van Maarten Luther 2017, 500 jaar Reformatie. Wij hebben overnacht bij gastgezinnen in Gera.

De stad Gera werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen van de nazi's bevrijd, maar kwam uiteindelijk in de Sovjet-Russische bezettingszone te liggen. Dit leidde in oktober 1949 tot de vorming van de DDR waarna in oktober 1990 hereniging met West Duitsland plaatsvond. Onze gastgezinnen hebben hun wortels in de DDR periode en dit en de gevolgen ervan was soms onderwerp van indringende gesprekken. Ik zelf heb mogen logeren bij de deken Klaus Schreiter en ik heb zondag en dinsdag gegeten bij twee andere gastgezinnen. De gesprekken met deze mensen over de vragen van geloof en geschiedenis hebben een diepe indruk bij mij achtergelaten.

In dit en volgend Bulletin leest U over onze ervaringen in Gera tijdens de viering van 500 jaar Reformatie. In dit Bulletin staan een reisimpressie, persoonlijke impressies van enkele deelnemers en een bijdrage van Theo van Driel welke ook geplaatst is in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.

Er zijn van Nederlandse kant ook drie inleidingen gehouden. Wina Bakker ging in op de vraag waarom het Lutheranisme geen vaste voet aan de grond kreeg in Nederland in de 16de en 17de eeuw. Theo van Driel behandelde het Lutheranisme in Nederland vandaag de dag. Tenslotte sprak Ida Eldering over Luther als persoon en zijn liederen in Nederland. Hans van de Wal verzorgde een preek op dinsdag 31 oktober. In het volgende nummer van het Bulletin wordt nader ingegaan op de inhoud van deze Nederlandse bijdragen.

Klaas van der Hoek, Secretaris STIOC

Reisimpressie van Jan Willem en Tineke Albers

We bezinnen ons nu op onze eerste reis naar Gera, waar we allerhartelijkst werden ontvangen in het gemeentecentrum van de kerk. Wina Bakker vertelde ons 's avonds in het Lutherhaus over het verschil van de ontwikkeling van de Reformatie in de Nederlanden en het Duitse Rijk. Keizer Karel de Vijfde en Philips de Tweede konden rechtstreeks ingrijpen om de Reformatie te bestrijden (kerk en staat waren een!), maar in Duitsland met de verschillende vorsten bleek dat moeilijker!

Na de dienst op zondag in de Johanneskerk bleek in het nagesprek dat de problemen in Gera nagenoeg hetzelfde zijn als bij ons: secularisatie, vergrijzing. Een voordeel aldaar: de Kindergarten is evangelisch, zodat deze generatie weer iets van het Christendom bijgebracht kan worden! In de Trinitatiskerk werd ons aan het eind van de middag een schitterend! concert met o.a. muziek van Telemann aangeboden.

Maandagmorgen werden we op het stadhuis ontvangen door de Oberbürgermeisterin Viola Hahn. Zij memoreerde dat ene Nicolaas de Smit, Nederlander, de textielindustrie daar gebracht heeft. In de hal van het stadhuis was een kleine expositie over Luther en zijn anti -

joodse geschriften. Dat raakte ons diep net als de expositie hierover in de Sjoel van Elburg. (een aanrader!)

Na de beklimming van de stadhuistoren en een koffiepauze zijn we naar de Leuchtenburg gereden. In de prachtige moderne kapel hoorden we de gids vertellen over de dubbele gevoelens t.a.v. deze burcht: gevangenis, gesticht, Gestapo, Stasi en nu een bezienswaardigheid. Theo van Driel, Ida Eldering en deken Klaus Schreiter hielden daar een inleiding, gevolgd door een nabespreking, waarbij wij persoonlijk onze verbondenheid met het Joodse volk naar voren brachten: wie u zegent zal IK zegenen! Dat wordt vaak door de kerk (ook Luther) vergeten. Na de smakelijke maaltijd op de Leuchtenburg reden we met gezwinde spoed naar de Salvatorkerk, alwaar een theaterstuk over Luther.

Dinsdag was de Hervormingsdag met een prachtige oecumenische dienst met Posaunenchor, waarin Hans van de Wal een boeiende preek hield, in het Duits, één citaat hieruit: *Gott sei Dank, dass es Luther gegeben hat. Gebe es Gott, dass auch wir es wagen zu rechter Zeit uns zu dieser Freiheit zu bekennen, in unserem persönlichem Leben, wie in unserem Gesellschaftlichem Leben!*

Hierna volgde een wandeling over de Lutherweg naar de prachtige Marienkirche, de oudste van Gera, waar we konden genieten van muziek uit Luthers tijd op oude instrumenten! Tenslotte wandelden we bergopwaarts naar het Reformationskreuz, (1517-2017) waar een oecumenische Andacht werd gehouden. Dat een RK priester dan de preek houdt is bijzonder voor Duitsland. Rijk gezegend voor de komende terugreis daalden we af naar ons gastgezin waarmee we ons zeer verbonden voelen! Olga, onze gastvrouw in Gera, vertelde ons hoe haar familie leefde in Rusland o.a. tijdens de Tweede Wereldoorlog net als in een concentratiekamp en dat zij in Siberië geboren is, "dank zij" Stalin. Wat een inspirerende dagen!

Persoonlijke impressies van andere deelnemers aan het bezoek aan Gera

Bovenstaande en andere impressies van de reis naar Gera kunt via onderstaande link lezen op de site van de RvK Arnhem

<http://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=reisimpressies-van-de-deelnemers-uit-arnhem-tijdens-het-bezoek-aan-gera>

Groet van de RvK Arnhem aan die OBERBÜRGERMEISTERIN DER STADT GERA en die ACK GERA



De STIOC delegatie uit Arnhem nam als groet een brief mee van de voorzitter van de Raad van Kerken Arnhem Johannes Kon.

Deze Duitstalige brief kunt via onderstaande link lezen op de site van de RvK Arnhem.

<http://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=grusswort-des-raad-van-kerken-arnhem-an-die-oberburgermeisterin-der-stadt-gera-und-die-ack-gera>

Luthers erfenis: wie schrijft wat blijft

Tekst: Theo van Driel, voorzitter Apeldoorns Beraad van Kerken

Op de dag dat ik deze column schrijf is het 2 november, Allerzielen. De dag waarop katholieken hun overledenen gedenken. Het koor zong vandaag: "Wat liet je ons na, wat kunnen we delen, hoe ben je aanwezig onder ons? Je brengt ons bijeen, wij vieren je leven, zo ben je aanwezig onder ons." Mijn gedachten dwalen af naar Martin Luther, wiens geboortedag we op 10



november vieren. Ik ben nog vol van de indrukken die ik de afgelopen dagen mocht opdoen in Gera (D.), waar we met een groep Arnhemmers en de bevolking 500 jaar Reformatie vierden.

Op 31 oktober lopen we samen met onze gastvrouw Ingrid Kraft naar de Salvatorkerk. De klokken beieren en vullen zo de hele stad. Bovenaan de trappen laat een kring van blazers feestelijke klanken horen. Ik krijg een Kerstgevoel, groot feest hier in Thüringen, dichtbij Luthers geboortegrond. We gaan de kerk binnen, waar korte tijd later de luide stem klinkt van Ines Buchman: "Wacht auf, es naht der helle Tag! Ich höre singen im grünen Hag eine wonnesame Nachtigall, und Berg und Tal durchdringt ihr Schall!" Vandaag is ze zelf de nachtegaal, die de onsterfelijke woorden citeert van Hans Sachs uit het gedicht "de Wittenbergse nachtegaal", dat hij in 1523 over Luther maakte. Ik laat me raken door haar stem en die van haar twee medespelers, die de dag tevoren hun theatervoorstelling over Luther speelden. Ik zit naast mijn Duitse collega van de Baptistengemeente. In alle kerken klonken feestelijke klanken deze dagen. Alsof Luther, de nachtegaal, daar zelf tot leven kwam. Gelukkig heeft de keizer hem niet weg gestuurd. Met een fles donker bier, een cadeautje van de Lutherse gemeente, keren we terug om even later onze pelgrimstocht te maken naar de Mariakerk (een protestantse kerk met een Maria altaar!) en het Lutherkruis boven aan de berg. Zou Luther kunnen horen hoe we worden toegesproken door de katholieke geestelijke?

Luthers woorden leven nog, maar wat meer is: Gods heilig woord alleen houdt stand!

Theo van Driel is lid van STIOC. Dit artikel is op 10 november 2017 ook geplaatst in het blad 'Perspectief' van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.



Ontvangst van deelnemers en gastgezinnen op stadhuis van Gera, in het midden Oberbürgermeisterin dr. Viola Hahn. Foto is gemaakt door Helga Walther, stadhuis Gera.

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Expositie: De vier elementen

18 november, 15:00 uur

Nelke van Dijk is gefascineerd door het water, de beweeglijkheid, veelvormigheid en veelkleurigheid. Haar foto's nodigen uit tot een aandachtiger manier van kijken. In D3rde Verdieping exposeert Nelke van Dijk foto's die de vier elementen water-vuur-lucht-aarde weergeven. In de Bijbel komen de elementen ook vaak voor in de vorm van symbolen. Bijvoorbeeld water als bron, fontein, vloed, waterput, doop.

Nieuwe activiteiten in november

21 nov: 20.00 – 21.00 uur: Taizé-liederen zingen

16 nov: 9.00 uur: Bekend maakt bemind in Het Broek, wijkcentrum De Symfonie, Valckenierstraat 1

18 nov: 15.00 – 17.00 uur: Opening expositie 'De vier elementen'

21 nov: 12.30 uur: Kunst zinnig

26 nov: 14.30 – 16.30 uur: Joodse meditatieve zang

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl
De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het decembernummer inzenden vóór 7 december 2017 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 13 december 2017.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com