

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem  
[www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)



Digitale nieuwsbrief nr. 67  
11 april 2018  
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- Een bezinning door Dick Blokker
- Waar word jij gelukkig van? – Column door Ida Eldering
- Open repetitie en worship night – 21 april
- In het licht staan – Thomasviering – 21 april
- Marius van Beek... een leven lang verzet – Thomasviering – 22 april
- Dodenherdenking – 4 mei in de Walburgiskerk
- Augustinus, lang gewacht om lief te hebben – 16 mei
- STIOC Conferentie over Diaconie en Oecumene - september
- Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio
- Jaarverslag 2017 Stichting Kruispunt
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis
- De antieke wereld en de opkomst van het christendom – Terugblik Thee met thema
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon

## Een bezinning tijdens de Alg. Vergadering van de RvK Arnhem

27 maart 2018

De Christengemeenschap  
Beweging tot religieuze vernieuwing

Dit jaar is het zeventig jaar geleden, dat alle leden van de

Verenigde Naties zich hebben gebonden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat was in 1948, enkele jaren na de tweede wereldoorlog. Dit verdrag is later gevolgd door een aantal aanvullende verdragen zoals het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989).

Artikel 1 van de Universele Verklaring luidt als volgt:  
**Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.**

## Waar word jij gelukkig van?

Column door Ida Eldering-Jonckers Nieboer

In het 100<sup>e</sup> nummer van Hapinez staan 100 manieren om gelukkig(er) te leven. Heel knap, hoe in deze geluuschallenge zóveel goede tips op een uitnodigende wijze worden aangeboden. Tip 89 luidt: Zing! "Zingen maakt gelukkig", zegt stembevrijder Jan Kortie. "Als we kunnen uiten, wat in ons zit, geeft dat enorme voldoening. Zingen heeft de potentie om naar buiten te laten komen wie je werkelijk bent en daarom is zingen letterlijk helend, het maakt jou heel. Jouw stem is van nature ook precies goed voor jou. De trilling van de stem is magisch. Zingen is de meest directe manier om onze binnenwereld met de buitenwereld te verbinden. Zingen kan jouw ware ik naar buiten brengen. En je hebt er niks voor nodig."

Rond Pasen ervoer ik weer hoe waar dit is! Met een projectkoor en met alle kerkgangers hebben we in Velp gezongen dat het een lieve lust was. Na afloop van de paasdienst keek iedereen gelukkiger, dan bij het binnenkomen. De melodie van 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem' (nu Lied 637) roept altijd tranen op bij mij. Dierbare jeugdherinneringen komen boven en resoneren tot in het diepst van mijn ziel. Een geluksgevoel doorstroomt me. De hele week blijven de paasliederen nog in mijn hoofd en hart na klinken. Zelfs in de sportclub deelden we ons geluksgevoel met elkaar. Opnieuw beseften we hoe bijzonder het is dat we in de kerk met elkaar zingen. Ons protestantse geloof is soms teveel belast met rationele vragen, maar in het zingen en in de muziek wordt de ziel op een dieper niveau geraakt. Wordt u daar ook gelukkig van? Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God (psalm 146:1)

Ida Eldering-Jonckers Nieboer is voorzitter van STIOC en was pastor in woonzorgcentrum Vreedenhoff



Er zijn echter veel mensen die zich met man en macht verdedigen om hun positie te behouden door de mensenrechten massaal te schenden. Op veel terreinen is er grote ongelijkheid in onze samenleving en deze wordt nog steeds groter. Onze natuur, waarvan wij deel uitmaken, wordt in hoog tempo vernietigd. Dat is de keerzijde van onze (materiële) welvaart. De vraag is hoe de wereld voor onze kinderen, kleinkinderen enz. er over 10, 50 of 100 jaar uit ziet.

Helaas zal er geen vooruitgang in ons streven naar vrede en gerechtigheid wanneer we geen bewustzijn hebben voor het kwade, dat door ons heen in het onbewuste werkzaam is.

Het volgende sprookje geeft het ontstaan van het kwade goed weer.

### **Het sprookje van goed en kwaad of Waar komt het kwaad vandaan?**

Er leefde eens een man,  
die dacht veel over wereldraadsels na.  
Hij pijnigde zijn hoofd het meeste,  
als hij de bron van 't kwade wilde kennen.  
Daarop kon hij maar nooit een antwoord vinden.  
"De wereld is van God", - zo zei hij dan,  
"En God kan louter 't goede in zich dragen.  
Hoe komen slechte mensen uit het goede?"  
Vergeefs brak hij zijn hoofd steeds over het raadsel;  
het antwoord kon maar niet gevonden worden.  
Maar toen gebeurde het, dat onze peinzers  
een keer op weg naar huis een boom ontdekte,  
die in gesprek was met een bijl.  
Aan deze boom verkondigde de bijl:  
"Wat jou niet mogelijk is,  
ik kan het doen,  
ik kan jou vellen; jij mij echter niet."  
Toen zei tot de ijdele bijl de boom:  
"Een jaar geleden nam een man het hout,  
waaruit hij, bijl, jouw steel vervaardigd heeft,  
met hulp van een andere bijl uit mijn lief lijf."  
En toen de man dit weerwoord had gehoord,  
ontstond er in zijn ziel nu een gedachte,  
die hij niet onder woorden brengen kon,  
maar het juiste antwoord gaf op het vraagstuk:  
hoe het kwade uit het goede stammen kan.

*Dick Blokker, afgevaardigde in de RvK Arnhem van De Christengemeenschap Arnhem e.o.*

## **Open repetitie en worshipnight**

*Uitnodiging*



Op zaterdag 21 april nodigt het Leger des Heils in Arnhem haar landelijke gospelkoor J-Unit Choir uit. Houd je van zingen, en muziek maken? Om 15.30 uur ben jij ook van harte welkom om aan te sluiten en mee te zingen met dit enthousiaste gospelkoor. Tijdens deze workshop kun je kennismaken met het repertoire van het koor.

Om 19.30 uur is er een worshipnight onder leiding van J-Unit choir, waarin we samen zingen, luisteren naar het koor en ruimte is voor worship en prayer.

Als je komt repeteren, mag je natuurlijk ook gewoon blijven eten! We horen graag van je als je komt repeteren/ eten. Je mag mailen naar [jeroen.herben@legerdesheils.nl](mailto:jeroen.herben@legerdesheils.nl) of bellen/whatsappen naar tel. 06 10189171.

Als je niet kunt of wilt repeteren, ben je natuurlijk ook van harte welkom op de worshipnight. Je hoeft je daar niet voor op te geven.

In alle gevallen is de toegang/deelname natuurlijk gratis.

Beide activiteiten vinden plaats in ons korpsgebouw aan de Leidenweg 11 (wijk Elderveld) Meer vragen? Kijk op [www.legerdesheils.nl/korpsarnhem](http://www.legerdesheils.nl/korpsarnhem) of onze Facebookpagina (Leger des Heils korps Arnhem)

Hopelijk tot de 21e ! Zaterdag 21 april. Toegang gratis Adres: Leidenweg 11-13

## In het licht staan

*28<sup>e</sup> Thomasviering op 21 april in de St. Bernulphuskerk te Oosterbeek*



We luisteren bij de viering naar verhalen en zingen samen.

In de sfeervolle Bernulphuskerk is ruimte voor geloofservaring, persoonlijke bezinning en ontmoeting. Met woorden en teksten, maar ook met verstilling en verbeelding.

Omdat iedereen deze zoektocht op een eigen manier beleeft, is er in de viering een gedeelte van ongeveer twintig minuten, 'de

Heilige Chaos' genoemd, waarin men op verschillende plaatsen in de kerk op eigen manier aan de slag kan gaan.

Zo kan men deelnemen aan een groepsgesprek over het thema in de Tituskapel met de voorganger. Ook is het mogelijk een lichtje aan te steken en te mediteren in de Mariakapel. Verder bestaat er gelegenheid tot het schrijven van voorbeden en informatie bekijken over het collectiedoel en er is een hoek voor creatieve uitingen in relatie tot het thema.

Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Sinds 2004 tweemaal per jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden vooral een thuis voor mensen die spiritueel 'dakloos' zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een 'ongelovige gelovige'. De zoektocht naar geloof, spiritualiteit en zingeving staat centraal in deze vieringen. Ze bieden vrijheid en respect voor ieders eigen beleving.

Een gezamenlijke, volledige, maaltijd van 19.00 tot 20.00 uur (u hoeft niet meer te koken!) maakt deel uit van de viering. Tijdens deze maaltijd is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee.

Voor deze bijzondere viering wordt iedereen, ook kinderen en jeugdigen, van harte uitgenodigd.

Kortom, er lijkt een goede reden om deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen met uw familie, vrienden en burens. Het is niet nodig u tevoren aan te melden voor de maaltijd; bij grote opkomst passen we gewoon 'eerlijk delen' toe.

*Inlichtingen: Leo van Weele, 026 333 7460*

## Marius van Beek - Een leven lang..... verzet

Thee met Thema in Oosterbeek op 22 april



Het verzet is een terugkerend thema in de beeldhouwwerken van Marius van Beek (1921-2003). Velen kennen zijn bronzen Tweede Wereldoorlog monument voor Jan van Hoof (1956) in Nijmegen van de rennende man met de vlag en de beeldengroep als protest tegen de coup in Chili in 1973, in museum Beelden aan Zee. De beeldhouwer woonde en werkte van 1958 tot aan zijn dood in Oosterbeek. Hij was een opvallende persoonlijkheid van wie de bronzen beelden De Muzen (1980) voor het gemeentehuis en De Vredesengel (2002) in Park Bato's Wijk in Oosterbeek staan.

Inleider, dochter Sandra van Beek (1952), is journalist en film researcher. Zij beheerde het archief van haar vader dat nu is ondergebracht bij het RKD - Rijks Kunsthistorische Documentatie en heeft de publicatie De Vogel (2011) uitgebracht. In de bijeenkomst zal ze vertellen over het thema 'Verzet' in de beeldhouwwerken van Marius van Beek.

Zie ook [www.sandravanbeek.nl/devogel](http://www.sandravanbeek.nl/devogel) en [www.mariusvanbeek.nl](http://www.mariusvanbeek.nl)

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Tijd: 16.00 tot 17.30 u (inloop vanaf 15.30u)

Informatie: Jan Tijssen, [jan\\_tijssen@hotmail.com](mailto:jan_tijssen@hotmail.com)

## Dodenherdenking

*4 mei in de Walburgiskerk*



Op (vrijdag) 4 mei 2018 vindt zoals te doen gebruikelijk om exact 18.30 uur in de Walburgiskerk een bijeenkomst plaats t.g.v. de jaarlijkse dodenherdenking voorafgaand aan de sessie bij het oorlogsmonument.

Deze wordt dit jaar vormgegeven door de "Arnhemse Wereldvrouwen", de werkgroep Coventry gebed en de RK Eusebiusparochie; dit alles onder auspiciën van de Raad van Kerken Arnhem.

De inhoud is in handen van vrouwen vanuit diverse geloofs- en levensovertuigingen en het landelijk thema "Verzet als voorbeeld" wordt gedeeld op basis van de wereldwijde rol van vrouwen in oorlogstijd : verzet, slachtoffer, achterblijver.

Voor de bijeenkomst wordt iedereen van harte uitgenodigd. Na afloop loopt de stoet achter burgemeester Ahmed Marcouch naar de patio van het Stadhuis.

Johannes Kon, voorzitter Raad van Kerken Arnhem  
(pro forma verantwoordelijk voor deze bijeenkomst.)

Tel. 06 506 11 483

### Let op: Volgende Bulletin verschijnt 1 mei

I.v.m. bovenvermelde 4 mei herdenking verschijnt het volgende Bulletin eerder dan gebruikelijk en wel op **1 mei**.

De sluitingsdatum voor kopij is **26 april**.

## Augustinus, lang gewacht om lief te hebben

*Optreden*



Augustinus (354-430), terug-van-nooit-weggeweest is gebleven omdat hij schreef. Zestien eeuwen geleden stelde hij zich vragen waar we nu nog altijd mee bezig zijn: “Waar zal ik U vinden?”, “Hoe komt het toch dat mensen wat ze liefhebben steeds opnieuw vernietigen?” Ook in zijn persoonlijk leven: “Waarom faalde ik in de liefde voor een vrouw?”. Augustinus begint gemoedelijk z’n levensverhaal met een augustijner biertje in de hand en mijmert of hij dan zo inspirerend geschreven heeft. Leidmotief van zijn leven is een hartstochtelijke zoektocht naar Waarheid, Goedheid en Schoonheid.

Op **16 mei** is er om **20.00 uur** in de **Walburgiskerk** een eenakter over het leven van Augustinus. Auteur Daniel Gybels met teksten van Hugo Claus, Willem Elsschot, Daniel Gybels, Jo Decaluwe en Guido Vanderauwera. Spel Guido Vanderauwera Regie & dramaturgie Jo Decaluwe

Kosten bedragen €12,50

## STIOC Conferentie over Diaconie en Oecumene

*27 - 30 september in Slowakije*

Namens de Raad van Kerken in Arnhem onderhoudt de werkgroep STIOC stedelijke internationale contacten met Croydon en Gera en is ze mede-organisator van tweejaarlijkse internationale oecumenische conferenties. De laatste conferentie vond plaats in 2016 in Debrecen, Hongarije. Dit jaar zal Szilárd Haris, verbonden aan het Diaconal Center van de Reformed Christian Church in Slowakije, de conferentie organiseren. Als thema is dit jaar gekozen voor Diaconie en Oecumene. Er worden een dertigtal deelnemers uit Nederland, Duitsland, *Tsjechië*, Slowakije, Hongarije en Roemenië verwacht.

De conferentie start donderdag 27 september rond 17.00 uur en eindigt zondag 30 september rond 13.00 uur. Huisvesting vindt ditmaal niet plaats bij gastgezinnen maar in het Kerkelijk Conferentie Centrum in Rimavská Sobota, gelegen in centraal Slowakije. De totale kosten van huisvesting en alle maaltijden gedurende de conferentie bedragen circa 100 euro per persoon. Tijdens de conferentie zal elk land een presentatie verzorgen over de situatie van Diaconie en Oecumene in het eigen land. Op deze wijze is er voldoende tijd voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Maar meer nog, kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.



Verdere inlichtingen over deze conferentie zijn te verkrijgen bij Ida Eldering, voorzitter STIOC, [ida.eldering@gmail.com](mailto:ida.eldering@gmail.com), en Klaas van der Hoek, secretaris STIOC, [kvdhoek@telfort.nl](mailto:kvdhoek@telfort.nl).

Op dit moment is een voorlopige aanmelding bij de secretaris voldoende. Een definitieve opgave is half augustus nodig, met daarbij de tijden van aankomst en vertrek in het Kerkelijk Conferentie Centrum in Rimavská Sobota. Voor de deelnemers aan de conferentie wordt dinsdag 11 september om 20.00 uur een voorbereidingsbijeenkomst gehouden.

Foto: Rimavská Sobota, gelegen in centraal Slowakije

# Zin<sup>d</sup>eR

## Zinnige activiteiten in de regio Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

[www.zininderegio.nl](http://www.zininderegio.nl)

Email: [info@zininderegio.nl](mailto:info@zininderegio.nl)

Twitter: @zininderegio

### Jaarverslag 2017 Stichting Kruispunt



Het jaarverslag van de Stichting Kruispunt is beschikbaar. U vindt hierin veel informatie en verhalen van de werkgroep, die zich inzet voor de opvang van dak- en thuislozen in onze stad.

U vindt het binnenkort op de site van Stichting Kruispunt

[www.stichtingkruispunt.nl](http://www.stichtingkruispunt.nl)



### Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

### De antieke wereld en de opkomst van het christendom

*Terugblik op Thee met Thema 25 maart*



In een beeldverhaal vertelde classicus Dr. Anton van Hooff uitgebreid en uitdagend, gedocumenteerd met veel historisch materiaal, wat zijn bezwaren zijn tegen religies in het algemeen en toegespitst op het Christendom en de Islam. Hij lichtte toe hoe de bedding (het vroegere Midden-Oosten en de wereld van de Grieken en Romeinen) invloed had op de ontwikkelingen van deze godsdiensten.

De bril van deze vrijdenker is die van de rationeel-wetenschappelijke scepticus, die veel moeite heeft met de heilige geschriften die vol staan met zaken die onlogisch en niet te verklaren zijn, tegenspraken bevatten en tot stand komen uit een ratjetoe van bronnen. Nog meer moeite heeft de vrijdenker wanneer hij analyseert wat de invloed van religies in onze wereld, en waar 'onderwerping' één van de sleutelwoorden is: "de wereld heeft zich door de eeuwen heen moeten onderwerpen aan allerlei religies en ideologieën die wij vrijdenkers als flauwekul betitelen", en "het is niet zo dat religie aanzet tot moraal, maar religie ondermijnt juist de moraal". Dit alles uitvoerig gedocumenteerd, in een 80-tal sheets.

Van Hooff kent dan ook niet alleen zijn Grieks-Romeinse klassiekers (Epikouros is zijn favoriete filosoof), maar ook het Christendom heeft zijn belangstelling en een dagenlange discussie met imams in Istanboel ging hij onlangs ook niet uit de weg: "interessant, je moet de Koran echt een keer goed lezen".

De boeken die hij de afgelopen jaren heeft geschreven en die ook aanwezig waren op de boekentafel van Meijer en Siegers, getuigen daar ook van.

Het karakter van zijn lezing was, zoals aan het begin ook aangekondigd, meer stevig betogend dan van afstand beschouwend, en dat zorgde er dan ook voor dat dit onderwerp tot levendige gesprekken onder de bezoekers leidde en tot gepassioneerde discussies met de inleider. Dit speelde waarschijnlijk des te meer, daar de inleider zijn betoog hield zonder veel invoelend begrip voor de waarde van spiritualiteit, terwijl die waarde door een deel van de bezoekers intensief aan den lijve wordt gevoeld en zelfs met de grond van hun bestaan is verbonden.

'Een thema dat er toe doet', was het zeker, en ongetwijfeld gaan we hier in de toekomst nog eens op verder.

Voor wie de hele presentatie (niet alles kon aan bod komen) nog eens wil nakijken: de presentatie en ook eventuele reacties op de zijn inleiding zijn op te vragen bij

[anton.van.hooff@online.nl](mailto:anton.van.hooff@online.nl)

## Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

### Samen leven - hoe doe je dat?

21 april | 10.00-15.30 uur | € 12 (€ 9) | Auditorium Rozet en diverse lokalen

Zet vast in je agenda: 21 april, studie- en werkdag in Rozet over interreligieuze, of beter, inter-levensbeschouwelijke dialoog.

Deze dialoog is belangrijk in onze huidige, geseclariseerde, gepolariseerde en ook geradicaliseerde samenleving. Hoe doe je dat, interreligieus in gesprek gaan? Kun je dat leren? En hoe leer je het je kinderen?



### Andere activiteiten

Gasthuis (i.s.m. Parkstraatgemeente) – 13 april – 18.00-21.00 uur

Kunst Zinnig – 17 april – 12.30-13.00 uur

Café Doodgewoon - 17 en 20 april – 19.30-21.30 uur, resp. 14.00-16.00 uur

Familiefoto collage – 21 april – 13.30-16.00 uur

Filmhuis (NB: nieuwe locatie!) – 25 april – 18.45-22.00 uur

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op [www.d3rdeverdieping.nl](http://www.d3rdeverdieping.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email [info@d3rdeverdieping.nl](mailto:info@d3rdeverdieping.nl)

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

---

## Colofon

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het meinummer inzenden vóór 26 april 2018 aan**  
[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het volgend bulletin verschijnt op 1 mei 2018.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 381 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon  
[aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)