

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 68
1 mei 2018
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Dodenherdenking – 4 mei in de Walburgis**
- **Positief - Column door Guus Rood**
- **De Bijbel - Levensles**
- **Gemeenschappelijke viering Hemelvaart van Migrantenkerken – 10 mei**
- **Ontmoeting met iemand waarbij het “anders” gaat – 13 mei**
- **“Krachtige vrouwen” – Themaviering OLVé koor – 13 mei**
- **Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio**
- **Jaarverslag 2017 Stichting Kruispunt**
- **Activiteiten in de Walburgis**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Colofon**

Dodenherdenking

4 mei in de Walburgiskerk



Op (vrijdag) 4 mei 2018 vindt zoals te doen gebruikelijk om exact **18.30 uur** in de Walburgiskerk een bijeenkomst plaats t.g.v. de jaarlijkse dodenherdenking voorafgaand aan de sessie bij het oorlogsmonument.

Deze wordt dit jaar vormgegeven door leden van de "Arnhemse Wereldvrouwen", de werkgroep Coventry gebed en de RK Eusebiusparochie; dit alles onder auspiciën van de Raad van Kerken Arnhem.

De inhoud is in handen van vrouwen vanuit diverse geloofs- en levensovertuigingen en het landelijk thema "Verzet als voorbeeld" wordt gedeeld op basis van de wereldwijde rol van vrouwen in oorlogstijd : achterblijver, in verzet, slachtoffer.

Voor de bijeenkomst wordt iedereen van harte uitgenodigd. Na afloop loopt de stoet naar de patio van het Stadhuis.

Johannes Kon, voorzitter Raad van Kerken Arnhem
(pro forma verantwoordelijk voor deze bijeenkomst.)
Tel. 06 506 11 483

Positief

Column door Guus Rood

De natuur is nu prachtig in geuren en kleuren. De vroege lente belooft een prachtige zomer. Het maakt je vrolijk en je ziet alles positief. De kou van herfst, winter en maart is weg. De media lieten weten dat we ons leven meer positief zien dan een tijd geleden. Het verbaast me altijd hoe dat gevoel gemeten wordt. Wisselende stemmingen, voorspoed en tegenslagen behoren immers bij het leven. Meer aandacht voor negatieve zaken in de media zullen ook van invloed zijn. Steeds maar beelden van rampen, oorlogen en ziekten lijken je eigen gevoel van welbevinden te beïnvloeden. Die overheersend negatieve berichtgeving wordt door menigeen nogal bekritiseerd. Journalisten pareerden dat met de mening dat 'een staatsgreep in Afrika' nu eenmaal meer nieuwswaarde heeft dan het feit dat alle kinderen in Tanzania naar school gaan. Dat is jammer. Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat in veel landen in Afrika de samenleving hoopgevend functioneert. Alle kinderen krijgen vaccinaties, de economie groeit, het aantal conflicten neemt af. Wat zelden gemeld wordt is de grote positieve rol van de Kerken in dit proces. Zowel in het verleden als heden, vooral dankzij de duizenden mannen en vrouwen, die vanuit hun geloof de medemens in verre landen gingen helpen. Met soms weinig middelen, maar met een sterk positieve mentaliteit gingen ze aan het werk. Ze zaaiden en oogstten in alle betekenissen. Ook in Nederland anno 2018 gebeurt dat nog steeds. Talloze projecten, voor oude en nieuwe Nederlanders zijn van de grond gekomen. Kleinschalig, in gemeente of parochie. Zelden lees je daar grote verhalen over in de pers. Maar wie realistisch kijkt ziet daar een inspiratie die van alle tijden is. Dat levert een bijdrage aan mijn positieve beeld van de toekomst.

Guus Rood is contactpersoon van Oikocredit

De Bijbel: Levensles

Een tijdje geleden vroeg iemand mij of in de Bijbel “woord” tegelijkertijd ook de betekenis “daad” heeft. Ik antwoordde bevestigend.

In de oorspronkelijke talen van de Bijbel, het Hebreeuws en het Grieks, zijn woord en daad, spreken en doen een niet te scheiden eenheid. De daden van Jezus bijvoorbeeld, zijn doen en laten vallen onverbrekkelijk samen met zijn woorden. En omgekeerd.

De vraag liet mij niet los. Het was een kernvraag geweest behorend bij het ABC van de Bijbel.

Mijn antwoord aan de vraagsteller had bij wijze van spreken slechts één letter geteld van het hele Bijbelse alfabet. Ik had er bijvoorbeeld nog bij kunnen vertellen, dat de Bijbel een verhalend leerboek is, niet te vergelijken met onze leerboeken vroeger op school of dichter bij ons onderwerp de catechese in de kerk. Daar ging het om een weten dat regelmatig een uit het hoofd leren was geweest.

Het Bijbelse leerboek vertelt echter levensles, verhalen of geschiedenissen, die we niet in ons hoofd hoeven stampen. Een verhaal, mits goed verteld, onthoud je wel. Je bent immers nieuwsgierig naar het verloop, wilt het verhaal ook zelf aan anderen vertellen.

De evangelieverhalen in het Oude en Nieuwe Testament, de psalmen en profeten, de zendingsverhalen van de apostelen en de brieven die zij schreven, wij hoeven die niet als aparte teksten uit lang vervlogen tijden uit het hoofd leren. Zij blijven dan immers een zaak van het hoofd alleen. Het leven is er uit. Wij vergeten ze snel.

Wij mogen ons – veel speelser – inleven in wat ons verteld wordt, Jezus net als de leerlingen en de andere mensen volgen op zijn weg terwijl hij onderwijst. Of we zitten in een kring om Hem heen te luisteren. Net als de mensen in het Bijbelverhaal zelf ervaren wij wat Hij ons mensen te zeggen heeft.... Verrast horen wij op: Mogen wij ook zo geloven?... Wij ergeren ons: Wat een kletspraat. Niks voor mij!... Boos en bang zijn we: Dit is gevaarlijk, de wereld op z'n kop!...

Als vanzelfsprekend heb ik hier voor Jezus als voorbeeld gekozen. Het kan haast niet anders ook al zijn de verhalen buiten de vier evangeliën van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes om zelfstandige verhalen die voluit evangelie zijn. Want bovenstaande vier evangelisten beschrijven hoe Jezus steeds op die verhalen teruggrijpt en in eigen woorden dan zijn eigen verhaal vertelt en daar ook naar handelt. Zijn navolgers zullen hetzelfde gaan doen. In hun situatie grijpen zij terug op Hem en daarmee ook op de andere boeken van de Bijbel. Zij passen de inhoud zonder dat iets verloren gaat aan daar waar dat nodig is.

Zo horen we de verbannen Johannes dromen op het eiland Padmos. Met hem hebben ook wij een visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zo geheel anders dan de wereld zoals die nu reilt en zeilt. Met hem horen ook wij de stem, die zegt: “Zie, Ik maak alles nieuw!” De aarde wordt zoals Ik haar voor ogen heb en had. Zo zal zij zijn en blijven. Dat is een belofte die stand houdt en jullie mensen zijn mijn medewerkers. Blijf daarom niet omhoog staren naar de hemel alsof een leven met Jezus, met God nu alleen daar te vinden is. Ik kwam naar de aarde om daar het hemelse leven te brengen. Dat was en is nog wat Ik jullie mensen wil leren.”

Wina Bakker hield bovenstaande inleiding ter opening van de laatste vergadering van de RvK Arnhem.

Gemeenschappelijke viering Hemelvaart van Migrantkerken

“Welkom thuis”



Traditiegetrouw organiseert het Platform Migrantkerken op Hemelvaartsdag 10 mei a.s. een gemeenschappelijke viering van Hemelvaart voor mensen uit alle windstreken.

Dit jaar is het thema van de viering “Welkom thuis”.

Geloofsgemeenschap De Deur, gevestigd aan **Burgemeester Matsersingel 200 te Arnhem (1e verdieping)** zal dit jaar als gastheer/ vrouw fungeren.

De viering begint om **10.00 uur**.
Het Kerkgebouw is open vanaf 9.30 uur.

Na de viering is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn.

Ontmoeting met iemand waarbij het “anders” gaat



Op zondag 13 mei a.s. , zal Jos de Munnink spreken, en in gesprek gaan, over vragen die er zijn in het contact met mensen met een psychiatrisch probleem.

In de afgelopen jaren is er in de zorgverlening veel veranderd. Mensen met gezondheidsproblemen blijven langer in de eigen woonomgeving. Ook als zij last hebben van psychiatrische aandoeningen of verward gedrag. Deze

ontwikkeling zorgt voor minder afhankelijkheid van de patiënt, maar roept soms ook vragen op en brengt onzekerheid met zich mee.

Die onzekerheid wordt gevoeld door de persoon met een psychiatrische aandoening, maar ook door de mensen die direct betrokken zijn, zoals familieleden, vrienden, buren en kennissen en door collega's op het werk en binnen een geloofsgemeenschap.

Wat is nu een goede houding om een ontmoeting aan te gaan met iemand die psychiatrische klachten heeft? Hoe wordt er in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) behandeld en wat zijn de grenzen? Is er specifieke kennis nodig om een rol van betekenis te kunnen spelen?

Deze en andere vragen zullen aan bod komen in deze bijeenkomst. Jos is een GGZ hulpverlener die ervaring heeft op verschillende terreinen binnen de GGZ.

Momenteel werkt hij als praktijk ondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk en spreekt hij met hulpverleners over dilemma's in de zorg.

De Werkgroep Geloof & Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert deze avond.

U bent van harte uitgenodigd!

De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum: zondag 13 mei 2018
Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang: 20.00 uur
Inleider: Jos de Munnink, GGZ deskundige

“Krachtige vrouwen”

Themaviering van het OLVékoor



“Krachtige vrouwen” is op zondag 13 mei a.s. het thema van de viering van het OLVékoor in de Walburgis, Walburgisplein 1, Arnhem. In de verhalen over Jezus, komen vrouwen voor, maar doorgaans verschijnen ze in de marge van de verhalen. Ondanks die geringe aandacht, vervulden vrouwen een cruciale rol in Jezus’ leven en in dat van de gemeenschap van zijn volgelingen. De evangelist Marcus vertelt dat de vrouwen Jezus zelfs trouw bleven voorbij de dood en de eerste getuigen waren van de leegte van het graf. Ondanks de angst die dat met zich meebracht, hebben ze de moed gehad ervan te getuigen dat de dood van Jezus wel een einde was, maar niet het einde. Zonder deze krachtige vrouwen was de Christelijke spiritualiteit niet geworden tot wat ze nu is.

In de viering, die om tien uur begint, worden teksten afgewisseld met liederen van met name Huub Oosterhuis.

Voorganger is Hans Lammers



Zin^{de}R

Zinnige activiteiten in de regio Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

www.zininderegio.nl

Email: info@zininderegio.nl

Twitter: @zininderegio

Jaarverslag 2017 Stichting Kruispunt



Het jaarverslag van de Stichting Kruispunt is beschikbaar. U vindt hierin veel informatie en verhalen van de werkgroep, die zich inzet voor de opvang van dak- en thuislozen in onze stad.

U kunt het jaarverslag lezen via onderstaande link

http://www.stichtingkruispunt.nl/images/stories/documenten/Jaarverslag_Kruispunt_2017.pdf

Wanneer dat niet lukt vindt u het op de site van Kruispunt www.stichtingkruispunt.nl

Activiteiten in de Walburgis

www.walburgis.nl

Tinnenpot uit Gent (België) speelt Augustinus, 'Lang gewacht om lief te hebben'



Augustinus (354-430), terug-van-nooit-weggeweest, is gebleven omdat hij schreef. Zestien eeuwen geleden stelde hij zich vragen waar we nu nog altijd mee bezig zijn: "Waar zal ik U vinden?", "Hoe komt het toch dat mensen wat ze liefhebben steeds opnieuw vernietigen?" Vragen ook over zijn persoonlijk leven: "Waarom faalde ik in de liefde voor een vrouw?". Augustinus begint gemoedelijk z'n levensverhaal met een augustijner biertje in de hand en mijmert of hij wel zo

inspirerend geschreven heeft. Leidmotief van zijn leven is een hartstochtelijke zoektocht naar Waarheid, Goedheid en Schoonheid.

Een eenakter over het leven van Augustinus.

Productie: Tinnenpot, Gent (België). Auteur Daniel Gybels. Teksten van Hugo Claus, Willem Elsschot, Daniel Gybels, Jo Decaluwe en Guido Vanderauwera. Spel Guido Vanderauwera. Regie & dramaturgie Jo Decaluwe.

Woensdag 16 mei (20.00 uur) in de Sint Walburgiskerk, Sint Walburgisplein 1, 6811BZ.

Entree € 12,50. (Gelrepas € 6,50) Reserveren via www.walburgisarnhem.nl. Kaarten aan de zaal.

Walburgis tentoonstelling in wording

Van 10 mei (Hemelvaartsdag) tot en met 1 juli , ieder vrijdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur. (Met uitzondering van zondag 27 mei, vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni)

Toegang is gratis. Vrijwillige bijdrage welkom

Werk van drie vrouwelijke kunstenaars, die alle drie geïnspireerd worden door de zich steeds vernieuwende schepping. Niets ligt vast, alles is in beweging.



Jeltje Hoogenkamp kijkt naar de schepping vanuit de Bijbel en de Christelijke traditie. Wat inspireert ons om ons te ontwikkelen, te groeien en te bloeien ? Grote namen uit de traditie komen langs: zoals Maarten Luther, Dietrich Bonhoeffer en Franciscus, wiens Zonnelied onderwerp van een serie is.

Marianne Benkö richt zich op de natuur, met name bomen die steeds weer groeien en bloeien. Schilderijen en prachtige kleurrijke geweven wandtapijten.



Hanna Oren is in 1945 geboren als kind van Joodse ouders op de vlucht uit Rusland. Dat heeft haar leven getekend. Zij is altijd onderweg in een wereld die zij liefheeft, juist omdat zij weet hoe kwetsbaar deze kan zijn. Bij haar beelden van mensen onderweg, elkaar behoedend en levend vanuit een oer-aardse vrouwelijke kracht.

Tijdens openingstijden van de tentoonstelling kan tevens de schatkamer bezichtigd worden of kan de kerk bezocht worden voor ontmoeting of een moment van bezinning en gebed.

Opening van de tentoonstelling

Vrijdag 11 mei om 19.00 uur. Iedereen welkom. Gratis entree. Vrij parkeren op het kerkplein. Naast een toelichting op thematiek en het werk van de exposanten door Ben Piepers is er muziek van de muziekgroep Madlot : Speelliederen: liederen en melodieën uit de Lage landen van middeleeuwse muziek tot pakkende liedjes en dansen uit ver in de 20ste eeuw. Wondertjes van de schepping.

Nevenprogramma bij de tentoonstelling

Maaltijd met lezing ('Dietrich Bonhoeffer, toen en nu') door Henk Jansen OFM

Woensdag 6 juni 18.00-21.00 uur. De maaltijd vindt plaats in de Walburgzaal.

Kosten maaltijd + lezing: € 8,-. Opgave (uiterlijk ma 4 juni) : 026. 3644006

/a.a.van.dijk@ziggo.nl

Tijdens een maaltijd zal Henk Jansen dieper ingaan op de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, over wie schilderijen van Jeltje Hoogenkamp te zien zijn. Wie was deze man, waarom kwam hij in verzet tegen de nazi's en wat is zijn betekenis voor onze tijd?

Henk Jansen is docent Bijbelse vorming en intensief betrokken bij het Bonhoeffergenootschap in Duitsland. Hij is een inspirerende verteller.

Concert door Vocare o.l.v. Henk Gunneman

Zondag 17 juni, 15.00 uur. Entree: € 8,- (Gelre pas € 4,50)

Klein koor Vocare is een gemengd koor van 19 enthousiaste ervaren zangers, dat graag a capella zingt. Het brengt een afwisselend klassiek en modern programma, waarin sferen en klankkleuren de boventoon voeren. Betoverend en adembenemend! Henk Gunneman is de dirigent en leidt het koor vanaf de oprichting in 2010.



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

'Espace le figuier' in Arnhem



19 mei | 10.00-16.30 uur | € 40 (€ 30) | Rozet 3.09 en stads-kelders.

Vanuit de wijngaarden in Zuid-Frankrijk nu op locatie in Arnhem: 'Espace le figuier', o.l.v Ruth van der Waall-Schaeffer (theologe en cursusleidster).

Met: *Atelier Licht en Zwaar* - Samen lezen en bespreken van filosofische teksten over de lichtheid en zwaarte van ons bestaan. En: *Atelier Wijn* - 'Wijn verheugt het hart' (Psalm 104).

Wijn proeven met al onze zintuigen!

Religie... een bron van hoop? Geloof je 't zelf?

15 mei | 19.30-21.30 uur | € 8 (€ 6) | Rozet 3.09

Lezing en gesprek: Ruth van der Waall-Schaeffer (theologe en cursusleidster)

De Amerikaanse filosoof/theoloog John Caputo (*1940) schreef een persoonlijk en

toegankelijk boek over de kern van de religie: openstaan voor het heilige in het alledaagse leven.

Dromen met open ogen

16, 23 en 30 mei, 06 juni (4x) | 14.00-16.00 uur | € 64 (€ 48) | Rozet 3.09

Dromen heb je soms nodig om iets in de wereld te kunnen verwerkelijken. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde rede van ds. Martin Luther King: 'I have a dream'.

In deze korte cursus ga je via opdrachten met je verbeeldingskracht aan de slag.

Over kantelpunten in ons leven



26 mei | 10.00-16.00 uur | € 48 (€ 36) | Rozet 3.09

'De wereld is toch zeker voor ieder mens afzonderlijk wel eens vergaan en toch bestaat ze nog steeds.' **Etty Hillesum**

Het ene moment gaat alles moeiteloos. Je geniet. Van de kleine of grootse dingen in je leven. En het volgende moment loopt je leven allesbehalve op rolletjes. Wat zorgt er dan voor dat je toch doorgaat?

Andere activiteiten in mei

Monnik-mysterie 2018 (voorbereidingsavond) – 7 mei – 19.30-21.30 uur

Taizé-liederen zingen - 8 en 22 mei – 20.00-21.00 uur

Gasthuis (i.s.m. Parkstraatgemeente) – 11 mei – 18.00-21.00 uur

Kunst Zinnig – 15 mei – 12.30-13.00 uur

Putten uit de bron - Zijsporen - 16, 23 en 30 mei – 10.45-12.00 uur

Café Doodgewoon – 18 mei – 14.00-16.00 en 22 mei – 19.30-21.30 uur

Clowns dag voor moeders en dochters – 19 mei – 11.00-17.00 uur

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het juninummer inzenden vóór 7 juni 2018 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 13 juni 2018.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 380 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com