

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 70
17 september 2018
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- Er werd gekeken in de ziel – Column door Liesbeth Dessens
- Vrede
- Nieuwe Alphacursus in Arnhem – 19 september
- Concert: Avondland – 22 en 23 september
- Soepfestijn 2018 – 22 september
- Jacob van Lennep, Home Universalis 19e eeuw – 23 september
- Spiritual Vocals Arnhem – Taizé – 23 september
- Arnhemse Wereldvrouwen organiseert interculturele en interreligieuze ontmoeting – 5 oktober
- Taizé viering in Duiven – 13 oktober
- Hoe schoon is onze kleding? – 14 oktober
- Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio
- Nieuwe website OKO voor Arnhemse inwoners
- Thee met thema 2018/19 – preview
- Films rond geweldloos verzet
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon

Vrede

fragment

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.



Leo Vroman
(Overgenomen uit de nieuwsbrief van D3rde Verdieping)

Nieuwe Alpha-cursus van start in Arnhem



Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Alpha is een introductie in het christelijk geloof die binnenkort ook in Arnhem Zuid wordt aangeboden.

Er werd gekeken in de ziel

Column door Liesbeth Dessens

Enige maandagen achter elkaar werden religieuze leiders door Coen Verbraak over diverse onderwerpen ondervraagd tijdens het programma met de titel: Kijken in de Ziel. Op het moment dat ik dit schrijf is de laatste aflevering nog niet uitgezonden. Het waren leiders vanuit verschillende godsdiensten: het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, de Islam en het Christendom. Het waren levendige afleveringen, vooral ook door de snelle montage. Wat is mij opgevallen? Het grote verschil tussen deze leiders. Bijvoorbeeld: een deel ziet God als een persoon, waarmee gesproken wordt; een deel ziet God als een gevoel dat kan ontstaan tussen mensen. Ander verschil: het Boek wordt als een geschrift van God gezien, maar ook als een geschrift opgesteld door mensen, maar met goddelijke inspiratie. Altijd een bron waaruit geput wordt om het dagelijks leven in te richten. Opvallend is dat in alle godsdiensten er twee hoofdstromen zijn: zij die alles bij het oude willen laten en zij die hun godsdienst eigentijds willen maken. Ik zou willen spreken over de Preciezen en de Rekkelijken. De Preciezen hebben in hun eigen ogen altijd de juiste interpretatie van hun godsdienst; zij willen overtuigen, want zij leven met zekerheden. De Rekkelijken zijn minder zeker van hun zaak, twijfelen zelfs wel eens en gaan graag in discussie met andere denkers. Gelukkig is het niet louter zwart/wit. Soms is een Rekkelijke precies, soms een Precieze rekkelijk. Alle religieuze leiders geven de indruk dat zij vanuit liefde voor God en de mens leven. Geldt die liefde voor alle mensen of alleen voor hun medegelovigen? Die vraag kan ik niet beantwoorden na deze uitzendingen.

Liesbeth Dessens is afgevaardigde van de Eusebiusparochie in de RvK Arnhem

Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169 landen een Alpha-cursus gevolgd. In Elderveld (Arnhem Zuid) gaat op woensdagavond 19 september een Alpha-cursus van start.

In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen.

Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven in het gebouw van het Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13 in Arnhem Zuid (wijk Elderveld).

De maaltijd start 18.15 uur, het programma begint dan om 19.00 uur en duurt tot circa 21.00 uur.

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen een Alpha-cursus gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alphadeelnemers op alphacursus.nl



Voor vragen of aanmelden neem contact op met Roland Toeter (tel. 06 41108348) of via de website van het Leger des Heils in Arnhem (legerdesheils.nl/korpsarnhem)

Concert: Avondland

Koren bundelen krachten voor uniek concert

Op **22 en 23 september** verzorgt **projectkoor Cappella ad Fluvium** uit Arnhem in samenwerking met het **Helmonds Kamerkoor** onder leiding van Peter-Paul van Beekum twee concerten met bijzondere a cappella koorstukken, alle passend in het thema “Avondland, hoogtepunten in de koormuziek van het veelkleurig Europa 19e/vroeg 20e eeuw”.

Centraal in het programma staat de intieme en tegelijkertijd zeer expressieve Dubbelkorige Mis van de Zwitsers-Nederlandse componist Frank Martin (1894-1974). Dit dubbelkorige werk uit 1926 staat bol van de in- en uit elkaar vloeiende melodieën, voortstuwende ritmes en voortdurende maatwisselingen, alle met een ontroerende tederheid gebracht. Deze Mis, die de grandeur van een symfonie heeft, was een persoonlijke geloofsbelijdenis voor Martin en werd pas in 1963 voor het eerst uitgegeven en uitgevoerd.



Verder worden de dubbelkorige “Fest- und Gedenksprüche” van Johannes Brahms uitgevoerd. Daarnaast worden de “Trois Chansons” van Maurice Ravel en “Abendlied” van Joseph G. Rheinberger gezongen door Cappella ad Fluvium en van het Helmonds Kamerkoor hoort u de “Trois Chansons” van Claude Debussy en “Gleich wie die grünen Blätter” van Julius Röntgen.

Beide koren studeerden de dubbelkorige stukken van Brahms en Martin afzonderlijk in en kwamen slechts twee studiedagen bij elkaar om de werken samen te repeteren. Het resultaat kunt u op 22 en 23 september beluisteren in Arnhem en Helmond.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 22 september. Tijd: 20.15 uur
 Locatie: Opstandingskerk Rosendaalseweg 505, Arnhem
 Voorverkoop: www.adfluvium.nl

Datum: zondag 23 september. Tijd: 15.00 uur
 Locatie: Sint-Trudokerk, Dorpsstraat 34, Helmond
 Voorverkoop: www.helmondskamerkoor.nl

Prijzen: Voorverkoop €12,50 - aan de deur €15,00 - CJP/stud €7,50

Over de dirigent

Peter-Paul van Beekum dirigeert meerdere kamerkoren in Nederland, waaronder Cappella ad Fluvium en het Helmonds Kamerkoor. Naast zijn werkzaamheden als dirigent is hij als zanger verbonden aan diverse professionele koren waaronder Bachkoor Holland en Amsterdam Baroque Choir.

Soepfestijn 2018



Op zaterdag 22 september is er weer een soepfestijn op het kerkplein bij het inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat 34.

Vanaf 16.00 uur kunt u voor €2,50 een soepkom huren en dan proeven van 5 soorten soep. Tijdens het proeven kunt u gezellig bijpraten en genieten van het inloophuis.

Dus komt allen op zaterdag 22 september naar het inloophuis en geniet van heerlijke soepen, gezellige muziek en van prachtige gesprekken.

Jacob van Lennep, Homo Universalis 19e eeuw

Thee met Thema in Oosterbeek, 23 september in de Vredebergkerk

Inleider: Marita Mathijssen-Verkooijen



Met het boek 'Jacob van Lennep – een bezielde schavuit' schreef Marita Mathijssen een levensverhaal over Van Lennep, dat tegelijkertijd een biografie van een tijdperk is.

Van Lennep (Amsterdam 1802-1868 Oosterbeek) was veel meer dan de auteur van historische romans als Ferdinand Huyck en de Roos van Dekama. Naast jurist (rijksadvocaat) was hij uitgever, satiricus, illustrator, acteur en kamerlid. Ook had hij grote belangstelling voor en

kennis van uiteenlopende culturele en technische onderwerpen. Zo zouden zonder zijn bemoeienis de Amsterdamse waterleiding, het Noordzeekanaal, het Amstelhotel en het Rijksmuseum niet (of tenminste veel later) tot stand zijn gekomen.

Hij was een non-conformist in hart en nieren.

Marita Mathijssen-Verkooijen is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en dé expert op het gebied van de Nederlandse literatuur in de 19e eeuw. Zij promoveerde op de briefwisseling tussen Van Lennep en De Schoolmeester (pseudoniem van Gerrit van de Linde).

Van haar hand verschenen o.m. *De gemaskerde eeuw, Nederlandse literatuur in de Romantiek en Historiezucht, de obsessie met het verleden.*

Tijd: 16.00-17.30 uur

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Vanaf 15.30 uur staan thee en koffie klaar

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom.

Informatie: Leo van Weele, 026 333 7460

Spiritual Vocals Arnhem

Word stil, mediteer en laat je meenemen door spirituele liederen uit Taizé

Maak het jezelf comfortabel in de prachtige Lucaskerk in Elden. Verlicht door kaarsen luisteren en/of zingen we in verschillende talen, de eenvoudige meditatieve liederen uit Taizé. Word stil, luister naar een tekst, en word even boven jezelf uitgetild.

Frère Rogier, oprichter van Taizé, zei: "In all things, peace of heart, serene joy."

Deze avonden zijn voor iedereen open en gratis toegankelijk. Je hoeft niet spiritueel te zijn, of de muziek van Taizé te kennen. Je kan gewoon gaan zitten en luisteren maar je bent natuurlijk uitgenodigd mee te zingen zoals dat ook in Taizé gaat, de liederen zijn eenvoudig op te pakken en worden door liermuziek begeleid. De avond duurt van 20.00 uur tot ongeveer 20.45 uur.

Geïnitieerd vanuit 'Hemelsbreed' werken verschillende vrijwilligers en kerken samen om deze prachtige avonden neer te zetten.

Wees van harte welkom!

Wanneer? zondagavond 23 september 2018
Hoe laat? Inloop 19.45 uur / start 20.00 uur
Waar? Lucaskerk Elden (Rijksweg-West 52, Arnhem)
Meer info? www.hemelsbreed.info



Arnhemse Wereldvrouwen organiseert interculturele en interreligieuze ontmoetingsbijeenkomst voor vrouwen

Op vrijdagmiddag 5 oktober organiseren de Arnhemse Wereldvrouwen een wandeling door Malburgen.

Daarbij bezoeken zij drie plaatsen in de wijk waar inspiratie gedeeld wordt.

De start is om 13.00 uur in de Emmauskapel aan het [St. Gangulphusplein 5](#) (tegenover winkelcentrum de Drieslag).

Daar is een (halal) lunch en vrouwen die in de kapel actief zijn zullen vertellen over de kapel en over hun eigen inspiratie om hier actief te zijn.

Vervolgens is er een gezamenlijke muzikale activiteit in de Hobbit

De middag duurt tot ongeveer 16.30 uur en wordt beëindigd met een bezoek aan en gesprek in de moskee aan de Fluitenkruidstraat.

Deelname is gratis.

Alle Arnhemse vrouwen zijn welkom.

Voor vragen en verplichte opgave (tot en met 1 oktober): 8maartarnhem@gmail.com

Ellie Smeekens, Buurtpastoraat Klarendal/Sint Marten/Spoorhoek, tel. 026 442 4567

Taizéviering

St. Remigiuskerk in Duiven



Zaterdag 13 oktober a.s. wordt om 19.00 uur weer de halfjaarlijkse Taizéviering gehouden in de St. Remigiuskerk in Duiven. Dit is een van aard oecumenische kerkviering. U kunt zich, terwijl u luistert naar Taizémuziek, in stilte voorbereiden op de viering vanaf 18.30 uur. De liederen tijdens de viering zullen worden gezongen door een Taizé koor. Dit Taizé koor is een gelegenheidskoor waaraan alle belangstellenden kunnen deelnemen. Zowel zangers als spelers van een muziekinstrument. Dit koor oefent op de vrijdagavonden 28 september, 5 en 12 oktober vanaf 19.15 tot 20.45 uur in het parochiecentrum van de St. Remigiuskerk in Duiven, gelegen aan de Kastanjelaan 2 te Duiven. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Regina Witte-Koppen op taizeliemers@gmail.com of via telefoonnummer [026 3115650](tel:0263115650).

De Taizévieringen worden gehouden naar voorbeeld van Taizé, een oecumenische bedevaartsplaats in Bourgondië, Frankrijk, gesticht door frère (broeder) Roger. De vorm waarin daar de vieringen worden gehouden is heel speciaal, heel meditatief. De vieringen bestaan uit veel zang, 3 stiltes, en enkele psalmregels, een overweging tekst (2 regels) en voorbeden. De gezongen liederen kun je wel vergelijken met het mantrazingen. De liederen bestaan vaak uit één of hooguit twee meditatieve regels die meerdere malen worden herhaald. Hierdoor wordt de tekst heel intens beleefd en kom je tot diep gebed. Tijdens de momenten van stilte kun je je dan echt in jezelf keren.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over toekomstige Taize-vieringen en/of andere ontwikkelingen? Like onze facebook-pagina op @Taizedeliemers.

Regina Witte-Koppen, namens de werkgroep Taizé-vieringen

Hoe schoon is onze kleding?

Made in



Hoeveel kleding hangt er in uw kast? En kijk eens op de labels in uw shirt, broek of jas waar die gemaakt is.

Veel kleding die in Nederland in de winkels ligt, komt uit lagelonenlanden.

De kledingindustrie zorgt voor veel werkgelegenheid maar helaas zijn de arbeidsomstandigheden nog steeds slecht. Werknemers maken vaak extreem lange werkdagen, worden zwaar onderbetaald en werken in ongezonde omstandigheden.

De kledingindustrie is een gigantische industrie. Wereldwijd werken er ruim 47 miljoen vrouwen en mannen. De productieketen is complex. Onze kleding komt via een route van (onder-) aannemers, inkoopkantoren en importeurs uiteindelijk in de winkelschappen terecht. Voor kledingarbeiders is het moeilijk om zelf te zorgen voor verbetering. Eerlijk gemaakte kleding, is dat eigenlijk wel mogelijk? En hoe kunnen we daar vanuit Nederland aan bijdragen?

Corita Johannes van CNV Internationaal wil op zondag 14 oktober hierover komen spreken en u kunt kijken en luisteren naar het verhaal van kledingarbeidster Sri uit Indonesië.

De werkgroep geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert deze avond.

U bent van harte uitgenodigd!

De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum: zondag 14 oktober 2018
 Plaats: Ontmoetingskerk Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
 Aanvang: 20.00 uur
 Inleider: Corita Johannes, CNV Internationaal

ZindeR

Zinnige activiteiten in de regio Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

www.zininderegio.nl

Email: info@zininderegio.nl

Twitter: @zininderegio

Nieuwe website OKO voor Arnhemse inwoners

Overleg Kerken en Overheid Arnhem

De Arnhemse kerken en geloofsgemeenschappen willen hulp en versterking bieden aan de kwetsbare mensen in de samenleving. Met dit doel hebben we ons verenigd in het OKO: Overleg Kerken en Overheid.

De nieuwe website van OKO is vanaf 21 september 2018 online: www.okoarnhem.nl.

De kerken en diaconale instellingen willen er zijn voor de Arnhemse inwoners. Veel mensen hebben hulp nodig; niet alleen financieel en materieel maar juist in de sfeer van aandacht, zorg, praktische hulp en zingeving.

Samenwerking met de gemeente

Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, werken we samen met de gemeente Arnhem en de wijkteams. Op de website van OKO staat een overzicht van activiteiten en voorzieningen die vanuit de kerken worden aangeboden aan Arnhemse inwoners. Dit is onderverdeeld in de categorieën ontmoeting, bezoekerwerk, hulpverlening en zingeving.

Voor alle Arnhemse inwoners

OKO brengt alle informatie samen voor Arnhemse inwoners die behoefte hebben aan extra zorg en ondersteuning. Zo wijzen wij de weg naar extra zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Thee met Thema 2018-2019

preview nieuwe seizoen

Al twaalf jaar vindt u in de kerkbladen en lokale pers aankondigingen en soms ook verslagen van 'Thee met Thema'. Graag geven wij een korte vooruitblik op het volgende seizoen. We organiseren ontmoetingen over onderwerpen die raakvlakken hebben met domeinen als cultuur, geloof/spiritualiteit, maatschappij en wetenschap. De bijeenkomsten vinden



plaats op zondagmiddag, doorgaans in de Vredebergkerk van 16.00 tot 17.30 uur. De entree is vrij toegankelijk (vanaf 15.30 uur), maar wel wordt er na afloop een bijdrage gevraagd voor de gemaakte onkosten.

En nu over het volgend seizoen

Allereerst literatuur. Schrijfster en emeritus hoogleraar Letterkunde Marita Mathijssen is bij ons op 23 september te gast en zij wil ons graag meenemen in het bijzondere leven van de aan de Fangmanweg begraven auteur, jurist, uitgever, satiricus, illustrator, acteur en kamerlid *Jacob van Lennep*.

Ook de beeldende kunst ontbreekt niet. Wessel Stoker, emeritus hoogleraar Esthetica aan de VU, deelt op 28 oktober zijn kennis over *het spirituele in de kunst* met ons, en in het bijzonder de eigen spiritualiteit van kunstenaars als Kandinsky, Warhol en Rothko.

Doorgaans programmeren we ook een film 'die er toe doet'. In dit geval is het – op 18 november in Filmhuis Oosterbeek - de film *Koyaanisqatsi*, een 'hallucinerend kijk- en luisterspel' dat ons het verval van de natuur door menselijk toedoen toont, begeleid door muziek van Philip Glass.

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ontvangen wij op 27 januari 2019 en zijn inleiding heeft als titel *Is de burger er voor de overheid of andersom?* De in Oosterbeek opgegroeide ombudsman deelt zijn ervaringen en gaat in op de verhouding tussen burger en overheid in het bijzonder in een digitaliserende wereld.

Aan de hand van een muziekstuk laat ethicus Angeline van Doveren-Kersten op 24 februari zien wat **autonomie** betekent, om vandaar uit een relatie te leggen naar *autonomie in de zorg*, als vervolg op de bijeenkomst over kwaliteit van leven vorig jaar.

Hoe groen is de vooruitgang? Op 24 maart is deze vraag het onderwerp. Jan Boersema, hoogleraar 'Grondslagen van de milieuwetenschappen' aan de Universiteit Leiden, gaat met ons hierover in gesprek. Hij laat zien dat de christelijk humanistische westerse cultuur een lineaire tijdsopvatting heeft wat leidde tot grote welvaart.

'Tussen geloof en ongeloof', hebben we de bezinning genoemd op de relatie tussen geloof en natuurwetenschap, waarvoor godsdienstfilosoof en publicist Taede Smedes op 28 april 2019 te gast is. Hij onderzoekt o.a. van welk godsbeeld de meerderheid van de bevolking afscheid heeft genomen en zoekt een concept voor vandaag met een nieuwe inhoud voor noties als transcendentie, verlangen en verwondering.

Qader Shafiq, publicist, tenslotte verwelkomen we op 19 mei. Onder de titel **Identiteit en loyaliteit van een vluchteling**, zal hij ons vertellen over het levensverhaal van vluchtelingen. Ghulam Qader Shafiq (1968) is een Nederlander met Afghaanse achtergrond. In Afghanistan werkte hij voor de nationale radio/TV en in Nederland was hij actief op het gebied van multiculturaliteit.

Mocht u persoonlijk de aankondiging per email willen ontvangen, stuurt u dan een email naar theemetthemaosterbeek@gmail.com

Geweldloze aanpak vaker succesvol

Films rond geweldloos verzet in het kader van Bridge tot he Future

"Als het erom gaat de wereld te veranderen is er één grote 'don't': geweld. Dat is een gevoelig onderwerp. Over het al dan niet gebruiken van geweld lopen de meningen sterk uiteen wanneer we het hebben over activisme of opstand." Aldus Eva Rovers in haar inleiding op de film *How to start a Revolution* donderdag 6 september jl. Een geweldloze aanpak heeft meer kans op succes. Onder meer omdat daar meer publieke steun voor is. Eva Rovers verwees naar het onderzoek *Why Civil resistance Works*. De conclusies daaruit bevestigen wat Gene Sharp al sinds 1993 betoogde toen zijn handboek uitkwam met 198 handgrepen voor geweldloos verzet. Hij overleed begin 2018. Over zijn leven en werk ging de eerste van drie films, in een uitverkochte zaal van **Focus Filmtheater**.

Reserveer tijdig voor onderstaande film.

"Disturbing the peace"

donderdag 20 september 19.00 uur

De film volgt een groep voormalige Israelische elite-soldaten en Palestijnse strijders. Zij transformeren van soldaten naar geweldloze vredesactivisten en richten Combatants for Peace op. Aansluitend is er een zaalgesprek met Yonathan Shapira. Als helikopter-piloot in het Israëliëse leger rezen op een gegeven moment bij hem de twijfels over zijn werk en het militaire Israëliëse beleid. Hij verlaat het leger en is medeoprichter van Combatants for Peace. Vrijdag 21 september is hij een van de sprekers op Bridge to the Future.

Meer informatie kunt u inwinnen door te mailen naar aris.kon.arnhem11@gmail.com



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditatie, expositie en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Toegepaste filosofie

vanaf 19 september wekelijks (4x) | 13.00-15.00 uur | € 60,- | Rozet 3.09

Wat is het verschil tussen gewoon een goed gesprek en een filosofisch gesprek? Wat zijn voorwaarden voor het voeren van een filosofisch gesprek? Waar gaat ethiek over? Antropologie? Politiek en



sociale filosofie? Wat zijn de klassieke filosofische vraagstukken en hoe relevant zijn die voor onze tijd en/of ons persoonlijk leven

Mantelzorg en Ubuntu

27 september | 19.30-21.30 uur | € 4,- | Rozet 3.09

Het Afrikaanse woord Ubuntu betekent 'begrip' of 'toewijding tussen mensen'. Het gaat terug op het geloof in een universeel menselijk verbond. Eline Janssen schreef een boekje over mantelzorg, met als titel: *Ubuntu. Mantelzorgers delen hun verhaal*. Zij interviewde een aantal mantelzorgers in zeer uiteenlopende situaties en ook met verschillende culturele achtergronden. Op 27 september

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het oktobernummer inzenden vóór 4 oktober 2018 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 10 oktober 2018.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 379 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.