

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

[www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Digitale nieuwsbrief nr. 71

12 oktober 2018

Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- Vertel eens iets over je kerk?
- Komt er nog wat van? – Column door Kees Tinga
- Afhankelijkheid – OLVé viering – 14 oktober
- Wat bezielt je? – Thomasviering – 27 oktober
- Het spirituele in de hedendaagse kunst – Thee met thema – 28 oktober
- “Dilemma’s rondom levenseinde” – lezing Parkstraatgemeente – 31 oktober
- 3D Geloven dichtbij huis – 16 en 17 november
- Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio
- Muziek en dans rond teksten van Avila – 17 november
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis
- Arnhem in Dialoog – 3 t/m 10 november
- Jacob van Lennep – terugblik Thee met thema
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon

## Vertel eens iets over je kerk!

Oud- Katholieke Parochie Arnhem/ Nijmegen



Vorige week werd die vraag twee keer aan mij gesteld in twee heel verschillende situaties. Maar in beide gevallen moest ik zoeken naar een goed antwoord.

Probeer maar eens onder woorden te brengen wat de kern, de identiteit van jouw geloofsgemeenschap is! Wat is nu het opvallende kenmerk?

De neiging is om te beginnen met getallen en feiten. Het gebouw waar we samen komen, het aantal kerkleden of het aantal kerkgangers. Misschien iets over de geschiedenis of over de voorgangers. Feiten en getallen. Het is een begin, maar we voelen allemaal aan dat we daarmee niet de kern, niet de identiteit te pakken hebben.

Als ik websites zie van allerlei kerkgenootschappen, valt het mij op dat zij zichzelf omschrijven als gastvrij voor wie binnen komt. Open ten aanzien van de vragen van de samenleving, met elkaar verantwoordelijk, geïnspireerd door de Bijbel. Ik vermoed dat deze

## Komt er nog wat van?

Column door Kees Tinga

Tien jaar geleden was klimaatverandering iets voor specialisten en activisten. Nu zijn politiek en samenleving al tijden in de ban van dat probleem. Zoals vaker kwam ook deze verandering traag op gang maar eenmaal voorbij een cruciaal punt was de beweging niet meer te stoppen. ‘Het groenste Kabinet ooit’ (compliment in het land der blinden?) probeert nu een fatsoenlijk Klimaatakkoord te sluiten en dat is hard nodig want de tijd is gaan dringen. Serieuze onderzoekers waarschuwen nu zelfs dat het onder water verdwijnen van een flink deel van ons land binnen een paar eeuwen een reële mogelijkheid is.

Hoe heeft uw betrokkenheid bij milieu en klimaat zich ontwikkeld? Dacht u eerst ook dat het zo’n vaart niet lopen zou? En raakte u langzamerhand van de ernst van de situatie overtuigd? Dan bent u de enige niet. Kerkmensen lopen gemiddeld zelden voorop bij veranderingen in cultuur en samenleving. Maar ook voor ons mag het een troost zijn dat we vaart kunnen maken als we eenmaal voor de goede zaak gewonnen zijn. Kort geleden is de tweehonderdste Groene Kerk aangemeld bij het netwerk van geloofsgemeenschappen dat in ons land werk wil maken van energiebesparing en duurzaamheid in het kerkelijk (en moskee-) bedrijf. Ook hier gold: de eerste honderd werden pas na vijf jaar bereikt, voor de volgende honderd waren maar twee jaar nodig..

In Arnhem staat ondertussen pas één Groene Kerk. Hoogste tijd voor een groene versnelling in de lokale oecumene! Kijk op [www.groenekerken.nl](http://www.groenekerken.nl)

Kees Tinga coördineert de columns in ons Bulletin

omschrijvingen op bijna alle kerkgenootschappen passen die bijvoorbeeld aan tafel zitten bij de Raad van Kerken in Arnhem. Toch zijn wij allemaal verschillend. Deze omschrijvingen zijn te algemeen. We raken er niet de kern mee.

### **Het wijkkrantje**

Vertel eens iets over je kerk in onze wijk!

De eerste keer was het voor het wijkkrantje "Het Molenbekertje". Daarin wordt elke keer een interview geplaatst met een "bijzondere" inwoner van de wijk. Deze keer was ik aan de beurt. In de wijkkrant komt een omschrijving die neer komt op: wij zijn als oud- katholieke parochie een kerk binnen de katholieke traditie die past in Nederland anno 2018. Wie bij ons binnen komt, ziet een vrij traditionele viering van de eucharistie, dat is de katholieke traditie. Maar dan wel weer door een getrouwde vrouw geleid, dat past in Nederland anno 2018. Wij weten ons verbonden met de traditie, maar staan open voor de samenleving van nu.

### **Het congres in Wenen**

Vertel eens iets over de je kerk in Nederland! Afgelopen weekend was ik in Wenen voor het internationale oud- katholieke congres, met 250 mensen uit allerlei landen hebben we gevierd, gegeten en elkaar ontmoet. Op de eerste avond mocht ik onze kerk in Nederland voorstellen in 6 minuten. In Wenen heb ik verteld dat wij een kleine kerk zijn, verspreid over het hele land, maar wel sterk met elkaar verbonden. Ik denk dat één van de basis behoeftes van mensen is, dat zij gekend worden. Mensen willen graag gekend zijn in wie ze zijn. Door God, of door de mensen om ze heen.

Mensen hebben er behoefte aan gehoord en gezien te worden. Dat maakt hen tot mens. Ik denk dat de kracht van onze kerk is dat mensen elkaar willen zien, met elkaar willen optrekken. We worden gekend.

Wat dat betreft hebben wij geluk met onze beide bisschoppen, zij zijn gemakkelijk benaderbaar en zij kennen de meeste kerkleden ook bij naam.

### **Terugreis**

Ik weet niet, of ik met deze mooie antwoorden precies de kern heb geraakt.

Op de lange reis terug had ik voldoende tijd om nog eens na te denken over die vraag: wat is nu precies de kern van onze geloofsgemeenschap?

Toen bedacht ik: uiteindelijk is de kern, hoe dan ook, de ontmoeting met God en met elkaar. We zoeken in de kerk die ontmoeting en waarschijnlijk omdat we allemaal verschillende mensen zijn, ervaren we die innerlijke beweging ook op verschillende plaatsen, op verschillende manieren.

En precies dat is lastig onder woorden te brengen.

Mensen worden geraakt in hun hart, in hun ziel.

Mensen komen thuis, bij God en bij elkaar.

Misschien moeten we dat maar gewoon een mysterie laten.

*Joke Kolkman, pastoor Oud- Katholieke Parochie Arnhem/ Nijmegen*

## **Afhankelijkheid**

*OLVé viering*



"Afhankelijkheid" is op zondag 14 oktober a.s. het thema van de viering met het OLVékoor in de Walburgis, Walburgisplein 1, Arnhem.

Iedereen is in zekere zin afhankelijk van omstandigheden of personen. Daar is niets op tegen. Je bent bv. afhankelijk van een inkomen. In een relatie is er niet alleen afhankelijkheid, maar ook een zekere

mate van afhankelijkheid.

Als je op anderen bent aangewezen om (zelfstandig) te kunnen functioneren wordt het moeilijker te verdragen.

In de viering, die om **10.00 uur** begint, worden teksten afgewisseld met liederen van met name Huub Oosterhuis.

Voorganger is Adri van Dijk

## Wat bezielt je?

*29<sup>e</sup> Thomasviering in Oosterbeek*



*Op zaterdag 27 oktober 2018 om 18.00 uur wordt in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek (Utrechtseweg 129) voor de 29<sup>e</sup> maal een "Thomasviering" gehouden. Een zanggroep geeft hieraan medewerking. Voorganger is Monique van Zoest. De viering wordt afgesloten met een maaltijd.*

Het thema is ditmaal: Wat bezielt je?

We luisteren bij de viering naar verhalen en zingen samen.

In de sfeervolle Bernulphuskerk is ruimte voor geloofservaring, persoonlijke bezinning en ontmoeting. Met woorden en teksten, maar ook met verstilling en verbeelding. Omdat iedereen deze zoektocht op een eigen manier beleeft, is er in de viering een gedeelte van ongeveer twintig minuten, 'de Heilige Chaos' genoemd, waarin men op verschillende plaatsen in de kerk op eigen manier aan de slag kan gaan.

Zo kan men deelnemen aan een groepsgebesprek over het thema in de Tituskapel met de voorganger. Ook is het mogelijk een lichtje aan te steken en te mediteren in de Mariakapel. Verder bestaat er gelegenheid tot het schrijven van voorbeden en informatie bekijken over het collectiedoel en er is een hoek voor creatieve uitingen in relatie tot het thema, in dit geval een 'briefjeswand' voor teksten op plakbriefjes.

Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Sinds 2004 tweemaal per jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden vooral een thuis voor mensen die spiritueel 'dakloos' zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een 'ongelovige gelovige'. De zoektocht naar geloof, spiritualiteit en zingeving staat centraal in deze vieringen. Ze bieden vrijheid en respect voor ieders eigen beleving.

Een gezamenlijke, volledige, maaltijd van 19.00 tot 20.00 uur (u hoeft niet meer te koken!) maakt deel uit van de viering. Tijdens deze maaltijd is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee.

Voor deze bijzondere viering wordt iedereen, ook kinderen en jeugdigen, van harte uitgenodigd.

Kortom, er lijkt een goede reden om deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen met uw familie, vrienden en buren. Het is niet nodig u tevoren aan te melden voor de maaltijd; bij grote opkomst passen we gewoon 'eerlijk delen' toe.

*Inlichtingen: Leo van Weele, 026 333 7460*

## Het spirituele in de hedendaagse kunst

Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 28 oktober



Een duidelijk beeld van transcendentie (de hemel, God, ...) heeft in de oude schilderkunst nooit ontbroken. De hemel was soms letterlijk een "open doek", de afbeeldingen van Gods betrokkenheid waren onmiskenbaar, de wereld verdeeld in boven – beneden, hoger – lager. In de laatste eeuwen, sinds Verlichting en Romantiek, is die duidelijk herkenbare vorm van transcendentie door allerlei oorzaken verdwenen. Maar is met het opgeven van de duidelijke herkenbaarheid ook de transcendentie verdwenen? Of duikt transcendentie toch weer op in moderne schilderijen? Hoe en waar dan? Inleider Wessel Stoker laat aan de hand van enkele kunstenaars zoals Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer zien dat hun werk steeds een eigen spiritualiteit heeft, vaak los van de officiële religies.

**Wessel Stoker** bekleedde de leerstoel Esthetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is thans emeritus hoogleraar en gasthoogleraar aan de VU. Hij schreef verschillende boeken over godsdienstwijzgerige onderwerpen. Over kunst schreef hij *Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Rothko*, Meinema, 2012. Hij is de oprichter van Figura Divina, een collectief van wetenschappers dat zich bezig houdt met kunst en religie.

Tijd: 16.00 – ca 17.30 uur; inloop met Thee/Koffie vanaf 15.30 uur.  
Plaats Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek  
Informatie: Gert van den Hof, [blaenau71@gmail.com](mailto:blaenau71@gmail.com)

## 'Dilemma's rondom levenseinde'

Lezing Parkstraatgemeente



De levensverwachting neemt steeds meer toe. Dilemma's zijn er rondom kwantiteit en kwaliteit van leven. Moet de huidige Euthanasiewet opgerekt worden? Wat is de waarde van een eerder afgegeven schriftelijke wilsverklaring, als de betrokkene bij gevorderde ziekte zijn wil niet meer kan bevestigen? Waar liggen de mogelijkheden en grenzen van het recht op zelfbeschikking bij een zogenaamd 'voltooid' leven?

Op woensdag 31 oktober, om 20.00 uur, zal prof. dr. Rutger Jan van der Gaag deze dilemma's rondom levenseinde kritisch bespreken. De lezing vindt plaats in de Voorhof, Kastanjelaan 22e, Arnhem. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom. Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag spreekt vanuit een persoonlijke ervaring en vanuit zijn betrokkenheid als huisarts, psychiater, als voorzitter van de artsenvereniging KNMG, en in de actualiteit vanuit zijn rol als voorzitter van de werkgroep 'Vragen rondom het Voltooid Leven' van de Remonstrantse Broederschap.

## 3D traject

Geloven dichtbij huis

### Verlangen

Wat zou er gebeuren als overal in dorpen, wijken, steden en buurten in Nederland communities ontstaan? Waar je goed nieuws bent in je omgeving. Doordat je je geloof dichtbij huis vormgeeft, vanuit liefde met elkaar op trekt en een verschil maakt in je omgeving.

### 3D traject

Wil jij daar onderdeel van zijn? Dan kan het 3D traject iets voor jou zijn. Je krijgt handvatten om als discipel van Jezus te leven. Om Zijn nabijheid te ervaren en te zoeken naar waar Hij aan het werk is in jouw leven. Je leert communities te vormen met nadruk op 3Dimensies: verbinding met God (boven), met elkaar (binnen) en met mensen in je buurt (buiten). Zoals Jezus bij ons de buurt kwam wonen, mogen wij in onze buurt gaan wonen. Een community is je leven delen. Je huis openzetten zoals het is, ook als het niet opgeruimd is. Dat doe je niet alleen maar samen. Je wordt onderdeel van een netwerk van een mensen die dezelfde droom delen. Geloven dichtbij huis.

### Hoe?

Het 3D traject biedt jou:

- Een inspirerende omgeving en een netwerk met ervaringsdeskundigen en deelnemers uit andere plaatsen met hetzelfde verlangen als jij.
- Een tweearig traject inclusief vier weekenden (vrijdagavond en zaterdag overdag) en een feestavond. Tijdens het traject behandelen we de volgende thema's:
  1. Terug naar de kern. Het hart van Jezus volgen.
  2. Een nieuw begin. Missiegemeenschappen als goed nieuws.
  3. Een nieuwe cultuur. Groeien in de praktijk van missiegemeenschappen.
  4. Een nieuwe beweging. Geloven en kerk-zijn als beweging.
- Een combinatie van gebed – luisteren naar God, inhoud en praktijk – anders denken en anders doen
- Elke 14 dagen online coaching voor teamleiders
- Boeken ter ondersteuning en verdieping bij de genoemde thema's

### Voor wie en wat kost het?

Doe mee samen met een paar anderen. Denk aan een vriendengroep, kring, groep of een paar mensen die iets willen met hun buurt. Soms doen mensen als stel mee. Het beste werkt het met groepen van 3-6 personen. Je kunt ook vanuit een kerk, parochie of gemeente mee doen. Kom gerust met meerdere teams!

We vragen van iedere deelnemer een maandelijkse gift zodat we samen deze beweging kunnen versterken. Denk aan een gemiddelde bijdrage van €25,- per deelnemer per maand. Deze giften zijn trouwens fiscaal aftrekbaar en de boeken zijn er bij inbegrepen! Maar hoe dan ook... laat financiën niet de drempel zijn voor deelname.

### Waar en wanneer?

Het eerstvolgende 3D traject start op **16-17 november in Ede**.

Meld je aan voor 1 november via [3dtraject.nl](http://3dtraject.nl)

Vragen? Mail ons via [info@nederlandzoekt.nl](mailto:info@nederlandzoekt.nl)

### Voorproefje

Wil je net als ons al zin krijgen in het traject? Bekijk dan ons promotiefilmpje op de 3d traject website en deel het in je eigen omgeving!

# Zin de R

**Zinnige activiteiten in de regio Arnhem**

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

[www.zininderegio.nl](http://www.zininderegio.nl)

Email: [info@zininderegio.nl](mailto:info@zininderegio.nl)

Twitter: [@zininderegio](https://twitter.com/zininderegio)

## Muziek, zang en dans rond teksten van Teresa van Avila

Bijzondere 'Arnhemse' voorstelling in Dieren



Op zaterdagmiddag **17 november a.s.** vindt onder auspiciën van de Raad van Kerken Veluwezoom in de Emmaüskerk te Dieren een zeer bijzondere voorstelling plaats over Teresa van Avila met als titel "Teresa en haar innerlijke burcht". Aanvang **15.00 uur**

Een groep enthousiaste muzikanten uit Arnhem heeft eind 2015 een prachtige voorstelling gemaakt rond de mystica Teresa van Avila (1515-1582). De voordracht van teksten uit haar 'Innerlijke burcht' wordt afgewisseld met oude muziek, zang en dans. De muziek bestaat onder andere uit 16<sup>de</sup> eeuwse Recercada's (instrumentale muziek), Sefardische (Spaans/Portugese Joodse) muziek en liederen op tekst van Teresa, waaronder het bekende Taizé-lied *Nada te turbe (Laat niets je verontrusten)*.

Een bekende uitspraak van Teresa: 'Als je danst, dans dan; als je bidt, bid dan.' Met andere woorden: doe dat wat je doet met aandacht. Mindfulness uit de late Middeleeuwen.

De uitvoerende spelers zijn *Theo Worm: gitaar en klarinet, Marianne Brouwer: dwarsfluit, Trudi van Kessel: zang en gitaar; Nuria Castells: castagnetten en dans, Quintus Hanssens: percussie, Henk Ankoné: zang, Anita Hendricx: voordracht.*

Teresa van Avila werd ruim 500 jaar geleden geboren in de stad Avila, in Spanje, als dochter van een edelman. Ze groeide uit tot een knap en ijdel meisje. Toen ze twintig jaar oud was trad zij het klooster in en werd lid van de orde der karmelietessen, zonder veel enthousiasme. Na een lange periode van allerlei lichamelijke kwalen en geestelijke 'dorheid', kreeg ze rond haar veertigste een mystieke ervaring: zij beleefde het lijden van Jezus zo diep en intens, dat ze besloot haar leven helemaal te veranderen en ook de kloosterorde te hervormen. Onvermoeibaar reisde ze daarna Spanje rond en stichtte het ene klooster na het andere. En ondertussen vond ze ook nog tijd om boeken en brieven te schrijven. Van haar geschriften is haar *Innerlijke burcht* het meest beroemd. Het behoort tot de hoogtepunten van de Spaanse literatuur. In dit boek beschrijft ze de ziel als een 'innerlijke burcht'. We gaan van het ene verblijf naar het andere en komen zo steeds dichter bij onszelf én steeds dichter bij God.



De voorstelling vindt plaats in de Emmaüskerk, Rode Kruislaan 2 te Dieren.

De entree kosten zijn € 10,00 per persoon.

In verband met de voorbereidingen is het prettig als u voor 17 november a.s. kenbaar maakt of u komt. Dit kan of via e-mail [emmauskerkdieren@gmail.com](mailto:emmauskerkdieren@gmail.com) of bij Jan Jansen, telefoon 0313 416884.

Eventueel ook bij Ad Boogaard, lid van de voordrachtgroep, telefoon 026 3513185.



### Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad

Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

## Arnhem in Dialoog

*Elkaar zien*



De herfst is dan toch echt begonnen! Voor je het weet is het alweer november. Hoogste tijd dus om je te wijzen op de eerstvolgende editie van Arnhem-in-Dialoog.

Arnhem in Dialoog wordt gehouden van **3 t/m 10 november!**

Zoals jullie misschien hebben meegekregen via de mail of Facebook is het thema dit jaar: **elkaar zien**.

Dat is ook landelijk het thema van Nederland in Dialoog / De Dag van de dialoog.

Dat maakt het extra mooi, vind ik, dat die dag en die week overal in Nederland hierover wordt gesproken.

Het duurt nog een kleine maand, maar je kunt je nu al aanmelden voor Arnhem-in-Dialoog. Je kunt je opgeven als...

- tafelorganisator (je stelt je keuken, huiskamer, schoollokaal, winkel, bedrijfskantine, kantoor ter beschikking, nodigt een aantal mensen uit en gaat met elkaar in dialoog o.l.v. een door ons aan jou gekoppelde gespreksleider – zo nodig of gewenst sturen wij ook wat extra deelnemers)
- gespreksleider (je krijgt vooraf een basis- of opfrustraining – datum: zaterdag 20 oktober! – en je leidt één of meer zgn. ‘dialoogtafels’)
- als tafelorganisator én gespreksleider (combineren kan en mag)
- ‘losse’ deelnemer (je geeft aan op welke dagen en dagdelen je kunt en wilt, en in welke wijk of wijken, en wij vertellen je bij welke dialoogtafel je kunt aanschuiven).

Ga naar <https://www.arnhemdialoog.nl/1344-2/> en geef je nu op.

## Jacob van Lennep, Homo Universalis 19<sup>e</sup> eeuw

*Terugblik op Thee met Thema*



Op zondag 23 september was er weer een inspirerende ‘Thee met Thema’ middag: we luisterden naar een gloedvol betoog van Marita Mathijssen over de biografie die zij schreef over Jacob van Lennep (1802-1868): ‘Jacob van Lennep: een bezielde schavuit’.

Op de vraag van iemand uit het publiek of Van Lennep niet eerder een ‘homo universalis’ genoemd kon worden in plaats van een ‘schavuit’, antwoordde Mathijssen dat het hier wel om een ‘bezielde schavuit’ ging en dat is toch écht iets heel anders. Van Lennep kwam uit een gegoede intellectuele familie. Hij schreef al toen hij drie was en kende op zijn vijfde ‘Gijsbrecht van Amstel’ uit zijn hoofd. De rode draden in zijn leven werden gekenmerkt door lotswisselingen, bekommernis en maatschappelijk engagement. Tegenwoordig hadden we hem waarschijnlijk hoogbegaafd genoemd. Een ingrijpende gebeurtenis was het overlijden van zijn moeder toen hij veertien was. Op zijn negentiende werd hij verliefd en bezwangerde een meisje, het kind erkent hij na 20 jaar. Hij trouwt met Henriëtta Roëll, maar ook tijdens zijn huwelijk wordt hij nog wel eens verliefd en is het zijn vader die hem tot andere gedachten weet te brengen als hij met zijn minnares naar Londen wil afreizen.

Een passionele man dus, die Van Lennep. Hij is dat echter net zo in zijn bekommernis om bijvoorbeeld schrijvers. Zo zag hij al heel vroeg dat Multatuli met zijn ‘Max Havelaar’ een meesterwerk schreef en steunde hem financieel. Ook bracht hij veranderingen aan om het niet ál te expliciet te doen zijn. Dat was iets wat hem later duur te staan kwam: hij zou de ‘Max Havelaar’ om zeep hebben geholpen.



Ja, en dan hield Van Lennep zich nog bezig met de Amsterdamse waterleiding, bedreef politiek, ageerde tegen de voorgenomen sloop van het Muiderslot en de Ridderzaal in Den Haag, legde dialecten vast, schreef schoolboekjes en had daarbij een groot gevoel voor humor. Dat allemaal terwijl hij in zijn werkzame leven rijksadvocaat was voor de provincie Noord-Holland en ons een enorm oeuvre aan boeken, gedichten en toneelstukken naliet, met als toppers: 'Ferdinand Huyck', 'De Roos van Dekama' en het schandaalboek 'Klaasje Zevenster'.

Van Lennep bracht zijn vrije tijd (als hij die al had) graag door in Oosterbeek en dat is dan ook de plek waar hij uiteindelijk is overleden: in hotel Schoonoord. Hij ligt begraven op de begraafplaats aan de Fangmanweg. Leg er eens een roosje neer, hij heeft het verdiend!

Jocelyn van Nieuwenhuyzen

## Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en

concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

### Wandelen op zondag



14 okt. | 10.30-12.00 uur | *vrijw. bijdrage* | Rozet

Wandelen op Zondag. Nu eens in stilte, dan weer met elkaar in gesprek, als de Emmaüsgangers, met een brandend hart. Met of zonder tekst, vraag of opdracht, om onderweg te overwegen. Blootgesteld aan weer en wind, onszelf en de ander. Deze keer lopen we Meinerswijk in.

### Bewust ouder worden

16 okt. | 14.00-16.00 uur | *vrijw. bijdrage* | 3.09

Ouderdom en sterven zijn thema's die we liever uit de weg gaan. Terwijl ze onvermijdelijk bij het leven horen. Het is belangrijk dat we ons dit bewust zijn, dat wij 'bewust ouder worden'. Wat betekent het voor jou dat je ouder wordt? Geniet je van je oude dag? Kun je dat leren?



Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op [www.d3rdeverdieping.nl](http://www.d3rdeverdieping.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email [info@d3rdeverdieping.nl](mailto:info@d3rdeverdieping.nl)

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12



## Colofon

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het novembernummer inzenden vóór 8 november 2018 aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

Het volgend bulletin verschijnt op 14 november 2018.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 378 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

[aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijks toezending van Bulletin door een mail te sturen naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.