

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

[www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)



Digitale nieuwsbrief nr. 72

14 november 2018

Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Pensioen** – Column door Jeanne van Engelen
- **Overweging** door Liesbeth Dessens
- **Open conferentie – 70 jaar RvK Arnhem – 23 november**
- **Koyaanisqatsi – Thee met thema – 18 november**
- **Een ander licht op euthanasie – lezing – 21 november**
- **Tegen de terreur – Lezing door Beatrice de Graaf – 22 november**
- **Mariken – Cappella ad Fluvium – 23/24 november**
- **Werelddag van de armen – Viering in Martinuskerk – 9 december**
- **Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio**
- **In gesprek met Chris Möhlmann - Kruispunt**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis**
- **Kerstfeest 2018 met het Leger des Heils**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Hoe lever ik kopij voor Bulletin aan?**
- **Colofon**

## Overweging voor de AV van de RvK Arnhem

23 oktober 2018

15 oktober werd Claartje Kruijff in de Volkskrant geïnterviewd door Fokke Obbema. Dit interview is de aanzet tot deze overweging.

Claartje ging na een carrière in de Londense City theologie studeren. Bijzonder, omdat ze uit een onkerkelijk milieu komt. Zij was tot diepte gekomen door het lezen van het dagboek van Etty Hillesum.

In haar grondhouding gelooft ze in het mysterie, dat God genoemd wordt, maar ze heeft moeite met de verdeling gelovigen/ongelovigen.

Deze verdeling vindt ze pijnlijk. In die mening kan ik me vinden.

Ze probeert alle mensen te bereiken, niet zo zeer via het Godsbegrip, maar via levenshouding, via verlangen. Met grote openheid komt ze mensen tegemoet, openheid die ontstaan is door haar niet-religieuze opvoeding.

## Pensioen

Column door Jeanne van Engelen

*Prachtig herfstweer. Ik besluit te gaan fietsen. Mijn "vaste" rondje. Via Onderlangs langs de Rijn. Altijd even stoppen bij het Oosterbeeks kerkje. De Westerbouwing beneden, het elektrische pontje dat me overzet. De dijk bij Driel af, Meinerswijk in.*

*De dag ervoor nam ik afscheid van collega's. Pensioen! Een gezellige receptie met lieve en mooie woorden. En 's avonds mijn eigen team bij ons thuis voor een goed feest. Ik heb genóten. Vierenveertig lange jaren met plezier en passie gewerkt. Veel psychiatrische patiënten van divers pluimage hebben mijn pad gekruist. Twee keer een aantal maanden er uit omdat het me teveel was geworden. Gelukkig beide keren weer gewoon aan de slag kunnen gaan. Werk was een vanzelfsprekendheid in mijn leven. Boffen dat ik nooit afhankelijk heb hoeven zijn van een uitkering.*

*En dan tussen de konikpaarden in Meinerswijk. Op de fiets in dat heerlijke zonnetje merk ik dat de tranen me over de wangen rollen. Ik -die helemaal niet zo'n huilebalk ben- huil tranen met tuiten! Wat is er toch? Een gedachte komt in mijn hoofd; "ik heb mijn leven terug". Door de Praets, over de dijk langs het gemaal, de John Frostbrug op en naar huis... De gedachte blijft.*

*Een week later vertel ik het aan wat goede vrienden. Een van hen reageert met: "zo zie je hoe dominant werk is. Je wéét het wel, maar als je in je werkzame leven zit kun je je die gedachte niet permitteren; de volgende dag moet je immers weer aan de slag."*

Jeanne van Engelen werkte 44 jaar in de psychiatrie.

Zij ziet ieder mens als verbindende, betekenisvolle schakel in een groter geheel functioneren.

In deze tijd ligt de nadruk op autonomie en zelfredzaamheid. Maar dat is niet de essentie van het bestaan. Die zit in de diepere afhankelijkheid. De ander is je andere helft, dus heb je te maken met het lijden van de ander. Het hangt allemaal samen, we leven niet los van elkaar. Daardoor heeft het leven betekenis.

Maar is dat de enige zin van het leven? Zij gelooft in een grotere bedoeling, waar we als mens eigenlijk te klein voor zijn. Soms is een glimp van het grotere te merken: door een handdruk, een gesprek dat onverwacht de diepte ingaat, een gevoel van steun bij onzekerheid, een arm om een schouder. Zijn dat nu goddelijke of Gods momenten? Wie zal het zeggen.....

Haar visie, die ook zichtbaar werd in het Televisieprogramma: "Kijken in de ziel", is voor mij een hulp in de poging het leven te verdiepen en te verbeteren.

*Liesbeth Dessens, lid van het Dagelijks Bestuur van de RvK Arnhem en afgevaardigde namens de St Eusebiusparochie.*

## Open conferentie

70-jarig bestaan Raad van Kerken Arnhem



Ter gelegenheid van het ruim 70-jarig bestaan van de Raad van Kerken Arnhem organiseert hij een open conferentie met als titel "Toekomst van het Christendom" op **vrijdag 23 november** in de **Walburgiskerk** van **14.00 - 17.00 uur**.

Sprekers / spreeksters zijn:

**Emeritus Prof. dr. Hijme Stoffels**; hij doceerde Godsdienstsociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij ondersteunt zijn betoog met zijn visuele impressies van het thema.

**Anne Stael**; zij runt haar bedrijf "Zingeving & Zakelijkheid" met de vraag : is vormgeven van zingeving in de praktijk de uitdaging van nu ?

**Ernst Terpstra**; hij studeerde natuur - , wis - en sterrenkunde in Utrecht; werkte als leraar in het VO; sedert 2002 actief als priester/coördinator in de Christengemeenschap - beweging tot religieuze vernieuwing.

**Merel Groeneveld**; zij werkt aan haar masterscriptie aan de Universiteit Utrecht over hoe 2 migrantenkerken in Arnhem kans zien jongeren aan zich te (blijven) binden.

De kerk is na het wekelijkse Coventry gebed (12.30 uur) open voor inloop vanaf 13.30 uur. De entree is gratis; koffie / thee / fris / wijn ook.

Aanmelden kan via het mailadres [aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com)

Hartelijk welkom,

Drs Johannes Kon, voorzitter Raad van Kerken Arnhem

## Film/documentaire **Koyaanisqatsi**

*Thee met Thema op 18 november 2018*



Aan de hand van een beeldenreeks, gemonteerd op de tonen van de muziek van Philip Glass, toont de regisseur, Godfrey Reggio, ons het verval van de natuur, te wijten aan menselijke interventie. Middels een experiment met licht, snelheid, geluid en kleur wil Reggio ons de plaats tonen die mens en technologie innemen in de natuur. Met het achtereenvolgende muziekthema wordt het geheel een hallucinerend kijk- en luisterspel, zonder één woord dialoog of uitleg. De titel werd ontleend aan de taal der Hopi-Indianen en betekent zoveel als "het leven uit balans". Deze film zal worden ingeleid door onze plaatsgenoot **Teus van Eck** en hij zal na de filmvertoning met ons in gesprek gaan over de aangesneden thema's.

Teus van Eck heeft meer dan dertig jaar ervaring in de energiesector en is nu als onafhankelijk adviseur actief op het gebied van milieu en energie.

Informatie: Marlies Raaijmakers, [m.raaijmakers4@upcmail.nl](mailto:m.raaijmakers4@upcmail.nl)

**Locatie: Filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85**

Aanvang 16.00 uur; film duurt tot 17.45 uur. Inloop 15.30 uur.

Aantal plaatsen is beperkt. Reserveren niet mogelijk.

## Een ander licht op euthanasie

*lezingen die inspireren tot nadenken*

Met Hans van Delden en Marianne de Nooij

Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Utrecht:

"Ik wil mensen oproepen om bewust beslissingen te nemen, ook in de laatste levensfase. Sterven is een geleidelijk proces".

Marianne de Nooij, voormalig microbioloog en priester in de Christengemeenschap Amsterdam:

"Ik wil vanuit 'exacte fantasie' kijken naar verschillende ontwikkelingen rond het levenseinde en de implicaties daarvan voor het leven na de drempel en het levenslot".

Organisatie: Antroposofische Vereniging in Nederland en de Christengemeenschap.

21 november 2018 in de Johanneskapel van de Christengemeenschap in Arnhem.

Adres: Brugstraat 5 in Arnhem.

Aanvang: **20.00 uur**. Inloop vanaf 19.30 uur.

Toegang: 15 euro p.p.

**De Christengemeenschap**

Beweging tot religieuze vernieuwing



## Tegen de terreur

Lezing door Beatrice de Graaf



Donderdagavond 22 november organiseren Boekhandel Hijman Ongerijmd, Boekhandel Het Colofon en De Bibliotheek Arnhem weer een Koepelcollege in **De koepelkerk** te Arnhem.

Dit keer is Beatrice de Graaf te gast met de lezing Tegen de terreur. Beatrice de Graaf is bij velen bekend als terrorisme-expert van onder meer DWDD.

In haar gelijknamige boek 'Tegen de terreur' onderzoekt De Graaf hoe Europa na de val van Napoleon in 1815 weer tot bedaren kwam. Met nieuwe vindingen zoals het paspoort, gezamenlijke grenscontroles en de optische telegraaf (waarmee razendsnel signalen van voortvluchtige 'terroristes' en 'assassijnen' konden worden verspreid),

werden na 25 jaar van oorlog en chaos eindelijk de rust en veiligheid hersteld.

Maar werd de terreur ook werkelijk bezworen?

En hoe legde dit systeem de basis voor ons huidige veiligheidsbestel?

Donderdag 22 november van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Koepelkerk Jansplein 60 Arnhem. Kerk open vanaf 19.30 uur. Toegang €7.50.

Kaartverkoop bij de boekhandels in de winkel of via onderstaande link.

Meer informatie en inschrijven via: <https://arnhem.biblio-shop.nl/activiteiten/inschrijven/4302/lezing-tegen-de-terreur#>

*De foto van Beatrice de Graaf is gemaakt door David van Dam*

## Mariken

Cappella ad Fluvium



Op 23 en 24 november brengt projectkoor Cappella ad Fluvium onder leiding van Peter-Paul van Beekum het programma Mariken, over het sterk tot de verbeelding sprekende verhaal van Mariken van Nieuwmechelen dat precies 500 jaar geleden voor het eerst in druk verscheen.

Het verhaal heel in het kort: Mariken woont in een dorpje bij Nijmegen en wordt ervan beschuldigd een verhouding te hebben met haar oom, die priester is. Zij bidt om hulp en krijgt die van Moenen, de duivel, met wie zij naar Antwerpen reist en jarenlang in zonde samenleeft. Dan krijgt Mariken berouw. Ze probeert vergeving te zoeken, en reist daarvoor terug naar Nijmegen, en vervolgens naar Keulen en Rome en uiteindelijk naar een klooster in Maastricht waar ze boete doet.

In dit programma volgen we Mariken op haar lange queeste. Peet Theeuwes vertelt het verhaal, Cappella ad Fluvium verzorgt bij elke 'statie' een passende muzikale illustratie. U hoort het bekende Susanne un jour van Orlando di Lasso, Salve regina van Josquin des Prez, Alma redemptoris mater van Johannes Ockeghem, en verder stukken van onder meer Joost Kleppe, Heinrich Isaac, Jean Lambrechts en Hildegard von Bingen. Al met al een afwisselende combinatie van oude en nieuwe muziek.

Vrijdag 23 november om 20.15 uur in de Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129 te Oosterbeek

Zaterdag 24 november om 20.15 uur in de Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62 te Nijmegen

De entreeprijs bedraagt € 14,- in de voorverkoop en € 17,- aan de kassa

De prijs voor CJP/studenten bedraagt € 7,50

Meer informatie en kaarten bestellen: zie <https://www.adfluvium.nl/kaartverkoop>

## Werelddag van de Armen

*Viering op 9 december in de Martinuskerk*



“Er was een verdrukte die riep: de Heer heeft hem antwoord gegeven” (psalm 34, 7).

Zo opent de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen.

De dag wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. God antwoordt de arme, zegt de paus.

En dat antwoord van God is een oproep aan degenen die in Hem geloven om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt.

In het kader van deze dag vragen de St. Eusebiusparochie en het Inloophuis Sint Marten, aandacht voor armoede in Arnhem en dan speciaal voor wat het betekent voor kinderen om op te groeien in armoede.

In de viering van zondag 9 december in de Martinuskerk aan de Steenstraat, wordt daarbij stilgestaan.

Deze viering begint om **11.30 uur**.

Na afloop zo rond **12.40 uur** is er een gesprek met het wijkteam Leefomgeving Noord West over hun ervaringen met kinderen en armoede in Klarendal en over initiatieven in die wijk om de soms generatielange cirkel die mensen in armoede houdt, te doorbreken.

Rond **13.15 uur** is er een solidariteitslunch in de Martinuszaal naast de Martinuskerk. Ieder is uitgenodigd voor deze maaltijd. Wie het kan missen vragen we om een vrijwillige bijdrage.

De opbrengst van de maaltijd, na aftrek van de kosten, komt ten goede aan kinderen die opgroeien in armoede.

Van **13.45 – 14.00 uur** sluit het Inloophuischor af met enkele aanstekelijke liederen. Iedereen is van harte welkom.

U kunt ook aansluiten bij één van enkele onderdelen van het programma.



## Zinnige activiteiten in de regio Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

[www.zininderegio.nl](http://www.zininderegio.nl)

Email: [info@zininderegio.nl](mailto:info@zininderegio.nl)

Twitter: @zininderegio

### In gesprek met Chris Möhlmann

Nieuwe pastor bij Kruispunt



Sinds de zomer is Chris Möhlmann twee dagen per week werkzaam bij stichting Kruispunt in het pastoresteam naast Connie Vliek en Anton Metske. Deze laatste twee wilden beiden graag een dag per week minder werken, en zo kwam er ruimte voor een derde pastor. Chris heeft jarenlang als verpleegkundige gewerkt met uiteenlopende groepen patiënten. *“Deze ervaring helpt mij enorm in mijn werk bij Kruispunt, niet alleen op medisch gebied maar ook om prioriteiten te stellen in de dynamiek die daar heerst”.*

In 2016 is Chris begonnen met de HBO opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Hogeschool Windesheim. In zijn toenmalige baan werkte hij samen met geestelijk verzorgers waarbij hij merkte, dat zij bij patiënten veranderingen wisten te bewerken: de patiënten werden rustiger en kregen meer ruimte voor emoties. In zijn zoektocht naar verdiepend contact kwam Chris zo terecht bij een theologische opleiding: *“Daar leer je om te praten met mensen over wat hun bezighoudt, wat levensthema’s zijn van mensen en waar ze hoop uit halen.”*

Pastoraal werk, en dus ook Kruispunt, geeft mensen ruimte, zonder in te vullen wat de ander nodig heeft. Kruispunt is geen hulpverleningsinstelling maar biedt wel een bruggetje naar deze instellingen en bemiddelt eventueel als de bezoeker dat wil. Het pastorale karakter van Kruispunt, het samen bidden voor het eten, de viering op zaterdag, maakt, dat de bezoekers met hun vragen over het waarom van hun leven en over God bij Chris en de andere pastores durven aankomen. De reacties die Chris krijgt na de vieringen behoren tot zijn mooiste werkervaringen. *“Mensen komen met vragen, met opmerkingen. Soms niet direct, maar in de weken daarna. Soms zijn het heftige vragen of emoties en ontstaat er een gesprek over wat iemand bezig houdt. Het zaadje voor zo’n gesprek is in de viering gezaaid.”*

Het zijn niet altijd grote dingen die Chris motiveren in zijn werk: *“Het zijn misschien wel juist de kleine dingen, bijvoorbeeld als je voor het eerst oogcontact maakt met iemand. Als je het van de grote dingen moet hebben houd je het niet zo lang vol bij Kruispunt”.* Tot de minder mooie ervaringen behoort het moeten schorsen van iemand: *“Ik weet waarom we het doen maar ik gun het mensen niet. Het is zonde dat het gebeurt.”*

De redactie van het Bulletin wenst Chris alle goeds voor zijn werk bij Kruispunt.





## Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk, de Waalse kerk en de grote Eusebiuskerk.

## Kerstfeest 2018 met het Leger des Heils

*Beleef het eens mee!*

### Kerstpotten



De traditionele kerstpotten staan ook dit weer op het Land van de Markt en op winkelcentrum Kronenburg en Elderhof op 13-14 -15-20 en 21 december steeds vanaf 11.30 uur. De opbrengst is bestemd voor Kerst en Sociale activiteiten van het Leger des Heils in Arnhem. Dit jaar zullen er ook weer kerstpakketten worden uitgedeeld en er zal een kerstviering zijn voor ouderen en

alleenstaanden. Hierdoor proberen we mede iets te doen aan de toenemende armoede en eenzaamheid. Mocht u het ook leuk vinden om een uurtje bij de kerstpot te staan meld u zich dan aan bij Joop Toeter, tel. 06 26878386

### Christmas Walk Inn

Op maandag 17 december zal er van 13.00 uur tot 16.00 uur in “de Madser” gelegen aan de Burgemeester Matsersingel 10, een gezellige *Christmas Walk Inn* zijn waar je hartelijk welkom bent. In een ontspannen sfeer kun je spelletjes doen, praten, hapje, drankje, open podium, kerstverhaal, kerstkaarten maken en gewoon elkaar ontmoeten. Er wordt geen alcohol geschonken. Voor meer info bel met 06 12078774 We kijken echt naar je uit!

### Kerstfeest voor ouderen en alleenstaanden

Op zaterdag 22 december zal er vanaf 10.00 uur tot ca.14.30 uur een mooi kerstfeest worden gehouden in het gebouw van het Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13 Elderveld

U wordt vanaf 10.00 uur welkom geheten met een kopje koffie of thee!

Als afsluiting van het kerstfeest krijgt u een heerlijke lunch aangeboden. Verder zal het programma bestaan uit veel samenzang, en de medewerking van een dameskoor.

Toegangskarten kunnen gratis worden afgehaald op woensdag 12 december tussen 10.00 uur en 12.00 uur op de Leidenweg 11-13

U kunt ook telefonisch reserveren: 026 3817924 of 026 4423078

### Kerstfeest voor de buurt

Op zondag 23 december van 14.00 uur tot 16.00 uur zullen we een kerstfeest houden voor mensen uit de buurt, kinderen, uiteraard is iedereen hartelijk welkom. Tijdens dit kerstfeest kunnen jong en oud op een ontspannen creatieve manier het Kerstverhaal ontdekken. Dat doen we door samen te ontdekken, te vieren en te eten. Voel je welkom!



### Samen zingen in Rijnstate ziekenhuis....

Op kerstavond maandag 24 december is er om 18.30 uur Kerstsamenzang in de hal (Atrium) van ziekenhuis Rijnstate. Iedereen mag meezingen, patiënten, bezoekers en andere belangstellenden. Samen zingen we dan de alom bekende kerstliederen.

### Kerstdienst....

Later op de avond van maandag 24 december wordt er om 22.00 uur in het kerkgebouw van het Leger des Heils aan de Leidenweg 11-13 een sfeervolle Kerstdienst gehouden met als Thema: **“Delen in het licht”**. De voorzang begint om 21.45 uur.

Met muzikale medewerking van gospelgroep “In spirit United”

Dinsdag 1<sup>e</sup> kerstdag om 10.30 uur **kerstwijdingsdienst**, u bent daar hartelijk welkom

Wilt u meer informatie over de genoemde activiteiten neem dan gerust contact op met Luitenant Jeroen Herben 026 3270822 of de secretaris Joop Toeter 026 3817924

## Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

14 november: **Filmhuis**. Ca. 18.45 uur (Focus)

17 november: **Atelier: Rituelen**. 10.00-16.30 uur

20 november: **Bewust ouder worden**. 14.00-16.00 uur

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op [www.d3rdeverdieping.nl](http://www.d3rdeverdieping.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email [info@d3rdeverdieping.nl](mailto:info@d3rdeverdieping.nl)

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

### Hoe lever ik kopij voor Bulletin aan?

Graag vestigen wij nog een keer uw aandacht op hoe u kopij voor Bulletin het beste kunt aanleveren.

U kunt het mailen naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

We ontvangen de kopij dan het liefst als Word document in de bijlage van uw mail.

Bijbehorende foto's graag als aparte bijlage.

Uw tekst kan dan eenvoudig in Bulletin worden gekopieerd.

Het is voortaan niet meer mogelijk een flyer in te sturen.

Het is ook lastig als in het document op de achtergrond tabellen of grafieken zitten.

Het kost ons veel tijd om dit over te zetten naar een Word document terwijl u dit ook zelf kunt doen.

Deze kopij wordt daarom in het vervolg niet meer geaccepteerd.

We hopen, dat met bovenstaande afspraken het voor ons eenvoudiger wordt om Bulletin te maken.



## Colofon

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het decembernummer inzenden vóór 6 december 2018 aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

Het volgend bulletin verschijnt op 12 december 2018.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 381 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.

Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

[aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijksse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.