

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 76
13 maart 2019
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- "Geduld met God" – tekst van Tomáš Halík
- Maat – Column door Kristine Ram
- Taizégebeden in Arnhem – t/m 20 april
- Faire is the heaven – Cappella ad Fluvium – 16 en 24 maart
- Taizéviering in Duiven – 16 maart
- 30e Thomasviering – 23 maart
- Hoe groen is de vooruitgang? – Thee met thema – 24 maart
- Nachtwake te voet – 18 en 19 april
- Passie 2019 – Ede – 19 april
- Inzegening Herinneringsboek - uitnodiging
- Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio
- Een kijkje in de keuken van de Diaconie in Slowakije
- Migratie en Theologie – Eéndaagse cursus
- Geloven in Arnhem – Bethel Pinksterkerk Arnhem
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Waalse kerk
- De Formulierenbrigade geeft minima een steuntje in de rug
- Vacature coördinator Inloophuis Diaconaal centrum
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon

Uit : "Geduld met God.

Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven."

Hfdst. X: Tijd om te helen. (pg. 153 - letterlijke tekst)

"Op een van de Praagse synagogen waar ik regelmatig langsloop, staat een door de tijd vervaagd, maar nog steeds leesbaar opschrift : 'Sjalom' - vrede voor hen die dichtbij en veraf zijn !

'Sjalom' is niet alleen vrede in de zin van afwezigheid van oorlog en conflicten tussen mensen en volken. Het is niet alleen vrede die uit de eeuwige orde van de natuur opkomt. Het is niet de kosmische harmonie die de meditatiewegen van het Oosten ons willen laten beproeven. 'Sjalom' heeft minder te maken met de cycli van de natuur dan met het drama van de heilsgeschiedenis : de bijbelse traditie weet dat de harmonie ooit diep verstoord raakte, weet van de

Maat

Column door Kristine Ram

Op Aswoensdag ga ik ieder jaar in de Oud Katholieke kerk een askruisje halen. De takjes van Pasen worden verbrand en met de as maakt onze pastor een kruisje op je voorhoofd. Dit kleine ritueel ontroert me elke keer weer. Het kruisje is het startsein om in navolging van Jezus de komende veertig dagen te vasten. Ik heb me echter wel eens afgevraagd wat het me nu precies brengt behalve wat kilo's minder en een gezondere teint. Matigheid was in mijn kinderjaren nog een belangrijke christelijke deugd. We verzamelden zes weken lang elk koekje en snoepje in een trommeltje. Na de vastentijd mochten we alles in één keer opeten. Het ging dus niet zozeer om wat we uitspaarden, maar om een oefening in zelfbeheersing. Nu doen we alsof het een mensenrecht is alleen maar meer te willen. De schadelijke gevolgen hiervan zien we dagelijks om ons heen; armoede in de wereld, gezondheidsproblemen en milieuvervuiling. De godsdienst kan in deze hedendaagse crisis een krachtige boodschap afgeven. Eerherstel van de deugd van de maat is in deze tijd dringender dan ooit. Minder reizen met het vliegtuig, minder verpakkingen, minder vlees, minder verspillen. En vervolgens bewuste keuzes maken, zoals meer recyclen, meer fietsen, gezonder eten, tel uit je winst! Ik herinner me weer hoe blij en voldaan ik me voelde als mijn moeder mijn spaarzaamheid beloofde met een gulle gift in het vastenzakje. De juiste maat houden doet namelijk geven, geven om het leven.

Kristine Ram is lid van de Oud Katholieke kerk en kunstenares.
www.benedictijnsspel.net

verborgen littekens in het hart van het zijn. Ze weet daarover wat Vergilius kennelijk bedoelde met zijn geheimzinnige en moeilijk te vertalen vers 'sunt lacrimae rerum', het zijn de 'tranen van de dingen'. Sjalom is de opnieuw gevonden vrede. Het betekent 'verzoening' tussen God en mensen, mensen en natuur, tussen mensen en menselijke families onderling en ook een diepe vrede in het menselijk hart - 'sjalom' is de dankbare vreugde over genezing, de vergeving en redding.

Als we in deze tijd 'sjalom' ondervinden [...] raken we door deze ervaring ten minste een moment het verleden van het verloren paradijs en tegelijk de in de eschatologische toekomst beloofde feestmaaltijd aan. Het is daarom een moment zowel van diepe vreugde als van een zekere droefheid die voortkomt uit het onvervulbare verlangen om nu al voorgoed in die vrede te leven. Vaak willen we natuurlijk zo'n moment vasthouden, [...] maar tegelijk beseffen we dat onze dagelijkse pelgrimage ons opnieuw zal terugvoeren naar het dal van de alledaagse gewoonte, 'ver van de Heer'."

Nog enige opmerkelijke passages :

"De waarheid is in de Bijbel eerder een zaak van oprechtheid van leven dan van intellectueel inzicht. Het Nieuwe Testament spreekt van 'de waarheid doen', niet alleen van de waarheid zien of spreken.

De waarheid doen betekent verantwoordelijk handelen, niet alleen reageren. Reageren wordt van buitenaf bepaald, door anderen, door hun gedrag en handelen. Als je handelt volgens het principe 'zoals jij mij behandelt, zo behandel ik jou', blijf je in het domein van het reageren, waar je eigen handelen wordt bepaald door dat van anderen. Werkelijk vrij handelen komt echter van binnen, uit het heiligdom van het geweten." (Pg. 157)

*Tomáš Halík, Tsjechisch filosoof en theoloog (*1948)*

(Johannes Kon gebruikte deze tekst bij de opening van de vergadering van de RvK Arnhem)

40 Dagen bidden en verbinden

Taizégebeden in Arnhem!

*De 40-dagen-tijd is een tijd om te bezinnen en samen te bidden.
Hoe ziet die tijd er voor jullie uit? Misschien dit jaar wel heel
bijzonder: samen met jongeren uit Taizé?!
Samen bidden met en voor jongeren*

De Arnhemse kerken zullen samen optrekken in een project om te bidden voor de jongeren van Arnhem. Vier jongeren uit Taizé komen hen daarin ondersteunen door een tijdelijke Taizé-community in Arnhem te vormen en de avondgebeden te leiden. We zullen hen in deze periode welkom heten in de avondgebeden die rouleren over de diverse kerkgebouwen.



Jullie bidden toch ook mee?

Natuurlijk hopen we dat er vanuit de verschillende kerken in Arnhem veel mensen de avondgebeden zullen bezoeken, in de periode van 6 maart **t/m 20 april**, elke avond van 19.00-20.00 uur. Voor de locaties verwijzen we graag naar de website <https://taizeinarnhem.wordpress.com/> en de posters die binnenkort verspreid gaan worden!

Opdat zij één zijn...

We nodigen jullie van harte uit om de avondgebeden mee te maken. We hopen dat deze 40-dagen-tijd ons als kerken zal verbinden en we samen gehoor kunnen geven aan het

verlangen van Jezus dat wij één zullen zijn. Verbonden in Hem en met elkaar – voor de jongeren van Arnhem!
Graag tot ziens!

De gezamenlijke kerken van Arnhem, het Stadsklooster, Youth for Christ en de Raad van Kerken

Voor vragen of opmerkingen: Pieter van der Toorn, info@hemelsbreed.info

Faire is the heaven

Concert door Cappella ad Fluvium

Op 16 en 24 maart brengt projectkoor Cappella ad Fluvium onder leiding van Peter-Paul van Beekum het programma Faire is the heaven, een ode aan de Engelse koormuziek met werken van onder meer Tallis, Purcell, Ireland en Gibbons. Bij een aantal stukken wordt het koor begeleid door Wim Roelfsema op orgel.

Het programma bestaat uit hoogtepunten uit vijf eeuwen Engelse kerkmuziek. Brexit of niet, Engelse koormuziek is 'hot' in Europa. In Britse kathedralen, colleges en kapellen zingen jongens- en andere koren al eeuwenlang de sterren van de hemel. Deze prachtige traditie ontstond in 1534 toen koning en parlement besloten de Engelse kerk los te maken van die van Rome.

Het 'anthem' (Engelstalig motet) ontwikkelde zich tot kroonjuweel van de Anglicaanse koorcultuur. Wij kozen de mooiste parels uit en voeren de luisteraar langs hoogtepunten uit vijf eeuwen Engelse koormuziek.

Een deel van het programma wordt a capella gezongen; een ander deel wordt begeleid op het orgel door organist Wim Roelfsema die zich ook als solist zal laten horen.

Met werken van o.a. Thomas Tallis, Orlando Gibbons, Henry Purcell, William Walton, John Ireland en Paul Mealor

Data en lokaties

Zaterdag 16 maart om 20:15 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 32 te Velp.

Zondag 24 maart om 15:30 uur in de Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96 te Nijmegen

Entree

De entreprijs bedraagt € 15 in de voorverkoop (via www.adfluvium.nl). Aan de kassa is de entreprijs € 18. De prijs voor CJP / studenten bedraagt € 10.

Over het koor

Cappella ad Fluvium is een projectkoor voor gevorderde amateurzangers uit de wijde omgeving van Arnhem. Het koor heeft zich gespecialiseerd in werken uit de Renaissance en Barok en voert zowel geestelijke als wereldlijke muziek uit. Regelmatig wordt oude en hedendaagse muziek gecombineerd, maar altijd rond een bijzonder thema, in een originele setting of met relatief onbekende werken die wonderschoon blijken te zijn. Het koor is steeds op zoek naar nieuwe muzikale uitdagingen. Om invulling te kunnen geven aan het hoge ambitieniveau wordt regelmatig samengewerkt met professionele solisten en musici.



Over de dirigent

Peter-Paul van Beekum dirigeert meerdere kamerkoren in Nederland, waaronder Cappella ad Fluvium en het Helmonds Kamerkoor. Naast zijn werkzaamheden als dirigent is hij als zanger verbonden aan diverse professionele koren waaronder Bachkoor Holland en Amsterdam Baroque Choir.

Meer informatie op www.adfluvium.nl

Taizéviering

St. Remigiuskerk in Duiven



Zaterdag 16 maart a.s. wordt om 19.00 uur weer de halfjaarlijkse Taizéviering gehouden in de St. Remigiuskerk in Duiven. Dit is een van aard oecumenische kerkviering. U kunt zich, terwijl u luistert naar Taizémuziek, in stilte voorbereiden op de viering vanaf 18.30 uur. De liederen tijdens de viering zullen worden gezongen door een Taizé koor. Dit Taizé koor is een gelegenheidskoor waaraan alle belangstellenden kunnen deelnemen, zowel zangers als spelers van een muziekinstrument.

De Taizévieringen worden gehouden naar voorbeeld van Taizé, een oecumenische bedevaartsplaats in Bourgondië, Frankrijk, gesticht door frère (broeder) Roger. De vorm waarin daar de vieringen worden gehouden is heel speciaal, heel meditatief. De vieringen bestaan uit veel zang, 3 stiltes, en enkele psalmregels, een overweging tekst (2 regels) en voorbeden. De gezongen liederen kun je wel vergelijken met het mantrazingen. De liederen bestaan vaak uit één of hooguit twee meditatieve regels die meerdere malen worden herhaald. Hierdoor wordt de tekst heel intens beleefd en kom je tot diep gebed. Tijdens de momenten van stilte kun je je dan echt in jezelf keren.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over toekomstige Taize-vieringen en/of andere ontwikkelingen? Like onze facebook-pagina op @Taizedeliemers.

Tasten en Twijfelen

30^e Thomasviering de Bernulphuskerk te Oosterbeek



Op zaterdag 23 maart 2019 om 18.00 uur wordt in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek (Utrechtseweg 129) voor de 30^e maal een "Thomasviering" gehouden, ditmaal met het thema Tasten en Twijfelen.

Een zanggroep geeft hieraan medewerking. Voorganger is Erica Hoebe.

De viering wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.

We luisteren bij de viering naar verhalen en zingen samen.

In de sfeervolle Bernulphuskerk is ruimte voor twijfelaars met verlangen en gelovigen met vragen. Met woorden en teksten, maar ook met verstilling en verbeelding. Omdat iedereen deze zoektocht op een eigen manier beleeft, is er in de viering een gedeelte van ongeveer twintig minuten, 'de Heilige Chaos' genoemd, waarin men op verschillende plaatsen in de kerk op eigen manier te werk kan gaan.

Zo kan men deelnemen aan een groepsgebesprek over het thema in de Tituskapel met de voorganger. Ook is het mogelijk naar Taizé-liederen te luisteren en te mediteren in de Mariakapel. Verder bestaat er gelegenheid tot het schrijven van voorbeden en informatie bekijken over het collectiedoel '**Mokken voor Het Schild**' en er is een hoek voor creatieve

uitingen in relatie tot het thema, in dit geval creatief aan de slag gaan met dingen die je raken.

In deze viering staat het verhaal van de ongelovige Thomas, de naamgever van deze vieringen, centraal.

Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Sinds 2004 tweemaal per jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden vooral een thuis voor mensen die spiritueel 'dakloos' zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een 'ongelovige gelovige'. De zoektocht naar geloof, spiritualiteit en zingeving staat centraal in deze vieringen. Ze bieden vrijheid en respect voor ieders eigen beleving.

Een gezamenlijke, eenvoudige, maaltijd (u hoeft niet meer te koken!) maakt deel uit van de viering. Tijdens deze maaltijd is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee.

Voor deze bijzondere viering wordt iedereen, ook kinderen en jeugdigen, van harte uitgenodigd.

Kortom, er lijkt een goede reden om deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen met uw familie, vrienden en buren. Het is niet nodig u tevoren aan te melden voor de maaltijd; bij grote opkomst passen we gewoon 'eerlijk delen' toe.

Inlichtingen: Leo van Weele, tel. 026 333 7460

Hoe groen is de vooruitgang?

Thee met Thema met Prof. Jan J. Boersema op 24 maart in de Vredebergkerk te Oosterbeek



Prof. Boersema plaatst actuele milieuvragen in hun historische en culturele context. Hij laat zien dat de christelijk-humanistische westerse cultuur een lineaire tijdsopvatting heeft waardoor ze gericht is op dynamiek en vooruitgang. Hiervoor diende de wilde natuur te worden ontgonnen en ook getemd. Dat was onze 'cultuuropdracht'. Dit is in de ontwikkelde landen aardig gelukt, want massale honger is nagenoeg uitgebannen en we leven gemiddeld bijna 80 jaar.

Maar 'groen' kan die vooruitgang niet genoemd worden. De biodiversiteit loopt terug en mondiaal is er nog veel armoede. Hoe brengen we deze vragen gezamenlijk verder? 'Laudato Si', de recente encycliciek van Paus Franciscus is aan die vragen gewijd en Boersema zal daar in zijn lezing ook op in gaan.

Jan J. Boersema studeerde biologie aan de universiteit van Groningen, promoveerde aldaar in de theologie en doceerde milieukunde. Hij werkte als hoofddocent milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden, en werd toen benoemd tot algemeen secretaris van de Raad voor Milieubeheer. Sinds 2002 is hij hoogleraar aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU te Amsterdam en vanaf 2013 is hij ook hoogleraar aan de Leidse Universiteit. In zijn huidige onderzoek met werktitel 'Hoe groen is de vooruitgang' bestudeert hij duurzaamheid, natuur, cultuur en religie in samenhang.

Tijd: van 16.00 - 17.30 uur

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Vanaf 15.30 uur staan thee en koffie klaar

Kosten: vrijwillige bijdrage

Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom!

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl

Nachtwake-te-voet 2019

De Raad van Kerken Dieren en omgeving organiseert in 2019 voor de twintigste maal de Nachtwake-te-voet. Ook dit jaar vindt deze meditatieve voettocht plaats in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag: dat is van 18 op 19 april.

Het thema is ditmaal: **“Verlaten (worden)”**.

De Nachtwake start 's avonds om 23.00 uur met een korte viering in de Petruskerk in Spankeren. Daarna begeven de deelnemers zich op pad. Achtereenvolgens worden de Emmaüskerk in Dieren, de Nicolaaskerk in Ellecom, de Martinikerk in Doesburg en de Willibrorduskerk in Olburgen aangedaan, steeds voor een korte viering.

De Nachtwake eindigt in de vroege ochtend van Goede Vrijdag in Dieren, op de veerstoep aan de IJssel.

Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: oordhofwytse@gmail.com
Rini van Dijkhuizen (communicatie@pkndieren.nl)

Passie 2019

Raad van Kerken Ede



Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, wordt er in Ede opnieuw een Passie gehouden, geïnitieerd door de Raad van Kerken en georganiseerd door de Beatrixkerk (PGE), de R.K. Titus Brandsma Parochie, de Kleopas gemeente (HGE) en Kerkelijk Centrum Emmaüs.

De Passie begint met een stille tocht vanaf de R.K. St. Antoniuskerk aan de Stationsweg 112 en zal via de Beatrixwijk gaan naar de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54. Nadat het kruis is neergezet in de kerk zal de viering plaatsvinden.

Voorganger in de dienst is ds. Theo Pieter de Jong van de Beatrixkerk.

Aan de hand van een aantal kruiswegstaties hoort u het lijdensverhaal van Christus, maar ook wordt het huidige lijden aan de hand van beelden hierbij betrokken. Het oude verhaal zal klinken in tekst en muziek. Een intens verhaal, dat ook nu nog grote zeggingskracht heeft.

Voor de muziek wordt medewerking verleend door het koor In Between o.l.v. Myra van der Jagt en er wordt verder gezonden door: Paula Vos, Rebecca Wielstra, Menno Sportel en Stijn Luiten. De begeleidende band bestaat uit: Dik van Oeveren, Wijbe Abma, Rob Kamperman en Jeroen de Zeeuw.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de tocht. Deze begint om 20.30 uur bij de Antoniuskerk en de viering vindt plaats om 21.00 uur in de Beatrixkerk.

Voor mensen die niet in staat zijn om deze tocht mee te lopen zal de kerk open zijn vanaf 20.15 uur, zodat zij via de beamer (livestream) de tocht mee kunnen maken.

Wilt u (als deelnemer) onderweg helpen het kruis te dragen, dan is daar mogelijkheid voor.

Namens de werkgroep,
Erna Hulstein, w.hulstein3@upcmail.nl tel. 0318 630644
Rita Aelbers, ritaaelbers@hetnet.nl tel. 0318 625188



Raad van Kerken Ede

Uitnodiging



Graag willen wij u uitnodigen om op **dinsdag 26 maart** om 16.00 uur in de **Martinuskerk**, aanwezig te zijn bij de inzegening van het **Herinneringsboek**.

Daarna is er voor u allen koffie met wat lekkers.

Stichting Nabij en de St. Eusebiusparochie hebben het initiatief genomen om een herinneringsboek te maken waarin mensen herdacht worden die zijn overleden en geen nabestaanden hebben. Hierdoor blijven deze mensen in onze herinnering.

Het herinneringsboek krijgt een plaats in de Mariakapel van de Martinuskerk. De kapel is dagelijks geopend.

De ingebruikname van het herinneringsboek willen wij samen met u vieren op de dag dat Stichting Nabij 5 jaar bestaat.

Wij hopen u die dag te zien in de Martinuskerk, Steenstraat 7.

Namens Stichting Nabij, John Jansen, St. Eusebiusparochie Ellie Smeekens en m.m.v. Dennis Schreurs en Rieky van Elk

Zin^der

Zinnige activiteiten in de regio Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

www.zininderegio.nl

Email: info@zininderegio.nl

Twitter: @zininderegio

Een kijkje in de keuken van de Diaconie in Slowakije

STIOC

Namens de Raad van Kerken in Arnhem onderhoudt STIOC de internationale oecumenische contacten met de zustersteden Gera (Thüringen) en Croydon (Londen) en werkt ze mee aan het organiseren van de Internationale Oecumenische Conferenties. In de herfst van 1989 begonnen deze conferenties die als doel hadden christenen in west en oost Europa met elkaar in contact te brengen.

Om de 2 jaar vonden deze conferenties plaats en deze keer is het Diaconaal Centrum van de

Reformed Christian Church in Slowakije de gastheer.

Van 2 tot 5 mei 2019 zijn wij welkom in het

conferentiecentrum van de Slowaakse Reformed

Christian Church, gelegen in de stad Rimavská Sobota in centraal Slowakije.



Rimavská Sobota, een stad gelegen in centraal Slowakije

Terwijl in Nederland de sociale voorzieningen wettelijk verankerd zijn, wordt in midden Europese landen zoals Slowakije en Hongarije vaak een beroep gedaan op de diaconie van de plaatselijke kerken. Op deze kleinschalige conferentie presenteren het gastland Slowakije en Nederland hun inzichten in de diaconale arbeid. Er is veel ruimte voor dialoog en uitwisseling van west en midden Europese ervaringen. Verder staat op de agenda de vraag hoe wij in de toekomst de contacten tussen kerken en christenen in west en midden Europa kunnen onderhouden nu de vergrijzing van de kerken bij ons toeneemt.

Wilt u met ons meedenken of misschien zelfs meegaan naar Rimavská Sobota dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Ds. Ida Eldering, tel. 06 2953 7653. Opgave voor deelname aan de conferentie is mogelijk bij de secretaris, te bereiken per email kvdhoek@telfort.nl

Klaas van der Hoek, secretaris STIOC

Migratie en Theologie

Eéndaagse cursus



In de afgelopen jaren zijn migranten en internationale kerken steeds vaker zichtbaar in de pers en de media. Er zijn ongeveer één miljoen migranten christenen in Nederland. Dit zijn actieve kerkgangers die samenkomen in migrantenkerken en internationale kerkdiensten. Ze spelen een belangrijke rol binnen onze samenleving. Helaas is er nog steeds weinig contact met reguliere Nederlandse kerken terwijl dit juist wenselijk is in

een tijd waarin migratieproblematiek en de omgang met vluchtelingen zich ook in reguliere Nederlandse kerken vaker voordoet.

Gedurende deze ééndaagse cursus Migratie en theologie wordt daarom dieper ingegaan op de thema's als interculturaliteit in de kerk, de context van migratie en migratie theologie.

De cursus wordt aangeboden in samenwerking met het Center for Theology of Migration en is een gezamenlijk van SKIN (Samen Kerk in Nederland) en de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit.

De cursus wordt gegeven door en drietal experts op het gebied van migranten kerken, migratie en theologie: Simon Ririhena, Samuel Lee en Rien van der Toorn.

De cursus is op woensdag 10 april 2019 van 10.00 – 17.00 uur op de Faculteit Religie en theologie van de Vrije Universiteit.

Adres: De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam

Aanmelding via <https://www.eventbrite.nl/e/tickets-eendaagse-cursus-migratie-en-theologie-56319115992?aff=ebapi>

U kunt ook een mail sturen naar Dr. Samuel Lee op het adres s.lee@vu.nl

Meer informatie vindt u op www.cthm.nl

Geloven in Arnhem

*Op verkenning in de bonte wereld van geloof en levensbeschouwing in onze stad,
2^{de} aflevering.*



Zondag 24 februari waren wij te gast bij de dienst van de Bethel Pinksterkerk Arnhem, die bijeenkomt in de Heilige Geest Kerk in Malburgen West.

Wat werden we vriendelijk welkom geheten door verschillende leden van het Kerkbestuur en het 'Geestelijk Orgaan'!

Ongeveer 100 mensen woonden de dienst bij. Deze begon met opwekking: drie kwartier lang werden in het Nederlands en Engels vele liederen gezongen, ondersteund door zeven voorzangers en een combo van zes muzikanten. Na de opwekking gingen de kinderen naar de nevendienst en de tieners naar hun bijeenkomst.

De toespraak werd gehouden door een gast, zendeling broeder Karelse uit Almelo, die zijn uitleg van Prediker 9 vooral nieuwtestamenteisch opvatte en zijn lange preek illustreerde met ervaringen uit zijn zendingswerk in Indonesië. Opvallend: veel van de aanwezigen lazen tijdens de uitleg in hun eigen Bijbels mee.

Het avondmaal werd uitgereikt en alle aanwezigen kwamen zo tot verbondenheid met Jezus Christus en elkaar.

Na de dienst raakten we onder het genot van een kopje koffie in gesprek, waarbij we het nodige te weten kwamen over deze bijzondere kerk.

De Bethel Pinksterkerk vindt zijn oorsprong in Soerabaja in het toenmalige Nederlands-Indië. Na de onafhankelijkheid van Indonesië moesten vele gemeenteleden vertrekken en kwamen in Nederland terecht, vaak in Doorwerth, Ede en Arnhem. Ondersteuning van leden van de Pinkstergemeente die hier al waren maakte het ontstaan van deze gemeente mogelijk. In 1981 kon de Heilige Geest Kerk van de RK-parochie gehuurd worden. Dertig jaar later werd de kerk gekocht.

De naam van de kerk is gehandhaafd en dat is goed te verklaren, want een Pinkstergemeente bestaat juist vanwege de grote waarde die aan de Heilige Geest wordt gegeven. De kerkgemeenschap is zeer multicultureel, bij één van de diensten werden mensen uit wel 22 verschillende landen geteld. Geen wonder dat de kerk zelfs over technische ruimten voor simultaan vertalen beschikt.

Bijbelstudie wordt erg belangrijk gevonden, daarbij wordt getracht de inhoud op het leven van nu te betrekken. Tijdens deze dienst klonk in lied, gebed en preek een bijna grenzeloos vertrouwen door in Gods genadige zorg bij voor- en tegenspoed.

De kerk kent de volwassendoop. Binnenkort wordt vóór in de kerkzaal een doopbassin aangebracht. Op 1^e Paasdag DV zal er een doopdienst worden gehouden.

Ook al heeft de kerk een regionale functie, er zijn ook regelmatig contacten met de wijk. Wijkbewoners worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor de Kerstviering door middel van een flyer.

Kortgeleden is de kerk toegetreden tot de organisatie 'Hart voor Arnhem'. Daarin werken veel kerken samen, die niet bij de Raad van Kerken zijn aangesloten, zoals de Kruiskerk, de Koepelkerk, en andere Evangelicale, Pinkster- en Baptistengemeenten.

Naast zendingsdoelen in Afrika en India ondersteunt de kerk de Stichting *Christian Children*. Deze stichting probeert door middel van educatie een structurele bijdrage te leveren aan het leven van kansarme kinderen in derde wereldlanden.

Het gaat de kerk goed, ook financieel. Het kerkgebouw is in goede staat. De bestuurders ervaren hun kerkgemeenschap als gezegend. En Gods zegen wensen de bezoekers elkaar en hun gasten ook bij herhaling toe.

Liesbeth Dessens en Kees Tinga

Website van de Bethel Pinksterkerk Arnhem: www.bpkarnhem.nl



Elke vrijdagmiddag wordt in de Waalse kerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Waalse kerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden iedere vrijdag nagevolgd in 160 steden wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Waalse kerk, de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.



De Formulierenbrigade geeft minima een steuntje in de rug



Voor mensen met een minimuminkomen bestaan er allerlei financiële regelingen en voorzieningen. Helaas weet de doelgroep vaak niet van het bestaan van die voorzieningen of is huiverig om er een beroep op te doen.

De medewerkers van de Formulierenbrigade kennen de diverse regelingen en voorzieningen. Ze gaan over het algemeen op huisbezoek en bekijken aan de hand van een voorzieningencheck van welke regelingen en voorzieningen er nog geen gebruik wordt gemaakt.

De Formulierenbrigade biedt ondersteuning aan de cliënt om samen de regelingen en voorzieningen aan te vragen.

Heeft u cliënten of klanten die in Arnhem wonen, van wie u vermoedt dat ze:

- een laag inkomen hebben
- van bepaalde regelingen geen gebruik maken

Wilt u hen dan aanmelden via het contactformulier https://www.rijnstad.nl/aanmelding_fb.html ,

Vermeldt u alstublieft de naam, geboortedatum en het adres en telefoonnummer van de cliënt, graag in het opmerkingen vak naam van de verwijzer vermelden.

Een medewerker van de Formulierenbrigade maakt dan een afspraak met de cliënt voor de voorzieningencheck.

Dit kan bij cliënt thuis of op kantoor plaatsvinden.

U kunt hen ook wijzen op de Formulierenbrigade, zodat cliënten zichzelf kunnen aanmelden per contactformulier of telefoon. (026) 31 27 996

Om welke voorzieningen gaat het?

- Heffingskortingen
- Toeslagen belastingdienst
- Individuele Inkomensvoetstuk
- Gelre Pas
- Belastingaangiftes (particulier)
- Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting
- Regeling Tegemoetkoming Meerkosten Chronisch Zieken en Gehandicapten
- Teruggave eigenbijdrage CAK
- Bijzondere bijstand
- Fondsaanvragen

De uitvoering van de Formulierenbrigade is onderdeel van Rijnstad Financiën en Formulieren met expertise op het gebied van landelijke en gemeentelijke regelingen. www.rijnstad.nl/formulierenbrigade

Vacature coördinator Inloophuis/Diaconaal Centrum



Het Inloophuis Sint Marten is onderdeel van de R.K. St. Eusebiusparochie Arnhem e.o.

Het staat midden in een oude stadswijk in Arnhem.

Het centrum geldt als huiskamer voor de omliggende wijken en als stedelijke diaconale voorziening. Veel bezoekers leven alleen en hebben te maken met diverse problemen zoals eenzaamheid, psychische kwetsbaarheid, schulden.

Behalve inloop vinden er nog diverse andere activiteiten plaats.

Aan het Inloophuis zijn een buurtmaatjesproject en een buurtklussendienst verbonden.

Diverse bezoekers zijn als vrijwilliger betrokken bij activiteiten.

Het inloophuis is ook de uitvalsbasis voor de buurtpastor die in de wijken actief is.

Er wordt samengewerkt met diverse hulpverleningsinstanties in de wijken en met diverse wijkinitiatieven.

We zoeken een enthousiaste en betrokken coördinator m/v

De omvang van de vacature bedraagt 0,7 – 0,8 fte.

Functie eisen:

- Je bent een gemotiveerde beroepskracht en wilt meewerken aan de verdere uitbouw van een gastvrij inloopcentrum.
- Je hebt minimaal een HBO – opleiding theologie, maatschappelijk werk, religiestudies of een vergelijkbare studie met liefst enige relevante werkervaring.
- Je kunt leiding geven aan vrijwilligers, bent in staat hen te enthousiasmeren en kunt ruimte geven aan initiatieven van bezoekers en vrijwilligers en hen daarbij ondersteunen.
- Je hebt kennis van de presentiebenadering en bent in staat om aandachtig en zonder oordeel te luisteren naar de verhalen van bezoekers en aan te sluiten bij hun leefwereld.
- Je bent creatief, praktisch ingesteld en hebt een goed organisatievermogen.
- Je bent gericht op samenwerking met collega's, vrijwilligers en professionals van ketenpartners en kunt die samenwerking verder uitbouwen.
- Je bent in staat om mede vorm te geven aan het inhoudelijk beleid en aan een duurzame verankering van het Inloophuis in de wijk en de stad.
- Je kunt je goed schriftelijk uitdrukken en je kunt goede contacten leggen en onderhouden met de diverse fondsen die het Inloophuis ondersteunen.
- Je hebt een positief christelijke houding en staat open voor samenwerking met andere kerken.

We bieden:

- Een baan die ruimte biedt voor creativiteit, initiatief en inspiratie.
- Een collegiale werkomgeving waarin je nauw samenwerkt met de buurtpastor, een groot aantal vrijwilligers en diverse ketenpartners in wijk en stad.
- Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.
- Een aanstelling voor een jaar.
- Het is de uitdrukkelijke bedoeling om de aanstelling daarna te verlengen met nog eens twee jaar. Financiën daarvoor zijn reeds gedeeltelijk toegezegd.

Salariëring geschiedt op basis van de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de selectiecommissie: Ellie Smeekens, tel. 06 26140616

Informatie over ons inloophuis kunt u vinden op onze website:

<https://inloophuissintmarten.wordpress.com>

Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u tot 22 maart sturen naar

e.smeekens@eusebiusparochie.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 25 maart

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

De moeder de vrouw

21 maart | 19.45-21.45 uur | € 4,00 | Rozet 3.09

Dit is het zeer omstreden thema van de Boekenweek 2019 (23 t/m 31 maart), naar de titel van het beroemde gedicht van Martinus Nijhoff, dat begint met de regel 'Ik ging naar Bommel om de brug te zien...'. Aan de vooravond van de Boekenweek willen we stilstaan bij 'onze' beelden over de vrouw.

Palestina en Israël

28 maart | 19.45-21.45 uur | € 4,00 | Rozet 3.09

In 2018 bestond de staat Israël zeventig jaar. Het boek 'Palestina en Israël' van Meindert Dijkstra gaat over de geschiedenis voorafgaand aan de staat Israël. De namen Palestina en Israël duiken voor het eerst op in Egyptische inscripties. Beiden zijn migrantengroepen, op zoek naar een vaste woon- en verblijfplaats in Kanaän. Het boek volgt het spoor van de Israëliëten en Palestijnen tot WO I en stopt waar de geschiedenis van het Israëliësch-Palestijnse conflict begint.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het aprilnummer inzenden vóór 4 april 2019 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 10 april 2019.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 391 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.

Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijksse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.