

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

www.rvkarnhem.nl

Digitale nieuwsbrief nr. 78

1 mei 2019

Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- 4 mei herdenking in Waalse kerk
- Luizenmoeder – Column door Guus Rood
- Een misdadiger is meer dan zijn delict – 12 mei
- Verandering – OLVé viering – 12 mei
- Identiteit en loyaliteit van een vluchteling – Thee met thema – 19 mei
- Gezamenlijke viering migrantenkerken op Hemelvaartsdag – 30 mei
- Jubileum 50 jaar RvK Ede – 28 september
- Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio
- De C3 Rivers kerk – geloven in Arnhem, dl. 4
- Van Walburgis Arnhem naar Jansbeek Ekklesia
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Waalse kerk
- Vrijwilliger worden bij Stichting Kruispunt?
- Vacature pastor Stichting Kruispunt
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon

De "4-meiviering" van de RvK Arnhem

Aanvang: 18.00 uur in de **Waalse kerk**



Luizenmoeder

Column door Guus Rood

Begin deze maand werd op TV door BNN/VARA de laatste aflevering uitgezonden van 'de luizenmoeder'. Twee seizoenen lang was deze serie over een basisschool een waar 'kijkcijferkanon' met elke zondagavond zo'n 2 miljoen kijkers.

De spanningen tussen directie en leraren (nieuwe naam) werden breed uitgemeten. Een falende directeur, kritische ouders, veel roddels en misinterpretaties waren gemeengoed. Niet alleen de problemen in het onderwijs, de goede intenties van de medewerkers, maar ook de vele misverstanden, roddels en vileine spelletjes, vielen op. Samen met een gezonde dosis humor heeft dat ongetwijfeld geleid tot de grote kijkdichtheid. De ondertoon was ook, dat een beroep op de ouders om bereid te zijn tot vrijwilligerswerk steeds minder vanzelfsprekend is. Kritiek was er volop, vooral van die ouders op het schoolplein. De parallellen met andere organisaties in de samenleving waren duidelijk. Overal tref je toenemende afkalving van 'normen en waarden'. Ik denk dat de toenemende secularisering daarin een rol speelt.

De laatste uitzending van 'de luizenmoeder' had een verrassend slot. De directeur kreeg een aanbod om te promoveren naar de koepelorganisatie van zijn school. Hij volgde dan een bestuurder op, die elders 'ceo' werd met een riant salaris, gratis dure auto en meer. Juf Ank van de school kon zo 'hoofd der school' worden'. Tot verbijstering van beide mannen weigerde zij. Zij had al elders gesolliciteerd bij een 'school met de Bijbel'. "Bij mij staan niet status, geld en spelletjes voorop. Ik wil werken vanuit de begrippen 'geloof, hoop en liefde.' De verbijsterende blikken van beide mannen vulden het scherm. De kijkers kregen daarmee een glashelder advies om ook eens na te denken over waarmee wij anno 2019 bezig zijn. Over wat ons nog steeds kan inspireren en leiden. Kortweg: Niet bij brood alleen.

Guus Rood is contactpersoon van Oikocredit

De "**4-meiviering**" van de Raad van Kerken Arnhem vindt dit jaar plaats in de Waalse Kerk, Beekstraat en staat in het teken van de Jodenvervolging in Arnhem tijdens WOII.

De viering begint vroeger dan anders - nl. om **18.00 uur** ook al om onze burgemeester de gelegenheid te geven deze (strikt oecumenische) bijeenkomst bij te wonen.

Medewerking wordt o.a. verleend door de cantorij van de Protestantse Gemeente Schaarsbergen.

Kort na 18.30 uur vertrekken de kerkgangers in stoet naar de patio / stadhuis om zich uiterlijk om 19.20 uur aan te sluiten bij de stille tocht naar het oorlogsmonument "Mens tegen macht" (Audrey Hepburnplein) om daar een krans te leggen.

"Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allenburgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties".

In de oecumenische bijeenkomst in de **Waalse kerk** om **18.00 uur** werken mee:

- Hette Domburg, predikant van de Protestantse Gemeente Schaarsbergen
- Joke Kolkman, priester van de oud- katholiek parochie Arnhem
- Ralph Koenis, voorganger van het Apostolisch Genootschap Arnhem
- Loek van Roon, lid Raad van Kerken
- Martine Koops, lid Raad van Kerken
- Lily Keizer, lezer
- Wim Roelfsema, organist
- De cantorij van de Protestantse Gemeente Schaarsbergen

"Een misdadiger is meer dan zijn delict"



Op zondag 12 mei is er om 20.00 uur een lezing in de Ontmoetingskerk te Dieren. Spreker is Jan Eerbeek.

Jan Eerbeek werkte als hoofdpredikant namens de protestantse kerken op het Ministerie van Justitie. Als predikant en politicus (in de gemeenteraad van Den Haag) heeft Eerbeek een brede visie op onze samenleving ontwikkeld. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter Exodus waar aan ex-gedetineerden begeleiding wordt geboden zodat zij een kans krijgen een nieuwe start in hun leven te maken.

In het boek "Een gedetineerde is meer dan zijn delict" vertelt Eerbeek over zijn jarenlange ervaring in het justitiepastoraat. Uit alles wat hij schrijft blijkt zijn enorme betrokkenheid en gedrevenheid, maar het is vooral de persoonlijke toon die opvalt. In de samenleving wordt vaak hard geoordeeld over 'criminelen' en 'bajesklanten'. Jan Eerbeek schrijft en spreekt met bewogenheid en geeft gedetineerden weer een menselijk gezicht.

Mensen die werkelijk willen weten wat er schuil gaat achter de wereld van gevangenissen en besloten inrichtingen, kunnen niet om zijn verhaal heen. Eerbeek geeft zijn publiek inzicht door de menselijke kant van het gevangenisbestaan en resocialisatie te benadrukken. Ook vertelt hij over het belang van pastoraat tijdens detentie alsook de nazorg voor ex-gedetineerden.

De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Geloof en Maatschappij, Raad van Kerken Veluwezoom. U bent van harte uitgenodigd!

De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum: zondag 12 mei 2019

Plaats: Ontmoetingskerk Adm.Helfrichlaan 54, Dieren

Aanvang: 20.00 uur

Inleider: Jan Eerbeek

Verandering

OLVé viering 12 mei



“Verandering” is op zondag 12 mei a.s. het thema van de viering met het OLVékoor in de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, in Arnhem.

In deze tijd zien we de veranderingen in de natuur. Door meer zonlicht en warmte zijn de bomen uitgelopen, er is weer groen blad, en we zien prachtige bloesem aan de bomen.

Het thema is ook gekozen omdat er bijna geen dag voorbijgaat dat het woord *verandering* in onze samenleving klinkt. Er is verandering in ons klimaat merkbaar, dus moeten wij zoeken naar verandering van onze leefstijl, door wel of geen Brexit treedt er verandering op in Europa, ons pensioenstelsel moet worden veranderd, in onze volksvertegenwoordiging vinden veranderingen plaats....

In de viering staan wij stil bij het feit dat als we in ons leven dingen of situaties willen veranderen dat alleen kan als we ze “in het licht” weten te zetten.

In de viering, die om **10.00 uur** begint, worden teksten afgewisseld met liederen van met name Huub Oosterhuis.

Identiteit en loyaliteit van een vluchteling

Thee met Thema 19 mei in de Vredebergkerk



In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op 19 mei een bijeenkomst plaats met als onderwerp Identiteit en loyaliteit van een vluchteling, met Qader Shafiq.

Shafiq vertelt over zijn vlucht uit Afghanistan in 1994, over ‘ontworteling’.

Wat doet het met je als je moet vluchten? Welke identiteit heb je? In Kabul, waar hij in april 2018 verbleef, ziet men hem inmiddels als een vreemdeling.

Hij ziet zichzelf daar ook als een vreemdeling. (Terug) in Nijmegen ziet hij zich eveneens als een vreemdeling. Hoe gaat hij daar mee om? Wat kunnen wij daarvan leren?

Inleider Ghulam Qader Shafiq (1968) is een Nederlander met Afgaanse achtergrond, geboren in Kabul. Hij woont sinds 1994 in Nijmegen. In Afghanistan was hij o.a. werkzaam voor de afdeling Kunst en Letteren van de Afgaanse Radio & TV. Hij was als adviseur verbonden aan Osmose, adviesbureau voor multiculturele vraagstukken en werkte als beleidsmedewerker van COS Gelderland, centrum voor internationale samenwerking. Shafiq is oprichter en directeur van Bureau Wijland, partner in duurzaamheid en diversiteit en publiceert in regionale en landelijke bladen en via de radio. Hij publiceerde recent de bundel *Ziensdurf* met Nederlandstalige gedichten over gevoelens van ontworteling.

Wanneer? zondag 19 mei van 16.00 – 17.30 uur

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Vanaf 15.30 uur staan thee en koffie klaar

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom.

Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl

Gezamenlijke viering migrantenkerken op Hemelvaartsdag

Opstandingskerk 30 mei



Het Platform Migrantenkerken organiseert ook dit jaar weer een gezamenlijke viering op Hemelvaartsdag.

Deze feestelijke viering is op 30 mei in de Opstandingskerk, Rosendaalseweg 507, 6824KL Arnhem.

Aanvang: 10.00 uur. Iedereen van harte welkom!

Jubileum 50 jaar Raad van Kerken in Ede

Aankondiging



Raad van Kerken Ede

Inleiding

Dit jaar bestaat de Raad van Kerken te Ede 50 jaar. We willen dat vieren op **zaterdag 28 september 2019** in Kerkelijk Centrum Emmaüs: via een symposium en aansluitend een korte viering, waarbij liturgische en muzikale elementen uit de verschillende kerktradities in de Raad van Kerken vorm en inhoud worden gegeven. Tijdens het symposium zal de bekende theoloog Erik Borgman ons leiden bij een zoektocht naar een antwoord op de vraag waar de relevantie ligt van de kerk in de huidige samenleving.

Het programma ziet er (voorlopig) als volgt uit:

14.30 – 15.00 uur:	Inloop met koffie en gebak
15.00 uur	Opening en diverse toespraken
15.20 – 16.15 uur	Lezing door Erik Borgman (Iekendominicaan en hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University, dr. Borgma is tevens publicist en zit in het theologisch elftal van <i>Trouw</i>) en een reactie daarop van Christien Crouwel (theoloog en secretaris Raad v. Kerken Nederland)
16.15 – 17.15 uur	Discussie
17.15 – 18.00 uur	Pauze met een hapje en een drankje
18.00 – 18.45 uur	Viering met een aantal voorgangers uit de lidkerken van de RvK in Ede

U bent van harte uitgenodigd om zowel symposium als viering bij te wonen in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94 6716 JE Ede.

In verband met de organisatie van deze middag, willen u vragen om uw aanwezigheid (indien mogelijk) kenbaar te maken aan onze secretaris:

Rita Aelbers, e-mail secretariaat@raadvankerkenede.nl

Namens de Raad van Kerken te Ede

Albert Schol, voorzitter

Email: voorzitter@raadvankerkenede.nl Mob. nr. 06 205 31 289

ZindeR

Zinnige activiteiten in de regio Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

www.zininderegio.nl

Email: info@zininderegio.nl

Twitter: @zininderegio

De C3 Rivers kerk

Geloven in Arnhem, deel 4



De veelkleurigheid van de Arnhemse geloofsgemeenschappen krijgt een bijzonder accent wanneer we op Palmzondag een bezoek brengen aan de lokale C3 kerk. De Arnhemse C3 kerk (380 leden, van wie 85 jonger dan 18 jaar) is onderdeel van een duo, C3 Rivers, met een zustervestiging in Nijmegen. Het duo maakt deel uit van de vijf C3 kerken in Nederland (de andere drie zijn in Amsterdam, Den Haag en Almere), die op hun beurt weer zijn aangesloten bij het wereldwijde netwerk van ongeveer vijfhonderd C3 kerken. Hun oorsprong ligt in

Sydney, Australië, waar hippie Phil Pringle na zijn bekering in 1980 een eerste gemeente begon om die vervolgens met veel succes uit te bouwen en te verspreiden. C3, dat staat voor *Christ, City* en *Church*, is een goed voorbeeld van de beweging van 'kerkplanting' (Engels: *church growth movement*) in de wereld van evangelische en Pinksterkerken. Met behulp van allerlei wetenschappelijke en management technieken wordt geprobeerd in korte tijd zoveel mogelijk nieuwe christelijke kerken te stichten. Op de verschillende websites van de internationale C3 kerk (*C3 Church Global*) en van de Nederlandse vestigingen komt die bedrijfsmatige benadering goed tot uitdrukking: dit is een kerk die onderdeel is van een geoliede transnationale organisatie.

Net als de andere bezoekers, worden we bij de ingang opgewacht, vriendelijk welkom geheten en – opmerkelijk voor een kerkdienst - gefotografeerd. Daarbij klinkt de waarschuwing – ongetwijfeld na het inschatten van onze leeftijd – dat de muziek hier behoorlijk hard kan zijn. Bij binnenkomst van de kerkzaal blijkt die waarschuwing niet voor niets te zijn gegeven. De aula van het Olympus College is als concertzaal, om niet te zeggen als pop podium ingericht. Vooraan zijn drie muzikanten en een zangeres aan het werk en achterin zitten minstens evenveel mensen aan de panelen voor geluid en licht. Na een kort welkom van pastor Jedidja Borkent, barst de band los in een serie Engelstalige songs van onmiskenbaar *praise* karakter. De musici worden door de techniek ruimschoots ondersteund en versterkt. De ongeveer tweehonderd bezoekers, waaronder veel jongeren, komen al direct uit hun stoelen voor handgeklap, armzwaaien en enthousiaste ondersteuning van de voortdurend herhaalde refreinen. Pastor Jedidja leidt het eerste deel van de bijeenkomst, waarin ook het avondmaal gevierd wordt en gebeden worden ingezameld en uitgesproken. Dat we op bezoek zijn in een nieuwe stijl Pinksterkerk wordt geïllustreerd door de opwekkende wijze van spreken van de liturg – voortdurend gericht op reactie en met ononderbroken ondersteuning van popmuziek en beamerteksten.

Ook tijdens de eerste collecte, voor de kerk zelf, krijgen de oren geen rust. Op het podium maakt Jedidja plaats voor haar echtgenoot Anne. Nu krijgen de muzikanten even pauze maar Anne ziet zijn rol als predikant kennelijk ook als animator. Hij doet in zijn uiterlijk en staccatotaal denken aan de cabaretier Dolf Jansen maar brengt een serieuze boodschap, aan de hand van het evangelieverhaal van de vijf broden en twee vissen. Zijn uitleg is curieus maar heeft een duidelijk doel. In het verhaal, zo legt hij de Bijbeltekst navertellend uit, kun je lezen dat wat je aan Jezus en aan God geeft vermenigvuldigd wordt én dat je er daarna ook zelf overvloedig aan overhoudt. De discipelen krijgen na afloop van de wonderbare spijziging immers elk één van de twaalf manden met overgebleven voedsel mee naar huis. Ook als je denkt dat je arm bent, mag je er daarom op rekenen dat 'wie geeft gegeven zal worden'. De exegese past in de traditie van het 'welvaartsevangelie' (Engels: *prosperity gospel*) dat bij deze stroming in de Pinksterbeweging hoort, en dient als aanloop voor de slotcollecte waartoe al voor de dienst de nodige informatie met bijbehorende machtigingsformulieren op de stoelen zijn gelegd. Pastor Anne nodigt twee gemeenteleden uit voor een korte toelichting bij twee hulpprojecten in Kenya en Moldavië en dringt er vervolgens bij iedereen op aan een gulle gave te doen. Voordat de viering weer met stevige muziek eindigt, krijgen mogelijke bekeerlingen de gelegenheid om hun hart aan Jezus te geven en met de pastor en de gemeente samen te bidden.

Er is koffie en na een kort gesprek met een bezoekerster is er gelegenheid om *associate pastor* Peter Twilt nog wat vragen te stellen. We zijn vooral benieuwd naar de overtuigingen en organisatie van de C3 kerken, hun plaats in de lokale samenleving en hun samenwerking met andere kerken. De visie komt in het kort neer op 'mensen bereiken en mensen bouwen', zo horen we. Door middel van 'connect groups' – kleine huiskamersamenkomsten voor kennismaking, gebed en Bijbelstudie - wordt aan gemeenschap gewerkt. Er is jeugdwerk voor verschillende leeftijdsgroepen. Bij het 'bouwen' gaat het om gemeenteopbouw in de vorm van vorming en toerusting maar ook letterlijk om de droom van een eigen kerkgebouw waarvoor flink gespaard wordt. Lidmaatschap van een C3 kerk is bepaald niet vrijblijvend: er wordt van je verwacht dat je tien procent van je inkomen aan de kerkgemeenschap bijdraagt – een verplichting waarvan alleen bij uitzondering kan worden afgeweken. * Net als de orthodoxe overtuigingen (de internationale website geeft er een tiental) is ook de organisatie traditioneel: de pastores zijn ook de belangrijkste bestuurders, leden hebben onder het 'apostolische leiderschap' van de pastores weinig inspraak en hoewel lokale kerken over enige autonomie beschikken, lopen er strakke verbindinglijnen tussen lokale kerken en het landelijke en internationale hoofdkwartier. In Arnhem Zuid wordt met de Kruiskerk (combinatie van Christelijk en Nederlands Gereformeerd) en de stichting Present samengewerkt bij praktische 'Doe-dagen' in de wijk Malburgen. Daar is ook contact met wijkcentrum de Malburcht en met de organisatie 'City Hearts'. In oecumenische zin is de Arnhemse C3 kerk aangesloten bij 'Hart voor Arnhem'.

Kees Tinga

Informatie over C3 Global en C3 Rivers is te vinden op de websites www.c3churchglobal.com en www.c3rivers.nl
Over het 'welvaartsevangelie' maakte VPRO Tegenlicht een uitzending op 4 maart 2013, eveneens te vinden op het internet

* In een reactie op het concept van dit artikel maakt een andere vertegenwoordiger van C3 Rivers bezwaar tegen dit deel van de weergave van het nagesprek omdat er bij C3 formeel van lidmaatschap geen sprake is.

Van WalburgisArnhem naar Jansbeek Ekklesia

Van Walburgiskerk naar Waalse kerk



Jansbeek en Waalse kerk

Het water van de St. Jansbeek ontspringt in Sonsbeek. Het stroomt dwars door de stad om zich te vermengen met het water van de Neder-Rijn. Uiteindelijk voegt het zich bij het water van de oceaan. Als werkelijkheid is die stroom ook een weerspiegeling van betekenis en vervulling, van bezieling en begeestering.

Aan de Jansbeek, in het hart van de stad staat de Waalse Kerk. Een oud gebedshuis dat ook nu nog als zodanig in gebruik is. Wij vinden het bijzonder dat wij, voorheen Walburgisgemeenschap, na de verkoop van de Walburgiskerk, daar onze vieringen en enkele ander activiteiten kunnen voortzetten. De Waalse kerk is een klein kerkgebouw, intiem en bied plaats aan 80 á 90 bezoekers. Veel kleiner dus dan 'onze' Walburgis was, maar beter behapbaar voor de vrijwilligers. Wij delen de kerk met andere groepen, dus het was wel even passen en meten om op een juiste manier te kunnen invoegen. Maar dat is goed gelukt.

Activiteiten

Deze verandering heeft ook gevolgen voor onze activiteiten. Verschillende cursussen verhuizen naar D3dverdieping in het Rozet. Van grote exposities en projecten zullen we afscheid moeten nemen. Wat natuurlijk heel jammer is. De nadruk komt voortaan te liggen op vieringen/diensten en zangworkshops verbonden met liturgie. Daar is de intimiteit van het kerkje dan weer heel geschikt voor. De lezingen blijven we ook organiseren.

Nieuwe naam

We hebben ons de afgelopen jaren steeds Walburgis Arnhem genoemd. Dat was duidelijk. Maar het zou verwarrend zijn om die naam nu te handhaven. Het leek ons geschikt om ons **Jansbeek Ekklesia** te noemen.

Jansbeek is duidelijk: dat stromende water dat leven geeft en zuivert. Nu al fleurde de St. Jansbeek de stad op! En de beek stroomt lang de kapel, de plek, waar en van waaruit we christelijke spiritualiteit oecumenisch en open willen neerzetten.

Ekklesia is een minder bekend woord: Het is een Grieks woord, dat letterlijk betekent: vergadering van opgeroepen. Het was het meest algemene woord voor de belangrijkste, wetgevende bijeenkomst of vergadering van burgers van een democratische stadsstaat in het oude Athene en het oude Rome. Het begrip ekklesia (Grieks) /ecclesia (Latijn) wordt in het Nederlands meestal vertaald door gemeente of kerk, en kan zowel de universele kerk, de kerkgenootschappen en de lokale kerk (gemeente) aanduiden. Waarbij de nadruk meer ligt op beweging dan op instituut: 'De kerk staat, de ekklesia gaat'

Communicatie

Een nieuwe naam betekent ook nieuwe vormgeving in het naar buiten treden. We willen proberen zoveel mogelijk de stijl en vorm van de afgelopen jaren voort te zetten. Wat de inhoud betreft: we willen de website nadrukkelijker een plaats van ontmoeting maken. We nodigen mensen uit blogs te plaatsen. En we hopen, dat anderen zullen reageren. Zodat we ook digitaal ekklesia worden. Het nieuwe webadres is: www.jansbeekekklesia.nl



Elke vrijdagmiddag wordt in de Waalse kerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Waalse kerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse

bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden iedere vrijdag nagevolgd in 160 steden wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Waalse kerk, de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.



Vrijwilliger worden bij Stichting Kruispunt?



Door een aantal recente wijzigingen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een dagdeel per week of per veertien dagen aan de slag willen in Kruispunt.

Als vrijwilliger bij Kruispunt help je, onder leiding van een gastvrouw/heer, bij de ontvangst van dak- en thuisloze mensen. Je zorgt voor de koffie en thee, helpt bij de bereiding van maaltijden, doet samen met

collega-vrijwilligers de afwas en je knoopt een praatje aan met onze bezoekers.

De werktijden zijn van maandag t/m zaterdag, 's-ochtends of 's-avonds, 1 á 2 dagdelen per week.

Je werkt met een boeiende doelgroep en geen dag is hetzelfde. Met elkaar, pastores, gastvrouwen/heren en vrijwilligers, zorgen we voor een ontspannen en goede sfeer. Jij mag daarin je eigen plek innemen.

Ben je nieuwsgierig naar vrijwilligerswerk bij Kruispunt, mail dan naar: stichtingkruispunt@planet.nl

of bel naar: 026 443 30 72.

Stichting Kruispunt zoekt een opvolger voor pastor Anton Metske Vacature

Stichting Kruispunt zoekt een opvolger voor pastor Anton Metske die per 1 juli 2019 Kruispunt zal verlaten. Half mei zal de vacature op de website van stichting Kruispunt en van de Raad van Kerken Arnhem te vinden zijn. Mocht u mensen kennen die in aanmerking kunnen komen voor de opvolging van Anton, zou u deze vacature dan onder hun aandacht willen brengen?

Vanzelfsprekend kunt u deze informatie ook op uzelf betrekken.

Bij voorbaat dank,

Namens het bestuur van Kruispunt, Trees Bartelds

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

8 mei: **Putten uit de bron**

10.45 – 12.00 uur | € 0,00 | Rozet 3.16

Thema: Wat doet zij daar?

Vanaf woensdag 8 mei gaan we bij D3rde Verdieping putten uit de bron van de evangelist Mattheus. Er is gekozen voor verhalen waarin onbekendere vrouwen een (hoofd)rol spelen. Waarom gaat het in de bijbel alleen maar over mannen? In de bekendere verhalen spelen vooral mannen een rol, er zijn ook verhalen waarin vrouwen een kleine of grotere en zelfs wel eens de hoofdrol spelen. We gaan ontdekken hoe de evangelist Mattheus vrouwen een rol laat spelen.

Aanmelding kan via www.d3rdeverdieping.nl of elsje.pot@pgarnhem.nl

De reeks loopt tot en met 19 juni.

Docent: Elsje Pot.

Data: woensdag 8, 15, 22 en 29 mei | 5, 12 en 19 juni

Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 4)

15 mei: **Rebible**

20.00 – 22.00 uur | € 0,00 | Salvatorkerk

Ken je de Hapinez? Dit blad biedt 'inspiratie voor een bewust leven', met aandacht voor spiritualiteit, gezondheid en emoties. Oprichtster Inez van Oord trok de hele wereld over op zoek naar geestverruimende verhalen uit het hindoeïsme, interviewde monniken, vele spirituele stromingen kwamen voorbij, maar niet de Bijbel. Zij verwondert zich hierover. Dit leidde tot een hernieuwde kennismaking met de bijbel uit haar jeugd. Met haar broer Jos, een theoloog, heeft zij hierover een boek geschreven: Rebible. Zij leest de bijbelverhalen in het licht van wat zij in de loop der jaren aan spiritualiteit is tegengekomen. Niet bang voor een flinke dosis oosterse spiritualiteit in relatie tot de

bijbel? Of spreekt jou dat juist aan? Dan nodigen we je van harte uit. We gaan er vanuit dat je het boek zelf aanschaft en leest.

Docenten: Elsje Pot, stadspredikant, en Pierre Eijgenraam, predikant Arnhem-Zuid.

Data: woensdag 15 mei | 19 juni (3de woensdag van de maand)

Kosten: vrijwillige bijdrage

18 mei: **Fouten maken mag**

10.00 – 16.00 uur | € 48 | Rozet 3.09

Er wordt gezegd dat we het meest leren van onze fouten. Via allerlei teken- en schilderoefeningen willen we in deze workshop onderzoeken of dit klopt. We gaan deze dag expres fouten maken, in ons eigen werk en in bekende kunstwerken, om te zien wat dat oplevert. We kijken daarnaast ook naar wat we, al tekenend, kunnen leren van gemaakte 'fouten' in schilderijen en beeldhouwwerken uit verschillende tijden. Ervaar zelf hoe je via fouten van jezelf en van anderen je creativiteit kunt vergroten!

Docent: Esther Wittenberg, trainer, coach en beeldend kunstenaar.

21 mei: **Alles moet anders**

19.45 – 21.45 uur | € 0 | Rozet 3.09



In 2016 werd **Janneke Stegeman** Theoloog des Vaderlands en in dat jaar sprak zij veel over plezier en de noodzaak van verzet tegen onrecht. Met 'Alles moet anders!' geeft zij een aanzet tot een bevrijdingstheologie, een theologie die relevant en ook nodig is voor witte Nederlanders. Zij noemt verandering de enige constante in de christelijke traditie. Dat en nog veel meer zijn spannende zaken om met elkaar over in gesprek te gaan. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het essay van te voren gelezen hebben.

Begeleiding: Elsje Pot, stadspredikant.

25 mei: **Over kantelpunten in ons leven**

10.00 – 16.00 uur | € 48 | Rozet 3.09

Het ene moment gaat alles moeiteloos. Je geniet van de kleine of grootse dingen in je leven. En het volgende moment loopt je leven allesbehalve op rolletjes. Wat zorgt er dan voor dat je toch doorgaat? Een dag om te ontdekken hoe jij met deze kantelpunten omgaat. We doen dat via woord/tekst- en beeldopdrachten die we ook met elkaar uitwisselen, zodat we van elkaar kunnen leren.

Teken/schildermaterialen zijn aanwezig.

Docent: Esther Wittenberg, trainer, coach en beeldend kunstenaar/-docent.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

D3de Verdieping blijft voorlopig in Rozet

Maandag 18 april heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem besloten voorlopig door te gaan met D3rde Verdieping, in ieder geval t/m december 2019, én een nieuw bestuur benoemd. Dit nieuwe bestuur wordt geacht met een meerjarenplan te komen met betrekking tot de verdere toekomst van D3rde Verdieping in relatie tot kerk-zijn-in-de-stad. Dit betekent dat we voorlopig in Rozet blijven.

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het juninummer inzenden vóór 6 juni 2019 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 12 juni 2019.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 388 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.

Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.