

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem  
[www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)



Digitale nieuwsbrief nr. 82  
13 november 2019  
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- "Bidden" – Inleiding door Johannes Kon
- Gastvrijheid – Column door Jeanne van Engelen
- Arnhemse Dag van de Mantelzorg – 16 november
- Arnhem krijgt Joods herdenkingsmonument – 17 november
- Werelddag van de Armen – 17 november
- Bezield onderwijs. Wat bezielt mij? – Jansbeeklezing – 20 november
- Film "Le fils de l'autre – Thee met thema – 8 december
- Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio
- Korte berichten
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Waalse kerk
- SEGI EMPAT: wereldocumene op Arnhems niveau – Geloven in Arnhem, dl. 7
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon

## "Bidden"

Gebod 7 : "Je zult je innerlijk met de ander delen".

'In mijn kindertijd zei mijn oma vaak tegen mij dat ze voor mij zou bidden. Toen ik in de puberteit kwam, had ik daar echt geen boodschap meer aan. Het ergerde me zelfs. Maar ik kon er niets aan doen, oma deed het toch. Ze leefde een contemplatieve liefde voor mij. Er waren fases in mijn leven dat ik weinig met gebed kon, en nog steeds vind ik het soms moeilijk om er betekenis aan te geven in mijn leven. Dan kan het juist een frisse wind zijn om voor anderen te bidden. [...]'

'Contemplatie betekent dichterbij je geliefden komen. Dan kan er ook na fases van irritatie en afstand weer herkenning volgen. [...]' Ik zou het zo het liefst tegen [wijlen, jk] mijn oma zeggen ("Ik weet dat je me altijd binnen hebt willen laten en dat je me meegenomen hebt. ..."). Toch zeg ik het, tegen mensen om mij heen, en daardoor bevind ik me zelf midden in een contemplatieve liefde. Ik wil daarvan leren. Ik wil leren om niets voor mezelf te houden, zeker niet de ervaringen die me heilig en dierbaar zijn. Ik wil mijn

## Gastvrijheid

Column door Jeanne van Engelen

*Sinds we in 1988 slaagden voor het eindexamen HBO Theologie (i.c.m. een regulier HBO hulpverleningsdiploma) aan de Horst in Driebergen vormen vijf klasgenoten en ik "het therapeutencollectief". Iedere paar weken genieten we van elkaars gastvrijheid. Om de beurt zijn we gastvrouw/ -heer. Het program is altijd hetzelfde. Het begint met een rondje persoonlijk. In alle vertrouwen delen we veel belangrijks met elkaar. Gekscherend zeggen we dat het doel ook is om elkaar op het juiste linkse pad te houden. Hierna is het bespreken van het onderhavige boek aan de beurt. Twee maanden terug kozen we "Zoektocht naar gastvrijheid, heilige plicht of mensenrecht" van Cor Ofman. Hij doet zijn pastorale werk (met name) met ongedocumenteerde vluchtelingen. De meesten noemen hen illegalen. Cor en zijn medewerkers gaan ervan uit dat niemand illegaal kan zijn, hooguit illegaal gemaakt. Ik deel die mening...hoewel?*

*Bij Vluchtelingenwerk ben ik twee dagdelen in de week vrijwilliger voor het spreekuur. Vluchtelingen met een (bijna altijd tijdelijke) verblijfsvergunning kunnen daar terecht voor praktische vragen op maatschappelijk gebied. Ik weet dat veel asielzoekers zo ver nooit zullen komen; de meeste krijgen zo'n vergunning niet en moeten terug naar het land van herkomst. Ik weet dat een aantal van hen als ongedocumenteerd misschien bij Cor terecht komt.*

*Ik weet ook dat asielprocedures in Nederland beter zijn dan in veel andere landen. Ik weet ook dat ik het vaak eens ben met de redenen van afwijzen. Het blijft een dilemma; totale gastvrijheid in ons clubje is zó vanzelfsprekend. En voor mensen van elders??*

Jeanne van Engelen werkte 44 jaar in de psychiatrie.

geliefden in mijn eigen innerlijk dichtbij me hebben, wil één zijn met hen [.....]. Ook dat moet en wil ik leren'.

'Hoeveel diepgang, hoeveel intimiteit en hoeveel warmte zou ik missen ? [als ik niet opensta om hun intieme spirituele ervaringen te delen en er echt deel van te zijn - jk].' ...

'Mogen alle mensen het liefdesgebod volgen: "Je zult je innerlijk met de ander delen". De wereld zal er een stuk goddelijker door worden.'

*Dr. Thomas Quartier, osb, monnik in de St. Willibrordsabdij te Doetinchem en hoogleraar te Nijmegen en Leuven*

En ja, wat 'moet'/ wil ik met bidden ? Geen vanzelfsprekendheid voor me; tot Wat of Wie; voor wie / waarover ?

*Drs (Aris) Johannes Kon, voorzitter Raad van Kerken Arnhem*

*Deze tekst was de inleiding door de voorzitter van de algemene vergadering van de RvK Arnhem op 22 oktober.*

*Bron : Liefdesgeboden. Gevoel in het klooster van je leven; Dr. Thomas Quartier; 2019; uitg. Adveniat, Baarn*

## **Arnhemse Dag van de Mantelzorg**

*16 november in Burgers Zoo*



U bent mantelzorger voor iemand die in Arnhem woont. Daarom bent u van harte welkom op de Arnhemse Dag van de Mantelzorg. Deze vieren wij op zaterdag 16 november in Burgers Zoo, tussen 10.00 en 13.30 uur.

Programma:

- 10.00 uur ontvangst met koffie of thee en gebak
- Na een welkomstwoord kunt u kiezen om, zelfstandig of onder begeleiding van een gids, de dierentuin in te gaan of een zang- of djembé workshop te volgen.
- Vindt u het net zo fijn om bij te praten met andere mantelzorgers dan kan dat natuurlijk ook.
- 12.15 uur een heerlijke lunch
- 13.30 uur einde programma U mag als u dit wilt, na 13.30 uur op eigen gelegenheid de dierentuin bezoeken tot sluitingstijd.

Aanmelden vanaf 21 oktober tot 8 november Via [www.mvtarnhem.nl](http://www.mvtarnhem.nl) ; hier vindt u een aanmeldformulier.

Telefonisch kan het ook, op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 026 32 71 830.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Dit is tevens uw toegangkaart.

*\* De Dag van de Mantelzorg is voor alle Arnhemse mantelzorgers en niet voor de zorgvragers. Kan degene waar u voor zorgt niet alleen thuis blijven, dan bedenken we daarvoor graag samen met u een oplossing.*

*\* Er is gelegenheid voor kinderopvang. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u dit aangeven bij aanmelding.*

## Arnhem krijgt Joods herdenkingsmonument

Op 17 november onthullen om 14.15 uur burgemeester Ahmed Marcouch en opperrabbin Binyomin Jacobs op de Jonas Daniël Meijerplaats het monument ter nagedachtenis van de Joodse Arnhemmers die in de oorlog gedeporteerd zijn naar vernietigingskampen. Aan dit plein stond destijds de Israëlitische godsdienstschool, vlak bij de Synagoge aan de Pastoorstraat.

### Bijna uitgeroeid

Het initiatief voor dit herdenkingsmonument op de voormalige Kippenmarkt komt van Arnhemmers als Jaap Clifford, Marcel Spanier, Margreet van Gastel en Leo Vosdingh. Zij gingen in 2018 met het idee voor een Joods monument aan de slag. Burgemeester Ahmed Marcouch: 'Het is erg belangrijk dat wij stil kunnen staan bij de genocide op de Joden. De Joods-Arnhemse gemeenschap is in de oorlog bijna uitgeroeid, complete families zijn vermoord en wij missen ze in Arnhem tot op de dag van vandaag.'

### 'Laatste bagage'

Het monument, een ontwerp van Betty Jacobs, bestaat uit een Joodse gebedsrol en een koffer. Deze koffer staat symbool voor de laatste bagage van de Joodse Arnhemmers. Het geheel staat op een sokkel, die tevens als zitbankje kan dienen. Het monument wordt geheel in graniet uitgevoerd. en komt op de plaats waar eerder dit jaar het tijdelijke bijgebouw van de Eusebiuskerk stond, recht tegenover de Kerkstraat.

### November

De maand november speelt een macabere rol in de Joodse oorlogsgeschiedenis in Arnhem. In november 1942 vond een van de grote deportaties vanuit Arnhem plaats. Van de circa 2.300 Joden die tussen 1935 en 1945 korte of lange tijd in de stad verbleven, kwamen ongeveer 1.500 om in de Holocaust. Enkele honderden Joden kwamen terug naar Arnhem, van wie het merendeel vervolgens emigreerde, vooral naar Israël en de Verenigde Staten.

Het is de bedoeling dat er een jaarlijkse herdenking van Joodse Arnhemse oorlogsslachtoffers komt bij het nieuwe monument. Leerlingen van Aretheem College Thomas à Kempis krijgen een rol bij de onthulling van het monument. Zij voerden eerder dit jaar een project uit over Holocaustherdenking en discriminatie.

*Dit bericht werd overgenomen uit de nieuwsbrief van de Gemeente Arnhem*

## Werelddag van de Armen



Op zondag 17 november vieren we voor het derde opeenvolgende jaar, de Werelddag van de Armen in de Martinuskerk. Deze Werelddag is ingesteld door paus Franciscus.

Niet omdat armoede iets is om te vieren. Wel omdat armoede onze aandacht nodig heeft.

**Omdat** het alles te maken heeft met de oneerlijke verdeling van geld en goederen.

**Omdat** zoveel mensen wereldwijd, maar ook in ons eigen land, te weinig hebben om voluit mee te kunnen doen aan de samenleving en vooral bezig zijn met overleven.

**Omdat** wij geroepen zijn om zorg te dragen voor elkaar en voor het elkaar het leven mogelijk te maken.

Dit jaar staat de viering van de Werelddag in het teken van leven met schulden.

In de viering zal daar aandacht voor zijn. Die begint zoals gebruikelijk om **11.30 uur**.

Na afloop gaan we aan de hand van vragen, in kleine groepen met elkaar in gesprek over het thema en over de vraag hoe wij zelf met geld omgaan en welke keuzes we daarin maken.

Onder het gesprek zijn er broodjes en is er koffie en thee.

Rond 14.00 uur sluiten we af met enkele liederen door het Inloophuiskoor.

Het adres van de Martinuskerk is Steenstraat no. 7.

U bent van harte welkom!

## Beziel onderwijs. Wat bezielt mij?

*Jansbeeklezing door Kees Boele op 20 november*



Kees Boele is econoom/ filosoof/ theoloog en voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

“Uit een citaat van Thorbecke: het is bovenal zijne taak (van de schooldirecteur) voor den samenhang en geregelde gang van het geheel te zorgen; hij moet als de ziel der school zijn’.

Dit is de mooiste beschrijving van een onderwijsdirectiefunctie die ik ooit gelezen of gehoord heb. Met vallen en opstaan probeer ik zelf aan deze functiebeschrijving te voldoen. Het is niet altijd eenvoudig. Dat komt ook omdat het woord ‘ziel’, helaas, vrijwel uit het dagelijks spraakgebruik is verdwenen. Sterker nog: de ziel is weg gedefinieerd, bijvoorbeeld door Dick Swaab, volgens wie de mens louter materie, lichaam, is (‘Wij zijn ons brein’). Mede onder invloed van die opvatting zijn we in het onderwijs vaak vooral met de buitenkant, de materiële kant, van het leven bezig. Ondertussen voelt een kwart van de studenten ‘leegte’ in het bestaan en heeft meer dan de helft van hen veel tot zeer veel stress in het leven. Ze lopen met de ziel onder de arm! Daarom moeten juist (hoge)scholen anno 2019 beziel zijn. En dat kan alleen maar als docenten en leidinggevendenden zelf ook beziel zijn. In de lezing zal ik daarom graag vertellen wat, en vooral: *wie* mij bezielt.”

*Waalse kerk Arnhem, 20 november 2019, 20.00-22.00 uur, aansluitend ekklesiacafé.*

*Entree: € 8,- ( Gelrepas €5,-) Info en reserveren: [www.jansbeekekklesia.nl](http://www.jansbeekekklesia.nl) of 06 24723206*

## Film "Le fils de l'autre"

*Thee met Thema in Oosterbeek op 8 december*



Wat, als je ontdekt dat je achttienjarige zoon niet van jou blijkt te zijn en je hem, politiek gezien, als je vijand moet beschouwen? Een Israëliësch en een Palestijns gezin worden geconfronteerd met dit gegeven. De film laat zien hoe de zoons, de gezinnen en de buitenwereld daarmee omgaan.

De film is geregisseerd door Lorraine Levy.

Kom op tijd want vol is vol! Reserveren is niet mogelijk.

Aanvang: **15.30 uur** (tot ca. 17.45 u), zaal open: 15.00 uur

Locatie: **Filmhuis Oosterbeek**, Weverstraat 85

Kosten: vrijwillige bijdrage

Informatie: Marlies Raaijmakers, [m.raaijmakers4@upcmail.nl](mailto:m.raaijmakers4@upcmail.nl)

# Zin<sup>d</sup>ereR

## Zinnige activiteiten in de regio Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

[www.zininderegio.nl](http://www.zininderegio.nl)

Email: [info@zininderegio.nl](mailto:info@zininderegio.nl)

Twitter: @zininderegio

### Korte berichten



- **zondag 17 november om 15.30 uur. Concert aan de vleugel** door Annette Niels en David Kalff. Zij spelen muziek van Eric Satie, Philip Glass en Ludovico Einaudi. Na afloop van het concert “meet and greet” onder het genot van een drankje. Locatie: Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg 806, 6816RX Arnhem.

Reserveren niet nodig.

- **Taizé-viering in de Kandelaar** op 17 november om 10.00 uur. Er is medewerking van de cantorij, de voorganger is Ds. J.P. Eijgenraam. De Kandelaar vindt u op Den Haagweg 1.
- **Hart voor Arnhem: Tweede Youthchurch op 30 november** in “De Hoeksteen” in Velp. Een avond om op een leuke en ontspannen manier te connecten. Een avond waarin we samen, met diverse jeugdgroepen, in eenheid op een eigentijdse manier God mogen zoeken, Hem groot mogen maken, dicht bij Hem mogen zijn. Het belooft echt een bijzondere avond te worden aangezien de ‘**LOUD BAND**’ van Godcentre uit Voorschoten de aanbidding zal verzorgen en **Jarno Van Dijk** ons onderwijs zal gaan geven over het onderwerp: **Supernatural**. Voorprogramma vanaf 19.30 uur. De avond begint om **20.00 uur**.
- **Nationaal debat in de Dominicuskerk in Amsterdam op 30 november om 10.00 uur**. Spannen kerken zich voldoende in om (de christelijke boodschap indachtig) tegenwicht te geven aan opkomend nationalisme en daaruit voortkomende xenofobie? Sprekers: Harrie van den Akker, Sophie in ’t Veld, René de Reuver en Stefan Paas. Meer informatie via [www.marienburgvereniging.nl](http://www.marienburgvereniging.nl)
- **Zondag 8 december om 15.30 uur. Klassiek concert** t.g.v. de **150<sup>e</sup> verjaardag van de Dorpskerk Schaarsbergen**. Feestelijk klassiek concert door Marjo Finke, viool en Michiel Vanhoecke aan de vleugel. Na afloop van het concert “meet and greet” onder het genot van een drankje. Locatie: Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg 806, 6816RX Arnhem. Reserveren niet nodig.



## Elke vrijdagmiddag wordt in de Waalse kerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Waalse kerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden iedere vrijdag nagevolgd in 160 steden wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Waalse kerk, de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.



## SEGI EMPAT: wereldoecumene op Arnhems niveau

*Geloven in Arnhem, deel 7*

Het is de vierde zondag van oktober. Dat betekent voor de viering in de Salvatorkerk dat die niet alleen vol maar vooral ook kleurrijk is. Voor de vierentwintigste keer sinds 1996 wordt een gezamenlijke dienst gehouden van de Protestantse Gemeente Arnhem Zuid met de Persekutuan Kristen Indonesia Arnhem-Gelderland, de Koordinasi Jemaat-jemaat Protestan Indonesia di Nederland en de Gereja Kristen Indonesia Nederland. De kerkbanken zijn voor een flink deel gevuld met leden van deze Indonesische migrantenkerken en ze vallen bijna allemaal op door de prachtige zondagse kleding die ze vandaag hebben aangetrokken.

SEGI EMPAT wordt de traditie genoemd: 'vier hoeken', symbool voor de vier deelnemende kerkgenootschappen. Het motto voor deze dienst, die geheel tweetalig wordt uitgevoerd, luidt Kuasa Kasih Setia Tuhan; in het Nederlands is dat: 'De kracht van Gods liefde en trouw' Voorgangers zijn ds. Ida Pattinama en ds. Pierre Eijgenraam. Als ze om tien uur precies de kerkzaal binnenkomen, worden ze gevolgd door een lange stoet ambtsdragers uit de vier deelnemende kerkgenootschappen.

De vier kerken laten al hun muzikale talenten zien, dat maakt de viering tot een multicultureel feest. De cantorij van de PGA brengt een Latijns Amerikaans lied, Pierre Eijgenraam heeft zijn trombone meegenomen, zanggroepen van de Indonesische kerken zingen heupwiegend in hun moedertaal en in het Engels en het hoogtepunt van de liturgie is het optreden van de Angklung groep, zo'n dertig muzikanten die een Indonesisch bamboe instrument laten klinken als ondersteuning van de gemeentezang.

Ds. Pattinama wijst de aanwezigen in haar tweetalige preek op de eenheid van de gelovigen, die we niet tot aan het einde der tijden zouden moeten uitstellen. Na afloop bij de koffie gaan schalen met Indonesisch gebak rond en merk je hoe iedereen na geniet van de feestelijke sfeer van deze morgen.

Ons land kent een groot aantal migrantenkerken. Ze komen voort uit onze koloniale en missionaire geschiedenis en bestaan dus vaak uit groepen die van oorsprong uit Indonesië, Suriname of de Antillen afkomstig zijn. Ook kerken met een Europese achtergrond, zoals de Waalse en de Anglicaanse Kerk horen erbij. In de loop van de jaren ontstonden in ons land ook kerken met leden uit Afrikaanse en Aziatische landen en uit Oostelijke delen van Europa. Veel van deze migrantenkerken (samen tellen ze in ons land ongeveer een miljoen leden) werken samen in de organisatie SKIN (Samen Kerk in Nederland). Tachtig (!) lidkerken telt de vereniging SKIN: het christendom van de hele wereld op nationale schaal. Het Arnhemse Platform Migrantkerken (een werkgroep van de Arnhemse Raad van kerken) is minder talrijk (niet alle lokale migrantenkerken zijn erin vertegenwoordigd) maar niet minder veelkleurig. De meeste van de Arnhemse migrantenkerken zijn met hun eigen (vaak maandelijks) vieringen te gast in de gebouwen van de gevestigde kerken, zoals de Salvatorkerk (twee Indonesische), de Martinuskerk (Poolse migranten), de Baptistenkerk

(Armeens Apostolische Kerk) of de Kruiskerk (een Indonesische). Zo kunnen migranten in eigen taal en tradities hun christelijk geloof beleven en vorm geven, met steun van de Arnhemse zusterkerken.

Oecumene is zoeken naar evenwicht tussen eigenheid en verbondenheid. Oecumene kan niet zonder ontmoeting. De traditie van SEGI EMPAT in Arnhem Zuid is een prachtig voorbeeld van tastbare oecumene, een voorbeeld dat navolging verdient.

*Kees Tinga*

*Voor informatie over de migrantenkerken in Nederland, zie*

<https://skinkerken.wixsite.com/skin>.

*Het Platform Arnhems Migrantenkerken is te bereiken via de Arnhemse Raad van kerken. Deze gaat in 2020 meer aandacht besteden aan de migrantenkerken in onze stad.*

## Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

- **Kunst Zinnig**  
 19 november 12.30-13.15 uur | € 0 | toART  
 Beeldende kunst vraagt veel aandacht en concentratie. Neem de tijd om te kijken en te overdenken, een pauzemoment op zomaar een doordeweekse dag. toART (de Kunstuitleen Arnhem) en D3rde Verdieping stellen elke 3de dinsdag van de maand, onder lunchtijd, een kunstwerk centraal en nodigen je uit om daar eerst aan de hand van enkele vragen in stilte naar te kijken, om daarna wellicht nog wat verder te zien en dieper te gaan: waar raakt dit kunstwerk aan diepere, spirituele lagen in onszelf? Opgave is niet nodig.  
 Begeleiding: Elsje Pot, stadspredikant, verbonden aan D3rde Verdieping en Peter de Thouars, kunstenaar en coördinator van toART, de Kunstuitleen.  
 Data: 19-11 en 17-12 (3de dinsdag van de maand)
- **ZelfKonfrontatieMethode (ZKM)**  
 25 november 13.00-16.00 uur | € 24 | Rozet 3.09  
 Deze methode helpt je om jezelf beter te leren kennen en het heft meer in eigen hand te nemen. Uitgangspunt: mensen zijn van nature vertellers. We ‘verhalen’ over ervaringen die ons leven betekenis geven, in relatie met anderen, de wereld om ons heen, verleden, heden en toekomst. Als we vertellen over ons leven klinkt daarin van alles mee: wensen, keuzes, dilemma’s, gevoelens, teleurstelling. Ze geven kleur aan het leven.  
 Door de gestructureerde aanpak krijg je inzicht in onbewuste motieven, worden patronen zichtbaar en is het (her)vinden van het eigen verhaal een weg waarlangs verandering plaats kan vinden. Je krijgt een introductie in de methode en haar achtergronden. Aan de hand van enkele werkvormen ontdek je wat ZKM voor jou kan betekenen.  
 Docent: Dolf Mulder, (moraal)theoloog en filosoof, opgeleid tot ZKM-consultant, beleidscoördinator bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, geestelijk verzorger.
- **Liedjes van verlangen**  
 6 december 19.30-21.30 uur | € 0 | Rozet 3.09  
 Aan de hand van teksten, gedichten en liederen (uit klassieke, wereld- en popmuziek) gaan we deze avond in gesprek over de thema’s ‘heimwee’ en ‘verlangen’. Het woord heimwee betekent letterlijk ‘thuispijn’. Zo verlangen naar thuis dat het pijn doet. Verlangen is ‘heimwee’ naar de toekomst, naar iets dat komen gaat, iets waar we naar uitzien. Advent, de periode voor Kerst, is

een tijd van verlangen. Vol verwachting klopt ons hart, zien we uit naar... tja, naar wat? Of wie? Hoe zit het eigenlijk met ons verlangen? Wat is ons 'liedje van verlangen'? Ook daarover gaan we in gesprek.

Begeleiding: Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdieping

- **Taizé-liederen zingen**

7 december 10.00–12.30 uur | € 12 | Rozet 3.09

Taizé is een internationale kloostergemeenschap, in Taizé (Bourgondië), begonnen in 1940 door Frère Roger als een vluchtelingenopvang. Vanaf de jaren '50 komen steeds meer jongeren naar Taizé, wekelijks zo'n duizend, vooral 's zomers en met Pasen, voor ontmoeting en bezinning.

Taizé-liederen zijn christelijke meerstemmige liederen en canons, in allerlei talen. Tekst en melodie zijn eenvoudig en makkelijk mee te zingen.

Dit najaar zijn er twee zaterdagochtenden om langer samen meerstemmig te kunnen zingen, afgewisseld met stilte. Taizé-bundels zijn aanwezig. Wel graag vooraf opgeven!

Docent: Danielle Roelofsen woont in Arnhem, heeft hiervoor in Ierland gewoond, gaf er muziek- en creatieve workshops, speelt dwarsfluit, lier en zingt, spirituele en wereldmuziek.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op [www.d3rdeverdieping.nl](http://www.d3rdeverdieping.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email [info@d3rdeverdieping.nl](mailto:info@d3rdeverdieping.nl)

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

---

## Colofon

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het decembernummer inzenden vóór 5 december 2019 aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

Het volgende bulletin verschijnt op 11 december 2019.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 390 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.

Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon [aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijksse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.