

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 84
10 januari 2020
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- Nieuwjaarsbijeenkomst RvK Arnhem
- Kerken: anders? – Column door Klaas Eldering
- Opnieuw beginnen – OLVé viering – 12 januari
- Buitengewoon in Arnhem – Week van Gebed – 19-25 januari
- Migratierecht – Thee met thema – 26 januari
- Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio
- Deel je tafel – Asielzoekers welkom in De Kandelaar
- Geloven in Arnhem, dl. 9 – Zevende-dags Adventisten
- Diaconaal project Chanava
- Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Waalse kerk
- STIOC nieuwsbrief december 2019
- Korte berichten
- Informatie over D3rde Verdieping
- Colofon

Nieuwjaarsbijeenkomst RvK Arnhem



Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsontmoeting van de Raad van Kerken Arnhem.

Op dinsdagmiddag 14 januari 2020 hopen wij u te ontmoeten in de Barzaal van **de**

Bakermat, de benedenzaal van de **Diaconessenkerk**.
Ingang G. A. van Nispenstraat 139, 6814JA Arnhem

Vanaf **16.00 uur** bent u daar van harte welkom.

Onze voorzitter opent daar het nieuwe oecumenische jaar waarna wij elkaar een goed en gezegend 2020 wensen.

Een bijeenkomst met veel tijd voor ontmoeting en kennismaking, die u zeker niet mag missen.

Graag tot 14 januari!

Foto: Nieuwjaarsontmoeting 2019



Kerken: anders?

Column door Klaas Eldering

Populistische groepen bieden integrale schijn-alternatieven en binding, op basis van "haat de ander en sluit hem uit, sluit je aan bij mij en in ruil geef ik jou identiteit". Maar kerken o.l.v. van bv. paus Franciscus gaan daar juist opvallend tegenin. Kerken dus als alternatief voor een populistische levenshouding van afkeer, haat en uitsluiting, en die daarentegen jou van dienst zijn om je wortels en een betere gemeenschap te hervinden. Ik denk dat we op een kantelpunt kunnen zijn. Kerken als oefenplaats voor een inspirerende, multiculturele, a-nationale levenswijze, waarin de medemens en dus de naastenliefde hun plaats houden – aldus Gied ten Berge op Facebook..

In de kerk sprak ik een man - sinds een half jaar weduwnaar - die na een halve eeuw weer eens in de kerk kwam. "Want mijn vrouw had er niks mee". Hij vond het heel verfrissend! En zó anders dan vroeger, en totaal anders dan de béelden die hij ervan had! Dit zal voor véél meer mensen gelden; maar nog niet iedereen weet het of ziet het. Bovendien: het is ook niet overal gaande, niet overal zichtbaar of voelbaar.

Maar de tendens dat kerken langzamerhand bij een verfrissende tegenstroom gaan horen, lijkt mij onmiskenbaar. Kijk naar wat een aantal kerken zeggen, doen of laten zien op het gebied van inclusiviteit wat betreft homo's (lhgbt), vluchtelingen, armoede, milieu en klimaat...

Hoe kan dit? Waarom is dit? Misschien wel omdat wij niet onze eigen god zijn, maar de tegenstem vernemen van Eén, die buiten ons en tegenover ons is.

Ds. Klaas Eldering is emeritus predikant van de Prot. Gemeente Velp

“Opnieuw beginnen”

OLVé viering in Waalse kerk



Januari is traditiegetrouw het moment om “opnieuw” te beginnen. We kijken achterom naar wat was en we nemen ons voor om sommige dingen anders of beter te doen. We hebben goede voornemens.

In de viering op 12 januari om 10.00 uur worden teksten afgewisseld met liederen van met name Huub Oosterhuis.



Buitengewoon in Arnhem

Doe mee aan de Week van Gebed 2020

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed in 2020. We bidden voor de inwoners van Arnhem en voor de eenheid onder christenen. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer-dan-het-gewone.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Zo zijn we ook als kerken in Arnhem betrokken op God, op elkaar en op de stad.

Op allerlei manieren geïnspireerd door het geloof delen we als Arnhemse christenen het verlangen om een bijdrage te leveren; er te zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen. We werken vaak samen en ontdekken wegen om aandacht en zorg te verlenen aan mensen in de knel. Bijvoorbeeld door iets te doen aan armoede in de wijken en door er te zijn voor stadsgenoten die kampen met burn-out, eenzaamheid of levensvragen. Verschillen vallen vaak weg als we ons richten op de mensen om ons heen. In onze gebeden geven we ook uiting aan ons verlangen naar groei in onderlinge eenheid. Zo willen we graag de Week van Gebed ingaan. Onze plaatselijke Raad van Kerken en Hart voor Arnhem nodigen u uit om mee te doen.

Van zondag 19 januari tot en met zaterdag 25 januari is er in Arnhem dagelijks gelegenheid voor gebed met aandacht voor het thema: buitengewoon vriendelijk.

Op de zondag starten we met een oecumenische viering in de Salvatorkerk en op vrijdag kunnen we aansluiten bij het getijdengebed, de vespers, in Abdij Koningsoord. Op de andere weekdays wordt een speciaal gebedsuur belegd op verschillende locaties: pinkstergemeente Filadelfia in Heijenoord, pioniersplek SpringLevend in de dorpskerk van Schaarsbergen en Stadsklooster Arnhem aan de Apeldoornseweg. Met het gebedsteam van de Koepelkerk kan worden gebeden bij de Voedselbankwinkel in Arnhem-Zuid. Zaterdag sluiten we af met een feestelijk gebedsconcert bij de Oase in Presikhaaf.

U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere momenten van gebed bij te wonen. In het kader van meer-dan-het-gewone bent u speciaal welkom op de locaties en kerken waar u normaal gesproken misschien niet zo snel zou komen. Wilt u overwegen om juist gedurende deze week eens naar een ander Godshuis of gebedsplek te gaan? Laten we elkaar ontmoeten: om te bidden en te danken en om samen de diversiteit te vieren!

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

We trekken een lijn door de stad waarmee we plekken van gebed aan elkaar verbinden. Elke dag wordt een ander buitengewoon vriendelijk thema belicht.

buitengewoon

verzoend	zondag 19 jan 10:00 uur	Salvatorkerk Salvatorplein 274	oecumenische viering
verlicht	maandag 20 jan 20:00 uur	Filadelfia Callunastraat 6	gebedsuur
hoopvol	dinsdag 21 jan 20:00 uur	Dorpskerk Schaarsbergen Kemperbergerweg 800	gebedsuur
vertrouwend	woensdag 22 jan 20:00 uur	Stadsklooster Apeldoornseweg 19	gebedsuur
krachtig	donderdag 23 jan 20:00 uur	Voedselbankwinkel Ovenmaat 10	gebedsuur
gastvrij	vrijdag 24 jan 17:00 uur	Abdij Koningsoord Johanna Hoeveweg 79	vespers
vrijgevig	zaterdag 25 jan 20:00 uur	Oase Bethaniënstraat 3	gebedsconcert

bidden in arnhem

We hopen u te zien in de Week van Gebed. Hartelijk welkom!

Meer over de Week van Gebed is te vinden op www.weekvangebed.nl - De Week van Gebed wordt in Arnhem georganiseerd door de Raad van Kerken en Hart voor Arnhem. Voor info en contact: Wim Bos, Stadswerker bij de Koepelkerk: wim@stadsgebedarnhem.nl

Migratierecht: wenselijkheid en menselijkheid

Thee met thema op 26 januari



Inleider: Peter Rodrigues

Immigriestromen zijn van alle tijden en veranderen voortdurend. En ook de manier waarop we daar mee omgaan wijzigt. Daar hoort bij dat het beleid zich ontwikkelt. Maar hoe gebeurt dat dan? Hoe werken maatschappelijke ontwikkelingen door in wetgeving? Waar is dit van afhankelijk en pakt dit in de praktijk altijd zo uit als wenselijk en menselijk is? Hoe waarborgen we humaniteit en medemenselijkheid?

Onze inleider is dit keer Peter Rodrigues.

Daarover gaan we met hem en met elkaar in gesprek, waarbij aandacht zal zijn voor de concrete ervaringen van migranten, in het bijzonder die van kinderen.

Prof.dr.mr. P.R. (Peter) Rodrigues is hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden. Rodrigues heeft veelvuldig gepubliceerd over migratie, staatloosheid, discriminatie op grond van ras en nationaliteit en gelijke behandeling. De positie van kinderen in het vreemdelingenrecht heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij is actief als bestuurslid en redacteur van - op migratierecht toegespitste - organisaties en tijdschriften.



26 januari van 16.00 tot 17.30 uur; inloop met thee/koffie vanaf 15.30 uur

N.B.: Locatie (bij uitzondering) Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek!

Kosten: vrijwillige bijdrage

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl

Zin^{de}R

Zinnige activiteiten in de regio
Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

www.zininderegio.nl

Email: info@zininderegio.nl

Twitter: @zininderegio

Deel je Tafel

Asielzoekers waren welkom in De Kandelaar

Veel vluchtelingen voelen zich eenzaam, terwijl persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie.

Kerk in Actie organiseert daarom jaarlijks de landelijke actie "Deel je Tafel" om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen.

Op woensdag 18 december jl. -Internationale Dag van de Migrant - deden we mee met "Deel je Tafel", in actie tegen eenzaamheid en voor integratie.

Deze actie hebben we gezamenlijk georganiseerd: de Raad van Kerken met de Protestantse gemeente Arnhem. En ook binnen de PGA was het een mooi voorbeeld van samenwerken: een samenwerkingsverband van Arnhem Noord, Arnhem Zuid en Schaarsbergen terwijl Stadskok Martijn Butselaar van tuin tot bord zorg droeg voor het eten.

Dit jaar hebben we ons gericht op alleenstaanden, deze groep heeft namelijk ook binnen een AZC weinig contact, terwijl stellen en ouders vaak met elkaar contact hebben en ouders ook via de kinderen. Alleenstaanden blijven meestal op zichzelf en zijn daarom vaak eenzaam.

Toen we daar op een zondagmiddag waren, samen met de coördinatrice van het AZC om mensen persoonlijk uit te nodigen, lagen een aantal alleenstaanden zelfs op bed. We hebben het daarom ook kleinschalig gehouden, gericht op persoonlijk contact met elkaar - met ons maar vooral ook tussen de vluchtelingen zelf. In contrast met voorgaande jaren hebben we om die reden ook de publiciteit vermeden.

De avond was georganiseerd in de Kandelaar, een groot deel kwam te voet met Ed Hoek als gids en de anderen werden met de auto gebracht. Ook al kwam de helft van de aangemelde vluchtelingen niet opdagen was het een gezellige avond en het persoonlijk contact was des te groter. Er werd veel gelachen, goede gesprekken gevoerd en Martijn had heerlijk gekookt.



Aan het einde werd nog een groepsfoto gemaakt.

Tekst: Judith Beks

Dit artikel is overgenomen uit de Zondagsbrief van de Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Geloven in Arnhem deel 9



Zonder het zichtbare naambord zou je in de Parkstraat achter nummer 46 geen kerkgebouw verwachten. Maar achter de gevel van de statige stadsvilla bevindt zich een eigentijdse schuilkerk. Het fraaie, meer dan honderd jaar oude woonhuis is na de oorlog in verschillende fasen verbouwd tot een sfeervolle kerkruimte, met een ingenieus ingebouwd doopbassin en ruimte voor zeker 150 bezoekers. 'Happy Sabbath!' roept een spandoek boven de preekstoel de bezoekers toe. Deze morgen zijn er bijna vijftig aanwezig, onder wie tien kinderen. Ze vormen samen een bonte mix qua etnische afkomst en nationaliteit.

Het is dan ook zaterdagmorgen en daarmee is het meest opvallende onderscheid van dit kerkgenootschap benoemd. Hier wordt de wekelijkse samenkomst gevierd op de zevende dag van de week, in aansluiting bij de joodse sabbat, die ook door de stichters van het Christendom nog werd onderhouden totdat latere navolgers van Jezus de dag van de Opstanding tot vierdag verkozen. De onderlinge begroeting – vandaag ook voor ons bestemd - benadrukt deze keuze: 'Gezegende sabbat!'

De Arnhemse ZDA gemeente, gesticht in 1925, telt ongeveer 75 leden. Een klein deel van hen is al om 10 uur aanwezig voor een Bijbelstudie, aan de hand van een brochure met een jaarprogramma. Vandaag staat een gedeelte uit het oudtestamentische boek Nehemia op het programma. Dat leidt tot een levendige uitwisseling over de vraag hoever je moet gaan in het bewaken van je eigenheid om verwatering van eigen overtuigingen te voorkomen. Het gesprek wordt omlijst met a capella zang uit de eigen liedbundels.

Tegen elf uur komen de andere bezoekers binnen en verdelen zich over de ruimte. Er volgt een sobere liturgie, waarvan het voornaamste bestanddeel door een gastspreker wordt verzorgd. Deze gaat eerst met behulp van een grappige tekening in gesprek met de aanwezige kinderen – motto: 'geduld is een goede zaak'. Als de kinderen naar hun nevendienst zijn vertrokken, volgt de preek voor de volwassenen. Daarin legt de spreker opmerkelijke verbindingen tussen de Bijbel en 'het boek van de natuur'. Met de beamer wordt een groot aantal beelden van verre sterrenstelsels vertoond: hoe nietig is onze aarde in het onmetelijke geheel van de kosmos. Deze natuurwetenschappelijke benadering van het heelal wordt vervolgens verbonden met Bijbelse beelden en gedachten (uit de Psalmen, de brief van Paulus aan de Efeziërs en het boek Openbaringen), zo te horen zonder enige aarzeling bij het mengen van zulke totaal verschillende wereldbeelden en wetenschappelijke categorieën. De predicaat eindigt met de vraag of de aanwezigen zelf klaar zijn voor een toekomstige reis naar de hemel.

Rechttop staande en met begeleiding van een klein orgel worden tussendoor liederen gezongen uit twee bundels. In de oudste van de twee staan ook Psalmen. Veel van de opgenomen liederen zijn zonder vermelding van tekstschrijver en componist maar de overheersende indruk is die van opwekking en eindtijdverwachting. Met dat laatste zijn we ook bij het tweede kenmerk van dit kerkgenootschap. Het is halverwege de 19^e eeuw in de Verenigde Staten ontstaan in de maalstroom van de vele toenmalige opwekkings- en eindtijdbewegingen. Belangrijke figuur bij de oprichting is Ellen Gould White-Harmon, een charismatische vrouw die veel van de beginselen van de ZDA onder woorden bracht. Enkele van haar geschriften worden ook vandaag nog door de ZDA uitgegeven. De beweging verspreidde zich weldra over de hele wereld en telt tegenwoordig meer dan 22 miljoen leden van wie er zo'n zesduizend in Nederland wonen.

In een gesprek bij de koffie na afloop en uit ter beschikking gestelde schriftelijke informatie leren we meer over de ZDA en hun Arnhemse vestiging. Die is regionaal gericht en telt daarom verschillende Engelstalige leden die hier tijdelijk, bijvoorbeeld als student, verblijven.

Predikant voor de regio is ds. Jurrien den Hollander. In Arnhem Zuid is onder de naam *Focus* een filiaalkerk actief, waarbij men te gast is bij de Baptistengemeente Arnhem Zuid.

Historisch gezien zijn er ook de nodige overeenkomsten met de Baptisten, die net als de ZDA de volwassendoop hanteren en waarvan een van de vele afsplitsingen eveneens de zaterdag als vierdag heeft gekozen.

Opvallend bij de ZDA is hun aandacht voor onderwijs en gezondheidszorg. Met name in de VS en in Derde Wereld landen zijn verschillende door de ZDA op deze terreinen gestichte instellingen actief. Zo ontstaat een beeld van tamelijk traditionele theologische opvattingen (met veel nadruk op de uitleg van Bijbelse profetieën) in combinatie met veel maatschappelijke inzet en compassie. De oudtestamentische spijswetten worden onderhouden, wat ZDA'ers in de praktijk vaak tot vegetarisme brengt. Geweldloosheid en zorg voor milieu en klimaat staan ook hoog in het vaandel.

Met hun bescheiden ledental kunnen de Arnhemse ZDA'ers niet heel veel ondernemen op diaconaal en maatschappelijk gebied. Maar enkele van de leden koken regelmatig in het Kruispunt. Oecumenisch gezien blijven ze lokaal enigszins achter. Ook dat is uit menskrachtfactoren te verklaren; het landelijke hoofdkwartier in Huis ter Heide van de ZDA is wel als waarnemer bij de Raad van kerken in Nederland aangesloten.

Johannes Kon en Kees Tinga

Veel informatie over de geschiedenis van de Zevende-dags Adventisten is op het internet (bijv. bij Wikipedia) te vinden. Eigen informatie vind je bij www.adventist.org (internationaal) en www.adventist.nl (Nederland). De Arnhemse kerk heeft ook een eigen site: www.adventkerkarnhem.nl

Attentie: In het programma "Holland van Boven" zal binnenkort een item verwerkt zijn over de Zevende-dags Adventisten in Nederland. Dit wordt uitgezonden door SBS6: Zaterdag 11 januari 2020 om 12.30 uur.

Diaconaal project t.b.v. het verzorgingshuis in Chanava (Slowakije)

Vanaf december gaan de diaconieën van de drie AZA gemeenten (Arnhem, Zutphen en Apeldoorn) geld inzamelen voor de bouw van een lift in een protestants verzorgingshuis in het dorpje Chanava. Dit jaar bezocht ik samen met een oecumenische delegatie uit Arnhem deze zusterstad en we ontdekten dat er weliswaar liefdevolle verzorging is in dat huis, maar dat een lift ontbreekt, waardoor de ouderen niet liggend vervoerd kunnen worden.



Nu kost een lift weliswaar meer dan wat wij als gemeenten kunnen opbrengen, maar de predikant, Nagy Ákos Róbert, schreef daarover: "We verzamelen het geld uit meer bronnen. Maar uw hulp en steun zou erg belangrijk voor ons zijn. We hopen met uw hulp en met de hulp van anderen (onze kerk, ons dorp, andere stichtingen) dat we de lift in het volgende jaar kunnen bouwen."

Samen willen we daarom onze schouders eronder zetten.

Doet u mee?

Namens de AZA diaconieën, Theo van Driel



Elke vrijdagmiddag wordt in de Waalse kerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Waalse kerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden iedere vrijdag nagevolgd in 160 steden wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Waalse kerk, de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.



STIOC - Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten

Werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem

Nieuwsbrief december 2019



STIOC verzorgt namens de Raad van Kerken al decennialang oecumenische contacten met de partnersteden van de burgerlijke gemeente Arnhem: met Croydon in de regio Groot-Londen en met Gera in het oosten van de Duitse deelstaat Thüringen. STIOC is verder betrokken bij de tweejaarlijkse

internationale oecumenische conferenties.

In deze Nieuwsbrief doet STIOC verslag van haar activiteiten in 2018 en 2019 en geeft ze een vooruitblik naar 2020.

U ontvangt de volledige nieuwsbrief als tweede bijlage bij dit Bulletin.

Attentie: Bij dit Bulletin ontvangt u tevens in een derde bijlage het overzicht met de **kopij- en verschijningsdata** van Bulletin in 2020. Belangrijk als u kopij wilt inzenden.

Korte berichten



- **Nieuwjaarsreceptie Eusebiusparochie:** Zondag 12 januari om 13.00 uur in de OLV Visitatiekerk, Emmastraat 18A, 6881ST Velp
- Het bestuur van **Stichting Kruispunt** wenst u een voorspoedig 2020! Ze nodigt u uit voor de **nieuwjaarsreceptie** op dinsdag **14 januari** van 19.00-20.30 uur aan de Spoorwegstraat 13 te Arnhem.
- **Verwarrende tijden, verwarrende emoties.** Kunnen christenen hun geloof verdiepen als ze voor eventjes een boeddhistische bril op zetten? Vanaf 20 januari onderzoeken we dat samen tijdens 9 maandagavonden (in twee blokken) met Hans van Zanten. Zie ook www.jansbeekeklesia.nl
- **Jansbeek Lezing met Pieter Omtzigt.** Locatie: **Waalse Kerk**. Tijd: maandag 10 februari van 20.00-22.00 uur. Tweede Kamerlid en lid van de Raad van Europa Pieter Omtzigt zal ons meenemen in zijn verhaal over pensioenen, zorgtoeslagen, Malta en zijn drijfveren om dit werk te doen. Meer info en reserveren via www.jansbeekeklesia.nl
- **Aan de hand van de Thora op weg naar Pasen.** Locatie: **Rozet**. Tijd: woensdagen 4 en 18 maart, 1 april van 14.00-16.00 uur. De betekenis van het Hebreeuwse woord Thora is: "wegwijzer ten leven". Thora is ook de naam voor de eerste vijf boeken van de Joodse bijbel, de TeNaCh. In drie bijeenkomsten zal Henk Janssen, bijbelkenner bij uitstek, ons in verbinding brengen met de geaarde en ook aardse spiritualiteit van de Joodse traditie. Meer info en opgave via www.d3rdeverdieping.nl

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Putten uit de bron

8 januari | 10.45-12.00 uur | € 0 | Rozet 3.02

De verhalen over de profeet Elia fascineren door hun onwaarschijnlijkheid. In de sprookjesachtige verhalen schuilen diepere lagen, op persoonlijk, gelovig en sociaal-maatschappelijk vlak. De verhalen vragen om uitdieping én stellen uitdagende vragen. Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar hedendaagse kunst, die een eigen zeggingskracht heeft.

Ken je enneagram

11 januari | In overleg | € 40 | Rozet 3.09

Het enneagram is een model dat je veel inzicht kan geven en je kan helpen in je ontwikkelingsproces. Het gaat uit van negen persoonlijkheidstypen. Ben je benieuwd naar jouw 'eigen' type of vind je het lastig je te bepalen welk type je bent, dan kun je daar door middel van een type-interview meer duidelijkheid over krijgen. Het kan ook handig zijn als voorbereiding op de basiscursus die we dit voorjaar weer aanbieden.

Meditatieve dans

13 januari | 10.30-12.15 uur | € 120 | Rozet 5.06

'Dans en muziek maken ons ontvankelijk voor de schoonheid en het mysterie van het bestaan.'

Bij Meditatieve dans is dansen niet het doel, maar een middel om te komen tot een dieper beleven, stil te worden en de ander te mogen ontmoeten. De dansen zijn eenvoudig en worden in een cirkel gedanst.

Autobiografisch schrijven

14 januari | 14.30-17.00 uur | € 180 | Tuinhuis



Langs vrij stromende gedachten en herinneringen terug naar je verleden. Ons levensverhaal ligt in ons. Door eenvoudige schrijfoopdrachten kun je de herinneringen daaraan oproepen. Al die schrijfsels gaan samen, als een mozaïek, een deel van je levensverhaal vormen. Daardoor kun je jezelf verrassen. Je moet ze tevoorschijn laten komen, ze uitnodigen zich te laten beschrijven.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het februarinummer inzenden vóór 6 februari 2020 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 12 februari 2020.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 390 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.

Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.