

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 86
11 maart 2020
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Psalm 1 – Naardense Bijbel**
- **Een maandagochtend – Column door Kristine Ram**
- **Cappella ad Fluvium – 14 en 15 maart**
- **“Een nieuw begin” – Thee met thema – 22 maart**
- **Etty Hillesum – voorstelling – 3 april**
- **Passie 2020 – 10 april**
- **Kort berichten**
- **Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio**
- **‘De Speelstoet’**
- **Vasten doen we samen – enkele activiteiten**
- **Baptistengemeente Ontmoeting – Geloven in Arnhem, deel 11**
- **Actie Paastas**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Waalse kerk**
- **Viering van vier kerken onder een dak - Verslag**
- **Interreligieuze ontmoeting Dieren e.o. – Verklaring van verbondenheid**
- **Stadsgebed Arnhem**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Colofon**

Psalm 1

Naardense Bijbel

1. Zalig is de man
die niet meeding in het beraad van bozen,
op de weg van zondaars
niet is blijven staan,
op de zetel van de protsers
niet ging zitten!
2. Nee, in het onderricht van de Ene
heeft hij behagen, diens onderricht spelt hij,
de dag door en de nacht.
3. Wezen zal hij
als een boom geplant aan beken water,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd
en zijn blad valt niet af:
al wat hij doet zal hem gelukken.
4. Niet zo gaat het de bozen!
nee, als met kaf:
een windvlaag blaast het weg!
5. Zo houden ook bozen
niet stand in het gericht,
noch zondaars
in de bijeenkomst van oprechten.
6. Want van de weg der oprechten
wil de Ene weten,
en de weg van bozen gaat teloor.

Een maandagochtend

Column door Kristine Ram

Het is maandagochtend, ik zou eigenlijk moeten werken in mijn atelier, maar ik bedenk me en besluit dat ik mijn nieuwe tweedehands auto ga uitproberen. In de auto weet ik ineens waar ik naartoe wil rijden. Naar Oosterbeek. Daar staat het huis van de zusters van Koningsoord. Soms denk ik wel drie keer per week aan deze abdij en telkens met het verlangen om er naartoe te gaan. Maar het komt er dan steeds niet van. Dus nu is het moment. Langzaam rijd ik over het boerenweggetje naar het klooster. Als ik aan kom rijden en mijn auto parkeer op een bijna lege parkeerplaats overvalt me onmiddellijk de rust en de stilte van deze plek. Dan het luiden van de klok, de terts wordt aangekondigd. Naast me stapt ook een man uit zijn auto. Het is een jonge monnik, een lange grijze pij wappert onder zijn jas vandaan. De gastenzuster opent een zijdeur zodat we naar binnen kunnen. Ergens besef ik het bijzondere van dit moment, welkom te zijn op een plek waar ik voor deze zuster toch een vreemde ben. We lopen door naar de kapel waar de dienst al begonnen is. Het ijle gezang van de zusters klinkt door de lichte ruimte. Eerst die verwondering en verbazing dat deze vrouwen dit doen, dag in dag uit; bidden en zingen, wat bezielt hen? En moet ik eigenlijk niet dit doen en moet ik eigenlijk niet dat? Maar dan verstommen de vragen in mijn hoofd. De stilte omarmt me. De stilte die hier gedragen en gekoesterd wordt. Het is een stilte-douche die ik hier ontvang. De stilte die vol is van aanwezigheid. Mijn hart gaat open en ik voel me dankbaar. Dat deze plek er is en dat ik hier zomaar op een doordeweekse maandag mag zijn.

Kristine Ram is kunstenares
www.ramkeramiek.nl

Deze psalm is gelezen als inleiding van de algemene vergadering van de RvK Arnhem in februari.

Cappella ad Fluvium met een vocale voorstelling

Optreden met '1 tot 40 stemmen' in Heilig Landstichting en Oosterbeek



Projectkoor Cappella ad Fluvium o.l.v. Peter-Paul van Beekum verzorgt twee bijzondere voorstellingen. Het koor zingt dan een dwarsdoorsnede door de meerstemmige vocale muziekgeschiedenis, van een- tot 40-stemmig (!).

Zaterdag 14 maart om 20.15 uur in de Cenakelkerk, Pastoor Raboudplein 1 te Heilig Landstichting.

Zondag 15 maart om 15.30 uur in de St. Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129 te Oosterbeek

Prijs: voorverkoop € 15, zaal € 18, CJP/studenten € 10.

Informatie en kaarten bestellen: www.adfluvium.nl

De rijkdom en variatie van onze vocale muziekgeschiedenis is ongekend. Al in de 12^e eeuw schreef Hildegard von Bingen schitterende eenstemmige muziek voor vrouwenstemmen. En in de 16^e eeuw schreef Thomas Tallis een monumentaal werk voor 40 (!) verschillende stemmen: *Spem in Alium*. Beide stukken zijn tijdens dit concert te beluisteren, naast twee- tot zestienstemmige werken, wereldlijk en religieus, die geschreven zijn tot in de 20^e eeuw. Daarnaast lichten vertellers de stukken toe. Luisteraars kunnen zo niet alleen genieten van de muziek; ze kunnen wat ze horen ook beter in een context plaatsen, waardoor de muziek nog meer gaat leven.

Cappella ad Fluvium is een projectkoor uit Arnhem en wijde omgeving onder leiding van dirigent Peter-Paul van Beekum. Deelnemers zijn goede, ervaren amateurzangers, naast mensen met een professionele muzikale achtergrond. Aan dit programma werken tevens een organist en cellist mee.

Meer informatie: Pierre Eijgenraam, 06 22580822

Vertelvoorstelling: "Een nieuw begin"

Thee met Thema in Oosterbeek op 22 maart

Verhalenvertellers: Jan Tijssen en Edgar Nollen, muzikale begeleiding Jacqueline v. Koolwijk.



Als de lente aanbreekt, loopt de natuur weer uit. Nieuw leven ontpopt zich, barst open. In de natuur, in onszelf. Wat in de wintertijd lag te waken, komt nu tevoorschijn, is vol van beloften maar kwetsbaar. Moet er eerst iets sterven wil er nieuw leven mogelijk zijn? Dat kan pijn doen. Dan pas kan van de nieuwe schoonheid genoten worden. In de voorstelling komen verschillende verhalen aan bod waarin deze aspecten verwoord zijn. Over de graankorrel, over de soldaat, over de Maïsmoeder. Jacqueline van Koolwijk begeleidt de verhalen op keyboard en diverse snaarinstrumenten (o.a. gitaar, swaramandala, nada tarangini).

Edgar Nollen en Jan Tijssen kennen elkaar van de Nationale Vertelschool. Jacqueline van Koolwijk is musicus en muziektherapeute, en werkt vanuit haar eigen bedrijf Vrije Klanken. Zij treden al enkele jaren op met het kerstvertelprogramma 'Kerstverhalen wereldwijd'.

Tijd: 16.00– ca. 17.30 uur; inloop met Thee/Koffie vanaf 15.30 uur

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Kosten: vrijwillige bijdrage

Informatie: Jan Tijssen, jan_tijssen@hotmail.com

Etty Hillesum

Voorstelling rondom haar dagboeken

Dit is een voorstelling rondom de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren. Deze levenskunst, inspiratie en kracht wil Vocalgroep Choral in haar programma vormgeven.

Vocalgroep Choral geniet grote bekendheid. Het is een groep zangers, verteller en musici, die middels eigentijdse, verfrissende en voornamelijk eigen teksten en composities op een unieke en positieve manier vorm en klank geven aan levensvragen, thema's en gedachten rond zingeving.

De Raad van Kerken Velp/Rozendaal heeft Vocalgroep Choral uitgenodigd ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding van Velp/Rozendaal.

De voorstelling vindt plaats op:

zondag 5 april om 15.00 uur in de **Grote Kerk**, Kerkstraat 32 te Velp

De toegang is gratis (vrije bijdrage)



Passie 2020



Net als in de afgelopen 2 jaar organiseren wij vanuit de Raad van Kerken Ede, samen met een aantal andere bij de RvK aangesloten kerken, weer een Passie in Ede. Centraal staat het lijdensverhaal van Jezus Christus, met een blik op het lijden in de huidige tijd, het lijden om ons heen

en in de wereld. Met mooie muziek wordt geprobeerd om er ook deze keer iets heel bijzonders van te maken.

Stille tocht

Op vrijdag 10 april om 19.45 uur zal er een stille tocht beginnen vanaf winkelcentrum Bellestein. We zullen dan met het kruis door de wijk Veldhuizen lopen naar de Ontmoetingskerk aan de Zuilestein 1. Daar zal rond 21.00 uur de viering plaatsvinden. Voorganger is ds. Henk van Hemmen, predikant van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk. Muzikale medewerking wordt verleend door de cantorij, zangers en een band, allen uit de Ontmoetingskerk. Dit jaar zal ook de gemeente betrokken worden in de viering.

Ede doet bonnen

De Passie wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de bonnen van Ede Doet. Mocht u de Passie willen ondersteunen dan maken wij graag gebruik van uw Ede Doet Bon. Deze komen rond 23 maart uit en moeten voor 10 april worden geactiveerd. U kunt de bonnen inleveren bij Mariëlle Jellema (Noorderkerk) of bij de leden van de Raad van Kerken Erna Hulstein (Emmaüs), Roelof Vogelzang (Open Hof) en Rita Aelbers (Antoniuskerk). Leden van de Ontmoetingskerk kunnen de bonnen inleveren bij de verzameldoos in de centrale hal. U kunt uw bon ook zelf activeren op www.ededoet.nl.

Voor verdere vragen kunt u mailen naar:
depassie.ede@gmail.com



Raad van Kerken Ede

Kort berichten



- **Jansbeek Lezingen:** maandag 23 maart om 20.00 uur in De Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem. **Ahmed Marcouch** spreekt over "Macht en Compassie". Entree: €8,- (Gelrepas €5,-). Info en reserveren op www.jansbeekeklesia.nl
- **Creating a prophetic culture:** Conferentie met Steve en Rita Fedele op 15 en 16 april in De Hoeksteen te Velp, Nordlaan 29A. Ontvangst en registratie om 14.00 en 19.00 uur. Deze conferentie is gratis, maar opgave is verplicht. Meld je aan via www.veg-dehoeksteen.nl/conferentie

ZindeR

Zinnige activiteiten in de regio Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

www.zininderegio.nl

Email: info@zininderegio.nl

Twitter: @zininderegio

"De Speelstoet"

Speelgoedbank Arnhem

Arnhem kent vele "banken" : de Voedselbank, de 'Broodbank' (van de Stichting EVS EcoVrede), de Kledingbank, de Energiebank - alle gericht op ondersteuning van de 'minima' - mensen met een gering inkomen; organisaties soms qua huisvesting (financieel) geholpen door de gemeente Arnhem.

"De Speelstoet - ook speelgoedbank Arnhem genaamd - is een vrijwilligersorganisatie en zamelt gebruikt speelgoed in en "verwerkt" het, zodat het geschikt wordt voor (her)uitgifte.

Kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen kunnen een aantal keren per jaar gratis speelgoed komen uitzoeken (zowel tweedehands als geschonken nieuw). Een Gelrepas (voor ouders en kinderen) of verwijzing door een huisarts, een wijkcoach, een consultatiebureau of een kerk is vereist evenals een legitimatiebewijs.

"De Speelstoet" is dus een speelgoedwinkel zonder kassa !

De uitgifte vindt plaats op 5 locaties :

In Arnhem

- * Rijnbrink, Zeelandsingel 40.
- * De Wetering, Bonte Wetering 89
- * Eilandstaete, Abe Lenstrahof 132.

Buiten Arnhem

- * Wambeek, Den Heuvel 72, Velp.
- * Locatie Duynhuis, Van der Duyn van Maasdamstraat 63, Dieren.

Verwacht ter plekke niet altijd een "winkel". Voor openingstijden voor aanlevering of uitgifte van speelgoed: www.speelstoet.nl

Het speelgoed wordt meestal aangeleverd door particulieren en nagekeken, schoongemaakt en eventueel gerepareerd (door cliënten van SIZA op de locatie Rijnbrink in Arnhem en op de locatie Wambeek in Velp).

"De Speelstoet" zoekt dringend gemotiveerde vrijwilligers. Donaties zijn welkom op NL82 RABO 0175830673

Nadere informatie bij Josine van Velp, josine@speelstoet.nl of Els den Hartog, eajdenhartog@hotmail.com

Vasten doen we samen

Enkele activiteiten in Arnhem

40
dagentijd



In de vastenperiode worden er in Arnhem veel activiteiten georganiseerd. Hieronder staan er enkele.

Op de zondagen tot en met 5 april wordt rijst, pasta, groente en fruitconserven ingezameld voor de Voedselbank bij deze kerken: Diaconessenkerk, De Rank, Elden-De Kandelaar, de Parkstaatsgemeente en de Dorpskerk in Schaarsbergen.

De Oud Katholieke kerk, de Anglicaanse – en Lutherse kerk zamelen in deze periode koffie en koffiepunten in voor de Voedselbank.

Op woensdag 11 maart is er in de Lucaskerk/pastorie een vastenactie avond: om 18.00 uur rijsteten. Van 19.00 tot 20.00 uur informatie over het thema van de Vastenactie, Werken aan je toekomst, over het belang van goed onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. Dit wordt verzorgd door Petra Jansen.

Woensdagen 4 en 18 maart en 1 april lezingenreeks onder leiding van Henk Janssen, voormalig deken van de Eusebiusparochie, georganiseerd door de Jansbeek Ekklesia en de D3rde Verdieping.

Zondag 5 april 12.30 Bernulphuskerk Oosterbeek, de kruisweg lopen langs de Kruiswegstaties van Jan Toorop. Toegang vrij, georganiseerd door Oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog.

Baptistengemeente Ontmoeting

Geloven in Arnhem, deel 11

Wie 'Baptisten' zegt, denkt al gauw aan volwassendoop. Maar waar komt die gewoonte vandaan en welke gedachten gaan erachter schuil? Gelovigen in de tijd van de Reformatie en daarna ergerden zich aan de oppervlakkigheid van veel christelijk geloof in de praktijk. Ze vonden dat de persoonlijke keuze voor het christelijk geloof in woord en daad in de sfeer van het Bijbelse begrip 'wedergeboorte' om een bevestiging vroeg in de vorm van persoonlijke belijdenis en doop door onderdompeling.

Ook in de moderne tijd wordt die nadruk op wedergeboorte weer aangetroffen, bijvoorbeeld in veel evangelische bewegingen. Dat kan soms ver gaan, als de eigen ijver leidt tot afwijzing van de ander: wie geen *reborn Christian* is, hoort dan niet echt bij de uitverkorenen, is een tweederangs christen.

In ons land liep de ontwikkeling van de aloude Doopsgezinden en van de vooral in de negentiende eeuw ontstane Baptisten niet parallel. Doopsgezinden tonen tegenwoordig hun eenvoud in leer en praktijk in een combinatie van vaak vrijzinnige overtuigingen met politieke en maatschappelijke betrokkenheid en actie. Baptisten uiten hun praktisch christendom minder in de politiek terwijl hun spiritualiteit de sporen vertoont van pietisme en opwekkingsbewegingen.

De Nederlandse Baptisten kennen twee koepels (de Unie van Baptisten en de zogeheten ABC gemeenten) die in een verre gaande staat van samenwerking richting fusie verkeren. Op wereldschaal zijn er honderd miljoen Baptisten, in ons land ligt het aantal tussen 15 en 20.000.

Baptistengemeente 'Ontmoeting' in Arnhem-Zuid startte in 1985, als dochter van de Baptistengemeente Arnhem-Centrum. Dat paste in de gewoonte om groeiende gemeenten te splitsen. Er kon een pand aan de Wassenaarweg worden aangekocht dat eerder voor onderwijsdoeleinden was gebruikt. Delen ervan worden onderverhuurd.

De kerkruimte is een vierkante zaal die sober maar doelmatig is ingericht. Deze zondag is ongeveer de helft van de 250 stoelen bezet, door volwassenen van alle leeftijden en een dertigtal kinderen. Op het podium speelt een klein combo met een drietal voorzangers van wie er één de viering in goede banen leidt. Opvallend: iedereen, inclusief de voorganger, draagt dagelijkse kleren.

Er is geen gedrukte orde van dienst, het beamerteam (met steun van de jeugd) regelt de liedteksten. Ook de liturgie ademt eenvoud: simpele teksten en deinende melodieën met een hoog *soul*-gehalte.

Verskil met andere evangelische en Pinksterkerken is dat de opwekkingsliederen hier weliswaar staande gezongen worden maar het bewegen en armen heffen vrijwel achterwege blijft. De oudere dame die in het middenpad bij een lied een aantal dansbewegingen uitvoert, vormt een eenzame uitzondering.

Dat deze kerk vooral eenvoudig en gewoon wil zijn, blijkt ook bij de preek. De gastspreker van vandaag, in het dagelijks leven boekuitgever, levert een degelijke, enigszins saaie uitleg van Psalm 73, die er kort samengevat op neerkomt dat tegenslag en leed niet opwegen tegen de toekomst die trouwe gelovigen wacht.

Bij de koffie na afloop spreken we met twee raadsleden, Margien Jansen en Wout de Leeuw, die ons een goed inzicht geven in de organisatie en activiteiten van deze gemeente. De bezoekers, afkomstig uit een wijde omgeving van dit deel van de stad, zijn onderverdeeld in nog niet gedoopte 'vrienden' en volwaardige leden die op belijdenis van hun geloof zijn gedoopt door onderdompeling.

Iedere gemeente is zelfstandig in haar beslissingen, kan dus zelf kiezen om bijvoorbeeld een vrouwelijke voorganger te benoemen. Bovenplaatselijke verbanden zijn faciliterend en ondersteunend bij financiën, communicatie en opleiding voor pastoraal en missionair werk. Die zelfstandigheid verklaart ook dat de Centrumgemeente er onlangs voor koos om zich als waarnemer bij de Raad van kerken te melden, terwijl die behoefte hier in Zuid (nog?) niet

bestaat. Onder de vorige voorganger was 'Ontmoeting' actief betrokken bij *Hart voor Arnhem*, dat staat nu even op een laag pitje.

Eigen diaconale activiteiten zijn in een fase van opbouw: er wordt meegewerkt aan de Voedselbank, en bij de nachtopvang van dak- en thuislozen in Kruispunt/ De Duif. Er zijn plannen voor een diaconaal initiatief in de eigen wijk en er wordt gastvrijheid verleend aan verschillende kleine kerken en geloofsgemeenschappen, waaronder een Arabisch sprekende migrantenkerk.

Baptistengemeente Ontmoeting maakt zo een sympathieke indruk, ademt een prettige en open sfeer. Hier komen christenen samen die – in alle bescheidenheid - hun geloof serieus nemen.

Hennie Jacobs en Kees Tinga

Meer informatie: www.bgontmoeting.nl; Landelijke informatie: www.baptisten.nl Internationaal: Baptist World Alliance: www.bwanet.org

Actie Paastas



Al enkele jaren wordt er vanuit de Lucaskerk in Elden en vanuit het Inloophuis Sint Marten, een actie Paastas georganiseerd. Met deze actie willen we mensen in Arnhem

Zuid en mensen in de wijken Klarendal, St. Marten en Spoorhoek, die moeten rondkomen van een klein inkomen, iets extra's geven met Pasen.

Zo willen we er aan bijdragen dat ook voor hen Pasen een feest mag zijn.

In de 40 dagen voorafgaand aan Pasen willen we lang houdbaar voedsel en geld inzamelen. Hiervan maken we mooie pakketten die we in de Goede Week uitdelen.

We sluiten daarbij aan bij de oude christelijke traditie om in deze tijd van inkeer en bezinning extra aandacht te hebben voor mensen die het niet zo gemakkelijk hebben in het leven.

In de Lucaskerk en de Martinuskerk staan tijdens de zondagvieringen in de periode van 1 maart tot en met 5 april (Palmzondag) manden klaar waar mensen lang houdbare producten in kunnen leggen.

In de Lucaskerk staat ook een spaarpot voor een geldelijke bijdrage.

De actie in Arnhem Noord is een samenwerking van actieve wijkbewoners, Villa Klarendal, Sociaal Wijkteam Noord West, St. Eusebiusparochie en het Inloophuis.

Voor de actie in Arnhem Noord kunnen producten gebracht worden naar verschillende plekken:

Inloophuis Sint Marten, van Slichtenhorststraat 34, elke werkdag tussen 9.30 -13.00 uur, behalve op woensdag,

de Wasplaats, Klarendalseweg 439, elke werkdag tussen 9.00 – 16.00 uur, behalve op woensdag.

en bij basisschool Kunstrijk MFC Kazerneplein 2, elke werkdag tussen 8.30 en 15.30 uur.

En kan er geld overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 82 TRIO 0379 72 0000 t.n.v. Stichting Inloophuis Sint Marten, Klarendal Spoorhoek, o.v.v. 'Actie Paastas'.

Voor meer informatie:

Lucaskerk: Maria Buis 026 3810135 of 06 5190 2952

Martinuskerk en Inloophuis: Ellie Smeekens 06 2614 0616

e.smeekens@eusebiusparochie.nl



Elke vrijdagmiddag wordt in de Waalse kerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Waalse kerk. Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de

orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden iedere vrijdag nagevolgd in 160 steden wereldwijd.

De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Waalse kerk, de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.



Viering van vier kerken onder een dak

Verslag

Het was een unieke gebeurtenis, die veel voorbereiding vergde. Dat was te zien aan de vlekkeloos verlopen ontmoeting in de Waalse kerk van vier geloofsgemeenschappen. De Waalse Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelische Broedergemeente en Jansbeek Ekklesia hielden op zondag 16 februari 2020 een gezamenlijke viering, met als centraal thema *verbondenheid*, in het bijzonder van de vier gebruikers van deze kerk. Ieder bracht een kenmerkend voorwerp mee. Voor DGA was dat, niet verrassend, een Delfts blauw wandbord met de Doperse spreuk erop. Verder waren er zilveren kannen, een kruis



4Kerkenviering op 16 februari 2020 in de Waalse kerk (inzet: bloemen en vier kaarsen).
Foto: Clem Follender en Marina Viehoff.

en een doek opgesteld met de boodschap *Vicit Agnus noster Eum sequamur*, oftewel Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen.

Vooraan, in het midden van de kerk, stond een grote vaas met een kleurrijk bouquet, samengesteld uit één bloem van elke kerkganger. Deze bloemenpracht werd omkranst door vier kaarsen van de deelnemende gemeenten.

De ontvangst was goed verzorgd door Egon Haffmans (JE), Astrid van Engel (EBG), Elaine Bohlken (DGA), en Diny van der Lee (WG).

Vervolgens hebben de geloofsgemeenschappen zich bondig, maar toch vrij volledig voorgesteld. Voor

de Walen werd dat verzorgd door Diny van der Lee, voor DGA door Ruud Mulder, voor de Evangelische Broedergemeente door Marsja Stuver, en voor Jansbeek Ekklesia door Egon Haffmans.

Tussen de speeches door werden liederen in verschillende talen gezongen, waaronder 'We da gnadezon fu Yesus, leti ala En pikin' (De genadezon van Jezus schijnt over zijn kinderen) en 'Vous, tous les peuples de la terre', steeds fraai begeleid op het orgel.

De lezingen gingen over het verhaal van de toren van Babel en over gaven van de Heilige Geest. Er werd gebeden voor de geloofsgemeenschappen in de Waalse kerk, voor de stad Arnhem, voor Nederland en Suriname, en voor de wereld.

Bijzonder was het 'Onze Vader' als slotgebed, uitgesproken in ieders eigen taal.

Na de dienst kon je elkaar ontmoeten met koffie, thee, zelfgebakken Surinaamse cake en Madeleines. De deelnemers raakten al snel in geanimeerde gesprekken met elkaar, wisselden gegevens uit en vroegen belangstellend naar elkaars achtergrond: 'Waar bent u van?'

'Ik ben van alle markten thuis.'

'Oh, u bent een vrije vogel die hier is binnengevlogen?'

'Ja, ik ben van oorsprong katholiek en getrouwd met een doopsgezinde vrouw. Daar staat ze.'

En of we bij het afscheid niet vergeten om een bloem mee te nemen, die door een ander in de vaas was gezet.

Redactie GemeenteNieuws

Interreligieuze Ontmoetingen Dieren en omstreken

Verklaring van verbondenheid

Verklaring ter gelegenheid van de vriendschappelijke ontmoeting van vertegenwoordigers van besturen en voorgangers, verbonden aan *synagoge, moskee en kerken*: de diverse geloofsgemeenschappen op zondag 16 februari 2020 in de Ontmoetingskerk te Dieren.

Dieren 16 februari 2020

De gemeenschappen hebben elk een 'huis van samenkomst' in Dieren **en** omstreken. Zij hebben naast punten waarin zij zich in hun traditie van elkaar onderscheiden ook veel dat hen samenbindt. Elke gemeenschap verklaart de grote waarde die ontmoeting tussen hen speelt, te onderkennen en dat het van groot belang is onderlinge overeenkomst en verbondenheid naar binnen en naar buiten te benadrukken en graag samen op te trekken in de Nederlandse maatschappij. Het gaat om een diep vertrouwen uit te spreken in goed samenleven, ofwel: "geloven in samenleven". Er is het diepe besef dat naast ieders eigenheid er een diepe onderlinge verbondenheid is, die wortelt in verwantschap en overeenkomst tussen hen en in de verschillende eigen bronnen: Tenach, Bijbel en Koran. Deze veelkleurigheid in vertrouwen, beleven en geloven gaat terug op deze openbaringen waarin alle mensen op aarde, alle schepselen, worden opgeroepen respectvol en vreedzaam samen te leven. Zij spreken hiermee de wens en het verlangen uit dat met alle mensen op aarde en met zorg en liefde voor de naaste en goed beheer van de schepping in praktijk te willen brengen. Men wil als broeders en zusters optrekken.

Hiermee stemmen in:

- Hervormde Gemeente Spankeren/Laag-Soeren/Dieren
- I.S.N. Selimiye Moskee Dieren
- Liberaal Joodse Gemeente Gelderland
- Protestantse Gemeente Dieren
- Protestantse Gemeente Ellecom/De Steeg
- RK Sint Eusebiusparochie locatie Dieren

De bijeenkomst werd georganiseerd door de IRO, Werkgroep Interreligieuze ontmoetingen Dieren en omstreken.

Bij de bijeenkomst waren de besturen, voorgangers en leden van de diverse gemeenschappen en de burgemeester Drs. Carol van Eert van de Gemeente Rheden aanwezig.

Stadsgebied Arnhem

Voor aanmelding, vragen, dank- en gebedspunten: kalender@stadsgebiedarnhem.nl

Culturele diversiteit

In Arnhem heeft 68% van de inwoners een Nederlandse achtergrond. De andere 32% omvat 20,5% Arnhemmers meteen niet-westerse achtergronden 11,5% met een westerse achtergrond. Verschillend zijn kan mooi en lastig tegelijk zijn.

We kunnen:

- Danken voor de mogelijkheden die culturele diversiteit geeft om van elkaars verschillen te leren en verrijkt te worden
- Bidden dat er naast diversiteit ook een gevoel van eenheid onder inwoners mag zijn
- Bidden voor spanning tussen verschillende culturele groepen in Arnhem. Dat verschillende groepen in de stad met respect en ruimte voor elkaar om mogen gaan
- Bidden voor nieuwe Nederlanders in de stad, dat zij bij het proces van integreren steun mogen ervaren. Vanwege stress en spanning door moeilijke omstandigheden is het proces van integratie voor sommige groepen extra lastig
- We kunnen bidden voor diverse organisaties die zich inzetten voor de integratie van nieuwe Nederlanders, dat zij hun werk met liefde en wijsheid mogen blijven doen

Politie Gelderland-Midden

Onze politie is georganiseerd in het district Gelderland-Midden. Hierbinnen is een flexteam voor urgente problemen en zijn ook de wijkagenten werkzaam. Het principe is: 1 wijkagent per 5.000 inwoners. De 30 wijkagenten die Arnhem heeft zijn voor inwoners, ondernemers en organisaties het vaste aanspreekpunt. Ze onderhouden contacten, participeren in netwerken om de veiligheid te bevorderen, organiseren en coördineren de bijdrage van de politie en signaleren onveiligheid en criminaliteit in de wijk. Arnhem scoort al jaren hoog in de misdaadstatistiek. De politie heeft in de eerste negen maanden van 2019 in Arnhem 3.972 misdrijven geteld. In en rondom Arnhem zijn veel drugslozingen aangetroffen, waardoor recent nog het Openluchtmuseum een halve dag was afgegrensd. De drugshandel gebeurt ook onder jongeren. Burgemeester Marcouch vindt dit een urgent aandachtspunt.

- Zegen onze politie

Verslaving onder jongeren

Verslaving is een toestand waarin een persoon ongezond afhankelijk is van een middel of gewoonte en hier niet meer zonder kan. Het begrip verslaving wordt onder andere gezien als een ongezonde gewoonte, een maatschappelijk probleem of een ziekte. Mensen krijgen problemen in hun dagelijkse functioneren. Je kunt verslaafd raken aan middelen als nicotine, alcohol, drugs. Andere vormen zijn meer gericht op gedrag, zoals seks-, gok- en gameverslaving.

Afgelopen december hebben schooldirecteuren in Arnhem en regio gezamenlijk de noodklok geluid in verband met het toegenomen drugsgebruik op middelbare scholen.

De Gelderlander: "Het komt vaker voor dat jongeren onder invloed in de klas zitten of zelf drugs verhandelen op het plein" Een van de directeuren: "Voor het eerst in al mijn jaren in het onderwijs zie ik studenten met ernstige psychische problematiek veroorzaakt door drugs, en zelfs leerlingen die moeten afkicken" "Het zijn geen incidenten meer".

Laten we bidden voor jongeren en scholen in regio Arnhem:

- Voor een goede aanpak, voor preventie en voor zorg
- Dat jonge mensen herstellen en kracht krijgen om te stoppen
- Dat we oog hebben voor onze jongeren: aandacht zonder vooroordelen, hulp zonder te makkelijke oplossingen

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Stories

20 maart 19.30-22.00 uur | € 4 | Rozet 3.09

Vrijdag 20 maart 2020 is het Wereldverteldag. Een internationale dag die in het teken staat van verhalen vertellen. Bij D3rde Verdieping wordt iedereen een verhalenverteller met het bordspel 360 STORIES. Met dit spel kun je niet winnen of verliezen, maar word je uitgedaagd om een écht persoonlijk verhaal te vertellen. Het bord bepaalt het gespreksonderwerp dus niemand weet van te voren welk verhaal wordt verteld. Een geweldige manier om bijna vergeten herinneringen af te stoffen, hilarische verhalen te delen en mensen beter te leren kennen.

Kun je niet op 20 maart? Op vrijdag 17 april is er nog een 360 STORIES Café bij D3rde Verdieping.

Filosofie en levenskunst

25 maart en 8, 15 en 22 april 13.00-15.00 uur | € 60 | Rozet 3.09



Wat is levenskunst? Levenskunst is leren omgaan met jezelf en de wereld. Het verwerven van een persoonlijke levenshouding, door na te denken over waar je staat en je wensen en mogelijkheden daarop af te stemmen. Het begrip 'speelruimte' komt aan bod: wat zijn jouw beperkingen en mogelijkheden? Uiteraard nemen we onze eigen levensstandpunten onder de loep: in hoeverre beïnvloeden zij ons leven?

Naast het voeren van dialogen, bespreken we welke filosofen over levenskunst geschreven hebben, wat hun invalshoeken waren en waar we deze kunnen zien in ons eigen leefwereld. Denk hierbij aan Aristoteles, de Stoïcijnen, Nietzsche en Bieri.

Schrijven in de 40-dagentijd

14 en 28 maart 10.00-13.00 uur | € 60 | Tuinhuis, Emmastraat 17, Arnhem

Dit is de periode tussen carnaval en Pasen, de Vastentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. Door het loslaten van oude patronen komt er weer extra aandacht en ruimte voor andere dingen.

De lente staat op doorbreken, de wereld krijgt weer meer kleur. We gaan zaaien. We gaan hier uitdrukking aan geven door te schrijven en te spelen met kleur. Zo gaan we een collage maken met tekst en beeld. Bij mooi weer gaan we ook naar buiten.

Docent: Magda Vlasblom, biografisch coach, heeft een vierjarige opleiding gevolgd aan het Instituut voor Biografie.

Data: zaterdag 14 en 28 maart

In gesprek over cultuur

4, 11 en 18 april 15.00-16.30 uur | € 48 | Rozet 3.09

Korte cursus cultuurgeschiedenis naar aanleiding van de tentoonstelling 'Eens....' van David Tonnaer. In zijn schilderijen en foto's laat David Tonnaer zich vooral inspireren door restanten van (klassieke) architectuur. Zij vormen voor hem aanleiding om te reflecteren over de vergankelijkheid van cultuur. Maar ook over de bron én de toekomst van onze beschaving. In de oudheid liggen onze wortels. Hoe zagen die eruit? In drie bijeenkomsten duiken we in ons geheimzinnige verleden en wisselen we uit over hoe we ernaar kunnen

kijken. Bestonden er al vormen van beschaving voor de Laatste ijstijd? Door de stijging van de zeespiegel na die ijstijd (ca. 136 meter!) zijn wij een stuk geschiedenis verloren. Dat ligt onder water. Met de dreigende zeespiegelstijging raken we misschien nog meer kwijt. Wat betekent dat? Vergeten we steeds meer onze oorsprong? Een verrassende blik op onze cultuurgeschiedenis én op de toekomst.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon
Opmaak: Gerrit Koning
Coördinator columns: Kees Tinga
Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het aprilnummer inzenden vóór 9 april 2020 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 15 april 2020.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 387 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.
Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.