

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 89
10 juni 2020
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- Bericht aan de thuisblijvers juni - Compassie
- Vertrouwen – Column door Ellie Smeekens
- Pinksteren in Coronatijd – Geloven in Arnhem, deel 14
- Bericht thuisblijvers 1
- Korte berichten
- Kruispunt in coronatijd
- Bericht thuisblijvers 2
- Nabijheid in tijden van corona –
- Blog van Marieke Fernhout
- Bedrijven gaan bewuster om met voedsel – Nieuws uit de Voedselbank
- Kerkproeverij komt met alternatieven voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd
- Bericht thuisblijvers 3
- Informatie over D3rde Verdieping
- Bericht thuisblijvers 4
- Colofon

Bericht aan de thuisblijvers juni

Thema: Compassie

Margriet Kok deed ons de suggestie om ook eens een diaconaal thema te kiezen. Onze wedervraag: 'heb je zelf een suggestie?'

Het woord 'compassie' is al oud, maar werd weer actueel vanaf 2008. Karen Armstrong, bekend van de dikke boeken die zij schreef over God en de wereldreligies, startte toen een beweging voor 'compassie'. Zij definieerde dit woord niet zozeer als 'medelijden', maar als het vermogen om je in te leven in een ander en je handelen daar mede door te laten bepalen. Dat vermogen is ieder mens aangeboren, maar moet óók ontwikkeld worden.

Het was Karen Armstrong opgevallen dat het begrip 'compassie' in alle wereldreligies is terug te vinden en belangrijk wordt gevonden. In de grote problemen van onze tijd wordt religie vaak gezien als een belangrijke oorzaak. Karen Armstrong ziet religies juist als een deel van de oplossing en roept hen/ ons op om daarmee aan het werk te gaan. Het bericht van deze week biedt daarvoor weer heel wat inspiratie!

Pierre Eijgenraam en Arjen Hiemstra

Vertrouwen

Column door Ellie Smeekens

Er doen heel wat complottheorieën de ronde over het Coronavirus en alles wat daarmee te maken heeft. Het zou gemaakt zijn in een laboratorium in Wuhan, de overheid zou het virus gebruiken om meer macht over de burgers te krijgen, als er straks een vaccin is zal dat gebruikt worden om tegelijk met het vaccineren een chip in te brengen waardoor ieders gangen nagegaan kunnen worden, etc. Dergelijke complottheorieën hoor ik terug bij diverse mensen met wie ik contact heb. Sommigen zijn overtuigd van die theorieën, een ander weet het niet en vraagt wat ik ervan vind, een derde gebruikt het om op te roepen tot verzet tegen alle maatregelen. Er spreekt een groot gebrek aan vertrouwen uit in de overheid, in gezagsdragers in het algemeen of zelfs in mensen. Uit hun verhalen weet ik dat mijn gesprekspartners, vaak al in hun kindertijd, geschokt zijn in hun vertrouwen.

Zonder vertrouwen wordt het leven moeilijk, voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Ook dat is iets wat ik hoor in verhalen die mensen me vertellen.

Vertrouwen dat je er mag zijn zoals je bent, dat je gewild bent, dat je ertoe doet.

Vertrouwen in anderen, zelfs als je wel eens bedonderd wordt.

Dat geeft vrijheid en ruimte om te kunnen leven zonder angst en om om te kunnen gaan met ingrijpende gebeurtenissen, zoals we die nu mee maken. We hebben er elkaar voor nodig om dat vertrouwen op te bouwen of te herstellen.

Ellie Smeekens is als pastor verbonden aan het Inloophuis St. Marten

Lied uit Latijns Amerika

*Als een arme niets heeft en toch weet uit te delen,
als een mens dorst heeft, maar ons te drinken geeft,
als de zwakke een ander weet te sterken;
dan gaat God zelf met ons mee op de weg.*

*Als een mens lijdt en getroost wordt,
als hij hoopt en niet moe wordt te hopen,
als wij liefhebben terwijl haat ons omringt
dan gaat God zelf met ons mee op de weg.*

*Als de blijdschap groeit en ons overstroomt,
als onze lippen de waarheid spreken,
als wij liefdevol het gevoel van de ander
respecteren
dan gaat God zelf met ons mee op de weg*

*Als het goed is in onze huizen,
als mensen vrede stichten
en de vreemde broeder of zuster noemen,
dan gaat God zelf met ons mee op de weg.*

Tekst: José Antonio Oliver

*Verspreid door dit Bulletin leest u enkele bijdragen van Arnhemse kerkelijke werkers en predikanten over het thema **Compassie**.*

Pinksteren in Coronatijd

Geloven in Arnhem, deel 14

Ook de Kerkverspieders kijken reikhalzend uit naar de heropening van de Arnhemse bedehuizen vanaf 1 juli a.s.. Sinds het bezoek aan de Armeense Apostolische Kerk (verslag in het aprilnummer van het Bulletin) konden we geen nieuwe afspraken maken. Maar als alles goed gaat is ons noodgedwongen moratorium straks voorbij en kunt u in het septembernummer weer kennis maken met één van de vele Arnhemse geloofsgemeenschappen die u nog niet kende.

Om intussen toch aan uw en onze nieuwsgierigheid tegemoet te komen kijken we ook in deze aflevering vanuit huis, gebruikmakend van het onvolprezen communicatiemiddel dat de hele wereld op een scherm bereikbaar maakt.

Wat is ook alweer het doel van het project Geloven in Arnhem? We willen zichtbaar maken welke kerken en geloofsgemeenschappen er buiten de kring van de Raad van kerken in Arnhem aanwezig zijn. Hoe onderscheiden ze zich van elkaar in woorden en daden? Waar komen ze vandaan en horen ze bij? Zijn ze ook in de samenleving actief? Zoeken ze ook elkaar op – streven ze naar samenwerking, naar oecumene?

Oecumene, het woord is gevallen, en laat het nu ook nog net Pinksteren zijn geweest! Is dat niet bij uitstek het feest van de Oecumene? Lang geleden in Jeruzalem kwam er volgens Handelingen 2 (voor even?) een einde aan de Babylonische spraakverwarring en verstonden en begrepen Joodse pelgrims uit alle hoeken van de toenmalige bewoonde wereld (inderdaad: de oecumene) elkaar. Een veelbelovend begin van een veelbewogen geschiedenis van tweeduizend jaar. Hoe vieren Arnhemse gelovigen in 2020 Pinksteren? En hoe staat het hier ondertussen met die spraakverwarring?..

Het zou de moeite waard zijn om al die in Arnhem gehouden Pinksterpreken en -overwegingen aan een grondig onderzoek te onderwerpen maar dat zit er voor deze gelegenheid niet in. Ik surf langs een aantal verschillende kerken en het gonst al gauw van Heilige Geest. Helemaal in de geest van deze tijd wordt die Geest in de meeste gevallen gepresenteerd als een soort van persoonlijke *life coach*; je kunt er vooral als persoon een beroep op doen en hij/ zij lijkt ook als vanzelfsprekend bijna exclusief verkrijgbaar in het eigen filiaal van de kerkwinkel. Niks Geest die waait waar hij wil, niks Geest buiten de kerkmuren.

En Oecumene, horen we ergens iets over eenheid over grenzen heen? Het woord zelf komt nergens voor maar gelukkig, in de dienst van één van de lidkerken van onze Raad klinkt de

bede om een ‘vruchtbaar en respectvol samenspel waar kerken elkaar in deze stad ontmoeten’ Daar moeten we het in de Pinksterdagen van 2020 mee doen. Een schrale oogst, zegt u dat wel..

Er zijn voor zoveel *oecumenisch geheugenverlies* excuses aan te voeren. Het elan van de afgelopen eeuw is eruit, op veel niveaus, en dat inspireert niet. In eigen stad is er weliswaar aandacht voor de jaarlijkse Gebedsweek voor Eenheid (in ons deel van de wereld in januari, op het Zuidelijk Halfrond met Pinksteren gevierd!) maar de betrokkenheid daarbij van kerken en kerkleden is bescheiden. We hebben in onze tijd, in deze stad, kennelijk onze handen vol aan eigen overleven en eigen profilering. En dan zitten we ook nog midden in een Coronacrisis. Geen wonder toch dat oecumene even achteraan mag aansluiten? Met alle begrip voor al die lastige omstandigheden, zou ik toch deze door Pinksteren geïnspireerde vragen willen stellen: is de teloorgang van kerken en christelijk geloof ook in Arnhem niet deels te wijten aan een tekort aan oecumene? Zijn we niet te veel bezig met wat (onder-) scheidt in plaats van wat bindt? Waarom doen we afzonderlijk wat beter samen kan worden aangepakt? Vooral dat ‘samen *doen*’ lijkt me belangrijk: Arnhemse kerken die in deze stad vooral samen hun diaconale gezicht laten zien, winnen vast en zeker aan respect, aan geloofwaardigheid en aan aantrekkingskracht – over missionair perspectief gesproken! De Kerkverspieders gaan na de zomer verder – op zoek naar oecumenische inspiratie.

Kees Tinga

P.S. Als u tijd over hebt, en dat hebt u in de Coronacrisis, zou u eens op verkenning kunnen gaan in de wereld van de oecumene.

- U kent dit Bulletin, kent u ook de website van de Arnhemse Raad van Kerken? www.rvkarnhem.nl
- Eén cirkel verder komt u bij de landelijke Raad terecht, waar ondanks voortdurende bezuinigingen nog steeds van alles te doen is: www.raadvankerken.nl Daar vindt u ook links naar heel veel andere oecumenische verbanden.
- Wist u dat er ook Oecumene bestaat op Europees niveau? Kijk maar eens op de website van de CEC, de Conferentie van Europese Kerken, stem, gesprekspartner en pleitbezorger in Brussel en Straatsburg: www.ceceurope.org
- En dan is er ook nog de in 1948 in ons eigen Amsterdam begonnen Wereldraad van Kerken. Volgend jaar is de Assemblee over de grens in Karlsruhe. Ook de Wereldraad is niet ver weg voor wie de moeite neemt om op de hoogte te blijven: www.oikoumene.org

Bericht thuisblijvers 1

Compassie

In de hal van de Diaconessenkerk staat een gedenksteen. Toen in 1995 het Hervormde Diaconessenhuis werd afgebroken, was de kerkzaal het enige deel van het gebouw dat bleef staan. De kerkzaal werd verkocht aan de Hervormde Gemeente Arnhem en werd zo een Hervormde wijkkerk. Bij die gelegenheid is op 19 februari 1995 de steen in de hal geplaatst *‘in dankbare herinnering aan de diaconessen van Arnhem en hun werken van barmhartigheid’*. Met daarbij de verwijzing naar Lucas 6: 36 *‘Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.’*

Het zijn woorden van Jezus tot zijn leerlingen. Hij roept hen op tot een manier van leven waarin aandacht, liefde en trouw centraal staan. Laat je niet leiden door (ver-)oordelen, maar door vergeving. De grote betekenis van deze woorden is ook te horen in Mattheus 25: 31-46, de verzen over de zogenaamde werken van barmhartigheid. Niet wat je zegt, maar wat je doet, is uiteindelijk van waarde voor het Koninkrijk van God. Of het nu gaat om het ontvangen van vreemdelingen, om zorgen voor wie honger en dorst hebben, om het kleden van wie naakt en kwetsbaar zijn, of om het aandacht hebben voor zieken en gevangenen.

Over een paar maanden nemen we afscheid van de Diaconessenkerk. Ook van de Kandelaar en de Bethlehemkerk zullen straks de deuren worden gesloten. We gaan als wijkgemeenten Noord en Zuid verder in de verbouwde Salvatorkerk en Opstandingskerk/ Nieuwe Kerk.

Dat het mag zijn met liefde, trouw en barmhartigheid –voor elkaar en voor de mensen die op onze weg komen. Dan zal het goed zijn.

Monique Maan

Korte berichten



- U leest het laatste Bulletin voor de zomertijd. We wensen u ook in coronatijd een inspirerende en mooie vakantietijd. Het volgende Bulletin verschijnt **9 september**. Kopijdatum **3 september**.
- **Geen conferentie Bridge to the Future in 2020.** Helaas heeft het bestuur van de stichting moeten besluiten de conferentie met het thema Verzoening i.v.m. Covid-19 dit jaar niet door te laten gaan. Er wordt gewerkt aan een alternatief programma. We rekenen er op u in 2021 weer te begroeten. Meer informatie op www.bridgetothefuture.nl
- **Zin in de regio:** Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op www.zininderegio.nl Informatie en berichten plaatsen via info@zininderegio.nl
- **“Drinkwater is een luxe product. Tijd om wijn in water te veranderen”**, uitspraak van Rik Torfs, hoogleraar K.U. Leuven, kerkjurist, v.m. mediageniek politicus.
- **Ds. Marieke Fernhout** (Parkstraatgemeente) is per 1 september benoemd tot **studentenpastor** in Nijmegen.
- Het kan weer: **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekkklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekkleisia/coventry-gebed/>

Kruispunt in coronatijd



Toen half maart de corona maatregelen van kracht werden was het wel even crisis bij Stichting Kruispunt. Iedereen wilde natuurlijk graag in die moeilijke tijd aan de dak- en thuisloze mensen een plek blijven bieden maar was het wel verantwoord open te blijven, zowel voor de bezoekers als voor de medewerkers? Even is overwogen Kruispunt te sluiten maar al heel snel werd er een oplossing gevonden: Kruispunt zou alleen toegankelijk blijven voor mensen die dakloos zijn en voor een kleine groep kwetsbare thuislozen. Bovendien werden de openingstijden teruggebracht: van 12.30-14.00 uur konden daklozen in kleine groepjes een half uur naar binnen voor een kop koffie en een lunchpakket (gratis verstrekt door de SWOA), van 17.30-19.00 uur gold hetzelfde patroon voor een warme maaltijd. Voor de kwetsbare thuislozen werden lunchpakket en maaltijd aan de deur verstrekt. In overleg met de gemeente zorgden straatcoaches ervoor, dat buiten de corona maatregelen werden nageleefd zodat alles ordelijk verliep.

Dankzij de trouwe kookploegen kon er elke keer een warme maaltijd verstrekt worden; er meldden zich zelfs nieuwe kookploegen aan die graag ook hulp wilden bieden in deze dagen.

Kruispunt is blij, dat met de steun van al deze mensen de directe hulp aan haar primaire doelgroep in deze weken steeds doorgang heeft kunnen vinden.

Vanaf 15 juni zullen de normale openingstijden weer worden aangehouden, Kruispunt zal dan naast de dakloze mensen ook weer de kwetsbare thuislozen binnen ontvangen, wel nog in kleine groepen.

Op personeelsvlak was het ook een woelige tijd: pastor Connie Vliek, gastheer Klaas de Groot en gastvrouw Trees Cuppens hebben afscheid genomen van Kruispunt na zich respectievelijk tien, vijftien en tien jaar te hebben ingezet voor de bezoekers van Kruispunt. Gelukkig is het team inmiddels grotendeel op sterkte.

Trees Bartelds, bestuurslid Kruispunt

Bericht thuisblijvers 2

Compassie

Het woord compassie bracht me terug in mijn studententijd. Destijds werd door Dorothee Sölle een boek uitgebracht met de titel *Sympathie*, gedachten over geloof en politiek. Het moet in mijn boekenkast staan, maar ik kon het niet vinden.

Een fascinerend woord, *sympathie*, net als *compassie* trouwens, beide woorden gaan in de kern over lijden, pathos in het Grieks en *passio* in het Latijn. Lijden betekent pijn, ellende, het ergste van het ergste (tenminste, daar associeer ik het woord lijden mee).

Door de voorvoegsels 'com' en 'sym' krijgen de woorden in het Nederlands iets onschuldigs: wij *hebben* medelijden (*sympathie*) en *compassie*, in mijn beleving schept dat afstand, je kunt het ook *niet* hebben.

Ik ben het woord *sympathie* in mijn studententijd anders gaan waarderen, het gaat dan niet zozeer om *hebben*, maar om *zijn*: durf je er te zijn in het lijden, durf je mee te lijden? Gaat jouw passie voor een lijdende mens zover, dat je met hem of haar wilt mee lijden? Dat is in mijn beleving iets heel anders dan medelijden voelen, dat kun je ook weer zo van je af laten glijden.

Juist omdat het nogal wat van mij vraagt als het om *compassie* gaat, echt met iemand mee lijden, is niet niks, is het goed om me te realiseren wat ik zeg, als ik die woorden *sympathie* of *compassie* in de mond neem. Het raakt voor mij aan de vraag van Jezus: *'Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?'* (Mattheus 20 vers 22).

Elsje Pot

Nabijheid in tijden van corona

Blog Marieke Fernhout van 8 juni



In de afgelopen dagen hebben we hier thuis met elkaar veel over racisme gesproken, naar aanleiding van de wereldwijde protesten tegen de moord op George Floyd. Hoe diep het in de samenleving zit, hoezeer wij er zelf door beïnvloed zijn, hoe we het boven tafel kunnen krijgen... Onthutsende en zeker ook schokkende ontdekkingen deden we.

Oudste Dochter kwam op zeker moment met een artikel dat ze via haar studie Muziekwetenschap had gevonden, over een negental zwarte componisten. Boven het artikel staat '9 black composers who changed the course of classical music history', maar het schokkende is nu juist dat deze componisten compleet genegeerd zijn in de Westerse klassieke muziektraditie. Ik licht er twee voor u uit.

Joseph Bologne, Chevalier de Saint-George (1745-1799)

Geboren in Guadeloupe als zoon van een slavin en een Franse plantage-eigenaar, wordt deze Chevalier de Saint-George ook wel 'de zwarte Mozart' genoemd. Op zijn 10e bracht zijn vader hem naar Frankrijk, waar hij tot zijn 19e verbleef en muziekonderricht kreeg van François-Joseph Gossec, een Franse componist en violist die in het orkest van Jean-Philippe Rameau speelde, alvorens hij dirigent werd van *Le Concert des Amateurs*. In deze functie volgde Saint-George hem in 1773 op. *Le Concert des Amateurs* was een voor die tijd groot orkest met 70 leden, bestaande uit zowel beroeps- als amateurmusici, dat de eerste uitvoering zou hebben gegeven van Mozarts *Sinfonia Concertante*.

Saint-George was dus in die tijd behoorlijk succesvol, Mozart nog niet echt. Waar de composities van Saint-George overal te horen waren, moest Mozart worstelen om zijn muziek gespeeld te krijgen en hij was jaloers op het succes van Saint-George. Er is een populaire theorie dat Mozart die jaloezie gebruikte om Monostatos te scheppen, het kwaadaardige zwarte karakter uit *Die Zäuberflote*. In elk geval schijnt Mozart ook 'creatief gejat' te hebben van Saint-George.

Toen in 1789 de Franse Revolutie uitbrak, koos Saint-George de zijde van de revolutionairen. Dat belette hem niet zich verder actief met de muziek bezig te houden. In 1790 componeerde hij, nog steeds onder de wapenen, de opera *Guillaume-tout-coeur ou les amis de village*.

Deze componist is gedurende 200 jaar 'vergeten', en naar schatting is slechts een derde van zijn composities (symfonieën, vioolconcerten, strijkkwartetten etc.) bewaard gebleven.

Via onderstaande link kunt u luisteren naar de ouverture uit zijn symfonie opus 11 no. 1 in D groot (*L'amant anonyme*).

<https://www.youtube.com/watch?v=c8-sloTQfio>

George Bridgetower (1778-1860)

Bridgetower was de zoon van een West-Indische dienaar van de Hongaarse muzikminnende graaf Esterhazy (de broodheer van Joseph Haydn) en een Poolse bediende.

Als kind al gaf George Bridgetower blijk van zijn grote aanleg voor muziek en in 1789 (hij was dus nog een kind) gaf hij een concert in Engeland waar hij de aandacht trok van de Prins van Wales (de latere koning George IV), die zorg droeg voor zijn verdere muzikale opleiding.

Hij speelde enige tijd in een orkest van de Prins van Wales en ontwikkelde zich tot een virtuoos violist. In 1803 maakte hij een concertreis naar Wenen, waar hij Ludwig von Beethoven ontmoette. Die was zo onder de indruk van Bridgetowers talent, dat hij aan hem zijn beroemde *Vioolsonate nr. 9 in A Majeur* opdroeg, die ze samen speelden. Kort daarna kregen ze ruzie over een vrouw. Bridgewater had een schampere opmerking gemaakt over een vrouw die Beethoven dierbaar was en de licht ontvlambare Beethoven verbrak daarop elk contact met Bridgetower en droeg zijn sonate vervolgens op aan de man die als Europa's grootste vioolvirtuoos bekendstond: Rudolphe Kreutzer. Probleempje was alleen dat Kreutzer de sonate 'onspeelbaar' vond, hij heeft de sonate zelf nooit in het openbaar gespeeld. Des te spijtiger, omdat Bridgetower dat wél zou hebben gekund. Maar als u naar de Kreutzersonate luistert (bijvoorbeeld via de link hieronder), bedenk dan dat hij dus eigenlijk niet *Kreutzersonate* maar *Bridgetowersonate* had moeten heten.

<https://www.youtube.com/watch?v=COGcCBJAC6I>

Ds. Marieke Fernhout

Bovenstaande blog is overgenomen van de site van de Parkstraatgemeente (www.parkstraatgemeente.nl)

Bedrijven gaan bewuster om met voedsel

'Voedsel weggooien doe je eigenlijk niet'



Voedselbank Arnhem, een voedselbank en distributiecentrum (DC) in één, is in coronatijd 'gewoon' open gebleven. Doordat de restaurants gesloten werden, doneerden deze massaal hun

voedsel aan de Voedselbank.

We hebben nu voldoende voedsel, maar hoe was dat voorheen? We vroegen het Thom Dieben, onze coördinator voedselvererving.

Wat doe je precies voor Voedselbank Arnhem?

Thom Dieben: "Wij, de voedselverwerfers, halen binnen wat we binnen kunnen halen. We zorgen voor de inkomende stroom en Voedselbank Arnhem en DC Arnhem verdelen het weer. Voedselbank Nederland is de enige die zo'n 150.000 mensen te eten geeft: bedrijven kunnen niet meer om ons heen."

Hoe ben je er terecht gekomen?

"Ik ben bijna zes jaar geleden begonnen als voedselverwerfer. Hiervoor heb ik een

communicatieadviesbureau gehad. Rond mijn pensioen wilde ik wat nuttigs doen. Ik houd van koken en ben in voedsel en milieu geïnteresseerd. Ik heb het toen een tijd alleen gedaan totdat Kees Bakker zich aanmeldde en later zijn zwager Nico Julsing meekwam.”

Hoe ziet het team er nu uit?

“Het team Voedselverwerking bestond uit drie personen. Heel verdrietig is Kees in maart aan Corona overleden. Nico en ik hebben nu om de week dienst en op zondagavond een overdracht. Zo heb ik ook nog tijd om als coördinator andere organisatorische dingen te doen.”

Vroeger werden de bedrijven benaderd voor voedsel. Is dat nog zo?

“We werken landelijk, regionaal en lokaal. Landelijk is het aanbod fors toegenomen. Via mail en telefoon krijgen we aanbod van bedrijven, waarna wij beoordelen of we het willen hebben. De oprichting van Voedselbanken Nederland is een ontzettend goede vondst, we zijn professioneler geworden. De voedselveiligheid is gecertificeerd en we staan onder kwaliteitsbewaking. Hierdoor hebben bedrijven zekerheid dat er op een goede manier met hun producten wordt omgegaan.

Met de meeste grote leveranciers en supermarkten hebben we landelijke contracten. We maken logistieke afspraken met hen, vervolgens komt een stroom op gang.

Bijvoorbeeld: van Friesland Campina komt elke zondagochtend om 9 uur een appje binnen met het zuivelaanbod voor de nieuwe week.”

Dit gesprek met Thom Dieben namen we over uit de Blikopener van mei 2020, de nieuwsbrief van de Voedselbank in Arnhem.

Kerkproeverij komt met alternatieven voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd

‘Blijf ondanks beperkingen toch uitnodigend’



De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief Kerkproeverij moedigen kerken aan om ondanks alle beperkingen toch uitnodigend te blijven. Om geloofsgemeenschappen hierbij te ondersteunen is de website www.kerkproeverij.nl omgebouwd tot een inspiratiepagina voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd.

Projectleider Elianne Schultz vertelt over de achtergrond van de aangepaste Kerkproeverij-campagne: “De meeste vieringen vinden momenteel online plaats. In de eerste weken van de coronacrisis viel het ons op dat deze vieringen veel extra kijkers trokken. Dat stelde ons voor de vraag: hoe kun je deze mensen ook betrekken bij je geloofsgemeenschap? Ondertussen denken veel geloofsgemeenschappen ook na over de toepassing van de nieuwe maatregelen en protocollen. Daarbij vroegen we ons af: hoe kan er binnen de richtlijnen uiting worden gegeven aan een cultuur van uitnodiging?”

Pinksteren

In een open brief aan kerken schrijven Vicaris Arjen Bultsma, lid van het kernteam, en ds. Christien Crowel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “Wij zien het bouwen aan een uitnodigende en gastvrije gemeenschap als een doorgaand proces. Het behoort ook tot de missionaire opdracht zoals die bijvoorbeeld klinkt aan het einde van het Mattheüsevangelie. Juist met Pinksteren krijgt die een bijzondere bekrachtiging. Daarom gebruiken wij dit moment om aandacht te vragen voor het blijvend belang van uitnodigen en verwelkomen.”

Voorbeelden

“We beseffen dat voor veel geloofsgemeenschappen de *hoe*-vraag momenteel sterk leeft,” vertelt Schultz. Hoe kun je enerzijds rekening houden met alle maatregelen, maar toch ook invulling geven aan kerk-zijn en je verlangen om uit te nodigen? Daarom delen we op de website praktische tips voor zowel de uitnodiger als voor organisatoren binnen de gemeenschap. Zo geven we bijvoorbeeld het idee mee om in het reserverings- en lotingssysteem – dat op veel plekken nodig is om niet teveel mensen tegelijk in een viering te hebben – rekening te houden met het meenemen van gasten. Dit is direct een goed signaal naar leden van de gemeenschap zelf, aangezien zij daardoor de ruimte blijven ervaren om anderen van harte uit te nodigen. Naast dit soort praktische tips, hebben we ook uitnodigingskaartjes voor zowel online vieringen als toekomstige fysieke bijeenkomsten aan de website toegevoegd.”

Kerkproeverij

Rondom één weekend in het jaar worden zoveel mogelijk Nederlanders uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen. Op deze manier oefenen christenen gezamenlijk in het uitnodigend kerk-zijn. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden van het coronavirus bezinnen de organisatoren zich nog op de invulling van het geplande Kerkproeverij-weekend in oktober. Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken, in samenwerking met Alpha Nederland en Missie Nederland, en wordt ondersteund door mediapartners EO en KRO-NCRV.

Bericht thuisblijvers 3

Compassie

Compassie betekent zoiets als mededogen, medelijden met de ander. Van Jezus wordt diverse malen verteld, dat Hij met ontferming over mensen bewogen is, dat Hij compassie met hen heeft. Bijvoorbeeld in Mattheus 9:36 *'Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.'*

Jezus heeft compassie met de mensen en vertelt erover in een van de bekendste verhalen uit de bijbel. Dat van de barmhartige Samaritaan, Lucas 10: 30-35. In de titel die dit verhaal de eeuwen door meekreeg zit het woord compassie al.

In de nieuwe Bijbelvertaling wordt wat flauwtjes gezegd dat de Samaritaan *'medelijden'* kreeg met het slachtoffer wat door de rovers was overvallen. Maar het Griekse woord wat hier gebruikt wordt *'splanchnizomai'* bedoelt het wat sterker. Compassie, mededogen, barmhartigheid, het roept het beeld op van ingewanden die zich omkeren in je. Het raakt je tot in het diepst van je vezels.

De aanleiding voor dit stuk onderricht van Jezus, was de vraag van de wetgeleerde die aan Jezus vroeg *'wie is mijn naaste?'*. Jezus eindigt het verhaal met de vraag: *'wie is de naaste geworden van de man die in handen van de rovers viel?'* Na het wat moeizame antwoord van de wetgeleerde, zegt Jezus hem en dus ook ons: *'doet u dan voortaan net zo'*. Ook aan ons dus de oproep om ons te laten raken door de ander. Als iedereen dat zou doen, zou de wereld er heel anders uitzien!

Hubertien Oostdijk

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Meditaties

Wekelijks op woensdag en vrijdag | 8.30-9.30 uur

LET OP! lets andere tijd i.v.m. het corona-beleid van Rozet!

Op woensdag en vrijdag wordt in lokaal 5.02 in Rozet gemediteerd. 2x een half uur zitten in stilte, afgewisseld met een loopmeditatie van ca. 10 minuten. Na ca. een half uur weggaan of aansluiten tijdens de loopmeditatie is mogelijk. Als je vooraf weet dat je maar een half uur komt mediteren, laat het ons weten. Dan kan er mogelijk iemand anders het eerste of juist tweede half uur in jouw plaats. Meditatiekussens en -bankjes aanwezig!

Aanmelden woensdag en/of vrijdag

Stamtafel en Putten

wekelijks woensdag | 10.00-10.30 uur | 11.00-12.00 vrijwillige bijdrage

Onze twee vaste woensdagse activiteiten: *De Stamtafel*, praten over een onderwerp uit de actualiteit - voor velen hét wekelijks moment om de waan van de dag of week weer enige zin te geven. En: *Putten uit de bron*, samen een Bijbeltekst lezen en kort overdenken. We lezen momenteel uit het evangelie volgens Johannes, heel anders dan die van Mattheüs, Marcus en Lucas...

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten en de actuele maatregelen i.v.m. corona vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Bericht thuisblijvers 4

Compassie

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan gebruiken we graag bij de diaconie. Een man wordt overvallen en raakt gewond. Nadat een priester en een leviet langs de gewonde man heen lopen, helpt een Samaritaan. Hij zorgt zelfs dat deze gewonde man, op zijn kosten, in een herberg onderdak krijgt. 'Hij ziet, wordt in zijn ingewanden geroerd en zorgt.' Een voorbeeld van écht zien en écht zorgen.

Het mooiste in deze gelijkenis vind ik de formuleringen van de vragen over de naaste. De schriftgeleerde vraagt : 'Wie is mijn naaste?'

Na het verhaal van over de Samaritaan, stelt Jezus een tegenvraag en wel met deze woorden: 'Wie van de drie (de priester, de leviet of de Samaritaan) is volgens jou de naaste geworden van de gewonde?' Met deze woorden verandert Jezus het gezichtspunt. Het gaat er niet om wie mijn naaste is, dat kan ik zelf uitmaken. Mijn vrienden wel, mijn overburen niet, bondgenoten wel, maar andersdenkenden niet. Ik kies dus zelf wie mijn naaste is. Maar de vraag: 'wie is van de gewonde man de naaste geworden?', legt het accent anders. Ik word tot naaste gemaakt van diegene die gewond is, die mij raakt in mijn ingewanden.

De ander, het maakt dan niet uit wie, maakt mij tot naaste. De naaste kies ik niet uit. Ik word uitgekozen. Mijn naaste is iemand die compassie oproept. Als ik met mededogen wil leven, laat ik me raken. En kom in beweging.

Margriet Kok

*Wanneer je kijkt
Zie je nog niet
Wanneer je ziet
Grijpt het je aan*

Willem Hussem

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon
Opmaak: Gerrit Koning
Coördinator columns: Kees Tinga
Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het septembernummer inzenden vóór 3 september 2020 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 9 september 2020.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 388 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.
Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.