

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 90

9 september 2020

Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Van de schoonheid en de troost – Column door Peter Nissen**
- **Een leven loopt ten einde – Column door Liesbeth Dessens**
- **Bericht uit de gevangenis**
- **De Hersteld Apostolische Zendingskerk Arnhem – Geloven in Arnhem, dl. 15**
- **Korte berichten**
- **Marianne Pas – in memoriam**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Onthulling kerkraam in Waalse kerk – verslag en bericht burgemeester Marcouch**
- **Colofon**

Van de schoonheid en de troost

Column door Peter Nissen over gedicht van Willem Barnard

Gistermorgen mocht ik voorgaan in een dienst in de Grote Kerk van Arnhem, de laatmiddeleeuwse Eusebius. Zo'n vijfendertig jaar geleden schreef ik een artikel over het middeleeuwse Arnhemse mirakelboekje van Sint Eusebius. Geen haar op mijn hoofd had toen natuurlijk kunnen bedenken dat ik in die kerk nog eens ooit als predikant op de kansel zou staan. Dat heb ik dan gistermorgen, op verzoek van de organisatoren (vier voor de zomerdiensten samenwerkende kerkgemeenschappen) met het oog op de verstaanbaarheid, maar gedaan, al verhef ik mij als voorganger doorgaans niet graag zo hoog boven de vierende gemeenschap. Die fraaie houten kansel is trouwens niet origineel. Hij dateert uit 1820 en is overgenomen uit de voormalige rooms-katholieke Sint-Bonifatiuskerk in Dordrecht, die in 1974 aan de eredienst werd onttrokken en daarna lang de poptempel van de stad is geweest, het Paradiso van Dordrecht. Tja, het is na die Synode van 1618-1619 nooit meer helemaal goed gekomen met die stad.

Op weg van het station van Arnhem naar de kerk hoorde ik de klokken van verschillende kerken door elkaar heen luiden. Heerlijk geluid! In de dienst wilde ik ook graag even stilstaan bij de honderdste

Een leven loopt ten einde

Column door Liesbeth Dessens

Vorig jaar was onze vriendin van bijna 90 jaar gevallen. Zij was sinds twee jaar weduwe en woonde alleen. Kon ze blijven of moest ze het huis gaan verlaten na 52 jaar? Ze besloot naar een zorghotel te gaan om zich te laten verzorgen. De mensen van het zorghotel deden dat zo goed dat ze niet meer naar huis wilde.

Dus moest haar huis worden leeggemaakt om het te kunnen verkopen. Niet eenvoudig als je zo lang op één plek hebt gewoond en niet goed bent in het ruimen van je spullen. En er waren geen kinderen die zaken konden overnemen.

En zo kwam het dat mijn man en ik meer dat een half jaar aan het opruimen zijn geweest.

Wat kan een mens verzamelen en wat kan een mens hechten aan spullen en wat is het moeilijk om afscheid te nemen van al die voorwerpen, die allemaal hun geschiedenis hebben. In het appartement in het zorghotel was plaats voor maar een klein deel van haar bezit.

Veel belangrijker was dat zij met zoveel zorg en liefde omringd werd door de medewerkers van het zorghotel. En dat uitte zich in haar tevredenheid: ze was niet meer alleen, ze kon altijd iemand bereiken en ze at zo lekker...

Helaas heeft ze er maar kort gewoond, want haar lichaam liet het afweten. Met een heldere geest is ze heengegaan, haar vrienden en haar erfgenaam achterlatend met het gevoel dat er nog steeds geruimd moest worden. Gehechtheid aan haar spullen had ze tot het einde gehouden.

Hoe is dat gekomen? Komt dat omdat ze de oorlog meegemaakt heeft, ligt het in haar karakter besloten, kon ze geen afscheid nemen van voorwerpen door het verhaal eromheen of was het omdat ze kunstenaar was en misschien een dingetje nog wel kon gebruiken? Gehechtheid aan materie maakte het voor haar moeilijk afscheid van het leven te nemen. Zou het makkelijker zijn geweest als die gehechtheid minder groot was?

Liesbeth Dessens is voormalig bestuurslid van de Raad van Kerken Arnhem

geboortedag van Willem Barnard, alias Guillaume van der Graft, eergisteren. Er mocht nog niet samen gezongen worden, dus wij konden hem niet eren met een van zijn eigen liederen. Dan maar een gedicht.



Ik koos voor een gedicht over dat klockgelui dat mij op weg naar de kerk begeleidde (al had ik dat natuurlijk al van tevoren bedacht...). Het is een gedicht uit de bundel 'Na veertig' uit 1973. De titel heeft minstens twee betekenissen: het zijn gedichten die Willem Barnard na zijn veertigste schreef en zij reflecteren op ontwikkelingen van na 1940. Het is de eerste (en volgens mij ook laatste) bundel die Willem Barnard onder zijn eigen naam publiceerde. Voorheen gebruikte hij voor zijn poëzie de naam Guillaume van der Graft en voor zijn liturgisch liedwerk zijn eigen naam, Willem Barnard dus. Kort voor het verschijnen van de bundel had Willem Barnard een interview gegeven waarin hij verklaarde afstand te willen doen van de dichtersnaam.

Hij wilde namelijk af van de suggestie dat er een kloof zou zijn tussen zijn theologisch werk en zijn poëzie. 'Theologie en literatuur lopen voor mijn gevoel volkomen in elkaar over.' Ik dank dit citaat aan de lovende recensie van de bundel door Gabriël Smit uit de Volkskrant van 27 april 1974, die als knipsel in mijn (antiquarisch verworven) exemplaar van 'Na veertig' zat. Overigens was het na deze ene bundel weer gedaan met het afscheid van de dichtersnaam; de volgende bundels poëzie zouden weer onder de naam Guillaume van der Graft verschijnen, later zelfs kortweg Van der Graft.

Dan nu het gedicht dat ik gisteren las. Het heet 'Oecumenisch wakker liggen':

*Alle klokken, de mystieke,
de gebarsten katholieke,
de verschillende hervormde
die de hemel eens bestormden,
slaan hetzelfde uur, het slaat
drie. Het is nog niet te laat.*

*Maar met kleine ogenblikjes
tussenpoze als de vlekjes
op de hals van een giraffe, -
de nabije, de veraffe
slaan hetzelfde uur, het slaat
half, het is nog niet te laat.*

*Hoor, de klokkenhalzen weten
hoe de tijd wordt kaalgevreten,
dit kokhalzende geluid
rukt de boom zijn uren uit,
al meer blaren, hoor het slaat, -
maar het is nog niet te laat.*

Peter Nissen is predikant van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente in Nijmegen. Hij schreef deze column n.a.v. de zomerdienst op 16 augustus in de Eusebiuskerk waarin hij voorging.

Via onderstaande link kunt u zijn preek in deze dienst lezen.

<https://rvkarnhem.nl/welkom/nieuws/?post=preek-zomerdienst-16-augustus-in-eusebiuskerk-door-peter-nissen>

De column *Van de schoonheid en de troost* is ook gepubliceerd in Kerkperspectief (uitgave PGA) van 29 augustus 2020.

Bericht uit de gevangenis



Begin dit jaar maakte de diaconie van de Protestantse Gemeente Schaarsbergen een bedrag over naar justitiepredikant Sietse Visser, die werkzaam is in de Blueband gevangenis in Arnhem. Ook de Raad van Kerken Arnhem stelde een bedrag beschikbaar.

Het geld was bedoeld om warm ondergoed en sokken voor de gedetineerden te kunnen kopen. Naar aanleiding hiervan schreef ds. Visser het volgende stukje.

Wij zijn allemaal in de gevangenis....

Dat was een zin uit een preek van Karl Barth, toen hij na zijn emeritaat predikant in de gevangenis van Basel werd. Een mooi begin was dat voor mij om te beseffen, in 1997. Ik ontdekte toen al vrij snel dat er geen krantenartikel in de gevangenis zit, maar mensen als ik zelf. Soms aardig, soms helemaal niet; soms zachtaardig, soms uiterst gewelddadig. Soms alleen maar boos op de wereld, soms vol schuld en schaamte. Soms licht en vrolijk, soms zeer depressief en zelfs geneigd er een einde aan te maken. Verslaafd soms, aan drank, drugs en avontuur, soms grensoverschrijdend met geld smijtend, soms angstig en teruggetrokken. De bajes is een plaats waar heel de brandhaard van onze samenleving smeult, en het innerlijke conflict in ons mensen voelbaar en zichtbaar is in gedrag en gedachten.

Toen ik daar begon, ontdekte ik tot mijn verrassing dat heel de bijbel, de verhalen van groot kwaad en grote liefde en verzoening daar allemaal op straat liggen; je vindt er de barmhartige Samaritaan naast de rover, de hypocriete zeveraar naast de lompe Goliath. En natuurlijk de verloren zoon, maar ook die goede zoon..... Zacheüs en Nicodemus. Ze zijn er allemaal.

Sommige gedetineerden hebben familie en geliefden, een netwerk buiten, die voor hen zorgen in materieel opzicht; anderen hebben niemand die om hen geeft, alleen maar foute vrienden die er dan opeens niet meer zijn. De niet zo handige dieven, verlorenen in de samenleving, de weeskinderen van onze wereld.

Voor al deze mensen proberen wij geestelijke verzorgers te zijn, met oren om te horen en ruimte te maken voor wie de ander echt is en ook als een tegenover in goed en kwaad, niet om te moraliseren, maar om te zoeken naar wat een beter pad is voor de toekomst. En soms gebeuren er kleine wonderen van herstel en nieuwe wegen.

Maar wij zijn er vooral om het evangelie en de aanwezigheid van God present te stellen, in alle vallen en opstaan een lichtje te zijn in een groot duister. Daar horen ook onderbroeken bij, en sokken, en een T-shirt, en een winterjas tegen de kou. Want dat hebben sommigen echt niet.

Ooit liet ik op mijn kosten een grote leren jas voor een jongeman repareren met nieuwe rits en zo. Nog jaren later, toen hij weer eens binnen was voor iets, riep hij het in het rond aan ieder die het horen wilde: deze dominee heeft voor mij gezorgd: die heeft mijn jas laten repareren, zomaar!

En de dominee was helemaal verbaasd over de tranen die hem daarbij over de wangen liepen. Sommige jonge mensen hebben niet veel cadeau gekregen in hun leven en zeker niet veel zachte zorg.

Van deze dingen dus, beste lezer; of ons werk 'resultaat' heeft in de instrumentele zin, ik weet het niet; maar God te mogen dienen door zo in de modder van onze wereld naast mensen te kunnen gaan staan, dat is eigenlijk een voorrecht. We worden er ook nog eens goed voor betaald, jawel, laten wij niet hypocriet zijn, maar voor mij en al mijn collega's geldt: hier staan we oog in oog met het slagen en falen van ons mensen. Wij mogen zo aan hun soms vreselijke ervaringen in het leven leren en zelf wijs worden. En onze ervaring is geheel volgens de oude wijsheid: op de mestvaalt bloeien de mooiste rozen.

Uw bijdrage maakt het ons mogelijk heel materieel, in kleine maar voor de enkeling grote noden een handje te helpen, het woord kracht bij te zetten met daden van barmhartigheid.

Met een hartelijke Pinkstergroet,

Sietse Visser

Tot aan het pensioen op 19 november nog dominee in het justitiepastoraat in de P.I. Arnhem en Ter Peel in Limburg.

De Hersteld Apostolische Zendingkerk Arnhem

Geloven in Arnhem, deel 15

Toen in de naoorlogse jaren de wijk Monnikenhuizen werd gebouwd, lag het nog voor de hand dat er een Hervormd kerkgebouw in zou verrijzen. Het werd de Uitzicht Kerk, met een naam die geïnspireerd was op de ligging vlakbij Hoogte Tachtig. In 1955 werd ze in gebruik genomen maar twintig jaar later stond ze alweer te koop. Vanaf 1976 was de Bethel Pinksterkerk er te gast en in 1981 werd het gebouw gekocht door de Hersteld Apostolische Zending Kerk, die blij was op die manier het Spijkerkwartier te kunnen verlaten.

We zijn in Geloven in Arnhem de stroming van de Apostolischen al in aflevering 1 tegengekomen; ze zijn deel van de veelkleurige oogst van Opwekkingsbewegingen uit de negentiende eeuw. Zoals de naam al zegt, wordt in deze kerken terug gegrepen op ervaringen en organisatieprincipes uit de oertijd van het Christendom. Charismatische figuren in Engeland en Duitsland kregen profetische visioenen van herleving en vernieuwing van het geloof waaraan zij als opvolgers van de nieuwtestamentische apostelen leiding zouden gaan geven. Dat lijkt een kwetsbaar organisatieprincipe en dat werd het ook in de praktijk al werd op allerlei manieren geprobeerd om willekeur te voorkomen. Waar sommige van de leidslieden uit de begintijd van de Apostolische Beweging nog over natuurlijk gezag konden beschikken, braken onder opvolgers al gauw ruzies uit. De Apostolischen kennen dan ook een afscheidings- en afsplitsings traditie die het gereformeerde protestantisme naar de kroon steekt.

In de naam van de HAZK klinkt ook die traditie door maar de Arnhemse gemeente kent al dertig jaar rust in de eigen gelederen. Dat heeft vast ook te maken met de personen die leiding geven. Evangelist Kuipers en herder Blumink ontvangen mij vriendelijk en zijn open over hun overtuiging. "Bijbelgetrouw" is een sleutelwoord in hun taal; met dat begrip kiezen ze positie in de oecumene. Er zijn in ons land nog een paar andere lokale HAZK gemeenten met samen een paar duizend leden. Vanuit Arnhem worden missionair-diaconale kontakten onderhouden met gemeenten in Georgië en Congo.

Ik krijg bij aankomst op deze zonnige augustusavond een orde van dienst en een gezangenbundel die als aanvulling dient bij de oude Hervormde bundel psalmen en gezangen uit 1938. De taal daaruit zet de toon van de gehele dienst: het is alsof de Hersteld Apostolischen zich in hun geloof het meest thuis voelen in Nederlands dat in hedendaags spraakgebruik niet meer voor komt. Dat heeft ongetwijfeld eerbiedige motieven maar maakt het voor een nieuwkomer of buitenstaander niet gemakkelijk. De ongeveer dertig aanwezigen (de helft van het aantal plaatselijke HAZK-leden) zijn niet anders gewend, zoals ze er ook niet van opkijken dat de aanwezige vrouwen tijdens de dienst een hoofddekseel dragen. Er wordt veel en uitbundig gezongen in deze viering waarin de herkenbare liturgische onderdelen in een heel eigen volgorde zijn geplaatst (na afloop wordt mij uitgelegd dat ook dit het resultaat is van een profetische ingeving).

De preek behandelt apocalyptische Bijbelgedeelten. Samengevat komt de boodschap erop neer dat, ook als het er soms op lijkt dat God in deze tijd afwezig is, de Bijbel ons leert dat we met de tekenen der tijden te doen hebben en de Wederkomst van Christus aanstaande is. Ook dat is een kenmerk van de Apostolischen: hun sterk eschatologische besef. Ook in deze kerk staat het met grote letters op de muur: Maranatha.

Misschien maakt dat verlangen alle taal en vorm wel betrekkelijk. Maar ik blijf toch zitten met de vraag of Bijbelgetrouw geloof en moderniteit niet wat minder beducht voor elkaar zouden mogen zijn.

Kees Tinga

Meer informatie over de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Arnhem en haar beginselen en activiteiten is te vinden op de website: www.hazknederland.org



Korte berichten

- **Oecumenische vredesdienst** van Protestantse Gemeente Arnhem en Doopsgezinde Gemeente Arnhem op zondag 13 september om 10.15 uur in de Parkstraatkerk, Kastanjelaan/ Parkstraat 31A
- **“Vrede verbindt verschil”**, Vredesweek van 19-27 september.
- **Alpha cursus in Malburgen**: Wekelijks vanaf maandag 21 september in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30. 10 maandagen georganiseerd door C3 Rivers, de Kruiskerk en andere kerken. Door deze samenwerking is er een gevarieerd team en kunnen ook mensen die Engels en Portugees spreken meedoen. De avonden beginnen om 19.00 uur. Aanmelden via alphamalburgen@gmail.com Meer informatie vind je op Facebook [Alpha Cursus – Malburgen 2020](#).
- **“De zin van het leven”**, Fokke Obbema in **Thee met thema** op 27 september in de Vredebergkerk in Oosterbeek. Tijd: 16.00-17.30 uur. Informatie via hannie.nusselder@hetnet.nl I.v.m. corona dient u zich tevoren aan te melden op theemetthemaosterbeek@gmail.com Vrijwillige bijdrage.
- **Raad van Kerken Nederland spreekt over steun aan brief van Wereldraad en Middle East Council of Churches**. Zie onderstaande link: <https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/06/raad-spreekt-over-steunbetuiging-aan-brief-van-wcc-en-mecc/>
- **Zin in de regio**: Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op www.zininderegio.nl Informatie en berichten plaatsen via info@zininderegio.nl
- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur**. Het Coventrygebed is weer in de **Walse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekkklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>
- **Voortgang “Berichten aan de Thuisblijvers”**. Vrijwel vanaf het begin van de coronacrisis hebt u de ‘berichten aan de thuisblijvers’ ontvangen. Deze werden verzorgd door predikanten en kerkelijke werkers van de PGA. Zij denken deze week na over de voortgang van deze berichten, omdat ook voor de kerken de beperkingen nog niet voorbij zijn. Wanneer u ideeën heeft over de voortgang kunt u dit melden bij

Pierre Eijgenraam (peijgenraam@kpnmail.nl) en Arjen Hiemstra (arjen.hiemstra@pgarnhem.nl).

- **Activiteiten agenda van de PG Hevedorp-Doorwerth.** U vindt het programma via www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl/activiteiten

Marianne Pas-Hendriks

In memoriam

Op 29 juli is Marianne Pas overleden.

In de stichting Jumelage Arnhem (SJA) onderhield zij namens de gemeente Arnhem de stedenband met Gera in voormalig Oost Duitsland. Hiervoor werkte zij samen met STIOC dat namens de kerken in Arnhem de oecumenische internationale contracten onderhoudt.

Hieronder een deel van de herinneringen, die Bert Compagne (STIOC) aan haar heeft.

Marianne en ik kenden elkaar via de SJA, waarin ik sinds 1996 STIOC-RvK Arnhem vertegenwoordigde. Zij "deed" de Scouting-contacten met Croydon. Toen de SJA ook Gera onder zijn hoede nam (op verzoek van de Gemeente werden de burger-burger-contacten overgenomen van Kees Kentin), stapte Marianne ook daar met beide benen in. Van 2002 tot begin 2015 was ze een bijzonder betrokken voorzitter van de Werkgroep Gera. Ze ging er regelmatig zeker een week heen en kende heel veel mensen en groepen. Ze overnachtte altijd bij mensen thuis, een ook bij STIOC zeer beproefde manier om elkaar beter te leren kennen.

Een groot aantal tentoonstellingen is door haar geëntameerd, regelmatig ook samen met Michael Kleim.

Maar ook de contacten met Croydon vergat ze niet. Zij was altijd degene, die verschillende keren de groep politieagenten, die meestal per fiets in september naar Arnhem kwamen en op die manier geld inzamelden voor de Marie Curie Cancer Care, hier ontving.

Naast Mariannes SJA-activiteiten heeft de familie Pas jarenlang in september onderdak geboden aan Engelse veteranen en hun families.



Foto: Marianne Pas tweede van rechts

In mijn herinnering zie ik nog de reis naar Gera in oktober 2011 voor SJA en STIOC voor me. Marianne en ik gingen enkele dagen eerder op stap, om voor de Stichting Jumelage Arnhem gegevens te verzamelen voor een gedenkboek over de toen aanstaande officiële 25-jarige band tussen Arnhem en Gera. En natuurlijk ook om contacten te leggen en te onderhouden met het stadhuis en (op dat moment) enkele scholen in Gera. We hebben heel wat materiaal voor de SJA meegekregen. Marianne heeft daar een heel mooi album mee samengesteld, dat in 2012 verscheen.

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

De wijsheid van Etty Hillesum

11 september | 14.30-15.30 uur | € 0 | Rozet



Vredesactivistes Emma ShamBa Ayalon (Israëliisch) en Dina Awwad-Srou (Palestijns) gebruiken kaarten met citaten van Etty Hillesum als onderdeel van hun vredeswerk. Ze gebruiken deze kaarten om 'de wereld te helen'. In een kleine groep (9 mensen) willen we maandelijks samenkomen, ieder een kaart trekken, de tekst laten bezinken en onze gedachten of gevoelens daarbij delen.

Dompel je onder...

12 september | 13.00-15.00 uur | € 32 | Rozet

Omarmen wat er in je leeft, uitdrukking geven aan wat er in je om gaat... Je onderdompelen in je binnenwereld is niet gemakkelijk. Maar het verdiept je leven als dit je lukt. Een workshop over bewust werken met kunst & emotie. Wat doet kunst met je, waar raakt het en wat kan het voor je betekenen? Uitgangspunt is wat er in je leeft. Dat gaan we verbeelden. Doel is expressief en bewust bezig te gaan met je emoties.

De vruchten die we plukken

21 september | 19.30-21.30 uur | € 112 | Rozet

Eerst hadden we #Me-Too, nu Black Lives Matter en het Corona-virus. En we modderen door met klimaatverandering, milieuvervuiling en afnemende biodiversiteit. Dan nog de kloof tussen arm en rijk, de vluchtelingenstroom, schaarste aan grondstoffen, oneerlijke voedseldistributie. Te veel voor een mens om te bevatten. Maar je afzijdig houden kan ook niet.



Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Onthulling kerkraam in Waalse kerk

Verslag door Monica & Hennie Jacobs

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, zweetdruppels gekost en engelengeduld gevraagd, maar nu is het zover, zondag 6 september jl. is het Pelgrimskerkraam in de Waalse kerk van Arnhem onthuld! Dat is liefst 2½ jaar na het verstrekken van de opdracht, onder voorbehoud van acceptatie door de kerkenraad van de Waalse kerk en van Monumentenbeheer, die beide veel tijd hebben gevegd. Het is op 8 maart van dit jaar in de kerk geplaatst, met de bedoeling de onthulling op 22 maart te doen plaatsvinden, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. We zijn nu 6 maanden verder en wilden niet langer

tegen het verhuide raam aankijken. Helaas konden slechts 32 mensen getuige van de sobere onthulling zijn wegens de 1½ meter afstand, en niet de 100 die in normale tijden in de Waalse kerk plaats kunnen vinden.

Het was in al zijn eenvoud toch een indrukwekkende gebeurtenis, geleid door onze predikant Joost Röselaers. De plechtigheid begon met de onthulling van het raam dat metershoog door parachutestof was afgedekt, door de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Daarna gaf glazenier Hermine van der Does een toelichting op haar kunstwerk, spraken Monica en ik als de schenkers over onze bedoeling daarmee, vervolgens een lezing uit de Bijbel (Exodus 3) en korte overweging door de predikant, en tot slot een indrukwekkende 'preek van de leek' van burgemeester Ahmed Marcouch. Tussendoor steeds afgewisseld met muziek, o.a. drie liederen uit mijn boekje *Rugzak, Vrouwen, God en ander ongemak*, over mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela (alleen nu en dan nog antiquarisch verkrijgbaar), op muziek gezet en gezongen door Dookje Engelhardt van de Arnhemse cabaretgroep LOS.



Na afloop bracht de burgemeester, bij het intreden van de duisternis met ons allen en buiten staande vóór het van binnen uit verlichte kerkraam, een toast uit op een goede toekomst van de kapel met zijn nieuwe raam, waarbij hij nog eens herhaalde hoe blij hij was met dit geschenk dat door ons geschonken is aan de hele stad Arnhem.

Burgemeester Marcouch berichtte op social media over zijn preek bij de onthulling in de Waalse kerk

Veel Arnhemmers hebben bruiloften en uitvaarten met familie en vrienden gedeeld in de kerk. Ik was zondag in de Waalse Kerk voor het nieuwe raam van glas in lood. De kerkgangers kunnen intussen coronaproof met maximaal honderd mensen naar de eredienst, maar veel mensen nemen het zekere voor het onzekere. Begrijpelijk, het virus blijft Arnhem belagen en de herfst moet nog beginnen. De anderhalve meter blijft "heilig" voor ons.

De Waalse Kerk was ooit het gasthuis voor gewonde reizigers, heb ik geleerd van dominee Röselaers, daarna werd het de kerk voor (in de 16^e en 17^e eeuw uit Frankrijk) gevluchte protestanten en nu deelt de Waalse kerk in Arnhem het gebouw ruimhartig met andere geloofsgemeenschappen. 'Pelgrimage', heet het nieuwe kerkraam en toont een slingerende weg door landschappen, richting de verte.

Ik hou enorm van reizen, zei ik vanaf de kansel, zoals ook het echtpaar Jacobs, de grote motor achter het nieuwe kerkraam, en pelgrim naar Santiago de Compostela. Mijn eigen allesbepalende reis was uiteraard die van het jongetje uit Marokko naar Nederland, binnen enkele uren van de donkere Rif naar het helverlichte Schiphol, zó de rustige berg af en het krakende trappenhuis op. .

Reizen is leren. Als wij reizen, komen wij uit onze routine en gaan op zoek naar de wetten achter nieuwe wereld. Eigenlijk is de zoektocht naar het gedrag van het nieuwe virus een ontdekkingsreis door de natuurwetten. We vinden uit hoe ons lichaam zich leert verweren tegen nieuwe indringers en leren hoe wij deze kennis kunnen toepassen voor vaccins en

medicijnen. En tegelijk leren wij inventief omgaan met 1,5 meter en onze restaurants zijn zich opnieuw aan het uitvinden als centra voor samenkomst in de wijk, al dan niet met extra terrasruimte.

De reis van ons leven heeft als missie dat wij ons bestaan waarmaken. Zoals bijen doen, zei ik in de kerk: hoe klein die ook zijn, ze trekken er op uit en nemen het beste uit de bloemen en bewerken dat en geven het beste van zichzelf terug, honing. Dat is wat wij met onze verwaarloosde buurten moeten willen. Hier zit onze opdracht: het beste uit het leven halen, innoveren en dat delen. Onze wijkaanpak in Arnhem is een traject van opvoeden, leren, wonen en werken. Het is een lange weg, die begint met de veiligheid organiseren. Want mensen die bang zijn, kijken anders.

'Kijken met je hart', zeggen de makers van het kerkraam. Inderdaad, een verbitterd hart maakt blind. Als wij erin slagen mensen uit de put te halen opdat zij hun angst overwinnen, komt de schoonheid van het leven tevoorschijn.

Laten wij deze missie waarmaken. Juist nu in coronatijd; wees voorzichtig, houdt de coronaregels in ere, maar wees niet bang en hou vol.

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon
Opmaak: Gerrit Koning
Coördinator columns: Kees Tinga
Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het oktobernummer inzenden vóór 8 oktober 2020 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 14 oktober 2020.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 385 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.

Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.