

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem  
[www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)



Digitale nieuwsbrief nr. 91  
14 oktober 2020  
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Ervaringen van God – Overdenking door Arjen Hiemstra**
- **Nieuwe Kerk? – Column door Kees Tinga**
- **De noodklok klinkt, zelfs zonder klokken**
- **Hand – gedachte in coronatijd**
- **Korte berichten**
- **Evangelische Gemeente Arnhem – Geloven in Arnhem, deel 16**
- **Kerkzijn in de stad**
- **Gevonden bord – kerkelijke nostalgie**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Colofon**

## Ervaringen van God

Enkele jaren geleden volgde ik de opleiding Geestelijke Begeleiding, een driejarige opleiding aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en op Hydepark in Doorn. Naast veel colleges over spiritualiteit waren er ook bijeenkomsten om ons in spiritualiteit en begeleiding te oefenen. Uiteindelijk ben ik er afgestudeerd op een scriptie die voor mij draaide om de vraag: "Hoe kun je tot het ervaren van God komen?"

De Amerikaanse theoloog Frederick Buechner spreekt over de weg die een mens gaat als een Heilige Reis. Op die Heilige Reis moet een mens goed luisteren naar de eigen geschiedenis. Want God draagt bij aan het leven van een mens in grote en kleine levensmomenten. Een aantal van die levensmomenten heb ik onder woorden proberen te brengen in enkele zelfgeschreven Friese gedichten.

Een eerste groep ervaringen van God zijn de ervaringen van God die je in de natuur kunnen overkomen. Tijdens mijn jeugd op vakantie in Duitsland, later tijdens wandelingen in de bergen van Scandinavië kon ik God herkennen in de natuur. Daarnaast ervaar ik God ook in de mensen om mij heen. Ontmoetingen met mensen kunnen mij beroeren. In mijn middelbare schooltijd waren dat een aantal godsdienstleraren. Nu zijn het mensen die ik ontmoet. Tenslotte is God ook te ervaren

## Nieuwe Kerk?

Column door Kees Tinga

*Het is een verstandige keuze van de Protestantse Gemeente Arnhem Noord om, na de pijnlijke sluiting van twee andere kerken, het overgebleven gebouw een nieuwe naam te geven. Zo werd de Opstandingskerk 'Nieuwe Kerk'.*

*Er is in de afgelopen maanden aan de ruimten het nodige verbouwd en gesleuteld, zodat het gebouw ook op het oog een nieuwe indruk zal kunnen maken.*

*Al ben ik sinds mijn komst naar Arnhem, twintig jaar geleden, nooit helemaal kerkelijk ingeburgerd, ook mij doet het pijn om de stapsgewijze verdunning van het main stream protestantisme in deze stad te moeten meemaken. Zal die echt blijven doorgaan totdat tenslotte iemand in de laatste kerk het laatste licht uitdoet?*

*Ik droom voor onze stad liever van een oecumenische Nieuwe Kerk, die zich niet in laatste verdedigingswerken terugtrekt maar opnieuw werk gaat maken van haar presentiemogelijkheden. Die niet alleen zondags haar laatste trouwe leden bijeen roept maar ook op zoek gaat naar dagelijkse mogelijkheden voor diaconale en pastorale aanwezigheid op plaatsen waar nood is, en waar vraag is naar kleinschalig geloof.*

*In de zojuist verlaten Diaconessenkerk is er zo'n kans. Een onooglijke ruimte onderin het gebouw zou met weinig moeite tot een sfeervol ontmoetings-annex stiltecentrum kunnen worden gemaakt. Een blijde verrassing voor bewoners die in de afgelopen jaren hun wijkkerken kwijtraakten. En/ of voor passanten zoals ik, op zoek naar een buurtplek voor bezinning, inspiratie en actie.*

Kees Tinga coördineert de columns in ons Bulletin.

in jezelf. Ik besepte dat naar aanleiding van een ontmoeting met een gemeentelid.

Het gedicht dat ik daarbij schreef luidt:

<i>Fluch wat kofje wat bôle yn 'e winkel helje en dernei gau wer nei hûs Willem leit op stjerren, har man Samar heart se de dymmeny har freegjen hoe 't giet en se fertelt en alles falt fan har ôf at se thûs is giet de telefoan noch in kear deselde man oft er komme sil? Ja, kom mar se is ferbjustere as 't se God sels sjoen hat</i>	<i>Snel, wat koffie wat brood uit de winkel halen en daarna snel weer naar huis Willem ligt op sterven, haar man Plotseling hoort ze de dominee aan haar vragen hoe het gaat en ze vertelt en alles valt van haar af als ze thuis is gaat de telefoon nog een keer dezelfde man of hij zal komen? Ja, kom maar ze is verbaasd alsof ze God zelf tgezien heeft</i>
---	---

De mevrouw uit het gedicht vertelde mij enkele weken na de uitvaart van haar man dat haar ontmoeting met mij in de supermarkt enkele dagen voor zijn overlijden zoveel indruk had gemaakt en dat het voor haar was alsof God even voorbijkwam, ontkende ik dat eerst. Pas later begreep ik dat in mijn optreden iets van God zichtbaar kan worden. Frederick Buechner zegt over die heilige momenten: "Mijn eigen leven als een bron van waarde. Het is die ervaring waaruit autobiografische boeken voortkwamen, toen ik terugkeek op een bepaald deel van mijn leven en ik mij afvroeg: "Wat was daarin van God?" Kijken naar wat er in jouw aanwezig is van God. Daar gaat het om volgens Buechner, als je God op het spoor wilt komen.



In de scriptie waren een aantal getekende vlakverdelingen opgenomen. Ze zijn gemaakt door mijn vader Izaäk Hiemstra tijdens zijn omscholing van boerenarbeider tot hovenier rond 1970. De tekeningen waren een vooroefening voor het tekenen van een tuinenplan tijdens zijn opleiding. Zijn omscholing was zowel voor hem als voor mij een heilig moment: Van vader met weinig tijd werd hij tot vader die 's avonds om vijf uur thuiskwam. Van boerenarbeider werd hij uiteindelijk tot gemeenteambtenaar. Van woonachtig buiten het dorp kwamen we in een rijtjeshuis in een nieuwbouwwijk.

Zoals in de tekeningen zijn er ook in het leven van een mens lichte en donkere momenten. Op de donkere momenten is God onvindbaar. En soms duurt het bijna vijftig jaar voordat je het heilige, lichte moment herkent. Maar als je het heilig moment herkent, weet je dat God dichtbij is geweest.

*Arjen Hiemstra, predikant Protestantse gemeente Arnhem-Noord.*

*Deze overdenking was de opening van de septembervergadering van de RvK Arnhem.*

## **De noodklok klinkt, zelfs zonder klokken**

In Den Haag én het hele land luidden kerken dinsdag 29 september de klokken voor vluchtelingkinderen in Griekenland. Natuurlijk deden Charterkerken<sup>1</sup> mee. Zelfs een die géén klokken heeft. Dankzij een creatieve geest klonk ook daar de noodklok voor de kinderen in de kampen.

Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. 500 tellen lang luidt de noodklok dinsdagochtend om 09.30 uur door het hele land. 500 tellen; één tel voor ieder kind dat Nederland op zou moeten nemen uit de Griekse kampen. Het luiden van de klokken begeleidt het aanbieden van de petitie #500kinderen aan de Tweede Kamer.

8 minuten en 20 seconden lang klinken de klokken. Zelfs uit de Paaskerk in Baarn. Dat is bijzonder, want die kerk hééft helemaal geen klokken. Nooit gehad ook. Maar in Baarn zijn ze niet voor één gat te vangen; kwestie van klokgelui opzoeken op Spotify, over het geluidssysteem van de kerk leiden, deuren wagenwijd open, volumeknop op maximaal en hup. “Knoerhard”, stelt Pien de Lange van de Paaskerk tevreden vast.

De moderne techniek bewijst zijn nut & gemak ook in Lochem, waar de koster de klokken van de prachtige Grote of Sint-Gudulakerk via een app laat luiden. En dat in een kerk waarvan de oudste nog bestaande stenen delen dateren van rond 1100 na Christus.

Op sommige plekken wordt apart actie ondernomen om uit te leggen waarom de klokken luiden. In Brummen schrijft de voorzitter van de Oude of Sint-Pancratiuskerk het plaatselijke krantje aan met uitleg. Een mooi idee, want er zullen mensen zijn die zich afvragen waarom het geluid zo lang aanhoudt. In Baarn deelt Pien de Lange samen met de predikante en anderen pamfletten uit op de markt.

Ze leggen voorbijgangers uit waar het om gaat; 500 kinderen zonder ouders, die in erbarmelijke omstandigheden in de kampen zitten. “Door de coronacrisis en de branden in het kamp Moria is de nood nog hoger dan die al was. Achter elk getal schuilt een persoonlijk levensverhaal.” De boodschap is helder: we moeten deze kinderen helpen.



Markt in Baarn

Dat vinden in ieder geval ook de meer dan 106.000 mensen die de petitie hebben ondertekend. Dat vinden ook 173 gemeenten en 5 provincies die het kabinet hebben laten weten dat zij kinderen op willen nemen. Dat vindt ook een

lange lijst van (oud-)politici, prominenten, wetenschappers, ondernemers, BN-ers en oud-onderduikkinderen uit de Markt in Tweede Wereldoorlog die #500kinderen steunen. Dat vinden vele mensenrechten- en kinderrechtenorganisaties, kerken, vakbonden, artsenverenigingen, jongerenclubs en ga zo maar door.

Ank van der Woude, van de Charterkerk Brummen schrijft dan ook: “Laten we moed houden en hopen op een positief antwoord!”

*\*Charterkerken hebben het Charter van Groningen ondertekend en zijn zo onderdeel van het INLIA-netwerk. Tekst van het Charter en informatie over INLIA vind u op de site [www.inlia.nl](http://www.inlia.nl)*



Herfst (foto: G. Koning)

## Hand

### Gedachte in coronatijd



In de kerk hebben we een mij steeds dierbaarder geworden ritueel: zegening. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik gezegend werd, toen ik belijdenis deed: ik werd overvallen door emotie. Toch heeft het wel enige tijd geduurd voor ik in mijn werk de zegen een grotere rol gaf.

Tijdens de Europese Vrouwensynode in 1996 werd aan de deelneemsters bij de afscheidsceremonie gevraagd om elkaar te zegenen. Ik stond naast een vrouw uit Oost-Europa en het ontroerde haar dat zij gezegend werd door een predikant. Het gaf haar hoop dat ook in de Oosters Orthodoxe Kerk vrouwen dat ambt zouden kunnen bekleden. Omgekeerd deed het mij beseffen dat ik met de zegen een krachtig instrument in handen heb.

Inmiddels heb ik vele stervenden en een enkele keer een overledene de handen opgelegd en gezegend. Ik doe dat altijd door beide handen op het hoofd te leggen en een korte zegenbede uit te spreken. En ik merk dikwijls dat een stervende er rustig van wordt en dat eventuele getuigen, bij deze toch wel intieme handeling, ontroert raken.

Als stadspredikant heb ik mensen gezegend op hun verzoek. Tijdens avonden waarop kaarsjes konden worden aangestoken, werd via een wegwijzer met daarop 'zegening' gewezen op deze mogelijkheid.

De schroom die ik toch elke keer voel als ik mensen zegen buiten het kader van de eredienst, vloeit als vanzelf weg, als ik zie hoeveel het voor mensen betekent.

Inmiddels is één van mijn geliefde uitspraken dat je elkaar nooit te veel kunt zegenen.

*Dit is de bijdrage van Elsje Pot aan "Bericht aan de thuisblijvers" voor begin oktober. Dit is een wekelijkse brief van de PGA voor mensen in coronatijd. Het thema is dit keer Hand. Elsje Pot is predikant van de PGA. De volledige brief vindt u op onze site [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)*

*Via onderstaande linken wordt u direct verbonden met de twee laatste brieven:*

[https://rvkarnhem.nl/welkom/data/uploads/bericht\\_aan\\_de\\_thuiszitters\\_17.pdf](https://rvkarnhem.nl/welkom/data/uploads/bericht_aan_de_thuiszitters_17.pdf)

[https://rvkarnhem.nl/welkom/data/uploads/bericht\\_aan\\_de\\_thuiszitters\\_18.pdf](https://rvkarnhem.nl/welkom/data/uploads/bericht_aan_de_thuiszitters_18.pdf)

## Korte berichten

- Voedselbanken kampen met tekort aan producten.**  
Supermarkten sporen klanten de laatste jaren met kortingsacties aan om producten te kopen die bijna over de datum zijn. Maar door deze aanpak van de voedselverspilling blijft er minder over voor de voedselbanken, waar deze restproducten ook terechtkomen. "We hebben tweederde producten minder dan voorheen", vertelt Monique Bueving van de Voedselbank Groningen. Ondertussen zijn er meer mensen aangewezen op de hulp van de voedselbanken. Vorig jaar klopten 151.000 mensen aan voor voedselpakketten, 8 procent meer dan een jaar eerder. Dit jaar zal dat alleen maar verder toenemen: door de coronacrisis rekenen de voedselbanken in heel Nederland op een stijging van 50 procent. "Nu supermarkten ons steeds minder kunnen geven, baart ons dat enorme zorgen", aldus Bueving. *(overgenomen van Joop/BNNVARA)*
- Zin in de regio:** Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op [www.zininderegio.nl](http://www.zininderegio.nl) Informatie en berichten plaatsen via [info@zininderegio.nl](mailto:info@zininderegio.nl)
- Samen kerk in Nederland.** Via deze link kunt u de jongste nieuws brief van SKIN lezen: <https://mailchi.mp/e17039daa40d/skin-nieuwsflits-april-687688?e=3664385d1d>



- **Thee met thema uitgesteld.** De lezing in Oosterbeek, die was aangekondigd voor 25 oktober is i.v.m. corona uitgesteld. Ze zal nu plaatsvinden op 11 april 2021.
- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekeklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-eklesia/coventry-gebed/>

## Evangelische Gemeente Arnhem

*Geloven in Arnhem, deel 16*



Een kartonnen bord aan de Groningensingel wijst me de weg: de Evangelische Gemeente Arnhem komt bijeen in de aula van de Maarten van Rossemschool. Voor de zijingang staan mensen geduldig te wachten totdat ze aan de beurt zijn om de handen te ontsmetten en hun naam en telefoonnummer achter te laten. Om elf uur is iedereen binnen – een kleine zestig mensen, onder wie veel veertigers en zeven kinderen. Er heerst een informele sfeer – deze mensen hebben elkaar vaker ontmoet – maar de Coronacrisis beïnvloedt ook deze

samenkomst. Zingen kan nog niet in het eerste deel van de liturgie maar is na afloop daarvan mogelijk voor wie het aandurft en voldoende afstand bewaart.

Mede onder invloed van de Corona-restricties is de orde van dienst eenvoudig. Na welkom en een paar mededelingen brengt een klein combo een paar liederen uit het *Praise*-repertoire ten gehore, waaronder één voor de kinderen, die daarna naar hun eigen viering gaan.

De preek wordt deze keer verzorgd door Vincent Schut, één van de ‘oudsten’ -ambtsdragers die de gemeente leiden en in het dagelijks leven programmeur. Onder verwijzing naar het Genesisverhaal over de Toren van Babel en het nieuwtestamentische verhaal over de ‘verloren zoon’ houdt hij een persoonlijk getint betoog over communicatie en wat daarbij allemaal fout kan gaan. Het eindigt met een oproep tot openheid waarbij Vincent iedereen uitnodigt om zijn 06-nummer op te slaan, om mogelijke irritaties of meningsverschillen te kunnen uitpraten. Een zegengebed en een slotlied beëindigen het officiële deel.

Terwijl een deel van de bezoekers achterblijft om nog een paar liederen mee te zingen, spreek ik met Vincent en een mede-oudste, Dirk Jan, nog even na. Ze vertellen me over het ontstaan van de EGA, precies veertig jaar geleden. Onvrede over de ontwikkelingen in de gevestigde protestantse kerken en betrokkenheid bij de opkomende evangelische stroming leidden tot de start van de EGA. Eerst was ze onderdeel van de *Parousia*-kerken (een laagdrempelige Angelsaksisch geïnspireerde opwekkingsstroming) maar na enige tijd werd ze zelfstandig. Gedoopte leden worden geacht hun talenten in te zetten want, op een korte periode met een parttime beroepskracht na, de EGA is een vrijwilligerskerk. De uitvoering van scholing (in kinderwerk en huiskringen), pastoraat en kerkdiensten wordt ondersteund door cursussen van bijbelscholen en in bijzondere situaties kan worden doorverwezen naar christelijke organisaties voor hulpverlening. Ook deze qua ontstaan en visie orthodoxe kerkgemeenschap ontkomt niet aan actuele discussies: de leiding is nu nog in handen van mannelijke ‘oudsten’, die zelf hun opvolging verzorgen, maar het gesprek over de rol van vrouwen in de EGA is begonnen. De ongeveer tachtig leden van de EGA zijn zo samen kerk, met een bescheiden begroting waarvan tien procent wordt besteed aan missionair-diaconale activiteiten, in de wijk o.a. rond het asielzoekerscentrum en in het buitenland in Roemenië en Moldavië.

Vanwege de omvang en het vrijwilligerskarakter van de groep kan de EGA niet al haar wensen in praktijk brengen. De oecumenische betrokkenheid bij 'Hart voor Arnhem' bijvoorbeeld staat daarom op een laag pitje. Maar in alle bescheidenheid neemt ook deze vitale kerkgemeenschap een opvallende eigen plaats in binnen de veelkleurige wereld van Geloven in Arnhem.

*Kees Tinga*

Meer informatie over de visie en werkwijze van de Evangelische Gemeente Arnhem is te vinden op haar website: [www.egarnhem.nl](http://www.egarnhem.nl) Contactpersoon is Vincent Schut.

## Kerkzijn in de stad

*Vrijwilligers en musici gezocht*



Vanaf dinsdag 1 december is er wekelijks op de dinsdagmiddag een moment voor stilte en bezinning in de Koepelkerk.

Dit is een gemeenschappelijk project van de Koepelkerk en PGA in het kader van Kerkzijn in de stad. Vanuit de wijkgemeente PG Arnhem-Noord hebben Arjen Hiemstra en Monique Maan hun medewerking toegezegd.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, de kerk is open van 12.00 - 14.00 uur, de viering begint om 12.30 uur en duurt zo'n 20 minuten. Na afloop kunnen mensen napraten en wat drinken. Het zou fijn zijn als er mensen zijn, die beschikbaar zijn om mensen te ontvangen en die na afloop, indien gewenst, beschikbaar zijn voor gesprek.

We zijn ook op zoek naar musici, het gaat om het spelen van korte stukjes meditatieve muziek, vooraf, in de viering hooguit 2,5 minuut en na afloop eventueel wat langer. Heeft u vragen of belangstelling?

U kunt zich melden bij [elsje.pot@pgarnhem.nl](mailto:elsje.pot@pgarnhem.nl) of via 026 3637338.

## Gevonden bord

*Kerkelijke nostalgie*



Dit bord is afkomstig van de houten Bethelkapel, die van 1950-1963 in Presikhaaf stond.

Nu staat daar de Bethlehemkerk, die per 1 november overgaat van de PGA Arnhem Noord naar de C3 Rivers Church.

U ziet de voor- en achterkant.

## Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

### **20 oktober 2020: Autobiografisch schrijven**

14.30 tot 17.00 uur | € 180,- | Tuinhuis, Emmastraat 17, Arnhem

Langs vrij stromende gedachten en herinneringen terug naar je verleden. Ons levensverhaal ligt in ons. Door eenvoudige, korte schrijfoopdrachten kun je de herinneringen daaraan oproepen. Al die schrijfsels gaan samen, als een mozaïek, een deel van je levensverhaal vormen. Daardoor kun je jezelf verrassen. Je moet ze tevoorschijn laten komen, ze uitnodigen zich te laten beschrijven. Alles ligt al in ons hoofd opgeslagen, niet chronologisch, maar associatief en in thematische samenhang. Door onze gedachten en herinneringen vrij te laten stromen gaan oude, soms vergeten dingen weer leven.

Data: dinsdag 20 en 27 oktober | 3, 10, 17 en 24 november

### **23 oktober 2020: Teken en schilderen van beeldelementen**

10.00 tot 13.00 uur | € 264,- | Tuinhuis, Emmastraat 17, Arnhem

Deze cursus gaat over de negen beeldelementen. We gaan die niet alleen tekenen en schilderen maar besteden ook tijd aan wat die beeldelementen ons te zeggen hebben in ons eigen leven. De vijf primaire beeldelementen zijn: energie, toon, kleur, lijn en vorm. De vier secundaire zijn: diepte, zen, figuratief en symboliek. We sluiten de serie af met een bijeenkomst waarin alles bij elkaar gaat komen.

Data: vrijdag 23 oktober | 6 en 20 november | 4 en 18 december | 15 en 29 januari | 12 en 26 februari | 13 maart (om de 14 dagen, cursus loopt door in 2021)

### **17 november 2020: Bibliodrama**

20.00 tot 22.00 uur | gratis | Plaats nog niet bekend

Er zijn vele manieren om Bijbelteksten te verkennen: met je hoofd, met je handen (door te tekenen of schilderen) of met heel je lijf. Dat laatste doen we bij Bibliodrama. Elke avond staat een ander Bijbelverhaal centraal. We lezen de tekst, zo nodig wordt iets nog verhelderd, en dan inventariseren we wie welke rol op zich wil nemen. Iedereen krijgt even de tijd om zich in zijn of haar rol in te leven en daarna wordt het verhaal gespeeld. Dat hoeft niet zo letterlijk. Meestal blijkt dat het verhaal gaandeweg 'een eigen leven gaat leiden'. Als het spel klaar is, vertellen we elkaar hoe het was om deze rol te spelen. Tot slot lezen we het verhaal nogmaals en wisselen we uit of onze kijk op het verhaal is veranderd. De ervaring is dat je op deze manier heel andere kanten van het Bijbelverhaal ontdekt dan je eerst zag.

Data: dinsdag 17 en 24 november | 1 december

### **18 november 2020: Deugd of deugniet**

14.00 tot 16.00 uur | € 64,- | Rozet 3.09

Wat is dat toch met de deugd? Weken heeft 'De meeste mensen deugen' van Rutger Bregman de bestsellerlijsten gedomineerd. Meestal weten we goed aan te geven wat er niet deugt aan anderen of aan de samenleving, maar hoe zit dat bij onszelf? Door een beroep te doen op onze creativiteit gaan we op zoek naar de deugd(niet) in onszelf.

Esther Wittenberg begeleidt de zoektocht, met medewerking van Elsje Pot. We maken deze tocht aan de hand van bijzondere teken/ schilder/ collage-opdrachten, afgeleid van de zeven hoofdzonden én hun tegenhangers: de zeven deugden.

Data: woensdag 18 en 25 november | 2 en 9 december

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op [www.d3rdeverdieping.nl](http://www.d3rdeverdieping.nl)

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email [info@d3rdeverdieping.nl](mailto:info@d3rdeverdieping.nl)

## Colofon

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het novembernummer inzenden vóór 5 november 2020 aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

Het volgend bulletin verschijnt op 11 november 2020.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 386 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.

Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon [aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.



*Herfst (foto: G. Koning)*