

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 92
11 november 2020
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- “De zwijgende God” – Overweging door Joke Kolkman
- Gastvrijheid – Column door Jeanne van Engelen
- “Zelf de regie in eigen hand, helderheid voor nabestaanden” – Livestream informatieavond – 18 november
- Pleegouders gezocht – 8 december
- Vluchtheuvel de Pinksterzending – Geloven in Arnhem, dl. 17
- Goede start project Zinvol Gelderland
- ‘Heilig, heilig, heilig’ – uit Bericht voor thuisblijvers
- Korte berichten
- Gemeente Arnhem komt slachtoffers kinderopvangtoeslag tegemoet
- Wandpaneel met “geloof, hoop, liefde”.
- Moskee Westervoortsedijk Arnhem
- Informatie over D3rde Verdieping
- Is er nog iets heilig in deze wereld – uit Bericht voor thuisblijvers
- Colofon

“De zwijgende God”

Overweging gehouden op de vergadering van de Raad van Kerken Arnhem

De afgelopen maanden heb ik maar eens een boek uit de kast gepakt dat er al jaren lag: “De zwijgende God”. Dit boek uit 2011 heb ik destijds aangeschaft omdat ik wel weer eens een stevig theologisch werk wilde lezen, omdat het goede recensies had én omdat ik beide auteurs ken: Marjo Korpel en Johannes de Moor.

Dit voorjaar pas, toen er allerlei activiteiten niet doorgingen, heb ik het boek gepakt en het is inderdaad zo boeiend als ik had gehoopt. Het is natuurlijk een intrigerende titel: De zwijgende God!

Die korte titel roept zoveel verhalen op, ervaringen en vragen van mensen.

Waarom hoor en merk ik niets van God als ik God

Gastvrijheid

Column door Jeanne van Engelen

Sinds we in 1988 slaagden voor het eindexamen HBO Theologie (i.c.m. een regulier HBO hulpverleningsdiploma) aan de Horst in Driebergen vormen vijf klasgenoten en ik “het therapeutencollectief”. Iedere paar weken genieten we van elkaars gastvrijheid. Om de beurt zijn we gastvrouw/-heer. Het program is altijd hetzelfde. Het begint met een rondje persoonlijk. In alle vertrouwen delen we veel belangrijks met elkaar.

Gekscherend zeggen we dat het doel ook is om elkaar op het juiste linkse pad te houden. Hierna is het bespreken van het onderhavige boek aan de beurt. Twee maanden terug kozen we “Zoektocht naar gastvrijheid, heilige plicht of mensenrecht” van Cor Ofman. Hij doet zijn pastorale werk (met name) met ongedocumenteerde vluchtelingen. De meesten noemen hen illegalen. Cor en zijn medewerkers gaan ervan uit dat niemand illegaal kan zijn, hooguit illegaal gemaakt. Ik deel die mening...hoewel?

Bij Vluchtelingenwerk ben ik twee dagdelen in de week vrijwilliger voor het spreekuur. Vluchtelingen met een (bijna altijd tijdelijke) verblijfsvergunning kunnen daar terecht voor praktische vragen op maatschappelijk gebied. Ik weet dat veel asielzoekers zo ver nooit zullen komen; de meeste krijgen zo'n vergunning niet en moeten terug naar het land van herkomst.

Ik weet dat een aantal van hen als ongedocumenteerd misschien bij Cor terechtkomt.

Ik weet ook dat asielprocedures in Nederland beter zijn dan in veel andere landen.

Ik weet ook dat ik het vaak eens ben met de redenen van afwijzen.

Het blijft een dilemma; totale gastvrijheid in ons clubje is zó vanzelfsprekend. En voor mensen van elders??

Jeanne van Engelen werkte 44 jaar in de psychiatrie.

nodig heb?

Waarom doet God niks aan de ellende?

Waarom laat God de liefste mensen sterven?

Waarom..... ?

Ik kan m'n knieën kapot bidden, ik kan schreeuwen, vloeken, fluisteren of huilen, maar waarom krijg ik geen antwoord?

Waarom lijkt God te vaak te zwijgen?

Ik ga niet een korte samenvatting geven van dit boek. Ik heb het ook nog niet helemaal uit. Maar er zijn twee punten die ik naar voren wil brengen omdat ze mij opnieuw aan het denken hebben gezet.

Als we over God spreken, spreken we vaak over Hem of Haar in menselijke termen. Dit wist ik wel, dat weten jullie ook wel. Wij zijn Gods schepselen, naar zijn beeld en gelijkenis, wij lijken op God, dus God moet ook wel op ons lijken. God lijkt op mensen, maar dat beter, groter, machtiger, idealer.....

We dichten God allerlei menselijke eigenschappen toe: Hij/Zij kan zien en horen, kijken en luisteren, spreken én misschien wel zwijgen.

Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die liever over God spreken in onpersoonlijke termen: als het Licht, of de Eeuwigheid of Het goede.

Dat is het eerste punt dat ik in uw midden wilde leggen: hoe spreken we eigenlijk over God? Welke woorden gebruiken we als we het over God hebben?

Het tweede punt is: contact.

Wij spreken, bidden, zingen of fluisteren tot God. En soms weten we niet beter dan stil te worden. Maar hoe spreekt God tot ons? Horen we God? Ervaren we God?

In woorden? Als God zwijgt, kan God dan ook spreken.

Als God wordt ervaren als afwezig, hebben we dan ook de ervaring van Aanwezigheid?

Wat verwachten we, hopen we van God te merken?

Is het sowieso mogelijk iets van God te merken?

Een zwijgende God, verraadt in elk geval dat er ook een sprekende God zou kunnen bestaan.

Tenslotte: ik zei al dat ik het boek nog niet helemaal uit heb.

Maar ik heb wel even doorgebladerd naar het einde. Daar vond ik een citaat van Etty Hillesum. Ik zal het zo voorlezen. Als God lijkt te zwijgen.... Als God niets lijkt te doen aan onrecht, of leed, aan ongelukken, aan onrechtvaardigheid....

dan wordt het misschien alleen maar erger als ook wij zwijgen.

Als wij onze stem dan ook niet verheffen.

Misschien is er nog wel veel meer verloren als ook mensen hun mond houden en niet meer opkomen voor wat goed is. En recht. En vrede.

Etty schrijft dat ze ervaart dat God haar en andere mensen nu niet kan helpen. Het is juli 1942, bange tijden dus. Maar Etty komt tot het inzicht dat de mensen nu God moeten helpen, en daarmee elkaar. God kan op dat moment niet zoveel doen aan de omstandigheden, zo schrijft ze. De omstandigheden horen bij het leven.

Maar de vraag is wat wij er aan doen.

Etty kan het nog veel mooier verwoorden.

Charles Wachenheim zegt het kort en krachtig: "Als God zwijgt, moeten mensen spreken".

Oktober 2020 door Joke Kolkman, pastoor oud- katholieke parochie.

'Zelf de regie in eigen hand, helderheid voor nabestaanden!'

Livestream informatieavond



Deze avond staat in het teken van het tijdig zelf regelen van zaken die zich voordoen bij afscheid en overlijden.

Datum: 18 november 2020, aanvang 20.00 uur

In verband met de coronamaatregelen zal deze avond u middels livestream aangeboden worden. U kunt daarvoor inloggen op: https://youtu.be/d_XbgG4-Aj8.

Waarom op tijd regelen?

Stelt u zich eens voor: één van uw dierbaren komt te overlijden. Of het nou gaat om een verwacht of een plotseling overlijden: het afscheid is definitief geworden en dat kan gepaard gaan met veel emoties. Het gewone leven staat even stil. En juist dan moet er toch al van alles geregeld worden, terwijl uw hoofd daar eigenlijk helemaal niet naar staat. Het kan ons allemaal overkomen. Voor nabestaanden is het dan heel fijn om te weten wat iemand belangrijk vindt en waar zij aan toe zijn. Hoe zou de overledene zijn of haar uitvaart ingevuld willen zien? Of hoe zijn de zaken financieel geregeld?

Helderheid voor nabestaanden.

Uw eigen uitvaart voorbereiden is geen alledaagse bezigheid. Maar door al tijdens uw leven enkele zaken op papier te zetten die voor u belangrijk zijn, geeft u wel helderheid aan uw nabestaanden. Daarmee kunt u het verdriet van het verlies niet veranderen, maar een persoonlijk, bij u passend afscheid, kan hen wel helpen om het verdriet een plaats te geven.

Op deze manier kunnen zij bijvoorbeeld het afscheid naar uw wensen vormgeven, samen met de uitvaartbegeleider. Maar ook een testament geeft u zekerheid over hoe uw zaken geregeld worden na uw overlijden. U bepaalt bijvoorbeeld wie uw erfgenamen zijn en wie de executeur is. Ook dat geeft duidelijkheid aan nabestaanden.

Wat kunt u allemaal zelf regelen?

Tijdens de informatieavond krijgt u meer informatie over wát u allemaal zelf kunt regelen. Corrie Elders, uitvaartbegeleider van Impact Uitvaartzorg, informeert u tijdens het eerste gedeelte van de avond over alle mogelijkheden in het kader van uitvaartwensen en de keuzes die daarin gemaakt kunnen worden, over verzekeringen en over de kosten.

Gera Janssen, registeraccountant van beroep, informeert u na de pauze tijdens het tweede gedeelte van de avond over de onderwerpen levenstestament, testamentair-executeurschap, wilsbeschikking en erfrecht.

Behoud uw regie en wees voorbereid! Laat uw dierbaren nú weten, hoe u uw zaken geregeld heeft, wat u belangrijk vindt en wat uw (uitvaart)wensen zijn.

Heeft u nu al vragen? Dan kunt u bellen of mailen naar Corrie Elders. Mobiel 06 536 20 665 of emailadres: info@impact-uitvaartzorg.nl

Gaat uw voorkeur uit naar een persoonlijk gesprek bij u thuis? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Christina Barbosa, Hart voor Arnhem, tel. 06 283 26 760

Pleegouders gezocht!



Veel kinderen en jongeren worden in hun gezin geconfronteerd met grote problemen, waardoor zij (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Pleegzorg van het Leger des Heils Gelderland biedt verschillende vormen van pleegzorg voor kinderen en jongeren van 0-21 jaar.

Kinderen moeten in een stabiele omgeving kunnen opgroeien. Maar heel veel jongens en meisjes worden in hun gezin geconfronteerd met problemen waardoor zij (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Leger des Heils regio Oost zoekt pleegouders voor verschillende vormen van pleegzorg voor jongeren van 0 tot 21 jaar. Bent u de pleegouder die wij zoeken?

We willen in gesprek met mensen die zoeken naar een manier om invulling te geven aan het verlangen om iets voor deze kinderen te betekenen.

Op 8 december 2020 willen we een informatieavond over pleegzorg houden in het Korpsgebouw van het Leger des Heils, Leidenweg 11 in Arnhem.

We begrijpen dat we nogal wat van u vragen, maar het tekort aan pleegouders groeit nog steeds. Daarom hopen we op uw medewerking.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Jaline van Driel, Pleegzorgwerker

Vluchtheuvel de Pinksterzending

Geloven in Arnhem, deel 17



Achter dit in 1974 gestichte kerkgenootschap gaat een hele geschiedenis schuil. Die is nauw verbonden met de Nederlandse zendeling Margaretha Adriana Alt (1883-1962), bijgenaamd 'Moesje', die een groot deel van haar leven in Indonesië verbleef. Ze is de dichteres van een vroeger in veel Pinkstergemeenten gebruikte liedbundel met de naam 'Glorieklokken'. Een klein jaar voor haar dood

keerde ze terug naar Nederland, waar ze in Arnhem de basis legde voor het kerkgenootschap 'De Pinksterzending', dat jarenlang het tijdschrift 'Gouden Schoven' uitgaf, in 1974 officieel erkend werd en na enkele omzwervingen sinds 2015 bovenin de Geitenkamp een voormalig wijkgebouw aan de Dennenweg voor zijn activiteiten gebruikt.

Als ik op deze koude oktoberzondag bij het gebouw aankom, staat alles in het teken van de Coronacrisis. Dat betekent naam inschrijven, handen ontsmetten en afstand houden, ook in de zaal van het gebouw dat voor de vieringen wordt gebruikt. Er is ruimte voor dertig bezoekers, die op ruim uit elkaar geplaatste stoelen kunnen gaan zitten. Verschillende bezoekers schieten mij aan – ik word als nieuwkomer herkend. Ook wordt me verteld dat er hier wél gezongen kan worden; er is goede ventilatie aanwezig. Mocht ik daartegen bezwaar hebben, of tot de kwetsbaren behoren, dan is er ook plek in een kleine bijzaal.

De keuze voor dit toch wel riskante zangbeleid wordt weldra duidelijk. De viering kan eigenlijk niet zonder samenzang want de liturgie bestaat voor zeker de helft uit muziek. Na een kort kringgebed gaat de zes koppige band voorzichtig van start, waarbij de leider de aanwezigheid van de Heilige Geest oproept in een mengeling van zang en tongentaal. Al gauw gaan ritme en volume omhoog en zingt de zaal volop mee: 'U bent hier!' 'Ik prijs U Heer!' In een hoek zwaait een dame enthousiast met vaandels.

Daarna krijgt gastspreker Bram Flippo, die in het dagelijks leven een coaching bedrijf runt, het woord. Dat wordt een hele zit: hij lardeert zijn preek over 'roeping' met tal van zijwegen en persoonlijke anekdotes. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik na veertig minuten niet meer kan samenvatten dan de aan het begin gedane oproep 'je leven te leven zoals God het bedoeld heeft'. Al deze tijd wordt hij welwillend aangehoord, alsof de aanwezigen wel weten dat er vroeg of laat wel weer muziek gaat komen. Dat is ook ruimschoots het geval. 'Through it all it is well' klinkt het nu, I raise a Hallelujah, en 'U bent trouw Heer, ik vertrouw U' Tussendoor wordt er door voorganger Ludolf Schouten en een financiële vrijwilliger een beroep gedaan op ieders vrijgevigheid: het gebouw moet worden gekocht en er worden zendingen uitgezonden naar het Midden Oosten. Een gebed en een zegen en dan speelt de band voor het laatst: 'U bent niet te stoppen water'.

Terwijl de bezoekers langzamerhand vertrekken praat ik nog even na en merk dat het lidmaatschap van deze kerk niet tot de zondag beperkt is. Er zijn voor de ongeveer honderd gedoopte leden en enkele tientallen Vrienden en Huisgenoten (minder nauw betrokken bezoekers en belangstellenden) verschillende doordeweekse activiteiten, in huiskamers en in het gebouw. Daaronder vallen bidstonden, maaltijdgroepen, scholingsbijeenkomsten en 'healing sessies.' De vieringen trekken bezoekers uit Arnhem en omgeving. Ludof Schouten, die zijn werktijd verdeelt over deze kerk en een docentschap aan de HAN, weet dat de overkoepelende organisatie VPE, waarbij de Vluchtheuvel is aangesloten, geassocieerd lid is van de landelijke Raad van kerken, en toont interesse voor de Arnhemse oecumene. Dat spoort met de ontwikkeling waarin traditionele kerken en evangelische en pinkstergemeenten steeds vaker hun wederzijdse koudwatervrees overwinnen en voorzichtig contact zoeken.

Kees Tinga

Meer informatie over Vluchtheuvel De Pinksterzending is te vinden op de website: www.vluchtheuvel.org De VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) is te vinden onder: www.vpe.nl Internationaal maakt de VPE deel uit van de organisatie Assemblies of God (<https://ag.org/>).

Goede start project Zinvol Gelderland

De KIM en De Wijkmakers

Dit project heeft als doel om ouderen met verlieservaringen en mensen met een psychische kwetsbaarheid bij te staan in hun eenzaamheid. We zijn gestart met een pilot in Arnhem in samenwerking met de eenzaamheidscoalitie van 'De Wijkmakers'. Dit is een platform van professionals die de krachten bundelen in samenwerking met huisartsenpraktijk Zuid Arnhem. In dit project traint De KIM vrijwilligers die een luisterend oor bieden aan mensen met sociaal isolement en psychische problematiek.



De KIM heeft inmiddels een introductie verzorgd aan mensen uit de professionele zorg over de meerwaarde van presentie in zingeving. De koppeling van de inzet van vrijwilligers naast professionals biedt een aanvullende en effectieve manier van samenwerken. Door er op deze manier te zijn voor mensen willen we een bijdrage leveren in het verminderen van (existentiële) eenzaamheid. Soms lijkt het leven zwart. Door een gesprek met een vrijwilliger, een oprecht luisterend oor, een klein gebaar, kan er een lichtpuntje gevonden worden. De vrijwilligers van het nieuwe project Zinvol in Gelderland bieden vertrouwen en ruimte om open te spreken, zodat de deelnemers zichzelf kunnen zijn; een mens met een waardevol verhaal.

'Heilig, heilig, heilig ...'

Uit Bericht voor de thuisblijvers

De 2e zin durf ik niet te zingen, laat staan hier op te schrijven. Hoeveel "heiligen" komen er in de Bijbel voor? Ik heb hen niet geturfd; geen concordantie of encyclopedie geraadpleegd, en moeder Maria doet natuurlijk niet mee in de telling. Zij staat 'buiten kijf' in deze column. Ik ken haar-als ex gereformeerde- slechts van de rozenkrans; want ja, ik zat op een RK middelbare school in Bergen op Zoom. En ook op weg in Frankrijk kwam ik haar regelmatig tegen met bloedend hart; het hare -niet het mijne.

Ik ken alleen maar de hedendaagse heiligen: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Titus Brandsma, Moeder Teresa en de velen die nooit 'zalig' verklaard zijn of 'heilig'. Zullen we dat maar overlaten aan onze lieve heer? Hij/Zij heeft 'het gelukkig al druk genoeg.

Enige jaren geleden bracht de KRO -toen nog zónder de NCRV- een poster annex kalender uit voor 365 dagen per jaar. Iedere dag bleek wel een heilige te kennen. Stupéfait! Ik stond er -tot mijn spijt- niet bij. Maar niet getreurd; ik weet mij terdege gesteund door mensen van vlees en bloed.

Dit is een bijdrage van onze voorzitter Johannes Kon aan Bericht voor de thuisblijvers, uitgave van de PG Arnhem voor in tijden van corona. Het is uit de week met het thema "heilig". Verderop in dit Bulletin vindt u een bijdrage van Arjen Hiemstra. U kunt de Berichten voor de thuisblijvers ook lezen op onze site www.rvkarnhem.nl



Korte berichten

- **Thee met thema.** De lezing van Thee met thema in Oosterbeek van 22 november wordt i.v.m. de beperkingen t.g.v. corona vooralsnog uitgesteld naar 14 februari 2021.
- **Zin in de regio:** Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op www.zininderegio.nl Informatie en berichten plaatsen via info@zininderegio.nl
- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waaalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekeklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-eklesia/coventry-gebed/>
- **Op gepaste afstand NAbij zijn.** Het werd weer tijd om u te informeren over NAbij, onze activiteiten en ontwikkelingen. Ondanks de coronacrisis zijn wij niet stil blijven zitten. Onze ondersteuning hebben wij afgestemd op de actueel geldende richtlijnen van de overheid, met de zorgvrager en met onze mensen (de vrijwilligers). Zo hebben wij de ondersteuning in deze tijd kunnen blijven bieden. Ook hebben wij een nieuwe manier gevonden om trainingen te geven en het werkoverleg te laten plaatsvinden. De volledige nieuwsbrief van de *Stichting eenzame dood* leest u via deze link <https://stichting-eenzame-dood.email-provider.nl/web/zuwxfbagtw/ejjw9rulyw/xhb4oe06r3/ndkz17veux>

Gemeente Arnhem komt slachtoffers uitvoering kinderopvangtoeslag tegemoet

Overleg Kerken en Overheid Arnhem



U heeft vast en zeker meegekregen, dat er landelijk fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Ouders zijn ten onrechte als fraudeur bestempeld door de Belastingdienst met alle gevolgen van dien. Ook naar schatting ruim 300 Arnhemse ouders zijn hierdoor getroffen. De Belastingdienst gaat

contact leggen met ouders over een compensatieregeling, maar de inschatting is, dat dit niet altijd voldoende is. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van kinderen.

Om te voorkomen dat problemen steeds groter worden, wil de gemeente zo snel mogelijk in contact komen met de gedupeerden. De Belastingdienst mag om privacy redenen niet met ons delen om welke Arnhemmers het gaat. Daarom vraag ik u te helpen bij het vinden van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire en hen te verwijzen naar het hiervoor ingerichte meldpunt voor hulp op maat.

Ik vraag u om alert te zijn, als u inwoners spreekt bij wie u geldzorgen of andere problemen vermoedt als gevolg van de toeslagenaffaire en hen actief door te verwijzen naar het meldpunt. Zo zorgen we samen, dat we de gedupeerde ouders helpen hun leven weer op orde te krijgen.

Inwoners kunnen zich melden bij Rijnstad via ikwilhulp@rijnstad.nl of via een speciaal (nieuw) telefoonnummer (026) 312 7890. Het meldpunt wordt bemenst door getrainde medewerkers van Erop af.

Samen met de Sociale wijkteams en PLANgroep wordt bekeken, op welke gebieden hulp nodig is, zoals hulp bij schulden, gezondheid of bij problemen in het gezin.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail, neemt u vooral contact op met bestuursadviseur Schulddienstverlening Gemmy Hermsen via: gemmy.hermsen@arnhem.nl of (06) 1184 57 36.

Martien Louwers, Wethouder Schulddienstverlening

Wandpaneel met ‘geloof, hoop, liefde’

Welke Arnhemse kerk heeft belangstelling?

In de zaal waar altijd koffie gedronken werd in de Salvatorkerk, waren twee geluid verbeterende doeken aangebracht. Een herfsttafereel en een tafereel met geloof, hoop en liefde. Bij de verbouwing kon het herfst tafereel een plaats krijgen maar het andere paste niet, ook niet in de vergaderzalen.

We zoeken er nu een bestemming voor. Het is zeer geschikt voor een ruimte waar de akoestiek niet goed is, bij voorbeeld een vergaderzaal of een ruimte waar koffie gedronken wordt en mensen elkaar moeilijk kunnen verstaan.

Het heeft nadat het aangebracht werd in de Salvatorkerk bevorderd dat meer mensen koffie bleven drinken, omdat ze elkaar nu ook konden verstaan.

We zoeken er nu een bestemming voor; het zou mooi zijn als het in Arnhem een plek vindt. We hebben het al aangeboden aan de PKN kerken maar die hadden er geen belangstelling voor.

De afmetingen zijn: 317 cm. breed en 250 cm. hoog. Het geheel is gevat in een aluminium frame dat eenvoudig te bevestigen is.

Het is gratis beschikbaar; een kleine attentie voor de kerk is natuurlijk welkom.

Voor belangstellenden is informatie met foto's beschikbaar hoe het geplaatst kan worden.

U kunt contact opnemen met Alie Brandwijk:
tel. 026 323 31 69, email: a.brandwijk@hetnet.nl



Moskee Westervoortsedijk Arnhem



De Raad van Kerken Arnhem heeft - mede gelezen de opvattingen van enige ondernemers aan de Westervoortsedijk - besloten zich hartgrondig op te werpen vóór een adequaat religieus onderkomen voor een moskeeorganisatie, die al jaren in een bouwvallig pand aan de Sonsbeeksingel huist (Aya Sofia).

Het lijkt ons zeer wenselijk, dat er na 20 jaar inspanningen van de kant van deze specifieke moskeeorganisatie een oplossing komt voor dit evidente probleem en ja, juist op deze plaats met al zijn vele mogelijkheden !

Wij kiezen hierbij nadrukkelijk geen partij voor een bepaalde richting, zoals wij dat ook niet zullen doen voor de zeer diverse christelijke geloofsstromingen in de stad met al hun eigen huisvestingsproblemen.

Drs A.J. (Johannes) Kon, voorzitter Raad van Kerken Arnhem

Reactie van Bahaedden Budak: *Wij danken de Raad van Kerken voor deze steun. Zeker in deze tijd waarin de vrijheid van meningsuiting en gruweldaden zoals onthoofding van een leerkracht aan de ene kant en aan de andere kant een onsmakelijke bespotting eraan gekoppeld wordt en de mens in een totale verwarring in deze waardigheid van menszijn komt.*



Bericht in De Gelderlander d.d. 4 november 2020

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Activiteiten november-december 2020:

- 20 november 2020: **360 Stories Café**
19:30 tot 22:00 uur | € 4 | Rozet 3.09
Bij D3rde Verdieping wordt iedereen een verhalenverteller met het bordspel 360 STORIES. Met dit spel kun je niet winnen of verliezen, maar word je uitgedaagd om een écht persoonlijk verhaal te vertellen. Het bord bepaalt het gespreksonderwerp dus niemand weet van te voren

welk verhaal wordt verteld. Een geweldige manier om bijna vergeten herinneringen af te stoffen, hilarische verhalen te delen en mensen beter te leren kennen. Meer weten? Kijk op: www.360stories.one.

Kun je niet op 20 november? Op vrijdag 18 december is er een tweede 360 STORIES Café bij D3rde Verdieping. De avonden zijn 'los' te volgen, maar gewoon twee keer komen mag ook! *Begeleiding: Wilma Mulder.*

- 27 november 2020: **Rond loopt ons pad**
13:00 tot 16:00 uur | € 24 | Rozet 3.09
Op deze creatieve middag ga je aan de slag met mandala's. Het woord mandala betekent dat wat onderling verbonden is. Een soort heilige cirkel of rond lopend pad. Het tekenen van en in een mandala is een bijzondere ervaring. Je kunt er veel in en bij kwijt, of je nu vaak mandala's getekend hebt of nog nooit. Er wordt op deze middag gewerkt vanuit opdrachten. Je kiest zelf welke teken- of schildermaterialen je daarbij wilt gebruiken. Er zijn diverse materialen en er is papier aanwezig, maar je mag natuurlijk ook altijd iets van thuis meebrengen om in of mee te werken.
Docent: Esther Wittenberg.
- 28 november 2020: **Typisch communiceren**
10:00 tot 16:30 uur | € 48 | Rozet 3.09
Na de basiscursus enneagram weet je meestal welk 'type' jij bent. Op deze dag krijg je meer inzicht in de wisselwerking tussen jou en de anderen. Een dag over communicatie en de interactiepatronen tussen de typen. Ieder type heeft zijn eigen wijze van communicatie. De één neigt ernaar om heel direct te zijn, de ander is meer bescheiden, een derde is vleierend... Via afwisselende werkvormen leren we hoe we effectiever, maar zeker ook aardiger met elkaar kunnen omgaan door bewust te worden, te luisteren en open te staan voor de typische eigenschappen van ieder ander. Zo kunnen we leren ons oordeel over de ander los te laten. Voor wie de basiscursus heeft gevolgd, dit najaar of eerder, en voor andere geïnteresseerden die het enneagram kennen en hun type weten.
Docent: Josien van Iersel.
- 30 november 2020: **Expositie in de kerk**
19:45 tot 21:45 uur | € 0 | Rozet 3.09
In de Walburgiskerk is de tentoonstelling 'Living Forgiving Remembering' te zien. Het is een tentoonstelling met werken die uitnodigen tot nadenken en napraten: Gates of Paradise, Feet Under Fire, Welcome Back, Lego Kalasnjikov, Anatomy of Forgiveness.
Op maandagavond 30 november is het mogelijk om over de tentoonstelling met elkaar na te praten. Als u de tentoonstelling nog niet bezocht hebt, is de kijkvraag: welk werk spreekt jou het meest aan als het om verzoening, vergeving, tolerantie of herinnering gaat? Om de tentoonstelling te bezoeken, moet een tijdslot gereserveerd worden (www.museumarnhem.nl).
- 5 december 2020: **In gesprek over cultuur**
15:00 tot 16:30 uur | € 48 | Rozet 3.09
In zijn schilderijen en foto's laat David Tonnaer zich vooral inspireren door restanten van (klassieke) architectuur. Zij vormen voor hem aanleiding om te reflecteren over de vergankelijkheid van cultuur. Maar ook over de bron én de toekomst van onze beschaving. In de oudheid liggen onze wortels. Hoe zagen die eruit? In drie bijeenkomsten duiken we in ons geheimzinnige verleden en wisselen we uit over hoe we ernaar kunnen kijken. Bestonden er al vormen van beschaving voor de Laatste ijstijd? Door de stijging van de zeespiegel na die ijstijd (ca. 136 meter!) zijn wij een stuk geschiedenis verloren. Dat ligt onder water. Met de dreigende zeespiegelstijging raken we misschien nog meer kwijt. Wat betekent dat? Vergeten we steeds meer onze oorsprong? Een verrassende blik op onze cultuurgeschiedenis én op de toekomst.
Docent: David Tonnaer.
Data: za 05, 12 en 19-12.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

Alle aangekondigde activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. mogelijke beperkende maatregelen door de corona crisis.

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet,

Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185,
email info@d3rdeverdieping.nl

Is er nog iets heilig in deze wereld?

Ik denk het wel. Alleen is het vooral een kwestie van kijken óf je dat heilige nog ziet. Je kunt het ook heel gewoon vinden en eraan voorbij gaan. Het heilige moet je op het spoor komen. De Amerikaanse schrijver en theoloog Frederick Buechner vraagt aandacht voor die zoektocht naar het heilige en wijst er op dat je er tijd en moeite voor nemen.

Het heilige kom je tegen op allerlei momenten van de dag. Als je 's ochtends je bed verlaat is er al een moment van schepping. Uit het bodemloze niets van je slaap wordt je bij het opstaan weer tot een mens die aan een nieuwe dag begint. Zulke heilige momenten van de dag moet je niet aan voorbij gaan.

Het heilige kom je ook tegen in de loop van je leven. Er is in je leven een tijd van onwetendheid geweest. Toen je heel jong was en de dingen nam zoals ze waren. Maar daarna kwam er een moment dat je tot het inzicht kwam dat alles minder vanzelfsprekend is in het leven. En tenslotte is er een tijd waarop dat vanzelfsprekende allemaal voorbij is. Een tijd waarin je die geluiden van je leven allemaal op het spoor kunt komen.

Je moet dus goed luisteren naar wat de heilige momenten zijn. Het is als het bekijken en beluisteren van kunst: als Rembrandt een vrouw in een jurk schildert roept hij hetzelfde: 'stop en kijk'. Als de musicus muziek maakt, moet je goed luisteren. Zo is het ook met het heilige: als je niet goed luistert naar het alledaagse, kom je het heilige niet op het spoor.

Arjen Hiemstra (uit Bericht voor thuisblijvers)

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het decembernummer inzenden vóór 3 december 2020 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 9 december 2020.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 385 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.

Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.