

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl

Digitale nieuwsbrief nr. 93
9 december 2020
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- **Bijzonder – Gedachte door Anne-Rie Bus, Doopsgezinde Gemeente**
- **Kaarslicht – Column door Teun Alblas**
- **Open kerk**
- **De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – Geloven in Arnhem, deel 18**
- **Zegenlied**
- **Korte berichten**
- **Armen van meters lang – Diny Wouda**
- **Advent – column door Johannes Kon**
- **Nieuwsbrief van Stichting Kruispunt**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Kerstgroet en mededeling nieuwjaarsbijeenkomst**
- **Colofon**

Bijzonder

Voorwoord door Anne-Rie Bus, Doopsgezinde Gemeente Arnhem



Degenen die mij een beetje kennen, weten dat ik Amnesty International een warm hart toedraag, zoals velen van ons. Dat is op zich

niets bijzonders. Al ruim een kwart eeuw zet ik mij actief in voor deze mensenrechtenorganisatie, hetgeen eveneens niet bijzonder is. Er bevinden zich vast onder de lezers meerdere vrijwilligers voor Amnesty. Ieder jaar bestel ik de papieren agenda van Amnesty, omdat die zo overzichtelijk, degelijk en vertrouwd is. Nog steeds niet echt bijzonder.

Zo deed ik dat ook voor het komend kalenderjaar en toen ik er kortgeleden alvast doorheen bladerde, viel mijn oog op een tekst die wél heel bijzonder is. In deze lastige tijden, waarin we van tijd tot tijd worstelen met onszelf en we onze naasten niet altijd kunnen zien wanneer we dat willen, lijkt het mij goed om die bijzondere tekst te delen. Het geeft de maakbaarheid van een samenleving weer, maar ook de

Kaarslicht

Column door Teun Alblas

Als ik dit schrijf leven we in deze week naar de eeuwigheidszondag toe, de dag waarop we onze doden van het afgelopen kerkelijk jaar gedenken. Dat doen we met de gemeente, in een dienst waarin we stilstaan bij het verdriet waarmee sommigen onder ons het afgelopen jaar moesten leven. Verdriet om het verlies, wat geleden werd. Om wat niet meer is en ook nooit meer terugkomt. Het geeft steun om dat samen te mogen herdenken. We horen troostrijke woorden, van dankbaarheid over wat geweest is en van hoop, omdat we mogen weten dat de dood niet het laatste woord heeft. We steken kaarsjes aan om hieraan uiting te geven en we proberen daarmee de kilheid van de dood wat te compenseren met de warmte van de kaarsvlam. Stil kunnen we staren naar de kleine vlammetjes, tekenen van geloof, hoop en liefde. En maar heel kort na deze zondag breekt het licht door van Advent. De hoop op nieuw leven, een Kind ons geboren, daar leven we dan weer naar toe. En opnieuw steken we kaarsen aan, kaarsen die niet alleen de koude van de komende wintermaanden willen bestrijden maar die ons verwarmen met de gedachten aan het komende kerstfeest.

In alle tijden zijn kaarsen tekenen van hoop en verwachting geweest en we sluiten ons ook nu en in de Adventsperiode, die aanbreekt graag aan bij allen, die ze in de loop der tijden aanstaken en laten ons verwarmen door het zachte warme kaarslicht.

Lied 458 uit ons Liedboek zegt het met mooie woorden:

“Zuivere vlam, verdrijf met je licht, de angsten van ons hart.”



Teun Alblas is redacteur van de Kerkklok, het kerkblad van de PG Schaarsbergen

breekbaarheid ervan. Een bijzondere manier om stil te staan bij hoe wij in het leven kunnen staan en hoe wij onze medemens kunnen zien. Het is een onwerkelijke tijd, maar ook een periode waarin licht en hoop centraal staan.

Als we allen de tekst op de juiste manier lezen, komt het vast wel goed.

Daar ga ik voor, u ook?

Vluchtelingen

Ze hebben onze hulp niet nodig

Dus zeg me niet:

Deze vermoeide gezichten hadden van mij of jou kunnen zijn

Het leven had anders kunnen beschikken

Zie ze zoals ze werkelijk zijn:

Luijaards en lamzakken

Lijntrekkers en lanterfanters

Met bomvesten aan

Moordenaars en dieven

Wat ze niet zijn:

Welkom hier

Dit is waarvoor we moeten zorgen:

Terug naar waar ze vandaan kwamen

Ze kunnen niet

Ons eten delen

Een beter idee:

Bouw een muur om ze buiten te houden

Het is niet ok om te zeggen:

Het zijn mensen zoals jij en ik

Een plek is alleen bedoeld voor wie er geboren is

Wees niet zo stom om te denken:

We kunnen op een andere manier naar de wereld kijken

Uit: Amnestyagenda 2021, Brian Bilston.

(Lees de regels nu van onder naar boven)

Tsja, het is maar net met welke blik - zoals ik al zei - je naar de wereld kunt kijken of daartoe bereid bent. Amnesty laat als organisatie licht en dus hoop schijnen in de donkerste duisternis. Een ommekeer in denken en handelen is wel degelijk mogelijk: hoe bijzonder!

Rest mij u allen een ruimdenkend lichtfeest toe te wensen. Weliswaar op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar, maar wie weet is dat een bijzondere ervaring.

Overgenomen uit Gemeentenuws december 2020, uitgave Doopsgezinde Gemeente te Arnhem

Open Kerk



Vanaf 1 december 2020 is het mogelijk om elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur rust te pakken in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om tot rust te komen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. Als de maatregelen rond corona versoepelen zullen er in de toekomst ook middagpauze-vieringen worden gehouden, tot het zover is, ben je welkom om stil te worden.

Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Koepelkerk en de Protestantse Gemeente Arnhem.

Koepelkerk, Jansplein 60 Elke dinsdag van 12.00 - 14.00 uur

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Geloven in Arnhem, deel 18

De Arnhemse kerken buiten de Raad die wij tot nog toe bij onze verkenningstocht bezochten, behoren alle op de een of andere wijze bij een herkenbare stroming of familie met verschillende leden of zo je wilt afsplitsingen. De geloofsgemeenschap van deze aflevering past niet in dat patroon. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – vroeger meestal als ‘Mormonen’ aangeduid, zelf heten ze liever ‘Kerk van Jezus Christus’ – is een unieke kerkgemeenschap. Ze ontstond weliswaar in de negentiende-eeuwse periode vol opwekkingsbeweging en eindtijdverwachting maar speelde daarin een heel eigen rol en ontwikkelde zich tot een opvallende loot aan de stam van christelijke kerken. Vanwege het bijzondere karakter van deze kerk valt deze aflevering van *Geloven in Arnhem* wat langer uit dan gebruikelijk.

Haar geschiedenis begint bij de Amerikaan Joseph Smith (1805-1844), die, op zoek naar de ware kerk, een aantal visioenen beleefde waarin Bijbelse figuren optraden. Bij een van die gelegenheden werd hij door een engel met de naam Moroni naar een heuvel gebracht waarin zich gouden platen met inscripties in een kennelijk oud-oosterse taal bevonden. Ze werden door Joseph Smith ontcijferd en zo ontstond het *Boek van Mormon*, dat door de volgelingen van Smith sindsdien als aanvullende geloofsbron naast de Bijbel wordt beschouwd. De eerste jaren van de door Smith gestichte beweging zijn vol turbulentie en veel van de gebeurtenissen rond zijn persoon, visioenen en geschriften zijn onmogelijk meer wetenschappelijk verantwoord te traceren. Feit is dat er al snel sprake is van duizenden volgelingen, die het door de overheidsautoriteiten niet gemakkelijk wordt gemaakt. Smith zelf wordt tijdens een gevangenisverblijf gelyncht. Om aan de strenge vervolgingen te ontkomen verplaatst de kern van de beweging zich een aantal malen om tenslotte in Salt Lake City, in de huidige staat Utah, een definitieve vestigingsplaats te vinden. Van daaruit brengt ze een enthousiast zendingsoffensief op gang dat de kerk over een groot deel van de wereld verbreidt. Op dit moment telt de kerk internationaal ongeveer 14 miljoen leden; een kleine achtduizend in ons land.

De organisatie van deze kerk sluit aan bij Bijbelse voorbeelden en ambten. Zo bestaat de internationale leiding uit een driekoppig presidium, twaalf apostelen en zogeheten ‘zeventigers’. Deze reizen langs de gebiedsdelen, die onderverdeeld zijn in landen met ringen. Iedere lokale gemeenschap beschikt over een eigen bisschop. Het gaat hierbij om onbetaalde ambten, door vrijwilligers uitgeoefend en niet aan vaste termijnen gebonden. Vrouwen kunnen deze ambten niet bekleden, voor haar is er wel een rol in de kerkdiensten en het overige lokale kerkenwerk (met name voor de jeugd). in Gelderland (deel van de Ring Noord Nederland) beschikken de leden over kerkgebouwen in Apeldoorn en in Arnhem – aan de Cannenburglaan nummer 4. Op deze natte novemberzondag is de viering er vanwege de Coronamaatregelen flink ingekort en er mogen maar ongeveer vijftientig personen aan deelnemen. Ook hier valt meteen op dat de liturgie door vrijwilligers wordt verzorgd. Na het welkom door een van de leidinggevenden, worden gebeden, avondmaalsviering, toespraken en het orgelspel door eigen leden uitgevoerd en begeleid. Normaal gesproken duurt de eredienst een uur, gevolgd door een lesperiode van eveneens een uur. Vanwege de covid-19 maatregelen is de samenkomst vandaag binnen het uur voorbij. Er zijn dan drie liederen voorgespeeld, er zijn brood en water gedeeld, en twee gemeenteleden hielden een korte toespraak over hun ervaringen met engelen. Deze vieringen zijn pas recentelijk weer op gang gekomen. Door de pandemie en een verbouwing waren de activiteiten van de geloofsgemeenschap enige tijd onderbroken. Normaal gesproken worden de vieringen door negentig van de in totaal 260 gedoopte leden bezocht; zolang de beperkingen gelden, worden de leden groepsgewijs uitgenodigd. Ook de andere activiteiten, zoals de vrijdagavondbijeenkomsten, met een vormend karakter, lijden onder de situatie.

Na afloop van de viering krijg ik de gelegenheid om met enkele leden na te praten: Cor van Drogen is al vijftig jaar in deze kerk actief, Askold Meisner behoort tot het driemanschap dat momenteel leiding geeft, en bij het gesprek zijn ook twee enthousiaste jonge Amerikaanse zendingen aanwezig, die – in de traditie van deze geloofsgemeenschap – twee jaar van hun leven besteden aan missionair werk, in dit geval in Nederland. Ze doen dat niet alleen: er verblijven momenteel ongeveer veertig zendingen in ons land.

Op allerlei manieren wordt duidelijk dat de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een hechte gemeenschap vormt waarin het lidmaatschap bepaald niet vrijblijvend is. Er wordt betrokkenheid en beschikbaarheid verwacht en keuze voor een sobere levensstijl, waarin geen plaats is voor genotmiddelen als tabak, alcohol, koffie en thee. Ook *family values* nemen in het dagelijks leven een belangrijke plaats in; in dat verband valt ook de enorme kennis en ervaring op het terrein van genealogie te verklaren. Internationaal is de kerk zeer actief op het gebied van hulpverlening bij natuurrampen en andere welzijnsprojecten.

Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, geslacht of geaardheid. Seksuele relaties zijn in deze gemeenschap voorbehouden voor binnen het huwelijk tussen man en vrouw.

De Arnhemse kerk deed enkele jaren geleden mee aan het initiatief van de Kerkennacht en toont zich sterk geïnteresseerd in praktische samenwerking op maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld als het gaat om sociale activiteiten in Presikhaaf.

Al met al houden deze christenen ons een spiegel voor: christelijk geloof vraagt meer dan formeel lidmaatschap en passieve deelname.

Kees Tinga

Meer informatie over (de geschiedenis van) deze kerk is te vinden op Wikipedia, in het Handboek Christelijk Nederland en op de eigen website: kerkvanjesuschristus.org. Communicatie vindt o.a. plaats via het op internationale schaal verspreide blad Liahona.

Zegenlied



*God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.*

Tip: Beluister dit zegenlied van ds. Sytze de Vries nu op petrus.protestantsekerk.nl (en download de bladmuziek). Deze bijdrage is overgenomen uit de Kerkklok, december 2020, uitgave van de PG Schaarsbergen.



Korte berichten

- **Zin in de regio:** Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op www.zininderegio.nl Informatie en berichten plaatsen via info@zininderegio.nl
- **Kerstbrief Raad van Kerken Nederland.** In een tweede bijlage bij dit Bulletin ontvangt u de kerstbrief van de landelijke Raad van Kerken. Naast een kerstgroet hierin berichten over afspraken met de overheid over de voortgang van het kerkelijk

leven onder de beperkende omstandigheden; over de opvang van 500 vluchtelingen in Nederland; over het online vieren van de Week van Gebed en nog ander nieuws.

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekeklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>

Armen van meters lang

Voorwoord door Diny Wouda



Armen van meters lang... kom laten we armen maken, armen van meters lang om elkaar te warmen te troosten en te ontvangen

Kom laten we armen maken, armen van meters lang en laten we dan samen kringen bouwen om elkaar te beschermen, contact te maken en te vertrouwen bovenal

Kom laten we armen maken, armen van meters lang en laten we dan elkaar verhalen vertellen over hoop en liefde en laten we luisteren en begrijpen ook met respect voor elkaar hoe moeilijk en pijnlijk ook

Maar kom kom laten we armen maken, armen van meters lang, armen van geloof, hoop en liefde

Kom laten we armen maken, armen van meters lang en laten we opstaan om elkaar te vergezellen en laten we bij elkaar blijven ons leven lang.

(Henk Dillerop, Leeuwarden)

Overgenomen uit Gemeentenuws, uitgave november 2020 van de Doopsgezinde Gemeente te Arnhem

Advent



Ik zou als ex gereformeerde als geen ander moeten weten, wat advent betekent. Het is ook de start van een nieuw 'kerkelijk jaar' - alsof de Gregoriaanse of Juliaanse kalender al niet genoeg gelegenheid boden om met een nieuw jaar te beginnen.

De "verwachting" dat er iets stond te gebeuren, was me op jonge leeftijd al wel duidelijk; maar was dat dan de Sint of ? Hij komt, Hij komt ... NBV21)

Op mijn lagere school : de Christelijk Nationale School ("School met den Bijbel") gesticht in 1922 in Dinteloord (West Brabant) - en inmiddels weer gesloopt voor een stalling voor caravans - ben ik "gepikt en gemazeld" in dat vooruitzien.

Met advent kregen we altijd een 'stichtelijk' boekwerkje mee, een sinaasappel en een krentenbol (en waarschijnlijk een glaasje chocolademelk om dat ter plekke op te drinken).

Maar kerkdiensten in de Adventstijd: niet om dóór te komen! Nog altijd kosten 'kerstliederen' en wat eraan voorafgaat mij de meeste moeite om spontaan mee te zingen.

En ik kan er ook nog altijd niet over uit, dat het oorspronkelijke Lichtfeest op 25 december is gechristianiseerd.

Nee, ik kijk er niet naar uit; wèl naar het beloofde nieuwe leven, dat ons te wachten staat - en dat kan alleen met een Kind.

Johannes

Nieuwsbrief van Stichting Kruispunt

December 2020



Binnen Kruispunt hebben we inmiddels een goede manier gevonden om er voor iedereen te kunnen zijn in coronatijd. Zowel veilig als gezellig zetten vrijwilligers, gastvrouwen/ heren en pastores zich in om een prettige plek te bieden. Iedere ochtend staat de koffie warm en is er wat brood of een restje van het eten van de dag ervoor. Met “on the side” een gezellig muziekje en vriendelijk woordje. Zelf heb ik de eerste maanden

(gastheer vanaf januari) van dit jaar mogen ervaren hoe het er voor corona aan toe ging. Het was een totaal andere plek. Als we daarop terugkijken kunnen we het ons haast niet voorstellen dat dat goed werkte. Toch verlangen we regelmatig terug naar de drukte, bepaalde bezoekers, chaos en de herrie van 40+ bezoekers in onze kleine ruimte. Want het was geregeld op zijn zachtst gezegd een volle bak. Dat we daarheen teruggaan lijkt nog ver en ook de huidige situatie kent niet enkel slechte kanten. Wij hebben nu een veel beter zicht op wat er speelt en of iemand lekker in zijn vel zit. Een gesprekje van gastvrouw met bezoeker was voorheen een luxe maar we hebben nu meer tijd en aandacht voor de bezoekers die nog wel binnen kunnen komen.

We gaan zien wat 2021 ons zal brengen, maar wij zullen ons blijven inzetten voor eenieder die ons bezoekt.



(hulp) Sinterklaas. Is de Sint al bij u in huis geweest? Wellicht heeft u uw schoen al mogen zetten en goed gevuld terug gevonden. Vanaf heden heeft Arnhem er een (hulp-) Sint bij. Dus u kunt uw schoen vaker en het hele jaar door gerust bij de haard zetten. Een van onze bezoekers heeft onze sinterklaasstaf meegenomen. Hij is reeds gespot en loopt er als ware sint zeer statig mee door Arnhem. Dus zet gerust uw schoen wat vaker, mogelijk zit er zo af en toe een presentje in.

Kei026 Onze bezoekers nemen geregeld van alles en nog wat mee. Recent zijn er mooi gekleurde en beschilderde stenen gesignaleerd in onze “woonkamer”. Op een gegeven moment begon er een heuse verzameling te ontstaan. Na verder onderzoek bleek het te gaan om keien van “Kei026”. Een Facebookgroep* en initiatief om een klein beetje plezier in de buitenlucht te verspreiden. Vind je een kei, verplaats hem dan en zo verspreiden we een beetje vrolijkheid. Inmiddels stromen de keien bij ons ook door om zo weer ruimte te maken voor nieuwkomers.

Vanaf oktober zijn enkele vaste vrijwilligers weer aan het werk gegaan. Dat is voor iedereen weer een boost in werkplezier. Ook de bezoekers zien oude bekenden weer terug. Nog steeds moeten we voorzichtig zijn, bovendien vraagt het aantal bezoekers ook niet om extra handen. Maar ook aan onze zeer gewaardeerde vrijwilligers: we missen jullie.

Ook alle kookgroepen hebben wij het liefst gezellig in onze keuken. Maar voorlopig is dat enkel mogelijk in klein gezelschap en op afspraak. Vanaf 15.00 tot 1630 uur kan er in overleg bij ons gekookt worden. Om 16.30 uur staan de eerste gasten voor de deur en wordt het eten geserveerd. Mocht je daar gebruik van willen maken neem dan even contact met ons op.

Tot slot: het jaar zit er alweer bijna op. Ook volgend jaar zal het anders gaan dan anders. Wij gaan gewoon door, en mede/ vooral dankzij de inzet van jullie kunnen we de plek, tijd en aandacht bieden die wij bieden. Heel veel dank voor jullie inzet en flexibiliteit. Namens iedereen binnen Kruispunt wensen wij jullie gezondheid en plezier richting het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
 Pepijn Stegeman, Gastheer Stichting Kruispunt Telefoon: 026 443 30 72

Stichtingkruispunt@planet.nl * Linkje naar de Kei026 →
<https://www.facebook.com/groups/33439440>

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Activiteiten december 2020:

Hart voor Zingeving



Vrijzinnig in het leven staan. Dat is iets wat past bij Susanna Kamminga. Altijd benieuwd naar nieuwe levensbeschouwelijke perspectieven. Met haar eigen praktijk *Aan de stamtafel* richt ze zich op begeleiding bij zingevingsvragen en ethische dilemma's voor iedereen. Specifiek gericht op mensen die aan de rand van de maatschappij dreigen te raken. Deze mensen staan centraal.

Filmhuis

16 december | 18.45-21.45 uur | Focus Arnhem

Bioscoop betekent letterlijk: 'kijken naar het leven'. Dat geldt zeker voor de films in Focus. Naar welke film je gaat is een verrassing. En niet belangrijk. Waar het om gaat is dat je samen een film ziet en daarna bespreekt, die je zelf wellicht niet zou hebben uitgekozen. Dit leidt tot boeiende gesprekken. Iedereen ziet weer iets anders. En samen zie je meer

Café Doodgewoon

18 december | 14.00-16.00 uur | € 0 | Rozet

Dat we doodgaan is de enige zekerheid die we hebben in het leven. Toch hebben we het weinig over de dood, laat staan over ónze dood. In Café Doodgewoon willen we tijd en ruimte maken om met elkaar over de dood en het sterven te spreken. Café Doodgewoon is voor iedereen en voor alle leeftijden en wordt 1x per maand aangeboden, op de 3de vrijdagmiddag.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

Alle aangekondigde activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. mogelijke beperkende maatregelen door de corona crisis.

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl



Raad van Kerken Arnhem

**wenst alle lezers
goede kerstdagen
en een voorspoedig
2021!**



Foto toren Eusebiuskerk: Jan van Dalen

Mededeling over nieuwjaarsbijeenkomst 2021:

Vanwege de beperkende maatregelen van de overheid i.v.m. het coronavirus zal de nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad van kerken Arnhem in januari geen doorgang vinden. We hopen, dat de omstandigheden in 2022 een bijeenkomst wel weer zullen toestaan.

Mede hierom zal het **januarinum** van Bulletin volgende maand niet vervroegd uitkomen, maar gewoon volgens het normale ritme. Het volgende Bulletin kunt u op **13 januari 2021** in uw mailbox verwachten.

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon
Opmaak: Gerrit Koning
Coördinator columns: Kees Tinga
Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het januarinum inzenden vóór 7 januari 2021 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 13 januari 2021.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 386 emailadressen.

Kopij voor Bulletin kan worden gestuurd naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Wij ontvangen uw kopij graag als een Word document meegestuurd bij uw email.
Kopij in de vorm van flyers e.d. en Word documenten met daarin op de achtergrond verwerkte tabellen of grafieken wordt niet geaccepteerd.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com

U kunt zich aan- en afmelden voor maandelijkse toezending van Bulletin door een mail te sturen naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het is voor ons het makkelijkst als u uw mail verstuurt vanaf het mailadres waarop u Bulletin wilt ontvangen of niet meer wilt ontvangen.