

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 94
13 januari 2021
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- “Blijf in mijn liefde” – Arnhemse Week van gebed voor eenheid
- Normaal – Column door Klaas Eldering
- Raad van Kerken Arnhem start het Eef Sybesma Fonds
- Bijeenkomst lokale Raden van Kerken georganiseerd door RvK Nederland
- De Deur – Geloven in Arnhem, deel 19
- Licht
- Korte berichten
- Nieuwjaarsboutade - gedicht
- Informatie over D3rde Verdieping
- Licht (2)
- Colofon

Arnhemse Week van Gebed

17-24 januari 2021



Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. In Arnhem willen we in de week van 17 t/m 24 januari hieraan van harte meedoen. Verspreid over 8 dagen zullen

diverse kerken invulling geven aan momenten van gebed.... En het is mogelijk om dit online te volgen!

Er is een groot gedeeld verlangen bij veel Arnhemse christenen om juist nu te bidden. Vanuit dat verlangen hebben we weer de organisatie van de Week van Gebed opgezet.

Het thema is **#blijfinmijn liefde**

Na een oecumenische viering op zondag 17 januari worden elke dag gebedsuren ingepland in en vanuit verschillende Arnhemse kerken. Vieringen en gebedsuren zijn vrijwel allemaal online te volgen.

Meedoen aan de Week van gebed is op verschillende manieren en tijdstippen mogelijk. Bij enkele gebedsuren kan men fysiek aanwezig zijn, op bijna alle momenten is er de mogelijkheid om online in te schakelen.

Dat kan via de speciaal hiervoor ingerichte website:

Normaal

Column door Klaas Eldering

Met Kerst hebben we gevierd dat de Eeuwige omziet naar onze wereld; wij hoeven niet op te klimmen, hij/zij daalt af. Het is een tegenbeweging, deze wereld in. Veel religieus gedoe gaat over het opstijgen of opklimmen van de ziel tot goddelijke hoogten, maar dat hoeft dus niet. De Kerstboodschap is antireligieus. We hebben een abnormaal jaar achter de rug, een 'rotjaar', zegt Bennie Jolink, om geen scheldwoord te hoeven gebruiken. Na de aanstaande vaccinaties gaan we weer terug naar normaal, hoor ik steeds. Of komen we in het nieuwe normaal terecht? En wie bepaalt dan wat normaal is, of wat de norm is? Bepaalt ons neokapitalisme dat? Ik krijg wel de indruk, wanneer ik zie dat de overheid de hoogste prioriteit geeft aan de economie. Vragen rond milieu, klimaat, onderwijs, zorg, racisme en een falende staat komen op de achtergrond terecht. De economie staat op 1. In de eerste weken van het nieuwe jaar hoor ik als verkondiging: het koninkrijk Gods is nabij! Dus niks terug naar het oude normaal, en ook niet naar het zogenaamde nieuwe normaal. Nee: alles anders, is de boodschap! Deze wereld omgekeerd. De zorg voorop, het klimaat, de armoedebestrijding – en dan niet via de voedselbank of een extra uitkering, maar via een rechtvaardiger verdeling van geld, bezit, inkomen, goederen etc. Kerken staan op voor rechtvaardigheid. Daar droom ik wel eens van.

Ds. Klaas Eldering is emeritus predikant van de Prot. Gemeente Velp

www.weekvangebedarnhem.nl

Op deze website staat ook alle verdere informatie zoals de agenda van de vieringen.

U vindt ook alle informatie in de **tweede bijlage**, die u naast ons Bulletin ontvangt. Omdat door de beperkende maatregelen van de overheid i.v.m. het coronavirus er onverwachte wijzigingen in het programma kunnen zijn, verwijzen wij u voor actuele informatie naar de website.

Informatie is ook per mail verkrijgbaar via het adres info@weekvangebed.nl

De Week van Gebed wordt in Arnhem georganiseerd door de *RvK Arnhem & Hart voor Arnhem*.

Raad van Kerken Arnhem start het Eef Sybesma Fonds

De Raad van Kerken Arnhem waarin een groot aantal christelijke kerken van Arnhem vertegenwoordigd zijn, richt zich op de samenwerking van de kerken in Arnhem en de maatschappelijke betrokkenheid van de kerken bij de samenleving.

De Raad van Kerken Arnhem heeft het Eef Sybesma Fonds ingesteld dat initiatieven kan ondersteunen die passen bij zijn missie. Het kan gaan om activiteiten op kerkelijk gebied waarbij de samenwerking van kerken wordt bevorderd (zowel de kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken als de christelijke kerken daarbuiten). Het kan ook gaan om initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie). Het fonds kan nieuwe initiatieven ondersteunen of een extra stimulans geven aan reeds lopende projecten. Voor de ondersteuning hiervan stelt het fonds jaarlijks een bescheiden bedrag beschikbaar.

Mevr. Eef Sybesma (overleden in 2018) was verpleegster onder meer in Wolfheze. Zij heeft aan de Raad van Kerken Arnhem een legaat nagelaten dat nu is omgezet in het fonds. Het fonds gaat in 2021 van start.

Wilt u hier meer van weten? Kijk dan op de website van de Raad van Kerken Arnhem

<https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/regeling-eef-sybesma-fonds/>

Hier staat de regeling van het fonds met de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en het adres van het fonds.

Bijeenkomst lokale Raden van Kerken georganiseerd door de landelijke Raad van Kerken

Op 17 december woonde ik een video-overleg bij georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland ten behoeve van de lokale Raden van Kerken. Geert van Dartel voorzitter van de Raad van Kerken en Christien Crouwel (algemeen secretaris) hadden de bijeenkomst georganiseerd. Via zoom waren ca. 30 leden van plaatselijke Raden van Kerken uit het hele land aangesloten. Na de opening volgde eerst een korte excursie naar de website van de Raad van Kerken <https://www.raadvankerken.nl/>. Deelnemers werden uitgenodigd om regelmatig van de site kennis te nemen, zich aan te sluiten bij acties of met eigen voorstellen te komen. Aandacht werd besteed aan de activiteiten rondom Corona zoals het klokken luiden en de woorden van hoop. De Raad van Kerken Nederland vraagt aandacht voor de verschillende uitwerking van Corona voor rijk en arm en zij pleit ervoor dat meer steun aan arme landen wordt gegeven voor de bestrijding van Corona.

Vervolgens waren er sessies om in een kleinere groep te praten. Hier werden activiteiten uitgewisseld en werd gesproken over de reactie van kerken in Corona-tijd. Gewezen werd op

de website www.kerkencorona.nl. Voorbeelden van activiteiten die genoemd werden, waren bijv. de aandacht voor de week tegen eenzaamheid. In 2021 is de Week tegen Eenzaamheid van donderdag 30 september t/m donderdag 7 oktober (www.eentegeneenzaamheid.nl). In Noord Holland had het oecumenisch platform samen met anderen een aanzienlijke subsidie verworven voor het project Friend for Friend. Hier worden jonge mensen en statushouders aan elkaar gekoppeld.

Bij de sluiting werd stil gestaan bij de oecumenische opdracht waarbij de voorzitter de volgende drie punten benadrukte:

Het gaat om de stem van de kerken in de samenleving

We moeten ook een gezicht geven aan de gemeenschap van de kerken

Het blijft nodig om te werken aan verdraagzaamheid en het bouwen aan bruggen om elkaar te verstaan.

Een kort verslag van de avond staat op:

<https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/12/inspirerende-online-bijeenkomst-met-lokale-raden/>

Het is waardevol dat we in Coronatijd met andere lokale Raden van Kerken kunnen communiceren. Natuurlijk is ook een fysieke ontmoeting om uit te wisselen in de toekomst zeer gewenst en ik kan me goed voorstellen dat in de toekomst beide vormen samen gebruikt gaan worden.

Bruno Vreeburg

Evangeliegemeente De Deur

Geloven in Arnhem, deel 19

In onze kennismakingsronde met lokale kerkgenootschappen die niet bij de Raad zijn aangesloten, kwamen we tot nog toe al zes groepen tegen die tot de stroming van de Pinkstergemeenten mogen worden gerekend. Evangeliegemeente De Deur, die we deze keer behandelen, hoort daar ongetwijfeld ook bij. Er is een strenge *Lock down* ingegaan en daarom volgen we de zondagse bijeenkomst per *live stream*. Pastor Bert Fledderus is zo vriendelijk om een paar dagen later telefonisch nadere toelichting te geven.

Voor de specifiek eigen plaats van De Deur, haar voorgeschiedenis en de organisatie er omheen, verwijst hij naar de ontstaanstijd van de Pinksterbeweging aan het begin van de 20^e eeuw en bewegingen als de *Foursquarechurch*. Meer toegespitst horen de ongeveer zestig gemeentes die bij de Deur Nederland zijn aangesloten bij de *Christian Fellowship Ministries* met een hoofdkwartier in Prescott in de Amerikaanse staat Arizona. De stichter Wayman Mitchell (1929-2020) was onderdeel van de Jezus beweging in de jaren zeventig en bouwde een strakke, hiërarchische organisatie op die inmiddels in 2700 lokale gemeentes in 120 landen actief is. Evangelisatie en kerkplanting staan hoog in het vaandel. Lokale vestigingen zenden regelmatig zendelingen uit naar plaatsen in de omgeving of ver weg om op die manier het christelijk geloof te verbreiden. Pijnlijk voor de reputatie van de in Nederland aangesloten kerken is een misbruikschandaal bij de belangrijkste vestiging, in Zwolle, waarover het Reformatorische Dagblad uitvoerig berichtte.

Fledderus zelf is sinds twee jaar in Arnhem werkzaam. Opgegroeid in de Gereformeerde Kerken en opgeleid als econoom, werd hij na zijn bekering kerkelijk pionier in Delft, om later samen met zijn vrouw naar China te worden uitgezonden, waar hij ruim vijf jaar onder steeds lastiger omstandigheden missionair werk deed. Zijn theologische opleiding vond plaats in eigen kring; de Christian Fellowship Ministries hebben een uitgebreid stelsel van trainingen en conferenties waarbinnen voorgangers en missionaire werkers hun vaardigheden opdoen.

Vanachter de computer volg ik de zondagse dienst voorafgaand aan Kerstmis. Om ondanks de Corona beperkingen zoveel mogelijk leden toe te laten is de dienst van elf uur ook al om half tien uitgevoerd. In het Matserhuis in Arnhem Zuid, waar De Deur dit jaar nog samenkomt, is een vaste camera op het podium gericht. De liturgie komt bekend voor: na een aantal lofliederen onder leiding van een voorzanger met combo, gaat pastor Fledderus voor in gebed, doet hij enkele mededelingen en kondigt hij de collecte aan, waarover een gemeentelid de zegen vraagt. Er klinkt nog een lied, een koorlid doet verslag van een bezoek aan Nijmegen en dan is het tijd voor de preek.

Daar is werk van gemaakt. Exodus 6 is het uitgangspunt, een verhaal over de teleurstellende ontvangst van Mozes en Aäron door hun eigen volk, dat na zoveel jaren dwangarbeid in Egypte de moed verloren heeft. De predikant legt verbanden met andere Bijbelgedeelten (Job, Nehemia, Abraham en Sara, en het verhaal van de Emmaüsgangers) en naar de actualiteit waarin steeds meer Coronamoede wordt ervaren. De aanwezige gemeenteleden komen niet in beeld maar zijn kennelijk gewend aan preken van aanzienlijke lengte. Na een aantal uitstapjes en anekdotes over hoe het wél goed kan gaan, gaat de verkondiging over in een oproep tot bekering, handopsteken en gebed: 'Jezus kom in mijn leven'. Een lied, een slotgebed en een zegen en dan is deze dienst van dik een uur voorbij.

Waar de sfeer in andere Pinkstergemeenten vaak los en ontspannen aandoet, is dat hier anders. Het combo is niet alleen keurig gekleed maar staat er ook wat stijfjes bij, en ook pastor Fledderus valt niet gemakkelijk op een glimlach te betrappen. Dit Pinkstergeloof is vooral ernstig, zo lijkt het. Dat past misschien ook wel bij de beginselen, die De Deur en haar zusters in binnen- en buitenland via hun websites belijden. We bevinden ons daarmee in het orthodoxe, zo niet fundamentalistische spectrum, waarin de Bijbel letterlijk wordt uitgelegd, en ontwikkelingen als (kerkelijke) emancipatie van vrouwen en homoseksuelen worden afgewezen.

De Deur heeft 106 door volwassendoop aangesloten leden en wil verder groeien; met het oog daarop is van de PGA gebouw de Kandelaar gekocht, waarin vanaf de komende jaarwisseling de activiteiten worden voortgezet. Hoewel de beweging internationaal en landelijk een tamelijk autonome en eigenzinnige geschiedenis achter de rug heeft, werd er in Arnhem voorzichtig toenadering tot anderen gezocht, via contacten met het (inmiddels opgeheven) Migrantplatform, met Hart voor Arnhem en door betrokkenheid bij OKO.

Kees Tinga

Voor meer informatie over De Deur en de Christian Fellowship Ministries, zie Wikipedia, het Handboek Christelijk Nederland en de websites: www.dedeur-arnhem.com, www.dedeur.nl, www.worldcfm.com en: www.prescottpottershouse.com

Licht



Bij het woord licht denk ik meteen aan het binnenbrengen van de Paaskaars in een donkere kerk, tijdens de Paaswake. Eén klein vlammetje licht, een vlammetje hoop en met het aansteken van onze wake kaarsjes aan dat ene vlammetje neemt het licht toe en hopelijk de hoop ook! Met de tekst daarbij: 'licht, licht, alles is licht geworden'. En dan met onze wakekaarsjes aan, de kerk uit, zingend: 'Licht dat ons aanstoot in de morgen', met vooral de regels 'Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt'. Mooi!

Het was een sport van sommige gemeenteleden om hun wakekaarsje brandend mee naar huis te nemen om daar hun eigen huispaaskaars mee te kunnen ontsteken... maar het gebeurde nog wel eens dat de wind spelbreker was!

Juist in deze donkere vaak grijze dagen verlang je naar licht en ben je blij met iedere opklaring, met ieder zonnetje. Want het duurt in januari nog zo lang voordat je iets merkt van het lengen van de dagen. Licht, we kunnen niet zonder en we verlangen er in deze maand zo naar. En nu nog extra vanwege de Lock down, met al die dichte winkels, scholen en noem maar op. Ik hoop van harte dat we richting voorjaar, zomer ook werkelijk wat licht mogen ervaren, meer licht van buiten, vermindering van corona, toename van mensen die gevaccineerd zijn en versoepeling van de regels. Wat zal dat een vreugde, een lichtpunt zijn, teken van hoop.

Tot die tijd zullen we ervan moeten dromen en er in onze huizen van moeten zingen.

*Dit is de bijdrage van Hubertien Oostdijk aan het wekelijks **Bericht aan de thuisblijvers nr. 40** van de PGA noord met het thema "Licht". U kunt het volledige bericht lezen op onze site www.rvkarnhem.nl*



Korte berichten

- **Zin in de regio:** Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op www.zininderegio.nl Informatie en berichten plaatsen via info@zininderegio.nl
- **Sluitings- en verschijningsdata 2021:** Bij dit Bulletin ontvangt u tevens in een tweede bijlage het overzicht met de kopij- en verschijningsdata van Bulletin in 2021. Belangrijke data voor als u kopij wilt inzenden.
- **Thee met thema in de Vredebergkerk in Oosterbeek:** Hierbij delen wij u mede dat de voor januari 2021 geplande Thee met Themabijeenkomsten i.v.m. Corona-regels geen doorgang zullen vinden. Van het verdere verloop houden wij u op de hoogte.
- **Verdere samenwerking christelijke scholen in Arnhem:** Drie scholen in Arnhem gaan meer samenwerken. Het betreft de basisscholen de Rank en de Pieter Jongelingschool en het Guido, school voor voortgezet onderwijs. Deze scholen werken vanuit een duidelijke christelijke visie. Meer informatie vindt u op www.ikkiesvoorchristelijkonderwijs.nl
- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-eklesia/coventry-gebed/> Het is mogelijk, dat het Coventrygebed door de huidige Lock down opnieuw weer online plaatsvindt.
- **[Christelijke Vakantieparken in Nederland](#).** Op deze webpagina zijn alle Christelijke vakantieparken in Nederland op een rijtje gezet. In de parken worden o.a. op zondag diensten gehouden, zangavonden georganiseerd en tevens zijn dan de parkfaciliteiten slechts beperkt geopend en wordt de zondagsrust gerespecteerd. Het overzicht is samengesteld op verzoek van Christelijke gezinnen en jongeren die tijdens hun vakantie of weekendje weg hun geloof willen praktiseren.



Nieuwjaarsboutade

*Wie in dezen tijd nog gedichten schrijft
En zich richten wil tot een volk dat kijft,
Tot een volk dat niets dan welvaart wil
En bewilliging van iedre modegril,
Hij is meer dan rijp voor het gekkenhuis
En de gekken vinden hem ook niet pluis,
En dus moet hij naar een ballingsoord,
Waar papier en pennen zijn behekst,
Waar de kale muur siert de bijbeltekst:
(Slechts) In den beginne was het Woord.*

J.J. Slauerhoff (1898-1936)

Overgenomen uit de nieuwsbrief van januari 2021 van D3rde Verdieping

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Januari 2021:

De medewerkers van D3rde Verdieping wensen ieder een heel gelukkig en vooral *gezond* nieuw jaar!

De programmaboekjes voor het voorjaar 2021 waren nog niet eens verstuurd of daar was de tweede Lock down. Met als gevolg dat Rozet - en dus ook D3rde Verdieping - *Hart voor Zingeving* - opnieuw de deuren moest sluiten, voorlopig in ieder geval tot 20 januari 2021. Inmiddels is de Lock down verder verlengd.

De verzending van die boekjes (met dank aan een 'harde kern' van onze fijne vrijwilligers en vaste bezoekers) bleek achteraf onze laatste activiteit in het oude jaar...

Dit betekent dat een aantal activiteiten in het nieuwe jaar komt te vervallen en dat andere doorschuiven of later beginnen. Op onze website (www.d3rdeverdieping.nl) vind je onder [activiteiten](#) de juiste data (de cursusbedragen zijn hier en daar ook gewijzigd).

www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Licht (2)

In de week dat deze berichten voor thuisblijvers verschijnen, ga je al een klein beetje zien dat het 's ochtends weer wat eerder lichter wordt en 's middags wat langer licht blijft. De eerste maand van de winter zit er nog niet op, maar de donkerste dagen zijn intussen toch voorbij. Het kan mij niet snel genoeg gaan, ik ben meer een mens van het voorjaar dan van

de winter. Die eerste dagen waarop je de zonkracht weer voelt, ramen openzet en je jas niet meer tot bovenaan hoeft dicht te knopen...

In de Bijbel zijn de eerste woorden van God 'Er moet licht komen'. En daarna is er licht en alles komt op gang. Er komt leven en toekomst, en God zag dat het goed was.

Ik lees die woorden niet als een eenmalig moment, maar als doorgaande beweging. Steeds opnieuw is er het wonder en de noodzaak van licht in de duisternis. Er zullen altijd situaties zijn waarin gezegd kan (of moet) worden: 'Er moet licht komen'. Als ik denk aan de barre duisternis van de vluchtelingenkinderen op Lesbos, als ik denk aan de corona-tunnel waarin we ons nog steeds bevinden, en al die andere situaties waarin mensen geen hand voor ogen zien. Daar is licht zo gewenst en meer dan dat: zo nodig! Dat het verhaal van het begin ons dan mag inspireren om licht te maken en te licht te zijn. Lente wereldwijd.

Bijdrage van Monique Maan aan Bericht voor de thuisblijvers nr. 40.



bron: Vink Academy

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het februarinummer inzenden vóór 4 februari 2021 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 10 februari 2021.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 385 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com