

# Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 97  
14 april 2021  
Verschijnt maandelijks



In dit nummer:

- **Perspectief**
- **“Raak de wonden aan” – Column door Ida Eldering-J.N.**
- **Villa Klarendal, Geloven in Arnhem dl. 22**
- **Vluchtelingen – uit de landelijke Oecumene**
- **Korte berichten**
- **Vacatures Voedselbank Arnhem**
- **Kop d'r veur op z'n Burundees**
- **Colofon**

## Perspectief



Het woord zal ons nu bekend voorkomen. Het afgelopen jaar was een tijd met minder perspectief: sociaal gezien waren allerlei regels om te proberen de pandemie in toom te houden. Spontaan op bezoek gaan, kunnen staan en gaan waar je wilt, dat zit er niet in.

Nu zien we, met de toename van de vaccinaties, weer meer mogelijkheden komen, zij het nog niet op heel korte termijn. Maar er gloort hoop! En dan is het ook nog lente: de dagen lengen, het wordt al wat warmer en de natuur verrast ons met nieuw leven. In de tuinen komen allerlei bloemen op, de lammetjes dartelen in de wei, we horen en zien weer bijen en de vogels bouwen nestjes. Het geeft de burger moed. We kunnen het ervaren als voortekenen van een fijnere tijd die komt. Het geeft ons nieuw perspectief!

Je kunt het woord perspectief ook in een andere zin invullen: ieder van ons kijkt vanuit een eigen perspectief naar de wereld om ons heen. We hebben onze eigen waarden en normen en die bepalen voor een behoorlijk stuk hoe we met elkaar omgaan, welke keuzes we maken. Denk alleen maar al aan de politiek en de afgelopen verkiezingen. Maar in elke groep speelt dat een rol. Soms kunnen tegenstellingen moeilijk overbrugbaar zijn. Wat dan kan helpen is een perspectiefwisseling: probeer eens vanuit het gezichtspunt van de ander te kijken. Dat kan soms tot verrassende resultaten leiden! Ook een helicopterview

## ‘Raak de wonden aan’

Column door Ida Eldering-J.N.

Dankzij deze Coronatijd lees ik weer af en toe een theologisch boek. Was ik vorig jaar onder de indruk van ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort (zie mijn column van april 2020), nu ben ik geraakt door ‘Raak de wonden aan’ van Tomás Halik, over Niet zien en toch geloven. Halik vertrekt vanuit het Bijbelverhaal over Thomas, die zegt pas te kunnen geloven dat Jezus is opgestaan ‘als ik met mijn handen zijn wonden voel’ (Joh.20,24vv). Dit verhaal is voor Halik de opening om het christelijk geloof opnieuw te doordenken vanuit de metafoor van de verwonding. Geloven is niet ‘geloven dat God bestaat’, of ‘dat Jezus voor jou is gestorven’. Geloven is een uitdaging om zelf de wonden van Jezus te ‘betreden’ en om daarmee je eigen wonden en de wonden van de wereld te betreden. Verwonding en twijfel zijn tekenen van waar geloof. Noch de gelovige, noch de kerk zijn perfect. De kerk is een gewond lichaam, zwak, zondig en kleingelovig, die op haar beurt ook nogal eens mensen verwondt.

Halik schrijft origineel en eigentijds. Daarom citeer ik graag enkele voor mij verrassende zinnen. “Als het geloof leeft, zal het steeds weer gewond raken, blootstaan aan crises en soms zelfs worden gedood. Er zijn momenten, waarop ons geloof afsterft – om toch weer te worden opgewekt. Pas het ‘niet-zien, het eerlijk en nederig erkende niet-zien, baant de weg voor het geloof.” Misschien is Halik wel op z’n best als hij de betekenis van de gewonde en gekruisigde Christus plaatst midden in onze cultuur, die krampachtig bezig is haar glanzende en ongeschonden(!) imago te koesteren. “Dat het heil en de bevrijding alleen verloopt via de weg van de verwonding, van onvolmaaktheid en vernedering lijkt aanstootgevend, maar is werkelijk de ‘goede boodschap’ in een door succes geobsedeerde cultuur”. “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”. (Leonard Cohen)

Ook als je niet houdt van boeken lezen, is dit boek toch een aanrader, omdat het lezen van één bladzijde al genoeg gedachten geeft om een hele dag mee bezig te zijn.

kan een beter en ruimer zicht geven. Stap eens uit de situatie en kijk er vanaf een afstandje naar. Dat kan helpen om meer helderheid te krijgen.

Waar vinden we nieuw perspectief, waar putten we nieuwe hoop uit, daar kunnen we samen over nadenken. En ook: wat is ons leidend perspectief, hoe kijken en zien wij en hoe ligt dat voor anderen?

Op weg naar Pinksteren!

*Nelleke Serrarens Wijngaards*

## Villa Klarendal

*Geloven in Arnhem, dl. 22*



Christelijke Wijkgemeenschap  
Villa Klarendal

Net als veel andere delen van Arnhem was Klarendal lange tijd een katholieke wijk. Maar in deze eerste negentiende-eeuwse stadsuitbreiding buiten de muren sloeg de tragedie van de ontkerkelijking al vroeg toe. Niet alleen de rooms-katholieke kerk verloor er het contact met arbeiders en andere 'gewone' mensen en langzaam maar zeker werd Klarendal steeds meer 'missiegebied'. Een Kaski-onderzoek uit oktober 2007 beschrijft wat er op dat moment van kerkelijke presentie over is geeft een belangrijke rol aan het initiatief dat in deze aflevering van *Geloven in Arnhem* centraal staat. *Villa Klarendal* is geen kerk in traditionele zin maar 'een christelijke wijkgemeenschap', die vanuit het geloof in Jezus met mensen uit de wijk een gemeenschap wil zijn die samen voor de wijk wil werken, leefbaarheid en zorg voor elkaar wil bevorderen.

Ook deze keer helpt de moderne techniek ons om niet door de Corona beperkingen te worden gehinderd. Via een Zoom verbinding kan ik spreken met de vrijwilligers Irene Noten en Sandra Ondaan en met Rick Jansen, die bijna twintig jaar geleden aan de wieg stond van de groep. Sandra en Irene zijn als contactpersonen beiden actief in het voorbereiden en uitvoeren van de wekelijkse wijkmaaltijden en werken ook mee bij bijbelgespreksgroepen en informele contacten van mens tot mens. Sandra is ook lid van het 'visieteam' (vergelijkbaar met een kerkenraad). Villa Klarendal is voor beiden een gemeenschap waar je je altijd welkom voelt, waar de afstandelijkheid van de traditionele kerken afwezig is.



Rick Jansen, ZZP'er actief in verschillende sociale functies, kwam in 1998 met zijn gezin in de wijk wonen, en merkte bij het geven van computerlessen dat er behoefte was aan ontmoeting en zingeving. Hij zocht en vond een ontmoetingsplek in de wijk, waar de groep in 2005 officieel van start ging, onder auspiciën van *Youth for Christ*. Vijf jaar later nam de Koepelkerk het initiatief onder haar hoede, ook omdat deze kerk gemeenschapsvorming in de wijk hoog in haar beleidsvaandel had staan. Villa Klarendal bleef daarbij zelfstandig, ontwikkelde zich tot erkend kerkgenootschap en vormde een stichting voor haar verschillende wijkgerichte activiteiten, waaronder ook voedseldistributie. Ondertussen verhuisde de groep naar het multifunctionele wijkcentrum aan het Kazerneplein. Als pioniersgemeenschap in een oude stadswijk is de groep aangesloten bij de landelijke organisatie *Urban Expression*, een netwerk van missionaire en kerkopbouw-initiatieven in oude stadswijken.

Waar de contacten met anderen in de wijk aanvankelijk nog op enige koudwatervrees stuitten, zijn de verhoudingen in de loop der jaren beter geworden. Zo wordt er nu nauw

samengewerkt met de buurtpastor van Inloophuis St Marten/Klarendal/Spoorwijk, met het wijkcentrum, en zijn er regelmatig ontmoetingen met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen in de wijk.

Ook voor het centrale onderdeel van Villa Klarendal, de maaltijdviering, wordt al een poos terug gegrepen op computerverbindingen. De deelname loopt daardoor iets terug, met name bij mensen die in de eerste plaats voor de fysieke maaltijd kwamen, maar van de vaak meer dan vijftig bezoekers blijft ruim de helft op deze manier toch betrokken. Ook in Klarendal wordt verlangend uitgekeken naar het moment dat de beperkingen voorbij zullen zijn. Dan kan Villa Klarendal verder bouwen aan haar eigen opmerkelijke manier van geloven, een manier die terug grijpt naar de oudst bekende Bijbelse vormen van gemeente-zijn, rond het samen maaltijd vieren. Dat model zou wel eens een voorbeeld kunnen zijn voor de gevestigde kerken die zich steeds vaker opsluiten in de anonimiteit van hun leger wordende gebouwen..

*Kees Tinga*

*De website van Villa Klarendal is te vinden op [www.villaklarendal.nl](http://www.villaklarendal.nl); wie een online viering wil bijwonen kan via de website contact opnemen. Het Kaski rapport 'Geloven in Klarendal' uit 2007 is te vinden via de link: <https://www.ru.nl/publish/pages/532384/rapport565.pdf>*

## **Uit de landelijke Oecumene**

*Over vluchtelingen*



Aandacht voor Vluchtelingen is een belangrijk thema van de Raad van Kerken in Nederland. Het gaat om bewustwording en ondersteuning van de kerkelijke achterban en om het beïnvloeden van de opinie. Op de website van de Raad van Kerken valt het een en ander te lezen over die

activiteiten. Voorbeelden zijn de landelijke Werkdag vluchtelingen, Wereldvluchtelingendag op 20 juni 2021 (tip: Besteed hier aandacht aan in de eigen kerk), de ondersteuning van de actie Lopend Vuur door zowel lokale kerken als maatschappelijke organisaties die voor de belangen van vluchtelingen opkomen. In wakes en tochten wordt hier aandacht gevraagd voor de schrijnende situaties van veel vluchtelingen onder andere in Griekenland.

Zelf woonde ik op 6 maart 2021 een online bijeenkomst bij van de werkgroep die vooral tot doel had om te informeren en te bemoedigen.

Eduard Nazarski oud-directeur van Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland gaf een uitstekende inleiding over de stand van het migratie- en asielbeleid. Hij behandelde vier thema's:

- (1) Opvang van vluchtelingen in de regio,
- (2) Herverdeling van Vluchtelingen,
- (3) Terugkeer en
- (4) Asiel in Nederland.

Hij wees op de tegenspraak die er is tussen mooie woorden en de praktijk. Zo is de veelgenoemde opvang van de meeste vluchtelingen in de regio al jaren de praktijk. Het schrijnende is echter dat de middelen die hiervoor beschikbaar zijn, wereldwijd ontoereikend zijn. Ongeveer de helft van de benodigde 9 miljard Euro is beschikbaar.

Bij de herverdeling van vluchtelingen zijn de resultaten pover. Er zijn door de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen ca. 1,4 miljoen personen voorgedagen van wie er maar 80.000 zijn hervestigd (4,5%).

Voorts vroeg hij zich af waarom er geen kleinschalig opvang model in Nederland bestaat terwijl dat evident beter is dan grote locaties. Verder wees hij er op dat niemand er bij gebaat is om mensen op straat te zetten, want dan heb je er helemaal geen zicht meer op en dan is begeleiding hoe dan ook onmogelijk.

Het grote leed bij vluchtelingen en asielzoekers werd nog eens duidelijk gemaakt door een aantal korte filmpjes onder meer van een stateloze man die wel wilde terugkeren maar overal werd geweigerd en over asielzoekers met ernstige gezondheidsproblemen. Er bestaan veel voorbeelden van schrijnende problemen.

De beraadspdag die voor het najaar werd aangekondigd zal onder meer gaan over de vraag hoe er een betere opvang kan komen en hoe kerken in voorkomende situaties samen met andere groepen een bijdrage aan die opvang kunnen leveren.

Hulp voor de vluchteling is zeker een Bijbelse opdracht. Wanneer men geïnteresseerd is in de activiteiten die in oecumenisch verband worden ontplooid, kijk dan op:

<https://www.raadvankerken.nl/nieuws/category/themas/vluchtelingen/>

*Bruno Vreeburg*



## Korte berichten

- **Zin in de regio:** Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op [www.zininderegio.nl](http://www.zininderegio.nl)  
Informatie en berichten plaatsen via [info@zininderegio.nl](mailto:info@zininderegio.nl)
- **Noodkreet: Help de Karen:** Voorganger Naw Winsome Paul van de Karen Baptist Church en INLIA-directeur John van Tilborg roepen op de Karen-bevolking te helpen. INLIA heeft een bankrekeningnummer opengesteld waarop geld gedoneerd kan worden voor noodhulp aan vluchtelingen die zich in de jungle schuilhouden voor aanvallen van het Myanmarese (Birmese) leger. Ze hebben eten nodig, medische verzorging en een plek om te schuilen. Het regenseizoen is net begonnen”, vertelt Naw Winsome Paul, zelf Karen, vanuit het verre Oosten. Je hoort haar emotie. Vermoeidheid en zorgen eisen hun tol. Ze kent mensen die nu ergens in het gebied schuilen. Zoals de hoogzwangere zus van een vriend, die vorige week uitgerekend was en van wie ze al een week niets hebben gehoord. De Free Burma Rangers zijn de enigen die hen hulp bieden. De Rangers sporen de gevluchte Karen op in de jungle en lenigen de ergste nood: ze verlenen eerste (medische) hulp aan mensen, brengen voedsel en zeildoeken voor onderdak. U kunt de Rangers daarbij steunen: Doneer op rekeningnummer **NL47 INGB 0005 8728 15** van Stichting INLIA o.v.v. 'Ik help de Karen'. Meer informatie leest u op: <https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1155/noodkreet-help-de-karen>
- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/> Vanwege de restricties i.v.m. het Coronavirus is het mogelijk dat de gebeden online plaatsvinden.

## Vacatures Voedselbank Arnhem

*Penningmeester en Hoofd technische Dienst*

### Penningmeester



#### Let jij op de centen voor Voedselbank Arnhem?

Voedselbank Arnhem zoekt een penningmeester! Zorg jij dat onze rekeningen op tijd betaald zijn en dat onze kas in orde is?

#### Wat ga je doen?

- Verrichten van betalingen
- Verwerken van de boekingen in SnelStart
- Het verzorgen van management rapportages over de actuele financiële positie van de stichting (na afloop van elk kwartaal)

- Opstellen van het financiële jaarverslag
- Opstellen van de begroting
- Bewaken van de financiën, met name waar het investeringsplannen betreft
- Bewaken van de interne procedure rond bestellingen, inkomende facturen en betalingen.
- Voeren van een eenvoudige projectadministratie t.b.v. herkomst & bestedingen van giften

### **Met wie werk je samen?**

Het bestuur van Voedselbank Arnhem bestaat uit 5 personen: naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zitten twee algemeen coördinatoren in het bestuur die gezamenlijk de dagelijkse gang van zaken aansturen.

### **Wat vragen we van jou?**

Je hebt 4 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar

Maandelijks sluit je aan bij het overleg met alle coördinatoren

Ingeschat tijdsbeslag: één tot anderhalve dag per week. Zo nodig of gewenst kunnen we de functie splitsen in een meer boekhoudkundig deel (verrichten van de betalingen en boekingen verwerken) en een meer controller-deel (rapportages en begroting).

Net als alle andere vrijwilligers die voor Voedselbank Arnhem werken is ook de functie van penningmeester onbezoldigd. Reiskosten boven de 20 km krijg je wel vergoed.

### **Hoofd Technische dienst**

Ben jij technisch onderlegd en wil je als vrijwilliger meewerken om onze gebouwen en apparaten in optimale conditie te houden? We zoeken iemand die twee ochtenden als eerst verantwoordelijke optreedt voor de technische zaken van gebouwen en machines.

Je bent een handige vakman die ziet waar dingen verbeterd moeten worden. Je werkt mee aan investeringsprojecten. Je kan beschikken over een enkele vakman/vrouw die ingeschakeld kan worden om diverse onderhoudszaken te doen.

### **Wat breng je mee?**

MBO/ HBO werk- en denkniveau

Technische ervaring en technisch inzicht: je hebt ervaring als technicus / monteur / bouwvakker of medewerker technische dienst

Leidinggevende capaciteiten zijn gewenst

Goede organisatorische vaardigheden

Communicatief sterk en probleemoplossend vermogen

### **Wat ga je doen?**

Je zorgt ervoor dat de gebouwen en apparaten aan de richtlijnen voldoen

Je zorgt voor regelmatige controles en onderhoud

Je stuurt de vrijwilligers van je team aan

Je zorgt voor veilige werksystemen en ziet toe dat dit wordt opgevolgd

Je komt waar nodig met voorstellen om mogelijke verbeteringen aan te brengen in de huidige werkmethoden en helpt deze te implementeren

Je werkt conform het Handboek Voedselveiligheid Voedselbank Arnhem

### **Invulling**

De praktische invulling van je taak neemt circa 2 ochtenden per week in beslag en is flexibel in te vullen, verdeeld over maandag t/m vrijdag

Voor deze vrijwilligersfunctie ontvang je geen vergoeding.

Reiskosten boven de 20 km per dag worden desgewenst vergoed.

Er is ook een vacature **Onderhoudsmonteur**.

### **Ben je enthousiast geworden?**

Voor informatie en sollicitaties [vacatures@voedselbankarnhem.nl](mailto:vacatures@voedselbankarnhem.nl) of

[gervanderbruggen@voedselbankarnhem.nl](mailto:gervanderbruggen@voedselbankarnhem.nl)

Voor eventuele vragen 06 532 224 74.

## Kop d'r veur op z'n Burundees

*INLIA, Kerkelijke Relaties & Publiekvoorlichting in Groningen*



Ze zijn deze maand op de kop af 18 jaar in Nederland, de Burundese Sophie en haar dochter Solange. 18 jaar van onzekerheid en steeds weer verkassen. Toch is Sophie al 9 jaar vrijwilliger in een zorgcentrum en is Solange bijna klaar met haar studie HR-management. Kop d'r veur heet dat in Groningen, hoe zeg je dat eigenlijk in Burundi?

“Als je een kind hebt, wil je dat het veilig opgroeit”, zegt Sophie. Daarom is ze destijds met haar dochter gevlucht. Het is oorlog in Burundi in 2003 en de dan 7-jarige Solange heeft dingen gezien “die je als kind niet hoort te zien”. “Mannen die uit het niets kwamen en dingen deden met mama.” Ze

bijt op haar lippen en schudt haar hoofd, alsof ze de beelden er wil uit schudden.

Met een groepje mensen ontvluchten ze het kleine dorp. Waarheen weten ze niet. Weg. Door, door, door. Tot ze uiteindelijk in Nederland belanden. Geen idee waar ze zijn. Mensen wijzen hen de weg naar de politie en zo komen ze eerst in een aanmeldcentrum en dan in een tijdelijke opvang terecht. Een tentenkamp.

“Wij dachten: we zijn thuis, we zijn veilig”, Sophie lacht om haar eigen naïviteit van toen. Want thuis zijn ze nog lang niet in het tentenkamp. In de jaren die volgen is het steeds een half jaar hier, een paar jaar daar, wat jaren wéér elders en ga zo maar door. Ze zitten in 2007 onder meer 8 maanden in het Vertrekcentrum in Vught. “Geen plezierige omgeving”, zegt Sophie, “Veel stress.” Solange mag er niet naar school. Het is een grote straf voor het meisje.

Omdat Burundi medewerking weigert, wordt Sophie langs andere ambassades gestuurd. Die van Tanzania bijvoorbeeld. Als alle opties zijn uitgeput krijgen ze geen verblijfsvergunning, maar worden ze op straat gezet. Zonder pardon. Ook zonder generaal pardon, want daarvoor komen ze dan niet in aanmerking; niet lang genoeg hier.

Ze krijgen hulp van mensen uit azc's die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Zo trekken ze rond, hun leven in boodschappentassen. Ergens tijdens al dat verkassen raakt Sophie haar identiteitskaart kwijt. Dat komt moeder en dochter duur te staan als ze door de politie worden gecontroleerd. Ze worden vastgezet.

Solange is 14 jaar oud. Ze huilt, die eerste nacht alleen in de cel. Daarna plaatsen ze haar moeder maar bij haar. Een week lang zitten ze vast, tot een advocaat hen vrij krijgt. Nou ja vrij; ze moeten naar het Vertrekcentrum Ter Apel. Wederom zonder resultaat: na 1,5 jaar worden Sophie en Solange opnieuw op straat gezet. Dat is het moment dat ze bij INLIA terecht komen.

Er volgt een nieuwe aanvraag. Weg kunnen ze immers niet, dus wil Sophie dat haar kind hier een toekomst kan opbouwen. Een beroep op het Kinderpardon wordt afgewezen; Sophie en Solange zijn 'buiten Rijkstoezicht' geweest omdat ze niet meer in een azc of vertrekcentrum zaten. Dat het Rijk hen zelf op straat heeft gezet, doet er niet toe. Evenmin dat onder meer de burgemeester en de school verklaren waar ze de hele periode waren.

Ook bij de afsluitingsregeling van het Kinderpardon vallen moeder en dochter buiten de boot. Sophie doet dan al jaren vrijwilligerswerk in de ouderenzorg: wandelingetjes, gezellige middagen met hapjes en drankjes, spelletjes doen, helpen met eten geven. Collega's en de instelling verklaren erover, maar ook dat doet er niet toe. De reden is dit keer dat haar identiteit niet vaststaat omdat het identiteitsbewijs kwijt is.

Moeder en dochter gaan in beroep. 13 januari van dit jaar moeten ze op het kantoor van de IND verschijnen. Solange bereidt het eindeloos voor. Want wat als ze het antwoord op een vraag niet weet? Ze moet er niet aan denken. Eenmaal daar blijken de vragen heel makkelijk: “Wat studeer je, wat zijn je hobby's? Aan mama vroegen ze welk vrijwilligerswerk ze deed.”

En dan komt de vraag “Hoe voel je je?” aan Solange. “En ik voel heel veel, het meeste is niet zo goed. Ik werd emotioneel.” Ze moet huilen. Ze ziet dat de man geraakt is. Een moment van onverwacht

contact tussen twee mensen. Maar Solange weet beter dan daar hoop aan te verbinden. Een besluit zal 6 nagelbijtende weken op zich laten wachten, horen ze.

Een week later kijken moeder en dochter naar de inauguratie van Joe Biden, als de advocaat belt. Kun je even je email openen, vraagt ze. Solange doet het met trillende vingers. Ze leest, ze huilt. Met grote uithalen. Sophies moed zinkt in haar schoenen. En dan leest ook zij het: ze hebben een verblijfsvergunning. Solange springt door de kamer, kan niet ophouden. "Mijn hart ontplofte."

9 februari mogen ze hun pasje ophalen in Zwolle. Het is de eerste echt koude week in tijden, vol sneeuw. Op de terugweg komt de trein vast te staan. "Het maakte ons niet uit", lacht Solange, "Onze dag kon toch niet stuk." Uren hebben ze gelukkig naar hun pasjes gekeken.

"Het is heel gek om ineens mogelijkheden te hebben. Om na te kunnen denken over wat je wil. Voorheen werd je wakker en dacht je 'wat gaat er vandaag weer gebeuren?' Nu kijk ik heel anders tegen het leven aan", zegt Solange.

Haar moeder luistert met een grote glimlach. Eindelijk gelukt.

---

## Colofon

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het meinummer inzenden vóór 6 mei 2021 aan**  
[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het volgend bulletin verschijnt op 12 mei 2021.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 384 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon  
[aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)