



# Bulletin

*Raad van Kerken Arnhem*

Digitale nieuwsbrief nr. 99  
15 september 2021  
Verschijnt maandelijks

*In dit nummer:*

- Vredesweek Arnhem 2021 – Inclusief Samenleven - programma
- Gebed van overgave
- **“Hoe verder?”** - Column door Liesbeth Dessens
- Bridge to the Future-conferentie – 17 september
- Muziek over de Tweede Wereldoorlog – Thee met thema – 26 september
- Open Kerk
- Uit de landelijke Oecumene
- Kerk in Actie collecteert voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
- Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen – vooraankondiging
- **Kent u de Alpha cursus?** – Voor het eerst in lange tijd in Arnhem
- Inspiratiebijeenkomst Arnhemse Wereldvrouwen – 8 oktober
- Arnhemse Wereldvrouwen genomineerd voor KNR waarderingsprijs – 4 november
- Korte berichten
- Afscheid Joke Kolkman
- Tuinvrijwilliger – vacature
- Colofon

## **Vredesweek Arnhem 2021**

*19-26 september – Inclusief Samenleven*

Naast dit Bulletin ontvangt u een tweede bijlage met daarin het volledige programma van de Arnhemse Vredesweek deze maand. Het thema is ***Inclusief Samenleven***.

## **Gebed van overgave**

*Wat ook komen mag,  
wat mij ook het volgende uur,  
de volgende dag brengen mag:  
Ik kan het, als het mij volledig onbekend is,  
door geen angst veranderen,  
Ik wacht het af,  
met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust.*

**De Christengemeenschap**

Beweging tot religieuze vernieuwing



*Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden;  
wij stoten door vlagen van angst terug,  
wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.  
De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt,  
de zekerheid, dat datgene wat komt,  
komen moet en dat het op de een of andere wijze zijn goede werking zal hebben,  
het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën  
dat is de stemming van het overgavegebed,  
Dat is één van de dingen die we in deze tijd moeten leren:  
uit louter vertrouwen te leven zonder bestaanszekerheid,  
uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld.  
Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet,  
als we niet de moed willen laten zakken.  
Laten we onze wil voortdurend sterken en  
proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.*

Dit gedicht was de inleiding door Dick Blokker voor de vergadering van de RvK Arnhem op 25 mei 2021. Dick Blokker is afgevaardigde in de Raad van de Christengemeenschap gemeente Arnhem e.o.

## **COLUMN** door Liesbeth Dessens

### **Hoe verder?**

*Het sociale leven is sinds anderhalf jaar sober. We hielden afstand, droegen vaak een mondkapje, we leefden mee via Zoom of Facetime, volgden via livestreams dopen, huwelijken en begrafenissen. Nu is een groot deel van de bevolking ingeënt tegen Covid-19 en zouden we vrijer moeten kunnen zijn. Helaas toch niet want het virus blijft onder ons. Voor ouderen is het sobere leven bekend: vaak was hun jeugd, voor, tijdens en vlak na de 2<sup>de</sup> Wereldoorlog ook sober. Voor jongeren is het veel moeilijker: zij hebben alleen maar weelde gekend.*

*Behalve Covid is er de invloed van de mens op het klimaat. De verstoring van het natuurlijk evenwicht is duidelijk geworden, na een tijd van droogte met bosbranden tot gevolg is er nu overvloedige regen en soms zelfs aardverschuivingen. De orkanen die ook heviger zijn.*

*We moeten ons best doen om bescheidener te leven:*

- . Minder reizen, dichterbij het werk wonen, meer thuis werken.*
- . Misschien kleinere huizen waardoor we minder energie nodig hebben; lagere temperatuur in huis, dus vaker een warme trui aan.*
- . Duurzame vormen van energie inrichten, zoals zonnepanelen.*
- . Isoleren*
- . Meer tweedehands benutten, minder spullen kopen en verzamelen.*
- . Maar wel meer studeren en lezen, liefst via de bibliotheek of digitaal.*
- . Meer nadenken hoe de wereld ingericht zou moeten worden.*
- . Meer aandacht voor anderen, vooral die in nood zijn. Er zijn er helaas genoeg!*
- . Laten we vooral samenkomen om elkaar te spreken en te bemoedigen om het leven het waard te maken geleefd te worden.*

Liesbeth Dessens is voormalig bestuurslid van de Raad van Kerken Arnhem

## Bridge to the Future-conferentie

vrijdag 17 september 2021 van 13.30-14.45 uur



### BRIDGE TO THE FUTURE

Net als vorig jaar wordt de Bridge to the Future-conferentie georganiseerd vanwege de coronacrisis in aangepaste vorm. Er wordt dit jaar gekozen voor een interactieve talkshow vanuit Muis Arnhem die u live kunt volgen op de website [www.bridgetothefuture.nl](http://www.bridgetothefuture.nl)

Het zal worden gepresenteerd door Eveline van Rijswijk.

De (inter-) nationale gasten gaan vanuit hun persoonlijke ervaring en expertise met elkaar in gesprek over Verzoening.

Om het gesprek extra te voeden worden er vooraf videoclips gedraaid waarin studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de sprekers afzonderlijk interviewen.

U kunt zelf ook meedoen. Voorafgaand aan en tijdens de talkshow leggen wij u stellingen en vragen voor waarop u kunt reageren.

Mochten de omstandigheden het toelaten dan zal er beperkt live publiek aanwezig zijn.

Volgt u de mogelijkheden hiervoor op onze website [www.bridgetothefuture.nl](http://www.bridgetothefuture.nl)

Voor scholieren vindt u hier ook een gratis te downloaden lesprogramma over *Vrijheid en Verzoening*. Docenten kunnen het naar eigen inzicht gebruiken om deze thema's in de klas te bespreken. Het lesprogramma is gericht op havo- en vwo-leerlingen van 15-18 jaar.

## Muziek over de Tweede Wereldoorlog

*Inleiding door Wouter Verhage*



Enkele jaren geleden vertelde Wouter Verhage over muziek van oorlog en vrede. Veel componisten hebben rondom dit thema de meest bijzondere en intrigerende werken geschreven. Vaak met een overstijgende boodschap waardoor de mens tot nadenken wordt aangezet en oorlogstrauma's verzacht worden. Hij was toen aangekomen bij de Tweede Wereldoorlog en dit vroeg, op verzoek, om een vervolg. Ook de slag om Arnhem komt aan de orde. Wouter Verhage studeerde aan het conservatorium Den Haag af in o.a. koordirectie en kerkmuziek en met een minor zang. Hij is dirigent van o.a. het Monteverdi Kamerkoor en St Joris Kamerkoor en zet zich in voor schoolprojecten.



**Datum:** 26 september

**Tijd:** 19.00 tot 20.30 uur Inloop vanaf 18.30 uur

**Plaats:** (bij uitzondering) **Oude Kerk**, Benedendorpsweg 134, Oosterbeek

Men dient zich i.v.m. coronaregels vooraf aan te melden met mailadres en telefoonnummer op [theemetthemaooosterbeek@gmail.com](mailto:theemetthemaooosterbeek@gmail.com)

De dan geldende RIVM regels zijn van toepassing. Er is beperkt ruimte.

**Bijdrage:** vrijwillig

Informatie: Janneke de Vries, [jannekedevries@upcmail.nl](mailto:jannekedevries@upcmail.nl)

## Open Kerk



In december werd er gestart met Open Kerk, een gemeenschappelijk initiatief van de Koepelkerk en de Protestantse Gemeente Arnhem. Door corona moesten we na een paar keer de deuren sluiten. Sinds 1 juni zijn de deuren weer open, elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven.

We verwachten in september te kunnen starten met de middagpauze-vieringen als onderdeel van de Open Kerk, tot het zover is, ben je welkom om stil te worden.  
Koepelkerk, Jansplein 60



Elke dinsdag van 12.00 – 14.00 uur

Heb je nog tijd over en lijkt het je leuk om mee te draaien in het rooster van de gastheren en -vrouwen?

Meld je dan aan via [elsje.pot@pgarnhem.nl](mailto:elsje.pot@pgarnhem.nl)

## Uit de landelijke Oecumene

*Bruno Vreeburg*

De Raad van Kerken in Nederland roept op om zicht in te zetten voor de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid van 30 september tot en met 7 oktober 2021. De Raad van Kerken in Nederland neemt deel aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid die deze week organiseert en waar het ministerie van VWS een belangrijke rol in speelt.

Eenzaamheid, isolement, niet gehoord en gezien worden is een probleem dat velen kan raken. Het treft niet alleen ouderen. In elke leeftijdsgroep kunnen mensen hieronder gebukt gaan.

In de kerken hebben we bij de diaconie en hulpverlening in nood, in het pastoraat, bij inloophuizen en ontmoetingscentra regelmatig met eenzaamheid te maken. Actie tegen eenzaamheid is zeker niet iets exclusiefs voor kerken; het is iets voor iedereen, maar we hopen dat kerken hierin hun goede rol kunnen spelen.

Wil men hiervoor inspiratie op doen: Kijk dan op de website:

<https://www.eentegeneenzaamheid.nl/>

## Kerk in Actie collecteert voor vluchtelingkinderen in Griekenland

*Collectanten gezocht*



Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 (week 47) een landelijke huis-aan-huiscollecte, voor met name de kwetsbare vluchtelingkinderen in Griekenland. De nood blijft hoog. Zij verblijven in vaak slechte en onveilige noodvoorzieningen. Er is gebrek aan alles van voedsel en drinkwater tot medische voorzieningen. Het ergst is misschien de uitzichtloosheid en het jarenlange, onzekere wachten. Kerk in Actie wil iets doen en daarom organiseert zij in 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingkinderen in Griekenland.

Er zijn nog collectanten nodig. Meer informatie via:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kom-in-actie/huis-aan-huiscollecte/>

## **Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen**

*Vooraankondiging*

De Week van Gebed voor Eenheid van Christenen heeft een lange traditie bij zowel protestantse, katholieke en orthodoxe kerken. In die week bidden we voor de Eenheid van Christenen wereldwijd.

Van 16 t/m 23 januari 2022 staan we dit keer tijdens die Week stil bij de ster van Bethlehem: Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Mattheüs 2 vers 2: 'Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'

Het materiaal voor de Week van Gebed voor de Eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is

De Raad van Kerken in Nederland is een van de organisatoren van deze week. Wil je al inspiratiemateriaal aanschaffen, dan valt dat te vinden op:

<https://www.raadvankerken.nl/product-category/webshop/>

De Raad van Kerken Arnhem zal tijdens de christelijke gemeenschappen in Arnhem benaderen om hieraan mee te doe

## **Kent u de Alpha cursus?**

*Voor het eerst sinds lange tijd wordt in Arnhem de Alphacursus aangeboden.*

Negen verschillende Arnhemse kerken hebben de handen ineen geslagen en bieden de alphacursus aan. Zie ook <http://www.alphacursusarnhem.nl/>

### **Wat is een Alphacursus?**

Op een Alphacursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start met een maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door.

Op de cursus worden vijftien verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, zoals:

- Is er meer?
- Wie is Jezus?
- Bidden: waarom en hoe?
- Hoe relevant is het christelijk geloof?
- Hoe leidt God ons?

### **Is er meer?**

*Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren, luisteren. Op de Alphacursus ontmoet je mensen, eet je samen, en praat je over het leven. Over werk, gezin, vrienden en mooie dingen. Ben je benieuwd naar meer? Is er meer dan huisje, boompje, beestje? Is er meer dan werk, geld en een mooie auto? Bestaat God? Maar hoe kan er een God zijn in deze wereld en wat wil Hij dan met ons?*



gezellige

### Voor wie is de Alphacursus?

Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Ben je pas christen geworden of wil je de basis van je geloof nog eens doordenken? Dan is Alpha echt iets voor jou!

Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. De Alphacursus biedt je de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.

### De Alphacursus is gratis!

*De Alphacursus is iets voor jou als je...*

*-meer wilt weten over het christelijk geloof*

*-wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde*

*-nieuwe mensen wilt ontmoeten*

*-je kennis over het christelijk geloof*

Informatie en jezelf opgeven via [info.alphaarnhem@gmail.com](mailto:info.alphaarnhem@gmail.com)

## Inspiratiebijeenkomst Arnhemse Wereldvrouwen

*Ontmoeting, inspiratie en samen lunchen. Thema: van gebedshuis tot gebedskleed*



Met een inleiding door architecte Maartje Kaper. Zij heeft in opdracht van de Parkstraatkerk het interieur van de kerk vernieuwd en vertelt over welke keuzes ze daarin heeft gemaakt. Met aansluitend uitwisseling: wat betekent voor jou persoonlijk een plek van gebed en meditatie? Met aansluitend een lunch uit de Turkse keuken.

**Parkstraatkerk**, Parkstraat 31a [zijingang Kastanjelaan 22e], Arnhem.

**Datum:** 8 oktober 2021

Graag **aanmelden** voor 1 oktober via [8maartarnhem@gmail.com](mailto:8maartarnhem@gmail.com).

Aanmelding is verplicht en op volgorde van binnenkomst.

## Arnhemse Wereldvrouwen genomineerd voor de KNR Waarderingsprijs

*4 november 2021: De Konferentie Nederlandse Religieuzen nomineert de Arnhemse Wereldvrouwen voor de landelijke Waarderingsprijs 2021.*

Uit een lijst van 36 inzendingen heeft de jury van de KNR-Waarderingsprijs, zes initiatieven genomineerd, die volgens de juryleden zo bijzonder en inspirerend zijn dat ze in aanmerking komen voor de KNR-Waarderingsprijs. Het gaat om projecten waarop mensen zich inzetten voor gelijkwaardigheid en het overbruggen van verschillen. Het zijn zes projecten die heel verschillend zijn, maar ieder op hun eigen wijze bijdrage aan meer gelijkwaardigheid en kansen voor iedereen. Hieronder een overzicht van de zes genomineerde projecten. De prijsuitreiking is op donderdag 4 november in 's Hertogenbosch. Voor een overzicht van de genomineerden kijk op [www.knr.nl](http://www.knr.nl).



## Korte berichten

- Begin september zijn we wekelijkse OLVé vieringen in de Waalse Kerk weer gestart. Elke zondagmorgen. Aanmelding graag vooraf.
- Activiteiten van D3rde Verdieping kunt u vinden op [www.d3rdeverdieping.nl](http://www.d3rdeverdieping.nl)

## Afscheid Joke Kolkman

In de slotvergadering van het seizoen 2020/21 van de Raad van Kerken Arnhem werd afscheid genomen van Joke Kolkman.

Joke Kolkman was priester van de Oud-Katholieke Kerk in Arnhem en afgevaardigde in de Raad. De laatste periode was zij ook voorzitter.

Joke Kolkman is verhuisd naar Egmond aan zee en is nu priester van de Oud-Katholieke Kerk aldaar.



Foto: Erika Oosterkamp-Fromm

## Tuinvrijwilliger

*Vacature*

### Taakomschrijving

Heeft u groene vingers? En vindt u het leuk om mensen te helpen? Meldt u zich dan aan als tuinvrijwilliger bij *Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT)*.

MVT helpt jaarlijks 250 mensen met hun tuin. Op dit moment is er een wachtlijst vanwege een tekort aan vrijwilligers. Daarom zijn we op zoek naar meer helpende handen van enthousiaste Arnhemmers.

U bent het liefst een dagdeel in de week (een ochtend of een middag) beschikbaar.

### Welke kennis en vaardigheden zijn nodig

Kennis van en ervaring met tuinonderhoud is wenselijk. Verder vragen we van u respect voor anderen en inlevingsvermogen.

### Wat maakt het vrijwilligerswerk de moeite waard?

U helpt mensen die zelf niet (meer) in staat zijn om hun tuin te onderhouden. Dankzij uw inzet zijn mensen in staat om in hun huis te blijven wonen en hoeven zij zich niet te schamen voor achterstallig onderhoud.

### Tijdbesteding

Een vrijwilliger besteedt maximaal 4 uur aan een klus.

U bent het liefst een dagdeel in de week (een ochtend of een middag) beschikbaar.

### Waar?

Naar gelang uw behoefte kunt u ingezet worden in en rondom uw wijk of in heel Arnhem.

# MVT

Mantelzorg  
Vrijwillige Thuishulp  
**Arnhem**

**Vergoeding**

Per klus mag een vrijwilliger 5 euro vragen.

Bent u enthousiast en past dit bij u? Neem dan contact op met Hannelie Wijma via emailadres [h.wijma@mvtarnhem.nl](mailto:h.wijma@mvtarnhem.nl) of via telefoonnummer 026 3703540.

Wij horen graag van u.

---

**Colofon**

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het oktobernummer inzenden vóór 7 oktober 2021 aan**  
[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het volgend bulletin verschijnt op 13 oktober 2021.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 384 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon  
[aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com) of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)