



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 105
9 maart 2022
Verschijnt maandelijks

Volgende edities:
13 april (kopij 7 april)
11 mei (kopij 5 mei)

In dit nummer:

- **Gebed voor Oekraïne**
- **Het lampje van Pim – Column door Kristine Ram**
- **Themavieringen OLVékoor in Waalse kerk – 13 maart en 10 april**
- **Jansbeek ekklesia – programma**
- **“Een nieuw begin” – Thee met thema in Remonstrantse kerk Oosterbeek – 27 maart**
- **Oekraïne – noodhulp en themawandeling**
- **Korte berichten**
- **Foto's Week van gebed**
- **Trainingsavonden kinder- en jeugdpastoraat**
- **Aanval Tent of Nations zet voortbestaan op spel**
- **Informatiebijeenkomst Schuldhulpmaatjes**
- **Bezoek aan kerken in Gera – 26-29 mei**
- **Colofon**

Gebed voor Oekraïne

God van liefde en trouw,

*Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.*

*Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.*

*Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.*

*Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.*

*Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.*

*In Jezus' naam,
Amen*

Bron: Petrus, uitgave PKN

COLUMN door Kristine Ram

Het lampje van Pim

Toen mijn oom Pim plotseling overleed had hij nauwelijks bezittingen. Na een lang werkzaam leven als missionaris en later als pastoor in Tilburg pasten zijn persoonlijke spullen in slechts twee kartonnen dozen. Mijn moeder ontfermde zich over de foto's, iemand anders nam een boek en ik koos een olielampje. Inmiddels ben ik aan dit eenvoudige aardewerk lampje gehecht geraakt. Als ik voor iemand ga bidden steek ik het aan en denk onwillekeurig aan het kale kamertje in het opvanghuis van waar mijn oom Pim als geestelijk begeleider woonde en werkte. Ik denk aan zijn levenslust en zijn liefde voor mensen. Dit was de essentie van zijn bestaan; het zorgen voor mensen in nood, hen begeleiden in woord en in daad. Mijn moeder waarschuwde hem wel eens dat hij te vrijgevig was. Zoals die keer dat hij zijn laatste tientje had weggegeven aan een zwerver die voor de deur stond. Maar hij zei dat hij liever een paar keer 'te goed' was dan dat hij iemand in de kou liet staan. Hij hechtte zich niet aan aardse zaken en wilde liever delen. Hoe meer we bezitten hoe minder we kunnen missen, lijkt het soms wel. Het lampje van mijn oom herinnert me eraan wat werkelijke rijkdom is. Want iedere keer dat je geeft vanuit je hart, word je innerlijk verrijkt. Het verwarmt en verlicht je, net als het lampje van Pim.

Kristine Ram is kunstenares
www.benedictijnsspel.net

Themavieringen OLVékoor in de Waalse kerk

13 maart en 10 april

“De hoop blijft” op zondag 13 maart

Speciale themaviering “de hoop blijft” i.v.m. de oorlog in Oekraïne.

Wij willen in deze viering ruimte maken om onze gevoelens van boosheid, angst, verdriet en machteloosheid met elkaar te delen. Dat doen we met muziek, teksten, gedichten, kaarsen en liederen. Saamhorigheid is nu meer dan ooit belangrijk en we hopen u dan ook te mogen ontmoeten.

De viering begint om 10.00 uur.

Na afloop is er koffie en tijd om nog even na te praten.



“Eenvoudig leven” op 10 april

Eenvoud heeft te maken met wat echt essentieel is in het leven. Maar de wereld waarin wij leven is complex en vraagt soms veel van ons. In deze viering is Hetty van Delden de gastspreker.

Hetty is werkzaam als pastoraal werkster. De laatste jaren werkt zij bij oudere religieuzen. Ze voelt zich thuis bij de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. En haar ervaringen in het pastoraat hebben ertoe bijgedragen dat zij vaak verhalen gebruikt om ruimte te maken en op verhaal te komen.

Tijdens de viering zal zij vanuit een franciscaanse insteek vertellen welke verhalen en teksten voor haar een rol spelen in het beantwoorden van de vraag: “Wat heb je nu eigenlijk echt nodig in het leven?”

In de viering, die om 10.00 uur begint, worden teksten afgewisseld met liederen van met name Huub Oosterhuis. Na afloop is er tijd voor koffie en ontmoeting.

Marie-José Hutjes, tel. 06 176 52 289

Jansbeek ekklesia

Programma en activiteiten

Verdieping op de zondagmorgen

Zondag 20 maart, 10.00-11.00 uur in de bovenzaal van de Waalse kerk.

We spreken met elkaar over 'Het gebed van den onwetende', een indrukwekkend gebed dat Multatuli schreef in 1861. Nog altijd prikkelt deze tekst gelovigen en ongelovigen, niet in het minst door de paradoxale verzuchting waarmee dit gebed eindigt: 'O God, er is geen God!' Inleiding op en leiding van het gesprek: Piet van de Heiden

Zielenuur: 'Zachte kracht'

Zondag 20 maart 16.00-17.00 uur.

Vrijwillige bijdrage.

Weer een uur met veel muziek en daarbij passende teksten. Deze keer met Stefanie Janssen: stemartiest, sopraan en performer. Stefanie: 'Doorgronden is voor mij een rode draad in mijn leven. Het komt ook tot uiting in mijn muziek. Je lichaam, je geest en je ziel begrijpen. De roman 'Eva' in 1927 geschreven door Carrie van Bruggen is voor mij daarbij een grote inspiratie'.

Stefanies zangstijl? Het ene moment mysterieus en verstild, het andere moment rouw en direct.

Oecumenische pelgrimsviering (en wandeling)

Woensdag, 23 maart, 9.30 - 9.00 – 13.00 uur .

Korte meditatieve viering met aansluitend koffie/thee en daarna, voor wie wil, een wandeling naar en in park Sonsbeek, waarin we ons in stilte bezinnen n.a.v. een onderwerp. Al pratend over het onderwerp lopen we terug naar de Waalse kerk. Meer info en opgeven: zie de website van Jansbeek ekklesia. Aly Meijer, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem heeft de leiding over deze ochtend.



Informatie en aanmelden bij C. Follender via c.follender@eusebiusparochie.nl of 06 247 23 206

“Een nieuw begin”

Vertelvoorstelling voor grote en kleine mensen vanaf 12 jaar.



Als de lente aanbreekt, loopt de natuur weer uit. Nieuw leven ontpopt zich, barst open. In de natuur, in onszelf. Wat in de wintertijd lag te waken, komt nu tevoorschijn, is vol van beloften maar kwetsbaar. Moet er eerst iets sterven wil er nieuw leven mogelijk zijn? In deze voorstelling komen verschillende verhalen aan bod waarin deze aspecten verwoord zijn. Over de mus en de zonnebloem, de Maïsmoeder, en hoe het licht in de wereld kwam. Deze, en andere verhalen worden verteld, met muzikale begeleiding van Jacqueline van Koolwijk op keyboard en diverse snaarinstrumenten (o.a. gitaar, swaramandala, nada tarangini).

Edgar Nollen en Jan Tijssen kennen elkaar van de Nationale Vertelschool waar zij een opleiding deden tot verhalen vertellen. Jacqueline van Koolwijk is musicus en muziektherapeute, en werkt vanuit haar eigen bedrijf Vrije Klanken. Zij treden al enkele jaren samen succesvol op met het kerstvertelprogramma 'Kerstverhalen wereldwijd'

Thee met Thema in Oosterbeek op 27 maart 2022 om 16.00 uur

Vertelvoorstelling: "**Een nieuw begin**" (voor grote en kleine mensen vanaf 12 jaar)

Verhalenvertellers: Jan Tijssen en Edgar Nollen, muzikale begeleiding Jacqueline van Koolwijk.

Plaats: Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek

Tijd: 16.00 – 17.30uur (inloop vanaf 15.30uur)

Kosten: vrijwillige bijdrage

Informatie: Jan Tijssen, bezielendeverhalen@gmail.com

Oekraïne

Noodhulp en themawandeling

Kerk in Actie start noodhulp Oekraïne



Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit!

Natalia Shalata van partnerorganisatie LEF is erg bezorgd: "We hebben al weken te maken met aanvallen van hackers, desinformatie en provocaties. Met de Russische inval is alles heel onzeker geworden, voor ons allemaal. Zo'n grootschalige aanval hadden we niet verwacht, heel Oekraïne wordt geraakt door de aanvallen. Vliegvelden zijn bestookt, we horen van dodelijke slachtoffers. Een vreselijke situatie."

De situatie in Oekraïne kan snel verder escaleren. Steeds meer mensen slaan op de vlucht. Vanuit heel Oekraïne vluchten mensen naar het westen, op zoek naar veiligheid. LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen en vangt de vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen. Natalia: "We blijven alles doen wat we kunnen om mensen hier te helpen."



Helpt u mee? Geef voor hulp aan vluchtelingen en slachtoffers van oorlogsgeweld in Oekraïne!

U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Utrecht o.v.v. noodhulp Oekraïne.

Themawandelingen 'Je land is je leven'



In de vastentijd organiseert de MOV groep (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) van de Eusebiusparochie wandelingen. Het thema is: 'Je land is je

leven' Het belang van landrechten voor inheemse volken. Lokale mensen delven vaak het onderspit tegenover overheden en grote bedrijven die hun grond opeisen. Wat heeft dat met ons te maken? Hoe is onze eigen ervaring? Kunnen we meeleven?

Wandelend doet ieder nieuwe indrukken op. Doet u mee?

- Zaterdag 12 maart om 10.00 uur. Vanuit de Lucaskerk in Arnhem-Zuid, Rijksweg-West 52. Na een korte overweging bij het hongerdoek lopen we in duo's. Het kan in stilte, of in gesprek; u krijgt daarbij op kaartjes enkele vragen aangereikt.

- Zaterdag 2 april om 10.00 uur. Vanuit Diaconaal Inloophuis in Arnhem-Noord, Van Slichtenhorststraat 34. Na een korte inbreng over doel en inzet van de mensen in dit inloophuis gaan we op pad met vluchtelingen die met ons delen hoe het is je land te moeten verlaten en nu hier een nieuw bestaan op te bouwen. Onderweg doen we nog 1 á 2 plekken aan.

De wandelingen van maximaal 4,5 kilometer zijn coronaproef. Het beginpunt is ook het eindpunt. Na afloop is er koffie en gaat een pot rond voor een vrijwillige bijdrage. Opgave voor elke wandeling graag zo snel mogelijk dit kan bij secretariaat@eusebiusparochie.nl



Korte berichten

- **Zin in de regio:** Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op www.zininderegio.nl Informatie en berichten plaatsen via info@zininderegio.nl
- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>
- Dagelijks zijn er veel activiteiten in **D3rde Verdieping** het centrum voor bezinning en ontmoeting. Informatie over onze activiteiten vindt u op www.d3deverdieping.nl U vindt ons in gebouw Rozet op de derde verdieping in lokaal 3.09 Een van de activiteiten is **Zinvol leven**: In maart starten we met het bespreken van 'Een zinvol leven, de mens en zijn verhaal' van Fokke Obbema. Wie het leuk vindt om daaraan mee te doen, is van harte welkom. De formule is: het boek kopen (of lenen), zelf steeds het afgesproken gedeelte lezen en daar dan met elkaar over in gesprek. De bijeenkomsten beginnen om 14.15 uur steeds op de tweede dinsdag van de maand.
- **Bezinningsmoment in de Koepelkerk op dinsdag:** Elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem.

Week van gebed

januari 2022

Van 16 t/m 23 januari werd ook in Arnhem gebeden voor de eenheid.

Hieronder enkele foto's genomen in de Nieuwe Kerk, Koepelkerk, Waalse kerk, Lucaskerk en in park Sonsbeek (wandeling).



Trainingsavonden kinder- en jeugdpastoraat

Volle Evangelie gemeente De Hoeksteen



kinder- en jeugdpastoraat.

In het kader van ondersteuning van onze kinder- en jeugdmedewerkers is Mirjam Richards uitgenodigd om ons 2 avonden een stuk verdieping te geven over

De avonden zijn:

- 11 maart: wat is kinder- en jeugdpastoraat en hoe geef je dat vorm?
- 20 mei: communicatie met kinderen en tieners & een veilige kerk

Niet alleen voor kinder- en jeugdleiders maar ook voor andere geïnteresseerden is er de mogelijkheid om mee te doen. Wees welkom!

De avonden zijn van 20-22 uur in De Hoeksteen, Nordlaan 29a, Velp.

Graag even aanmelden via de mail.

Zijn er nog vragen, mail gerust!

Hartelijke groet, Lydia van Voorthuizen Diaken Kinder- en jeugdwerk

young@veg-dehoeksteen.nl

Aanval Tent of Nations zet voortbestaan op spel

Overgenomen uit de nieuwsbrief van de RvK Nederland

Op vrijdag 28 januari is de Tent of Nations aangevallen door een groep van meer dan tien gemaskerde mannen met knuppels. De broers **Daoud en Daher Nassar** werden zwaar mishandeld. Meta Floor, voorzitter Vrienden van Tent of Nations Nederland, deelt dit schokkende bericht. En roept op om in de pen te klimmen voor een brief aan president Abbas.



Zelf was Meta Floor als enige buitenlander aanwezig op de boerderij. 'Zodra ik buiten het geschreeuw hoorde ben ik erheen gesnel', vertelt Meta, 'waarop de daders zich uit de voeten maakten'.

De zwaargewond achtergelaten Daoud en Daher zijn er van overtuigd dat als Meta niet aanwezig was geweest, ze dit niet hadden kunnen navertellen. De broers zijn nu gelukkig allebei buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar. Er is goede hoop dat ze weer helemaal zullen herstellen. Emotioneel herstel van de klap, zal mogelijk meer tijd vragen.

30 jaar geweldloze inzet

Deze aanval staat niet op zichzelf, maar is (tot nu toe) de laatste in een reeks van meer dan 25 aanvallen gedurende de afgelopen anderhalf jaar. De daders komen uit Nahalin, het Palestijnse buurdorpje, waar de familie Nassar met veel inwoners een goede relatie heeft. Het is uitermate verdrietig dat de familie Nassar, die zich al meer dan 30 jaar op een geweldloze wijze inzet hun land te beschermen tegen overname door de Israëlische autoriteiten, nu te kampen heeft met enkele mensen uit de Palestijnse gemeenschap, die tot doel hebben de familie Nassar te laten vertrekken van hun land.

Informatiebijeenkomst Schuldhulpmaatjes

uitnodiging



Graag nodigen we een of meer vertegenwoordigers namens uw kerkelijke gemeente uit voor een informatiebijeenkomst over SchuldHulpmaatjes op 14 april 2022 om 19.30 uur.

Deze bijeenkomst hopen we fysiek te organiseren rekening houdend met mogelijke dan geldende RIVM regelgeving. Het is nu juist van belang om te onderzoeken of een lokale Schuldhulpmaatjes organisatie in de gemeente Arnhem haalbaar is, gezien de sombere verwachtingen rond de ontwikkeling van schulden mede als gevolg van de coronacrisis.

Die avond delen we informatie over het werk van SchuldHulpMaatje met als doel te peilen of een werkgroep in de gemeente Arnhem zich in wil zetten om een SchuldHulpMaatje project te starten. Uit cijfers blijkt dat in de gemeente Arnhem **meer dan 49 %** van de huishoudens kans op problematische schulden heeft, of dreigt in de schulden te geraken. SchuldHulpMaatje wil hier wat aan doen ! Hoe het werkt en wat onze aanpak is, hoort u op donderdag 14 april a.s.

Mogen we op de aanwezigheid van - in ieder geval - één vertegenwoordiger van uw kerkelijke gemeente rekenen ? Nodig gerust iemand uit voor deze bijeenkomst.

We stellen het op prijs, dat u zich **aanmeldt** via email pieter.deweerd@schuldhulpmaatje.nl Mocht u nu al inhoudelijk vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Hendrik Jan Graber via onderstaand telefoonnummer.

Na uw aanmelding ontvangt u tijdig per mail bericht over de locatie.

Nodigt u nog gasten uit dan ontvangen we ook graag daarvan het emailadres.

We zijn benieuwd naar uw reactie.

Voor deze bijeenkomst willen we graag **een beroep doen** op een van de kerken, om zaalruimte beschikbaar te stellen. Vooralsnog gaan we ervan uit, dat we op max. 25 personen kunnen rekenen. We vertrouwen er op, dat een kerk hiertoe bereid is. Laat het ons weten. Samen lukt 't ! Daar zijn wij van overtuigd.

Hendrik Jan Graber, tel 06 461 38 327
Schuldhulpmaatje Nederland

Bezoek aan kerken in Gera

26-29 mei 2022

Al jarenlang onderhoudt STIOC namens de Raad van Kerken oecumenische contacten met de kerken in Gera, in het oosten van de Duitse deelstaat Thüringen.

Nu de COVID pandemie aan het afnemen is en veel beperkingen opgeheven zijn, is het tijd om de uitnodiging van onze kerkvrienden in Gera weer op te pakken. Het laatste bezoek van Gera aan Arnhem was in september 2019. Gera heeft ons daarna voor een tegenbezoek uitgenodigd, door de Corona pandemie kan hier nu pas uitvoering aan worden gegeven. Van 26 tot en met 29 mei gaan we naar Gera.

Wij willen graag met hun in gesprek over hun ervaringen met het voeren van een *vredesdialoog inclusief de vraag hoe je daarin omgaat met politiek andersdenkenden, en hoe we ons daarin laten leiden door hoop.*

Wij zijn erg benieuwd naar hun ervaringen op dit gebied. In Gera hebben bijvoorbeeld op een zaterdag in december alle kerkklokken geluid voor een oecumenische vredesgebedsdienst. Van onze kant willen wij graag onze ervaringen delen over het Coventry gebed voor vrede en verzoening dat elke vrijdag in Arnhem plaatsvindt.

We vertrekken donderdag 26 mei en komen dan in de loop van de middag aan in Gera. Zoals gebruikelijk bij deze bezoeken logeren we bij gastgezinnen in Gera. Zondag 29 mei vertrekken we weer naar Arnhem.

Voor wie mee wil denken over de vredesdialog of misschien zelf mee wil naar Gera kan contact opnemen met de secretaris via kvdhoek@telfort.nl of per telefoon 026 4421616.

Klaas van der Hoek, secretaris STIOC



Foto: Groepsfoto bij afscheid van onze gasten uit Gera, september 2019

Gelukwens STIOC aan Michael Kleim te Gera

Hieronder de brief verstuurd door Stioc aan Michael Kleim, pastor te Gera i.v.m. het winnen van de *Werner-Sylten Preis*.

Arnhem, 5. März 2022

Lieber Michael,

Deine STIOC Freunde freuen sich sehr zusammen mit dir und deiner Familie und mit der ganzen Gemeinde in Gera wegen des Erhaltens des Werner-Sylten Preises! Dieser Preis ist eine grosse Anerkennung für deinen fortwährenden Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit und Dialog mit sehr verschiedenen Gruppen in mehreren Ländern, wie auch in den Niederlanden.

In Zeiten von gefährdeter Demokratie hast du dich als ein sehr mutiger Mensch bewiesen und dich ständig auf die Kraft des Dialogs gesetzt um den Willen zum Frieden zu stärken.

Deine Kontakte mit der Partnergemeinde Arnhem waren vielfältig, nicht nur mit den christlichen Kirchen, sondern u.a. auch mit der Jüdischen Gemeinde, mit Schulen und mit Kulturellen Gruppen.

Wir bewundern deinen Mut und Ausdauer und wir beten Gott dass du die Freude und die Kraft des Glaubens behalten wirst auf deinen weiteren Wegen.

Die Losung für heute sei dazu eine Bekräftigung!

Du machst fröhlich, was da lebet im Osten wie im Westen (Psalm 65, 9)

Es grüssen dich von ganzem Herzen im Namen des STIOCS

Ida Eldering, Vorsitzende

Klaas van der Hoek, Sekretär

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)

Secretaris: Bruno Vreeburg (vrrar2010@gmail.com)

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het aprilnummer inzenden vóór 7 april 2022 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 13 april 2022.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 386 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem. Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com