



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 106
13 april 2022
Verschijnt maandelijks

Volgende editie:
11 mei (kopij 5 mei)

In dit nummer:

- **Vernieuw in ons - lied**
- **Vacatures voor vrijwilligers bij Raad van Kerken Arnhem**
- **Uitzicht – Column door Ida Eldering**
- **“Theoloog des Vaderlands” houdt lezing in Arnhem op 3^e Paasdag**
- **4-meiviering – Dodenherdenking in Waalse kerk**
- **Activiteiten Jansbeek ekklesia**
- **Bezoek aan kerken in Gera – 26 t/m 29 mei**
- **Inspirerende voorstelling Ety Hillesum – 24 april**
- **Een duurzaam voedselsysteem: kan dat? – Thee met thema – 24 april**
- **Kruispunt zoekt dringend nieuwe vrijwilligers**
- **Korte berichten**
- **Stadsgebed Arnhem**
- **Op de vluchtelingenboot – blog vrijwilligster**
- **Colofon**

Vernieuw in ons

*Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.
Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.*

*Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.
Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.*



Vacatures voor vrijwilligers bij de Raad van Kerken Arnhem



De Raad van Arnhem zet zich in voor de ontwikkeling van de samenwerking van de kerken in Arnhem (de oecumene).

De Raad zoekt enkele vrijwilligers.

De vacatures zijn de volgende:

1. We zoeken een penningmeester van de Raad van Kerken. Zijn/Haar taak is om te waken over het beheer van de financiën en een kasboek bij te houden. Daarnaast moet natuurlijk een eenvoudige jaarrekening worden opgesteld en moeten de verzoeken voor contributie bij de lidkerken worden uitgezet.
2. We zoeken een redacteur van het maandelijkse Bulletin van de Raad van Kerken. Haar/Zijn taak is om de berichten van de Raad van Kerken Arnhem zelf en berichten die bij de Raad van Kerken binnenkomen en de bijdragen voor de columns en artikelen om te vormen tot het Bulletin dat 10 keer per jaar digitaal aan alle leden doorgestuurd wordt. De taak is niet heel omvangrijk, maar we zoeken iemand die een beetje zicht heeft op het kerkelijk nieuws of zich daar snel voor in kan werken en die handig is om alle stukken snel samen te voegen tot één geheel.
3. We zoeken daarnaast ook nog naar uitbreiding van het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken.

Wij willen iedereen met klem vragen om in indien men beschikbaar is, zich hiervoor aan te melden of in de eigen kring rond te kijken. Er is nu echt wel urgentie. Bij het niet goed vervuld worden van de vacatures is er straks een risico voor de continuïteit van ons werk en dat is iets dat we echt niet willen. Deze functies zijn essentieel.

Natuurlijk moeten we er op blijven vertrouwen en ervoor bidden dat we ons werk goed kunnen blijven doen.

We hopen daarom dat deze oproep effect heeft.

Reageren kan bij:

Johannes Kon (voorzitter): aris.kon.arnhem11@gmail.com

Bruno Vreeburg (secretaris): vrrar2010@gmail.com

COLUMN door Ida Eldering

Uitzicht

In deze dagen worden we heen en weer geslingerd tussen gevoelens van boosheid en machteloosheid, en – meer nog dan anders – verlangen naar vrede en veiligheid. Hoe kunnen we ons wapenen tegen vertwijfeling en moedeloosheid? Hoe kunnen we hoopvol blijven leven en werken?

We zien een kruis afgebeeld. Dat verwijst naar de doodstraf van een onschuldige, die niet met macht en geweld de wereld wilde verbeteren. En dat kruis verwijst naar lijden en dood van ontelbare slachtoffers van geweld, vroeger en nu. We zien meer en meer kruisen om ons heen. Houdt dat dan nooit op?

Het is een open kruis: het silhouet van een lichaam is uitgespaard. Het kruis is leeg, het corpus is weg. Hij die stierf, hangt er niet meer. Alleen de contouren herinneren aan hem, die zonder angst en met open armen mensen tegemoet trad.



Door dit lege kruis heen zien we de wereld, maar nu anders. De kunstenaar nodigt ons uit om beide te zien: het kruis in deze wereld in nood, èn de gestalte van Jezus, die de macht van het geweld brak door zichzelf te geven, door zichzelf los te laten omwille van een nieuwe toekomst. De nieuwe mens, die leeft in ieder mens die zich opent voor goedheid en vriendelijkheid. Moge het paasfeest ons allen een nieuw uitzicht geven op de opgestane, levende Christus en nieuwe hoop geven.

Ida Eldering is voorzitter van STIOC en was pastor in woonzorgcentrum Vredenhoff
De afgebeelde sculptuur "Uitzicht" is van Helmut Droll

'Theoloog des Vaderlands' houdt lezing in Arnhem op 3e Paasdag.

Prof. Dr. Thomas Quartier osb werd eind 2021 voor één jaar benoemd tot "Theoloog des Vaderlands". Deze titel is een inmiddels jarenlange traditie in vooral protestants-christelijke kring. Hij is de eerste monnik aan wie deze eer te beurt valt. Hij is inmiddels al geruime tijd 'Benedictijner' - voorheen te Doetinchem - thans te Leuven.

Op dinsdag 19 april 2022 (3e Paasdag) staan de deuren van de **Koepelkerk** voor hem en ons open tussen 19.30 en 22.00 uur.

Het thema van zijn lezing luidt : **"Blijven. Monastieke geluiden in bewogen tijden."**

[NB : "Monastiek" gaat vooral over het inspirerende kloosterleven].

Aan de hand van liederen [hij zingt ze zelf] en verhalen wil hij basiswaarden vanuit de kloostertraditie belichten, die ook en juist in tijden van crises onze zoektocht kunnen openhouden.

Hij wil de volgende zinzoekende vragen aan de orde stellen :

- "Wat biedt stabiliteit en harmonie ?"
- "Wat geeft kracht voor een geëngageerd leven ?"

Een financiële bijdrage voor deze lezing ad € 5,= (ter plaatse te voldoen) - wordt op hoge prijs gesteld.



Thomas Quartier is hoogleraar Liturgische & Rituele Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Monastieke & Liturgische Spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven; directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies en onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Thomas Quartier (geb. Kranenburg [D], 1972) heeft diverse boeken op zijn naam staan :

- * Zinzoekers (i.s.m. Paul van der Velde); 2018;
- * Kloostermensen (i.s.m. Leo Fijen); 2018;
- * Heilige woede. Radicaal monnik zijn; 2018;
- * Kiemcellen. Van klooster naar wereld; 2018;
- * Anders leven. Onderweg naar een hedendaagse spiritualiteit; 2017;
- * Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld; 2017

4-meiviering

Dodenherdenking



Voorafgaand aan Dodenherdenking bij het monument op het Audrey Hepburnplein vindt op woensdag 4 mei eerst een "viering" plaats in de **Waalse Kerk om 18.30 uur**.

Ds. Elsje Pot (PGA) is gevraagd ons daarin voor te gaan.

Na afloop van die viering gaan wij - traditiegetrouw - met onze krans namens de Raad van Kerken Arnhem richting Stadhuis, waar wij ons mengen onder andere participanten. In principe gaat onze burgemeester, Ahmed Marcouch, daarin voorop.

Om 19.45 uur start dan de rondgang, die eindigt vóór 20.00 uur bij de kerk.

Activiteiten Jansbeek ekklesia

Locatie activiteiten: Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem

Contactpersoon: C. Follender tel. 06 247 23 206

email: c.follender@eusebiusparochie.nl

Goede Vrijdag: Lijden meditatie

Vrijdag 15 april: 19.00-19.45 uur. Aansluitend is de kerk open tot 21.00 uur voor persoonlijke meditatie

Gedeelten uit het lijdensverhaal volgens Johannes worden afgewisseld met zang en stilte. M.m.v. Octo Voces o.l.v. Erlo van Druten

Goede Vrijdag: Kerk open voor persoonlijke meditatie

Vrijdag 15 april: 20.00 - 21.00 uur.

Wake in de nacht voor Pasen

Paaszaterdag 16 april, 22.00-23.00 uur. Svp [aanmelden](#) als je wilt komen.

Viering van licht, bevrijding, geloof.

M.m.v. Capella Eusebiana. Voorganger: Anton Metske.

Oecumenische pelgrimsviering en wandeling.

Woensdag, 27 april, 9.30 - 10.00 – 13.00 uur

Korte meditatieve viering met aansluitend koffie/thee en daarna, voor wie wil, een wandeling naar en in park Sonsbeek, waarin we ons in stilte bezinnen n.a.v. een onderwerp. Al pratend over het onderwerp lopen we terug naar de Waalse kerk. Deelname aan onderdelen van dit programma is ook mogelijk. Meer info en opgeven: zie de website van Jansbeek ekklesia. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente Arnhem en haar oecumenische partners Waalse Gemeente, Parkstraatgemeente en Jansbeek Ekklesia.

Bezoek aan kerken in Gera

26 tot en met 29 mei

Al jarenlang onderhoudt STIOC namens de Raad van Kerken in Arnhem oecumenische contacten met de kerken in Gera, partnerstad in het oosten van het prachtige Thüringen.

Het laatste bezoek van onze kerkvrienden uit Gera aan Arnhem was in september 2019. Gera heeft ons daarna voor een tegenbezoek uitgenodigd. Door de Corona pandemie kan hier nu pas uitvoering aan worden gegeven. Van 26 tot en met 29 mei gaan we naar Gera.

Wij willen graag met hen in gesprek gaan over hun ervaringen met het voeren van een *vredesdialoog in deze tijd van polarisatie en radicalisering. Hoe kunnen we hierin het principe Hoop vasthouden?*

Wij zijn erg benieuwd naar hun ervaringen op dit gebied.

Van onze kant willen wij graag onze ervaringen delen met het Coventry gebed voor vrede en verzoening dat elke vrijdag in de Waalse kerk in Arnhem plaatsvindt.

We vertrekken donderdag 26 mei en komen dan in de loop van de middag aan in Gera. Zoals gebruikelijk bij deze bezoeken logeren we bij gastgezinnen. Zondag 29 mei vertrekken we weer naar Arnhem.

Wie mee wil denken over de vredesdialoog of zelf mee wil naar Gera kan contact opnemen met de secretaris via kvdhoek@telfort.nl of per telefoon 026 4421616.

Klaas van der Hoek, secretaris STIOC

Foto: Poster oecumenisch vredesgebed in Gera



Inspirerende voorstelling Etty Hillesum

24 april in Grote Kerk Velp



Dit is een voorstelling rondom de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren.

Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren.

Deze levenskunst, inspiratie en kracht wil Vocalgroep Choral in haar programma vormgeven.

Vocalgroep Choral geniet grote bekendheid. Het is een groep zangers, verteller en musici, die middels eigentijdse, verfrissende en voornamelijk eigen teksten en composities op een unieke en positieve manier vorm en klank geven aan levensvragen, thema's en gedachten rond zinging.

<http://www.vocalgroepchoral.nl/>

Deze voorstelling vindt plaats op **24 april** om **15.30 uur**

Plaats: **Grote Kerk**, Kerkstraat 32 te **Velp**

Aangeboden door de Raad van Kerken Velp/Rozendaal.

Toegang is vrij – (vrije bijdrage).

Een duurzaam voedselsysteem: kan dat?

Thee met Thema in Oosterbeek op 24 april om 16.00 uur

De landbouw is vaak negatief in het nieuws omdat het een negatieve invloed heeft op biodiversiteit, het landschap aantast en te veel stikstof uitstoot. Verduurzamingsplannen roepen weerstand op bij veel boeren. Er zijn echter inspirerende voorbeelden van nieuwe vormen van landbouw die



bijdragen aan biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Hierover spreekt 24 april inleider **Jan Hassink**.

Voorbeelden hier in de buurt zijn de Ommuurde Tuin in Wageningen en zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal in Arnhem. Daar wordt op een andere manier voedsel geteeld, er is grote betrokkenheid van inwoners en het is een plek voor kwetsbare mensen. Dragen deze voorbeelden ook bij aan een ander meer duurzaam voedselsysteem en een gezondere meer inclusieve samenleving en hoe kunnen inwoners en gemeenten hen ondersteunen?

Verschillende onderzoeksprojecten richten zich op de transitie naar een duurzame landbouw en een duurzaam voedselsysteem. Met onderzoeker Jan Hassink gaan we daarover vanmiddag in gesprek

Oosterbeker Jan Hassink is onderzoeker bij Wageningen Research en mede oprichter van Hoeve Klein Mariendaal.

Plaats: **Vredebergkerk**, Van Toulon van der Koogweg 3, **Oosterbeek**

Tijd: 16.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur)

Kosten: vrijwillige bijdrage

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl

Kruispunt zoekt dringend nieuwe vrijwilligers



Stichting Kruispunt is een huiskamer voor dak- en thuisloze mensen in het centrum van Arnhem. Iedere dag bezoeken zo'n veertig mensen onze huiskamer. Deze mensen verblijven soms al jaren in Arnhem en komen uit andere landen, zowel veraf als dichterbij.

De meeste mensen zijn dakloos. Een ander deel van de mensen heeft een woning, maar bijvoorbeeld een klein sociaal netwerk, waardoor een dagelijks bezoek aan Kruispunt gezelligheid en structuur aan het bestaan geeft. Dit geldt overigens ook voor veel bezoekers zonder woning.

Houdt u van ontmoetingen met verschillende mensen? Vindt u een zekere routine in vrijwilligerswerk prettig, maar geniet u er ook van als de routine door onverwachte dingen helemaal wordt omgegooid? Wilt u een bijdrage leveren om het dagelijkse leven van dak- en thuisloze mensen menswaardiger te maken? U bent dan van harte welkom in Kruispunt als nieuwe vrijwilliger.

Kruispunt wil een huiskamer zijn. Een plek waar mensen – tenminste, dat hopen we – het gevoel van 'thuis' kunnen ervaren. Vrijwilligers leveren aan dit gevoel een zeer belangrijke bijdrage. Dat doen zij door te zorgen voor de inwendige mens (inschenken van koffie, serveren van soep en brood), maar bovenal door op een warme en gastvrije manier de bezoekers te ontvangen.

In 'ruil' daarvoor maakt u kennis met mensen die u waarschijnlijk in uw dagelijks leven niet snel zal ontmoeten. Het werk in Kruispunt zorgt er vaak voor dat vrijwilligers en teamleden anders naar de samenleving en soms ook het eigen leven gaan kijken. Het werk kan confronterend zijn, en heel ontspannend en plezierig. De sfeer in ons team is goed. Over

het algemeen zal u na uw werk met een glimlach Kruispunt weer verlaten.

Als vrijwilliger werkt u nooit alleen. In de avonden werkt u samen met andere vrijwilligers. Sowieso zijn er altijd twee teamleden van Kruispunt aanwezig om de dagelijkse gang van zaken te coördineren. Het werk bestaat vooral uit koffie en thee zetten, inschenken van koffie en thee, afwaswerkzaamheden en helpen bij het uitserveren en soms het bereiden van de maaltijden. Daarbij heeft u – als u dat wilt - veel contact met de bezoekers van Kruispunt.



Wij zoeken vrijwilligers die een of twee dagdelen per week beschikbaar zijn. Daarnaast zijn wij bezig om een invalpool te organiseren. Ervaring in het werk is fijn, maar niet noodzakelijk om dit werk te kunnen doen. Belangrijk is dat u zich kunt verhouden tot het soms niet alledaagse gedrag van bezoekers. Dat is echter ook aan te leren tijdens het werk. Een open houding naar onze bezoekers en de bereidheid om deze aan te leren of te vergroten, helpt daarbij.

Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op. Dat kan via de mail info@stichtingkruispunt.nl of telefoon: 026 – 443 30 72. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 uur en 13:00 uur, en tussen 16:30 uur en 19:00 uur. Wilt u eerst lezen om te kijken of Kruispunt wat voor u zou kunnen zijn? Bezoek dan onze website: www.stichtingkruispunt.nl



Korte berichten

- **Zin in de regio:** Zinnige activiteiten in de regio Arnhem voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse. U vindt het op www.zininderegio.nl Informatie en berichten plaatsen via info@zininderegio.nl
- **Oecumenelezing 2022** op 13 mei in de **Geertekerk** in Utrecht. Spreker **Peter Nissen** spreekt over “**De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid**”. Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een “oecumene van het hart”. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst. Peter Nissen is theoloog en kerkhistoricus. Hij ging onlangs met emeritaat als hoogleraar aan de Radboud Universiteit en was o.a. vertegenwoordiger van de Remonstrantse Broederschap in de Raad van Kerken.

Informatie en **aanmelden** via www.raadvanekerken.nl/oecumenelezing

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>
- **Bezinningsmoment in de Koepelkerk op dinsdag:** Elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem.
- Dagelijks zijn er veel activiteiten in **D3rde Verdieping** het centrum voor bezinning en ontmoeting. Informatie over onze activiteiten vindt u op www.d3deverdieping.nl U vindt ons in gebouw Rozet op de derde verdieping in lokaal 3.09

Stadsgebed Arnhem

Gebedskalender april



In Arnhem aan de Rijnkade liggen verschillende hotelboten waar vluchtelingen onderdak en hulp krijgen: een boot met mensen uit Afghanistan en twee boten met vluchtelingen uit Oekraïne.

- we danken voor de mensen die zich bekommeren om vluchtelingen, en voor organisaties die het voortouw nemen: Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en het Leger des Heils
- we bidden voor kracht voor de vluchtelingen en ook voor de achtergebleven familieleden, contact op afstand is vaak lastig en men weet niet altijd waar geliefden zijn
- we bidden voor de jeugd die op de vlucht is, we bidden of God ze wil beschermen en ze veilige contacten wil geven om ze verder te helpen naar een eindpunt van de vlucht. We bidden voor de opvang van deze mensen, en bidden of God daar warmte en liefde geeft
- laten we ook voor onszelf bidden en vragen wat we kunnen doen, hoe we handen en voeten kunnen geven aan ons geloof voor de mensen die gevlucht zijn en in Arnhem verblijven

We bidden en danken we voor de jongeren in Arnhem. Met veel van hen gaat het goed, en dat is een dankpunt. Maar er zijn ook jongeren met wie het niet goed gaat, omdat ze geen goede thuis- of schoolsituatie hebben of zich niet gesteund weten.

We kunnen:

- bidden voor de ca. 10.000 middelbare scholieren in Arnhem, in het bijzonder vanwege de prestatiedruk die wordt ervaren
- danken en bidden voor instanties in Arnhem die er zijn voor jongeren die het moeilijk hebben. Te denken valt aan jeugd- en opvoedinstelling Pactum, de afdelingen jeugdbescherming en jeugdreclassering van het Leger des Heils en stichting Lindenhout
- danken en bidden voor het werk dat Youth for Christ doet in Arnhem-Zuid en voor het werk van Rijnstad op diverse plekken in de stad. Dat door hun inspanningen jongeren zich gehoord en gezien voelen

- specifiek bidden en danken voor de jongeren om ons heen. Voor de wijze waarop ze uniek gemaakt en geliefd zijn door God

Op de vluchtelingenboot

Blog vrijwilligster op vluchtelingenboot in Arnhem

De boten liggen zo laag langs de kade dat de loopplank op het eerste dek uitkomt. Via de smalle trap kom ik bij de entree van het schip. Daar is het druk met mensen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Toch moeten we hier allemaal zijn.

Het aantal vrijwilligers is groot, de bewaking kan al die gezichten onmogelijk onthouden, naast ook nog alle gezichten van de Oekraïners die hier neergestreken zijn. Op vlucht voor de oorlog in hun land, de oorlog die hen hun huizen afneemt, de oorlog waar ze niet om gevraagd hebben.

Ik vertel de bewaker wie ik ben en waar ik voor kom en dan kan ik doorlopen. Ik word vriendelijk begroet door de mensen van het Leger des Heils die de balie bemannen. Hier is het kloppend hart van de boot. Op deze plek worden toiletkaarten uitgedeeld, tassen van vrijwilligers opgeborgen, intekenlijsten neergelegd voor de voetbalwedstrijd waarvoor gratis kaarten beschikbaar zijn gesteld. Hier kun je vragen om de tolk of de Medic, problemen melden met je kamer of vragen om wc-papier of schone lakens.

Nadat ik mijn jas aan de overvolle kapstok heb gehangen -tijdens de dienstwissel hangen er twee keer zoveel- loop ik door naar mijn post. In de lounge ruimte achter de bar ben ik met mijn collega's van het Rode Kruis aanspreekpunt voor de vluchtelingen die hier hun toevluchtsoord hebben gevonden. We verstrekken noodrantsoenen zeep, shampoo, luiers en tandpasta. Scheermesje, billendoekjes en zakdoekjes. De eerste benodigdheden zijn gratis bij ons af te halen zolang de voorraad strekt en die voorraad is weer afhankelijk van de gulle giften van onze medemens, sponsors, goede doelen. Het is goed dat we dit kunnen doen want velen hebben een lange reis achter de rug en komen aan met niks. Tegelijkertijd is een bepaalde schraalheid voelbaar, de Oekraïner is doorgaans goed verzorgd en moet zich nu redden met wat voor handen is.

Na een inspectie van de voorraad, ik moet natuurlijk weten wat ik vandaag weg kan geven, kijk ik of er nog voldoende thee, koffie, water en limonade klaar staan. Onbeperkt drinken is een must. Daarna gaan we overdragen. De veranderingen in afspraken, beleid, procedures worden doorgenomen. Er zijn veel zieken op de boot, Corona en gastro-enteritis, deze mensen blijven in quarantaine. Natuurlijk moeten zij wel eten en drinken en de procedures daarvoor zijn aangepast om risico op besmetting van vrijwilligers en medevluchtelingen zoveel mogelijk te beperken.

Een ogenschijnlijk vrolijk meisje komt aan de bar zitten. Ze probeert mijn collega iets te vertellen, maar ze komen er niet uit. Ik reik het plaatjesboek aan. Het meisje wijst verschillende plaatjes aan en het blijkt dat ze slecht slaapt omdat ze bang is. Waarvoor wordt niet duidelijk dus wordt de tolk ingeschakeld. Door de bombardementen is ze bang voor monsters onder haar bed. Hoe leg je uit aan een kind uit een oorlogsgebied dat er geen monsters zijn?

De man uit Marioepol probeert Nederlands te leren. Zijn broer woont hier al jaren dus hij weet al wat woorden. Het is een moeilijke taal zegt hij. Hij vertelt hoe fijn het thuis was voor hij vertrok: heerlijk voorjaarsweer, veel terrassen waren open, de stad leefde. Opeens begint hij over een ander onderwerp. Dan drinkt hij zijn koffie op en vertrekt. Later in de middag komt hij terug met twee repen Lion en legt die voor mijn collega en mij neer: 'Bedankt voor het luisteren.' Beduusd bedanken we hem, dit hoeft natuurlijk helemaal niet en tegelijkertijd zegt het zoveel. We bedanken hem voor zijn verhaal en zijn vertrouwen.

Terwijl ik met een man meeloop naar de kar waar wc-papier te vinden is, vertelt hij dat hij zo graag zijn handen uit de mouwen zou steken. Is er iets te doen? Ik heb gezien dat een Oekraïense vuilniszakken leegde, blijkbaar kunnen de vluchtelingen zich wel aanmelden voor bepaalde klussen. Ik vraag wat hij kan en hij laat me op zijn telefoon foto's zien van projecten die hij als houtbewerker heeft gemaakt. Van trappen tot kasten, plafonds en

lambriseringen, deze man kan alles met hout. Nadat we wc-papier gescoord hebben, ga ik met hem naar de balie. Het Leger des Heils heeft een intekenlijst voor vluchtelingen die willen helpen. Het blijkt dat zijn naam er al opstaat. Uiteindelijk keert hij met voetbalkaarten terug naar zijn hut.

Kinderen rennen lang de bar. Ze volgen nog geen school, maar waarschijnlijk zijn er vanaf volgende week lessen voor ze. Ik kijk naar ze. Overal op de wereld spelen kinderen hetzelfde, is er dezelfde groepsdynamiek en hebben ze dezelfde behoeften. Snoepjes vinden gretig aftrek en ook de kleine plastic diertjes die vandaag in een mandje op de bar staan.

We maken onze ronde langs de zieken om hun bestellingen voor het eten op te nemen. Met handschoenen en mondkapjes overhandigen we de verpakkingen waar de maaltijden inzitten. Het heeft iets onvriendelijks, maar veiligheid voor ieder is van belang op de boten waar zoveel mensen nu hun plek gevonden hebben. Daarna stroomt het restaurant vol. De vluchtelingen hebben deze weken keuze uit drie voorverpakte maaltijden omdat de trolleys voor het buffet niet op de boot gereden kunnen worden als gevolg van de lage waterstand. Na de maaltijden komen veel vluchtelingen in de lounge om koffie en thee te drinken. Via hun mobiel zoeken ze contact met achtergebleven familie en vrienden. Geanimeerde gesprekken worden afgewisseld met druk getyp op de kleine toetsenbordjes. De emoties zijn voelbaar.



De avond valt. Mijn dienst zit erop. Op mijn fiets keer ik huiswaarts, dankbaar voor de veilige plek die ik de mijne mag noemen.

Mascha Gesthuizen

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
 Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)
 Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com)
 Opmaak: Gerrit Koning
 Coördinator columns: Kees Tinga
 Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het meinummer inzenden vóór 5 mei 2022 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 11 mei 2022.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 388 emailadressen.
 De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
 Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com