



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 112
15 maart 2023
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

Inhoud

Vacature missionair veldwerker	2
Bijeenkomst van het Interreligieus Netwerk Arnhem	2
Cantatedienst 19 maart in de Parkstraatkerk.....	3
Woensdag 22 maart - pelgrimsviering	3
Gebedswandeling op 22 maart	4
Momentum United op 25 maart in Utrecht.....	4
Thee met Thema in Oosterbeek op 26 maart.....	5
Jansbeek Lezing met Andries Govaart op 29 maart.....	5
City Movements Day op vrijdag 21 april	7
Theatervoorstelling met indringende vragen op 22 april.....	7
Jeugdig slachtoffer van IS-bomaanslag zoekt veiligheid	8
Colofon	10



Korte berichten

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekeklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-eklesia/coventry-gebed/>
- **Bezinningsmoment in de Koepelkerk op dinsdag:** Elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem.

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping, hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, E-mail info@d3rdeverdieping.nl

Vacature missionair veldwerker

Het Leger des Heils Arnhem werkt samen met Stichting Gave en huisvest de jongerenclub en werkt daarin mee en heeft verschillende andere activiteiten voor vluchtelingen van het AZC.

Zie <https://www.gave.nl/vacatures/missionair-veldwerker-arnhem>

Bijeenkomst van het Interreligieus Netwerk Arnhem

Deze zal worden georganiseerd door het Arnhem Student Point. Iedereen van harte welkom! Iris Springvloet van het Arnhem Student Point schrijft: "Op donderdag 16 maart nodigen wij jullie graag uit bij Arnhem Student Point, het Arnhemse Studentenpastoraat."

Donderdag 16 maart. Tijd: 19:00 – 21:15 uur, Locatie: Kastanjelaan 22e
Opgeven via deze link: <https://forms.gle/unZEtFRbcSMu8xbX6>

Het thema van de avond is gebaseerd op de vele ervaringen van studenten waar wij mee werken, namelijk: het vinden van je eigen plek (in de wereld). We willen jullie deze avond een kijkje geven in ASP, jullie een korte activiteit laten ervaren die wij regelmatig met studenten uitvoeren en ruimte bieden om in gesprek te gaan over het thema en hoe wij – als religieus netwerk of religieuze organisaties – bij kunnen dragen aan het vinden van een

eigen plek (in de wereld). Dit alles natuurlijk onder het genot van koffie en thee (met een koekje). Hopelijk zien we velen.

Cantatedienst 19 maart in de Parkstraatkerk

Als Johann Sebastian Bach in 1723 cantor wordt in Leipzig, moet hij zich voegen in de strenge regels betreffende de kerkmuziek in zijn stad. Zo geldt de veertigdagentijd, de periode van inkeer voorafgaand aan Pasen, als tempus clausum, letterlijk 'besloten tijd', waarin feestelijke plechtigheden en ook cantates verboden waren. Het was immers een boetetijd.

In andere steden is dat anders. Zo kennen we van Christoph Graupner (1683-1760), een tijdgenoot een groot aantal cantates voor de verschillende zondagen van de veertigdagentijd. Graupner was een productief componist, werkte het grootste deel van zijn leven aan het hof van Darmstadt en schreef onder andere meer dan 1400 cantates, die alle bewaard zijn gebleven. Graupner was ook een concurrent van Bach toen in 1722 de functie van Thomascantor in Leipzig vacant kwam. Hij had de voorkeur van de autoriteiten boven Bach, maar zijn broodheer in Darmstadt liet hem niet gaan.

Het Bachensemble Arnhem zingt deze keer in de vastentijd een cantate van Christoph Graupner. Hij schreef de cantate Befiehl dem Herrn deine Wege in 1736 voor deze zondag, die de naam 'Laetare' draagt, ontleend aan de introïtus van deze zondag: 'Verheug u met Jeruzalem en juich over haar' (Jesaja 66,10). Het is een zondag met een vreugdevolle klank, midden in een boetetijd. De instrumentale begeleiding van de cantate blijft beperkt tot strijkinstrumenten en basso continuo.

Naast deze cantate van Graupner zingt het koor het motet Laetatus sum van Alessandro Scarlatti (1660-1725). De tekst is het begin van Psalm 122, ook vanouds verbonden aan deze zondag.

Aanvang 10:15 uur. Toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Woensdag 22 maart - pelgrimsviering

We beginnen met een meditatieve viering om 9.30 uur in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1. Vanaf 9.00 uur is de kerk al open om te kunnen genieten van de stilte. Om 10.00 uur drinken we koffie/thee en is er tijd voor een kennismakingsvraag. Vanaf ongeveer een uur of 10.30 wandelen we deels in gesprek, deels in stilte naar Park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De ochtend duurt tot 13.00 uur en eindigt met een potlucklunch, waarvoor iedereen iets te eten meeneemt.

Je kunt ook een deel van het programma meedoen, bijv. alleen de meditatieve viering en/ of het koffiedrinken of pas aansluiten vanaf de wandeling om 10.30 uur of alleen de lunch. Alles is mogelijk.

Iedereen is van harte welkom!

We vragen een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten, het richtbedrag hiervoor is 5 euro. Opgeven graag, maar hoeft niet, bij Aly Meijer, alvjmeijer@gmail.com.

Zie ook op de website van de doopsgezinden Arnhem: <https://www.doopsgezindenarnhem.nl/>



Gebedswandeling op 22 maart

Vorig jaar hebben we in elke provinciehoofdstad een gebedswandeling gehouden in het kader van “De terugkeer”. In 2023 willen we dit initiatief voortzetten met opnieuw een landelijke dag met een gebedswandeling in alle provinciehoofdsteden. We geloven dat God ons oproept om zo uiting te geven aan het gebed voor en de oproep aan Nederland om terug te keren naar God.

Ter voorbereiding op deze dag, organiseren we **22 maart** in Arnhem (als provincie hoofdstad van Gelderland) een bijeenkomst om mensen te informeren en motiveren. Thema: Nederland keert terug naar God.

Adres: De Vluchtheuvel, Dennenweg 100, 6823 MS Arnhem
 Aanvang 19.30 inloop, start door Cees Vork 20.00 uur. Einde 21.30 uur.
 Wees welkom en kom met verwachting! Voor vragen: 06 16 322 823

Christina Barbosa
 Hart voor Arnhem

Momentum United op 25 maart in Utrecht

Op **zaterdag 25 maart** organiseren wij [Momentum United](#) in Utrecht. Dit is een landelijk tienerevent voor jongeren van 12 tot 22 jaar. We verwachten honderden jongeren vanuit heel Nederland. Er komen zelfs tieners vanuit België en Duitsland! We hebben bekende sprekers w.o. Martin Koornstra van Royal Mission en worshipbands. Ook bieden we diverse workshops aan. [Klik hier en bekijk onze promo](#) met goede beelden van ons vorige grote event.



Momentum United organiseren wij vanuit onze stichting God First, die gevestigd is in Arnhem

Het is ons verlangen dat gelovige én zoekende jongeren een ontmoeting hebben met God en Hem op de eerste plaats zetten. Oók is Momentum United een geweldige kans voor jongeren om nieuwe vriendschappen te sluiten met leeftijdsgenoten en hun geloof te verdiepen.

Als u contact wil of vragen heeft, kunt u ons bereiken op 06 42 92 68 30 of via info@godfirst.nl. Bekijk ook [onze website](#) voor meer informatie over Momentum United of GodFirst.nl voor meer informatie over onze stichting en visie.

Thee met Thema in Oosterbeek op 26 maart

Jésus à l'Hôpital -- Inleider: Wout Herfkens

In deze tijd waarin kerken worden afgebroken of een andere bestemming krijgen en kruisbeelden uit de interieurs verdwijnen, werkt de Oosterbeekse kunstenaar Wout Herfkens sinds 2014 aan de beeldenserie Jésus à l'Hôpital. Hij koopt afgedankte katholieke kruisbeelden op Marktplaats, in tweedehands winkels of op rommelmarkten. Hij haalt Jezus van het kruis, wast hem, verzorgt zijn wonden en legt hem in bed. Ondertussen bestaat de serie uit zo'n 140 beelden. Ieder beeld is anders. Zo krijgt een oud beeld een nieuwe betekenis. Van het lijden van Christus naar verzorgen van de lijdende Christus. Niet Jezus zorgt voor ons, maar wij voor hem. Het beeld doet een direct appèl op de toeschouwer. Wat betekent het lijden van en de zorg voor Jezus? Op 26 maart neemt Wout een deel van zijn verzameling mee en vertelt over zijn motivatie om deze beelden te maken, de betekenis, de ontstaansgeschiedenis en de reacties op deze serie.

Wout Herfkens (Rotterdam, 1962) exposeerde o.a. in Museum Valkhof in Nijmegen, Museum Catharijneconvent in Utrecht, Het Noordbrabants Museum Den Bosch en Museum Moti in Breda.

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Tijd: 16.00 – 17.30 u (inloop vanaf 15.30 u)

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Jansbeek Lezing met Andries Govaart op 29 maart

Jansbeek Lezing

woensdag 29 maart a.s. 20.00 uur



Andries Govaart

liedschrijver, pastor, docent, pelgrim

Andries Govaart is een leven lang bezig met liederen voor liturgie en rituelen. Hij is creatief en tegendraads. Wat brengt Andries Govaart tot het schrijven van zijn liedteksten? We zingen enkele liederen, reageren erop en horen meer over Andries zijn inspiratie en over het ontstaan en de achtergrond van zijn liederen. **Woensdag 29 maart**, 20.00-22.00 uur in de Waalse kerk in Arnhem. Entree € 8,50, met Gelreps € 5,50 inclusief koffie en thee in de pauze. Betalen kan alleen contant bij de ingang. Reserveren kan via <https://jansbeekeklesia.nl>

BIJBELSTUDIE

4 VERHALEN VAN JEZUS

WANNEER

15 maart
19:30 - 21:00

29 maart
19:30 - 21:00

12 april
19:30 - 21:00

26 april
19:30 - 21:00

WAAR

Leger des Heils Arnhem
Loidonweg 11-13, Arnhem Zuid

MEER INFO & AANMELDEN
KORPS.ARNHEM@LEGERDESHEILS.NL

BIJBEL • KENNIS OPDOEN • VERDIEPING •
onderwijs • groeien • leren •
ONTMOETEN • NIEUWSGIERIG • INSPIRATIE



BIJBELSTUDIE
VOOR (JONGE) VOLWASSENEN

4 AVONDEN
GRATIS

DOOR

Cathy van Beijnum
(majoer)



Paasviering Olvékoor op 8 april

Arnhem – Met Pasen vieren we het geloof dat mensen kunnen opstaan tot nieuw leven en bij alle gebrokenheid kunnen komen tot een heel mens-zijn. Dit thema staat centraal in de de paasviering die plaatsvindt op **zaterdag 8 april** om 21.30 uur in de Waalse Kerk aan de Beekstraat. Voorganger is Wim Palstra, het koor staat onder leiding van Ruud Hermans.

Mensen kunnen gewond en beschadigd raken door wat hen overkomt in het leven: het verlies van een geliefde, een scheiding, een verkrachting. Maar een mens is meer dan zijn wonden, zijn beladen verleden, het aangedane onrecht.

Hij valt niet samen met zijn verscheurdheid en gebrokenheid. Hoe groot is vaak niet het verlangen om op te staan, een nieuw begin te mogen maken ?

Het paasgeloof neemt onze pijn en verdriet niet weg, maar daagt ons uit te geloven dat daartussendoor er licht, hoop, nieuw leven kan ontstaan. In de paasverhalen rond de dood van Jezus en het opstaan van zijn vrienden wordt dat krachtig en hoopvol zichtbaar.

City Movements Day op vrijdag 21 april



De **registratie** voor de City Movements Day op **vrijdag 21 april** is geopend!

De eerste landelijke *City Movements Day* komt steeds dichterbij en onze verwachting wordt steeds groter. Roger Sutton (*leider van Gather, de City Movements in de UK*) en Ioannis Dekas (*van City Changers London*) gaan vanuit hun jarenlange ervaring spreken, inspireren en bemoedigen.

Maar ook onderling zullen we getuigenissen delen, elkaar bevragen en nieuwe dingen leren om mee te nemen, ieder naar ons eigen netwerk.

Wil jij graag dat de Kerk, het Koninkrijk van God, meer zichtbaar wordt in jouw stad? Vraag jij je wel eens af wat jullie in jouw stad meer zouden kunnen doen? Kom dan naar deze *City Movements Day* en neem je collega's mee!

Van 1 maart tot 1 april is er een *early bird actie*: je kan je ticket dan met €10,- korting registreren. Gebruik hiervoor de code: CMDbird10.

Er is beperkt plaats in het Domion Centre in Amsterdam, zorg er dus voor dat je dit early bird moment gebruikt.

We kijken er naar uit je op **vrijdag 21 april** te ontmoeten!

Theatervoorstelling met indringende vragen op 22 april

Een groep jongeren strandt op een onbewoond eiland. Ze gaan aan de slag met survivals, en contact leggen met de buitenwereld. Ze starten enthousiast vol goede bedoelingen maar de werkelijkheid is weerbarstig. In de avond vertellen ze elkaar verhalen rond het vuur. Ze ontdekken gaandeweg wat er werkelijk toedoet en proberen dit te verwoorden in flessenpost die ze aan de zee toevertrouwen.

Theatermaker Joyce Schoon werkte samen met zes jongeren aan *Nieuwe Profeten*, een muzikale tragikomedie over grote vragen: Hoe zit het met de Homo Sapiens - de wijze mens? Hoe wijs is die mens eigenlijk? Zijn we in staat om de juiste keuzes te maken voor een leefbare aarde? En heeft God nog een beetje geduld met ons?

Nu te zien op zaterdagavond **22 april** in Arnhem
Locatie: Salvatorkerk, Salvatorplein Arnhem-Zuid

Tijd: 20.00 uur. Deur open 19.15, ontvangst met thee en koffie.

Kosten: Toegang gratis dankzij sponsors. Vrijwillige bijdrage welkom, QR-code aanwezig.

Reserveren: Niet nodig. Kom op tijd, vol is vol.

Jeugdige slachtoffer van IS-bomaanslag zoekt veiligheid

Het laatste wat hij zich herinnert is de klap. Even daarvoor hadden ze een vriend bij zijn huis afgezet. Als de vriend de deur opent gaat er een bom af. De rechterkaak van zijn vriend wordt door de explosie weggeslagen, met een deel van zijn gezicht. Ook zijn hand en linkerbeen worden afgerukt. Rebin rent naar zijn bloedende vriend, sleept hem de auto in. De chauffeur geeft plankgas. Slechts een paar meter verder komt de klap. Opnieuw een bom.

Uren later wordt Rebin wakker in een ziekenhuisbed. Het zal 8 maanden duren voordat hij naar huis kan. Zwaargewond aan zijn buik en zijn rechterbeen, scherven in zijn hele lichaam. Zijn onderbeen onherstelbaar beschadigd. Hij zal nooit meer helemaal goed kunnen lopen. Rebin is 15 jaar oud.

Het is de eerste explosie die hem treft. Niet de eerste explosie die hij ooit meemaakte, ook niet de laatste die hij nog zou meemaken. "Ik heb veel ontploffingen gezien, veel doden." Het wordt naarmate hij het vaker meemaakt niet makkelijker, integendeel. Bovendien geneest Rebin niet goed, hij kan niet goed functioneren. Hij leeft op pijnstillers.

Afwijkend geloof

Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend geloof, gebaseerd op de mystieke leer van Sultan Sahak. Het gezin woont al sinds Rebin klein is in het dorpje Arab Koy vlakbij de stad Daquq in Centraal-Irak. In 2014 valt IS het dorp binnen en houdt er huis onder de bevolking. Het gezin van Rebin weet op tijd weg te komen. Ze vluchten naar Kirkuk. Maar daar wordt vader bedreigd omdat hij Kakai is. Hij sluit zich aan bij de Peshmerga, de Koerdische troepen, om te vechten tegen IS en ook z'n dorp uiteindelijk weer te bevrijden. Zo wordt het gezin opnieuw doelwit van IS. Ook nadat Rebin getroffen is, gaan de dreigementen aan vader en de rest van het gezin door. Bovendien: medische zorg is duur in Irak. Er is eigenlijk geen geld voor. Rebin besluit te vluchten.

Pijnstillers en sigaretten

Hij leeft op de vlucht van paracetamol en sigaretten. Want de pijnen in buik en been blijven hels. Maar de jongen zet door en weet Turkije te bereiken. Vanuit Turkije naar Griekenland. In Griekenland wordt hij als minderjarige door de VN en hulporganisatie Intersos geselecteerd om naar Nederland te komen. Het is 2017 als hij in Nederland arriveert. Rebin is 17 jaar. Hij krijgt, als alleenstaande minderjarige asielzoeker, een vergunning voor een jaar. Daarna moet hij opnieuw asiel aanvragen. Maar dan gebeurt er iets gekks: de IND gelooft niet dat hij is getogen in Centraal-Irak, want hij is geboren in Arbil – in het relatief veilige Noord-Irak. Maar zijn ouders zijn wel degelijk met de kleine Rebin verhuisd naar het dorpje vlakbij Daquq in Centraal-Irak en hij is toch echt daar opgegroeid. En hij is ook echt Kakai, een groep mensen die vanwege hun (niet-islamitisch) geloof als afvalligen worden vervolgd en groot gevaar lopen op gevangenneming, vernedering en marteling en zelfs moord. Omdat de IND zijn herkomst niet gelooft, geloven ze zijn problemen vanwege zijn geloof ook niet.

Nachtmerries

Hij vecht het negatieve besluit op z'n asielverzoek aan, tot aan de Raad van State. In de eerste jaren hier slaapt hij bar slecht. In nachtmerries herbeleeft hij de ontploffingen, ziet hij de gewonde mensen, z'n vriend, de doden. Dan wordt hij wakker en slaapt hij niet meer. De gespecialiseerde hulpverleners van psychiatrisch centrum De Evenaar in Beilen helpen hem

er bovenop. Hij slaapt nu wel beter, maar zit soms toch nog de hele nacht spelletjes te spelen. Hij verontschuldigt zich met een glimlach. "Dat is niet goed."

Ondertussen heeft hij bewijzen verzameld, die zijn identiteit aantonen en zijn verhaal onderbouwen. Zijn doop als Kakai, bijvoorbeeld, en de school waar hij naartoe ging. Maar voor zijn procedure mag dat niet baten: dan had hij die papieren maar eerder moeten overleggen, oordeelt de Raad van State en handhaaft het negatieve besluit van de IND.

Sinds 2018, toen zijn vergunning afliep, zit hij in de opvang in Emmen (eerst van Op 't Stee, nu van INLIA). Zijn advocaat werkt nu aan een herhaalde asielaanvraag; met alle documenten die Rebin nu heeft weten te bemachtigen zou hij een goede kans moeten maken.

Geborgenheid

Het is een zonnige dag als hij zijn verhaal zit te vertellen in de woning van INLIA. Voor het bezoek heeft hij speciaal koffie gehaald en gebakjes. De woning is kraak- en kraakhelder. En Rebin blijft glimlachen, blijft positief. Hoe houdt hij dat in vredesnaam vol? "Er zijn hier goede mensen, die helpen." Hij knikt met het hoofd naar de vrijwilliger die erbij zit. "Ik heb onderdak. En ik heb mijn pleeggezin." Dat pleeggezin is een Syrisch gezin met vier kinderen, dat hij in het vluchtelingenkamp in Griekenland heeft ontmoet. Zij ontfermden zich over Rebin. Ze kwamen ook naar Nederland, tot Rebin's grote geluk. Nog een groter geluk: ze wonen in Emmer-Compascuum. Hij ziet zijn ouders, broers en zusjes - zoals hij ze noemt - heel vaak. Daar vindt hij geborgenheid. Nu nog de veiligheid van een verblijfsvergunning.

INLIA

Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
Jacobijnerstraat 5
9712 HZ GRONINGEN
T 050-3138181
E krp@inlia.nl

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)
Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com)
Opmaak: Ewald den Blaauwen
Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het aprilnummer inzenden vóór 7 april 2023 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 11 april 2023.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 383 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com