



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 114
10 mei 2023
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

Inhoud

Wie durft?!	2
Meditatie gehouden op 4 mei in de Waalse Kerk	3
Oecumenelezing 2023	4
Iconen besproken, beschouwd en bezongen	5
UITNODIGING	5
Thee met Thema in Oosterbeek op 14 mei 2023	6
Themavieringen Olvékoor in Waalse kerk in mei en juni	7
Aan de vertegenwoordigers van het Interreligieus Netwerk Arnhem	7
Judas, theatervoorstelling – monoloog	8
Niet meer bang hoeven zijn (als je een politieauto ziet)	8

Chronologisch overzicht van activiteiten

10-mei	Iconen, deel 1	pg 5
12-mei	Oecumenelezing	pg 4
14-mei	Viering fusie GKv en NGK	pg 5
14-mei	Thema met Thema	pg 6
14-mei	Themaviering Olvékoor	pg 7
17-mei	Iconen, deel 2	pg 5
24-mei	Iconen, deel 3	pg 5
25-mei	Gespreksavond in moskee	pg 7
8-jun	Judas, theatervoorstelling	pg 8
11-jun	Themaviering Olvékoor	pg 7



Korte berichten

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>
- **Bezinningsmoment in de Koepelkerk op dinsdag:** Elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem.

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping, hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, E-mail info@d3rdeverdieping.nl

Wie durft?!

De stichting D3rde Verdieping – het Centrum voor Levensvragen in Arnhem en omgeving – zoekt een voorzitter en een penningmeester, nu de huidige functionarissen per 1 juni 2023 aftreden. Wil jij op eigen wijze bijdragen aan geestelijke verzorging op bestuurlijk niveau én ben jij in staat een enthousiast team van vrijwilligers en professionele geestelijk verzorgers in te kaderen zonder daarbij de realiteit van de werkvloer uit het oog te verliezen? Dan zoeken wij jou!

D3rde Verdieping is hét Centrum voor Levensvragen voor de regio Arnhem, met een expertisefunctie op het gebied van zingeving, identiteit, interreligieuze dialoog en levensbeschouwing. Daarnaast is D3rde Verdieping 'subsidieaanvrager' voor een aantal andere Centra voor Levensvragen in aangrenzende regio's (Gelderse Vallei, Oost-Veluwe, Zuid Gelderland, Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg).

De belasting voor de functie van voorzitter en penningmeester bedraagt ca. 8 uur per maand of 2 uur per week. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de stichting. Deze geeft leiding aan het bestuur en het samenwerkingsproces met alle betrokkenen en leidt de bestuursvergaderingen. De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van alle financiële zaken van en binnen de Stichting.

Een uitgebreide beschrijving van het profiel van voorzitter en/of penningmeester zijn op te vragen bij de secretaris Annette Hamelink via het mailadres info@d3rdeverdieping.nl. Een motivatiebrief met curriculum vitae kan verzonden worden naar het hieronder genoemde e-mailadres. Wij zien je brief met interesse tegemoet!

Het bestuur van stichting D3rde Verdieping
info@d3rdeverdieping.nl
 06 49979824

Meditatie gehouden op 4 mei in de Waalse Kerk

Gedachten van ds Theo Pieter de Jong bij Joh. 14:27 & 1 Kor. 15:28

Geliefde aanwezigen, wethouder, gasten,

Vanavond, op deze vierde mei, voor het jaarlijkse moment waarop wij onze doden herdenken horen wij indringende woorden uit Johannes 14. Woorden over vrede. Het zijn woorden die nogal eens bij een graf klinken. Over het huis van de Vader. Woorden over vrede en niet 'ontroerd' of ongerust worden... Het zijn woorden die klinken bij een afscheid. Ze hebben een ronduit poëtische schoonheid...

Al eeuwenlang weten talloze mensen wereldwijd zich door deze woorden getroost omdat ze een diep verlangen bij hen wakker kussen. 'Vrede, **Mijn vrede geef ik jullie**'...

Onze tijd is verre van vredig.
Wij leven niet in een tijdperk van vrede.
Ook de zogenaamde vrede die er in Europa heerste na de Tweede Wereldoorlog was schijn.
Er is nooit vrede geweest.
En de verontrustende boodschap uit Johannes 14 is, dat er helaas ook geen vrede kán zijn. De wereld kán namelijk geen vrede geven, zegt Jezus.

Natuurlijk, er kan een wapenstilstand zijn, of een bestand, en laten we daar ook vooral om bidden, om vrede voor Sudan, voor Oekraïne, voor waar ook ter wereld waar onvrede is. Laten wij bidden dat het kwaad beteugeld zal worden, dat de wapens mogen zwijgen, laten we bidden om de áfwezigheid van strijd... En laten we dan ook dánken, dat het in ons land zó lang rustig is...



Maar vrede?

Wij leven niet in een tijdperk van vrede.
We leven nu in de tijd na Pasen, vorige maand vierde de kerk de opstanding van haar Heer. Op dat Paasfeest, of in de weken daarna, wordt regelmatig uit 1 Korinthe 15 gelezen. Wij lazen er zojuist ook een kort stukje uit.
Het is niet direct een mákkelijke, maar wel práchtige tekst.
Het is een hoofdstuk waarin het zindert van blijde hoop en ingehouden spanning...

Want Christus regeert!
Maar is dat nou direct goed nieuws?

Jazeker, dat is goéd nieuws... Want waar Hij regeert, is rechtvaardigheid. Daar is barmhartigheid.
En Hij regeert...Sterker nog, de kerk belijdt al sinds haar ontstaan dat aan Christus álle macht is gegeven, in hemel en op aarde.
Hoe komt het dan dat er nog zoveel strijd, zoveel ellende, zoveel pijn, zoveel dood is...?
Waar is dan dat grote Paasfeest van licht en leven, wat de hele schepping doortrekken zou?

Nou, dát is het grote misverstand over de áárd van Christus' heerschappij. Zijn heerschappij is namelijk geen heerschappij van 'pais en vree'... het is niet een totale afwezigheid van strijd. Het is zelfs geen bestand of gewapende vrede... Nee, de heerschappij van Christus

wordt juist volop gekenmerkt door strijd. Dat is de spanning van 1 Korinthe 15. Een spanning waarin de vraag is of het kunnen uithouden. Wanneer is het moment daar dat álles onder Jezus' voeten gelegd zal zijn?

De taal die gebruikt wordt om deze dingen uit te leggen, is taal van rond het begin van onze jaartelling – en bevat dus ook beeldspraak uit die dagen. De apostel Paulus, die dit geschreven heeft, citeert een beeld uit een oude Joodse psalm. Hij citeert deze psalm met het oog op Christus' heerschappij.

In het worstelen met vragen over hóe Christus dan regeert, valt Paulus onder andere terug op psalm 110... De regering van Jezus Christus wordt niet gekenmerkt door vrede, zo geeft hij daarmee aan. Want de strijd is nog niet gestreden. De laatste vijand, die nog overwonnen moet worden, is de dood. Maar kijk, er zijn al tekenen van Zijn komend Rijk...

En de dag is aanstaande, dat de láátste vijand, vijand 'dood', knarsetandend onder zijn voeten zal liggen... Dán geeft Jezus de scepter aan God, de Vader. Dan is de klus geklaard... het werk gedaan.

78 jaar na de Tweede Wereldoorlog is het nog steeds niet afgelopen met al het onrecht en alle strijd op deze aarde. De spanningen lijken veeleer weer toe te nemen.

De strijd is nóg niet ten einde.
Maar daarin, want Ik regeer..., geef Ik jullie mijn vrede, sprak Christus.

Laten wij dan tot trouw en waakzaam op onze post blijven.
En getuigen van het Rijk wat al begonnen is. Van de hoop en vrede die in ons is.
En bidden. En waar nodig, bekers koud water uitdelen.
En in Godsnaam, hoe intens de strijd bij tijden ook kan zijn, de moed niet verliezen, zoals onze Heer ons bezworen heeft.
En steeds naar Zijn stem luisteren.
En vertrouwen op Zijn Geest, die ons de zuivere wegen van de liefde wil leren – dwars door alles heen.

Zo helpe ons God.

Amen

Oecumenelezing 2023



VRIJDAG 12 MEI, GEERTEKERK | UTRECHT

Het thema van de Oecumenelezing op vrijdagmiddag 12 mei is 'Gods complot: méér dan polarisatie. Polarisation zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes zijn kort, tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander.

[Direct aanmelden](#)

Luister naar de uitnodiging (1:57)

https://vimeo.com/810472857?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=165469008

Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde

waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panel plaats waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema.

Panelgesprek

Na de lezing door Dirk Jan Schoon vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland. Het panel geeft respons op de inleiding. Waarbij ruimte voor vragen en inspraak door aanwezigen. Panelleden zijn onder andere:

- **Sandra Oosterwolde**, theoloog en masterstudent geestelijke verzorging aan de VU
- **Rachelle van Andel**, predikant van Vrijburg Amsterdam (VVP) met speciale aandacht voor jeugd en jongeren
- **Ad de Boer**, voorzitter van de Regiegroep die vanaf 2017 de eenwording van NGK en GKv heeft begeleid

Iconen besproken, beschouwd en bezongen

Woensdag 10, 17, 24 mei van 11.00 - 12.15 uur

Onze inleider, Piet van der Heide, schenkt aandacht aan het ambacht van de icoonschilder, aan de iconografie en ook aan de theologie van de icoon. Dat is al een goed gevulde agenda en toch, er is meer. Weet hebben van het hoe en waarom is van belang, maar een icoon vraagt ook om beschouwing en verstillig. Voor gelovigen is de icoon immers een plaats van ontmoeting en gebed, waar in woord, gebaar en zang Christus en de heiligen geloofd en geprezen worden. In de derde bijeenkomst is er aandacht voor de oosters-orthodoxe zang en wel in de vorm van een practicum. Ook lezen we bij de gezangen passende poëzie.

Locatie: Parkstraatgemeente.

UITNODIGING

Op 1 mei jl. zijn de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken gefuseerd. De Koepelkerk en de Kruiskerk in Arnhem zullen dan weer in één kerkverband herenigd zijn. Wat meer dan 50 jaar geleden pijnlijk uiteen ging, komt nu weer samen. We zijn er erg blij mee!

De Koepelkerk en de Kruiskerk zullen als twee zelfstandige kerken in Arnhem Noord en Arnhem Zuid blijven bestaan, maar deze bijzondere hereniging gaan we vieren in een gezamenlijke dienst. En graag willen we dat ook samen met onze zusterkerken en relaties in Arnhem doen. We nodigen u en jou daarom van harte uit om met ons mee te vieren op:

14 mei 2023
Eusebiuskerk Arnhem
Aanvang 10.00 uur

Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie en thee.

Wilt u ons laten weten of u komt?
 Van harte welkom!

Namens de kerkenraden van de Kruiskerk en de Koepelkerk,

Jan Willem Overwater
 Voorzitter kerkraad Kruiskerk

Corno van Renssen
 Voorzitter kerkraad Koepelkerk

Meld u hier aan voor deelname aan deze dienst:

scriba@kruiskerk-arnhem.nl
 scriba@koepelkerk.nl

Thee met Thema in Oosterbeek op 14 mei 2023

Een basisinkomen voor iedereen

Inleider: Alexander de Roo

Het verschil in inkomen en bezit is groot in ons land, groter dan velen denken. De laatste jaren staat dit onderwerp sterk in de belangstelling, o.a. door het denken van de Franse econoom Piketty.



Een basisinkomen voor iedereen (of: een negatieve inkomstenbelasting) is een methode voor een gelijkwaardiger inkomen. Het wordt al meer dan 40 jaar door voorstanders gepropageerd, maar keer op keer krijgt het idee geen vaste voet aan de grond. Is het tijd nu zodanig gekeerd, dat dit wel gaat gebeuren?

We kunnen ons geen betere inleider wensen dan Oosterbeker Alexander de Roo, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Basisinkomen.

Alexander de Roo heeft een politieke carrière achter de rug, zowel als lid van het Europees parlement als in vele functies in verschillende linkse partijen. Uitgebreid beschreven in Halverwege de groene eeuw 1970-2070, politieke biografie van Alexander de Roo. Door zijn sterke betrokkenheid bij de Nederlandse politiek krijgen we ook een mooi inkijkje in de Haagse besluitvorming.

N.B.: Plaats: Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10

Tijd: 16 – 17.30 u (inloop vanaf 15.30 u)

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl

Themavieringen Olvékoor in Waalse kerk in mei en juni

HERINNERING - "Weten met het hart" is het thema in de viering van het Olvékoor op **zondag 14 mei** om 10.00 uur in de Waalse kerk in Arnhem. Moniek Siermann is dan onze voorganger. Zij laat zich niet alleen inspireren door de prachtige teksten van Huub Oosterhuis maar draagt ook de gedichten van Catharina Visser een zeer warm hart toe. Twee van haar gedichten staan centraal in deze viering, worden door Moniek toegelicht en natuurlijk ook gezongen.

ARNHEM - "Asiel" is het thema in de viering van het Olvékoor op **zondag 11 juni** om 10.00 uur in de Waalse kerk in Arnhem. Onze gastspreker is dan Hans Hermans.

Hans is documentairemaker en werkt samen met een collega aan een documentaireserie over asiel die eind dit jaar door BNNVARA op NPO 2 zal worden uitgezonden. In de discussie over asielzoekers gaat het vaak over aantallen. Hans wil met zijn serie laten zien dat achter die aantallen mensen zitten. Daartoe filmde hij onder meer op de Middellandse Zee aan boord van een schip van Artsen zonder Grenzen dat op die zee aanwezig is om waar dat kan reddingen uit te voeren. Hans was twee weken aan boord en maakte van dichtbij een reddingsactie mee waarbij uiteindelijk 440 mensen werden gered. Het koor staat onder leiding van Ruud Hermans.

Na afloop van de viering wordt er koffie en thee geschonken en is er tijd voor ontmoeting. De Waalse kerk is te vinden aan de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater. Parkeren naast het theater is tot 12.00 uur gratis.

Aan de vertegenwoordigers van het Interreligieus Netwerk Arnhem

Dag allemaal,

Ik hoop dat jullie mooie, inspirerende, geloofsopbouwende feestdagen hebben gehad en dat jullie gesterkt met 'geloofsvitaminen' je kunt blijven inzetten voor God en de samenleving. We hebben enkele mooie Iftar-bijeenkomsten gehad. Uiteraard was het fijn om samen te eten, maar de gesprekken vóór en tijdens het eten waren ook zeer de moeite waard.

We hoeven niet lang te wachten op de volgende gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We hebben namelijk de volgende bijeenkomst gepland op **25 mei a.s.** in de Aya Sofya moskee, Sonsbeeksingel 110.

We willen die avond met elkaar nadenken over het thema: "**Hoe betrek je jongeren bij de kerk, synagoge en moskee?**"

Meerderden van ons houden zich met deze vraag bezig. Zijn er lessen die we hebben geleerd en die we met elkaar kunnen delen? Kunnen we elkaar helpen om de volgende generatie te motiveren actief te zijn in het geloof? We luisteren naar korte inleidingen hierover vanuit christelijke, joodse en islamitische traditie en gaan daarna hierover met elkaar in gesprek. We beginnen om **19:30 uur** en ronden om 21:30 uur af. Van harte welkom bij deze bijeenkomst!

Voel je vrij om iemand anders van jouw gemeenschap mee te brengen. Dit kan een jongere zijn of iemand die zich met jongerenwerk in je gemeenschap bezighoudt. Geef wel even door met hoeveel mensen je denkt te komen.

Groet, Bert de Ruiter

Judas, theatervoorstelling – monoloog

Judas, verrader? Zo wordt hij vaak afgeschilderd. Maar wat als Judas de geschiedenis kon keren, zou je dat dan willen? Judas laat je nadenken over wat er is gebeurd. Hij werd zwartgemaakt, zijn naam gebruikt als een icoon van verraad. Deze voorstelling schuurt tegen die vastgeroeste beelden aan die we hebben. Een zeer indrukwekkende monoloog van Judas, die je niet zomaar loslaat.

Judas – Geschreven door Lot Vekemans, gespeeld door Jeske Alblas
Donderdag 8 juni om 20.00 uur te zien bij Baptistengemeente Arnhem Centrum
 Entree: € 10 / € 5 voor studenten - opbrengst voor Amnesty International
 Willem van Kleeflaan 6, Arnhem

Niet meer bang hoeven zijn (als je een politieauto ziet)

Kent u haar nog? “Ik heb geluk”, zei de tengere, jonge Jeannie uit Congo in mei 2021, hoewel ze toen – na 9 jaar hier! – nog steeds geen verblijfsvergunning had. Steeds opnieuw bewees ze wie ze was en wat ze had doorgemaakt, steeds opnieuw had de IND een nieuwe reden om haar asielverzoek af te wijzen. Maar ze prees zich gelukkig met haar studie sociaal werk. Inmiddels heeft ze haar diploma. En: een verblijfsvergunning!

Sinds een paar dagen heeft ze het bericht: ze heeft asiel gekregen. “Ik kan het eigenlijk nog niet geloven”, zegt ze zacht. “Ik mag zijn.” Het ongeloof klinkt nog door in haar stem. Elf jaar lang leeft ze hier in onzekerheid. Iedere dag bezig met de basis van het bestaan, met overleven. Niet vooruit kunnen denken, geen plannen kunnen maken voor later. Afwachten wat er over je beslist wordt.

We publiceren haar verhaal in 2021 als voorbeeld van een wantrouwende overheid die asielzoekers bij voorbaat behandelt als leugenaars, regels rigide toepast en de menselijke maat vergeet: onrecht in het vreemdelingenrecht.

Bodyguards

Vanaf haar twintigste is ze hier. Gevlucht voor afgrijselijke gewelds-uitbarstingen tegen haar groep, de Banyamulenge. Eerst geloven de Nederlandse autoriteiten niet dat ze Banyamulenge is. “Toen ik dat bewezen had, geloofden ze niet wat ik had meegemaakt.” Als de IND toch moet erkennen dat ze niet terug kan naar Oost-Congo, stelt de dienst dat ze wel in hoofdstad Kinshasa kan wonen. Want daar wonen wat Banyamulenge, met bodyguards. Dat Jeannie die niet kan betalen, doet er kennelijk niet toe. INLIA helpt haar met het inschakelen van onderzoekers die over de situatie in Kinshasa kunnen rapporteren. Deze onderzoekers en ook de UNHCR oordelen dat Kinshasa geen veilige plek



is voor een Banyamulenge vrouw alleen. Met deze verklaringen start ze een nieuwe procedure, en wint.

Verdoofd

Direct als ze het nieuws krijgt, belt ze met jurist Pieter van INLIA, “Maar eigenlijk geloofde ik het nog niet. Ik was verdoofd.” Als je al zo lang in stress leeft, is het gek als die ineens wegvalt. Ook heel raar: niet meer bang hoeven zijn als je een politieauto ziet. “Alles voelt anders, alles.” Je begint je af te vragen wie je nu bent, want stress en onzekerheid hebben je bepaald.

Ze heeft het nog niet eens gevierd. Nog niet kúnnen vieren. Misschien straks, als ze het papiertje daadwerkelijk in handen heeft. Plannen maken, dat begint al wel te komen. Ze heeft nog nooit op zichzelf gewoond, nog nooit een eigen plek gehad. “Dat wil ik heel graag. Alles verwerken, tot rust komen.” En daarna aan het werk.

Ze zíen je

Dat diploma sociaal werk heeft ze niet voor niets gehaald. Jaren heeft ze zich erop verheugd om te kunnen werken. Jaren van doorzetten, knokken. En straks kan het: dagelijks mensen helpen. Anderen helpen om hun leven richting te geven, dat is wat ze wil. “Dat is toch prachtig?” Ze herhaalt het nog maar eens: “Straks kan het echt.”

Dertig jaar is ze, nu haar nieuwe leven eindelijk begint. “Maar ik hoef niet helemaal vanaf niks te beginnen! Ik ben zo blij met de mogelijkheden die ik kreeg: studie, stage, een netwerk om me heen.” Ze is INLIA heel dankbaar – niet alleen voor de hulp, de steun, het onderdak: “De mensen van INLIA zíen je, dát is het allerbelangrijkste.”

INLIA

Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
Jacobijnerstraat 5
9712 HZ GRONINGEN
T 050-3138181
E krp@inlia.nl

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)
Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com)
Opmaak: Ewald den Blaauwen
Coördinator columns: Johannes Kon (ad interim)
Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het juninummer inzenden vóór 9 juni 2023 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 13 juni 2023.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 383 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com